

Σταχτοπούτα η δυναμική

Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι που το λέγανε Σταχτοπούτα. Η μητέρα της, όμως, πέθανε και ο πατέρας της παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα που είχε δύο κόρες. Η Σταχτοπούτα ήταν τόσο καλή που χάριξε που ο πατέρας της βρήκε νέα σύντροφο, και παρότι οι αδερφές και η μητριά της δε φαίνονταν να τη συμπαθούν, εκείνη ήταν πεπεισμένη ότι θα τα πάνε μια χαρά. Μια μέρα, όμως, ο πατέρας της αναγκάστηκε να φύγει για αρκετό καιρό και έτσι έμεινε μόνη με τη μητριά και τις αδερφές της. Η ζωή της από τότε μετατράπηκε σε κόλαση! Της συμπεριφέρονταν σαν υπηρέτρια, την έβαζαν να καθαρίζει, να πλένει, να μαγειρεύει, της πήραν όλα τα ωραία ρούχα της και την έντυσαν με κουρέλια. Η Σταχτοπούτα στην αρχή δε μίλησε. Όταν, όμως, ήρθε γράμμα για το χορό που διοργάνωνε ο πρίγκιπας και η κακιά μητριά της δε θα την έπαιρνε αν πρώτα δεν καθαρίζει το τζάκι, εκνευρίστηκε. «Φτάνει πια!», σκέφτηκε «αρκετά καλά τους φέρθηκα». Κι έτσι άρχισε να διοργανώνει το σχέδιό της για το πώς θα πάει στο χορό παρακούοντας τη μητριά της. Έστειλε γράμμα στη νεραϊδοννά της ζητώντας της να της στείλει το πιο όμορφο φόρεμα και μια άμαξα για να πάει στο χορό. Έτσι και έγινε... Ο πρίγκιπας ενθουσιάστηκε μόλις την είδε και οι αδερφές της ευτυχώς δεν την κατάλαβαν. Έπρεπε, όμως, να γυρίσει νωρίς για να μη καταλάβουν ότι έλειπε. Πώς όμως θα ήξερε αν όντως αρέσει στον πρίγκιπα και ότι θα ψάξει να τη βρει; Σκέφτηκε, λοιπόν, να αφήσει επίτηδες το ένα γοβάκι της. Ο πρίγκιπας την επόμενη μέρα, αφού βρήκε το γοβάκι, έψαχνε να βρει ποια ήταν αυτή που τον είχε μαγέψει το χθεσινό βράδυ. Αφού πέρασε από όλα τα σπίτια, έφτασε στο σπίτι της Σταχτοπούτας. Οι αδερφές της έσπευσαν να πουν ότι δικό τους ήταν το γοβάκι. «Ψεύτρες!», αναφώνησε η Σταχτοπούτα, «Δικό μου είναι το γοβάκι! Αρκετά έκανα την υπηρέτριά σας τόσο καιρό. Τώρα ήρθε η σειρά σας να σας εκδικηθώ.» η Σταχτοπούτα παντρεύτηκε τελικά τον πρίγκιπα και έβαλε τη μητριά και τις κόρες της να καθαρίζουν τις τουαλέτες του πύργου που έμενε με τον αγαπημένο της.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Αθήνα 25/ 1/ 2012