

Μαρία Βλασσοπούλου - Καπετάνιου

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ

μελέτη του εθνικισμού μέσα στα ιστορικά μυθιστορήματα της Πηνελόπης Δέλτα αποτελεί μια απόπειρα να εξεταστεί κάτω από ιστορική προσπτική μια περίοδος μέσω της σύγχρονης της λογοτεχνίας. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται πραγματικά κατάλληλη, όταν η υπό έρευνα περίοδος είναι το τέλος του Ψυχικού αιώνα και οι αρχές του 20ου αι στα Βαλκάνια, περίοδος που χαρακτηρίζεται από πολύ σημαντικές πολιτικές, ιδεολογικές και γεωγραφικές ανακατατάξεις που θυμίζουν την σύγχρονη κατάσταση στον Βαλκανικό χώρο (κι όταν η υπό έρευνα αιγαλεοφρέας είναι η Πηνελόπη Δέλτα, με τα βίβλια της οποίας ανατράφηκαν πολλές γενιές, ουματεριλατιβανομένης και της δικής μου).

Μελετώντας τα ιστορικά μυθιστορήματα της Δέλτα, σκοπός μου δεν είναι να ερευνήσω τα μορφολογικά και άλλα υφολογικά στοιχεία τους, αλλά να τα χρησιμοποιήσω ώς πληροφοριοδότες δύο βασικών ερωτήσεων, ή μάλλον μιας ερώτησης με διπλό χαρακτήρα:

ποιος φαίνεται να είναι ο δυναμικός ρόλος του η Δέλτα στόχευε αυτά τα έργα να πάξουν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκαν

και ποιος είναι ο ρόλος που ανέι τα κείμενα μπορούν να πάξουν, προκειμένου εμείς να αναληφθούμε εκείνο το ιστορικό πλαίσιο

Το τελευταίο σημείο είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένο με την αξιολόγηση του έργου της Δέλτα ως ιστορικής πηγής.

Για να απαντήσουμε στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, μπορούμε να αναζητήσουμε σχετικές πληροφορίες στα ίδια τα κείμενα, όπως επίσης και σε άλλες γραπτές μαρτυρίες της ίδιας της συγγραφέως, δηλαδή στην Αλληλογραφία της και τα Αρχεία της.

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος μπορούμε ίσως να δεχτούμε πως κάθιε έρχο το οποίο παρουσιάζει γεγονότα, ιδεολογίες, λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής ή και μια αφηρημένη εικόνα μιας συγκεκριμένης περιόδου. Θα ήταν δύναται να χαρακτηρίστεί ως ιστορική πηγή. Το θέμα είναι να αξιολογήσουμε τη σημασία αυτής της πηγής με τη βοήθεια συγχεκριμένων κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την ποιότητα των πληροφοριών που προγάζουν από τα κείμενα.

Ως τέτοια θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την μοναδικότητα, αυθεντικότητα, ακρίβεια, πληρότητα, αξιοπιστία, η τελευταία συνδεόμενη με το βαθμό “αντικειμενικότητας” ή συνέπειας σε μια εκ των προτέρων γνωστή ιδεολογία.

Τα υπό εξέταση έργα είναι:

Για την πατρίδα, εκδομένο το 1909

Τον καιρό των Βουλγαροχτίνων, εκδομένο το 1911

Μάγκες, εκδομένο το 1935

Στα μυστικά του βάλτου, εκδομένο το 1937

Έκτος από τον Μάγκα, που είναι ένα μυθιστόρημα με αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία, τα άλλα τρία είναι ιστορικά μυθιστορήματα. Στον Μάγκα και *Στα Μυστικά του Βάλτου*, όπως και στα έργα *Για την Πατρίδα* και *Τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου*, υπάρχει συνέχεια δράσης και κοινοί ήρωες. Και τα τέσσερα έργα περιστρέφονται γύρω από το ίδιο θέμα, δηλαδή τη σύγκρουση Ελλήνων και Βουλγάρων στην Μακεδονία. Η Δέλτα παρουσιάζει αυτή τη σύγκρουση σε δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους: η δράση των έργων *Για την Πατρίδα* και *Τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου*, τα οποία από δω και πέρα θα αναφέρω ως βυζαντινά μυθιστορήματα, εκτυλίσσεται στους Βυζαντινούς αιώνες, , 10ο και 11ο, ενώ η δράση των δύο άλλων, από εδώ και στο εξής μακεδονικά μυθιστορήματα, τοποθετείται στο σύγχρονο στην Δέλτα 20ο αιώνα.

Όσον αφορά στα βυζαντινά μυθιστορήματα, μερικά σημεία που εκτίθενται παρακάτω νομίζω πως φωτίζουν τόσο το τι αντιπροσώπευε το Βυζάντιο για την Δέλτα όσο και το γιατί επέλεξε τη βυζαντινή περίοδο για να παρουσιάσει τον Μακεδονικό Αγώνα.

Στα μυθιστορήματα αυτά, το Βυζάντιο περιγράφεται σαν μια αυτοκρατορία όπου ελληνικό στοιχείο και ελληνικός πολιτισμός είναι κυρίαρχα και όπου το ελληνικό έθνος γνωρίζει την πιο μεγάλη εξάπλωσή του. Οι όροι βυζαντινός, Έλληνας, πατριώτης, Χριστιανός ορθόδοξος αποτελούν την καλύτερη απόδειξη αυτής της παρατίθεστης, καινώς χρησιμοποιούνται αδιακρίτως και στο *Για την Πατρίδα* και στον *Καιρό*

του Βουλγαροκτόνου για να δηλώσουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή τον Έλληνα. Ήταν όλη η βυζαντινή αυτοκρατορία εξωτική με την ελληνική πατρίδα, η ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα της πολυεθνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας εμφανίζεται σαν το ίδιο και το αυτό με ένα ελληνικό μαρτυρικό βασίλειο. Η εξομοίωση αυτή την Χριστιανού Ορθόδοξου με τον Έλληνα φαντάζει πάρα πολύ σημαντική σε μια περίοδο όπως το τέλος του 19ου και τα αρχές του 20ου αιώνα, όπου οι Βουλγάροι επίσης Ορθόδοξοι, αμφισβητούν την επεκλειστικότητα των Ελλήνων ή των Ορθόδοξων και κινούνται καταρχήν προς την εκκλησιαστική τους και στη συνέχεια προς την εθνική τους χειροκρέτηση.

Ωστόσο, από ολόκληρη την Βυζαντινή περίοδο, την εποχή την τώσιδο διεξαγόμενη της πατρίδας μας (Αλληλογραφία, σ. 40), η Δέλτα επιλέγει, όχι τυχαία, να περιγράψει τα χρόνια της βασιλείας του Μακεδονικού αυτοκρατόρων και ειδικότερα του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου: κατά τη διάρκεια της δικής του βασιλείας σχεδόν η Βυζαντινή αυτοκρατορία γνώρισε την πιο μεγάλη της εξάπλωση, αλλά -όπως αλλοστε και το ίδιο του το δνομα δηλώνει και οι πιο επικίνδυνοι εχθροί του Βυζαντίου του 10ου και 11ου αιώνα, οι Βουλγάροι κατατοπώθηκαν. Η θεση της Δέλτα στον *Καιρό του Βουλγαροκτόνου* είναι έκπληκτη: οι φυλές μας είναι εκθρώνες, η ημέρη η άλλη πρέπει να χαθεί. (Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου, σ.199).

Μέσα από αυτά τα βυζαντινά μυθιστορήματα η Δέλτα επιθυμεί να πετύχει δύο στόχους: ο πρώτος είναι να προκαθίσει σε μοντέλο μιας ευρείας γεωγραφικής επέκτη-



σης του ελληνισμού, ο δεύτερος να παρουσιάσει τον βασικό εχθρό των Ελλήνων κατά τη διάρκεια αυτής τους της προσπάθειας. Η ύπαρξη μιας εκτεταμένης Βυζαντινής αυτοκρατορίας στο παρελθόν νομιμοποιεί την επιδιωκόμενη δημιουργία ενός τόσο μεγάλου ελληνικού κράτους στο παρόν, αν ο όρος βυζαντινός ταυτιστεί με τον όρο Έλληνας και αν ο όρος αυτοκράτορία ταυτιστεί με αυτόν του κράτους.

Στην επιλογή της βυζαντινής περιόδου διακρίνουμε σαφώς τα σημάδια του ρωμανικού ιστορισμού, που στα μέσα του 19ου αιώνα αποκατέστησε την σημασία του Βυζαντίου, ως το χαμένο κρίκο στην αλυσίδα της ελληνικής ιστορίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι δημοτικιστές προσκολλώνται στο ρόλο του βυζαντινού πολιτισμού ως αυτού που ολοκληρώνει την ελληνική συνείδηση. Η Δέλτα συμμετέχει σ' αυτό το κίνημα: "Το να γράφονται βιβλία σε γλώσσα που εννοούν τα παιδιά, δεν είναι πια γλωσσικό ζήτημα αλλά εθνικό και της πρώτης ανάγκης" (Αλληλογραφία, σ.86), γράφει στον Φωτιάδη, αποκαλύπτοντας τις απόψεις της για τη στενή σχέση δημοτικής γλωσσας και εθνικής εκπαίδευσης. Εκτός από τα έργα της Δέλτα, "βυζαντινά" έργα δημοτικιστών είναι ο Δωδεκάλογος του Γύφτου (1907) και Η φλογέρα του βασιλιά (1910) του Παλαμά, ο Νικηφόρος Φωκάς (1915) του Προβελέγγιου, ο Τσιμισκής (1916) του Φ.Πολίτη, ενώ την ίδια εποχή γίνονται μεταφράσεις των έργων του Schlumberger (*L'epope byzantine*) -ο οποίος αλληλογραφεί και συμβουλεύει τη Δέλτα πάνω σε βυζαντινά θέματα -, του Krummbacher (*Geschichte der Byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des*

ostromischen Reiches), του Hesseling (*Byzance et civilisation byzantine*), του Diehl (*Caract(res Byzantins)* κ.α.

Αν η επιλογή της βυζαντινής περιόδου από τη Δέλτα φαίνεται να νομιμοποιεί τις επιδιώξεις της Μεγάλης Ιδέας για την δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, η επιλογή της μακεδονικής δυναστείας και της εποχής του Βασιλείου Βουλγαροκτόνου επιχειρεί να δικαιολογήσει τον αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Βουλγάρων στη Μακεδονία του 19ου και 20ου αι., προβάλλοντάς τον σ' ένα ένδοξο παρελθόν.

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, επίσκοπος Καστοριάς κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα (1900-1907), γράφει στην Δέλτα αφότου διάβασε το βιβλίο της *Ton καιρό του Βουλγαροκτόνου*: "Οταν ανεγίγγωσκα το ωραίον βιβλίον σας είχα εμπρός εις τα μάτια μου την Θεσσαλονίκη την Βέροιαν, τα Βοδενά, την Καστοριά, την Πρέσπα, που τα πέρασα όλα πετώντας στο άλογό μου μέσα από τον εχθρόν τα χέρια φορές αμνημόνευτες, και οσάκις ανεγέγγωσκα τας σχετικάς με τας χώρας αυτάς ειδήσεις, τας έβλεπα με τα μάτια της φαντασίας μου σαν σημερινά - γεγονότα" (Αλληλογραφία, σ.394), σχόλια εξαιρετικά ενδεικτικά για τη λειτουργία της προβολής.

Η προβολή της σύγχρονης της Δέλτα εποχής σ' ένα μεγαλειώδες παρελθόν μέσω των βυζαντινών μυθιστορημάτων και ο σκοπός ενός τέτοιου τεχνάσματος γίνονται εμφανέστερα στην αλληλογραφία της με τον Παλαμά και τον Δελμούζο. Σημειώνεται σ' ένα γράμμα της στον Δελμούζο, αναφέρομενη και στα δύο της βυζαντινά μυθιστορήματα: "Τα αισθήματα είναι όλα σημερι-

νά και καθόλου βυζαντινά... Σκοπός μου δεν είναι να κάμω μια πιστή εικόνα μιας πεθαμένης εποχής, αλλά να κάμω σημερινά Ελληνόπουλα να σκεφθούν και αν είναι δυνατό να ξυπνήσω μέσα τους όμορφα και μεγάλα ιδανικά” (Αλληλογραφία, σ.205). Επιπλέον, σ’ ένα γράμμα σχετικό με τον τίτλο *Για την πατρίδα*, γράφει στον Παλαμά: “Το ξέρω πως η αγάπη για την πατρίδα είναι αναχρονισμός και στην αρχή το είχα γράψει δημοσίως λέτε για τον βασιλέα, και το αίσθημα του ήρωα ήταν η αφοσίωση προς τον βασιλιά του. Αλλά το άλλαξα και το έκαμα αγάπη για την πατρίδα, γιατί θέλω να μιλήσω σε σημερινά Ελληνόπουλα”. Και συνεχίζει αποκαλύπτοντας τον βασικό σκοπό των έργων της: “Θέλω να τα κάμω να συλλογιστούν πως [και σήμερα] έχουν μια πατρίδα δυστυχισμένη και έχει ανάγκη από την αφοσίωση πολλών απόμων, που είναι ο καθένας ένας δηλαδή τύπος μπροστά στο ολικό “έθνος”, στην “πατρίδα”, λέξη που αισθάνεται βαθιά κάθε Ελληνόπουλο”. (Αλληλογραφία, σ.25-26).

Αυτές οι σαφείς τοποθετήσεις δείχνουν πως τα βιβλία της Δέλτα ποτέ δεν απέβλεπαν σε κρυφούς στόχους, αλλά αντίθετα, παρουσίασαν πολύ καθαρά τα ιδανικά που η συγγραφέας τους υπηρέτησε όλη της την ζωή. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η εξίσωση του όρου πατρίδα με τον όρο έθνος φαίνεται να αντανακλά την επιδίωξη της Μεγάλης Ιδέας, σχετικά με την γεωγραφική εξάπλωση (αν δεχτούμε ότι ο όρος πατρίδα είναι κυρίως γεωγραφικός) στα περισσότερα μέρη στα οποία το έθνος είναι παρόν. Στην πράξη, αυτή η θέση που αποτέλεσε τον κύριο προσανατολισμό των βαλκανικών

εθνικισμών του 19ου αι εκδηλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις: την απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών, που βρίσκονταν κάτω από ξενικό ζυγό και ταυτόχρονα την προσάρτηση των εδαφών στα οποία αυτοί οι εθνικοί πληθυσμοί ζούσαν. Η Μακεδονία αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα αλυτρωτισμού και επιπλέον είναι μια περιοχή που συγκέντρωσε τις εθνικιστικές διεκδικήσεις όλων των βαλκανικών εθνών.

Η Δέλτα από που κυρίως πετυχαίνει με τα βυζαντινά της μυθιστορήματα που αναφέρονται στη Μακεδονία, είναι να συνδέσει τις διεκδικήσεις και το πρότυπο της γεωγραφικής εξάπλωσης, που προωθούσε η Μεγάλη Ιδέα, με τον μακεδονικό αγώνα. Με άλλα λόγια υπογραμμίζει πως μια επιτυχής, για τους Έλληνες, έκβαση της σύγκρουσης στη Μακεδονία θα αποτελούσε ένα παραπέδα βήμα για την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ελλάδας, ως εθνικής και ως πολιτικής ταυτόχρονα οντότητας.

Αυτές οι απόψεις είναι εξαιρετικά εμφανείς *Στα Μυστικά του Βάλτου*: “Είχε πει κάποτε ο καπετάν Αγρας πως η ντροπή του '97 γέννησε τον μακεδονικό αγώνα, πως ο μακεδονικός αγώνας θα ξυπνήσει το Γένος! Και ποιος ξέρει;... Από τα σπλάχνα του ξυπνημένου γένους, γρήγορα θα σηκωθεί ίσως ο Λυτρωτής, που θα ελευθερώσει τη Μακεδονία, που θα ελευθερώσει όλο το Δούλο ελληνισμό, θα ενώσει ελεύθερη πατη Φυλή” (*Στα Μυστικά*, σ.561).

Αν τα βυζαντινά μυθιστορήματα της Δέλτα αποτελούν προβολή της μακεδονικής ελληνο-βουλγαρικής σύγκρουσης, με τα άλλα δύο, τον Μάγκα και *Στα Μυστικά του Βάλτου*, ο Μακεδονικός Αγώνας παρουσιάζεται στον πραγματικό του χωρό-

χρονο. Επίσης, ενώ η πλοκή των δύο πρώτων εκτείνεται σε μια μακρά περίοδο, από το 995 ως το 1018, και σε μία ευρεία γεωγραφική περιοχή, από το Δυοράχιο ως την Κωνσταντινούπολη, η πλοκή Στα Μυστικά του Βάλτου περιορίζεται στην λίμνη των Γιαννιτσών τη χρονιά 1906-7. Αυτή η μετάβαση από το ευρύτερο στο στενότερο οδηγεί στη μετάβαση από μια ιδανική κατάσταση σε μια πραγματική. Άν οι θρύλοι του Βασιλείου Βουλγαροκτόνου χρησιμεύουν για να περιγράψουν μια ιδεώδη περίοδο για τον ελληνισμό, δε συμβαίνει το ίδιο στις μάχες στα μυστικά του βάλτου, όπου οι αγωνιστές αναγκάζονται να δοκιμάσουν τα όριά τους: "Ο αέρας ήταν βαρύς από αναθυμιάσεις και αυτοφορά σαπισμένων χόρτων. Το χώμα υγρό, λασπιασμένο... Η υγρασία και το κρύο έπαιανε στα κόκκαλα". (Στα Μυστικά, σ.40) "Αδύνατο να πλαγιάσουν, αδύνατο να κοψηθούν. Και τα νερά ανέβαιναν... Δυο μέρες και δύο νύχτες πέρασαν οι άντρες μέσα στα νερά. Η ζωή είχε γίνει ανυπόφορη. Πένοι τους βασάνιζαν σ' σλες τις κλειδώσεις. Μόλις τους έπαιρνε ο ύπνος το κρύο τους ξυπνούσε, τα δόντια τους χτυπούσαν, το σώμα τους μούδιαζε, χέρια, πόδια, μέση, πλάτες, όλα πονούσαν, κοκκάλιαζαν, έχαναν την ευλυγισία τους" (Στα Μυστικά, σ.264).

Ωστόσο, αν και το έργο Στα Μυστικά του Βάλτου είναι θεωρητικά μια περιόρισμένη χωροχρονικά περιγραφή της σύγχρονης στην λίμνη των Γιαννιτσών, αποτελεί ταυτόχρονα μια μικροοικοπική παρουσίαση όλου του Μακεδονικού αγώνα από το 1872. Η Δέλτα διασχίζει σύνορα χώρου και χρόνου προκειμένου να αγγίξει τη χρονική και γεωγραφική έκταση του

ελληνισμού. Έτοι, εκτός από λεπτομερείς πληροφορίες για τον αγώνα στον βάλτο, την οργάνωση και διεξαγωγή του, εκτός από περιγραφή της στάσης των γειτονικών στον βάλτο χωριών και των επίσημων ελληνικών και βουλγαρικών αντιδράσεων, αναφέρεται αναδρομικά στα πιο σημαντικά γεγονότα του αγώνα μέχρι το 1906.

Επιπλέον, τόσο το γεγονός ότι οι ήρωες του Μάγκα έρχονται από την Αλεξανδρεία να πολεμήσουν στη Μακεδονία, όσο και το ότι πολλοί από τους αγωνιστές της λίμνης προέρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, ελεύθερα ή μη (Κρήτη, Μάνη κλπ), στοχεύουν στην ενοποιημένη παρουσίαση του ελληνισμού και των επιδιώξεών του. Με την επιλογή ηρώων που έρχονται από ελληνικές περιοχές απομακρυσμένες από τη Μακεδονία, η Δέλτα θέλει να δηλώσει πως ο αγώνας δεν είναι υπόθεση μόνο του μακεδονικού αλλά ολόκληρου του ελληνισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Δέλτα εκφράζει τις προσωπικές της απόψεις για τη Μακεδονία και τον πληθυσμό της και καταγράφει τις αντιμαχόμενες προπαγάνδες Ελλήνων και Βουλγάρων, τις κοινές τους και γι' αυτό συγχρούμενες διεκδικήσεις και την βασική τους επιχειρηματολογία.

Για την παρουσίαση των δύο εθνικών ομάδων, που με λύσσα αλληλοπαράξονταν πως να εκπονήσει ο ένας τον άλλο (Στα Μυστικά, σ. 45), η Δέλτα χρησιμοποιεί την αντιθετική περιγραφή, αντιπαραθέτοντας τον όμορφο, τετραπέρατο, μεγαλύψυχο, λεοντόκαρδο, πολιτισμένο Έλληνα στο χοντρομυτά, γουρουνομύτη, πονηρό, ύπονο, κακούργο και τελικά απολύτο

Βούλγαρο. Σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, μπορούμε να εντοπίσουμε διάφορα κριτήρια ιστορικής αξιολόγησης: βιολογικά (δριόφος/χοντρομυτάς, γουρουνομύτης), ηθικά (μεγαλόψυχος, λεοντόκαρδος/πονηρός, άπονος, κακούργος) και βέβαια πολιτιστικά (πολιτισμένος/απολίτιστος). Αυτές οι αντιθέσεις οδηγούν τη Δέλτα στο αφοριστικό συμπέρασμα κάθε Έλληνας είναι καλός και κάθε Βούλγαρος κακός (Στα Μυστικά, σ.158).

Δε φαίνεται, λοιπόν, περίεργο που κάθε ελληνο-βουλγαρική προσέγγιση φαντάζει αδύνατη μέσα στο έργο της Δέλτα. Η άποψη του καπετάν Άγρα, του πιο σημαντικού ήρωα των Μυστικών, ότι μόνο με τη συμφύλιωση και τη συνεργασία ολωνών των Χριστιανών θα ελευθερωθεί μαζί μέρα τη Μακεδονία (Στα Μυστικά, σ.403), γίνεται σύντομα ουτοπική, με την εκτέλεσή του από τους Βούλγαρους. Η Δέλτα παρουσιάζει τη σύγχρονη με πραγματικό φανατισμό: ή αυτοί ή εμείς. Ή θα μας φάνε ή θα τους φάμε (Στα Μυστικά, σ.131) και σ' ένα άλλο σημείο: "Μη λυπάσαι Βούλγαρο κύριε αρχηγέ. Όπου βρίσκεις έναν, πλάκωσέ του το κεφάλι σαν νά 'ταν φίδι".

Ο ορισμός των Βουλγάρων σαν του βασικού εχθρού των Ελλήνων αυτόματα σημαίνει την αποδυνάμωση των Τούρκων ως τέτοιου. Η Δέλτα φαίνεται να αποδέχεται την πιθανότητα ελληνο-τουρκικής προσέγγισης εναντίον των Βουλγάρων: Κανένας Τούρκος δεν είναι φίλος μου. Μα ζούμε στην Τουρκιά, κι έχομε κοινό εχθρό τον Βούλγαρο (Στα Μυστικά, σ.105), υποστηρίζει ένας ήρωας Στα Μυστικά του βάλτου.

Στην περίπτωση Ελλήνων και

Βουλγάρων, η συγγραφέας, καταρχήν, παρουσιάζει τον ρόλο του θρησκευτικού στοιχείου στην διαδικασία του εθνικού τους προσδιορισμού: Όταν οι Βούλγαροι κήρυξαν την εκκλησιαστική τους ανεξαρτησία και αναγνωρίστηκε στην Κων/πόλη αρχηγός της βουλγαρικής εκκλησίας ο Έξαρχος αντί του Πατριάρχη, και όταν η Σύνοδος του 1872 κήρυξε σχισματικούς τους Βούλγαρους, χωρίστηκε η Μακεδονία σε Πατριαρχικούς Έλληνες και Εξαρχικούς Βούλγαρους (Στα Μυστικά, σ.44).

Στην πραγματικότητα, αυτή η αντίθεση ανάμεσα σε Έλληνες Πατριαρχικούς και Βούλγαρους Εξαρχικούς αντικαθιστά εκείνη που ίσχυε στη μεγαλύτερη περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όταν η έννοια Χριστιανός Έλληνας ερχόταν σε αντίθεση με την έννοια Μουσουλμάνος Τούρκος. Η αλλαγή του βασικού αντίτιτου συνεπάγεται και τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας και επιχειρηματολογίας.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως η θρησκευτική χειραφέτηση των Βουλγάρων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως η αφετηρία της ελληνο-βουλγαρικής σύγκρουσης στη Μακεδονία, είναι κυρίως έκφραση πολιτικής διαδικασίας: η αντίθεση των Βουλγάρων εναντίον του Πατριαρχείου δεν συνιστά διαφωνία που αφορά σε ζητήματα δόγματος, αλλά σύγχρονη που σχετίζεται με διοικητικές, άραι πολιτικές, διεκδικήσεις. Αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο μετά την ίδρυση της Βουλγαρικής ηγεμονίας το 1878.

Πιο ενδιαφέρον, σίμως, στα Βαλκάνια του 19ου αι, είναι πως η θρησκεία που αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο των

Χριστιανών στην παραδοσιακή Οθωμανική αυτοκρατορία, καθίσταται το διασπαστικό στοιχείο τους κατά τη διάρκεια του πολιτικού τους εκσυγχρονισμού, δηλαδή κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να ιδρύσουν βιώσιμα εθνικά κράτη.

Επιπλέον, αν και η σύγκρουση προσδιορίζεται σαν εκείνη των Εξαρχικών εναντίον των Πατριαρχικών, οι αντίθετες προπαγάνδες δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κοινό στοιχείο της ορθόδοξης πίστης σαν πυρήνα των επιχειρημάτων τους. Προτάσσουν, λοιπόν, άλλα δυναμικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας:

“Η Μακεδονία είναι ελληνική από τα πιο αρχαία χρόνια” (Μάγκας, σ.274). “Η φυλή μας είναι η πιο παλιά, η πιο ένδοξη, η πιο πολιτισμένη” (Στα Μυστικά, σ.60), υποστηρίζει η Δέλτα στα μακεδονικά της μιθιστορήματα, φωτίζοντας τον κορμό της ελληνικής προπαγάνδας, που βασίζεται σε πολιτιστικά και ιστορικά επιχειρήματα, σχετικά με την αξία της ελληνικής αρχαιότητας.

Το επιχείρημα της ελληνικότητας της Μακεδονίας από την αρχαιότητα παίζει λίγο ή πολύ τον ίδιο ρόλο με την απόψη που αναφέρεται στην ελληνικότητα του Βυζαντίου. Με την παρουσίαση, δηλαδή, του ελληνισμού σαν μιας μονάδας με γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτιστικές και εθνολογικές διαστάσεις νομιμοποιεί την ελληνική προπαγάνδα στη Μακεδονία ειδικότερα και την ελληνική προσπάθεια για απελευθέρωση των αλύτρωτων αδελφών γενικότερα. Η νομιμοποίηση αυτή επιτυγχάνεται όχι μόνο με την παρουσίαση της διαχρονικής και διαχωρικής ελληνικής ανωτερότητας, αλλά και με την παράλληλη έκθε-

ση της βουλγαρικής βαρβαρότητας και εθνικής κατωτερότητας: “Αν είναι πιο άγριοι από μας τό ‘χουν κατάρα στο αίμα τους. Ισως και να μη φταίνε αν τους έκανε ο Θεός αιμοβόρους” (Στα Μυστικά, σ.156).

Επιπρόσθετως, αν τα προαναφερθέντα στοιχεία δικαιολογούν τη συνεχή παρουσία των Ελλήνων μέσα στους παρελθόντες αιώνες, το καθήκον της πολιτιστικής τους αποστολής τους επιβάλλει την ενοποιημένη παρουσία τους και στους μέλλοντες αιώνες: “Ηρθαμε να τους νουθετήσουμε, να τους εκπολιτίσουμε, να τους διδάξουμε” (Στα Μυστικά, σ.54). Έτσι, μέσα στα μιθιστορήματα της Δέλτα παίρνει μορφή και μια ακόμη πτυχή της Μεγάλης Ιδέας: το καθήκον, δηλαδή, των Ελλήνων να μεταλαμπαδεύσουν στους ‘άλλους’ τον πολιτισμό τους.

Οι Βούλγαροι, από την πλευρά τους, επικεντρώνουν την επιχειρηματολογία τους στο γλωσσικό στοιχείο. Στις περισσότερες βουλγαρικές στατιστικές πληθυσμών, όλοι οι σλαβόφωνοι θεωρούνται Βούλγαροι, οι διεκδικήσεις των επίσης σλαβόφωνων Σέρβων αποσιωπούνται πλήρως και οι ‘Ελληνες προσδιορίζονται βάσει της γλώσσας τους κι δχι βάσει εκκλησιαστικής ή κάποιας άλλης κατηγοριοποίησης. Εκμεταλλευόμενοι το ευρέως διαδεδομένο, στο 19ο αι, επιχείρημα του γερμανικού ζομαντικού εθνικισμού, ότι η γλώσσα αποτελεί τη βασική ένδειξη εθνικότητας, οι Βούλγαροι διαδίδουν την προπαγάνδα τους αδιακρίτως σε όλους τους σλαβόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας, και κυρίως της μεσαίας ζώνης, όπου η εθνική συνείδηση των κατοίκων εμφανίζεται, την εποχή εκείνη, ρευστή. Οι πληροφορίες που δόθηκαν στον γάλλο περιηγητή Victor

Berard από ένα σλαβόφωνο κάτοικο της περιοχής Αχρίδας το 1892 είναι ενδεικτικότατες: “Οι πατεράδες μας ήταν Έλληνες και κανένας τους δε μιλούσε βουλγαρικά. Με το να γίνουμε Βουλγαροί κερδίζουμε τον σεβασμό των Τούρκων και την βοήθεια της Ευρώπης. Αν υπάρξει ανάγκη να γίνουμε Σέρβοι, τότε δε θα μας εμποδίσει”.

Η Δέλτα απορρίπτει με δογματισμό το βασικό επιχείρημα των Βουλγάρων: “Πως είναι βουλγαρόφωνος δε θα πει και πως είναι Βουλγαρος” (Στα Μυστικά, σ.83). Παρότι δέχεται πως η γλώσσα των κατοίκων της Μακεδονίας ήταν η ίδια, μακεδονίτικη, ένα κράμα από σλαβικά και ελληνικά ανακατωμένα με λέξεις τούρκικες (Στα Μυστικά, σ.44), δεν ασχολείται με τον πρωταρχικό ρόλο που έπαιξε η σλαβική γλώσσα στον προστηλυτισμό του μακεδονικού πληθυσμού στην βουλγαρική εθνική ιδέα.

Με την εισαγωγή (ή με τη διεκδίκηση εισαγωγής) της γλώσσας τους στους οργανωμένους θεσμούς της εκκλησίας και της εκπαίδευσης οι Βουλγαροί προσπαθούν να νομιμοποιήσουν την επιχειρηματολογία τους. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας στα βουλγαρικά συνιστά βασικό πόλο έλξης των αγροτικών πληθυσμών, για τους οποίους η θρησκεία είναι η κυρίαρχη ιδεολογία. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, και οι δύο προπαγάνδες, βουλγαρική και ελληνική, τη χρησιμοποιούν σαν ένα βασικότατο ιδεολογικό μηχανισμό προστηλυτισμού και μεταστροφής.

Η Δέλτα αναγνωρίζει τον κυρίαρχο ρόλο της εκπαίδευσης τόσο στην εκμάθηση της εθνικής γλώσσας όσο και στην διαμόρ-

φωση της εθνικής συνείδησης: “-Είσαι Ρωμιά; ρώτησε ο Βούλγαρος απότομα. -Ναι, απάντησε εκείνη. -Κάνεις, δηλαδή προπαγάνδα εδώ; ρώτησε. -Τι προπαγάντα; -Μαζεύεις παιδιά εδώ και τους μαθαίνεις ρωμαϊκά;...Θα σε κάψουμε ζωντανή εδώ μέσα”. Και σε άλλο σημείο περιγράφει: “Ηέερε πως σαν πήγαινε στη ζεσταμένη τάξη, και άκουγε τη δασκάλα να λέγει στα παιδιά με τη θεομή, χαμηλή φωνή της “είστε Έλληνες!.. να είστε υπερήφανοι”, μαλάκωνε κάτι μέσα του, βούρκωναν τα μάτια του, κι ένιωθε βαθιά τον πόθο να δώσει και αυτός τη ζωή του σαν τόσους άλλους για την Ελλάδα, για τον Ελληνισμό” (Στα Μυστικά, σ.60).

Στην ουσία, γράφοντας βιβλία για παιδιά, η Δέλτα υπηρετεί τον ίδιο σκοπό με τη δασκάλα των μυθιστορημάτων της, δηλαδή την διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης μέσω της χρήσης της εθνικής γλώσσας. Για την Δέλτα αποτελεί παιδαγωγικό και εθνικό ταυτόχρονα καθήκον να γράψει ιστορικά παιδικά βιβλία και να καλλιεργήσει την εθνική συνείδηση των Ελληνόπουλων: “Έχουμε τέτοια έλλειψη βιβλίων για παιδιά που αποφάσισα να πάρω τη βουτιά χωρίς καμιάν απαίτηση να γράψω διήγημα που να έχει αξία, αλλά μόνο να κάμιω κάτι ελληνικό, με ελληνικές ιδέες σε ελληνικό περιβάλλον. Δε θέλησα να φτειάσω πρόσωπα αλλά να ξυπνήσω αισθήματα και ιδέες στο παιδί”, γράφει το 1909 (Αλληλογραφία, σ.22).

Η περίοδος της ειρηνικής προπαγάνδας στη Μακεδονία, μέσω της εκκλησίας και των σχολείων, διαρκεί λίγο. Καθώς ο αγώνας μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων γίνεται όλο και πιο άγριος, οι μέθοδοι που χρη-

σημοποιούνται για τον προστήλυτισμό των κατοίκων στην μια ή την άλλη εθνική ιδέα γίνονται κι αυτές πιο πιεστικές και τελικά πραγματικά απάνθρωπες. Η Δέλτα δε διστάζει να παρουσιάσει παραδείγματα τόσο βουλγαρικής όσο και ελληνικής βίας εναντίον της υπαίθρου της Μακεδονίας: “Είχαν πληρώσει με τη ζωή τους πως ήταν Έλληνες Πατριαρχικοί. Και σ' όλη την ύπαιθρο χώρα κομιτατζήδες φοβέριζαν, φορολογούσαν τους χωρικούς, έκαιγαν, σκότωναν, βασάνιζαν, τρομοκρατούσαν” (Στα Μυστικά, σ.199) και “Το σπίτι του [Βουλγαρού] Παζαρέντζε το κάψαμε, καθώς και άλλα δυο για παραδειγματισμό” (Στα Μυστικά, p.156).

Εκείνο όμως που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πως η Δέλτα δέχεται πολύ ανοιχτά την ύπαρξη μιας ομάδας, προσδιορισμένης κοινωνικο-οικονομικά περισσότερο παρά εθνικά, η οποία εμφανίζεται να αποστασιοποιείται από τις αντίπαλες προπαγάνδες, τη σχληρή διαμάχη, τα συγκρουόμενα επιχειρήματα και τις διεκδικήσεις: “Οι αγροτικοί πληθυσμοί είχαν αποκάμει από το ελληνοβουλγαρικό αλληλοφάγωμα, τις ρουμιούνικες προδοσίες, τη σερβική προπαγάντα, τις τούρκικες πιέσεις. Δε βαστούσαν πια. Δήλωναν πως ήταν γύφτοι, πως ούτε Έλληνες, ούτε Βουλγαροί δεν ήθελαν πια να λέγονται, ούτε στα σχολεία πια δεν έστελναν τα παιδιά τους μη χρωματιστούν και πέσουν στην εκδίκηση της αντίθετης παρατάξεως” (Στα Μυστικά, σ.462).

Αντίθετα προς αυτούς, τους εξουθενωμένους αγροτικούς πληθυσμούς, που εμφανίζονται έτοιμοι να απορρίψουν κάθε εθνική ταυτότητα προκειμένου να ξήσουν εν

ηρεμία και ειρήνη, οι αστικοί πληθυσμοί διατηρούν ζωντανές τις εθνικιστικές συγκρούσεις:

“Στις πόλεις μέσα το φυλετικό μίσος κρατούσε ακόμη συμπαγείς τους πληθυσμούς, Βούλγαρους και Έλληνες, τους έριχνε σα λυσσασμένους λύκους τους μεν εναντίον στους δε” (Στα Μυστικά, σ.462).

Η διαφοροποίηση της στάσης αυτής των χωρικών από τους κατοίκους των πόλεων, οφειλεται αναμφίβολα στο γεγονός ότι η διαμάχη, σαν ανοιχτή ή συγκεκαλυμμένη σύγκρουση δεν διεξάγεται στις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, αλλά στην ύπαιθρο χώρα, έχοντας σαν βασικούς δέκτες και θύματα τις αγροτικές μάζες.

Αυτοί οι άνθρωποι, ζώντας και δουλεύοντας για αιώνες σε έναν ενοποιημένο γεωγραφικά χώρο, προσδιορισμένοι από την ίδια ορθόδοξη θρησκεία και ενταγμένοι μέσω αυτής στο ίδιο μιλλέτ, εκπροσωπούμενοι στην Υψηλή Πύλη από τον ίδιο φορέα, δηλαδή το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, και τελικά μιλώντας την ίδια γλώσσα, δε διαμόρφωσαν από την άρχη της νέας εποχής μια σαφή συνείδηση εθνικότητας. Ήταν ένα κράμα όλων των βαλκανικών εθνικοτήτων τότε η Μακεδονία. Έλληνες, Βούλγαροι, Ρουμούνοι, Σέρβοι, Αλβανοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ξούσαν φύρδην μάγδην κάτω από τον βαρύ ζυγό των Τούρκων. Η γλώσσα τους ήταν η ίδια, μακεδονίτικη, ένα κράμα από σλαβικά και ελληνικά ανακατωμένα με λέξεις τούρκικες. Όπως και στα Βυζαντινά χρόνια οι πληθυσμοί ήταν ανακατωμένοι τόσο που δύσκολα χώριζες Έλληνα από Βούλγαρο, τις δύο φυλές που κυριαρχούσαν. Εθνική συνείδηση είχαν τη

Μακεδονική μονάχα (Στα Μυστικά, σ.44), υποστηρίζει η Δέλτα αναφερόμενη στην περίοδο πριν το σχίσμα των εκκλησιών και δεχόμενη πως η Μακεδονία ήταν ένα κράμα από πληθυσμούς, που, παρά την εθνική, φυλετική και θρησκευτική τους καταγωγή είχαν μια κοινή ταυτότητα.

Στην πραγματικότητα, η Δέλτα δε φαίνεται να ξεκαθαρίζει την εικόνα που επικρατεί στη Μακεδονία: πέρα από τη χοήση πολλών διαφορετικών δρων (πληθυσμοί, εθνικότητες, κυρίαρχες φυλές), και την ταυτόχρονη παράθεση αδιακρίτως ομάδων φυλετικών και θρησκευτικών ('Ελληνες, Βούλγαροι, Ρουμιούνοι, Σέρβοι, Αλβανοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι), αποδίδει μια επιπλέον εθνική συνείδηση σε ομάδες που ήδη έχει προσδιορίσει εθνικά. Έτσι οι βαλκανικές εθνότητες ('Ελληνες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Αλβανοί) διπλάσιες και οι κυρίαρχες φυλές, δηλαδή Έλληνες και Βούλγαροι, έχουν την ίδια στιγμή και μια άλλη, κατά την Δέλτα, αποκλειστική εθνική ταυτότητα, δηλαδή την Μακεδονική. Η σύγχυση μεγαλώνει όταν η Δέλτα αναφέρεται σε ένα άλλο σημείο σε μια ελληνική Μακεδονία: "Με την πρόφα-

ση να ελευθερώσουν τους Μακεδόνες από τον τούρκικο ζυγό οι Βούλγαροι άρχισαν τον κατατρεγμό κάθε ελληνικού στοιχείου, με απόφαση να υπερισχύσουν, να επαναστατήσουν και με αιφνιδιασμό να κάνουν βουλγαρική την ελληνική Μακεδονία" (Στα Μυστικά, σ.43).

Είναι φανερό πως η Δέλτα αντιφέρεται. Αναφέρεται και σε μια ελληνική Μακεδονία και σε μια Μακεδονία που αποτελείται από διάφορες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες. Μπορούμε πιθανόν να υποθέσουμε πως αναγνωρίζει δύο διαφορετικές συνθήκες: από τη μια, υπάρχει μια Μακεδονία που εκτείνεται χρονικά από το Βυζαντιο στο εκκλησιαστικό σχίσμα, η οποία αποτελεί ένα γεωγραφικό χώρο χωρίς εθνικό χαρακτήρα. Από την άλλη υπάρχει μια Μακεδονία της εποχής της Δέλτα, που αποτελεί το μήλον της έριδος ανάμεσα σε 'Ελληνες και Βούλγαρους κι όχι μόνον. Καθώς γράφει, η Δέλτα φαίνεται να μετατηρία από τη μια κατάσταση στην άλλη και να αντικαθιστά τη μια με την άλλη, εγείροντας ιστορικά και πολιτιστικά επιχειρήματα σχετικά με την ελληνικότητα της Μακεδονίας μέσα στους αιώνες.

Συμπεράσματα

Η πιο πάνω ανάλυση δείχνει πως οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην αρχή, ποιος φαίνεται να είναι ο δυναμικός ρόλος που η Δέλτα στόχευε αινά τα έργα να παίξουν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκαν και ποιος είναι ο ρόλος που αινά τα κεύμενα μπορούν να παίξουν προκειμένου εμείς να αντιληφθήμουμε εκείνο το ιστορικό πλαίσιο, μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από μια κοινή προοπτική, αφού αποτελούν την αφετηρία για να φωτιστούν κάποια θέματα ενδεικτικά, κατά την γνώμη μου, του τρόπου με τον οποίο μια κυρίαρχη ιδεολογία εκφράζεται μέσα από την λογοτεχνία.

Ειδικότερα, φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Μεγάλη Ιδέα, η επιχειρηματολογία της και το πρόγραμμα δράσης της παρουσιάστηκαν και καταγράφηκαν μέσα σε παιδικά ιστορικά μυθιστορήματα, γραμμένα από μια συγγραφέα με σαφή μεγαλοϊδεατικό προσανατολισμό.

Έτσι, τα τέσσερα μυθιστορήματα δίχνουν φως στην αλυτρωτική κατεύθυνση του ελληνικού εθνικισμού και στις επιδιώξεις του να δημιουργήσει μια Μεγάλη Ελλάδα μέσω της γεωγραφικής εξάπλωσης του ελλαδισμού και μέσω της πολιτικής και εθνικής ενοποίησης του ελληνισμού. Ασχολούνται με την ιστορική νομιμοποίηση μιας τέτοιας προσπάθειας, μέσω της αρχαιότητας και του Ορθόδοξου Βυζαντιού και τελικά τη δικαιολογούν μέσω της παρουσίασης της νεοελληνικής αποστολής. Στην πράξη μια τέτοια τριάδα, αποτελούμενη από τις επιδιώξεις, τη νομιμοποίηση από το παρελθόν και τη δικαιολόγηση για το μέλλον, ανταποκρίνεται καθαρά στον ορισμό της Μεγάλης Ιδέας, όπως την εξέφρασε πρώτος ο Κωλέππης το 1844.

Εξάλλου, η Δέλτα προσεγγίζει την έννοια της εθνικής ταυτότητας και του επαναπροσδιορισμού της σύμφωνα με τους εναλλασσόμενους εχθρούς, εστιάζει την προσοχή της στα ουσιαστικά στοιχεία που μπορούν να διαμορφώσουν εθνική συνείδηση, δηλαδή, το ρόλο της θρησκείας, της γλώσσας, του πολιτισμού, της φυλετικής καταγωγής και του ένδοξου παρελθόντος, και περιγράφει το ρόλο των βασικών μηχανισμών εκπαίδευσης και εκκλησίας στην διάδοση των αντικρουόμενων εθνικών προπαγανδών.

Ταυτόχρονα, όμως, προσαρμόζει αυτά τα θεωρητικά θέματα στις ιστορικές συγκυρίες του Μακεδονικού Αγώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου η αλυτρωτική ιδεολογία ενέπνευσε και αιτιολόγησε τον ελληνικό αγώνα εναντίον των άλλων βαλκανικών εθνικισμών του 19ου αι και κυρίως εναντίον του βουλγαρικού.

Σαν παράδειγμα αυτής της προσαρμογής, στα βυζαντινά μυθιστορήματα της Δέλτα, το Βυζαντιο χρησιμοποιείται για να παράσχει μια ιστορική νομιμοποίηση της γεωγραφικής εξάπλωσης του ελληνικού κράτους στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αι. Την ίδια στιγμή παρέχει μια αναλογία που αφορά στη σύγκρουση: δηλαδή Βυζαντινοί εναντίον Βουλγάρων, Έλληνες εναντίον Βουλγάρων. Αυτό το σχήμα διαμορφώνει την ιδανική εικόνα, την οποία η Δέλτα προσπαθεί να προσαρμόσει στην πραγματικότητα των ειδικών ιστορικών συνθηκών του Μακεδονικού Αγώνα μέσα στα μακεδονικά της μυθιστορήματα. Σε αυτή την προσπάθεια, είναι αρκετά ειλικρινής για να φωτίσει και το συγκεχυμένο αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής.

Στην πραγματικότητα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο μεταβάσεις: η πρώτη είναι η φαντασιακή μετάβαση από έναν ιδεατό κόσμο, που δημιουργήθηκε στα βυζαντινά μυθιστορήματα, προς την πραγματικότητα του Μακεδονικού Αγώνα. Η δεύτερη είναι μια πραγματική μετάβαση από έναν θρησκευτικό προσδιορισμό σ' έναν εθνικό, από αυτοχρονίες σε εθνικά κράτη, που λαμβάνει χώρα στα Βαλκάνια και της οποίας η Δέλτα είναι αυτόπτης μάρτυρας.

Έτσι, η σύγκρουση Εξαρχικών και Πατριαρχικών είναι διπού χαρακτήρα: από τη μια

διαρρηγνύει την ενότητα της προηγούμενης θρησκευτικής ταυτότητας (Ορθόδοξος), που ήταν θεομοποιημένη μέσα στην αυτοκρατορική οθωμανική δομή (μιλλέτ). Από την άλλη γεφυρώνει την αντίθεση μεταξύ της προύπαρχουσας θρησκευτικής και της επερχόμενης εθνικής ταυτότητας, καθώς η εθνική, στο ποώτο στάδιο της εκφράστηκε σαν θρησκευτική χειραφέτηση. Αυτό το μεταβατικό σύμπλεγμα καθρεφτίζεται καθαρά μέσα στα έργα της Δέλτα και όταν η συγγραφέας αναφέρεται απευθείας στην αντίθεση Πατριαρχικών-Εξαρχικών και όταν φαίνεται να συγχέει όρους και καταστάσεις. Στην πραγματικότητα η σύγχυση δεν είναι τίποτε άλλο από την άλλη όψη των αποτελεσμάτων της μεταβατικής διαδικασίας.

Συνεπώς τα έργα της Δέλτα εμφανίζονται να είναι ταυτόχρονα φορείς της ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας και πηγές μελέτης της βιολανικής σύγκρουσης στη Μακεδονία. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι πως τα ιστορικά μυθιστορήματα της Δέλτα συνδυάζουν την συνέπεια στην Μεγαλοϊδεατική ιδεολογία με ό,τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αντικειμενική παρουσίαση του Μακεδονικού Αγώνα. Γι' αυτό οι ισχυρισμοί για την ελληνικότητα της Μακεδονίας από την αρχαιότητα συνυπάρχουν με την αποδοχή μιας Μακεδονίας, μιας μακεδονικής γλώσσας, μιας μακεδονικής συνείδησης, και η αιτιολόγηση της ελληνικής προπαγάνδας στον πληθυσμό της Μακεδονίας συνυπάρχει με την αναφορά στις εξουθενωμένες, από όλες τις προπαγάνδες, μάζες του αριθτικού πληθυσμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσα να υποστηρίξω πως το έργο της Δέλτα δχι μόνο εμφανίζεται σαν μια συνεπής και σοβαρή προσπάθεια προς την παγίωση της εθνικής συνείδησης των παιδιών, στην επογή που τα βιβλία γράφτηκαν, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντικότατη αξιόπιστη ιστορική πηγή για την βιολανική ιστορία των αρχών του 20ου αι.

Έργα της Π. Δέλτα

Λογοτεχνικά: Ιστορικά μυθιστορήματα: Για την Πατρίδα, Λονδίνο 1909. Τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου, Αθήνα 1911. Μάγκας, Αθήνα 1935. Στα Μυστικά του Βάλτου. Αθήνα 1937. Το Γκρέμισμα. Αθήνα 1983. Ρωμιοπούλες, δεν εκδόθηκε ποτέ.

Διηγήματα: Παραμύθι χωρίς όνομα, Αθήνα 1910. Παραμύθια και άλλα, Αθήνα 1915. Η ζωή του Χριστού, Αθήνα 1925. Τρελαντώνης, Αθήνα 1932.

Παιδαγωγικά: Στοχασμοί περί της ανατροφής των παιδιών μας, Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, 1911. Τα αναγνωστικά μας, Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, 1913. Τα καινούργια αναγνωστικά μας, Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, 1913. Τ' Ανεύθυνα, Αθήνα 1921.

Αρχεία: Ελευθέριος Βενιζέλος // Νικόλαος Πλαστήρας // Ιστορικό αρχείο εκστρατείας στη Μεσημβρινή Ρωσία. Πρώτες ενθυμήσεις // Αναμνήσεις 1899.

Αρχεία σχετικά με τον Μακεδονικό Αγώνα: η Δέλτα συγκέντρωσε τα απομνημονεύματα των Καραβαγγέλη, Δικώνυμου Μακρή, Παπαζανετέα, Δεμέστιχα, Κακουλίδη, Παπαδράκου.

Άλληλογραφία: Άλληλογραφία Π.Σ.Δέλτα 1906-1940. Αθήνα 1956. Lettres de deux amis. Une correspondance entre P.S.Delta et Gustave Schlumberger, suivie de quelques lettres de Gabriel Millet, Αθήνα 1962.