

Ανθολόγιο κειμένων για το μάθημα

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κοινωνία

Ακαδημαϊκό έτος: 2022-23

Τραυτέρ

(1930 - 34)

Ποιηταρά Α', Κέδρος

ΠΟΙΗΤΗΣ - ΧΟΡΕΥΤΗΣ

Έγω, τής Τέχνης έραστής, μὲ κρόταφους στιλπνούς
ἀπὸ τοῦ 'Ωραίοι, τὸν ἀσπασμὸν καὶ τῶν Ἰδεῶν τὸ ἀσῆμι,
δύῳ στοῦ κενοῦ στομάχου μου τοὺς δύσοσμους καπνούς
καὶ, κολοδὸς ἀετός, πηδῶ στὴ ρούμπα καὶ στὸ σίμμυ.

Έγώ, ποὺ δ στίχος μου ἀξίζε τής γῆς τὸ θησαυρό,
ἀντὶ γὰ πλάθω ἀμέριμνος καὶ γὰ φτερώνω σ' οἰστρο,
καρφώνω στῆς ἀμείλιχτης ἀνάγκης τὸ σταυρὸ^τ
τὴν ἔμπνευση, καὶ κροταλῶ γιὰ μιὰ δραχμὴ τὸ σεῖστρο.

Κι ἀν εἴμουν ἀνυπόταχτος, σὰν καραγκιόζη οἰχτρὸ
μὲ διευθύνουν δᾶσυλο ἔνοι, κρυμμένοι σπάγγοι
κι δ νοῦς τὸ σῶμα μου κοιτᾷ σὰν ἀσπονδὸ του ἔχτρο,
ἐνῶ στὸ δράμα μου γελοῦν γελοῖοι οὐραγκουτάγκοι.

Στῶν προβολέων τὴν πυρκαιᾶ, στὸν τάφο τῆς σκηνῆς,
πλέκω τὰ μέλη στοὺς ρυθμοὺς δρχήστρας ποὺ καγχάζει
κ' εἴμαι χορευτικὸς σπασμὸς μιᾶς πόργης ἥδονῆς
κ' εἴμαι τοῦ ἀξέστου δ ἐμπαιγμὸς καὶ τοῦ ἥλιθίου τὸ χάζι.

Έχω τὸ βλέμμα θάλασσα κ' ἐντός του γέ των γαραφιὰ
φεγγοβολέει τοῦ σύμπαντος, πολυεδρικὸ δαφέιρι·
ὅπως ἔγὼ δὲ στράγγιε κανεὶς τὴν δμερφιὰ
καὶ χτῖζω πάνω ἀπὸ τοὺς λαοὺς χαλύδινο γεφύρι.

Πιστὸς κι ἀξιος ἀπόμενα τῆς Μούσας συντροφιὰ
καὶ τὰ δικά μου βλέφαρα τὸ φῶς πιὸ πρῶτα ἐφίλει,
καὶ, νά, τὰ μάτια μὲ τρυποῦν τῶν θεατῶν καρφιὰ
— φτηνὴ διτρίνα μαγαζιοῦ, μασκαρεμένο θῆκυ.

Τοῦ ἀνθρώπου τὴν κατάρρευση στὸν ἔξευτελισμὸ
τῆς δμορφιᾶς, τοῦ πνεύματος καὶ τῆς χαρᾶς διακρίνω,
μὰ ἔγὼ μὲ λυρικὸ κασμὰ τὸ χάλκινο δεσμὸ
σπάζω, καὶ μὲς στὸ δόθρο σας λευκό ἀνεβαίνω κρίνο.

Τὸ ρόλο τοῦ αὐλοκόλακα δὲν ἔπαιξα ποτὲς
καὶ τὴ χρυσὴ τοῦ ἀκόλουθου δὲ φόρεσα λιθρέα.
Ἐχουν τὰ οὐράνια στέγη τους οἱ ἀγέρωχοι Ποιητὲς
καὶ ἔχουν τὴ σκέψη ἐλεύθερην, ἀπάτριδη κ' ἔδραία.

Τῆς ἐπαιτείας ἀρνήθηκα τὸ σάπιον δέσολό,
ἀπὸ τὴν ἐπαίσχυντη χαρὰ προτίμησα τὸν πόνο
καὶ ἔρω μὲ τὴ λάμψη μου τὴ σκιὰ νὰ πυρπολῶ
καὶ ἔρω μὲ τὸν ἴσκιο μου τὸν ἥλιο νὰ συρπάνω.

Πολέμιος τῆς προσαρμογῆς μὲ ἀναρχικὴ ἀστραπὴ
τῶν συμποσίων τῶν ἄνομων ἔσκιζω τὴν αἰθάλη·
ὅπου τὸ δέλος μ' ἔσκαψε μὲ κάλυψε γέ σιωπὴ
καὶ στὴν πληγὴ τὸ ἐπίπλαστο χαμόγελό μου θάλλει.

Μὰ στὸ κελλὶ μου δταν γυμνῶ μὲ δέσελυγμὸ κρεμυγῶ
τὴν πανοπλία τοῦ γέλιου μου στῆς νύχτας τὴν κρεμάστρα·
είμαι κατάδικος τῆς ζωῆς καὶ πάγω στὸ γυμνὸ^τ
στῆθος μου γέ πέννα μοῦ κεντά γοργόνες κι ἄνθη μ' ἀστρα.

Ἐμένα ποὺ θὰ σέδονται τῶν αἰώνων σ' στρατιές,
τὸ δάχισμά μου εἰρωνικὰ μιμεῖται ὡς κ' ἔγω ἀλάνι.
Σπαθίες πισώπλατες ἥχομν στὸ διάδημα μου σ' ματιές
καὶ δάφνω τὴν δργή μου δκνὰ μὲ λυρικὸ μελάνι.

Δὲν είναι γέ περιφρόνηση χάρισμα τοῦ ἰσχυροῦ
μὰ τῆς δειλίας δχύρωμα καὶ πρόσχημα γιὰ νίκη·
γέ ἀξιοπρέπεια: προσωπεῖο τοῦ πράσου καὶ τοῦ δκνηροῦ
ποὺ δὲ μπορεῖ γὰ μάχεται καὶ στὴ ζωὴ γέ ἀνήκει.

Ο κομπασμὸς είναι ἀγωνία στὴν ἀδυσσο μπροστά.
Πάντα σι ἀθωοὶ, τῶν δολερῶν γίγονται σ' πρῶτοι στόχοι.
Βαθὺς γκρεμός, — γέ ποίηση δῶ, κ' γέ δράση ἀντικρυστὰ —
κι στήχοι, εῦθραυστες γέφυρες πάνω στὸ γαι καὶ στ' δχι.

Μὰ ἔγὼ τὸ θάρρος τὸ նστατο στὸ τέρμα καταχτῶ,
κι δρθιος, μὲ δίχως θώρακες, κι ωραῖος, μὲ δίχως κράνη,
ἔξω ἀπὸ τὸ φρούριο στέκομαι τὰ δέλη γὰ δεχτῶ
καλωσορίζοντας στὸ φῶς κι ἔσους μ' ἔχουν πικράγει.

Κι ἀγγίζοντας τὴν ἀφωνη δύγκμη τῶν μωρῶν,
τὸν ἔχυτό μου πολεμῶ γκρεμίζοντας τὴν πλάνη,
καὶ ταπειγός, σὰ μαραγκός, στὴν ἄκρη τῶν ὥρων,
λειαίγω τὴν περηφάνεια μου μὲ σαρκασμοῦ τὴν πλάνη.

«ΠΟΙΗΤΕΣ»

Στὸν Κώστα ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

Ω, δὲ χωρεῖ καμιὰ ἀμφισδήτηση, ποιητὲς
εἴμαστ' ἐμεῖς μὲ κυματίζουσα τὴν κόμη
— ἐμβλημ' ἀρχαίο καλλιτεχνῶν — καὶ χτυπητὲς
μάθαμε φράσεις γέ ἀραδιάζουμε κι ἀκόμη

Μιὰ εὐαισθησία μᾶς συνοδεύει ουτερική,
ποὺ μᾶς πικραίνει ἔνα χλωμό, σθησμένο φύλλο,
μακριὰ ἔνα σύγνεφο μασί. Χιμαρικὴ^τ τὴ ζωῆ μας λέμε καὶ δὲν ἔχουμ^τ ἔνα φίλο.

Μένουμε πάντα σιωπηλοὶ καὶ μοναχοί,
δμως περήφανα στὰ δάθη μας κρατοῦμε
τὸ μυστικό μας θησαυρό, κι δταν ἡχεῖ
γέ βραδινὴ καμπάνα ἀνήσυχα σκιρτοῦμε.

Θεωροῦμε ἀνίδεους, ἀνάξιους κ' εὐτελεῖς
γύρω μας δλους, κι ἀπαξιοῦμε μιὰ ματιά μας
σ' αὐτοὺς γὰ ρίξουμε, κ' γέ νέα ξανὰ σελὶς
τὸν θρήνο δέχεται τοῦ ἀνούσιου ἔρωτά μας.

Ανχρασάμε κάθε μέρα τὰ παλιὰ
χιλιοειπωμένα αἰσθήματά μας· ἐξηγοῦμε
τὸ τάλαντο μας: «κελαϊδοῦμε σὰν πουλιά»·
τὴν ἀσχολία μας τόσ' ωραῖα δικαιολογοῦμε.

Γιὰ μᾶς δ κάσμος δλος μόνο εἴμαστ' ἐμεῖς,
καὶ τυλιγόμαστε, μαγδύα μας, ἔναν τοῖχο.
Μ' ἐπαρση ἐκφράζουμε τὰ πάθη τῆς στιγμῆς
σ' ἔναν — μὲ δίχως χασμωδίες — μουσικὸ στίχο.

Γύρω μας κι ἀλλοὶ κι ἀν πονοῦν κι ἀν δυστυχοῦν,
κι ἀν τοὺς λυγίζει, ἀν τοὺς φλογίζει γέ ἀδικία,
— ὡ, τέτοια θέματα πεζά γέ ἀνησυχοῦν
τοὺς ἀστρικούς μας στοχασμούς, εἶναι δλακεία.

Το τραγούδι της αδελφής βου

(1936-37)

Στην άδελφή μου ΔΟΥΛΑ

Στούς τρικυμιαμένους καθέρψτες
τῶν λυγμῶν
θραύσται τὸ ἥρεμο πρόσωπο
τῆς αἰωνιότητας
κι ὅμως ἀκόμη ἀκοῦμε ἐντός μας
τὸ φλοίσβισμα τῆς ἡρεμίας.

ΑΔΕΛΦΗ μου,
θ' ἀξιέε δλόρθος νὰ σταθῇ
κατάγτικρυ στὸν γῆλο
καὶ τῶν στίχων τοὺς κίονες νὰ δψώσω
πρὸς τὸ κυανὸ διάστημα
γιὰ νὰ περιπατεῖς τὰ βράδια
χαμογελώντας πλάϊ στὴν Εὐρυδίκη
κάτω ἀπ' τοὺς ἔγαστρους θόλους
τοῦ ἀφθαρτοῦ θέρους.
Ομως, ἀδελφή μου,
δὲ δύναμαι δλλο.
Τὸ ἀπειρο συνέτριψε
τὸ στιλπνὸ του τόξο
στὸ μέτωπό μου
καὶ στροβιλίζομαι
στὴν ἀπειρῃ Στιγμῇ
θρυμματισμένος κι ἀδαής.
Ἡ φωνή μου ναυάγησε.
Ἡ σκέψη μου μάδησε
τὰ τελευταῖα τῆς ἀνθη.
Μονάχα μὲ λυγμοὺς
ἀρθρώνω τὸ ἀσμα σου.
Δὲν τολμοῦν
μήτε δ πόνος, μήτε δ ἔκσταση
μὲ ματωμένα χείλη νὰ φελλίσουν
τ' ὅγομά σου.

• • •
[τελεός]

Δὲ μπορῶ πιὰ νὰ κλάψω.
Τὸ Τραγούδι μὲ ὑπέταξε.
Τὸ Τραγούδι μοῦ χάρισε τὴ νίκη.

ΗΛΙΟΣ, ἥλιος.
Τὰ χιονισμένα τοπία
λυώνουν μέσα στὰ μάτια μου.
Τὸ νευρώδες τραγούδι ἀνεδασμένο
στὴ σκαλωσιὰ τ' οὐρανοῦ
χτίζει μὲ μπράτσα γυμνὰ
τὸ σπίτι μου.
Τὸ φῶς κελαρύζει
στοὺς μῆς τῆς φωνῆς μου.
Ἀκούω τοὺς κρέκους
ποὺ πέφτουν καὶ σπούν.
Ἀκούω τοὺς λευκοὺς ἵππεῖς
ποὺ περνοῦν ἀπ' ἔξω τραγουδώντας
πολεμικὰ ἐμβατήρια.
Πάνω ἀπ' τὴν πρωΐην θάλασσα
τὰ παράθυρα ἀνοίχτηκαν διάπλατα.
Τὸ κατώφλι μου γελᾶ
διεσταλμένο βλέφαρο.
Ἀδελφή μου,
δὲ μπορῶ πιὰ νὰ μείνω.
Ἡ ἀπουσία μου θὰ σοῦ φέρει
τ' ἀθάνατο νερό.
Κ' ἔγὼ ποὺ δὲ δυνήθηκα
νὰ σὲ σώσω ἀπ' τὴ ζωή,
θὰ σὲ σώσω ἀπ' τὸ θάνατο.

Νά οἱ δρόμοι
στιλπνοὶ καὶ ἔάστεροι μὲς στὴ λιακάδα.
Παραμέρισε, ἀδελφή μου,
τὰ δεμένα σου χέρια νὰ περάσω.
Ἐχω κρεμάσει στὸ στῆθος μου
τὸ φυλαχτὸ ποὺ μοῦρραφες
ἔνα βράδι ἀνοιξιάτικο — θυμᾶσαι; —
σάγε εἰμαστε πολὺ μικρὰ παιδιά.
Εἶναι κεῖ μέσα λίγο κόκκινο χῶμα
νὰ θυμίζει τὴ στερνὴ καταγωγὴ μας,
ἔνα ροδόφυλλο ξερό
ἀπ' τὸν κήπο τοῦ σπιτιοῦ μας
καὶ λίγη σκόνη ἀπ' τὸν τοίχο
τῆς τελευταίας, μεγάλης ξενητειᾶς
ποὺ έξασμε μιὰ νύχτα μὲ τὰ νύχια μας.
Ἄντιο, ἀδελφή μου.
Φίλησέ μου τὰ σπουργίτια τῆς αὐλῆς μας
τ' ἀθῶα παιδιά
τὶς λυπημένες μητέρες
ποὺ κεντοῦν πλάϊ στὴ λάμπα
καὶ τοὺς νέας ποὺ χτίζουν
ἀνύποπτοι κι ἀνένδοτοι
τὴν πολιτεία τους
στὰ σύγορα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θαγάτου.

ΤΩΡΑ ἀποδίδομαι στὸ σύμπαν.
Ἡ ξανθή φύση
μ' ἔνα πλατὺ ριπίδι
ἀπὸ κλώνους φοινίκων
ἀερίζει τὰ μέλη μου
κ' ἔξατμίζει τὸ δάκρυ μου.
Ἡ ἀναρίθμητη γεύση
τῆς προκιώνας ὑγείας
τραγουδάει στὸν οὐρανίσκο μου
καὶ σφίγγει τὰ οὐλα μου
σὰν ἄγουρους καρπούς.

Κοιτάω τὸν οὐρανὸ^ν
ρίχνοντας φιλικὰ στὸ χῶμα
μιὰ φούχτα σπόρους.

Ἀδελφή μου,
πιὸ πέρα ἀπὸ σένα κι ἀπὸ μένα,
πιὸ πέρα ἀπ' τὸ θαυμό μας βλέμμα,
πιὸ πέρα ἀπ' τὴ θαυμὴ γραμμὴ τῆς γῆς,
ἔκει στὴ γῆ ρίζα τοῦ παγιτὸς
ἄκου τὸ κύμα τῆς δρμῆς
ποὺ ὑπέροχο, ἀνεξέλεγκτο κι ἀξήγητο
μᾶς ἐπλασε καὶ μᾶς ἔξουσιάς.

Τί γὰ ποῦμε;
Ἄγοιγω τὶς πύλες
μ' ἔντρομο θαυμασμὸ
μπροστὰ στὴ Δημιουργία
κι ἀλλάζω τὴν δύνη σ' ἔκσταση
καὶ τὴν κραυγὴ σὲ προσευχή.
Τὰ φωτεινὰ μαλλιά τῶν δριζόντων
μού σκουπίζουν
τὰ ματωμένα πόδια μου
κι ἀνήφορίζω ἐλαφρές καὶ χαρούμενος
πρὸς τὰ ὑψη τους χαμόγελου.

Ἡλιε, Ἡλιε,
πατέρα, προστάτη μου,
δέξου με τώρα.
Κανένας κρίκος δὲ μοῦ δένει
τὰ φτερά μου στὴ γῆ.
Τὸ φῶς ἀκμάζει πιὸ φηλά
κι ἀπ' τὴν ἀγάπη σου, ἀδελφή μου,
κι ἀπ' τὴν ἀγάπη μου.

Τὸ ἥρεμο πρόσωπο
τῆς αἰωνιότητας
θραύσει τοὺς τρικυμιαμένους καθέρψτες
τῶν λυγμῶν
κι ὅμως ἀκόμη ἀκοῦμε ἐντός μας
τῶν λυγμῶν τὴν τρικυμία.

Ο βιερὸς αδεγφὸς ταῦ ξῷρων
(Του χαρένου αδεγφού του Μίλων)

Ιωνία (1935-1943)

"Αν ἀγένεις ἐπάνω στὶς μεγάλες κάμηρες
 θὰ δρεῖς τὰ πράγματα δικαιόνεια
 μὲ τὸ σταχτὶ χρῶμα τοῦ ὅπνου
 μὲ τὸ πικρὸ μύρο τῆς γαλήνης.

Μέσα στὴν αἴθουσα ποὺ κοιτάει πρὸς τὴν θάλασσα
 θὰ δρεῖς τὸ σκεδρωμένο πιάνο
 κι ἀνοιχτὲς τὶς κίτρινες σελίδες
 ἔκεινης τῆς παλιᾶς μαζούρκας
 ποὺ τὴν χόρευε η Νίγα μ' ἔναν ἀγγελο
 τότε ποὺ δλέπαμε γ' ἀστράφτει
 μέσα στὸν ἴσκιο τοῦ καθρέφτη γ' δμορφιά τῆς
 σὰν ἔνα σύννεφο χρυσὸ στὴν δραδιασμένη θάλασσα.
 Δὲν πρέπει νὰ δάλεις τὸ δάχτυλο στὰ πλήκτρα
 καὶ νὰ λογχίσεις τὸ πλευρὸ τῆς σιωπῆς.

"Αφοῦ ξέρεις ἀφοῦ ξέρουμε
 ἀς ἀποφύγουμε τὴν νέα δοκιμασία.

Κι δέρας ἔχει σῶμα καὶ πονάει
 ἔχει μιὰ μυστικὴ καρδιὰ ποὺ τρέμει καὶ ματώνει.

XX

"Ο, τι ἀγαπήσαμε ἔψυγε
 δ, τι ἀγαπήσαμε δὲν ἥρθε.
 Πήραν οἱ νύχτες τὸ δρόμο τοῦ δάσους
 μὲ τὰ μαλλιά τους χτενισμένα στὸ φεγγάρι.
 Θύελλες ξερρίζωνταν τὰ δέντρα πάνω στὸ δουνό
 κι ἀκουγεις νὰ κατρακυλῶν στὴ θάλασσα
 μαζὶ μὲ τὰ σπασμένα ἀμάξια τῆς μεγάλης ἀστραπῆς.

Κάτω ἀπὸ τὰ τραπέζια καὶ τοὺς καναπέδες
 κάτω ἀπὸ τὰ κρεβῆται
 μεγάλα ζῶα κρύβονταν στὸν ἴσκιο.
 "Ακούγαμε τὰ ζῶα ποὺ γύμαζαν
 ἐπάνω στὴ σιωπὴ τὰ νύχια τους.
 Τώρα τὸ σπίτι μας εἶγκι ἀδειο
 τὸ σπίτι μας ἀλλαξε.

"Ομως γη θάλασσα εἶναι ίδια.
 "Ανοιξε τὸ παράθυρο καὶ κοίταξε.

XIX

Η τεγευσαία II. A. Ευαγνωμενία (1942)

ΚΑΤΗΦΟΡΙΣΑΝ μὲ σκισμένα χιτώνια, μὲ παλιὰ ντουφέκια
 δίχως ψωμὶ στὸ γυλιδ δίχως σφαίρες.

Μενάχα μὲ μικρὰ δργισμένα ποτάμια κλείνουν τὰ περάσματα
 πίσω τους.

Είχαν διδίσει μῆνες καὶ μῆνες πάνου σ' ἀγνωστες πέτρες
 πάνου στὸ χιόνι μαζὶ μὲ τὶς ἑλιές τους καὶ τὸ ἀμπέλια τους —
 ἀλλος ἀφηγει κεῖται πάνου ἔνα πόδι ἔνα χέρι
 ἀλλος ἔνα μεγάλο κορμάτι ἀπὸ τὴν φυχή του
 καθένας καὶ ἔναν η πιέτερους νεκρούς.

"Υστερα γύρισαν μὲ τὶς πληγές καὶ τὰ κρυοπαγήματα
 θέψχε τὰ ντουφέκια τους στὰ δράχια, στὸ χιόνι, στὶς κουφάλες
 τῶν δέντρων
 στὸ ἀχούρι, ἀνάμεσα στέγη καὶ ταβάνι, στὴ σκοτεινὴ ἀποθήκη
 ποὺ διγάζει στὸ πίσω μέρος τῆς νύχτας μ' ἔνα μικρὸ λαδοφάνιρο
 ὑπομονῆ.

"Ετριζε ἡ κλειδωμένη πόρτα δπως τρίζουν τὰ δόντια ἀπὸ τὸ κρύο.
 Τὸ χιόνι ἔλυνε. Κατέβαιναν μεγάλα ποτάμια μὲς στὴ νύχτα
 μαζὶ μὲ κόκκαλα, πηλήκια καὶ σκισμένες σηματίες.

Τὰ παράθυρα κλείναν τὰ μάτια τους. Τὰ τέσσαρα δὲ φέγγαν.
 Σὰν τοὺς τυφλούς. Κοιτοῦσαν κατὰ μέσα.

ΕΒΡΕΧΕ δυνατὰ κεῖνες τὶς μέρες. Τὸ ποτάμι κατέβαινε
 ἀπὸ τὶς στέγες στὰ λούκια ἀπὸ τὰ λούκια στοὺς δρόμους
 ἀπὸ κεῖ στοὺς ὑπόδογμούς — καὶ ὄστερα πιὰ δὲν ἥξερες.

"Εμεγε μιὰ νωπὴ σταχτὶ γραμμὴ ἀπὸ ἀγνωστο
 μέσα στὴν πολιτεία μέσα στὴ νύχτα ὡς καὶ μέσα στὸν ὅπνο.

• • •

3

ΕΙΤΑΝ σὰ νὰ ντρεπόταν. "Εγὼ — ἔλεγε καὶ πάλι ντρεπόταν." Εγὼ μῆτε τὸν κρότο ἔσχωρίζω μιᾶς ρόδας ποὺ πεινάει, μιᾶς ρόδας ποὺ μέθυσε

μιᾶς ρόδας ποὺ ἀρρώστησε. Μονάχα τὸ βῆμα σας τὸ ἔσχωρίζω. Εσχωρίζω ποὺ κοιτάνε τὰ μάτια σας κι ἀς μὴν ἔσχωρίζουν κι ἀς μὴ μὲ ἔσχωρίζουν. Μιὰ πιγακίδα —

Μιὰ πιγακίδα μονάχα—ὅχι, τίποτα. Κι ἀλήθεια ντρεπόταν γιὰ τὸ ἄγαλμα ποὺ μπαίνει ἀπ' τὴν πόρτα. Κι δημος αὐτὸς τῷε δεῖ. Μὴν είταν ὁ Ἰδιος; Τίποτα.

Εἰδες ἐκεῖνο τὸ ἀλεξικέρασυνο—εἶπε—(τί ἦθελε νὰ πεῖ; καὶ γιατὶ τὸ θυμῆθηκε;) ἡ μιὰ του ἀκρη στὴν πιὸ φηλὴ κορφὴ τῆς καμινάδας κ' ἡ ἀλλη του μπηγμένη μὲς στὸ χῶμα. "Ἐτσι δὲν εἶναι; — ρωτοῦσε. «Ἀπὸ δῶ» — ναι. Κι ὁ δρόμος Ἰσος ἀν καὶ δύσκολος — θέλω γὰρ πῶ: σίγουρος ἡ ἀγαπότρεπτος—αὐτὸς μονάχα. Κ' ἔμεινε ἀσάλευτος σὰν ἄγαλμα μὲ τὰ χέρια στὶς τοέπες σὰν ἐκεῖνο τῆς σκάλας ἀκριβῶς—μόνο ντυμένο, γιατὶ εἶχε ἀκόμη φύχρα καὶ νύχτα.

Κάτου ἀπ' τὸ φανάρι φαινόταν πιὸ καθηρά ἡ πιγακίδα γαῖωμένη ἀπ' τὶς σφαίρες.
«Ἀπὸ δῶ πρὸς τὸν ἥλιο». Αὐτὸς δὲν τὴν κοιτοῦσε— συνεσταλμένος καὶ σὰν ἔνοχος. Μὴν είταν δικά του αὐτὰ τὰ γράμματα; "Ἐμοιαζαν.
(Κ' είταν σὰ νὰ τὴν ἔδειχνε, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν τὴν κοιτοῦσε).

ΜΕΓΑΛΑ κάτασπρα ἐπίπεδα. Τετράγωνες ταράτσες. Μεγάλη ἀσδεστωμένη κάτοψη. Καὶ τὰ τετράγωνα χωράφια πράσινα καστανὰ καὶ κίτρινα μὲς στὴ λιακάδα. "Ἐμπαίνε ἡ ἄγοιζη. Κ' οἱ καμινάδες σὰ δάχτυλα χοντρὰ μαυρισμένα ἀπ' τὰ πολλὰ ταιγάρα σὲ μεγάλες ἀγρύπνιες δουλειᾶς — δεῖχναν κάπου φηλὰ πίσω ἀπ' τὰ σύγνεφα.

"Ενα παράθυρο ἀγοίγει. Κ' ἔνα ἄλλο. Αὐτὸς σκουπίζει τὸν ἰδρώτα του. Καλημέρα—εἶπε. Καλημέρα. Ζέστη σήμερα. Μεγάλη ἀσδεστωμένη κάτοψη.

Κ' ἡ πιγακίδα—ἔύλιγη τετράγωνη—αὐτὸς ὅλο—ὅλο—εἶπε, τίποτ' ἄλλο— στὴ διασταύρωση ἐκεῖ: «Ἀπὸ δῶ πρὸς τὸν ἥλιο». Μεθαύριο

ποὺ θὰ περνᾶνε μὲς στὸν ἥλιο μὲ σημαῖες κ' ἐργαλεῖα μπορεῖ καὶ κάποιος νὰ σταθεῖ μιὰ σύντομη στιγμὴ καὶ νὰ ρωτήσει:

«Ποιός νᾶγραψε μὲ τόσο ἀδέξια γράμματα τούτη τὴν πινακίδα;» καὶ κάποιος ἄλλος ζως νὰ θυμάσται καὶ γὰρ πεῖ.

«Ο Γιάννης Ρίτσος — ποιητὴς τῆς τελευταίας πρὸς Ἀνθρώπου ἔκκτονταετίας».

ΑΘΗΝΑ, Ιούλιος—Αὔγουστος 1942

Πτοικία Β', Κέρασος Ρωμαϊκού (1945-47)

από την εγγύος

Αρχέτυπα

(1941 - 1953)

I

Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ δολεύονται μὲ λιγότερο σύρανό, αὐτὲς οἱ πέτρες δὲ δολεύονται κάτου ἀπ' τὰ ξένα βήματα, αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲ δολεύονται παρὰ μόνο στὸν ἥλιο, αὐτὲς οἱ καρδιὲς δὲ δολεύονται παρὰ μόνο στὸ δίκιο.

Ἐτούτο τὸ τοπίο εἶναι σκληρὸ σὰν τὴ σιωπή, σφίγγει στὸν κόρφο του τὰ πυρωμένα του λιθάρια, σφίγγει στὸ φῶς τὶς δραφανές ἐλιές του καὶ τ' ἀμπέλια του, σφίγγει τὰ δόντια. Δὲν ὑπάρχει νερό. Μονάχα φῶς. Ο δρόμος χάνεται στὸ φῶς κι ἡ ἵσκιος τῆς μάντρας εἶναι σίδερο. Μαρμάρωσαν τὰ δέντρα, τὰ ποτάμια κ' οἱ φωνὲς μὲς στὸν ἀσέβητο τοῦ ἥλιου.

Η ρίζα σκοντάφτει στὸ μάρμαρο. Τὰ σκονισμένα σκοῖνα. Τὰ μουλάρι κι ὁ δράχος. Λαχανιάζουν. Δὲν ὑπάρχει νερό.

"Ολοι διψάνε. Χρόνια τώρα. "Ολοι μασάνε μιὰ μπουκιά σύρανό πάνου ἀπ' τὴν πίκρα τους.

Τὰ μάτια τους εἶναι κόκκινα ἀπ' τὴν ἀγρύπνια, μιὰ βαθεὶὰ χαρακιὰ σφηνωμένη ἀνάμεσα στὰ φρύδια τους σὰν ἔνα κυπαρίσσιο ἀνάμεσα σὲ δυὸ δουνά τὸ λιόγερμικ.

Τὸ χέρι τους εἶναι κολλημένο στὸ ντουφέκι τὸ ντουφέκι εἶναι συνέχεια τοῦ χεριοῦ τους τὸ χέρι τους εἶναι συνέχεια τῆς φυχῆς τους — ἔχουν στὰ χείλια τους ἀπάνου τὸ θυμὸ κ' ἔχουν τὸν καημὸ δαΐτα — δαΐτα στὰ μάτια τους σὰν ἔνα ἀστέρι σὲ μιὰ γούβα ἀλάτι.

"Οταν σφίγγουν τὸ χέρι, ὁ ἥλιος εἶναι βέβαιος γιὰ τὸν κόσμο ὅταν χαμογελάνε, ἔνα μικρὸ χειλιδόνι φεύγει μὲς ἀπ' τ' ἀγρια γένεια τους

ὅταν κοιμοῦνται, δώδεκα ἀστρα πέφτουν ἀπ' τὶς ἀδειες τοέπες τους δταν σκοτώνονται, ἡ ζωὴ τραβάει τὴν ἀνηφόρα μὲ σημαῖες καὶ μὲ ταμπούρλα.

Τόσα χρόνια δλοι πεινάνε, δλοι διψάνε, δλοι σκοτώνονται πολιορκημένοι: άπο στεριά και θάλασσα, έφαγε ή κάφα τὰ χωράφια τους κ' ή ἀρμύρα πότισε τὰ σπίτια τους ὁ ἀγέρας ἔρριξε τὶς πόρτες τους και τὶς λίγες πασχαλιές τῆς πλατείας άπο τὶς τρύπες τοῦ πανωφοριοῦ τους μπαίνοδηγανεὶς δὲ θάνατος ή γλώσσα τους είναι στυφή σὰν τὸ κυπαρισσόμηλο πέθαναν τὰ σκυλιά τους τυλιγμένα στὸν ίσκιο τους ή θροχὴ χτυπάει στὰ κόκκαλά τους.

Πάνου στὰ καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τὴ σέουνιά και τὴ νύχτα διγλίζοντας τὸ μανιασμένο πέλαχο δηούλιας τὸ σπασμένο κατάρτι τοῦ φεγγαριοῦ.

Τὸ φωμὶ σώθηκε, τὰ βόλια σώθηκαν, γεμίζουν τώρα τὰ κανόνια τους μόνο μὲ τὴν καρδιά τους.

Τόσα χρόνια πολιορκημένοι άπο στεριά και θάλασσα δλοι πεινάνε, δλοι σκοτώνονται και κανένας δὲν πέθανε — πάνου στὰ καραούλια λέμπουν τὰ μάτια τους, μιὰ μεγάλη σημαία, μιὰ μεγάλη φωτιὰ κατακόκκινη και κάθε αὐγὴ χιλιάδες περιστέρια φεύγουν ἀπ' τὰ χέρια τους γιὰ τὶς τέσσερις πόρτες τοῦ δρίζοντα.

• • •

"Οταν μεθαύριο λυώσουν τὰ ροῦχα τους και μείνουν γυμνοὶ ἀνάμεσα στὰ στρατιωτικὰ κουμπιά τους ἔτοι ποὺ μένουν τὰ κομμάτια τ' οὐρανοῦ ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ καλοκαιριάτικα ἀστρα

τότε μπορεῖ νὰ δροῦμε τ' ὅνομά τους και μπορεῖ νὰ τὸ φωνάξουμε: ἀγαπῶ.

Τότε. Μὰ πάλι αὐτὰ τὰ πράγματα είναι λιγάκι σὰν πολὺ μακρινά. Είναι λιγάκι σὰν πολὺ κοντινά, σὰν δταν πιάνεις στὸ σκοτάδι ἔνα χέρι και λές καλησπέρα

μὲ τὴν πικρὴ καλογνωμιὰ τοῦ ξενητεμένου ὅταν γυρνάει στὸ πατρικό του και δὲν τὸν γνωρίζουν μήτε οἱ δικοὶ του, γιατὶ αὐτὸς ἔχει γνωρίσει τὸ θάνατο

και ἔχει γνωρίσει τὴ ζωὴ πρὶν ἀπ' τὴ ζωὴ και πάνου ἀπὸ τὸ θάνατο και τὸν γνωρίζει. Δὲν πικραίνεται. Αὔριο, λέει. Κ' εἶναι σίγουρος πὼς δὲ δρόμος δὲ πιὸ μακρινὸς εἶναι δὲ πιὸ κοντινὸς στὴν καρδιὰ τοῦ Θεοῦ.

Και τὴν ώρα ποὺ τὸ φεγγάρι τὸν φιλάει στὸ λαϊμὸ μὲ κάποια στεναχώρια, τινάζοντας τὴ στάχτη τοῦ ταιγάρου του ἀπ' τὰ κάγκελα τοῦ μπαλκονιοῦ, μπορεῖ νὰ κλάψει ἀπὸ τὴ σιγουριά του μπορεῖ νὰ κλάψει ἀπὸ τὴ σιγουριά τῶν δέντρων και τῶν ἀστρων και τῶν ἀδελφῶν του.

Αρχιπνία (1941 - 1953) Η Τυρά του Αβραεγίων (1945-47)

XXIII

Τὸ σπίτι εἶναι ησυχο, βαθύ, σὰν Ἐπιτάφιος τὸ Μεγάλο Σάββατο. Βουδά - βουδά. Λείπει τὸ σῶμα Του. Τ' ἀστέρια λυώνουν τὸ κερί τους στὸ ξημέρωμα.

Ἐξω στὸ δρόμο πατημένα τὰ πορτοκαλάνθια.

Και μέσα ἐδῶ, στὸν τοίχο πρεμασμένα σταυρωτὰ τὸ καριοφίλι κ' ή φλογέρα.

Κυρὰ τῶν Ἀμπελιῶν, μυρίζει ἀκόμα ή ἀμασκάλη σου καιμένο πεύκο και θυμάρι.

Μὲς στὸ σεντούκι τὸ χαρτὶ τοῦ Μακρυγιάννη τρίζει σὰν τὴν πεταλούδα στὸ κουκούλι

κι ἀκούμε πέρα ἀπὸ τὸν κάμπο σὰ χελιδονοτιτίβισμα τὸ στρίμωγμα τῶν σταφυλιῶν ποὺ κουτουλιεῦνται μὲς στ' ἄγιας κι ἀκούμε κάτου στὸ γιαλὸ ν' ἀνηφορίζει δὲ ἀχινιός στὸ γόνατο τῆς ἀνοικῆς.

Ἀκόμα ή στράτα σκοτεινή. Κράτα, Κυρά, τὴ σπάθα ἀκόμη ξεκλειδώνοντας τὶς νύχτες μας.

Θύμιαζε μὲ μπαρούτι τὰ κονίσματα. Δὲν ηρθε ἀκόμα ή ώρα.

Γύρω ἀπ' τὰ δέντρα κουλουριάζεται ή σιωπὴ σὰ ναρκωμένο φίδι. Τύλιχ' το τ' ἀσπρὸ σπίτι μας τρεῖς γύρους σπάγγο μὲ κερί ἀλειμμένο τῆς εἰρήνης

ν' ἀκούσουμε τὴ δουσὴ τῆς περασμένης τρικυμίας τραγουδισμένη ἀπ' τὰ κοχύλια τῆς ταξέρας

ν' ἀκούσουμε τ' ἀδράχτι τῆς γιαγιᾶς νὰ δουτέζει σὰ χρυσόμυγα στὸ φωτισμένο τζάμι

κ' ἔτοι ξεσφίγγοντας τὰ δάχτυλα νὰ σὲ χαιδέψουμε στὸ στόμα τῆς φλογέρας.

XXIV

Κυρὰ τῶν Ἀμπελιῶν ποὺ ή κάπνια τῆς φωτιᾶς σου ἀλγίσε τὰ γαλάζια μάτια και τὰ μαῦρα φρύδια τί σιγανὸ τὸ δῆμα σου κάτου ἀπ' τὰ κυπαρίσσια τί σιγανὴ μιλιὰ τῆς δόξας στὰ τετράγωνα τῆς πυρκαϊᾶς νὰ λέει μὲ πόσο «γάλα ἀνδρείας και ἐλευθεριᾶς» δύναξε τὰ ὄρφαγά σου νὰ λέει μὲ πόσον αἴμα πότισες τὰ φυλλοκάρδια τοῦ ἀμπελιοῦ νὰ δώσει τὸ βαθὺ κρασί τοῦ δισκοπότηρου.

Κι δπως περνάει ἀπ' τὴν Φρειά Πύλη δέσποτας κρατώντας τ' ἄγνα τῶν περιάς κάτου ἀπ' τὴν πύλη τῶν σταυρῶν κρατώντας τ' ἄγνα τῶν κέρατα τῆς Λαρνακῆς στὸν κάμπο τοῦ Αγώνα σὰ νὰ κρατεῖς μὰ πλάκα φῶς μὲ τῆς Ειρήνης τὸ δεσμὸν τοῦ θηρακοῦ τὸ θηρακό τὸν θηρακό τὸν στάζει ἀπ' τὸ σύρανο τὴν κολυμβήθα.

Τώρα ή αὐτὴ και τὸ νήχτα σμέριου δπως δένονται τὰ δένα δάχτυλα γύρω στὸ γόνα τῆς γαλήνης και μόνη ἐσύ, Κυρά τῶν Ἀμπελιῶν, μέσα στὸ Χάραμα, νὰ στήζει δὲ μέρας ίσης σου τὸν κάμπο στὸν Αγώνα σὰ πάνου ἀπὸ τὸ λιθενόρας τὰ δύο σου χέρια δάσαλευτα δεύνα σάμπως ἔνα δημίο περιστέρι ποὺ κρατεῖ στὸ ράμφος του μὲ δέσμην φῶς δημιουργήσοντας τὴ ζυγαριά τοῦ κόσμου.

ΚΑΙ νά, ἀδελφέ μου, ποὺ μάθαμε νὰ κουβεντιάζουμε
ησυχα - ησυχα κι ἄπλα.
Καταλαβαίνομαστε τώρα — δὲ χρειάζονται περισσότερα.
Κι αὔριο λέω θὰ γίνουμε ἀκόμα πιὸ ἄπλοι
θὰ δροῦμε αὐτά τὰ λόγια ποὺ παίρνουν τὸ ἵδιο θάρος σ' ὅλες τὶς
καρδιές, σ' ὅλα τὰ χεῖλη
ἔτσι νὰ λέμε πιὰ τὰ σύνα: σύνα, καὶ τὴ σκάφη: σκάφη,
κ' ἔτσι ποὺ νὰ χαμογελάνε οἱ ἄλλοι καὶ νὰ λένε: «τέτοια ποιήματα
σου φτιάχνουμε ἐκατὸ τὴν ὥρα». Αὐτὸ δέλουμε καὶ μεῖς.

Γιατὶ ἐμεῖς δὲν τραγουδᾶμε γιὰ νὰ ξεχωρίσουμε, ἀδελφέ μου, ἢπ'
τὸν κόσμο
ἐμεῖς τραγουδᾶμε γιὰ νὰ σμίξουμε τὸν κόσμο.

ΛΟΙΠΟΝ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ φωνάξω γιὰ νὰ μὲ πιστέψουν,
νὰ ποῦν: «ὅποιος φωνάζει ἔχει τὸ δίκιο».
Ἐμεῖς τὸ δίκιο τῶχουμε μαζὶ μας καὶ τὸ ξέρουμε
κι ὅσο σιγά κι ἀν σοῦ μιλήσω, «ξέρω πώς θὰ μὲ πιστέψεις —
συνηθίσαμε στὴ σιγανή κουβέντα στὰ κρατητήρια, στὶς συνεδριά-
σεις, στὴ συνωμοτική δουλειὰ τῆς κατοχῆς
συνηθίσαμε στὰ μικρὰ σταράτα λόγια πάνου ἀπ' τὸ φόρο καὶ πά-
νου ἀπ' τὸν πόνο
ἡμέρα, νύχτα, σύνθημα στὶς τρομερές, μουγγές γωνιές τῆς νύχτας
στὶς δικαστικές τοῦ χρόνου ποὺ μιὰ στιγμὴ τὶς φώτιζε ὁ προ-
βολέας τοῦ μέλλοντος —
δικαστικὰ λόγια, μιὰ μικρὴ περίληψη τῆς ζωῆς, τὰ κύρια σημεῖα
μονάχα
γραμμένα στὸ κουτὶ τῶν τσιγάρων, ἡ σ' ἔνα τόσο δὰ χαρτὶ
χρυμμένο στὸ παπούτσι, ἡ στὸ στρίφωμα τοῦ σακκακού μας,
ἔνα μικρὸ χαρτὶ σὰν ἔνα μεγάλο γεφύρι πάνου ἀπ' τὸ θάνατο.

Α, δέδαια, ὅλα τοῦτα θὰ ποῦν δὲν εἶναι τίποτα.
Ομως ἔσύ, ἀδελφέ μου, ξέρεις πώς ἀπὸ τοῦτα τ' ἄπλα λόγια
ἀπὸ τοῦτες τὶς ἄπλες πράξεις, ἀπὸ τοῦτα τὰ ἄπλα τραγουδῖα
μεγαλώνει τὸ μπόϊ τῆς ζωῆς, μεγαλώνει ὁ κόσμος, μεγαλώνουμε.

ΚΙ ΟΧΙ νὰ πεῖτε ποῦκανα καὶ τίποτα σπουδαῖο
μόνο ποὺ πέρασα κι ἀκούμπησα στὸν ἵδιο τοῖχο ποὺ ἀκουμπή-
σατε, συντρόφια μου,
μόνο ποὺ διέβισσα στὰ τμῆματα μεταγωγῶν τὰ ὄνόματα τῶν ἡρώων
καὶ τῶν μαρτύρων μας
μόνο ποὺ φόρεσα τὶς ἵδιες χειροπέδες ποὺ φορέσατε
μόνο ποὺ πόνεσα μαζὶ σας κι ὀνειρεύτηκα μαζὶ σας
μόνο ποὺ σὲ δρῆκα καὶ μὲ δρῆκες, σύντροφε.

Καρνιόβρενο
Σεουνεζή
(Κοντοπούλη
Λιβρού,
Φεβρουάριος
1949)

Ο μπάριππα - Χρίστος ἔχτισε τὸ φοῦρνο τοῦ στρατόπεδου.
Είχα σταθεῖ καὶ κοίταζα τὰ σίγουρα γεροντικά του χέρια
τοῦτα τ' ἄπλα, σοφά, συντροφικά του χέρια —
ώρα τὴν ὥρα δὲ φοῦρνος ψήλωνε
ψήλωνε δικόσμος
ψήλωνε ἡ ἀγάπη
κι δταν γεύτηκα τὸ πρῶτο κοιμάτι ἀπ' τὸ ζεστὸ καρβέλι μας
μ' αὐτὴ τὴ γεύση πήρα μέσα μου
κάτι ἀπ' τὰ σοφά χέρια τοῦ γέρο - χτίστη
κάτι ἀπ' τὸ ησυχο χαμόγελό του ποὺ δὲ ζητάει ἀνταπόδοση
κάτι ἀπ' τὰ χέρια ὅλων τῶν συντρόφων ποὺ ζυμώνουν τὸ φωμὶ^{τοῦ}
τοῦ κόσμου
ἐκείνη τὴ γαλήνια σιγουριὰ τοῦ ἀνθρώπου
ποὺ φτιάχνει ωφέλιμα κι ἀπαραίτητα πράματα.

ΥΣΤΕΡΑ μάθαμε πολὺ περισσότερα, μὲ ἂν θὰ καθόμουν νὰ σᾶς τὰ
ἰστορήσω δλα
δὲ θὰ τέλειωνε ποτὲ τὸ τραγούδι μου
ὅπως ποτὲ δὲν τελειώνει ἡ ἀγάπη μας, ἡ ζωή, δηλαδί.

Κ' ἔρχομαι μοναχὰ νὰ σ' ἀγκαλιάσω καὶ γὰ κλάψω, ἀδελφέ μου,
ὅπως δὲρωτευμένος ποὺ γυρνάει ἀπὸ χρόνια στὴν καλή του
καὶ μ' ἔνα του φιλὶ τῆς λέει δλα τὰ χρόνια ποὺ περίμενε
κι δλα τὰ χρόνια ποὺ τοὺς περιμένουν πέρα ἀπ' τὸ φιλὶ τους.

ΕΜΕΙΣ ώρες πολλὲς κοιτάζαμε τὸ ἵδιο σημάδι
πολλὲς ζωὲς τὸ φέξαμε τοῦτο τὸ σημάδι
ώς νὰ τοῦ ἐμπιστευτοῦμε τὴν καρδιά μας καὶ τὰ χέρια μας.
Κι αὐτὸ ποὺ τὸ κοιτάζανε χιλιάδες πονεμένοι ἀνθρώποι
παίρνει κάτι ἀπ' τὰ μάτια μας κι ἀπ' τὸ σμίξιμο τῶν ματιῶν μας
καὶ μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει,
ὅπως τὸ ζυμάρι στὴ σκάφη, τὸ δέντρο στὸν ἥλιο, ἡ ἐλπίδα στὴν
καρδιά μας.

Καὶ τ' ἄλλα πάλι, τὰ πολὺ μεγάλα, τ' ἀπιαστα κι ἀθώρητα
ἀπ' τὸ πολὺ ποὺ τὰ κοιτάζαμε μαζὶ καὶ τ' ἀγαπήσαμε μαζὶ^{την}
ἔγιναν πιὰ δικά μας, ἔνα μὲ μας, τάχουμε δίπλα μας
σὰν τὴν ἀλατιέρα, σὰν τὸ πηρούνι, σὰν τὸ πιάτο
καὶ τώρα τὸ ἵδιο ἄπλα καὶ γκαρδιακὰ κοιτάζουμε ἔνα φύλλο ἡ
ἔνα ἀστέρι
τὴν πέτρα δπου καθόμαστε ἡ τὰ ψηλὰ φουγάρα τοῦ μέλλοντος.

Ποιηταρία Ε': Επιμαιρικά, Κέδρος
Ημεροδρομία Εξορίας (1948-1950)
(Λήψης - Μαυρόνησος)

12 Νοεμβρίου

Τ' ἀπόγευμα κουβαλήσαμε πέτρα. Γρήγορη δουλειά
 ἀπὸ χέρι σὲ χέρι. 'Ο χειμωνιάτικος ἥλιος'
 τὸ σύρματό πλεγμα· οἱ στάμνες· ἡ σφυρίχτρα τοῦ χωροφύλακα.
 'Εδῶ τελειώνει ἡ μέρα. Τὸ βράδι βάζει φύχρα.
 Νὰ κλειστοῦμε νωρίς. Νὰ φάμε τὸ φωμά μας.
 Καλὴ δουλειά, σύντροφοι, εὔκολη δουλειά
 ἀπὸ χέρι σὲ χέρι. Δὲν εἶναι ὅλα τόσο εὔκολα
 δὲν πᾶνε καὶ τ' ἄλλα ἀπὸ χέρι σὲ χέρι. Τὸ βλέπεις
 κι ἂς μήν ἀλλάζει καὶ πολὺ τὸ πρόσωπο. Τὸ βλέπεις
 ἀπὸ μιὰ χαρακιὰ μέσα στὰ φρύδια
 ἀπὸ τὸ στόμα ποὺ ἀνοίξει καὶ δὲ μίλησε
 ἀπὸ τὴ σιωπὴ πρὶν ἀπ' τὸ δεῖπνο κι ἀκόμα
 ἀπὸ τὰ δυὸ δάχτυλα ποὺ ἀνεβάζουν τὸ φιτίλι τῆς λάμπας.

Σὰν ἀποφῆμε τὰ πιάτα μένουν ἀπλυτα
 τὰ ποντίκια ἀνεβάζουν στὸ τραπέζι
 τὸ φεγγάρι ἀκουμπάει τὸ πηγούνι του στὰ κάρκελα.

'Ολα ἔχουν τὸ ἔδιο σταμάτημα μὲ τὸ ρολόι τοῦ σκοτωμένου.
 Τὸ χέρι ποὺ πάει κάτι νὰ σφίξει ἔδιπλώνεται στὸ γόνατο.
 Τὸ ψαλίδι ποὺ κόβει τὰ νύχια τοῦ ποδιοῦ δὲν προχωρεῖ —
 εἴναι σκληρὸ τὸ νύχι. Κι οὔτε μπορεῖς νὰ θυμώσεις.
 'Αναβάλλεται ἡ ζέστα. 'Αναβάλλεται ἡ φωνὴ κι ἡ σιωπή.
 Μονάχα τὸ ἀναμματικό τοῦ τσιγάρου κατὰ τὰ μεσάνυχτα
 βάζει μιὰν ἄκαρη τελεία σ' δσα μεῖναν μισοτελειωμένα.

Νοεμβρίου

Δελτάρια λογοκριμένα. Χιόνι.
 Θυμάματι ἔνα ζευγάρι ἀρβύλες
 γεμάτες χιόνι.
 Θέλω νὰ δώσω στὰ πράγματα ἔνα νόημα
 ποὺ δὲν ἔχουν.
 "Ένας ἀνθρωπος μὲ τὰ γένεια του
 ἔνα τραπέζι
 δχι δέντρο.

Τὸ πόδιο τῆς πόρτας εἴταν ζεστὸ
 ἄλλοτε
 σὰν ἔνα χέρι.

"Ομως κι ἐκείνη καὶ τὴν ἄλην νύχτα
 εἴταν τὸ ἔδιο βραδύλωσσο φεγγάρι.

*

"Υπάρχει λέγαμε καιρὸς γιὰ τὸ λάθος
 γιὰ τὴ μετάνοια.
 Φτάνει νάρθοιν πιδ γερὰ δέντρα.

"Οχι. "Οχι.
 Κλεῖστε τὰ παντζούρια.
 Δὲν εἴναι πιὰ νὰ λέμε ψέματα.

30 Νοεμβρίου

"Οταν λιώσουν τὰ χιόνια
 μπορεῖ ν' ἀκούσουμε τὴ φωνὴ μας.
 Μπορεῖ;

4 Ιανουαρίου

Κι ἀξαφνα
 μιὰν θύμηση ἀπὸ πουλιὰ
 που βούλαιξαν στὸ ἄγνωστο.

5 Ιανουαρίου

Τὰ τρία φωτισμένα παράθυρα
 στὸ κλειστὸ σπίτι.
 Εἴταν δικό μας κάποτε;

6 Ολα είναι

ὅπως τὸ φῶς ποὺ μᾶς λείπει.

15 Ιανουαρίου

Πολιορκῷ τὸ μαῦρο σημάδι βῆμα-βῆμα
 διπλασιάζω τὸ πράσινο ἔνδος φύλλου
 πολλαπλασιάζω μιὰν αἰσθηση ἡσυχίας
 χρησιμοποιῶ μεταφορές, μεταφέρω
 ἄλλοτε ἄλλοῦ πουθενά.

"Αξαφνα νιώθω νὰ βρίσκομαι
 πολιορκημένος ἀπ' τὸ μαῦρο σημάδι.

14 Μαΐου

Συνηθίσαμε τὶς νύχτες δίχως ὑπνο
 τὸν ὑπνο κομμένο σὲ σπασμένα τέλαμα
 τοὺς ἀνάπηρους μὲ τὰ δεκανίκια τους
 τὶς βρωμιστὲς στ' ἀκρογιάλι
 τὶς κουραμάνες πεταμένες στὴ θάλασσα
 τὶς πατατόφλουδες κρεμασμένες στὰ βράχια
 σὰν ἄντερα βγαλμένα
 τὴ σκιὰ ἔνδος σύγνεφου ἀντίκρυ στὸ Σούνιο
 τὸν ἥχο τῆς ἀλυσίδας ποὺ πέφτει στὸ νερὸ τὸ βράδι
 συνηθίσαμε νὰ μᾶς ξεχωνᾶν.

Κι ἐκείνο τὸ ἄγαλμα δίχως χέρια
 εἴταν ὅμορφο
 δὲν ἔξερες ποὺ ἔδειχνες
 κι ἀν ἔδειχνε.

Γιάννης

Pitros

18 Μαΐου

'Εμᾶς μᾶς παρατήσαν μέσα στὶς πληγές μας.
 Βγαίνουν οἱ φαντάροι ἀγγαρέα
 ξυπόλυτοι κουρεμένοι μὲ σκισμένα χιτώνια
 τοὺς βλέπουμε ἀπὸ πέρα νὰ κόβουν ξερόκλαδα
 σπαρφαλωμένοι στὸ βουνό — σὰ νὰ μᾶς ἀγαπᾶνε.

"Οταν βραδιάζει
 κατηφορίζουν λίγο πρὶν ἀπ' τὸ σιωπηλήριο
 κατουρῆνε στὴ θάλασσα παρέες-παρέες
 κοιτάζοντας τὰ φῶτα τοῦ Λαυρίου. Δὲ μιλᾶνε.

Κάτι περιμένουν. Κάτι περιμένουμε.

"Ολη τὴ νύχτα ἀπ' δξω τὸ φεγγάρι πριονίζει
 μακριές σανίδες ἀπὸ μεγάλα δέντρα πεσμένα.
 Γιὰ πόρτες. Ναὶ γιὰ πόρτες.

19 Μαΐου

Πληθύνων οἱ τρελλοὶ κι οἱ ἀνάπηροι
 τώρα ἀκριβῶς
 τώρα ποὺ καταλάγιασαν τὰ μεγάλα μαρτύρια.

Τὰ βράδια ἀκούγεται πάνου στὴν ταράτσα
 ἡ κραυγὴ τοῦ τρελλοῦ
 μεγαλωμένη πάνου ἀπ' τὴ θάλασσα.

Τὰ μάτια μεγαλώνουν
 σκοτεινὰ σκοτεινὰ
 σὰ δυὸ γύφτικα ἀκρη-ἀκρη σὲ μιὰ πόλη.

Κεῖ μέσα δυὸ μισόγδυμνοι γύφτοι
 πελεκάνε τὸ σίδερο.

Τοῦτος ὁ χτύπος
 σὲ δυσκολεύει νὰ γράψεις ἔνα γράμμα
 κι ἀκόμα πιοτέρο νὰ γράψεις ἔνα ποίημα.

'Εδῶ τὰ πάντα γραφτῆκαν μὲ τὸ αἷμα.



Πρωινό σερρο

(Σαν ωρη βου Έρη)
(1955)

ΔΕΝ είναι χτές ούτε αύριο.

"Ολα μὲς στή στιγμή.

"Ολα μέσα στά χέρια σου
τὸ χτές καὶ τ' αὔριο

κ' ἡ στιγμή
κι ούτε στιγμή.

Ποῦ μ' ἔφερες δῶ πέρα, κοριτσάκι,
ἔξω ἀπ' τὸ χρόνο
ἔξω ἀπ' τὸ χρόνο
ἔξω ἀπ' τὸν ἥχο.

Κι δύο κι ἄν λείπω
ἀκόμα πῶς τὴ νιώθω, κοριτσάκι,
τὴν διμορφιά, τὴ σιγαλιά
μὲ τὰ μεγάλα μάτια
τὰ μαγνητικά.

"Αχ νὰ τῇ δεῖς, νὰ μὴν τῇ δεῖς
τὴν διμορφιά τὴν ἀβυσσο
τὴν διμορφιά τὴν ἐρημιά
τὴ φεγγαροκαρδιά
ἄκρη - ἄκρη στὸ βαθὺ γκρεμνό

ἄκρη - ἄκρη
στή σιωπηλή τὴ ζυγαριά
ζυγιάζει φῶς ζυγιάζει σκιά
ζυγιάζει δλο τὸν κόσμο
ἄκρη - ἄκρη
εἰς ἑνὸς τριαντάφυλλου τὸ χειλος,
άχ νὰ τῇ δεῖς, νὰ μὴν τῇ δεῖς
τὴν διμορφιά τὴ ζυγαριά
νὰ τήγε δεῖς.

Πουλὶ κανένα δὲν κελάτιδησε στή γῆς
σὰν τὸ γεράκι τῆς σιωπῆς.

Πῶς νὰ στὸ χρύψω, πῶς
νὰ σου τὸ φανερώσω
πῶς νὰ στὸ χρύψω αὐτὸ τὸ φῶς;

Νερὰ κυλᾶν
φῶτα περνᾶν
σοῦ παίρνουν τὴ λαλιά καὶ πᾶν
δλα στὰ παίρνουν καὶ στὰ φέρνουν
νερὸ - φτερὰ
φιλιά - πουλιά.

Πουλὶ κανένα δὲν κελάτιδησε στή γῆς
σὰν τὸ γεράκι τῆς σιωπῆς.

Στ' ἀσάλευτά του μάτια
δ ἥλιος γονατισμένος.

Στ' ἀσάλευτά του μάτια
ὅλος δ ἵσκιος
σὲ ἥλιο ἀλλαγμένος.

Πῶς νὰ στήν χρύψω τὴν κυρὰ
τὴν διμορφιά ;

Πῶς νὰ στή φανερώσω ;

ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

I

"Ο, τι ἔφυγε, ριζώνει ἔδω, στὴν ἴδια θέση, λυπημένο, ἀμίλητο
δπως ἔνα μεγάλο βάζο τοῦ σπιτιοῦ, ποὺ πουλήθηκε κάποτε σὲ δύ-
σκολες ὥρες,
καὶ στή γωνιὰ τῆς κάμαρας, ἔκει ποὺ στέκονταν τὸ βάζο,
ἀπομένει τὸ κενὸ πυκνωμένο στὸ ἴδιο σχῆμα τοῦ βάζου, ἀμετά-
θετο,
γ' ἀστράφτει διάφανο στήν ἀντηλιά, δταν ἀνοίγουν πότε - πότε τὰ
παράθυρα,
καὶ μέσα στὸ ἴδιο βάζο, πούχει ἀλλάζει τὴν οὐσία του
μὲ ἴδια κ' ἰσόποσην οὐσία ἀπ' τὸ κρύσταλλο τοῦ ἄστειου,
μένει καὶ πάλι τὸ ἴδιο ἔκεινο κούφωμα, λίγο πιὸ δύσυνηρά ἡχητικὸ
μονάχα.

Πίσω ἀπ' τὸ βάζο διακρίνεται τὸ χρῶμα τοῦ τοίχου
πιὸ σκοτεινό, πιὸ βαθύ, πιὸ δνειροπόλο,
σὰ νάμεινε ἡ σκιὰ τοῦ βάζου σχεδιασμένη σὲ μιὰ σαρκοφάγο —

Καὶ, κάποτε, τὴ νύχτα, σὲ μιὰν ὥρα σιωπηλή,
ἡ καὶ τὴ μέρα, ἀνάμεσα στὶς δμιλίες,
ἀκοῦς βαθιά σου κάποιον ἥχο δξύ, πικρὸ καὶ πολυκύμαντο
σάμπως ἔνα ἀόρατο δάχτυλο νὰ ἔκρουσε
κείνο τὸ ἀπόν, εὐαίσθητο, κρυστάλλινο δοχεῖο.

II

Ποτὲ δὲ φεύγουν τὰ νεκρὰ παιδιά ἀπ' τὰ σπίτια τους,
τριγυρίζουν ἔκει, μπλέκονται στὰ φουστάνια τῆς μητέρας τους
τὴν ὥρα ποὺ ἔκεινη ἐτοιμάζει τὸ φαῖ καὶ ἀκούει τὸ νερὸ νὰ κο-
χλάζει
σὰ νὰ σπουδάζει τὸν ἀτμὸ καὶ τὸ χρόνο. Πάντα ἔκει —

Καὶ τὸ σπίτι παίρνει ἔνα ἄλλο στένεμα καὶ πλάτεμα
σάμπως νὰ πιάνει σιγαλή δροχή
καταμεσίς καλοκαιριοῦ, στὰ ἐρημικὰ χωράφια.

Δὲ φεύγουν τὰ νεκρὰ παιδιά. Μένουν στὸ σπίτι
κ' ἔχουν μιὰ ἔχωρη προτίμηση νὰ παίζουν στὸν κλεισμένο διά-
δρομο
καὶ κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στὴν καρδιά μας, τόσο
ποὺ δό πόνος κάτω ἀπ' τὰ πλευρά μας, δὲν είναι πιὰ ἀπ' τὴ στέ-
ρηση
μὲ ἀπὸ τὴν αἴξηση. Κι ἀν κάποτε οἱ γυναῖκες δγάζουν μιὰ κραυγὴ
είναι ποὺ τὰ κοιλοπονῶνται πέλι.

Υδρία

(1957-58)

(Στη Φιλτενούγα
Φιλιασσού)

Οι κάμαρες δάθυναν πολύ, κλεισμένες στη μεγάλη σκιά τους. Κάτι περιμένουν ή έτοιμάζουν.

Η άδεια θέση απλήρωτη, έπισημανει αύτό που λείπει — είναι σάν έλλειψη του άρετο που θυμίζει τὸν άρετα, και τὰ ρουθούνια διαστέλλονται.

σάν τοῦ σκυλιοῦ ποὺ ἀναζητάει τὰ ἵχνη τοῦ ἀφέντη του μέσα σὲ κάποιο δάσος σκοτεινό, σὲ σκιερά, τραυματισμένα μονοπάτια.

Είναι σάν παύση διάρκειας· ή μουσική σταματημένη ἐπιτρέπει νὰ γνωριστεῖ τὸ προηγούμενο, νὰ μαντευτεῖ τὸ ἐπερχόμενο· καὶ τὰ διοξάρια μετέωρα, σὲ λίγη ἀπόσταση ἀπ' τὶς χόρδες τῶν θιολιών, σπουδάζουν

τὴ μουσικὴ τῆς συντελούμενης σιωπῆς ποὺ πρόκειται σὲ λίγο νὰ ἔκφρασουν.

XXXII

Δὲ μᾶς γνωρίζει τίποτα. Μὰ ἐσοῦ ἐπιμένεις ἀδρατηνὰ μᾶς γνωρίσεις πάλι μὲ τὴ ζωὴ — νὰ συμμαχήσουμε. "Αν εἰναι τὸ έλέμμα σου μέσα στὸ έλέμμα μας, δὲ θ' ἀρνηθοῦμε νὰ δοῦμε, νὰ μιλήσουμε, νὰ κινηθοῦμε. Αὐτὸς δὲ νέος ίσως μιὰ μέρα καὶ νὰ σ' ἀγαποῦσε. Ετούτα τὰ κορίτσια ίσως καὶ θάταν φιλενάδες σου. Σὲ τοῦτο τὸ σχολεῖο θὰ πήγαινες μεθαύριο. Κ' ἔτσι μέσα στὴ νύχτα ποὺ φεύγουμε ξένοι, μπρὸς σὲ δυὸ σειρὲς ἀκατοίκητα σπίτια, κάτω ἀπὸ γλόμπους χωρὶς ἀχτίνες σάν κλεισμένα χέρια, μιὰ γλάστρα ποτισμένη ποὺ στάζει ἀπ' τὸ παλιὸ μπαλκόνι ἐμπιστεύεται πάλι τὸν ἥχο τῆς σ' ἐμᾶς· μιὰ πόρτα μισανογμένη, ξαχυπνάει γιὰ μᾶς· κι αὐτὸς δ ἔξιλνος πάγκος περατημένος καταμεσὶς στὴν ἐρημιά, ἐμᾶς περίμενε νὰ καθήσουμε, ξέροντας πῶς κάπου ἔκει, σ' ἔνα μοναχικὸ παράθυρο, κρεμασμένο φηλὰ στὴ νύχτα, έσύ, πίσω ἀπ' τὸ δαντελένιο κουρτινάκι, περιμένεις νὰ σοῦ χαμογελάσουμε.

AΘΗΝΑ, Φεβρουάριος - Μάρτιος 1958

Παρενθέσεις (1946-47)

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ

Πίσω ἀπὸ ἀπλὰ πράγματα κρύδομαι, γιὰ νὰ μὲ δρεῖτε· ὃν δὲ μὲ δρεῖτε, θὰ δρεῖτε τὰ πράγματα, θ' ἀγγίζετε ἐκεῖνα ποὺ ἀγγίζει τὸ χέρι μου, θὰ σμίξουν τὰ χνάρια τῶν χεριών μας.

Τὸ αὐγουστιάτικο φεγγάρι γυαλίζει στὴν κουζίνα σὰ γανωμένο τεντζέρι (γ' αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω γίνεται ἔτσι) φωτίζει τ' ἀδειο σπίτι καὶ τὴ γονατισμένη σιωπὴ τοῦ σπιτιού— πάντα ἡ σιωπὴ μένει γονατισμένη.

Η κάθε λέξη εἶναι μιὰ ἔξοδος γιὰ μιὰ συνάντηση, πολλὲς φορὲς ματαιωμένη, καὶ τότε εἶναι μιὰ λέξη ἀληθινή, σὰν ἐπιμένει στὴ συνάντηση.

Ποιηταρία Γ', Κίερος

Αυτὸ ήταν τὸ τραγούδι (1959)

απὸ τὴ συζύγοι

Γενικὴ Σουιτὴ (1956-59)

Αὐτὴ τὴν ὥρα, οἱ μουσικοὶ δὲν ἔχουν πάρει ἀκόμα τὶς θέσεις τους στὰ ηπαθρια κέντρα· τὰ ὄργανά τους ἀκουμπισμένα στὶς καρέκλες τῆς ἔξεδρας·

μονάχα διολίστας δλομόναχος πάνω στὴν ἔξεδρα, μακριὰ ἀπ' τὸ μικρόφωνο, χωρὶς διοξάρι, δοκιμάζει στὸ διολί του μόνο μὲ τὰ δάχτυλά του δυὸ νότες τυχαίες κι ἀλλη μία κι ἀλλη ποὺ δένονται ἀπὸ μόνες τους σ' ἔνα τραγούδι ὑπομονετικὸ καὶ ξαφνιασμένο

ἀπὸ τὴν ίδια του τὴν παρουσία, ἀπ' τὸ χαμόγελό του τὸ σχηματισμένο κιόλας —

ἔνα τραγούδι μόνο γιὰ τὸν ἔαυτό του κι οὔτε γιὰ τὸν ἔαυτό του, ἔνα μοναχικὸ τραγούδι χωρὶς νόημα· κι δὲ μουσικὸς οὔτε ποὺ νοιάζεται νὰ τὸ στεριώσει σ' ἔνα νόημα.

* ίσως ἡ ἀφροντιστικὴ του

νάναι ἡ ἀλήθεια του — τόσο ἀσκοπη ὅπως δλεις οἱ ἀλήθειες, αὐτὴ ἡ ἀδριαστη, ἀνεξήγητη εἰλικρίνεια, σκληρή, ἀναγκαστικὴ καὶ τρυφερή.

Αὐτὸ τὸ τραγούδι ίσως ποτὲ νὰ μὴν τὸ παίξει ἡ ὄρχήστρα κ' ίσως κι διολίστας νὰ τὸ ξεχάσει μεθαύριο μὲς στὶς τόσες φροντίδες του κ' ίσως καὶ νὰ μὴν τὸν παιδεύει καν ποὺ τὸ ξέχασε.

Μονάχα κάποτε ποὺ θάναι πολὺ μόνος καὶ θὰ δραβιδίζει ἀργὰ καὶ θάναι λυπημένος, ίσως νὰ προσπαθήσει νὰ νοήσει τὴ λύπη του, καὶ τότε θὰ θυμηθεῖ πώς ἔχει ξεχάσει ἐκεῖνο τὸ τραγούδι διάμεσα στὶς πάνινες κόκκινες πολυθρόνες διάμεσα στὰ γκαρσόνια καὶ στοὺς δίσκους διάμεσα στὶς πολυθρύσεις ἐκπωματώσεις τῶν λεμονάδων.

Μὰ τότε, βέβαια, δὲ θὰ μπορέσει ν' ἀναπλάσει ἐκεῖνο τὸ τραγούδι. Καὶ τὸ διολί του μὲς στὰ χέρια του θάναι σὰν μιὰ ἀδεια κούνια ἐνὸς νεκροῦ παιδιοῦ ποὺ μὰ γυναίκα πικραμένη τὴν κινεῖ σιωπηλὰ — μιὰ γυναίκα ποὺ πιὰ εἶναι ἀργὰ νὰ φτιάξει ἀλλα.

Μὲς στὸ δράδι ἀνάδουν μακρινὰ ἔνα — ἔνα τὰ παράθυρα — ἔνας λευκὸς φωτισμὸς σὰν τὸ ἐσωτερικὸ τῶν ιατρείων, μιὰ μυρωδιὰ λαδίου κ' αἰθέρα στοὺς διαδρόμους, καὶ τὰ γκαρσόνια μὲ τὶς μπλούζες τους εἶναι οἱ γιατροὶ κ' οἱ νοσοκόμοι· ποὺ δηγήκανε τὴν ὥρα τῆς ἀνάπαισης νὰ περπατήσουνε λίγο στὸν κῆπο.

Πάνω στὶς ἀσπρες μπλούζες τους διακρίνεται ἀπλωμένος ἔνας μεγάλος λεκές ἀπὸ ἀγνωστο γαλάζιο.

Τὰ λεωφορεῖα δὲν ἔχουν ποὺ νὰ πάνε μ' δλο ποὺ ἀκολουθοῦντε τὸ δρομιλόγιο τους. Οἱ ἀνθρώποι



φαίνονται ἀχνοὶ κι ἀφηρημένοι πίσω ἀπ' τὰ τζάμια τῶν λεωφορείων.

δὲν ἔχουν κι αὐτοὶ ποῦ νὰ πᾶνε· ἔχουν ξεχάσει

ὅδο κι ἀριθμὸ τοῦ σπιτιοῦ τους,

ἔχουν χάσει ἀπὸ καιρὸ τὰ κλειδιά τους· σὸν γ' ἀνήκουν

σὲ μιὰν ἄλλη ἐποχὴ, σ' ἕνα γυάλινο χρόνο, σ' ἕνα γυάλινο προάστιο

κ' ἔχουν ἔνα γυάλινο μέτρο νεκροῦ ἔνιλουργοῦ μὲς στὴν τσέπη τους

κι οὕτε μετράνε τίποτα.

Τί γὰρ μετρήσουν;

Μόρο δισιλίστας ἀσυναίσθητα μετράει δίχως μέτρο
τὴ σιωπηλὴ διάρκεια ἐνὸς ηχού ἀδιαίρετου· νιώθει στὰ δάχτυλά του

τὰ νεῦρα τῶν χορδῶν σφιγμένα ἀπὸ τὴ χλιαρὴ ὑγρασία τῆς ἀγνοητῆς

τεντωμένα σ' δλόκληρο τὸ σῶμα τῆς νύχτας· κ' εἰναι δική του η νύχτα.

"Ενας ηχος· μιὰ φράση· καὶ δεύτερη. — Ποιός εἶναι πίσω ἀπ' τὴν ἔξέδρα;

σιωπηλά, σιωπηλά· τ' ἀγκάθια τῶν ἀστρων σιωπηλά·

κ' ἔνα σῶμα γυμνὸ —
ἀπὸ ζεστὸ σκοτάδι·

οἱ πολυθρόνες

πάνινες, κόκκινες, μετέωρες
ἀνάμεσα στὰ δέντρα, πάνω ἀπ' τὰ δέντρα·

ἔνας δίσκος

μὲ δυὸ ποτήρια παγωμένο νερό, ἀνεβαίνει,
παίρνει τὴ θέση τοῦ φεγγαριοῦ πάνω ἀπ' τὰ κάγκελα τοῦ κήπου·

ἀστράφτουν τὰ δυὰ κουταλάκια.

'Αφῆστε — εἶπε —

ἀφῆστε ἀκόμη μιὰ στιγμὴ — μιὰ μικρὴ νότα — ἔνα τίποτε· κανένας

δὲν ήρθε, δὲ ζήτησε, δὲν ἔφυγε.
Αφῆστε,

τὸ κλειδὶ τοῦ σπιτιοῦ καὶ τὸ κλειδὶ τῆς μουσικῆς
νάχουν τὸν ίδιον ηχὸν οἵταν κλείνουν ἢ ἀνοίγουν. Ποιός εἶταν ποὺ
μίλησε;

Οἱ μουσικοὶ ἀνεβάνουν στὴν ἔξέδρα.

Μιὰ στιγμὴ —

μιὰ τελευταία στιγμή.

Δοιπόν; Δοιπόν; Σταθεῖτε.

Θάταν αὐτὸ μονάχα. Εἶταν αὐτό, σᾶς λέω.

Μιὰ λάμψη γύρω στὰ ποτήρια — σιωπηλά, σιωπηλά,
καὶ τὸ μεγάλο ειολοντεάλο γερμένο στὸ χέρι τῆς νύχτας.
Θὰ γύρισε τὸ σκοτάδι στὸ γαλάζιο, τὸ κόκκινο στὸ ρόδινο·
ἕνα πρόσωπο μαγνητισμένο ἀπὸ τὸ φεγγάρι·
καὶ τὸ ἀνεξήγητο ἐκεῖνο τραγούδι. Μιὰ στιγμὴ, Κύριοι, — φώναξ —

μιὰ στιγμὴ μόνο. Τίποτε. Καὶ δέδαιται ἀρχίζουμε.

Καὶ δέδαιται θὰ συνεχίσουμε — εἶπε.

Καλησπέρα σας, Κύριε. Καλησπέρα, Κυρία μου,—

δοσι γιὰ κείνο τὸ τραγούδι — τὶ τραγούδι;

ἔγὼ δὲν ξέρω τίποτε (παρηγορητικό, δρφανό, ἀπαρηγόρητο)

κι οὔτε εἴμαι ὑπείθυνος — δὲν ξέρω τίποτε, σᾶς λέω,

(σιωπηλά, σιωπηλά, μὲ μιὰν ἀδάσταχτη ὅμορφιά, ἀπαρηγόρητη,

κ' οἱ δυὸ ρωγμὲς τοῦ διολιοῦ καλοσχηματισμένες,

δυὸ εὐγενικές πληγὲς — τὶ θὰ ποῦνε;)

Καὶ τὸ τραγούδι αὐτὸ πῶς πέρασε ἔτσι στὴν ἀνέτοιμη ὀρχήστρα,
κι δὲντέλαχος στὸ τεντωμένο δέρμα τοῦ φεγγαριοῦ — ποιά ἐπιφύλαξη λέσι, ποιό τραγούδι;

λησμονημένο, μισοτελειωμένο,

— μὴν εἶναι αὐτὸ τὸ ίδιο τραγούδι ποὺ ξανασυνδέεται χάγοντας τὴν ἀρχή του καὶ τὸ τέλος του,

ἀρχίζοντας πάντα, μὴν τελειώνοντας ποτὲ

— γιατὶ ἀλλιώς

πῶς θὰ χαμογελοῦσε δ μουσικὸς μὲς στὰ κίτρινα φῶτα
πάνω ἀπὸ τὶς πανένεις πολυθρόνες, τὰ χαρτονομίσματα, τοὺς δισκούς;

ΑΘΗΝΑ, Μάης 1959

6. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΟΛΟ ΠΟΤΑΜΙ

(Τραγουδιέται κάπως εύθυμα, σκωπτικά, φοβισμένα κι ἀνάποδα.)

ΕΝΑ ποτάμι κατά πάνου γύρισε.

"Ένα ποτάμι δὲν τραβάει κατά τή θάλασσα.

"Ένα ποτάμι ἀνηφορίζει τίς βουνοκορφής —
λιοντάρι μὲ νεφένια χαίτη — πάει, μᾶς ἔφαγε —
ποτάμι λιονταρόνυχο — μᾶς ἔσκισε —
τριπόταμο ποτάμι — καὶ μᾶς ἔπνιξε —
ἔνα λιοντάρι — ἔνα ποτάμι ἀνάποδο —
ἔνα ποτάμι — ἔνα λιοντάρι,
ἔνα λιοντάρι — ἔνα ποτάμι.

Μᾶς πήρε τίς κιθάρες μᾶς σὰν καρυδότσουφλα
καὶ τὰ οὐρλιαχτά του σὰ σκοινιά μᾶς πεδουχλώσανε·
— πῶς νὰ φωνάξεις μέσα στὸ νερὸ;
Μᾶς μπούκωσε μ' ἄγριο νερό,—
ἔνα ποτάμι ἀπὸ λιοντάρια
ποὺ ἀνηφορίζει στὸ βουνό,
κρέμασε τίς κιθάρες μᾶς στὰ δέντρα,
κ' ἔμεινε ἀπ' ὅξω ἀπ' τὸ νερὸ;
ἔνα λιοντάρι ἀπὸ νερό.

Πήρε καρέκλες καὶ στρωσίδια ἀπὸ τὰ σπίτια,
τ' ἀλογα πήρε ἀπ' τὴ βοσκή,
πήρε καὶ τὸ μεγάλο ἀλέτρι,
πήρε καὶ τὸν καθρέφτη ἀπ' τὴ μεγάλη κάμαρα,
πήρε τοῦ ἀγρότη τὸ καλέ δρακό,
γκρέμισε καὶ τὴ φυλακή,
κι δλα τὰ πάει, πουρνὸ - πουρνό,
ἔνα λιοντάρι ἀπὸ νερό,
ἴσα γιὰ πάνω στὸ βουνό.

Κι οὐδὲ μᾶς νοιάζει γιὰ κιθάρες τώρα πλιὰ
κι οὐδὲ μᾶς νοιάζει γιὰ διοιλιὰ
κι οὐδὲ ποὺ χάσαμε τὴν πρώτη μᾶς φωνή
καὶ τὸ καλό μᾶς τὸ δρακό.
Μόνο, πνιγμένοι στὸ νερό,
διψάμε πάλι γιὰ νερό
κι ἀλλο δὲ θέλουμε, παρὰ
νὰ βγάλουμε ὅξω τὸ κεφάλι, μιὰ φορά,

τοῦ λιονταριοῦ νὰ δοῦμε τὴν οὐρά.

Νὰ δοῦμε τ' ἄγριο τὸ νερὸ
γ' ἀνηφορίζει στὸ βουνό,
ἔνα ποτάμι — ἔνα λιοντάρι,
ἔνα λιοντάρι — ἔνα ποτάμι,
ἔνα ποτάμι ἀνάποδο,
ἔνας κόσμος ἀνάποδος,
ἔνα τραγούδι ἀνάποδο,—
νὰ δοῦμε, μιὰ στιγμή, νὰ τὸ γνωρίσουμε
καὶ, μιὰ στιγμή μονάχα, γὰ τὸ τραγουδήσουμε.

Τρά - τρά, τραυλίζουν τὰ νερὰ —
τρέλλα καὶ τρόμος καὶ χαρά,
τὰ τραμπαλίσματα τραχιά,
— τράβα τὴν δρόχο τὴν τριχιά.

"Ένα ποτάμι — ἔνα λιοντάρι,
ἔνα ποτάμι — ἔνα λιοντάρι,
μέσα στὰ δόντια του ἔχει πάρει
τὸ τελευταῖο τραγούδι μᾶς
τὴν τελευταῖα κιθάρα μᾶς
τὸ τελευταῖο μᾶς φυλαχτό.
Τώρα κοιτάζει ἀπ' τὸ βουνό,
ἄγριο, βουνό, τὸν οὐρανὸ —
καὶ μεῖς, μαζί, στὸ ίδιο βουνό.

"Ένα λιοντάρι ἀπὸ νερό,
ἔνα λιοντάρι στὸ βουνό,
ἔνα λιοντάρι — ἔνα ποτάμι
ὅλορθο πάνω στὸ βουνό —
καὶ πλάτι ἐσύ, καὶ πλάτι ἐγώ
ποὺ δλο τὸν κόσμον εύλογω
καθάλλα πάνω στὸ νερό,
μέσα στὸν ἀμετρο ἀριθμό
καὶ στὸν ἀπέραντο ρυθμό.

Ἄσυνθεσις (1950-1960)

ΑΝΤΑΔΔΑΓΕΣ

"Εδγαλαν τὸ ἀλέτρι στὸ χωράφι·
Ἐφεραν τὸ χωράφι στὸ σπίτι, —
μιὰ ἀτέλειωτη ἀνταλλαγὴ διαμόρφωνε
τὴ σημασία τῶν πραγμάτων.

"Η γυναίκα ἀλλαξει θέση μὲ τὸ χελιδόνι,
κάθησε στὴ χελιδονοφωλιὰ τῆς στέγης καὶ κελάτησε.
Τὸ χελιδόνι κάθησε στὸν ἀργαλειό της κ' ὑφαινε
ἀστρα, πουλιά, φάρια, λουλούδια κι ἀνεμότρατες.

"Άν ζησερες τὶ ὥρατο, πούναι τὸ στόμα σου,
θὰ μὲ φιλοῦσες μὲς στὰ μάτια νὰ μὴ δλέπω.

ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΑΝΩΡΩΠΟΣ

Μίλησε ἀργά, χαμηλόφωνα, χωρὶς νὰ χαμηλώνει τὰ δλέφαρα:
«Ἐγώ, μιὰ φορά, δὲν παραιτοῦμαι. Είστε λεύτεροι, δέδαια,
νὰ σκεφτεῖτε δι, τι θέλετε γιὰ μένα. Ἐγώ δὲν παραιτοῦμαι.
Κι οὔτε γυρεύω νὰ εύκολύνω τὴν ἀπόφασή σας. Διεκδικῶ
τὴ θέση μου κοντά σας — ἔστω κι ἀν ἔρω πώς έτσι τῇ χανω.
Γιὰ τ' ἀλλα, καθόλου δὲ νοιάζομαι. Δοιπόν θὰ μείνω
ἔδω, στὴ σκάλα, παίζοντας μ' ἔνα κουμπί τοῦ σακκακιοῦ σας
ποὺ κόπηκε πάνω σὲ μιὰ χειρονομία δργῆς, — δργῆς γιὰ μένα.

Γιατὶ ἔγώ
μπορῶ μὲ τοῦτο τὸ κομμένο κουμπί σας
νὰ σᾶς κουμπώνω ὡς πάνω δταν κρυώνετε
η καὶ νὰ σᾶς γυμνώνω, δείχνοντας τὴν διμορφιά σας». "Έτσι εἶπε,
κι ἀλήθεια, μὲς στὰ χέρια του, λαμποκοποῦσε
ἐκεῖνο τὸ κουμπί σὰν κλεφτοφάναρο, η, ἀκόμη,
μπορούσατε νὰ πεῖτε, σὰ μικρό, καλοχαιριάτικο φεγγάρι.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ

Είναι δρισμένοι στίχοι — κάποτε δλόκληρα ποιήματα — που μήτε έγώ δὲν ξέρω τι σημαίνουν. Αύτὸς ποὺ δὲν ξέρω ακόμη μὲν κρατάει. Κ' ἐσύ ξέχεις δίκιο νὰ ρωτᾶς. Μὴ μὲν ρωτᾶς. Δὲν ξέρω σοῦ λέω.

Δυὸς παράλληλα φῶτα
ἀπ' τὸ ίδιο κέντρο. Ο ἥχος τοῦ νεροῦ
ποὺ πέφτει, τὸ χειμώνα, ἀπ' τὸ ξεχειλισμένο λούκι
ἡ δῆχος μιὰς σταγόνας καθὼς πέφτει
ἀπόντα τριαντάφυλλο σὸν ποτισμένο κῆπο
ἀργά - ἀργά ἔνα ἀνοιξιάτικο ἀπόβραδο
σὲν τὸ λυγμὸν ἐνὸς πουλιοῦ. Δὲν ξέρω
τὶ σημαίνει αὐτὸς ὁ ἥχος· ὡστόσο έγώ τὸν παραδέχομαι.
Τ' ἄλλα ποὺ ξέρω στὰ ἔξηγῶν. Δὲν τὸ ἀμελῶ.
Ομως κι αὐτὰ προσθέτουν στὴν ζωὴν μας Κοιτοῦσα,
δπως κοιμότανε, τὸ γόνατό της νὰ γωνιάζει τὸ σεντόνι —
Δὲν εἴταν μόνο δ ἔρωτας. Αὐτὴν ἡ γωνία
εἴταν ἡ κορυφογραμμὴ τῆς τρυφερότητας, καὶ τὸ ἀρωμά
τοῦ σεντονιοῦ, τῆς πάστρας καὶ τῆς ξνοιξῆς συμπλήρωναν
ἐκεῖνο τὸ ἀνεξήγητο ποὺ ζήτησα, ἀσκοπα καὶ πάλι, νὰ σὸν ἔξη-
γήσω.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ KOINO

Είπαν οι ώραιοις ταχυδακτυλουργός, χλωμὸς σὰν πεθαμένος,
ἔπειτε μ' ἐπιδεξιότητα μὲς στὰ διάφανα χέρια του
χιλιάδες κρίκους — πάνω - κάτω, πάνω - κάτω —
πολύχρωμων, πολύμορφων μηδενικῶν, μ' ἀκρα ἐπιδεξιότητα, στ'
ἀλήθεια,
σὰν εὔθυμα σχεδόν· ἔπαιξε ἐκεῖ, ἀνεξάντλητος,
μπροστά σ' ἐλάχιστους, ἀργόσχολους θεατές, τόσο ἀπαιτητικούς,
πού, μόνον,
σὰν πέρασε τὸν πιὸ στεγνὸ του κρίκο στὸ λαιμό του, χειροκρότησαν.

ΑΝΑΜΟΝΗ

Κάποιος χτύπησε τὴν πόρτα.

Ἐμπρός.

Κανένας.

Ἡ πόρτα μπῆκε μὲς στὸ σπίτι.

Ὀρθια — δὲν κάθησε.

Καλησπέρα.

Πίσω ἀπ' τὴν πόρτα,

ἔμεινε ἀνοιχτῇ

δλόκληρη ἡ νύχτα.

ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗ

Ἀνάμεσα σὲ δυὸς δέντρα
τέντωσε τὸ σκοινί,
ἔβαλε πάνω στὸ σκοινί μιὰ σκάλα.
Ἀνέβηκε στὴ σκάλα.

Ἐπεσε.

Τὸ σκοινί ἀπόμεινε στὴ θέση του.

Ἐπλυνε στὸ ποτάμι
τὰ ματωμένα ροῦχα του.
Τ' ἀπλωσε στὸ σκοινί.
Τώρα περίμενε γυμνὸς στὸν ἥλιο
νὰ στεγνώσουν.

Ἄσπρος ἀχνὸς ἀνέβαινε ἀπ' τὰ ροῦχα του
πιὸ φηλὰ κι ἀπ' τὴ σκάλα —
ἔνας μικρὸς καπνοδόχος
ταπεινὸς
σὲ μιὰ ἐλάχιστη Ἰθάκη.

(Αὐτὲς οἱ δυὸς σκηνές,
ἔγιναν δίχως θεατές —
μιὰ τελευταία δοκιμὴ
μοναχική).

ΣΑΜΟΣ, Ιούλιος - Αύγουστος 1960

Δὲν εἴταν μόνο ἐκεῖνα ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ μόνα τους,
ἐκεῖνα ποὺ εἴταν, τὰ ἀναπότερα, μὰ καὶ τ' ἄλλα,
ἐκεῖνα ποὺ πρόσθετε αὐτός, ἐκεῖνα ποὺ θίθελαν οἱ ἄλλοι,
ἐκεῖνα ποὺ διάλεγε, κι δ τρόπος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἡ τῆς πρόσ-
θεσης.

Κ' ἵσως αὐτὰ τὰ τελευταῖα νάταν τὰ ίδιαιτερα δικά του,
ποὺ συνεχίζανε σταματημένα ἡ διάχυτα πράγματα,
δίνοντας ἴστορια καὶ πρόσωπο στὸ ἀκίνητο, καθὼς τὸ διάφανο τζάμι
ποὺ πυκνώνει μονομιᾶς μπροστά στὸ σκοτάδι καὶ γίνεται καθρέ-
φτης,
δίνοντας εὐγενικὲς παραστάσεις ἀπὸ ἀνύποπτα γεγονότα,
δίνοντας τὶς μορφὲς καὶ τὰ φάσματά τους, δίνοντας
τὸ ἐσωτερικὸν νυχτερινῶν δωματίων φωτισμένων ἀπὸ λάμπες ἡ ἀπὸ
μιὰς ἀνθοδέσμη
ἢ ἀπ' τὸ θυμὸν καὶ τὴ στέρηση καὶ τὴ φτώχεια. Δίνοντας
γνωρισμένα κι ἀγνώριστα, ἀλλιῶς γνωρισμένα,
σὲ μιὰ συνοχή, ἐστω ἐκδιασμένη, σὲ μιὰν ἀξία τελοσπάντων ἀνταλ-
λάξιμη.

Παγκίδια τ' ουρανού
και του νερού
(1960)

από τη συγγραφή
Παράρτημα
(1959-1960)

XV

Τόσα δργανα δὲν τοῦφταναν νὰ κλείσει τὸ χορὸ του,
τόσος χορὸς δὲν τοῦφτανε καὶ γύρευε τραγούδι,
μπλέχτηκε μέσα στὸ ρυθμό, μπλέχτηκε μέσα στ' ἄστρα,
μαχαίρι - λεῖμονόφυλλο στὰ δόντια του κρατοῦσε
κι οὔτε τοὺς ξσκιους ἔσφαξε κι οὔτε εἶπε τὸ τραγούδι.

XXIII

Μαύρη καὶ γαλάζια νύχτα
μὲ γραμμές πορτοκαλλιές,
ἄνθισαν κρυφὰ οἱ μηλιές —
μαύρη καὶ γαλάζια νύχτα.

Χρώματα, ἀριθμοὶ καὶ κύκλοι
σμαραγδιά, τριανταφυλλιά,
τρία, πέντε, ἑπτά καὶ ἐννιά —
χρώματα, ἀριθμοὶ καὶ κύκλοι.

Κι ἀπὸ πάνου τὸ φεγγάρι,
τὸ χρυσὸ μηδενικό,
στὸ δικό μου μερτικό
μὲς στ' ἀλώνι τοῦ 'Αλωνάρη.

Ποιήσατα Δ', Κέδρος
Θερινό φροντιστήριο (1953-1960)

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

'Ο καθρέφτης ὑποκρίνεται τὸν πιστὸ κι ἀκριβῆ
ἴσως γιὰ νὰ προφυλαχτεῖ ἀπ' τὸ βάθος του. Καταφάσκει
ἀπὸ ἀδιαφορία κι ἀφαίρεση. "Ομως, σι' ἀλήθεια, κάποτε,
ξεφύγει ἀπ' τὴν κορνίζα του, διαρρέει, κυματίζει
σὰ γκριζοπράσινο νερό, γλιστράει ἀπ' τὸ παράθυρο τοῦ διαδρόμου·
κι ὅταν σὲ λίγο κατεβαίνουμε τὴ μικρὴ ξύλινη σκάλα
ἄναγκωρίζουμε πῶς τὸ ριάκι τῆς αὐλῆς ποὺ τρέχει
κάτω ἀπ' τὰ δέντρα, κάτω ἀπ' τὶς καρέκλες μας,
εἶναι δὲ διοι λιωμένος καθρέφτης τοῦ διαδρόμου
αὐτοῦ τοῦ ἔξοχικοῦ ξενοδοχείου. Κι ὅλη μέρα μᾶς προορίζεται
νὰ μεταβάλουμε καὶ πάλι τὸ νερὸ σ' ἐνα μεγάλο καθρέφτη
γιὰ νὰ κοιτάζουμε στὰ βάθη του γυμνὸ τὸ πρόσωπό μας
μὲ δυὸ μεγάλα μάτια ἀδίστακτα πίσω ἀπ' τὰ κίτρινα φύλλα.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Κάτασπρο τὸ καΐκι, κι ἀπὸ πίσω οἱ βάρκες κόκκινες.
Τὶς μέτρησε, τὶς ξαναμέτρησε: "Εξη. Ἀναρωτήθηκε
ποιό νόημα νάχει δὲ ἀριθμὸς καὶ ποιό τὸ μέτρημα. Σὲ λίγο
ἔσθησε μέσα στὸ λυκόφως καὶ ἀριθμὸς καὶ μέτρημα,
μαζὶ καὶ ἡ ἐρώτηση. Μπορεῖ λοιπὸν νὰ ὑπάρχει
ἐκεῖνο ποὺ δονομάζουμε «όμορφιά» μπορεῖ καὶ νάναι
ἡ σιωπήλη, ἀνεξήγητη βεβαιώτητα μᾶς εὐτυχίας ἀναβλημένης.

Η ΑΛΛΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

'Αλέξη, — τοῦ φώναξα — 'Αλέξη. Θ' ἀνέβω τὴ σκάλα.
Πρόσεχε ἐσύ μὴν περάσει κανείς. Ναι, τὰ μῆλα
τὰ μάζεψα τὶς προάλλες. Τώρα μονάχα ἀνεβαίνω.
Μήν τὴν κρατᾶς τὴ σκάλα. Δὲν πέφτω.
Εἶναι ἔνα σύννεφο χρυσό. Δὲ θὰ τὸ κόψω.
Μόνο ποὺ μούβαψε τὰ χέρια καὶ τὸ πρόσωπο,
καὶ πιὰ δὲ θὰ μπορέσω νὰ σ' ἀννίξω.

ΦΟΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τὸ φῶς εἶναι ἔνας θρίαμβος. Δὲν ἐπιτρέπει ὑπεκφυγές, μεταμφιέσεις.
Τὰ καράβια μετέωρα στὸν ἀέρα, τὸ ἴδιο καὶ τὸ μεγάλο φορτηγό
μὲ τὰ πεπόνια

καὶ ἐκεῖνο τὸ μπαλκόνι μὲ τὰ δυὸ κορίτσια, καὶ οἱ τρεῖς ἀγωγιάτες,
καὶ οἱ στάμνες τοῦ μικροῦ ἀγγειοπλάστη.

Καὶ τοῦτος δὲ ἀνθρωπός,
στὸ φόρτο τοῦ μετεωρισμοῦ, ρίχνει τὸν ἵσκιο του στὸ χῶμα
καὶ τρέμει σὰν πουλὶ δεμένο ἀπ' τῶν πόδι μὲ σπάγγο.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΣ

Στέκεσαι λίγο, ἀκοῦς, δὲν ἀποκρίνεσαι.
Φυγαδεύεις εἰκονικά πουλιά ποὺ δὲ σὲ πρόσεξουν.
Ἀρνεῖσαι ἀπ' τὰ πρὶν αὐτὰ ποὺ δὲ σὲ ζήτησαν.
Ἀνθρώπινα σώματα, χρώματα. Στὸ τέλος
μὲ τὰ χέρια σου πάνω στὸ τιμόνι τοῦ ἀσάλευτου πλοίου
μοιάζεις νὰ δρίζεις ἐσύ τὴν κατεύθυνση
τῆς δρισμένης ἀπ' τὴν ρίζα ἀκινησίας.

ΟΧΙ ΤΕΛΟΣ

Τελειώνουν τὰ φύλλα τοῦ χαρτιοῦ καὶ τὰ φύλλα τῶν δέντρων.
Θέλει κι αὐτὸς νὰ βάλει ἔνα τέλος. Δὲ βρίσκει.
Στὸ γυμνωμένο δέντρο φτάνουν κοπάδια τὰ πουλιά, ξεκουράζονται·
κουρνιάζουν λίγο στὰ κλωνάρια, σὰν καρποὶ καινούργιοι,
κρουστοὶ καρποί, φτερωτοί. Τὸ μόνο ποὺ ξέρει,
εἶναι πῶς θὰ πετάξουν πάλι. Τούτη ἡ αἰσθηση τῆς πτήσης
τρέμει ἀτελεύτητα στὸ πλάι τῶν ὄμων του, καθὼς οἱ ρίζες
δυὸ μεγάλων ἀόρατων φτερῶν.

Μιμρό αφιέρωμα (1960-65) (Στη Φαγίτσα και την 'Ερη)

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ

Μπήκε τὸ φεγγάρι ἀπ' τὸ παράθυρο,
βημάτισε λίγο στὸ πάτωμα, κάθησε
στὴ μεγάλη, παλιὰ πολυυθρόνα.
Ο ἄλλος, στὴν ἀπέναντι καρέκλα,
κάπνιζε σκοτεινὰ τὸ τσιγάρο του.
«Εἶναι κρύο κεῖ κάτω;», ρώτησε.
Τὸ φεγγάρι κοίταζε ἄλλοϋ. Δὲν ἀπάντησε.
Τὰ μάρμαρα στέκονται στὸν οὐρανὸ
μ' ἔνα φανάρι σκουριασμένο πλάι τους.

ΟΙ ΚΑΡΓΙΕΣ

Κρά-κρά, κρά-κρά, στὰ καργοχώρια οἱ κάργιες κάρβουνα·
καύκαλο τῆς συκιᾶς, μαῦρα κλαδιὰ στὸ ρημαγμένο σπίτι·
γκρίν-γκρίν, ἡ σκουριασμένη δεραντλία πάνω ἀπ' τὸ πηγάδι —
κούφιο πηγάδι, κρά- καὶ κρά-, ἡ πέτρα πούπτεσε στὴν πέτρα.
Αν κατεβεῖς ἀπ' τὰ βουνά, τὰ μάτια σου ἔχε τέσσερα·
ἔδω τ' ἀγκάθια εἶναι πολλά, σοῦ σκίζουνε τὰ γόνατα,
κ' οἱ κάργιες κρά καὶ κρά σὰν τὰ καμένα κάρβουνα
σοῦ κλέβουνε τὰ τρία κλειδιά καὶ σοῦ πετῶν τὸν ἵσκιο τους.

ΨΙΘΥΡΟΣ

Κοιμήσου, —τοῦ εἶπε — ἐγὼ θὰ φυλάξω τὸν ὑπνό σου.
Μέσα στὶς πέτρες κοιμοῦνται τὰ πουλιά. Θὰ περιμένω
ὅς τὰ χαράματα, ὃς ἔκεινη τὴν ὥρα
ποὺ τὸ ἀστροῦ ἀνοίγεται σ' ἐφτά μικρὰ παράθυρα,
νὰ δῶ τὴν πέτρα νὰ χαράζεται σὰν τσόφλι αὐγοῦ
καὶ δύο πουλιά νὰ βγαίνουν ἀπ' τὸ στῆθος σου.

Ποιήσαται ΣΤ', Κέφρος Τέταρτη Σιδησαν (1956-1972)

ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

(Διὸ ἄντρες κάθονται σ' ἔνα παραθαλάσσιο δωμάτιο κοντά στὸ παράθυρο. Φαίνονται παιλοὶ φίλοι, ποὺ είχαν καιρὸν ἐν τῷ ἀνταμόσουν. Ο ἔνας μουέζει θαλασσινός. Ο ἄλλος — αὐτὸς ποὺ μιλάει — δχι. Βραδιάζει ἀργά — ἔνα γαλήνιο ἀνοιξάτικο ἀπόβραδο, μενεξελί καὶ πορφυρό. Ή θάλασσα, ἀντίκρυ, λάδι, — φωτίζει μὲ πολυκύμαντες φαρδωτές ἀντανγεις τὰ πλευρά τῶν καραβιῶν, τὰ σκοινιά, τὰ κατάρτια, τὰ σπίτια.
Απλὰ καὶ κάπως κουρασμένα στὴν ἀρχή):

Κάθομαι ἔδω στὸ παράθυρο· κοιτάω τοὺς διαβάτες
καὶ κοιτάζομαι μέσα στὰ μάτια τους. Θαρρῶ πώς εἰμαι
μὲν σιωπηλὴ φωτογραφία, μὲν στὴν παλιὰ κορνίζα της,
κρεμασμένη ἔξω ἀπ' τὸ σπίτι, στὸ δυτικὸ τοῖχο,
ἔγω καὶ τὸ παράθυρό μου.

Κοιτάζω κάποτε δὲ ἕδιος

ἐπούτη τὴ φωτογραφία μὲ τὰ ἐρωτικά, κουρασμένα της μάτια —
ἔνας ἵσκιος ἀποκρύβει τὸ στόμα· ἡ ἐπίπεδη λάμψη ἀπ' τὸ τζάμι τῆς
κορνίζας,

στιγμὲς — στιγμές, ἀντίκρυ στὸ λιόγερμα ἢ στὸ φεγγαρόφωτο,
σκεπάζει διόλκηρο τὸ πρόσωπο, κ' εἴμαι κρυμμένος
πίσω ἀπόνα τετράγωνο φῶς, χλωμὸν ἢ ἀσημένιο ἢ ρόδινο,
καὶ μπορῶ ἐλεύθερα νὰ κοιτάζω τὸν κόσμο
χωρὶς κανένας νὰ μὲ βλέπει. Ἔλεύθερα· — τί νὰ ποῦμε;
Δὲν μπορῶ νὰ σαλέψω· στὴν πλάτη μου
δὲν νοτιομένος ἢ πυρωμένος τοῖχος στὸ στῆθος μου
τὸ ψυχρὸ τζάμι· οἱ μικρές φλέβες τῶν ματιῶν μου
διακλαδωμένες μέσα στὸ γυαλί. Κ' ἔτσι, πιεσμένος
ἀνάμεσα στὸν τοῖχο, καὶ στὸ τζάμι, δὲν τολμῶ νὰ κινήσω τὸ χέρι μου
νὰ φέρω τὴν παλάμη μου στὰ φρύδια δταν ἀστράφτει δὲ ἥλιος
σὰν ἀδυσώπητη δόξα· κ' εἴμαι ἀναγκασμένος
νὰ βλέπω, καὶ νὰ θέλω, καὶ νὰ μὴν κινοῦμαι. Αν κάνω
κάτι ν' ἀγγίξω, δὲ ἀγκώνας μου
μπορεῖ νὰ σπάσει τὸ τζάμι, καὶ νὰ μείνει
μαὶ τρύπα στὸ πλευρό μου, ἀνοιχτή στὴ βροχὴ καὶ στὰ βλέμματα.

*Αν κάνω πάλι νὰ μιλήσω, δὲ ἀχνός τῆς φωνῆς μου
θα μπώνει (ὅπως τώρα) τὸ τζάμι
καὶ πιὰ δὲ βλέπω ἔκεινο ποὺ γ' αὐτὸ θάθελα νὰ μιλήσω.

Σιωπή καὶ ἀκινησία λοιπόν. Μπορεῖς νὰ πεῖς καὶ ὑποχρισία,
γιατὶ γνωρίζεις, ἵσως, πόσες κραυγὲς σταυρωμένες,
πόσες χειρονομίες γονατισμένες κατοικοῦν
πίσω ἀπ' αὐτὴ τὴν κάθετη, κρυστάλλινη λαμπρότητα.
Ίδιως ὅταν βραδιάζει, τώρα μὲ τὴν δνοιξη, καὶ τὸ λιμάνι
εἶναι μιὰ μακρινὴ φωτιά, χρυσὴ καὶ κόκκινη,
μέσα στὸ σκοτεινὸ δάσος τῶν καταρτιῶν, καὶ νιώθεις
τὰ ψάρια, συμπιεσμένα: ἀπ' τὸ νερό, ν' ἀνεβαίνουν
στὴν ἐπιφάνεια μ' ἀνοιχτὰ τὰ στόματά τους σὰ μικρὰ τρίγωνα
γιὰ νὰ πάρουν μιὰ βαθύτατη ἀνάσα — τὸ πρόσεξες;
ἀντές τὶς δρες τὸ πυκνὸ φέγγος τοῦ νεροῦ εἶναι ραγισμένο
ἀπὸ χιλιάδες ἀνοιγμένα στόματα μικρῶν ψαριῶν. Δὲν ἀντέχει κανένας
ἀδιάκοπα κάτω ἀπ' τὸν δῆχτο τοῦ νεροῦ, σ' αὐτὰ τὰ μυθικά, θαλάσσια
δάση,
σὲ κείνη τὴν ἀσφυκτικὴ διαφάνεια μὲ τὴν ἀπέραντη, ἐπικίνδυνη θέα.
Τὸ ἴδιο θαρρῷ πῶς δὲν ἀντέχουν κ' οἱ φωτογραφίες πίσω ἀπ' τὸ τζάμι
τους.
σ' δποια στάση, δσο ὠραία, σ' δποια στιγμὴ τῆς ζωῆς τους,
σὲ μιὰ σταματημένη ἡλικία, σὲ μιὰν ὥρα περήφανης ἀγνότητας,
μὲ τὸ ἔξαίσιο, νεανικὸ τους χέρι ἀφημένο στὸ κομψὸ τραπέζι τοῦ φωτο-
γραφείου
ἡ πάνω στὸ γόνατό τους, μ' ἔνα ἀμάραντο (φυσικὰ) λουλούδι στὸ πέτο
τους,
μ' ἔνα ἀδιόρατο, νικητήριο χαμόγελο στὰ χείλη τους,
ὅχι πολὺ ἀνοιχτό, ποὺ νὰ προδίδει ὑπεροφία,
οὕτε πάλι κι ὀλότελα κλειστό, ποὺ νὰ προδίδει ὑποταγὴ στὴ μοίρα.
"Ομως ὁ χρόνος τοὺς παραμονεύει ὀλόκληρος, πρὶν καὶ πέρα ἀπ' τὴν
ώραία τους δρα,
καὶ τὸν θέλουν ὀλόκληρο τὸ χρόνο τους, ἔστω κι ἀν χάσουν
αὐτὴ τὴν ἀπολιθωμένη τους ἀξιοπρέπεια, αὐτὴ
τὴν ὑπέροχη στάση τους, προμελετημένη ἡ ὅχι — ἀδιάφορο,
ἔστω κι ἀν λιώσει ὁ ὅρθιος θρύλος τους σὰν ἀσπρὸ κερὶ κάτω ἀπ' τὴ
φλόγα τῶν ματιῶν τους,
ἔστω κι ἀν διαψευστεῖ ἡ νεότητά τους βγαίνοντας ἀπ' τὸ φέγγος τοῦ
κρύσταλλου.
Μὰ πάλι, ὁ φόβος μοιάζει μεγαλύτερος ἀπ' τὴν ἐπιθυμία τους

ἡ ἀκριβῶς ἵσος· καὶ τότε τὸ χαμόγελό τους
εἶναι σὰν ἀσημένιο ψάρι κι αὐτό, ἐπιμηκυμένο καὶ σταματημένο
ἀνάμεσα σὲ δύο βράχια τοῦ βυθοῦ — ἡ σὰν ἔνα
τεφρὸ πουλὶ μ' ἀκίνητα φτερά, ἰσοζυγισμένο στὸν ἀέρα,
ἀσάλευτο μέσα στὴν ἴδια τοῦ κίνηση. Καὶ μένουν οἱ φωτογραφίες
καὶ εἰστὲς ἐκεῖ, μ' ὅλη τους τὴ μετάνοια ἡ τὴν τύψη, καὶ τὴν ἐχθρότητα
ἀκόμη,
γωρὶς νὰ βγαίνουν ἀπ' τὴν κορνίζα τους, ἀπ' τὴν ἐπιθυμία τους καὶ τὸ
φόβο τους,
κατάντικρο στὸν ἀπαιτητικὸ οὐρανὸ καὶ στὴν ἄμετρη θάλασσα.

Γι' αὐτὸ διαλέγουμε συγχὰ ἔνα χῶρο στενὸ ποὺ νὰ μᾶς προστατεύει
ἀπ' τὸ ἴδιο μας τὸ ἀπέραντο. Κ' ἵσως γι' αὐτὸ
καθόμαται ἕδη, σὲ τούτο τὸ παράθυρο, νὰ βλέπω
τὰ νωπὰ χνάρια ἀπ' τὶς πατοῦσες τοῦ βαρκάρη
πάνω στὶς πλάκες τῆς προκυμαίας νὰ σβήνουν λίγο - λίγο
σὰ μιὰ σειρὰ μικρά, στενόμαχρα φεγγάρια μέσα σ' ἔνα παραμύθι.

Κι οὔτε ποὺ πιὰ καταλαβαίνω τίποτα κι οὔτε ποὺ προσπαθῶ νὰ καταλάβω.
Μιὰ γυναίκα λουσμένη σωνύβει στὸ πλαΐνο μπαλκόνι σιγοτραγουδώντας
γιὰ νὰ στεγνώσει τὰ μαλλιά της μὲ τὸ τραγούδι της. "Ἐνας ναύτης
στέκεται ἀπορημένος, μ' ἀνοιχτὰ τὰ σκέλια,
μπρὸς στὴν πελώρια ἀπογευματινὴ σκιά του, σὰ νάναι
ὅρθιος στὴν πλάρη ἐνὸς καραβιοῦ σὲ ἔνο λιμάνι
καὶ δὲ γνωρίζει τὰ νερά καὶ δὲ γνωρίζει ποὺ νὰ ρίξει τὴν ἀγκυρα.
"Αργότερα, ποὺ σκοτεινιάζει λίγο - λίγο καὶ σβήνει στοὺς τοίχους καὶ
στὶς μάντρες
τὸ σιγαλό, βιολετὶ καρδιοχύπτι τοῦ ἡλιοβασιλέματος, πρὶν ἀνάψουν
ἀκόμη
τὰ φανάρια τοῦ δρόμου, γίνεται μιὰ δέξαφνη ζέστα — καὶ τότε
τὰ πρόσωπα πιότερο μαντεύονται παρὰ ποὺ ὑπάρχουν.
βλέπεις τὴ σκιὰ νὰ εἰσχωρεῖ στὶς ἰδρωμένες μασχάλες·
ὁ ἥχος ἐνὸς φευγαλέου φορέματος ἀνεμίζει τὸ φύλλωμα ἐνὸς δέντρου·
τ' ἀσπρὰ πουκάμισα τῶν νέων παίρνουν ἔνα ἀπόμακρο χρῶμα γαλανὸ
κι ἀχνίζουν,
κ' εἶναι δλα τόσο καταμόναχα, μαγεμένα κι ἀσύλληπτα, ποὺ ἵσως γι'
αὐτὸ
ν' ἀνάβουν μονομιᾶς τὰ φῶτα θετικὰ γιὰ νὰ τὰ διαλύσουν δλα μὲς στὸν
ὅρισμό τους.

• • •

ἢ τὴ χρυσὴ ἀλυσίδα ποὺ βυθίζεται στὸ στῆθος μιᾶς γυναικάς
ἢ τὸ περίεργο ὄνομα ἐνὸς καραβιοῦ ποὺ ἀράζει στὸ λιμάνι.

Πάνω σ' αὐτὰ τὰ τζάμια, τὸ χειμώνα, ὁ ἄνεμος λυγάει τὰ γόνατά του
καὶ τὸν βλέπει νὰ φεύγει ὄργισμένος, στρέφοντας τὶς φαρδειές του
πλάτες.

"Αλλοτε πάλι, ἀκούω ἀπὸ δῶ, τ' ἀνοιξιάτικα βράδια, ὅπως ἀπόψε,
τὶς ὄμιλες τῶν ναυτικῶν ἀπ' τῶν πλοιάριο στ' ἄλλο
σὰ νὰ μοῦ ἀποκαλύπτουν τὸ συσχετισμὸ τῶν ἀστρων· σὰ νὰ μοῦ ἔξηγοῦν
ἐκείνους τοὺς ἀκατανόητους ἀριθμοὺς στὰ πλευρὰ τῶν καραβιῶν. "Αξα-

φνα

ἀκούω τὸ θέρυθο μιᾶς ἄγκυρας ποὺ πέφτει στὸ νερὸ
σὰν κάτι ποὺ προσφέρεται ἀποκλειστικὰ σὲ μένα,
σὰν κάτι ποὺ μ' ἔξουσιοδοτεῖ νὰ τὸ ὑποδείξω.

Τί παράπονο λοιπὸν μπορῶ νᾶχω ἀπ' αὐτὸ τὸ παράθυρο;
"Αν θές τὸ μισανοίγεις καί, δίχως διόλου νὰ κοιτάζεις ἔξω,
μπορεῖς μὲς ἀπ' τὰ τζάμια νὰ παρακολουθεῖς ἀθέατος
αὐθεντικὲς σκηνές τοῦ δρόμου, σ' ἔνα χῶρο πιὸ βαθὺ καὶ διαφέστερο,
μὲ τὸν πρᾶπο φωτισμὸ μιᾶς μεγάλης ἀπόστασης,
ἔνῳ ὅλα αὐτὰ διαδραματίζονται κάτω ἀπ' τὰ μάτια σου, ἔνα μέτρο πιὸ
πέρα.

"Αν θέλεις πάλι μπορεῖς νὰ τὸ ἀνοίξεις ὀλότελά καὶ νὰ κοιτάσαι στὸ
τζάμι, σὰν μέσα
σὲ μακρινὸ καθρέφτη μαγικό, καὶ νὰ χτενίσεις τὰ μαλλιά σου ποὺ ἀραι-
ώνουν

ἢ νὰ διορθώσεις κάπως τὸ χαμόγελό σου. Μὲς ἀπ' αὐτὰ τὰ τζάμια
ὅλα φαίνονται εὐχρινέστερα — πιὸ σιωπηλά, πιὸ ἀκίνητα,
ἐπομένως κι ἀπαραίτητα κι ἀγέραστα.

Σοῦτυχε νὰ κοιτάξεις

μ' ἔνα γυαλὶ μέσα στὴ θάλασσα; Κάτω ἀπ' τὴν ταραγμένη ἐπιφάνεια
φαίνεται ἔξασιος ὁ βυθὸς μὲς στὴν ἀκινησία του,
σὲ μιὰ κρυστάλλινη τάξη, ἀδιατάρακτη κ' εὔθραστη ταυτόχρονα,
σὲ μιὰ βουβὴ ἀγιότητα — ὅπως λέγαμε. Μονάχα
ποὺ πιάνεται κάπως ἡ ἀνάστο σου ἀν μείνεις ἔτσι περισσότερη ὥρα,
γι' αὐτὸ σηκώνεις πάλι τὸ κεφάλι σου στὸν ἀέρα
ἢ ἀνοίγεις αὐτὸ τὸ παράθυρο (ξέροντας ὅμως τώρα), ἢ βγαίνεις ἀπ' τὴν
πόρτα.

Καὶ πιὰ δὲν εἶναι τίποτα ποὺ νὰ λυγίζει τὴ ζωὴ σου καὶ τὰ μάτια σου,

καὶ τίποτα δὲν εἶναι ποὺ νὰ μὴν μπορεῖς νὰ τὸ δείξεις περήφανα καὶ νὰ —
τὸ τραγουδήσεις,
καὶ τίποτα δὲν εἶναι ποὺ νὰ μὴν μπορεῖς νὰ στρέψεις τὴ μορφή του πρὸς
τὸν ἡλιο.

(Ἐκλεισαν τὸ παράθυρο καὶ βγῆκαν στὸ δρόμο. Τὰ φῶτα τῶν καραβιῶν εἰχαν
ἀνάγει. Ἐφτασαν ὡς τὴν ἄκρη τοῦ λιμενοβραχίονα. Στάθηκαν τὴ θάλασσα,
ἄκουσαν τὸ διακεκομένο πήδημα ἐνὸς φαριοῦ στὰ ρηχά, καὶ, δίχως λόγο, σφίξανε τὰ
χέρια τους παλάμη μὲ παλάμη. "Υστερα κάθησαν σωπηλοὶ σὲ μιὰ κουλούρα ροτί-
σμένο καραβόσκοινο, ἄναψαν τοιγάρο καὶ κοιτάχτηκαν στὴ φλόγα τοῦ σπιρτού. Φαι-
νούνταν παράξενα καὶ σχεδὸν ἀδικαιολόγητα εὐτυχισμένοι, μ' αὐτὴ τὴ ἀνεξήγητη εὐ-
τυχία πούχει πάντα ἡ ζωὴ τὴν ἀνοίξη, ὅταν μυρίζει δόλογρα ἀρνύρα ἀνάμικτη μὲ τὴ
μυρωδιὰ τηγανῆτῆς μαριδίας, κομμένου μαρούλιοῦ καὶ ἔνδιοῦ. Σὲ λόγο θὰ πήγαιναν
στὴν πλαΐνη ταβέρνα νὰ φάνε, Εἴχαν πεινάσει κιόλας. Κι ὁ ἥχος τοῦ γραμμόφωνον δυ-
νάμωνε ὑμενὰ αὐτὸ τὸ αἰσθῆμα τῆς πείνας. Πλά τους πέρασε ἡ ναυτοφρονρά μὲ τὸ
κανονικὸ της βῆμα κ' οἱ καλοκαιρινές στολές τους λεύκαζαν μὲς στὸ βράδι. Οἱ δυὸ φί-
λοι σηκώθηκαν ἀπ' τὸ καραβόσκοινο καὶ προχώρησαν).

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Ἀπριλίς 1959

Α Γ Α Μ Ε Μ Ν Ω Ν

(Άκόμη μιὰ φορά, ἀπ' τὴν κορφὴ τῆς μαρμάρινης σκάλας, ποῦναι στρωμένη δλόχληρη μὲ πορφυροὺς τάπτητες, δ πολέμαρχος χαιρετάει τὸ ἀλαλάζοντα πλήθη, μὲ μιὰ κίνηση σχεδὸν ἀδημονίας. Μές στὴν κρυστάλλινη χειμωνιάτικη λιακάδα ἀκούγονται τὰ τύμπανα στὴν ποδὶ κάτω πλατεία, οἱ κρότοι ἀπ' τὶς διπλὲς τῶν ἀλόγων, τὸ πλατύμισμα τῶν σημαῖων καὶ οἱ φωνὲς τῶν δούλων ποὺ ἔφορτώνουν τὰ λάφυρα ἀπ' τὴν ἄμαξια. Μόνοι οἱ φρονῷ μένοντις ἀσάλευτοι στὰ προπύλαια σὰ ν' ἀνήκουν σ' ἐναντίον. "Ἐγα δρῶμα στηνφ κυματίζει στὸν δέρα δῶτὶς πολλὲς πατημένες δάρνες. Ανάμεσα στὶς ἐπενφυμίες καὶ στὴν γεννικὴ δχλαλοή, ἔχωβεζον κάθε τόσο οἱ μεγάλες μαντικὲς φωνὲς μιᾶς παραδοιούμενης γνωνάτας ποὺ κείτεται σωραμένη στὴ βάση τῆς σκάλας — φωνὲς ἀνεξήγητες, σὲ ξένη γλώσσα. 'Ο πολέμαρχος κ' ἡ γυναῖκα τοῦ ἀποσύρθηκαν. Πέρασαν τὸ μακρὺ διάδρομο. Μπαίνοντις στὴν αἴθουσα ὅπου εἶναι στρωμένο τὸ τραπέζι μὲ τὸ πρόδρυνα. Ἐκείνος γδύνεται τὴν πολεμικὴ τὸν στολὴ. Τὸ μεγάλο τον κρόνος μὲ τὴν ἀλογουσφὰ τὸ ἀκούμπατε στὴν κονούδλα, μπροστὰ στὸν καθρέφτη. 'Ο καθρέφτης ἀντανακλᾷ τὸ κράνος, ἔτοι σὲ νὰ συντρόφευεται δὸδὸς ἀδεια, παραμορφωμένα, μετάλινα κρανία. Γέρνει σ' ἔνα ἀνάλιντρο. Κλείνει τὰ μάτια. "Ἐξω ἀκούγονται πάντα οἱ ἐπενφυμίες τοῦ πλήθους κ' οἱ κρανίες τῆς ξένης γνωνάκας. Φράζει μὲ τὶς παλάμες τον τὸν ἀντιά τον. 'Η γνωνάκα τον, ὥραλα, αὐστηρή, ἐπιβλητική, σκύβει, μὲ μιὰν ἀταίριαστη στὸ ὑφος τῆς ταπεινοφροσύνη, νὰ τοῦ λύσει τὰ σανδάλια. Αὐτὸς ἀποθέτει τὸ δριστερό τον χέρι στὰ μαλλιά της, προσεκτικὰ μὴν τῆς χαλάσει τὴν ὥραλα κτενισμά. Ἐκείνη ἀποτραβιέται. Στέκεται δρθια, λίγο ποὺ πέρα Αὐτὸς χαρογελάει μακρινά, κονρασμένα. Τῆς μιλάει. Δὲν ξέρεις ἀν τὸν ἀκούει.

Δῶσε τὴν προσταγὴ σου, σὲ ίκετεύω, νὰ σωπάσουν. Τί φωνάζουν ἀκόμη; Γιὰ ποιὸν χειροκροτοῦν; Τί ἐπευφημοῦν; Τοὺς δημίους τους τάχα; τοὺς νεκρούς τους;

ἢ μήπως γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν πῶς ἔχουν χέρια καὶ μποροῦν νὰ τὰ χτυπᾶνε. πῶς ἔχουν φωνὴ καὶ μποροῦν νὰ φωνάζουν καὶ ν' ἀκοῦν τὴν φωνὴ τους;

Κάνε τους νὰ σωπάσουν. Κοίτα, ἔνα μερμήγκι κατεβαίνει τὸν τοῦχο — τὶ σίγουρα καὶ ἀπλὰ ποὺ περπατάει σ' αὐτὴ τὴν κάθετο, χωρὶς καθόλου ἀλαζονεία πώς τάχα ἐπιτελεῖ ἔναν ἀθλο — ἵσως γιατί 'ναι μόνο, ἵσως γιατί 'ναι ἀσήμαντο, ἀβαρές, σχεδὸν ἀνύπαρκτο. — τὸ ζηλεύω.

"Ἄσε το· μὴν τὸ διώχνεις· ἀνεβαίνει στὸ τραπέζι· πῆρε ἔνα ψίχουλο· τὸ φορτίο του πιὸ μεγάλο ἀπ' τὸ ἔδιο· — κοίταξέ το, — ἔτοι πάντα τὸ βάρος ποὺ σηκώνουμε δλοι μας πιὸ μεγάλο ἀπ' τὸ μπδε μας.

Δὲ λένε νὰ σωπάσουν. Κ' οἱ φωτιές στοὺς βωμούς — τούτη ἡ κάπνα

κ' ἡ κνίσσα τῶν ψητῶν — ναυτία, — ὅχι, καθόλου ἀπ' τὴ φουρτούνα — κάτι στυφὸ στὸ στόμα, ἔνας φόβος στὰ δάχτυλα, στὸ δέρμα· — δπως τότε, μιὰ νύχτα, καλοκαίρι, τινάχτηκα ἀπ' τὸν ὑπνο· — ἔνα σύρσιμο γλοιῶδες σ' ὅλο μου τὸ σῶμα· δὲν ἔβρισκα τὰ σπίρτα· σκόνταψα τὸ κλεφτοφάναρο : στ' ἀντίσκοντο, στὸ χῶμα, στὰ σεντόνια, στὴν ἀσπίδα, στὸ κράνος, χιλιάδες γυμνοσάλιαγκοι· τοὺς πατοῦσα ξυπόλυτος· βγῆκα ξέω — εἰχε λίγο φεγγάρι,

γυμνοὶ στρατιῶτες εἰχαν στήσει μάχη, γελώντας, χωρατεύοντας μὲ κεῖνα τὰ εἰδεχθῆ ἐρπετά — εἰδεχθεῖς καὶ κεῖνοι· οἱ φαλλοὶ τους σαλεύανε σὰ γυμνοσάλιαγκοι. "Ἐπεσα στὴ θάλασσα· τὸ νερὸ δὲ μὲ ξέπλυνε· στ' ἀριστερό μου μάγουλο σερφόταν τὸ φεγγάρι, γλοιῶδες καὶ κεῖνο, κίτρινο, κίτρινο, παχύρευστο. Κι αὐτὲς οἱ ἐπευφημίες τώρα —

'Ετοίμασέ μου ἔνα ζεστὸ λουτρό, πολὺ ζεστό· — τὸ ἐτοίμασες κιόλας ; μὲ φύλλα σκίνου καὶ μυρτίας ; Θυμᾶμαι τ' ἄρωμά τους, ἀψύ, τονωτικὸ — μιὰ ἐγκατάλειψη· σὰ νὰ ὀσμίζεσαι πάλι τὴν παιδικὴ ἡλικία μὲ δέντρα, μὲ ποτάμια, μὲ τζιτζίκια. Οἱ κόρες μας σὰ χαμένες μοῦ φάνηκαν· — τὸ πρόστεξες ; — ἡ μιὰ τους μούπιανε σὰν τυφλὴ μὲς ἀπ' τὰ γένεια τὸ σαγόνι. Καλὰ ἔκανες καὶ τὶς ξαπόστειλες στὰ δωμάτιά τους, — δὲν μποροῦσα νὰ τὶς βλέπω.

Τὰ λάφυρα ὅλα κρατήστε τα ἡ μοιράστε τα — τίποτα δὲ θέλω. Καὶ τὴ γυναῖκα αὐτὴ ποὺ ὑριλάζει στὰ σκαλιά, πάρ' την γιὰ δούλα σου ἡ γιὰ τροφὸ τοῦ γιοῦ μας (— ποῦναι, ἀλήθεια; — δὲν τὸν εἰδα) — ὅχι στὴν κλίνη μου, ὅχι, μιὰ κλίνη ὀλότελα ἀδεια μοῦ χρειάζεται τώρα, νὰ βουλιάζω, νὰ χάνομαι, νὰ εἰμαι, νᾶχω τουλάχιστον τὸν ὑπνο ἀνεπιτήρητον, νὰ μὴ νοιάζομαι ἀν μοῦ εἶναι τὸ πρόσωπο ὃσο πρέπει αὐστηρὸ ἢ ἂν χαλάρωσαν οἱ μυῶνες στὴν κοιλιά μου καὶ στὰ μπράτσα μου. Τώρα μονάχα ἡ μνήμη τοῦ ἔρωτα λειτουργεῖ ἐρωτικά, διαγράφοντας ἐκείνη τὴ μεγάλη δυσαναλογία, τὴν ἀνάρμοστη, ἀνάμεσα στὸ μαρασμὸ τοῦ σώματος καὶ στὸ ἀμετάπειστο τῆς ἐπιθυμίας.

Καί, βέβαια, τὴ δική μας κλίνη σ' τὴν παραχωρῶ. Δὲ θὰ τοθελα διόλου νὰ γίνω μάρτυρας τῶν ἀλλαγῶν τοῦ χρόνου πάνω στὴν ὥραία μορφή σου, στοὺς μηρούς καὶ στὰ στήθη σου. Κανένα μίσος δὲν έχω νὰ θρέψω μὲ μιὰ τέτοια παράσταση. 'Αντίθετα, μάλιστα, θάθελα

νὰ διατηρήσω ἀνέπαφο (γιὰ χάρη δική μου — δχι δική σου)
τὸ ἐρωτικὸ παράστημά σου ἔξω ἀπ' τὸ χρόνο, σὰν ἄγαλμα ὑπέροχο
ποὺ κάπως συντηρεῖ καὶ τῆς δικῆς μου νεότητας τὸ θάμβος καὶ τὴ δόξα.

Μόνον ἐκεῖνο τὸ σταχτοδοχεῖο μὲ τὸν λαξευμένο τρίποδα (ἄν σώζεται)
ποὺ ἀφηνα κάποτε τὶς νύχτες τὸ τσιγάρο μου νὰ καπνίζει μονάχο του
σὰν μακρινὸς καπνοδόχος σὲ μιὰν ἐλάχιστη Ἰθάκη ἢ σὰν ἔνα
προσωπικὸ μου ἀστέρι, δταν ἐσù κοιμόσουν πλάτι μου, θὰ τοθελα.

Τ' ἄλλα κρατῆστε τα· καὶ τὸ βαρύ, ἀδαμαντοποίικιτο σκῆπτρο —
προσπάντων αὐτὸ — δὲ μοῦ χρειάζεται· — ἀσήκωτο. Σήμερα νιώθω
τὸ θυμὸ τοῦ Ἀχιλλέα· — δχι καθόλου ἀντιδικία μαζί μου — κούραση
είταν,
μιὰ κούραση προδρομικὴ ποὺ ἔξισωνε τὴ νίκη μὲ τὴν ἥττα,
τὴ ζωὴ μὲ τὸ θάνατο. Μονάχος του κάτω στ' ἀκρογιάλι,
μὲ συντροφιὰ τὸ μαῦρο σκυλὶ ποὺ προσκολλήθηκε σ' αὐτὸν ἀνεξήγητα
μιὰ νύχτα φθινοπωρινὴ μὲ μεγάλο φεγγάρι (ἔτσι λέγαν).

Μπορεῖ καὶ νάχε ἀνάγκη ἀπ' αὐτὴ τὴ βουβὴ παρουσία
ποὺ δὲ ρωτάει, δὲν ἀφίνεται, ἀλλὰ πιστεύει κ' ἐπιδοκιμάζει πάντα
μὲ μιὰ κίνηση τῆς οὐρᾶς, μ' ἔνα ἀνοιγόκλεισμα τῶν βλεφάρων
ἢ κάποτε ἀκουμπώντας τὴ μουσούδα του μ' εὐγνωμοσύνη
στὰ σαντάλια τοῦ ἀφέντη του, περιμένοντας μὲ τὴν ἔδια εύτυχία
τὸ χάδι ἢ τὸ λάχτισμα· κι ἀλλοτε πάλι λαχανιάζοντας, δχι ἀπ' τὸ τρέ-
ξιμο,
ἀλλὰ ἀπ' τὴν ἀφοσίωσή του, κρεμώντας ἔξω τὴν κόκκινη γλώσσα του
σὰ νὰ κρατοῦσε ἀνάμεσα στὰ δόντια του ἔνα κομμάτι ματωμένο ἀπ' τὴν
ψυχὴ του
κ' ξήθει νὰ τὸ δώσει. Μιὰ τέτοια ἀπέραντη ἀφοσίωση, φαντάζομαι,
μπορεῖ νὰ σώσει ἔναν ἄνθρωπο ἢ κ' ἔναν θεό. 'Ο Πάτροκλος ζήλευε·

κ' ἵσως γι' αὐτὸ νὰ τὸν παρακινοῦσε νὰ ξαναπάρει μέρος στὴ μάχη
κ' ἵσως γι' αὐτὸ καὶ νὰ σκοτώθηκε. Πόσο αἷμα χύθηκε —
δὲν ἔμαθα γιατί — δὲν ξέρω· — στιγμὲς - στιγμὲς δὲν τολμοῦσα
ν' ἀγγίξω τὸ ψωμὶ — τὸ ψωμὶ είταν κόκκινο. Κ' ἐκεῖνο τὸ σκυλί,
δταν σκοτώθη ὁ Ἀχιλλέας, γυρνοῦσε μόνο στὸ ἀκρογιάλι,
κοιτοῦσε τὰ καράβια, τὰ σύννεφα, δσμιζόταν τὶς πέτρες
ὅπου πατῆσαν τὰ πόδια τοῦ κυρίου του, δσμιζόταν τὰ ροῦχα του μέσα στὸ
ἀντίσκηνο,

νηστικό, θεονήστικο — ποιός νὰ τὸ νοιαστεῖ; — γινόταν ἐμπόδιο,
μπλεκόταν στὰ πόδια μας· πολλοὶ τὸ κλωτσοῦσαν· καθόταν
καὶ κοίταζε τοὺς στρατιῶτες τὴν ὡρα ποὺ τρῶγαν· δὲ γρύλιζε.

Μιὰ μέρα, κάποιος τοῦ πέταξε ἔνα κόκκινο· δὲν τοφαγε·
τὸ πῆρε ἀνάμεσα στὰ δόντια του καὶ κάθηκε. Σὲ λίγο τὸ βρῆκαν
στὸν τάφο τοῦ Ἀχιλλέα, — καὶ τὸ κόκκινο ἀφημένο κεῖ πάνω
σὰ μιὰ μικρὴ σπονδὴ· κ' ἔκλαιγε μὲ μεγάλα δάκρυα
μπορεῖ γιὰ τὸ χαμό τοῦ ἀφέντη του, μπορεῖ καὶ νὰ ντρεπόταν ποὺ πει-
νοῦσε.

Τοστερα πῆρε πάλι τὸ κόκκινο, κρύφτηκε πίσω ἀπ' τὶς πέτρες
κι ἄρχισε νὰ τὸ ροκανίζει. Μαζὶ μὲ τὸ ροκάνισμα ἀκουγόταν
καὶ τ' ἀναφυλλητό του, — ἴσως καὶ νάτανε τὸ βοιγγητὸ τῆς αἰώνιας πείνας.

Παράξενα ποῦναι τὰ μάτια σου· κ' ἢ φωνὴ σου παράξενη, ὅταν εἶπες:
«Δοῦλες, τί μοῦ στεκόσσαστε ἔτσι; Τὴν ζεχάσατε, λοιπόν, τὴν προσταγή
μου;

Εἴπα νὰ στρώστε τὰ χαλιὰ ἀπ' τὴν ἄκμαξα ὃς τὸ σπίτι γιὰ νὰ γίνει ὁ δρόμος
κόκκινος ὅλος, νὰ περάσει ὁ ἀφέντης μου». Μὲς στὴ φωνὴ σου
είταν ἔνα βαθὺ ποτάμι, κ' είταν σὰ νὰ πλέω ἐντὸς του. «Οταν πάτησα
πάνω στὰ πορφυρὰ χαλιά μοῦ λύγισαν τὰ γόνατα. Πισώστρεψα
κ' εἴδα τὰ σκονισμένα χγάρια ἀπ' τὰ σαντάλια μου πάνω στὸ μέγα κόκκινο
σὰν τοὺς ψαράδικους φελλούς ἐκείνους ποὺ ἐπιπλέουν
ἐπάνω ἀπ' τὸ κρυμμένο, βυθισμένο δίχτυ. Κ' εἴδα μπρός μου τὶς δοῦλες
νὰ ξεδιπλώνουν κι ἀλλα κόκκινα χαλιά σὰ νάστρωχναν
τοὺς κόκκινους τροχούς τῆς μοίρας. «Ενα ρίγος
μοῦ πέρασε τὴν ραχοκοκαλιά. Γ' αὐτὸ σῦ ζήτησα νὰ μοῦ ἐτοιμάσεις
ἔνα ζεστὸ λουτρό. Κείνο τὸ ρίγος — γυάλινο, γυάλινο, — ξέρεις,
κανεὶς δὲ θέλει νὰ πεθάνει, ὅσο καὶ κουρασμένος.

Ἐτούτη ἡ κούρασή μου εἶναι ὁ χῶρος μου τώρα, εἶμαι ἐγώ· σὰ ν' ἀνεβαίνω
χωρὶς προσπάθεια, χωρὶς πόδια σχεδόν, τὸ γαλανότατο δρός
ἀπ' ὅπου θ' ἀγναντέψω (κι ἀγναντεύω κιδας) πρὸς τὰ κάτω
λόφους, πεδιάδες, πολιτεῖες — λίγος καπνὸς χρυσίζει στὸν ἥλιο — λιμάνια
καὶ τὰ καράβια τῆς πικρῆς ἐπιστροφῆς μας στὸ ήμικυάλιο
τοῦ ἐρημικοῦ γιαλοῦ, — λευκὰ καράβια, μακρινά, σμικρυμένα
σὰν κομμένα παιδιάστικα νύχια — ὅπως τῆς ἀλλης κόρης μας — θυμᾶ-
σαι; —

ποὺ τῆς τάχοβες στὴν πόρτα τοῦ λουτήρα. — δὲν ἥθελε· φώναξε· — πρὶν πόσα χρόνια.

Πῶς ἀφήσαμε τὶς ὕρες μας καὶ χέθηκαν, πασχίζοντας ἀνόητα νὰ ἔξασφαλίσουμε μιὰ θέση στὴν ἀντίληψη τῶν ἄλλων. Οὔτε ἔνα δικό μας δευτερόεπτο, μέσα σὲ τόσα μεγάλα καλοκαίρια, νὰ δούμε τὸν ἵσκιο ἐνὸς πουλιοῦ πάνω στὰ στάχυα — μιὰ μικρὴ τριήρης σὲ μιὰ πάγχρυση θάλασσα· — μπορεῖ μ' αὐτὴν ν' ἀρμενίζαμε γιὰ ἔπαθλα σιωπῆλα, γιὰ κατακτήσεις πιὸ ἔνδοξες. Δὲν ἀρμενίσαμε.

“Ωρες - ὕρες, μοῦ φαίνεται πῶς εἴμαι ἔνας ἡσυχος νεκρὸς ποὺ κοιτάζει ἐμένα τὸν ἔδιο νὰ ὑπάρχω· παρακολουθεῖ μὲ τ' ἄδεια του μάτια τὴν κίνησή μου, τὶς χειρονομίες μου· — δῆτα τότε, μιὰ νύχτα τοῦ χειμῶνα, καὶ κάτω, ἔξω ἀπ' τὰ τείχη, μ' ἔνα ἀπερίγραπτο, ψυχρὸ φεγγαρόφωτο κ' ἔμοιαζαν ὅλα σὰ μαρμαρωμένα, καμωμένα ἀπὸ ἀσβέστη καὶ φεγγάρι.

Παρατηροῦσα δλόγυρα μὲ τὴν ἀπάθεια τοῦ ἀθάνατου, ποὺ πιὰ δὲ φοβᾶται τὸ θάνατο κι οὔτε τὸν νοιάζει ἡ ἀθανασία του. Ναί, σὰν ἔνας ὠρεὺος νεκρὸς ποὺ σεργικανάει μὲς στὴ νυχτερινὴ λευκότητα, κοιτάζοντας τὰ γύψινα στολίδια τῶν σπιτιῶν, τὰ κάρκελα τῶν κήπων, τὶς σκιές τῶν καταρτιῶν στ' ἀκροθαλάσση. Καὶ τότε, ἔνα βέλος σφύριζε πλάι στ' αὐτή μου, μπήχτηκε στὰ τείχη πάλλοντας σὰν μιὰ μονὴ χορδὴ σ' ἔνα ὅγνωστο δργανό, σὰν ἔνα νεῦρο μέσα στὸ σῶμα τοῦ κενοῦ, σημαίνοντας μὲ ἀκατανόητη εὐφροσύνη.

“Ετοι, καμμιὰ φορά, μᾶς σταματοῦσε κάτι κ' ἐκεῖ πέρα — δὲν ἤξερες τὶ τρέχει —

μιὰ ἀνταύγεια στὸ σπαθί σου ἀπ' τὴν αὐγή, τὸ μικρογραφημένο καθρέφτισμα ἐνὸς ἡσυχου σύννεφου πάνω σ' ἔνα κράνος ἡ ἐκείνη ἡ συνήθεια τοῦ Πάτροκλου ν' ἀγγίζει μὲ τὰ δυό του δάχτυλα τὴν ἄκρη τοῦ αὐτιοῦ του, ἐνῶ σιωποῦσε, βυθισμένος σὲ ρέμβη μονήρη, ἐρωτική. Μιὰ μέρα ὁ Ἀχιλλέας τούπιασε τὸ χέρι, κοίταξε τὰ δάχτυλά του σὰ μάντης, ὑστερα κοίταξε τ' αὐτή του. «Πλησιάζει τὸ φινιόπωρο» εἶπε.

«Θὰ πρέπει ν' ἀνασυντάξουμε τὶς δυνάμεις μας». Κ' εἶχε μιὰ σχέση παράξενη

αὐτὸ τὸ «ἀνασυντάξουμε» μὲ τὴν δύμορφη κίνηση τοῦ Πάτροκλου.

Καὶ τότε ὁ Πάτροκλος βγῆκε ἀπ' τ' ἀντίσκηνο, πλησίασε τ' ἄλογα τοῦ φίλου του,

τὸν Βάλιο καὶ τὸν Ξάνθο, στάθηκε ἀνάμεσά τους, πέρασε τὰ δυό του χέρια τριγύρω στοὺς λεπτοὺς λακιμούς τους, κ' ἔτσι οἱ τρεῖς τους, πρόσωπο μὲ πρόσωπο,

μεῖναν ἀσάλευτοι κοιτάζοντας τὸ λιόγερμα. Αὐτὴ τὴν παράσταση τὴν ἔχω δεῖ θαρρῶ σὲ κάποιο ἀνάγλυφο ἀετώματος, κι ἔξαφνα ἐννόησα πῶς γίνεται νὰ θυσιάσεις ἔναν ἀνθρώπο γιὰ λίγον οὔριο ἄνεμο.

Λίγο λίγο, γυμνώθηκαν ὅλα, γαλήνεψαν, ἔγιναν γυάλινα, οἱ τοῖχοι, οἱ πόρτες, τὰ μαλλιά σου, τὰ χέρια σου — μιὰ ἔξαίσια γυάλινη διαφάνεια — μήτε τὸ χνῶτο τοῦ θανάτου τῇ θολώνεις διακρίνεις

πίσω ἀπὸ τὸ γυαλὶ ἀδιαίρετο τὸ τίποτα — κάτι ἐπιτέλους ἀκέριο — ή πρώτη ἐκείνη ἀκεραιότητα, ἀτρωτή, σὰν τὴν ἀνυπαρξία.

Πρὸν βάλω τὸ χέρι μου στὸ πόμολο τῆς πόρτας, πρὶν ἀνοίξω, πρὶν μπῶ στὴν αἰθουσα, ἔχω κιόλας δεῖ τὸν καναπέ, τὶς καρέκλες, καὶ τὸν καθρέφτη ποὺ εἰκονίζει τὸν ἀπέναντι τοῦχο μ' ἔνα κάδρο κάποιας πανάργατης ναυμαχίας. Πρὶν μπῶ στὸ λουτρώνα βλέπω τὰ φύλλα τῆς μυρτιᾶς νὰ ἐπιπλέουν στὸ νερὸ καὶ τὰ πρησμένα πρόσωπα

τῶν ἀτμῶν ν' ἀνεβαίνουν στὸ ταβάνι, νὰ συνωθοῦνται στὸ φεγγίτη. Ἀκόμη ὡς καὶ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου μου διακρίνω περίπου.

Συχώρεσε μου αὐτὴ τὴν ὥραση, προπάντων τὴν ὁμολογία — εἶναι ἔνας τρόπος νὰ μὲ δεῖτε κ' ἐσεῖς νὰ γίνουμε ἴσοπαλοι — ὅπως καὶ εἴμαστε —

ὅλοι μας ἀστολοί δηλαδή. Μά, πάλι, αὐτὴ τὴν ὥρα, ἀναρωτιέμασι τί τάχατε πάνω νὰ καρπωθῶ, τί ν' ἀποφύγω, τί νὰ κρύψω μ' αὐτὴ μου τὴν ἔξομολόγηση — ποιό τάχατε νέο προσωπεῖο ἀπὸ δέρμαστο γυαλὶ πάνω στὸ γυάλινο, τὸ εύθραυστο πρόσωπό μου — ἔνα μεγάλο κούφιο προσωπεῖο, συνέχεια τῆς μορφῆς μου, ἐκφρασή μου, κρεμασμένο ψήλα, μπροστὰ στ' ἀνάκτορα, στὴ μετόπη τῆς πύλης, μόνος προσωπικός μου θυρεός, ὅχι τῆς δυναστείας. Κάποτε, θαρρῶ πῶς τὰ πάντα δὲν ἔγιναν παρὰ γιὰ νὰ τὰ θυμηθῶ μιὰ μέρα ἢ πιθερό ἴσως γιὰ ν' ἀνακαλύψω τὴν ἀθάνατη ματαιότητά τους.

“Ωρα καλοσυνάτη — καὶ τὴν χαίρομαι. Κοιτάζω τὸ χέρι μου —

μήτε γιὰ τὸ σπαθὶ μήτε καὶ γιὰ τὸ χάδι· — μόνο του, δοσμένο,
— δοσμένο ποῦ; — σὲ κάτι ἀόρατες χορδές, σὰν τὸ χέρι
τοῦ ραψώδου σὲ μιὰ μεγάλη λύρα· — ἀν μιὰ στιγμὴ τοῦ τὸ κρατήσεις,
θὰ σταματήσει ἀπορημένη ἡ μουσική· κι ὁ μισοτελειωμένος ἥχος
δὲ συγχωρεῖ κανέναν ἀπ' τοὺς δυό· σὰν ἔνας κρίκος ἀσημένιος,
κρεμάμενος στὸν ἀέρα μ' ἔνα σπάγγο, σοῦ χτυπάει ἀνεξήγητα τὸν δόμο.

Οἱ ἄλλοι πέσαν — σωστὰ παλληκάρια, (ὅμως, ποιός ξέρει,
μὲ πόση πίκρα, πόσο φόβο κι αὐτοί). Δὲν τοὺς τὸν ζήλεψα τὸ θάνατό τους.
"Αν ἐγκωμίασα τὸν ἡρωϊσμό τους, εἴταν γιὰ νὰ κρύψω
τὴ μυστική μου εὐγνωμοσύνη πάλι ἐγὼ ἀκόμη ζοῦσα — διόλου ἡρωας.

Νά με, λοιπόν, ποὺ μήτε τούτη τὴ χαρὰ δὲ σούφερα — τὴν πολυώνυμη,
δῆπας λένε, δᾶξα
ποὺ ἵσως καὶ θὰ μποροῦσε, ἀλλοίμονο, νὰ ἔχει γοράσει
μὲ βροντερὰ καὶ κίβδηλα νομίσματα, τὰ σιωπηλά μας γνήσια δέκα χρόνια,
χιλιάδες φόνους, κρυφούς καὶ φανερούς, χιλιάδες σφάλματα καὶ τάφους.

Μακριὰ ἀπὸ μένα τέτοιοι ἡρωϊσμοί· — ἔνας ἄλλος, τώρα,
ἀθρούβος καὶ ἀόρατος μοῦ νεύει. Κάποιο σούρουπο,
εἶδα ἔνα τελευταῖο μαλακατένιο φύλο σ' ἔνα κατάμαυρο δέντρο
κ' εἴταν ὁ γυμνὸς ὅμοις ἐνὸς ἡρεμου, ὠραίου ἀθλητῆ πού, γέροντας,
ἐσήκωσε τὸ βάρος δλων μας, νὰ τ' ἀποθέσει μαλακὰ στὸ χῶμα. Τότε
μιὰ νέα πείνα, μιὰ ἀλληγορεῖη μοῦ γέμισε σάλιο τὸ στόμα
κ' ἔνιωσα νὰ κυλάει ἀπὸ τίς ἀκρες τῶν χειλῶν μου
γλυκὺ καὶ πραϋντικὸ τὸ γάλα τῆς εὐγνωμοσύνης. "Αθελά μου
ἀνέβασα τὸ χέρι μου ὃς ἔκει νὰ τὸ σκουπίσω
μήν προδοθῶ, μήπως καὶ δοῦν τὴ νέα παιδικότητά μου,
τὸ νέο μου θηλασμὸ ἀπ' τὴν πρώτη ρώγα τῆς δημιουργίας.

"Ετοι θὰ καταλάβαιναν πόσο ἴσχυρός, πόσο ἀνήμπορος εἰμαι —
προκλητικὰ καὶ τὰ δυό. Κάποιο δεῖλι σεργιανοῦσα μονάχος στ' ἀκρο-
γάλι·
χρυσὴ ἡσυχία· ρόδινη θάλασσα· κάποιο κουπὶ λαμπάδιασε. Στὸ βράχο
εἶχαν ἀπλώσει ἔνα μεγάλο καραβόπανο κόκκινο. 'Απ' τὸ στρατόπεδο,
πάνω,
μ' ἔφτανε ἔνα τραγούδι ἐρημικό, λυπημένο,
ζεστὸ κι ἀχνό, σὰ ροῦχο ποὺ μόλις τὸ γδύθηκε ἔνα ὄμορφο σῶμα —
ζεστὸ τραγούδι, τὸ κρατοῦσα στὶς φοῦχτες μου καθὼς σεργιανοῦσα

στὴ βραδινὴ δροσιά, πλαΐ στὰ καράβια. 'Ολόγυρα
μοσκοβόλουσε κάτι σὰν ψημένο καλαμπόκι καὶ φύκια.
Λίγο νερό, κοχλάζοντας, θάπεσε σ' ἔνα κούτσουρο ἀναμμένο. "Εξω ἀπ'
τ' ἀντίσκηνα
μεγάλες φωτιές εἶχαν ἀνάψει γιὰ τὸ βραδινὸ συσσίτιο.

"Ο θάνατος φαινόταν τόσο εὔχολος. Θυμήθηκα τὸν σιωπηλὸ Φιλήμονα:
Μιὰ νύχτα,
ποὺ ὅλοι πιωμένοι, μέσα στὴ σκηνή, φλυαροῦσαν ἀτέλειωτα
γιὰ ἀθλους, γυναικες, ἄλογα, ὁ 'Αντίλοχος προκάλεσε μὲ σκώμματα
τὴν ἡρεμία κ' ἐγκράτειά του. Κι ὁ Φιλήμων: «προετοίμαζομαι», εἶπε.
τίποτ' ἄλλο.
κ' ἔμεινε ἔτσι σκυφτός, χωρὶς νὰ πίνει, μὲ τοὺς ἀγκῶνες του πάνω στὸ
τραπέζι,
μὲ τὸ πρόσωπο μὲς στὶς παλάμες του. Πίσω ἀπ' τὰ δάχτυλά του
φεγγοβολοῦσε ἔνα παράξενο χαμόγελο. «Προετοίμαζομαι». Τὸ χάραμα
ὅ 'Αντίλοχος βγῆκε ἀπ' τὴν τέντα, στράφηκε στὴν ἀνατολὴ κι ἀπάγγειλε
μὲ χάρη ἡθοποιοῦ καὶ νεανικὴν ἀσέβεια τὴν προσευχή του στὸν ἥλιο.

Δὲν ξέρω πῶς συγκράτησα τὰ τελευταῖα του λόγια. «Ω ἥλιε — ἔλεγε —
ἔστι ποὺ μὲ τὸ δάχτυλό σου ἀνοίγεις μιὰ τρύπα χρυσὴ στὸ μαῦρο τοῦχο
καὶ βγαίνουν δυὸ πουλιά ἀπὸ κεῖ μέσα, τρόνα κόκκινο, τ' ἄλλο γαλάζιο —
τὸ κόκκινο κάθεται στὸ γόνατό μου, τὸ γαλάζιο στὸν δόμο μου — ». Κι ἀ-
λήθεια,
ἔκεινη τὴ στιγμή, δύο μεγάλα πουλιά πέταξαν πάνω του· —
εἴτανε δύο κοράκια. Μήτε αὐτὸς μήτε ὁ Φιλήμων γύρισαν πίσω.
Σὲ μιὰ ἀσπρη λήκυθο χαράξαμε δυὸ ὠραῖα πουλιά — τὸ κόκκινο καὶ τὸ
γαλάζιο.

"Ω, βέβαια, ἡ συμβίωσή μας θάναι δύσκολη. Αὔριο κιόλας
ἐγὼ θ' ἀποσυρθῶ στὰ χτήματα. Μή νοιάζεσαι. Ξέρω:
ὅλα μπορεῖ νὰ μᾶς τὰ συγχωρήσουν κάποτε, ὅμως
νὰ ξέρουν πῶς τοὺς βλέπεις καὶ πῶς βλέπεις τὸν ἑαυτό σου,
αὐτὸ κανένας — οὔτε ἐχθρὸς οὔτε καὶ φίλος — δὲν τὸ συγχωρεῖ. Κι οὔτε
μπορεῖς καὶ νὰ κρυφτεῖς: Καταμεσὶς στὸ μέτωπό σου εἶναι τὸ τρίτο
ἔκεινο μάτι
ποὺ δσο κρυφὸ κι δσο κλειστὸ σὲ σημαδεύει μὲ τὴ λάμψη
τῆς μοναξιᾶς καὶ τῆς μοναδικότητας — ὕστατη ὑπεροφία καὶ ταπεινο-
φροσύνη.

Περνᾶν τὰ χρόνια. Φεύγουμε. Γερνᾶμε — ὅχι ἐσύ. Ξέρεις, ἡ Ἐλένη, σὰν ἔπεισε ἡ πόλη, ὥρες ὄλοκληρες, καθόταν μπροστά στὸ μεγάλο καθέφτη

ποὺ ἔβαλε καὶ τῆς κουβαλῆσαν μὲς στὸ πλοῖο — παράξενος καθέρεφτης: δυὸς χρυσοί, παμπόνηροι ἕρωτες, λαξευμένοι στὰ πλάγια τοῦ κάδρου, γυμνοί, χωρὶς φαρέτρα, χωρὶς τόξο, κοιτοῦν μὲ δυσπιστία αὐτὸν ποὺ κοιτάζεται στὸ κρύσταλλο. Λοιπόν, ἡ Ἐλένη

φτιάχνει τὸ πρόσωπό της τώρα στὸ πρότυπο τῆς μνήμης της — κ' ἵσως πιὸ ώραιο μὲ τὴν ἀνάμνηση, τὴν γνώση καὶ τὴν θέληση (καὶ μὲ τὸ πεῖσμα ἀκόμη) μὲ μυστικές βαφὲς — ὄλοκληρη ἀληγμεία — μὲ ὥχρα, ρόδινο, μαβί, ἀσημένιο, μὲ ἰσχυρὸ μαῦρο τριγύρω στὸ γλαυκὸ τῶν ματιῶν της, μὲ βαθὺ βυσσινὶ στὰ μαλακά, σαρκώδη γείλη.

Βάφει τύρα τὸ στόμα της μεγάλο, σὰ νάναι νὰ ἐκφωνήσει ἀπ' τὸν ἔξωστη ἑνα ἀνεξήγητο «ὅχι», ἢ νὰ φιλήσει ἔνα Θεό. Μά, τί τὰ θές, τὸ πρόσωπό της δὲν εἶναι κείνο πιὰ ποὺ γ' αὐτὸ ἔκεινήσαμε, γ' αὐτὸ πολεμήσαμε σπέρνοντας μὲ σπασμένα κουπιά, μὲ τροχούς καὶ κρανία πελάγη καὶ κάμπους.

«Ἐνα ἄλλο πρόσωπο πιὰ — μπορεῖ τὸ πιὸ δικό της — ἄλλο ώστόσο. Κάτω ἀπ' τὰ ἔξαίσια χρώματα τῆς θηλωκῆς της τέχνης εἶναι σὰ νὰ καλύπτει ἡ νὰ κοιμίζει πικρὰ τὸ θάνατό της. Καὶ τὸ ξέρει.

Μιὰ μέρα, στὸ τραπέζι, κάτω στὴν ἀκρογιαλιά, γιὰ τὰ ἐπινίκεια, ἀφοῦ εἰχαμεθάψει τοὺς νεκρούς, κ' ἡ πολιτεία ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη κάπνιζε ἀκόμα στὸ ἥσυχο φθινοπωριάτικο λυκόφως, ἡ Ἐλένη κρατώντας τὸ ποτήρι μπρός στὰ χείλη της, φώναξε: «Ἀκοῦστε πῶς ἡχοῦν τὰ βραχιόλια μου· ἔγω εἴμαι πεθαμένη» — κι ἀπ' τὰ δόντια της χύθηκε ἔνα κάτασπρο φέγγος, ποὺ αἰφνίδια ὅλα ἔγιναν μάρμαρο καὶ κόκκαλο. Τὰ χέρια κ' οἱ φωνὲς καρφώθηκαν στὸν ἀέρα.

«Ολα ἀσπρα, κάτασπρα — καὶ τὰ κατάρτια κ' ἡ θάλασσα· ἔνας γλάρος, σὰν χτυπημένος ἀπὸ ἀόρατο βέλος, ἔπεισε δῆκα καταμεσίς στὸ τραπέζι, πλάι στοὺς ἀμφορεῖς. Ἡ Ἐλένη τὸν πῆρε στὰ χέρια της, τὸν κοίταξε ἀμίλητη,

ἔβρεξε τὸ μικρό της δάχτυλο στὸ αἷμα του κ' ἔγραψε στὸ τραπέζομέν τιλο

ἔναν ἄψογο κύκλο — ἵσως μηδέν, ἵσως ὄλοκληρο. «Τσερα, μαδώντας, μὲ μιὰ κίνηση ἀπίστευτης χάρης, μιὰ τούφα πούπουλα ἀπ' τὴν κοιλιὰ τοῦ πουλιοῦ, τὰ σκόρπισε γελώντας στὰ μαλλιά μας. Ξεχάσαμε.

«Εμεινε μόνο μιὰ γεύση λευκότητας κ' ἐκεῖνος ὁ ἀνεξήγητος κύκλος.

Στὸ γυρισμό, στὸ Αἰγαῖο πέλαγος, μιὰ νύχτα μὲ μεγάλη φουρτούνα, ἔσπασε τὸ τιμόνι. Τότε αἰσθάνθηκα μιὰ τρομαγμένη ἐλεύθερία μέσος σ' αὐτὸ τὸ ἀκυβέρνητο ἀκριβώς. Παραπτροῦσα μὲ μιὰν ἀπίστευτη δραστη μὲς στὸ σκοτάδι. Ξεχώρισα μιὰ ναυτικὴ κουλούρα νὰ τινάζεται στὰ κύματα. Κατόρθωσα, μάλιστα, στὸ λίγο φέγγος τῶν πυρσῶν, νὰ διακρίνω πάνω της τὴ λέξη «Λάχεσις».

Κι αὐτὴ ἡ κουλούρα, ἐκεῖνο τὸ ὄνομα, καὶ τὸ ὅτι τὰ εἶδα, μοιδόωσαν μιὰ περίεργη ἴσχυ καὶ γαλήνη· κ' εἴπε μέσα μου: «καὶ μόνο αὐτὴ ἡ κουλούρα νὰ σωθεῖ, δὲ χάθηκε τίποτα».

Τὴν ἀλλη μέρα, γαλήνεψε τὸ Αἰγαῖο· τὴν εἶδα νὰ ἐπιπλέει ἀνάμεσα στοὺς ναυαγούς καὶ στὰ σπασμένα ἤλα. Τὴ μάζεψα. Τὴν ἔχω ἀκόμη μὲς στὸν μπόγο μου σὰ μυστικὸ σωσίβιο. «Αν θέλεις μπορεῖς νὰ τὴν κρεμάσεις σὰ θυμητικὸ σ' ὅποια κάμπαρα ἡ καὶ νὰ τὴν πετάξεις — δὲ μοῦ χρειάζεται πιὰ — «Λάχεσις» λέει.

«Ακατανότα δλα, ἀπατηλά· — κείνος ὁ Δούρειος Ιππός μπρὸς στὰ τείχη, ἀμείλικτος· μὲ τὰ τεράστια γυάλινα μάτια του ἀντανακλώντας τὴ θάλασσα —

ἔνα δλογο ξύλινο, μὲ μάτια γαλάζια, δλοζώντανα. Θὰ νόμιζες πῶς ἡ ἔδια ἡ θάλασσα κοιτοῦσε τὸν ἑαυτὸ της μὲ τὰ μάτια του ἀλόγου, κοιτοῦσε ταυτόχρονα καὶ τὰ σπλάγχνα τοῦ ἀλόγου, θεοσκότεινα, κούφια, μὲ τοὺς κλεισμένους, πάνοπλους πολεμιστές. Ήστόσο διατήρησα ἔκεινη τὴ γαλάζιαν δραστη τῆς θάλασσας, ἀπέραντη, εὐσπλαχνική, κατάκοπη. Καμμιὰ μνησικακία γιὰ τὴ μοίρα·

μονάχα ἡ αἰσθηση ἐνὸς ξένου ἀναπότρεπτου νόμου ποὺ ἔχει καταργήσει τὰ λάθη καὶ τὶς ἀμαρτίες καθενὸς χωριστὰ καὶ τὴν εύθυνη ὄλωνῶν μας. Καμμιὰ φορὰ κ' ἡ κούραση σοῦ ἀφήνει ἔνα προαισθημα ἀφθαρσίας, — ἔτσι δὲν εἶναι;

Σ' ἔνα συμπόσιο, ἐκεῖ κάτω, σὲ μιὰ τρίμερη ἀνάπαιαλα τῆς μάχης,

ὅταν οἱ πάντες μεθυσμένοι (ὅχι τόσο ἀπὸ κρασί, ὅσο ἀπὸ θάνατο),
ἔσπαζαν τὰ ποτήρια τους στὰ βράχια, μοῦ φάνηκε σὰ νᾶδα τὰ σπασμένα
ποτήρια
ἀκέρια πάλι κι ἀρράγιστα νὰ λάμπουν σὲ μιὰν ἔξοχη σειρὰ ὥς τὴν ἄκρη
τοῦ ὄφιζοντα,
σπιθίζοντας στὶς φλόγες τῶν πυρσῶν τελευταῖο - τελευταῖο
ἔλαμπε τὸ μισὸ φεγγάρι — μιὰ ἀσημένια κούπα, ἀχνίζοντας γαλήνια
γεμάτη γάλα χλιαρό.

Καὶ τότε δὲ "Ιω, δὲ εἰκοσάχρονος,
πέταξε τὸ χιτώνα του, κι ὀλόγυμνος σὰ θεός, πήδησε πάνω στὸ τραπέζι,
κλωτσησε πιάτα κι ἀμφορεῖς, ἔχυσε μιὰν ὑδρία κρασὶ στὴ σγουρὴ κόμη
του,
μούσκεψε ἀκέριος, ἔσταξε, ἔλαμπε. «Τύπάρχει τὸ ἀσύντριφτο»,
«ὑπάρχει τὸ ἀσύντριφτο», φώναζε. Πέταξε τὸ ποτήρι του — δὲν ἔσπασε·
τοῦ τοδωσαν ἔναν· σημάδεψε μιὰν ἄγκυρα τὸ ξαναπέταξε·
τέταρτη, πέμπτη, δέκατη φορά, — δὲν ἔσπασε· (ἴσως νάταν φτιαγμένο
ἀπὸ ἄλλη οὐσία — φεύτικο, — ποιός ξέρει; — ίσως πάλι
ἥδια ἡ μέθη μας νὰ μᾶς ἐπέβαλε τὴν πειθώ του ἀκατόρθωτου).

Τὴν ἄλλη μέρα
δὲ "Ιω σκοτώθηκε στὴ μάχη. Ζήτησε τὸ ποτήρι του μὲς στὴ σκηνή του,
στὸ γυλιό του·
ἔρευνησα παντοῦ. Δὲν τὸ βρῆκα. "Ομως τὰ λόγια του ἔκεινα τὰ θυμᾶμα.

Θαρρῶ πῶς δὲ μ' ἀκοῦς — σὰ νὰ βιάζεσαι. Μά, ναί, δλοι βιαζόμαστε
νὰ σταματήσεις ὁ ἄλλος, νὰ μιλήσουμε ἐμεῖς. Καὶ καθένας μας
μονάχα τὰ δικά του λόγια ἀκούει. Τί σημασία ἔχουν τὰ λόγια; Μόνο ἡ
πράξη

μετριέται καὶ μετράει, — ὅπως τόνιζες πάντα.

Λέες νᾶχει κρυώσει
τὸ νερὸ ποὺ μοῦ ἐτοίμασες; Δὲ χρειάζεται νᾶρθεις μαζί μου·
τὰ καταφέρνω μόνος μου — συνήθισα κεῖ κάτω· κ' ίσως καλύτερα ἔτσι.
Καί, νὰ σοῦ πῶ, σὰ νὰ ντρέπομαι κιόλας μπροστά σου.

Πέρασαν τόσα χρόνια — ξεμάθαμε· ξεχάσαμε. Τὸ σῶμα
(ὅχι μονάχα ἡ ψυχὴ) σὰ νᾶχει χάσει τὴν παλιά του ἔκεινη βεβαιότητα:
κρουστὸ κι ὀλόρθιο μὲς στὴν ἥδια του χαρὰ νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ βλέπεται.

Τώρα
μονάχα βλέπει (δύσπιστο αὐτὸ καὶ γερασμένο) μὲ μιὰν ἄλλην δραστή^{την}
τὴν ἔμπιστη κι ἀγέραστη ὄμορφιὰ τοῦ κόσμου, ποὺ πιὰ δὲν τοῦ ἀνήκει.

Τούτη τὴν δραστή, κανένας δὲν τὴ συγχωρεῖ. Κι ἀλήθεια, ἔτσι ἀνεξάρ-
τη,
ἔτσι βαθεὶὰ κι αὐτάρκης κι ἀπεριόριστη, θαρρῶ πῶς ἔμποδίζει
κ' ἐμᾶς καὶ τοὺς ἄλλους — ἀνώφελη.

Τοῦτο τὸ ρίγος — ὅχι γυάλινο τώρα,
ἐδῶ στὴ ραχοκοκαλιά μου, — ἀλλιώτικο. Πρὶν λίγο ἀκόμη,

ὅλα εἶταν γυάλινα — πρόσωπα, σώματα, ἀντικείμενα, τοπία, ἐσύ, ἐγώ, τὰ
παιδιά μας —
γυάλινα, ἀκάλυπτα, στιλπνὰ — ἀπὸ σκληρό, διαυγὲς γυαλί. Παρατηροῦσα
μέσα τους μ' ἐνδιαφέρον,
σχεδὸν μὲ ἀγαλλίαση — σὰν σ' ἐνυδρίο τὴν κίνηση ὅμορφων, μικρῶν πα-
ράξενων φαριῶν
ἢ καὶ μεγάλων, ἀσκημών, σκυθρωπῶν κ' αἰμοβόρων — παράξενων πάντα.
Κ' ἔτσι, αἰφνίδια,
σὰ νᾶχει μιλακώσει τὸ γυαλί — δὲν παίρνει σχῆμα, δὲν ἔχει διαφάνεια,
σὰ νὰ μὴν εἶχε σχῆμα καὶ διαφάνεια ποτέ· — σωριάστηκε χάμου
μαζὶ μ' ἔκεινα ποὺ περιεῖχε — μιὰ μάζα θολή, σὰ λερωμένο τσουβάλι
δουπού μαζέψαν ὅπως — ὅπως βρώμικα ἐσώρρουχα γιὰ νὰ τὰ πλύνουν μιὰ
μέρα
καὶ δὲν τὰ πλένουν — βαρέθηκαν· τὰ ξεγάσαν ἔκει (θέλουν νὰ τὰ ξεγά-
σουν), πεταμένα
στὸ πάτωμα, σιμά στὴν πόρτα· — πέφτουν πάνω του, τὸ κλωτσοῦν κα-
θὼς βραίνουν
καὶ πιὸ πολὺ καθώς μπαίνουν στὸ σπίτι. Κι ἀλήθεια, τὰ ξεχάσαν,
καὶ τί θὰ κάνουν νὰ τὰ θυμηθοῦν; — ἔχουν σαπίσει κιόλας κλεισμένα
μέσα στὴν ἥδια τους τὴ μυρωδιὰ ἀπὸ πανάρχαιους ἰδρῶτες, ούρα καὶ
αἷμα.

Στὸ λουτρό, στὸ λουτρό,

θὰ κρυώσει τὸ νερό, θᾶχει κρυώσει. Πηγαίνω. 'Εσύ μεῖνε· — δὲ χρειά-
ζεται. 'Επιμένεις; — 'Ελα.

(Ο δητρας σπρώθηκε. Προχωρεῖ — προφανῶς γιὰ τὸ λουτρώνα. 'Αμιλητη. ή γν-
ναίκα τὸν ἀκολούθει. "Εφηγαν. 'Η αἰθούσα, ἀδεια τώρα, φαίνεται πιὸ μεγάλη. 'Ανέγ-
γυχτο στὸ τραπέζι τὸ πρόγευμα. Τὰ ποτήρια ἔχουν θαμπώσει κάπως. Τὸ κράνος πάντα
ἔκει, μπροστά στὸν καθρέφτη. Βαρειὰ ἡσυχία μέσα κ' ξέω ἀπ' τὸ σπίτι. "Ενά μερ-
μήρη σεργιανάει πάλι στ' ἀπρό τραπέζομάντιλο. Παρακαλούνθωτας τὸ μεριμῆγκι,

προσέχεις στὸ κέντρο τοῦ τραπεζιοῦ ἓνα κυκλικὸ κέντημα — ἓνα στεφάνι κόκκινα
λουλούδια. "Ἄξαφρα, ἀκούγεται ξέω, ἀπ' τὴ μαρμάρινη σκάλα, ἡ φωνὴ τῆς ζένης γυ-
ναικάς, σὲ καθάρια ἐλληνικά: «Πολίτες τοῦ Ἀργονοῦ, πολίτες τοῦ Ἀργονοῦ, τὸ με-
γάλο χρυσόφαρο μέσα στὸ μανῆρο δίχτυ, καὶ τὸ σπαθὶ ὑψωμένο. Πολίτες τοῦ Ἀργονοῦ,
τὸ σπαθὶ ὑψωμένο, δίγλωσσο, πολίτες τοῦ Ἀργονοῦ, πολίτες —». Δυνατὰ τύμπανα,
σάλπιγγες, θόρυβος, πνίγουν τὴ φωνὴ τους. "Ἐνας ἄντρας, ὡραῖος, ἀσκετής, μὲ πολε-
μικὴ στολή, μὲ ἑνα μεγάλο, ματωμένο σπαθὶ στὸ χέρι, μπαίνει στὴν ὁδεια αἰθούσα.
Μὲ τ' ἀριστερὸ τοῦ χέρι παίρνει τὸ κράνος ἀπ' τὴν κονσόλα. Τὸ φοράει ἀνάποδα. 'Η
ἄλλογοντα στὸ πρόσωπό του. Σὰν προσωπεῖο. Βγαίνει. 'Η φωνὴ τῆς παραλοισμένης
γυναικάς: «Πολίτες τοῦ Ἀργονοῦ, ἀργά πιά, ἀργά, πολίτες τοῦ Ἀργονοῦ —». Σταμα-
τάει. Τὰ τύμπανα δυναμώνουν. 'Η ποώτη γυναικά μπαίνει στὴν αἰθούσα. 'Ωχεή,
νηφλή, πανέμορφη. 'Ανεβαίνει σὲ μιὰ καρέκλα. Κρεμάει στὸ καρφὶ τοῦ τοίχου μιὰ
γυναική κουλούρα. «Λάχεστις», λέει. "Υστερα πλησιάζει τὸν καθρέφτη καὶ διορθώνει
τὰ μαλλιά της.

Φιγουράτης

• • •

"Ισως κ' ἐσύ, μιὰ τέτοια νύχτα, μέσα στὶς ἀντίρροπες φωνὲς τῶν συμπολεμιστῶν σου, ν' ἄκουσες δλοκάθαρα τὴν ἀπουσία τῆς δικῆς σου φωνῆς — δπως ἔγω, τότε μὲ τὴν πανσέληνο τ' ἄκουσα, ναί, πώς ἔγω δὲν ἐφώναζα" κ' ἔμεινα ἔκει καθηγωμένος ἀνάμεσα σ' δλους, δλομόνυχος ἀνάμεσα καὶ στοὺς πιὸ ἀγαπημένους μου, δλομόνυχος σ' ἔναν μεγάλο κύκλῳ ἐρημικόν, σ' ἔνα πανύψηλο ἀλώνι, ν' ἄκοντα μὲ τρομερή διαύγεια τὶς φωνὲς τῶν ἄλλων, καὶ ταυτόχρονα ν' ἄκούω τὴν σιωπή μου. Ἀπὸ κεῖ πάνω ἀγνάντεψα γιὰ δεύτερη φορὰ τὴ λάμψη τῶν ὅπλων σου. Κ' ἐννόησα.

"Ισως κ' ἐσύ, μιὰ ἀνάλογη στιγμή, σεβάσμιε φίλε, θ' ἀποφάσισες ν' ἀποσυρθεῖς. Τότε, θαρρῶ, θ' ἀφέθηκες νὰ σὲ δαγκώσει τὸ φίδι τοῦ βωμοῦ. Γνώριζες, ἄλλωστε, πώς μόνον τὰ δπλα μας χρειάζονται, κι ὅχι τοὺς ἵδιους ἐμᾶς (ὅπως εἶπες). "Ομως ἐσύ εἶσαι τὰ δπλα σου, τὰ τίμια κερδισμένα μὲ τὴ δουλειά, τὴ φιλία καὶ τὴ θυσία, δοσμένα ἀπ' τὸ χέρι ἑκείνου ποὺ στραγγάλισε τὴν Ἐπτακέφαλον, ἑκείνου ποὺ σκότωσε τὸν φύλακα τοῦ "Αδη". Καὶ τόδες μὲ τὰ ἵδια σου τὰ μάτια· καὶ τοζησες: κληρονομιά σου καὶ τέλειο δπλο σου. Αὐτὸν νικάει μονάχα. Τώρα, παρακαλῶ σε νὰ μοῦ δείξεις τὴ χρήση. Ή ὥρα ἔφτασε.

"Ισως θὰ ποῦνε πώς ἡ νύκη εἶναι μονάχα δική μου, κ' ίσως θὰ ξεχάσουν τὸν κάτοχο καὶ τὸν τεγχίτη· — αὐτὸν κανένας δὲ θὰ τοθελε· μιὰ τὶ σημαίνει αὐτὸν γιὰ σένα; — ἐσύ θὰ κρατήσεις τὴν ὕστατη νύκη, καὶ τὴ μόνη (ὅπως εἶπες), τὴ γνώση αὐτὴ τὴ μελιχρή καὶ τρομερή: πώς δὲν ὑπάρχει καμιμὰ νύκη.

"Εσύ μονάχος κρέμασες στὸ δέντρο τὸ ἄδειο σου πουκάμισο γιὰ νὰ παραπλανήσεις τοὺς περαστικούς, νὰ ποῦνε: «πέθανε». κ' ἐσύ κρυμμένος πίσω ἀπ' τοὺς θάμνους, ἀκούγοντας πώς νεκρὸν πιὰ σὲ θεωροῦσαν, νὰ ζήσεις σ' ὅλο τὸ μῆκος τῆς δικῆς σου αἰσθησῆς· καὶ τότε θὰ μποροῦσες νὰ φορέσεις ξανὰ τὸ πουκάμισο τοῦ εἰκονικοῦ θανάτου σου ὥσπου νὰ γίνεις (ὅπως ἔγινες) ἡ μεγάλη σιωπὴ τῆς ὑπαρξής σου.

"Ενα δόρυ παλιό, βαρμένο στὸ αἷμα, ἀποσυρμένο ἀπ' τὴ μάχη, μοναχικό, γαλήνιο, ἀνώφελο, ἀκουμπισμένο ὅρθι στὰ βράχια, μὲ τὴ χάλκινη αἰχμὴ του γραμμένη στὸ φεγγάρι, τεθλασμένη ἀπ' τὶς ἀχτίνες, θὰ καμπυλώνεται σὰ δάχτυλο ἀνεξίθρησκο ἐπάνω σὲ μιὰ λύρα — στὴν αἰώνια λύρα, ποὺ εἶπες. Τούτη τὴν ὥρα, θαρρῶ πώς νιώθω κατὰ ποὺ κοιτᾷ ἡ εὐγνωμοσύνη σου.

Τώρα θυμήθηκα ἔνα ἔνδοξο λυκόφως στὸν ὁκεανὸ — μιὰ νηνεμία λησμονημένη, ἀπίστευτη, — ἡ ἀκάλυπτη ἀπεραντοσύνη

τῶν οὐρανῶν καὶ τῶν νερῶν· κανένα ἀκρωτήριο ἢ νησίδα, μόνο οἱ τριήρεις σκιάδεις, πετώντας ἢ λάμνοντας σ' ἔνα βαθύ, μυθικὸ τριανταφυλλώνα· τὰ κουπιά ἀθόρυβα, δμοιόμορφα, σὰ φαρδείες, διαγώνιες, νοτισμένες ἀχτίνες. "Ενας ναύτης δοκίμασε νὰ τραγουδήσει, κ' ἔμεινε ἔτσι μὲ τὸ στόμα ἀνοιχτὸ σὰ μιὰ τρύπα, κι ἀνάμεσά της φάνηκε ξανὰ τὸ φέγγος τῆς θάλασσας.

Τότε ἔλυσα κ' ἔγω τὴ ζώνη μου κ' αἰσθάνθηκα τὴν ἴδια μου τὴν κίνηση ἥρεμη, ἀναπότρεπτη, ἀνεξήγητη, μ' ἔκεινη τὴν αὐθεντικότητα τῆς μεταφυσικῆς. Κ' εἴταν σὰ νᾶλυνα μιὰ προσώνια θηλειά ἀπ' τὸ λαιμό μου. Κράτησα τὴ ζώνη μου γιὰ λίγο κ' ὅστερ ἀκούμπησα τὴ μιὰ της ἄκρη στὸ νερό, βλέποντας νὰ χαράζει μιὰ γαλήνια γραμμὴ μέσα στὸ ἀπέραντο, ἐνῶ, ταυτόχρονα, στὰ δάχτυλά μου ἀντιτυποῦσε ὁ ἀκίνητος σφυγμὸς μιᾶς στάνιας ἐλαφρότητας. Τότε, τράβηξα ἀπ' τὸ νερὸ τὴ ζώνη μου, κ' ἔτσι βρεγμένη τὴν ἔσφιξα καὶ πάλι δυνατὰ στὴ μέση μου.

Καμιὰ δ φορά, τὸ φῶς τοῦ λυκόφωτος εἶναι μιὰ φώτιση — δὲν εἶναι; — ἔτσι ἀπλετα καθρεφτισμένο στὸ νερό, ἐνωμένο μὲ τὸ ἴδιο τὸ εἰδωλό του, αὐτόνομο ἀπέναντι τῆς νύχτας καὶ τῆς μέρας — μιὰ ὄλότελα ἀνεξάρτητη σύνθεση τῆς νύχτας καὶ τῆς μέρας. Τὸ φέγγος ἔκεινο, τόσο σύντομο, κι ἀθάνατο ὡστόσο, — ἔνας ὀλόχρυσος θώρακας ἀσφαλῆς τριγύρω στὸ στήθος μας· προπάντων ἔκεινο τὸ ἀτρωτό, λεπτότατο στρῶμα τοῦ ἀέρα ἀνάμεσα στὸ θώρακα καὶ στὴ σάρκα μας, ποὺ ἐπιστρέφει ξανὰ πρὸς τὰ μέσα τὴν κίνηση τῆς ἀναπνοῆς μας πρὸς τὰ ἔξω. Κάποτε, σὲ μιὰ βαθύτατη εἰσπνοή, νιώθουμε τὶς αἰχμὲς τοῦ στήθους μας ν' ἀγγίζουν μυστικὰ τὸ μέταλλο τοῦ θώρακα, δροσισμένο ἀπ' τὸ δεῖλι, μὲ τὴν ὑπέρτατη ἥδονή τοῦ ἀνύπαρκτου, σ' ἐρωτικὴν ἀπτότητα.

Μπορῶ νὰ σοῦ δείξω τὸ σημάδι τῆς ζώνης πάνω στὸ σῶμα μου — σφραγίδα ἐνὸς μικροῦ τροχοῦ — τὸ χαραγμένο ἀποτύπωμα τῆς πόρπης. "Ω, ναί, ἡ ἐλευθερία εἶναι πάντα κλειστή, περισφίγγει δόλοκληρο τὸ σῶμα — καὶ τὴ φτέρωνα ὄπωσδήποτε.

Τὸ σφέξιμο, ἄλλωστε, τῆς ζώνης, ὑποχρεώνει τὸ στῆθος νὰ φαρδαίνει.
Ἄντη ἡ βαθειά κι ὀδυνηρή ἀπομάκρυνση, ποὺ λίγο - λίγο ἡμερεύει.

Ομως, ἂς μᾶς φυλάξουν οἱ θεοὶ νὰ μὴ γίνουμε αἰχμάλωτοι
ἔστω καὶ τῆς πιὸ ὠραίας ἀκόμη ἀποκάλυψης, μὴ χάσουμε γιὰ πάντα
τὴν τρυφερὴν ἀφέλεια τῶν μεταμορφώσεων
καὶ τὴν ἔσχατην πράξην τοῦ λόγου. "Ισως αὐτὸν νὰ σὲ φόβιζε μόνον
μέσος στὴν πλήρη μοναξιά σου, — κ' ἡ ἐλλειψὴ τῶν ἀντικειμένων, λέω,
ὅχι γιὰ χρήση σου, μὰ γιὰ ἐπαφή, γιὰ σύγχριση καὶ γιὰ παράσταση,
γιὰ ἀδελφικὴν παρομοίωσην τοῦ ἀπέραντου καὶ στάθμησην τοῦ ἀστάθμη-
του.

Γ' αὐτὸν, τουλάχιστον, γύρνα μαζί μας. Τὸν περήφανο πόνο
τῆς ἀσυντρόφιαστης ἀγιοσύνης σου, δὲ θὰ τὸν μαρτυρήσω σὲ κανέναν.
Κανένας δὲ θὰ καταλάβει οὔτε κανένας ποτὲ θὰ τρομάξει
ἀπ' τὴν ἀνέγγιχτην εὐφροσύνην τῆς ἐλευθερίας σου. Τὸ προσωπεῖο τῆς
δράσης,
ποὺ σούχῳ φέρει κρυφὰ μὲς στὸ γυλιό μου, θὰ καλύψει
τὸ διάφανο, μακρινὸν πρόσωπό σου. Φόρεσέ το. Πάμε.

"Οταν θὰ φτάσουμε στὴν Τροία, τὸ ξύλινο ἄλογο, ποὺ σοῦλεγα,
Θάναι ἔτοιμο πιά. Ἐκεῖ μέσα θὰ κρυφτῷ μαζί μὲ τὰ ὅπλα σου. Αὐτὸν
θάναι:

τὸ προσωπεῖο τὸ δικό μου, καὶ τῶν ὅπλων σου ἄλλωστε. "Ετσι μόνον
τὴ νίκη θὰ κερδίσουμε. Αὐτὸν θάναι
ἡ νίκη μου, — κ' ἡ νίκη σου θέλω νὰ πῶ. Θάναι ἡ νίκη
ὅλων μαζὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Θεῶν τους. — Τί νὰ γίνει;
μονάχα τέτοιες νίκες ὑπάρχουν. *Ας πηγαίνουμε.

Πέρασαν πιὰ τὰ δέκα χρόνια. Πλησιάζει τὸ τέλος.

"Ἐλα νὰ δεῖς δι', τι πρόβλεψες. Νὰ δεῖς μὲ τί λάφυρα
ἀνταλλάξαμε τόσους νεκρούς μας· μὲ τί δικές μας ἔχθρότητες
ἀνταλλάξαμε τοὺς παλιούς μας ἔχθρούς. Μέσα στὰ ἐρείπια,
ποὺ οἱ στῆλες τῶν καπνῶν θὰ ὑψώνονται κάθετα πρὸς τὸν ἥλιο,
ἀνάμεσα στοὺς σκοτωμένους, τὶς πεσμένες ἀσπίδες, τοὺς τροχούς τῶν
δίφρων,
ἀνάμεσα στοὺς γόνους τῶν νικημένων καὶ τῶν νικητῶν, τὸ δικό σου
νοητικό, μειλίχοι χαμόγελο θὰ μᾶς είναι ἔνα φέγγος,
ἡ δική σου ἐπιέκτεια καὶ σιωπή, μιὰ πυξίδα.

"Ἐλα· σὲ χρειάζμαστε δχι μόνο γιὰ τὴ νίκη, μά, προπάντων,
μετὰ τὴ νίκη· — ὅταν θὰ μποῦμε, ὅσοι ἀπομείνουμε, ξανὰ στὰ καράβια,
γυρίζοντας
μαζὶ μὲ τὴν Ἑλένη, γερασμένη κατὰ δέκα χρόνια,
μὲ ἀλλοιωμένη προφορά, μὲ παραστάσεις ἄλλες μὲς στὰ μάτια τῆς,
κρύβοντας σὲ μακριά, χρυσοποιικίτα πέπλα
τὴν ξενητεία τῆς καὶ τὰ γηρατεία τῆς, κρύβοντας
μὲς στὰ δικά της πέπλα καὶ τὴ δική μας ξενητεία, τὴν τύψη, τὴν ἀπελ-
πισία

καὶ τὸν μεγάλο, ἀφυγάδευτο τρόμο τῆς ἐρώτησης:
γιατί ζήθαμε, γιατί πολεμήσαμε, γιατί καὶ ποῦ ἐπιστρέφουμε;

Θαρρῶ πῶς κ' οἱ πιὸ ὠραῖες γυναῖκες, σὰν γεράσουνε,
γίνονται κάτι σὰ μητέρες, δῦλο συγκατάβαση καὶ πικρὴ καρτερία,
δῦλο στοργὴ καὶ τρυφερότητα, κι αὐτὴ μεταμφιεσμένη
σὲ ρητὴ τάχα δικαιοσύνη τῶν ἀναγκαίων σφαλμάτων,
τῶν ἀναγκαίων ἀπωλειῶν, τῶν ἀναγκαίων δέκα χρόνων. Τότε, οἱ γυ-
ναῖκες

φουχτώνουν τὰ κλειδιὰ τῆς ζώνης τους καὶ μὲ τὶς δυὸ παλάμες τους,
μὲ μιὰ κοινότατη χειρονομία σὰ νὰ τὶς ἔπιασε σφάχτης στὴ μέση —
ὦραῖες γυναῖκες, γερασμένες, μυθικὲς μητέρες,
σὲ μιὰ ὕστατη χειρονομία ἀπλῆς ἀγιότητας:
μὴ δοῦμε πῶς ἔκεινα τὰ κλειδιὰ τίποτε πιὰ δὲν ἔχειλειδώνουν.

Πῶς θὰ τὸ ἀντέξουμε τὸ βλέμμα τῆς Ἑλένης,
πίσω ἀπ' τὰ σκοτεινά, σπιθίζοντα πέπλα της,
μέσα στὸ μελιχρόδι φέγγος τῶν ἀστρων, στὴν ἀνερεύνητη νύχτα,
ἐνῶ οἱ κωπηλάτες θὰ σιωποῦν καὶ τὰ κουπιά θὰ χτυπᾶνε
τὰ μυστικά, ὠκεάνεια τύμπανα τῆς ἐπιστροφῆς, στὸ ρυθμὸ τοῦ ἀνεπί-
στρεπτου;

Γ' αὐτὴ τὴν ὥρα, τουλάχιστον, μεῖνε κοντά μας. Αὐτὸν μᾶς χρειάζεται
περισσότερο ἀκόμη κι ἀπ' τὰ ὅπλα σου. Καὶ τὸ γνωρίζεις.
*Ιδού τὸ προσωπεῖο ποὺ σοῦ ἔφερα. Φόρεσέ το. Πηγαίνουμε.

(*Ο θρεμμός γενειοφόρος, πῆρε τὸ προσωπεῖο καὶ τὸ δικύμπησε χάμω. Δὲν τὸ φέ-
ρεσε. Τὸ πρόσωπό του λίγο - λίγο μεταμορφώνεται. Γίνεται πιὸ νέο, πιὸ θετικό, πιὸ

παρόν. Σὰ ν' ἀντιγράφει τὸ προσωπεῖο. Μεγάλη πανσή κι ἀναμονή. "Ερα ἀστροῦ ἔπεσε.
Ο Νέος ἔνιστε ἔνα ἐλάχιστο φύσημα, στὸ πρόσωπό του καὶ τὰ μαλλιά του χώρισαν
στρωτὰ στὴ μέση ἀπὸ μόνη τους, σὰν ἀπὸ μὰ λεπτή, χρυσή χτένα. Κάτω, στ' ἀκρο-
μύδι, ἀκούγεται τὸ τραγούδι τῶν ναυτῶν — ἔνα ἀπόφοιτότο, λαϊκό τραγούδι, περι-
λείνοντας σκοινιά, κατάρτια, κωπηλάτες, ἀστρα, πίκρα πολλή καὶ λεβεντιά καὶ καρ-
ριφία — δῆλη τὶ, σκοτεινή, στιθόβολη θάλασσα, δῆλη τὴν ἀπεραντοσύνη, σὲ ἀνθρώπινα
μήρα. Ιανὸς νάταν τὸ ἴδιο τραγούδι, πού, ἀπὸ ἀλλο δόρμι, εἰχε γνωρίσει κι ὁ Ἑρ-
μῆτης. Κ' ίσως γι' αὐτὸν πῆρε τὴν ἀπόφοιτό του. Στράβηκε ήσυχα, ἔφερε ἀπ' τὴν
σπηλιὰ τὰ ὅπλα του, τὰ παρέδωσε στὸν Νέο, τὸν ἀφῆσε νὰ περάσει μπροστά, καὶ τὸν
ἀνοισθήσας πρὸς τὸ ἀκρογαλί. Καθὼς προχωροῦσε ἀνάμεσα στὶς πέτρες καὶ στὰ
ερεύκαθα, ἔβλεπε τὰ ὅπλα του ποὺ προπορεύονταν, νὰ λαμπνυρίζουν στὴν ἀστροφεγ-
γάμη κι ἀκούγει ν' ἀπηχεῖ στὸ μέταλλό τους τὸ τραγούδι τῶν ναυτῶν. Κ' είταν ἔτσι σὰ
ν' ἀκολούθησε ὅχι τὸν Νέο, ἀλλὰ τὰ ἴδια τον τὰ ὅπλα, βαδίζοντας πρὸς τὰ ἔκει ποὺ
ἴδειχναν πάντα οἱ στιλπνές, καλοκαιρινόμενες αἰχμές τους — ἐναντίον τοῦ θανάτου.
Κ' ἔκεινο τὸ προσωπεῖο εἰχε ἀπομείνει ἔκει πάνω, στὰ βράχια, ἔξω ἀπ' τὴν σπηλιά,
λαμπνυρίζοντας κι αὐτὸν μὲς στὴ μυστηριώδη μακριότητα τῆς νύχτας, μὲ μιὰ παρά-
ξην, ἀκατανόητη κατάφαση).

ΑΘΗΝΑ, ΣΑΜΟΣ, Μάης 1963 - Οχτώβρης 1966

Ποιηταρία Α', Κέφαλος

'Αντιστροφή

"Ενα βαθύ φεγγάρι στάθηκε ψηλά στόν άέρα
σάν το έσωτερικό ένός πηγαδιού ἀντεστραμμένο.
Έριξαν πάνω τόν κουβά κι ἥπιαν σιωπή καί πέτρωσαν.
Τήν ἄλλη μέρα ἔνα πουλί τούς ξύπνησε καί δέ μετάνιωσαν.
Δέν ἡταν ἄλλωστε στό χέρι τους νά προτιμήσουν.

'Αόριστη συγγένεια

Τά μάτια του δύο πράσινες σταγόνες φώς.
Τό στόμα του σφιγμένο – δέν μπορούσες νά τό παρομοιάσεις.
"Ενας ἄνθρωπος, ἵσως, χτισμένος σ' ἔναν τοῖχο.

'Απ' τ' ἄλλο μέρος τού τοίχου θά ύπηρχε μιά σειρά ἀνοιχτά παράθυρα·
ἔμπαινε φώς ἰσχυρό κι ἀνοιξιάτικος ἀέρας –
γι' αὐτό ἡταν τά μαλλιά του τόσο νεανικά ἀναστατωμένα.

Μά οι ἄλλοι δέν μπορούσαν νά κοιτάξουν ἀπ' αὐτά τά παράθυρα. 'Ωστόσο
ἡταν στιγμές πού ἀκούγαν τά παραθυρόφυλλα νά πλαταγίζουν
σάν ἀνοιχτές φτερούγες ἄγνωστω πουλιών. Καί τότε
ὅλοι κοιτάζαμε πιο πέρα, ἀναγνωρίζοντας ἀόριστα ὅτι
τό φῶς, ἡ πέτρα, τό νερό καί τά χέρια μας εἶχαν τήν ἴδια οὐσία.

'Ο καθρέφτης κι ἡ πόρτα

Περίμενε (δέν ἤξερε τί) μέσα σέ μια ἀχρησιμοποίητη, ἡρεμία.
Δεξιά του ὁ καθρέφτης· ἀριστερά του ἡ τζαμόπορτα.
Μές στόν καθρέφτη καθρεφτίζεται ἡ πόρτα πού ὁδηγεῖ
ὄχι σέ ἄλλα δωμάτια, μά σ' ἔναν ἐσωτερικό οὐρανό. Στήν πόρτα
δέν καθρεφτίζεται ὁ καθρέφτης. "Οταν σηκώθηκε
τράβηξε ἀφήρημένος ἵσα στόν καθρέφτη. 'Εκεὶ
τόν χτύπησε στό μέτωπο τό ψυχό χρύσταλλο. Τότε
κατάλαβε πώς ἡ ἔξοδος ἡταν ἀπ' τ' ἄλλο μέρος,
κατάλαβε πώς δέν μπορούσε μέ κανέναν τρόπο
νά ύπερπτήσει τό κρύσταλλο καί τόν δρώμενο ἑαυτό του
οὔτε κι ἄν περπατούσε ξιτόλητος ἐπάνω στά σπασμένα τζάμια
γιατί σέ κάθε κομμάτι γυαλί θά ξανάβρισκε τό θυμωμένο πρόσωπό του
πολλαπλασιασμένο σ' ἔχθρική στρατιά. Στράφηκε τότε
καί βγήκε ἀπ' τήν πόρτα ύποταγμένος καί γαλήνιος.
Σέ τίποτα δέν ὠφελούσε ν' ἀγνοεῖ τό τί περίμενε
καί ν' ἀντιστρέφει τίς θέσεις τών πραγμάτων.

Eras
πίνακας
με χρήση
ανεγέρτες
(1959)

Tό βάρος τοῦ ἄδειου

"Ενας τοῖχος γυμνός. Δύο μεγάλα καρφιά στήν ἀσπρη, ἐπιφάνεια·
δύο σκουριασμένα καρφιά, – τίποτα δέν κρατούσαν,
μόνον τό ἀόρατο βάρος τοῦ ἄδειου. 'Εκεῖνος
ἔνιωσε τούτα τά καρφιά μπηγμένα στό πλευρό του. Σηκώθηκε
καί κρέμασε πάνω τους δύο μικρές ὑδατογραφίες –
ἡ μιά: θαλασσινό λυκόφως μέ μιά βάρκα στό βάθος,
ἡ ἄλλη: δύο ἐλαφάκια πλάι σέ μαρμαρένια κρήνη.
Καμιά οὐλή πιά στό πλευρό του οὔτε στόν τοῖχο,
καί, μάλιστα, ἀπ' τό φωτισμένο τζάμι τοῦ παράθυρου
τά δύο ἐλαφάκια τόν κοιτοῦσαν μέ γλυκιά κατανόηση.

Δοκιμασία τῆς εἰλικρίνειας

"Η εἰλικρίνεια – εἶπε – εἶναι κι αὐτή ἔνας θώρακας, – ἵσως ὁ πιό
ἀσφαλής,
ἔνας θώρακας γυμνός γιά τούς γυμνούς. Κανείς δέν τολμάει
νά χτυπήσει ἔναν γυμνό. "Οσο γιά μένανε – εἶπε –
ἐγώ είμαι πάντοτε ντυμένος. Τόν κοιτάξαμε –
ἔτρεμε σύγκορμος μέσα στή γύμνια του. Μόνο τά μάτια του
λάμπαν σά δύο κουμπιά πού κούμπωναν κι ἀπόκρυψαν τήν διορφία του.

Τότε ἡταν πού ὅλα τά μαστίγια σφύριξαν πάνω του
ἐνώ τά μάτια του βάθαιναν, βάθαιναν,
ὄχι, τώρα, κουμπιά, μά δύο τρύπες
ὅπου μέσα τους ἔσταξε λίγο νερό, προσπαθώντας ἀκόμη
νά μιμηθεῖ τό λαμπύρισμα δύο τελευταίων ἀστρων.

Μαρτωρίες Α' (1957-63)

Tό ἀνέβασμα

Καθόταν μέρες στό ξένο χωράφι, – ὅλο λογάριαζε
ν' ἀνέβει κρυφά στή γυμνωμένη συκιά, νά κοιτάξει
ἀπό ψηλά τόν κόσμο, μέ τήν αἰσθηση, ἔνος φύλλου
ἢ ἔνος πουλιού· μά πάντα κάποιος θά περνούσε,
καί πάντα ἀνέβαλλε γιά ἀργότερα.

"Ενα δείλι,
κοίταξε ὄλογυρα, – ἐρημιά – σκαρφάλωσε
στό πιό ψηλό κλαδί, καί τότε ἀκούστηκαν
φωνές μέσ' ἀπ' τους θάμνους: «Τί κάνεις ἐκεῖ πάνω?»,
φωνές μεγάλες, κι ἀποκρίθηκε: «"Ενα σύκο,
εἶχε ἔνα τελευταίο σύκο». Τό κλαδί τσακίστηκε.

Τόν σήκωσαν. Κρατούσε τό δεξί του χέρι σφιγκτολειωμένο.
"Οταν τοῦ ξέσφιξαν τά δάχτυλα, δέ

βρήκαν τίποτα.

Διεργασία

Μέρα μέ τήν ήμέρα ἀφοπλιζόταν. Πρώτα γδύθηκε τά ρούχα του,
ἀργότερα τά ἐσωρουχά του, ἀργότερα τό δέρμα του,
ἀργότερα τή σάρκα καί τά ὄστα του, ὅστου στό τέλος
ἔμεινε αὐτή ἡ ἀπλή, ζεστή, καλύρια οὐσία,
πού μόνος του, ἀφανής καί χωρίς χέρια, τήν ἐπλαθε
μικρά λαγήνια, ποιήματα κι ἀνθρώπους.
Καί πιθανόν, ἔνας ἀνάμεσα σ' αὐτούς, νά ταν κι ἐκεῖνος.

Σχεδόν ταχυδακτυλουργός

Από μακριά χαμηλώνει τή λάμπα, μετακινεί τίς καρέκλες
χωρίς νά τίς έγγισει. Κουράζεται. Βγάζει τό καπέλο του κι άφεις εται.
Υστέρα, μέ μια κίνηση συρτή, βγάζει τρία τραπουλόχαρτα
δίπλα απ' τ' αυτή του. Διατάξει ένα πράσινο, παυσίτονο αστέρι
σ' ένα ποτήρι νερό, άναδεύοντάς το μ' ένα ασημένιο κουταλάκι.
Πίνει τό νερό καί τό κουτάλι. Γίνεται διάφανος.
Φάνεται μές στο στήθος του νά πλέει ένα χρωστόφαρο.
Υστέρα γέρνει κατάκοπος στόν καναπέ καί κλείνει τά μάτια του.
«Έχω ένα πουλί μές στό κεφάλι μου», λέει. «Δέ μπορώ νά τό βγάλω». Οι σκιές δύο μεγάλων φτερών γεμίζουν τό δωμάτιο.

Ο κλέφτης

Κλέφτης, – σ' αλήθεια, κλέφτης, ασήμος, σεσημασμένος: παραμόνευε γυναίκες κι ἄντρες, γέρους καί παιδιά, φύλλα, παράθυρα, λαμπτήρες, παλιές κιθάρες, ραπτομηχανές, ξερά κλαδιά, τόν έαυτό του. «Όλο
ἔχλεβε μιά στάση, τους, μιάν έκφραστή τους, τ' αποτοίγαρα πού πετούσαν στό δρόμο,
τά ρούχα τους, όταν γδύνονταν τήν ώρα τού ἔρωτα, τή σκέψη τους,
τ' ἀγνωστα σχήματά τους, τά δικά τους, τά δικά του, κι ἐφτιαχνε μεγάλες, περιέργες ἀνθοδέσμες ή φύτευε γλάστρες. Τώρα,
στ' ἀνθοπλείο τής γωνιάς, πίσω απ' τά τζάμια, τόν βλέπαμε νά φαντίζει μέ τήν τρόμπα τά μεγάλα τριαντάφυλλα, τίς ντάλιες, τά γαρύφαλλα
χωρίς νά τά πουλάει μήτε νά τά χαρίζει: – ένας κλέφτης ιδιόφυτος,
ένας παρηκμασμένος πρίγκιπας μέσα στή σέρα του. Μόνο τό πρόσωπό του,
ώχρο, ξεχώριζε ἀνάμεσα στούς πανύψηλους κρίνους,
σάν ένας νεκρός μέσος στό γυάλινό του φέρετρο. Όστόσο,
στά κρύα τού χειμώνα, αυτό τό ἀνθοπλείο μέ τ' απούλητα ἀνθη,
πάντα μᾶς ἔδινε τήν αἰσθηση μιάς αιώνιας ἀνοίξεως κι ας μάθαμε ἀργότερα
πώς δήλ' αυτά τά λουλούδια ήταν χάρτινα, βαμμένα
μέ κόκκινη καί κίτρινη μπογιά – πιότερο κόκκινη, – σέ διάφορους τόνους.

Μόνος μέ τή δουλειά του

Ολη τή νύχτα κάλπαζε μονάχος, ἀγριεμένος, σπιρουνίζοντας ἀλύπητα τά πλευρή τού ἀλόγου του. Τόν περίμεναν, λέει, τό δίχως ἀλλο,
ήταν μεγάλη ἀνάρχη. Σάν ἔφτασε μέ τά χαράματα,
κανείς δέν τόν περίμενε, κανείς δέν ήταν. Κοίταξε ὀλόγυρα.
Ἐρημα σπίτια, κλειδωμένα. Κοιμόνταν.
Ακουσε πλάι του τ' ἀλογό του πού λαχάνιαζε –
ἀφροί στό στόμα του, πληγές στά πλευρά του, γδαρμένη κι ή ράχη του.
Ἀγκάλιασε τό λαιμό τού ἀλόγου του κι ἀρχίσε νά κλαίει.
Τά μάτια τού ἀλόγου, μεγάλα, σκοτεινά, ἐτοιμοθάνατα,
ήταν δύο πύργοι δικοί του, μακρινοί, σ' ένα τοπίο πού ἔβρεχε.

Ξεπέρασμα κινδύνου

Κάθε τόσο, ένα ἀστρο ή μιά φωνή πέφτει τόσο βαθιά, πού αὐτός κρατιέται από τά κάργκελα τού μπαλκονιού ή από 'να χέρι (ἄν δρίσκεται ένα χέρι) μή βουλιάζει μέσα του.

Τό πιό πιστό του χέρι, είναι τ' ἄλλο του χέρι.
Ομως ἔτσι τά χέρια του τόν κλείνουν σ' έναν κύκλο.
Δέν τό ἀντέχει. Κι απλώνει τά χέρια του σά νά 'ναι ν' ἀγκαλιάσει κάποιον ή σέ στάση, ίσορροπίας.

Κι ἔτσι, σά σκοινοβάτης, κοιτώντας ὅλοισα μπροστά του κρατιέται εύθυτενής ἐπάνω απ' τό λόιο του τό βάθος.

Μαραρίες Β' (1964-65)

Περίπου

Παράταιρα πράγματα πάρνει στά χέρια του – μιά πέτρα, ένα σπασμένο κεραμίδι, δύο καμένα σπίρτα, τό σκουριασμένο καρφί στόν ἀπέναντι τοίχο, τό φύλλο πού μπήκε απ' τό παράθυρο, τίς στάλες πού πέφτουν απ' τίς ποτισμένες γλάστρες, τ' ἄχυρο ἐκεῖνο πού 'φερε χτές ὁ ἀέρας στά μαλλιά σου, – τά πάρνει κι ἔκει στή αὐλή του χτίζει περίπου ένα δέντρο.
Σ' αὐτό τό «περίπου» κάθεται ή ποίηση. Τή βλέπεις;

Ανεπιβεβαίωτο

Πάντα τού ἐπέμενε σ' ἐκεῖνο τό μεγάλο φέγγος.
Τό ἔγγιζω, – λέει – σχι: μόνο τό βλέπω – δέν τό βλέπω,
μόνο τό ἔγγιζω, τό ἔχω, τό είμαι. Κι ὅπως νύχτωνε,
καί δέν ξεχώριζαν πιά μέσος στήν κάμαρα, τραπέζια, δίσκοι,
οί θαλασσογραφίες, τό ἐκκρεμές, οί μορφές μας,
ἐκεῖνος, πράγματι, ἔφεγγε ὅλος πάνω στήν καρέκλα του,
ἔφεγγε κι ή καρέκλα του μέ τά τέσσερα πόδια της
σά στεριωμένα σ' ένα σύννεφο. Θελήσαμε
νά τόν ἀγγίξουμε γιά νά βεβαιωθούμε. Δέν τολμήσαμε ὅμως
νά σηκωθούμε απ' τή θέση μας, γιατί δρισκόμαστε σκυμμένοι
στό πάνω κεφαλόσκαλο μιάς σκάλας χωρίς σκαλοπάτια,
μιάς πανύψηλης σκάλας πού δέν τήν είχαμε ἀνέβει.

Η ἀδάμαστη

Οχι γαλάζιος, – λέει, – ο οὐρανός είναι κόσκινος μέ κίτρινες κουκκίδες. Έτσι λέει. Σηκώνετό χέρι της παίρνει τό κόκκινο πιάτο απ' τό ράφι, κούβει τό μῆλο, πετάει απ' τό παράθυρο τό μῆλο καί τό πάτα, στέκεται ἀντίκρυ στόν καθέρετη καί χτενίζεται, μέ κόκκινα παπούτσια, πράσινα μαλλιά, γαλάζια στήθη, μέ τό μαχαίρι ἀνάμεσα στά δόντια της σά χαλινάρι, ἔτουμη νά πηδήσει τό ειδωλό της, μέ τό κόκκινο ἀλογό της – κι αστραφε ή χαίτη σ' ένα τίναγμα στό βάθος του καθέρετη.

Άκροβάτης

Μυώδης κι εύπλαστος. Κανένα σχήμα τής γεωμετρίας δέν είναι κένο στό σώμα του. Λυγίζει πίσω, κάνει έναν κύκλο, βγάζει τό κεφάλι του ἀνάμεσα στά πόδια του τό πρόσωπό του χαμογελάει πλάι στά παπούτσια του τινάζεται πιάνει τούς ἀστραγάλους του στόν ἀέρα κάθεται ἐκεὶ δύο τρία λεπτά γυρίζει πάλι. Σ' ἀέναο τάνυσμα, τά μέλη του φαίνονται γυμνά. Τό χρώμα του ἀλλάζει απ' τό τριανταφυλλί στό βασιπόρφυρο – ένα χρώμα θεμελιώδες, σάρκινο, – σκεπάζει τά σχήματα δέ διακρίνεται ὁ ὄθλος του – δλόγυμνος. Μονάχα σάν στέκεται ὅρθιος κι ασάλευτος, κλαίει. Τότε χειροκροτάμε, φωνάζουμε, φεύγουμε. Τά φώτα χαμηλώνουν στό διάδρομο. Σβήνουν.

Τό σώμα τοῦ ἀνέμου

Τόν είδα ὄλόσωμο τόν ἀνεμο, ὄλόσωμο, – λέει – μέ μπάτσους στά μάγουλα, μοῦ φούχτωσε τά στήθια καί τά σκέλια τά γόνατά του μοῦ χτύπησα τά γόνατα μοῦ πάτησε τά δάχτυλα τών ποδιών – τόν είδα, σάς λέω, ἔδω, σώμα μέ σώμα, δρόσι κι οι δύο μας. Τώρα, ἔχω στό στόμα μιά μεγάλη ἐρημία κι ἐννιά σαρκώδη φύλλα γύρω στό λαιμό μου.

Άλλη ἀργία

Ολα ήταν καλά. Τά σύννεφα στόν οὐρανό. Τό δρέφος στήν κούνια. Τό παράθυρο στό πλυμένο ποτήρι. Τό δέντρο στήν κάμαρα. Ή ποδιά τής γυναίκας στήν καρέκλα. Οι λέεις στό ποίημα. Καί μόνο ένα κατάστιλπνο φύλλο στεκόταν απ' ἔξω, καί τό κλειδί περασμένο σ' ένα πούπουλο.

Μαρτυρίες Γ' (1961-67)

Τό μυστικό τής ἐπιτυχίας

Χρόνια και χρόνια παραγνωρισμένος, δλομόναχος. Τό ριξε, τέλος, στις νεκρικές ληρώθους, μελανές, ἐρυθρές, λευκές προπάντων. — ήξερε πώς καθένας ἔχει τούς νεκρούς του, κι ήξερε ἀκόμα πώς μέ τήν ἔννοια τοῦ θανάτου προστατεύονται ὅλοι ἀπ' τήν ἐχθρότητα τῶν ἄλλων κι ἀπ' τίς ἴδιες τους ἐπιθυμίες.

Μ' αὐτό τό πνεύμα τώρα ἐργάστηκε. Καί πέτυχε γρήγορα.

Δοξάστηκε, πλούτισε, γράφτηκε τ' ὄνομά του στή στήλη τῶν ἡρώων.

'Ωστόσο

τό μυστικό του τῆς ἐπιτυχίας δέ βρισκόταν σ' αὐτό. Πάνω στις νεκρικές ληρώθους

ἐχάραζε τά πιό δύορφα γυμνά νεανικά κορμιά, σέ στάσεις ἐρωτικές καί, κάποτε, προκλητικές. 'Αλλά ή διάχυτη μελαγχολία τοῦ θανάτου ἔδινε στούς ἀγοραστές καί θαυμαστές του ἔνα πρόσχημα γιά ν' ἀποφεύγουνε, κι αὐτός κι ἐκεῖνοι, σχόλια τρίτων, κακεντρέχεις κι ὑποψίες.

Ταναχραις (1967)

Ἀκροβασία

'Ακούμπησε τά χέρια του στό πάτωμα· στάθηκε ἀνάποδα· ὥχι μόνο μέ ἀνεστή, σέ καθάρια κάθετο, μά περπατοῦσε κιόλας, ἔτσι κάπως σά νά 'κανε τό παρελθόν παρόν, καί ἀντίστροφα. "Ωσπου ἄνοιξε μιά τρύπα καί τόν κατάπιε ὀλόκληρον. Τά χάσαμε. Κείνη, τήν ὥρα χτύπησε ἡ πόρτα.

Τρέξαμε ἀνήσυχοι. Μπορεῖ νά μᾶς κατηγορούσανε γιά φόνο. 'Ανοίξαμε. 'Ηταν αὐτός, μ' ἔνα καλάθι πορτοκάλια στό δεξί του χέρι.

Λιθοβολισμός ταχυδαχτυλουργοῦ

"Ομορφος ἄντρας, — τό μελαχοινό του δέρμα, τά κατάμαυρα μαλλιά του κι αὐτή ή θλιψμένη πονηρία στά μάτια, ἀπ' τή μεγάλη ἐμπειρία τῶν θεατῶν καί τοῦ ἑαυτοῦ του. Φυσούσε ψηλά τόν καπνό τοῦ τσιγάρου του

(τά χείλη του σέ στάση φιλιοῦ), — χρυσά καί γαλάζια δαχτυλίδια ἀνέβαιναν στόν ἀέρα. "Ενα κύλησε κάτω. Τό πήρε ἔνα παιδί. Πολυχρωμες ταινίες ἔβγαζε ἀπ' τό στόμα του σάν συνέχεια τῆς γλώσσας του.

Πρώτο, δεύτερο, τρίτο περιστέρι ἀπ' τό καπέλο του. «Κι ἄλλα — τοῦ φωνάζαμε — ἀληθινά πουλιά», (ὅπως καί ήταν). «Κι ἄλλα κι ἄλλα». Τότε, ἐκεῖνος, μέ μιάν ἔξασια ιερατική χειρονομία, σά ν' ἀποκάλυψτε τ' ἄχραντα μυ-

στήρια, ξεκούμπωσε τό τελευταίο κουμπί του. "Ενα θάμβος. Σιωπή. Κι ἀμέσως ὕστερα θύελλα οι πέτρες σφύριξαν τριγύρω του καί τόν ἐκάλυψαν.

Ποινήβατα Γ', Κέδρος

Ἐπαναγγίψεις Α' (1963-65)

Καθρεφτίσματα

Σάν βράδιασε, τά πάντα, δσήμαντα, ἀλαμπή, φθαρμένα, πέρασαν πρός τό μέρος τοῦ ἰσκιου. Τότε φάνηκε στή γωνία ὡ θαυματοποιός, μέ τό μεγάλο φίδι τυλιγμένο αὐτοκρατορικά στό γυμνό μπράτσου του. Μές στά γένια του τρεμόλαμπαν κρυψμένο καθρεφτάκια μεταδίδοντας ἵπταμενα ἀποσπάσματα ἀπ' τίς τελειωμένες μας κινήσεις.

Ἐπαναγγίψεις Β' (1968)

Μετά τήν ἥττα

"Ύστερ' ἀπ' τήν πανωλεθρία τῶν 'Αθηναίων στούς Αἰγός Ποταμούς, καί λίγο ἀργότερα μετά τήν τελική μας ἥττα, — πάνε πιά οι ἐλεύθερες κουβέντες μας, πάει κι ἡ Περίκλεια αἰγλή, ἡ ἄνθηση τῶν Τεχνῶν, τά Γυμναστήρια καί τά Συμπόσια τῶν σοφῶν μας. Τώρα βαριά σωπή στήν 'Αγορά καί κατήφεια, κι ἡ ἀσυδοσία τῶν Τριάντα Τυράννων.

Τά πάντα (καί τά πιό δικά μας) γίνονται ἐρήμην μας, χωρίς καθόλου τή δυνατότητα μιᾶς κάποιας προσφυγῆς, μιᾶς ὑπεράσπισης. ἡ ἀπολογίας, μιᾶς ἔστω τυπικῆς διαμαρτυρίας. Στή φωτιά τά χαρτιά καί τά βιβλία μας· κι ἡ τιμή τῆς πατρίδας στά σκουπίδια. Κι ἀν γινόταν ποτέ νά μᾶς ἐπέτρεπαν νά φέρουμε γιά μάρτυρα κάποιον παλιό μας φίλο, αὐτός δέ θά δεχόταν ἀπό φόρο

μήπως καί πάθει τά δικά μας — μέ τό δίκιο του ὁ ἄνθρωπος. Γι' αὐτό καλά είναι ἔδω, — μπορεῖ καί ν' ἀποχτήσουμε μιά νέα ἐπαφή μέ τή φύση κοιτώντας πίσω ἀπό τό σύρμα ἔνα κομμάτι θάλασσα, τίς πέτρες, τά χορτάρια, τή κάποιο σύννεφο στό λιόγερμα, βαθύ, βιολετί, συγκινημένο. Κι ίσως μιά μέρα νά βρεθεῖ ἔνας νέος Κίμωνας, μυστικά ὀδηγημένος ἀπό τόν ὄιδο αὐτό, νά σκάψει καί νά βρεῖ τή σιδερένια αἰχμή ἀπ' τό δόρυ μας,

σκουριασμένη, λιωμένη κι αὐτήν, καί νά τήν κουβαλήσει ἐπίσημα σέ πένθιμη ἡ δοξαστική πομπή, μέ μουσική καί στεφάνια στήν 'Αθήνα.

Λέρος, 21.III.68

27

Επαναγγήψεις Β' (1968)

Διαμελισμός

Αφήστε με ξέω έμένα· αφήστε με· – παρακαλούσε· – καμιάν ξέχτρα δέν ξέχι γιά τούς δυό τας (κι ίσως μέσα του ξέλεγε· μήτε φιλία· μόνο τή ίδια πίκρα γιά τόν ένα καί τόν άλλο). "Αν δέν μπορείτε νά φιλιωθείτε σάν 'Ελληνες, Λαχεδαιμόνιοι κι 'Αθηναίοι, αφήστε με ξέω έμένα. Έγώ τί μπορώ; Διύ μέτρα τόπο δύο δύο χρατώ σ' αυτή τή γης – τρεις κυδωνίες, μιά έλια, κάτι τριαντάφυλλα. Αφήστε με ξέω, – δικήπος, τό πηγάδι, τό παλιό τρύπιο σιγλί μου, καί κάτου, ή σήραγγα ή κρυφή, τόν κόσμο ν' ἀνταμώνω.

Ἐκεῖνοι,

τραβώντας δένας από δώ καί διάλλος από κεῖ, τόν διαμελίσαν.

Κι δικήπος του, ποτέ, δόσο τούτη τή χρονιά, δέν είχε ἀνθήσει – είχαν ψηλώσει πολύ οι τριανταφυλλίες, καί τ' ἀγιοκλήματα κρεμόνταν ξέω από τήν πλίθινη μάντρα του, κάτω από τό ντουφεκίδι.

Λέρος, 26.III.68

Τό τέλος τής Δωδώνης, II

Ἐτσι πού γκρεμιστήκαν οι θεοί, δέν ηξερε κανένας κατά πού νά στρέψει. Οι ἄρρωστοι μέναν στά χρεβάτια τους μέτα κλεισμένα. Μές στά παπούτσια τους σαπίζαν τά τσουράπια τους, καί δύο λουλούδια στό ποτήρι. Οι πονηροί προσαρμοστήκαν γρήγορα. Βάλανε πάλι τά καλά τους, περνοδιαβαίνουν στό παζάρι, συζητοῦν, ἐμπορεύονται. Ἀνάλαβαν τήν υπεράσπιση τού ἐπιδρομέα. Ἀλλάξαν τά ὄνόματα τών δρόμων καί τών ναῶν – πρόχειρες ἀντικαταστάσεις. Ὁ Δίας κι ἡ Διώνη δῶσαν τή θέση τους στόν Ἰησού καί στήν Παρθένο. Ὁ Θεοδόσιος τ' ἀποτελείωσε δύλα – τί βωμούς καί τί ιερά, καί τό μεγάλο ἔκεινο δέντρο τό καταστόλιστο από τά τόσα ἀφιερώματα.

Κι ώστόσο ακόμα

ὑπάρχουν κάμποσοι (κι οι πιό καλοί) πού δέ συνειστήκαν. Περιμένουν πάλι ἄλλους καλύτερους θεούς κι ἀνθρώπους· δυσανασχετοῦν, διαμαρτύρονται, δύνειρεύονται, ἐλπίζουν. Ἐμείς, οι λίγοι (πού, δόσο νά ναι, κάτι σκεφτόμαστε)

παραιτηθήκαμε από τέτοιες πολυτέλειες, κι από τήν ίδια τή σκέψη· σκάδουμε τό μικρό χωράφι μας· καμιά φορά κοιτάζουμε τά σύννεφα, γαληγεμένοι, σχεδόν ἀσφαλεῖς. Μιά μέρα βρήκαμε σ' ἔνα χαντάκι ριγμένο κείνο τό ἀγαλμάτιο, πού χτύπαγε μέτο ραβδί του τά μετάλλινα σκεύη

δίνοντας ήχους μαντικούς. Γιά λίγο μᾶς συγκίνησε. Εἴπαμε κάπου νά τό φυλάξουμε. Πρός τί; Κειμήλια τώρα θά χρατάμε;

Κι άν μᾶς τό βρίσκανε; Τ' αφήσαμε κειδά. Ρίξαμε καί δύο φουρτες χώμα.

Τό σκυλί βιάζονταν. Όσμιζονταν τά δέντρα. Πέφταν κιόλας μεγάλες σταγόνες.

Λέρος, 7.X.68

Ο ἀπαράδεκτος

Ἀποτραβήγχτηκε ἀπό τή συντροφιά μας λίγο λίγο, σάν κάπως λυπημένος, σάν κάπως παράξενα γαλήνιος, σά νά ζε ἀνακαλύψει κάτι μεγάλο κι ἀμετάδοτο – ἔνα ἄγαλμα ἀκέφαλο, ἔνα ἄστρο, μιά ἀλήθεια, μιά τελευταία καί μόνη ἀλήθεια – ποιάν; – τόν ρωτήσαμε. Ἐκεῖνος δέ μήλησε, σά νά ξερε τάχα πώς ἐμείς δέν μπορούσαμε μήτε πού θέλαμε νά μάθουμε.

Τήν πρώτη πέτρα τού τή ρίξαμε οι φίλοι του. Οι ἀντίπαλοι ἄλλο πού δέ θέλαν. Στή δίκη τόν ρώτησαν, τόν ξαναρώτησαν. Ἐκεῖνος ούτε λέξη. Τότε ὁ πρόεδρος χτύπησε τό κουδούνι δυνατά, φώναξε, ὀργίστηκε: νά γίνει ήσυχία, νά μήν ἀκούγεται ή σιωπή τού κατηγορούμενου. Παμφηφεί ή καταδίκη. Γυρίσαμε ἔνας κι ἀκουμπήσαμε τό μέτωπο στόν τοῖχο.

24.V.68

Πρός τί;

Μέ τά χρόνια είχε ἀρχίσει νά μιλάει μέ πικρία· (παράξενο· αυτός τόσο ἀφοσιωμένος, ό πιστός, πειθαρχικός νά πεις καλύτερα), ὅχι, δέσμια, γιά πρόσωπα καί γεγονότα – κάπως γενικά καί ἀδριστα, πάντως ἀδολα, ίσως καί κάπως φοβισμένα.

Τά χέρια του μιά συστροφή, σάν τίς ρίζες τών δέντρων σ' ἔνα χώρο ξένο, σ' ἔνα χώρο βαθύ, καί σά δικό μας.

Κανένας δέν τόν πιστεύει πιά· δέν τόν κοιτάει στά μάτια – ἃς λέει ὅ, τι θέλει. "Οχι καί πού φοβόμασταν αυτόν τόν φοβισμένο – διόλου. "Ένα τζάμι

ψηλά, από τό πέμπτο πάτωμα, τού ριχνε μιά μειλίχια λάμψη, τού φώτιζε τό πρόσωπο σά νά φορούσε μιά γυάλινη μάσκα.

Κι ἐμείς φέρναμε τότε τά χέρια στό πρόσωπο σά νά ταν νά κρυφτούμε ἢ νά κρατήσουμε ἔναν τοῖχο πού γέρνει. Ἀνάμεσα ἀπό τά δάχτυλά μας πέφταν κομμάτια γύψος, πέτρες, χώματα, χάλκινα κέρματα· σκύβαμε, τά μαζεύαμε· – δέν ημαστε γονατισμένοι ἐμπρός του.

Καί στόν καθρέφτη, ἀπέναντι, κάτι ἄσπρο, ἀπέραντα ἄσπρο – τόπο ποτήρι μέ νερό καί μέσα ή παλιά, κοκαλένια τσατσάρα, καί τό γαλήνιο φέγγος τού νερού μέσα στό ποτήρι, στόν καθρέφτη, στόν ἀέρα.

24.V.68

Πέτρες (1968)

Ο Ήρακλῆς κι ἔμεις

Μεγάλος καὶ τρανός, σοῦ λένε, τέχνο Θεοῦ, κι ἔνα σωρό δασκάλοι ἀπό πάνω: —
ὁ γερο-Λίνος, γιός του Ἀπόλλωνα, νάν του μαθάινει γράμματα· ὁ Εὔρυτος
τὴν τέχνη του τοξότη· ὁ Εὔμολπος, γιός του Φιλάμμωνα,
τραγούδι καὶ λύρα· καί, τὸ πιό σπουδαῖο ἀπ' ὅλα, ὁ γιός του Ἐρμῆ, ὁ
Ἀρπάλικος,
πού τὰ παχιά, τὰ τρομερά του φρύδια πιάναν τό μισό του κούτελο,
τοῦ μαθε γιά καλά τὴν τέχνη τῶν Ἀργείων: — τὴν τρικλοποδιά· — μέ
τούτην
κερδίζονται τά πιό πολλά, στὴν πυγμαχία, στὴν πάλη, καὶ στὰ Γράμματα ἀκόμα.
"Ομως ἔμεις, τέχνα θυητῶν, δίχως δασκάλους, μέ δικιά μας μόνο θέληση,
μ' ἐπιμονή κι ἐπιλογή καὶ βάσανα, γίναμε αὐτό πού γίναμε. Καθόλου
δέ νιώθουμε πιό κάτου, μῆτε χαμηλώνουμε τά μάτια. Μόνες
περγαμηνές μας: τρεῖς λέξεις: Μακρόνησος, Γυάρος καὶ Λέρος. Κι ἄν
ἀδέξιοι
μιά μέρα σᾶς φανοῦν οἱ στίχοι μας, θυμηθείτε μονάχα πώς γραφτήκαν
κάτω ἀπ' τή μύτη τῶν φρουρῶν, καὶ μέ τή λόργη πάντα στὸ πλευρό
μας.
Κι οὔτε χρειάζονται δικαιολογίες, — πάρτε τους γυμνούς, ἔτσι ὅπως εἰναι, —
πιότερα ὁ Θουκυδίδης ὁ στεγνός θά σᾶς πεῖ ἀπ' τὸν περίτεχνο τὸν Ξενοφώντα.

Λέρος, 23.III.68

Οὔτε ἡ Μυθολογία

"Ἐτσι τελειώνει ἡ μέρα, μέ περίλαμπρα χρώματα, τόσο ὅμορφα, δίχως
νά συμβεῖ τίποτα γιά μᾶς. Οἱ φρουροί ξεχασμένοι στά φυλάκια.
Μιά βάρκα πλέει στά ρηχά, σ' ἔνα χρυσό καὶ ρόδινο, ζένο·
τά δίχτυα μές στό βουρκό νά φαρεύνουν μαύρα φάρια παχιά καὶ γλοιώδη
ἀντανακλώντας τίς λάμψεις του λυκόφωτος. Κι ύστερα, που ἄναψαν οἱ
λάμπες
μπήκαμε μέσα κι ἀνατρέξαμε καὶ πάλι στή Μυθολογία, ἀναζητώντας
κάποια βαθύτερη συσχέτιση, μιά μακρινή, γενική ἀλληγορία
νά πρανεῖ τή στενότητα του ἀτομικοῦ κενοῦ. Δέ βρήκαμε τίποτα.
Φτωχά μᾶς φάνηκαν καὶ τά κουκιά του ροδιοῦ κι ἡ Περσεφόνη
μπροστά στή νύχτα που κατέβαινε βαριά καὶ στήν ἀπόλυτη ἀπουσία.

Λέρος, 31.III.68

Επαναγγήψεις Γ' (1969)

Ἡ χαμένη Ὑπερβόρειος

Τό μάθαμε καλά πώς Ὑπερβόρειος διόλου δέν ὑπάρχει
πέρα ἀπό τίς Ριπαίες ὄροσειρές, ὅσο κι ἄν τά γλαυκά ὅριά της,
ἄναλογα μέ τίς πιό πρόσφατες ἀνακαλύψεις τῶν γεωγράφων,
μετακινοῦνταν δύο πιό μακριά.

Σήμερα βεβαιώθηκε:

μιά σκέτη φαντασία ἡ χώρα ἀπ' ὅπου μᾶς ἐρχόντανε
οἱ κύκνοι καὶ τά δρτύκια, ὅπου οἱ σεμνόπρεπες κόρες
Λαοδίκη καὶ Ὑπερόχη ἐτοίμαζαν γιά τοὺς θεούς
τά πρώτα φρούτα τῆς σοδειᾶς, προσεχτικά τυλίγοντάς τα
σ' ἄχυρο σίτου καὶ λεπτό χαρτί.

Καὶ τώρα ἀναφωτίομαστε
ποῦ τάχατε ν' ἀποδημεῖ ὁ Ἀπόλλωνας κάθε χειμώνα
μέ τ' ἄρμα του πού τό σερναν λάμποντες κύκνοι καὶ γρύπες,
χρούοντας τή χρυσή του λύρα, ὅσταν ἔμεις μῆνες καὶ μῆνες
μάταια κατά τό Μάρτη καρτερούσαμε τό γυρισμό του
συντάσσοντας μέσα στό χρύσο τούς γιορτινούς του παιάνες;
"Ἡ μήπως πιά οὔτε Ἀπόλλωνας οὔτε καὶ λύρα ὑπάρχει;

Ωστόσο ἀκόμη συνεχίζουμε τόν μιστοτελειωμένο παιάνα
ἀφήνοντας ἔνα κενό στοῦ δόνυμάτος τό μέρος, μήπως
βρεθεῖ κανένα νέο καὶ τό προσθέσουμε τήν unction ὥρα,
πάντοτε μέ τό φόβο μήπως ὁ ἀριθμός τῶν συλλαβῶν του,
μικρότερος ἢ μεγαλύτερος, μᾶς χαλάσει τό μέτρο.

Στόν Ὄρφέα

Τό καλοκαίρι ἐφέτος, κάτω ἀπ' τόν ἀστερισμό τῆς Λύρας, μένουμε συλλογισμένοι.

Ποιό τ' ὄφελος πού μάγεψες μέ τό τραγούδι σου τόν "Ἄδη καὶ τήν Περσεφόνη
καὶ σου ἐπιστρέψαμε τήν Εύρυδίκη; Ο ἴδιος ἐσύ, στή δύναμή σου δυσπιστώντας,
στράφηκες νά βεβαιωθεῖς, κι ἐχάθη πάλι τό βασίλειο τῶν ἵσκιων
κάτω ἀπ' τίς λεῦκες.

Τότε, ἀπ' τό ἀκατόθρωτο σκυμμένος, κήρυξες στή λύρα
τή μοναξιά σάν τήν unction ἀλήθεια. Αύτό δέ σου τό συχωρέσαν
οὔτε οἱ θεοί οὔτε οἱ ἄνθρωποι. Μαινάδες σου κομμάτιασαν τό σώμα
στίς ὥχες του Ἐβρου. Μόνο ἡ λύρα σου κι ἡ κεφαλή σου φτάσανε στή
Λέσβο
παρασυρμένες ἀπ' τό ρεῦμα. Ποιά ἡ δικαιωση, λοιπόν, τοῦ τραγουδιοῦ
σου;
Μήπως ἡ στιγμαία (εἰκονική κι αὐτή) συνοχή τοῦ φωτός καὶ τοῦ σκότους;
"Ἡ μήπως τό πού οἱ Μοῦσες κρέμασαν τή Λύρα σου καταμεσῆς στ' ἀστέρια;

Κάτω ἀπό τούτο τόν ἀστερισμό, τό καλοκαίρι ἐφέτος, μένουμε συλλογισμένοι.

Κιγκιζίδωρα (1968-69)

Υποθήκη

Εἶπε: Πιστεύω στήν ποίηση, στό ἔρωτα, στό θάνατο,
γι' αυτό ἀκριβώς πιστεύω στήν ἀθανασία. Γράφω ἔνα στίχο,
γράφω τόν κόσμον ὑπάρχων ὑπάρχει ὁ κόσμος.
Από τήν ἄκρη του μικροῦ δαχτύλου μου ρέει ἔνα ποτάμι.
Ο οὐρανός εἶναι ἐφτά φορές γαλάζιος. Τούτη ἡ καθαρότητα
εἶναι καὶ πάλι ἡ πρώτη ἀλήθεια, ἡ τελευταία μου θέληση.

31.III.69

Χειρονομίες (1969-1970)

100ή ἐπέτειος

Λέξεις ἀδρές, γυμνές, ὑψηλές, ἀδιάφορες γιά ὅλες τίς ὑποψίες μας,
λέξεις στό ἀπόλυτο τῆς δίκαιης ὀργῆς ή τῆς λυσίκομης πίστης,
μη σκιύδοντας διόλου ὅπως περνοῦν τή χαμηλή ἱστορία, τό στενό χρόνο
ὅπως ἀγάλματα γυμνά νεκρῶν ἡρώων, πού πέσανε μέ φειριασμένες φα-
νέλες –
πολύ συγκινηθήκαμε χτές βράδυ ἀκούγοντάς τες στό κρυφό ραδιόφωνο:
ἔκλαιγε ὁ Κώστας: ἔκλαιγε ἡ Ελένη, «Σάν τώρα», εἶπε ὁ Πέτρος,
«ὅμοια σάν τώρα», κι ἔκλαιγε κι αὐτός. Ἡ τεράστια κολώνα,
ὅχι ή ξύλινη ἔκεινη τοῦ τηλέγραφου, ή ἄλλη, μαρμάρινη, τοῦ Ἡραίου,
κείτονταν καταγῆς (τό ύψος της δέ χωρούσε κάτω ἀπ' αὐτό τό ταβάνι)
λευκή, ἀπαστράπτουσα, ἀναισθητικά μεγαλειώδης σάν μιά ὥδη τοῦ
Κάλβου.

Πέτρες (1968)

M' αὐτές τίς πέτρες

Φύσης ξαφνικός ἀγέρας. Τρίξαν τά βαριά παντζούρια.
Σηκώθηκαν τά φύλλα ἀπ' τό χώμα. Φύγανε, φύγανε.
Ἐμειναν μόνο οι πέτρες. Πρέπει μ' αὐτές νά βολευτούμε τώρα:
μ' αὐτές, μ' αὐτές, - ξαναλέει. "Οταν ή νύχτα κατεβαίνει
ἀπ' τό μεγάλο μελανί θυνό καὶ φίχνει τά κλειδά μας στό πηγάδι, -
πέτρες μου, πέτρες μου, - λέει - νά πελεκήσω ἔνα ἔνα
τ' ἄγνωστα πρόσωπό μου καὶ τό σώμα μου, μέ τό 'να μου χέρι
σφιγμένο δυνατά, ὑψωμένο πάνω ἀπ' τόν τοίχο.

30.V.68

Χωρίς ἀντίθετο

Ἄρδια, - λέει - ἀρδιά κλείσε τ' αὐτιά, τά ρουθουνιά, τά μάτια.
Ν' ἀκούσεις τί; Νά δεῖς τί; Ἐφτά σφαίρες, ὃχτώ σφαίρες.
Κι ὁ δολοφόνος δολοφονημένος, κι ὁ ἄλλος τό ίδιο,
κι ἐδώ κι ἔκει. Πρός τά ποῦ νά κοιτάξεις; Τί ν' ἀντιπαραθέσεις;
Σκισμένες ὅλες οι σημαίες κατά μήκος ὅλου τοῦ χρόνου,
καὶ μήτε μιά σ' ἔνα μπαλκόνι φηλά νά χαμηλώσεις μεσίστια.
Παλιές ἐφημερίδες ἐπιπλέουν στά νερά, πλάι στούς πνιγμένους.

5.VI.68

Πέτρες (1968)

Ο μεροληπτικός

Μ' ἔκεινη τή μεροληπτική τοῦ ἀνυπάκουου στό θάνατο,
τοῦ πονηροῦ, τοῦ ὑποκριτῆ, τοῦ ἀμετάπειστου,
ὑπογραμμίζει πράγματα ἀσήμαντα ή ἀνύπαρκτα –
τό πούπουλο τοῦ σκοτωμένου πουλιού πάνω στ' ἀγκάθια,
Ἱνα παράθυρο πού ἀνοίγεται στόν τυφλό τοίχο,
τίς χαρακιές τοῦ τοίχου – ἔνα σχέδιο ἀγγείου –
ὅ ωραίος τοξότης μέ τά μεγάλα κρτίνα,
κείνο τό ἀδρατο πού τοξεύει ὁ τοξότης στό βάθος
ἐνώ οι δύο νεκροί, μέ γυρισμένες πλάτες,
ἀνεβάζουν προσεχτικά μπροστά στό παράθυρο
τό ἄσπρο, τετράγωνο, τεντωμένο σεντόνι.

Ἐνσυνείδητα

"Οχι, σχι, - λέει πάλι. - "Οχι, σχι.
Γυρίζει ἀνάποδα τά ρουχα του,
γυρίζει ἀνάποδα τό ποτήρι,
γυρίζει τό νερό, γυρίζει τό θάνατο,
φοράει στά χέρια τά παπούτσια του,
φοράει στά πόδια του τά γάντια:
«Είσαι φεύτης, τοῦ λένε. Θυμώνουν.
Οι τρεῖς γυναίκες γελάνε στό μπαλκόνι,
ἀνύποπτες. Αύτός δέν ἀπαντάει.
Μιά μύγα κάθεται στό μάγουλό του.
Οι τρεῖς γυναίκες γελάνε στό μπαλκόνι.
Είναι νέες. Χλοιζουν. Αύτο θέλει.

Διάδορος και ανάργη (1970)

Τά στοιχειώδη

Άδεια, μέ χοντρή βελόνα, μέ χοντρή κλωστή,
ράβει τά κουμπιά στό σακάκι του. Μιλάει μονάχος:

Ἐφαγες τό φωμά σου; κοιμήθηκες ἥσυχα;
μπόρεσες νά μιλήσεις; ν' ἀπλώσεις τό χέρι σου;
θυμήθηκες νά κοιτάξεις ἀπ' τό παράθυρο;
χαμογέλασες στό χτύπημα τής πόρτας;

Άν είναι θάνατος πάντοτε - δεύτερος είναι.

Η ἐλευθερία πάντοτε είναι πρώτη.

Διάτρο�η

Κάτω ἀπ' τά σπίτια είναι πανάρχαιοι τάφοι.
Κάτω ἀπ' τούς τάφους είναι πάλι σπίτια.
Μιά θέρατη πέτρινη σκάλα διασχίζει
τά σπίτια καὶ τούς τάφους. Οι νεκροί ἀνεβαίνουν,
οἱ ζωντανοί κατεβαίνουν. Διασταυρώνονται·
δέ χαιρετιούνται - μπορεῖ νά μή γνωρίζονται,
μπορεῖ καὶ νά ὑποκρίνονται. Πάνω στό λόφο
μυρίζει ἔνας ἀδρατος πορτοκάλεωνας. Τά παιδιά
κυλάνε στεφάνια ἀπό βαρέλια. Δυό γυναίκες
κουβεντιάζουν στή βρύση. Ή φωνή τους περνάει
μαζί μέ τό νερό μές στή στάμνα. "Οταν νυχτώνει
γυρούν ἀνάμεσα σέ δύο σειρές κυπαρίσσια
κουβαλώντας τή στάμνα σάν παράνομο βρέφος.
Ἐπάνω τους σπιθίζουν συνένοχα τ' ἄστρα.

Χιρυγίδα (1968)

Πεντάλφα

Τόσα καί τόσα, μέσ' άπο τά χρόνια, ξέχωρα δικά μας καὶ σάν ξένα, περιμένουν άμιλτρα νά περάσουν στήν ποίηση, ώραια, έξαγνισμένα, (αύτά τά ταπεινά, τά τρωκτικά, τ' ἀγνοημένα, τά φθαρμένα, αύτά πού τόσο μάς ἔφθειραν καὶ ξεχαστήκαν καὶ συχωρεθῆκαν). Αἴφνις κατί ἀπ' αύτά προβάλλει ἀπό τά βάθι, μέ κλειστό, περήφανο, σαρκώδες στόμα, μέ τή χρυσή πεντάλφα τής ἀθανασίας στό μέτωπό του. 'Ψώνει τό ἀφίλητο χέρι κι εὐλογεῖ τήν ἀμαρτία, τή ματαιότητα, τήν τύψη, τό ἀγνωστο καὶ τή θλίψη ἀκέριας τής ζωῆς, ἀκέριου τοῦ θανάτου.

'Απόληξη

"Ολα τά δύσκολα λόγια τά 'λεγε τόσο ἀπλά, μέ τόση εὐγένεια, πού πιά γινόταν φανερό πώς μάς ὑποτιμούσε. Κάποτε μάλιστα τό γύριζε στήν παραδοξολογία, σάν μιά χρυσή κηλίδα στ' ἀριστερό φτερό ἐνός ἀστρου πουλιού. Πικραινόμαστε· κι ἀλλοτε πάλι ὅργιζόμαστε. Τότε, μάς ἔπιανε τά χέρια, μάς κοιτοῦσε στά μάτια βαθιά σάν ἀνεύθυνος, η συνένοχος μᾶλλον. ὑστερά γύριζε τή ράχη του κι ἀκουμπούσε τό μέτωπο στόν τοῖχο σά ν' ἀκουμπούσε στά τζάμια ἐνός μεγάλου παράθυρου, κοιτώντας κάποιο τοπίο ἀνεμπόδιστο, κατάφωτο, πού 'χαιρε τάχα δεῖ κι ἐμεῖς.

'Ο ἄπληστος

"Απληστος νά προσφέρει – καὶ κάποτε μάλιστα πράγματα πού δέν τοῦ ἀνήκαν, – ὅπως ἔκεινο τό βουνό, λόγου χάρη, μαδί στό λυκόφως μέ σμαράγδινα δέντρα, γραμμένο σέ ἀτμούς χρυσούς, η τή σκιά τής χελιδόνας στά στάχυα, η τή φουρκέτα πού 'χε πέσει, νύχτα, μπρός στά κάγκελα τοῦ κήπου, ἀπ' τά μαλλιά τής ὅμορφης γυναικάς καθώς ἔλεγε «σχι». "Οσο γιά τά δικά του, – ποιά δικά του; – τίποτα δέν κρατοῦσε· μ' ἔκεινα πού ἔδινε τρεφόταν αὐτός. Κι ὅταν, κάποτε, δέν εἶχε τίποτα πιά, σφαλοῦσε τά μάτια περιμένοντας κάτι πολύ πιό μεγάλο ἀπ' τόν ἴδιον νά ἐφέύρει, νά δώσει. Τότε ἀκριβῶς αἰσθανότανε πώς ἦταν ἐκεῖνος.

Χερονοφίες (1969-70)

'Η ἄλλη πολιτεία

'Υπάρχουν πολλές διασταυρούμενες μοναξίες – λέει – πάνω καὶ κάτω κι ἄλλες ἀνάμεσα· ἄλλιωτικες η ὅμοιες, ἀναγκαστικές, ἐπιβλημένες η σάν ἐπιλεγμένες, σάν ἐλεύθερες – διασταυρούμενες πάντα. "Ομως, βαθιά, στό κέντρο, ὑπάρχει μόνον η μιά μοναξία – λέει· μιά κούφια πολιτεία, σχεδόν σφαιρική, χωρίς καθόλου πολύχρωμες ἡλεκτρικές ρεκλάμες, καταστήματα, μοτοσικλέτες, μ' ἔνο λευκό, κενό, ὅμιχλωδες φώς, διακοπτόμενο ἀπό σπινθήρες ἀγρώστων σηματοδοτήσεων. Σ' αὐτή τήν πόλη κατοικουν ἀπό χρόνια οἱ ποιητές. Βαδίζουν ἄηχα μέ σταυρωμένα χέρια, θυμοῦνται ἀδρίστα, λησμονημένα γεγονότα, λέξεις, τοπία, ἐτούτοι οι παρηγορητές τοῦ κόσμου, οι πάντα ἀπαρηγόρητοι, κυνηγημένοι ἀπ' τά σκυλιά, τούς ἀνθρώπους, τούς σκόρους, τά ποντίκια, τ' ἀστέρια, κυνηγημένοι κι ἀπ' τίς ἴδιες τους τίς εἰπωμένες η ἀνείπωτες λέξεις.

'Αβέβαιες ἀποφάσεις

"Ολη τή νύχτα, ὄλογυρα στό σπίτι, στό θερισμένο χωράφι, βόσκουν μεγάλα, μαύρα, ἀόρατα ἀλογα, δεμένα ἀπ' τό πόδι· τά πατήματά τους ἐπάνω στίς ξερές θημωνιές είναι τό μόνο πού ζει μέσα στόν κόσμο. Κι ἔκεινο τό βαθύ, κοῦλο φεγγάρι, λάμπει ψηλά, πάνω ἀπ' τό Τελωνεῖο, κατοικημένο δόλκηληρο ἀπό μιάν ἀκραία, ζεσταμένη ματαιότητα. Καί βέβαια – είτε – ἡ αἰσθηση τοῦ ωραίου συνυφαίνεται πάντα μ' ἐκείνη τή γνωστή μας, ἐκείνη τή λησμονημένην ἔννοια τοῦ μάταιου. "Αν χτυπήσουν τήν πόρτα, πρόσεξε μήν ἀνοίξεις. "Ας τή σπάσουν. Πρός τί νά γελιούμαστε ἀκόμη; "Οχι, όχι· ν' ἀνοίξεις. Μπορεῖ νά μάς φέρνουν κεῖνο τό ξύλινο ἄλογο – ζέρεις.

Συνηθισμένες ἀντιφάσεις

Oι λέξεις, – είπε – οι ἀμίλητες λέξεις, μόνη συντροφιά μας· αὐτές ἔρευνούμε, τίς προεκτείνουμε, μάς προεκτείνουν – τό τοπίο βαθαίνει· ἀνακαλύπτεις σχι μόνον δστά, ἀλλά καὶ σώματα ώραια, καὶ φτερούγες – τίς φοράς, σέ φορούν ἔξαερώνεσαι· φεύγεις. Μᾶς βρίσκουν πίσω ἀπ' τίς πόρτες, πίσω ἀπό τοίχους ψηλούς, μουχλιασμένους. Τό ξέρεις – αὐτός, ὁ μόνος τρόπος ἐπικοινωνίας. Τό ξύλινο χώρισμα ἀνάμεσα στίς κάμαρες γίνεται γυάλινο. Βλέπεις τίς λέξεις νά πέφτουν στό γυμνό τραπέζι· τοῦ ὑπογείου μέ ἥχο κούφιο μαζί μέ τά ἔντομα τής νύχτας γύρω στήν παράνομη λάμπα.

Αντιπερισπασμός

Τρόμαξαν – τοῦτα τά βαριά πατήματα στή μέσα σκάλα –
ἀνέβαινε τό κόκκινο ἄλογο· μπήκε στήν αἴθουσα· κοίταξε γύρω·
ὑπέρετα στάθηκε ἀσάλευτο μπροστά στόν καθρέφτη· μόνο ή οὐρά του
μέ μιά ἀνεπαίσθητη κίνηση σάρωσε τ' ἀνθογυάλι ἀπ' τό τραπέζι.
«Αὐτό», εἶπε ὁ κύριος μέ τά μαῦρα. «Μάλιστα αὐτό», – κι ἵσως
νά ύπονοοῦσε τίς μεταμορφώσεις πού ἐπιφέρει ή ποίηση στόν κόσμο.
«Κι αὐτό θά μᾶς παρηγοροῦσε;» ρώτησε ἡ γυναίκα μέ τ' ἄσπρα.
Τ' ἄλογο πιά δέν ἦταν ἐκεῖ. Ο καθρέφτης εἶχε ἀδειάσει σάν ποτάμι.

Αχίνητη ταλάντευση

“Οπως ἔκανε νά σηκωθεὶ βιαστικά ν' ἀνοίξει τήν πόρτα,
ἔριξε τό πανέρι μέ τίς κουβαρίστρες τοῦ ραψίματος –
σκόρπισαν κάτω ἀπ' τό τραπέζι, κάτω ἀπ' τίς καρέκλες,
σέ ἀπίθανες γωνιές, – μιά κόκκινη πρός τό πορτοκαλένιο
μέσ στό γυαλί τής λάμπας· μιά μενεζεδένια
στό βάθος τοῦ καθρέφτη· ἔκεινη ἔκει ἡ χρυσή –
ποτέ δέν εἶχε μιά χρυσή κουβαρίστρα – ποῦ βρέθηκε;
Δοκίμασε νά γονατίσει, νά τίς μαζέψει μιά μιά, νά συγκρίσει
πρίν ἀνοίξει τήν πόρτα. Δέν πρόσφατινε. Χτυπούσαν πάλι.
“Έμεινε ἀσάλευτη, ἀνήμπορη, μέ τά χέρια οιγμένα στό πλάι.
“Οταν θυμήθηκε ν' ἀνοίξει τήν πόρτα, – δέν ἦταν κανείς.

“Ετσι, λοιπόν, καί μέ τήν ποίηση;” Ετσι ἀκριβῶς καί μέ τήν ποίηση;

Οδηγίες

‘Ο κρεμασμένος καί τό δέντρο· – ἂ, σχι· ὁ κρεμασμένος
θά πρέπει δίχως ἄλλο νά παραλειφθεί· – πολύ βαραίνει
ἐπούτη ἡ κάθετος· κόβει τόν πίνακα στά δυό, καταστρέφει
τίς σχέσεις τῶν γραμμῶν· – μᾶλλον μιά διαγώνιος ἀρμόζει· –
ἡ πώνωση τοῦ ἀγέρα, μιά κηλίδα κόκκινη, μιά μαύρη·
κι ἡ δίδυμη σκιά πού συνεχίζεται πέρα ἀπ' τόν πίνακα, ἔξω,
ἐλεύθερη, ἀπροσπόίητη (δέν είναι πιά δουλειά σου), ἵσως νά ναι
ἡ σκιά τῶν δυό πουλιών πού μεταφέρουν τά φιλαρμένα του σαντάλια
πάνω ἀπ' τά ξυλουργεία τοῦ προαστίου, ψηλά στά νέφη.
Καί τό σκοινί (πίσω ἀπ' τόν πίνακα) σέ μιαν ἀόρατη γωνία νά κρατάει
γερά τή ζωγραφιά σ' ἔνα καρφί στόν τοίχο τής τραπεζαρίας.

Αναχωρήσεις, III

Λίγο λίγο τά πράγματα ἀδειάζουν, ὅπως ἔκεινα τά μεγάλα κόκαλα
που συναντούσαμε τό καλοκαίρι στ' ἀκρογιάλι – κόκαλα ἀλόγων
ἢ ζώων προϊστορικῶν ἀδειάζουν ἀπ' τή μέσα οὐσία, ἀπ' τό μεδούλι:
μένει μονάχα ἔνα στέρεο λευκό, σάν ἔλλειψη χρώματος, μέ ἀόρατες
τρύπες, ὅπως τό χρώμα ἔκεινο μέσα στά δωμάτια, τό χειμώνα, ὅταν ἔξω
βρέχει ραγδαία. Τότε κρατάς τό χερούλι τής πόρτας ἢ τό χερούλι
ἀπ' τό φλιτζάνι τοῦ τσαγιού, κι ούτε πού ξέρεις ἂν ἐσύ τά κρατᾶς ἢ σέ
κρατούνε

ἢ ἂν κρατιοῦνται κι ἔκεινα κι ἐσύ. Καί, ξαφνικά, καθώς δοκιμάζεις
νά πιεις τό τσάι σου, βλέπεις στά δάχτυλά σου ἀνάμεσα τό πορσελάνινο
χερούλι
μόνο του· – τό φλιτζάνι λείπει· – περιεργάζεσαι αὐτό τό χερούλι, τόσο
ἄσπρο,
τόσο ἀβαρές, σχεδόν κοκάλινο – καί τό βρίσκεις ὥραίο, σέ σχῆμα
μισού μηδενικού – γυρεύει τή συμπλήρωσή του, ἐνώ, ἀντίκρυ, στόν
τοίχο,
μέσ' ἀπό μιά βαθιά ρωγμή, βγαίνει ζεστός ὁ ἀτμός ἀπ' τό τσάι πού δέν
ἡπιες.

Αδοκίμαστη βεβαιότητα

Θά ταν εύκολο ἐντελῶς νά πετάξει, ὅπως γίνεται μέσα στόν ὑπόνο,
κινώντας τά χέρια του διαδοχικά ἢ ταυτόχρονα, τεντώνοντας ἀνετα
τούς τένοντες στίς κνήμες καί στά ισχύα, μέ τή βαθιά ἐλαφρότητα
τής πιό μακρινής ἐλευθερίας. ‘Ωστόσο, δέν εἶχε δοκιμάσει ποτέ του·
πότε ἦταν στόν τοίχο ὁ καθρέφτης: ὅλλοτε πάλι, μιά ἀνόητη λάμψη
ριχνύονταν ἀνεπίκαιρα ἀπό κάποιο ποτήρι. Καί τοῦ ‘λειπαν πάντα
οι τίμιοι μάρτυρες πού, σ' ὅποιο δικαστήριο, θά παιρναν ὄρχο μέ παρ-
ρησία
πώς, ναί, τόν είδαν νά πετάει δόλογυρα στή στέγη, μετέωρος στόν δέρα,
ὅλλάζοντας τόν πετεινό τοῦ ἀνεμοδείχτη μ' ἔναν ἀκέφαλο κύκνο
(καί θά πρέπει νά ἐπισημάνουν πώς ἀνέμιζαν λοξά οι ἄκρες τοῦ σακακιού
του,
ἰδίως ἡ πράσινη κλωστή ἀπ' τήν ξηλωμένη φύδρα). Δέ δοκίμασε πάλι.
Κι ἵσως μιά δεύτερη φορά δέ θά μποροῦσε πιά νά ἐπιτύχει.

Ο τοίχος βέσα στου υαδρέφτη (1967-71)

"Έκφραση διά τρίτου

Λευκότητα

Έβαλε τό χέρι του πάνω στή σελίδα
για νά μή δεῖ τό άκαλυπτο ἀσπρό·
κι εἰδε τό χέρι του άκαλυπτο. Τότε
ἔκλεισε καί τά δύο του μάτια, ἀκούγοντας
νά μεγάλώνει μέσα του πνιγμένη
ἡ σκοτεινή, ἀπερίγραπτη λευκότητα.

Προνόμιο

Δέν τό καταλαβαίνω – λέει – αὐτό τό ἐπάνω κάτω.
Γιά νά ξεχνέμαι κοιτάζω στό μυρό καθρέφτη·
βλέπω τό ἀκίνητο παράθυρο, βλέπω τόν τοίχο –
τίποτα δέν ἀλλάζει μέσα ἡ ἔξω ἀπ' τόν καθρέφτη.
Αφήνω ἔνα λουλούδι στήν καρέκλα (ὅσο κρατήσει).
Ἐδῶ μένω, σ' αὐτόν τόν ἀριθμό, σ' αὐτόν τό δρόμο.
Κι ἄξαφνα μέ σηκώνουν (τήν καρέκλα μαζί καί τό λουλούδι),
μέ κατεβάζουν, μέ ἀνεβάζουν – δέν ξέρω. Εύτυχως
πρόλαβα κι ἔβαλα στήν πεύπη μου αὐτόν τόν καθρέφτη.

Αγαλλίαση

Ἐτσι πού ἀδειάσαν λίγο λίγο τά πράγματα,
δέν ἔχει πιά τί νά κάνει. Κάθεται μόνος,
κοιτάει τά χέρια του, τά νύχια του, – εἶναι ξένα –
ἀγγίζει τό σαγόνι το πάλι καί πάλι, προσέχει: –
ἔνα ἀλλο σαγόνι, τόσο ἀπλούστατα ξένο,
τόσο βαθιά καί φυσικά ξένο πού καί ὁ ἴδιος
ἀρχίζει πιά νά χαίρεται τό ἀνέγγιχτό του.

Αμοιβαίες παραχωρήσεις

Τά μάτια του ἀπλανή, ἀμετακίνητα – προσποιοῦνταν τόν τυφλό. "Ενα
σακάκι
φαρδύ, ξεθωριασμένο, μπαλωμένο. "Ενα ραβδί στό χέρι. Προχωρούσε
ψηλαφώντας τούς τοίχους. Κι ὅλοι, πρόθυμα, παιδιά, ἀθλητές, γε-
ρόντοι,
ώραιες γυναίκες, ἀξιωματικοί, προσφέρονταν νά τόν ὀδηγήσουν
ὅχι διότι θέλαν αὐτούς, ἀλλά (παράξενο) ἔκει πού τούς ζητούσε,
ἔκει ἀκριβώς. Κι ἔκεινος, γιά ἀνταπόδοση, μ' ἔξαισια εὐγένεια,
ποτέ σχεδόν δέν ἔλεγε γιά κείνα πού παρατηρούσε. Κι ἄν μιλούσε
φρόντιζε πάντοτε ν' ἀλλάζει τόπο, ὀνόματα, χρονολογίες,
κρίθοντας δόλους τους, χριστόμενος καί ὁ ἴδιος πίσω ἀπ' τούς κρυμμένους
(ἡ μήπως ἔτσι ἀποκαλύπτοντας ἀντίστροφα τό κοινό ἀγνωστό τους);

Στεκόταν καί κοιτούσε τά καράβια. Ναυτικοί πολυάσχολοι.
Αὐτό τό ἔξαισιο χέρι, σέ κίνηση, γυμνό. Αύτός δέν μπορούσε
νά καθηλώσει τήν καμπύλη τών μυώνων. Τό τρίχωμα
ἀπόκρινε τήν ἐπάνω γραμμή, κι ούτε τά δάχτυλα ξεχώριζαν
μέσα στό πυρετό τής πραγτικῆς δουλειᾶς. Ἐτσι
τού 'μενε νά παρατηρεῖ τά μουσκεμένα καραβόσκοινα, μιά πλώρη
τρομερά κόκκινη, τίς σκιές ἀπ' τά κατάρτια, κι ἔνα φάρι
ματωμένο, κατάστιλπνο νά σπαρταρεί στό παλιό μουράγιο
ἐκφράζοντας τόν λαμπρό πόνο τών θεατών, ὅχι τών θεωμένων.

Μετριοπάθεια

Οι λέξεις μοιάζουν ἀρκετά μέ τίς πέτρες. Μπορεῖς νά χτίσεις
ἥσυχα σπίτια μέ ἀσπρα ἐπίπλα, μέ ἀσπρα κρεβάτια,
ἀρκεῖ μονάχα κάποιος νά δρεθεῖ νά κατοικήσει ἡ ἔστω
νά σταθεῖ νά κοιτάξει ἔξω ἀπ' τά κάργκελα τού κήπου, τήν ὥρα
πού φλέγονται τά τζάμια βυσσινιά, καί πάνω στούς λόφους
στημαίνουν οί ἐσπερινές καμπάνες, κι ύστερ' ἀπό λίγο
τό σκοινί τής καμπάνας χαλαρό χτυπάει μοναχό του τόν τοίχο.

Περίπατος στό προαύλιο

Βγῆκε ἔξω, ἀργά τό βράδυ, μέ τήν ἄγριαν ἀπόφαση
νά μήτε ποιυθενά, νά μήτε μιλήσει σέ κανέναν. Τά φωτα
είχαν ἀνάψει στό μικρό ιατρείο. Πανίσχυρος ἀνεμος
ἔσπαγε τά κλαδιά. Τά δέντρα τρέχαν. Κι αὐτός σαν ιππέας
καβάλα στό κατάμαυρο ἀλόγο τής νύχτας, αὐτεξουσιος,
ἔνιωθε τά δύο φύλλα τού πανωφοριού του νά χτυπούν στά γόνατά του
ὅπως τά φύλλα μιᾶς μεγάλης, παραβιασμένης πόρτας.

Τό δρισμένο καί τό ἀόριστο

Είναι δύσκολο – λέει – τό δρισμένο· σέ κλείνει· σοῦ ἀξιώνει
ἀποδείξεις πού διόλου δέ χρειάζονται, κι ούτε πού ὑπάρχουν.
Αὐτός φυσάει τό χνώτο του στό τζάμι τοῦ παράθυρου. Δέν ἔχει
τίποτε νά χαράξει μέ τό δάχτυλο – ὅχι ἥλιους πιά καί καλύβες
ούτε πουλιά μέ σπιρτόξυλα.

Πίσω ἀπ' τό χωνιτισμένο τζάμι
ἡ ἀπέναντι πολυκατοικία γυρίζει ἀνάποδα
ἀδειάζοντας ἐλεύθερους στόν ἀέρα τούς ἐνοίκους της,
τούς καναπέδες, τά ποτήρια, τίς σκούπες κι ἔναν μεγάλο καθρέφτη
(αὐτόν πού λιγότερο περίμενες καί περισσότερο εύχόσουν)
νά καθρεφτίζει μιάν ἐπίπεδη μορφή, γαλάζια, ἀόριματη,
ἀντίθετη δύλου τοῦ θανάτου.

"Ομοιες ἔκδοχές

Τό ἀρπαγτικά κλαδιά, τό τύμπανο τής νύχτας,
οί ἀντίλαιοι σέ κρυφές ἐσοχές, τό μεγάλο ποτάμι
χωρίζοντας φανταστικά τό ἀνύπαρκτο τοπίο·
καί τό δεύτερο τύμπανο, πιό δυνατό ἀπ' τό πρώτο,
καί τό τρέμουλο στό χέρι πού χτύπησε, περικένοντας
τήν ἀπάντηση, πίσω ἀπ' τήν πόρτα, ἀπό μέσα,
ὅταν δέν ἥταν πόρτα, ούτε μέσα, ούτε ἔξω,
πάρεξ ἡ μαρμάρινη γούρνα καί τό στεγνό πηγάδι
κι αὐτή ἡ δουλοφροσύνη τής ἀναμονῆς: νά συλλάβεις
τή δρασκελιά τού ἀλόγου χωρίς καβαλάρη
στό φώς μιᾶς πράσινης τάχα ἀστραπῆς
κάτω σέ λόφους χαμηλούς, ἐρημωμένους
ἀπ' τό ἀγνωστό καί τίς συγνές ἐπαναλήψεις του
σέ καπνοδόχους, φυλακές, ἀγάλματα, δέντρα.

'Ανάγκη ἔκφρασης

Μέ τόν καιρό καί τήν κούραστη, πεθαίνουν – είπε – κι οἱ λέξεις.
Τίποτα δέν τού μένει πιά γιά νά ἔκφρασει τό τίποτα. Τά δάχτυλά του
ἔχουν λεπτύνει πολύ. Τό δαχτυλίδι του πέφτει. Τό δένει στό σπάγκο,
τό ρίχνει στό πηγάδι, τό ἀνεβάζει πάλι. Ἐρημά. Τό πηγάδι
δέν ἔχει πιά νερό, μήτε κι ὁ σπάγκος νόημα. Πάντως, ὁ χτύπος
ἔτούτου τού δαχτυλιδιού πάνω στίς πέτρες, σάν κάτι νά μετράει,
κάτι πού θά ἔπειρε νά μετρηθεῖ, νά καταλήξει ως τό βράδυ
στόν ἴδιο περιττό ἀριθμό πού 'ναι γραμμένος καί πίσω ἀπ' τήν πόρτα.

Η έφεύρεση τοῦ κέντρου

Τόν κλείσαν μέσα σ' ἔναν κύκλο. Αὐτός ἐπέμενε νά στοχάζεται ἀκόμη, νά παρατηρεῖ. Βημάτιζε μέσ' ἀπ' τόν κύκλο, τοῖχο τοῖχο, στό προσώπιο τῆς κυκλικῆς φυλακῆς. Δέ μιλούσε. Τό δεῖλι συνέχιζε τό γύρο του σκυφτός. Ἰσως νά μελετοῦσε· Ἰσως νά μάθαινε πώς κάθε κύκλος ἔχει κι ἔνα κέντρο (ἢ μήπως ὅλοι οἱ κύκλοι τό ἴδιο κέντρο;)

Πάντως,

αὐτός χαμογελούσε πότε πότε, νιώθοντας στή ράχη του, ἐπάνω στό μεγάλον ἀριθμό πού τοῦ είχαν σταμπάρει, νά κάθεται τό πιό κρυφό, τό πιό λευκό πουλί.

Τό μυστικό τοῦ γελωτοποιοῦ

Πάνω στούς λόφους οἱ ἄδειες ἐκολησίες. Κάτω στόν κάμπο τά βόδια, τ' ἄλογα, τ' ἀμτέλια. Ὁ οὐρανός ἀκίνητος μές στίς μεταβολές τῶν σύννεφων. Ἡ μαύρη κηλίδα ἀκίνητη στόν τοῖχο – πιό μαύρη στόν καθρέφτη. Ἐκείνος τήν ξύνει μέ τά νύχια του τα φαγώνονται. Μετά παίρνει μπογιά, βάφει χρυσό τον τοῖχο. Σάν κατά λάθος βάζει μιά πινελιά στή μύτη του, στά μάγουλά του. Χρυσωμένος ἔτσι κοιτάει στόν καθρέφτη. Γελάει, – τά μάτια του κλείνουν – αὐτός ὁ αἰώνιος γελωτοποιός (ὅπως τόν λέμε) τοῦ θανάτου, κρύβοντας μές στήν τσέπη του τίς τρεῖς μεγάλες, σκουριασμένες πρόκες.

Θυρωρείο (1971)

Τό ἄγνωστο

Ἡξερε τί παράσταιναν οἱ διαδοχικές του μεταμφιέσεις (συχνά κι αὐτές ἀναχρονιστικές καί πάντα ἀόριστες) τόν ξιφομάχο, τόν κήρυκα, τόν ἱερέα, τόν σκοινοβάτη, τόν ἥρωα, τό θύμα, τόν νεκρό, τήν Ἰφιγένεια. Δέν ἦξερε ἐκείνον πού μεταμφιεζόταν. Τά πολύχρωμα κοστούμια του σωρός στό πάτωμα, καλύπτοντας τήν τρύπα τοῦ πατώματος, καί στήν κορφή τοῦ σωροῦ τό λαξευμένο, χρυσό προσωπεῖο, καί μές στό κούφωμα τοῦ προσωπείου τό ἀχρησιμοποίητο πιστόλι.

Ποιμαντα IA', Κίεσος

Γραφή τυφλού (1972)

Στήν ἄκρη τοῦ λιμανιοῦ

Ο κωφάλαλος κουνοῦσε τά χέρια του, – δέν ἔκρυβε τό φόρο του· ἔδειχνε κάπου ψηλά μές στή νύχτα. Κανένας δέν πρόστεχε. Αὐτός εἶχε ἀκούσει τό κρωματό τοῦ ἄγριου πουλιοῦ, αὐτός μονάχα, πάνω ἀπ' τίς καρδουναποθήκες. "Οταν ἔβγαλαν ἀπ' τό καράβι τά πέντε φέρετρα, ὁ κωφάλαλος κατέβασε τά χέρια του, ξετρύπωσε ἐνα κομμάτι σπάγκο ἀπ' τήν τσέπη του κι ἔδεσε τό πουλί ἀπ' τό πόδι.

(Μέ τέτοιες συσκοτίσεις – λέει – ἐπιζητῶ νά διαφύγω τό σκοτάδι).

Σιωπηλό ἐγκάριο

(Στά 75χρονα τοῦ ΑΡΑΓΚΟΝ)

Αὐτός μέ μιά κόμη ἀπό ἀσπρη φωτιά, μέ τήν ἀκραία κομψότητα τοῦ ἀρνούμενου, μέ τίς πολύτιμες ἀντανακελάσεις φωταγγημένων ἀεροδρομίων σέ κάθε νύχι τοῦ χεριού του – Πού πᾶς ἔτσι μόνος – εἴπε ὁ ἄλλος – σέ τούτη τήν ἀτέλειωτη ὅχθη, κάτω ἀπ' τούς σταυρούς ξεγυμνωμένων δέντρων, πλάι στό μαύρο ποτάμι, προσεχτικός, ἀπρόσεχτος, ταΐζοντας μέ μεγάλα διαμάντια
Βιαστικά, ἀνυποψίαστα ψάρια; – ἐσύ πού ἔσμιξες ὅλα τ' ἀντίθετα στόν ἔναν ρυθμό. Πού πᾶς, λοιπόν, ἔτσι μονάχος, παρασημοφορημένος, μές στή θλίψη μαχρινῶν ἐπευφημιῶν; Τό ξέρω μέσα στήν τσέπη τοῦ και ινούργιου θελουδένιου σακακιοῦ σου (γι' αὐτό πιό λυπημένου)
κρατᾶς κρυμμένο ὅχι τό μέτρο τοῦ ἀρχαίου Ευλουργοῦ, ἀλλά τό ἔνα ἀτσάλινο πτυσσόμενο φτερό σου. Τό δεύτερο δέν κρύβεται: αὐτό σου σκιάζει τά δύο τρίτα τοῦ προσώπου σου καί τό μαβί πουκάμισό σου κάτω ἀπ' τούς προβολεῖς τῆς ἀγέρωχης νύχτας. 'Απ' τόν ἵσκιο αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ φτεροῦ σ' ἀναγνωρίζουν τ' ἀγάλματα, οἱ ποιητές, οἱ φοιτητές, ἡ ἐπανάσταση κι ἐγώ. "Ομως ἐγώ καλύτερα ἀπ' ὅλους σέ γνωρίζω, ἀπ' τό πρώτο, πτυσσόμενο, τό κρυμμένο φτερό.

Συμβολικά

"Ο, τι είναι, είναι – λέει. Κοιτάει απ' τό παράθυρο γαλήνια.
Δέν ώφελει νά τ' ἀρνηθεῖς. Ο ἀνθοπώλης ραντίζει τά λουλούδια.
Ο ἀγέρας ἀγκαλιάζει τό ήσυχο δέντρο μέ τά διό του χέρια.
Ἐρχεται ή γυναίκα. Πρίν μιλήσει, κοιτάει στόν καθρέφτη.
Ἐσύ πού λές «ονειρο μόνο», φέματα λές. Ξέρω τό ἐμπόδιο.
Ἐβαψα τά χαρτόνια κόκκινα. Τ' ἀπλωσα στό πάτωμα.
Νά ζωγραφίσουν μέ κόκκινο στό κόκκινο; Τό καράβι
τό φτιαξα μαύρο, καί τά διό κατάρτια. Τοῦ πηγαίνει. Μαύρους
τούς ὁχτά γυμνούς κωτηλάτες. Τή γοργόνα τῆς πλώρης
μαύρη κι αὐτήν μέ διό κόκκινες τρύτες στά στήθη.
Ἄγκυρα δέ ζωγράφισα, – ὅχι πού τό ξέχασα. Στή θέση της
ἔβαλα τό πραγματικό φαλίδι ἐντελῶς στομωμένο
ἀπ' τά νύχια τών πέντε λιονταριών πού είχα κόψει.

Προσωπίδες (1972-73)

Ηθοποίια

Μ' ὅλη τήν πανουργία τοῦ ἀπελπισμένου συνεχίζει νά μιλάει
μεταβιβάζοντας σέ τρίτους λόγια του, σιωπές του, τή σιωπή μας,
αὐτός, ἐσύ ή ἔγώ, – τί διαδικασία διαλύει, ξαναφτιάχνει, βάφει
μέ χρώματα ἄλλα τήν ἴδια προσωπίδος ἀπό κοινό χαρτόνι
μέ προσοχή κολλημένο, ἐφαρμοσμένο πάνω στήν ἄλλη
ἀπαραβίαστη, χρυσή προσωπίδα· – τά ρουθούνια, τά χείλη, τά μάτια
κατάκλειστα σέ ἀμφίβολην ὑπεροφύια. Πότε πότε
μ' ἐνα σφυρί καί μ' ἐνα ἀπό τά τρία καρφιά του
ἀνοίγει ὅπες στά μάτια, στά ρουθούνια, στό στόμα,
νά δεῖ ἄν τόν βλέπουν, ν' ἀνασάνει, νά μιλήσει. Τί ήσυχα
πού ρέει μεσ' ἀπ' αὐτές τίς ὅπες τό πιό καθάριο μου αἷμα.

Όνειρο ἐπιστροφῆς

Θά ρθουν καί πάλι οι ἀπλές γραμμές, τά δρατά σχήματα, τά χρώματα·
τό χέρι παράλληλα στά πλευρά, δοσμένο ή κλεισμένο,
χωρίς ἄλλο νόημα, χωρίς δισταγμό, προφύλαξη, φόρο,
εὔπιστο στή δική του μοναξιά – ἐνα ήσυχο χέρι, ἀφημένο
στό φώς τοῦ παράθυρου, ν' ἀκούει, νά βλέπει μές στά φύλλα
τά πορτοκάλια σάν χρυσά σπουργίτια – καί τό σάν νά ναι δικό του
πάνω ἀπ' τίς προσφορές καί τίς αἰτήσεις πού τό χαν σφραγίσει.

'Ἐσύ είχες βάψει κόκκινο τ' ἄλογο ἐκείνο; Νά το τώρα
κατάλευκο ξανά καλπάζοντας στό πεθαμένο δάσος.

Τριλόγος (1973)

Ἀναπόληση τοῦ μέλλοντος

Θά μᾶς ξανάρθεις μέ τόν ἄλλο χρόνο καί μέ τόν ἄλλο,
ἄλλαφρωμένος ἀπ' τό βαρύτερο λόγο κι ἀπ' τίς πολλές σημαῖες,
μ' ἔνα πουλί στόν ώμο, μ' ἔνα τρύπιο φεγγάρι κρεμασμένο
στό βάθος τοῦ ὑαλοπαλείου φωτίζοντας ἀπ' τό να πλάι
διό γυάλινα ἄλογα, διό γυάλινα κορίτσια, πέντε ἀγάθια.
Θά σέ γνωρίσουμε ἀπ' τό παιδικό σου πείσμα: νά μή δοῦμε
τή λυπημένη τρυφερότητα στό μέσα μέρος τῆς γροθίας σου –
αὐτό πού πιοτέρο ήσουνα, κεραυνοβολημένο ἀπό τή δόξα.

Όλο ὄλο

Ἐέγαλε ἔνα ἔνα τά ρούχα του μπροστά στό μεγάλο καθρέφτη. Τελευταία
ἀφαίρεσε τήν προσωπίδα του, τήν ἀπόθεσε ἀνάποδα στό μάρμαρο.
Τό μέσα μέρος τής προσωπίδας ἦταν κόκκινο. 'Ο καθρέφτης
ἀδειασε μονομάς, – μήτε πρόσωπο πιά μήτε σῶμα· μονάχα
ἔνα φύλλο χαρτί πού τό σερνε δέρεας σ' ἔνα ἀπροσμέτρητο βάθος
ώσπου σταμάτησε λευκάζοντας στό δασύτριχο στήθος τοῦ ὄρθιου νεκροῦ.

Χάρτια I (1970)

Βγάλε τά χέρια σου ἀπ' τίς τσέπες.
Στάσου ἰσος.

Τ' ἄγαλμά σου τό 'κρυψες
μέσα στή βαθιά ντουλάπα
ἔτσι νά μή φαίνεται
πώς τό μιμεῖσαι.

Μές στόν καθρέφτη
στή δεξιά γωνιά

πάνω στό κίτρινο τραπέζι
ἀφησα τά κλειδιά.
Πάρ' τα.
Δέν ἀνοίγει τό κρύσταλλο.
Δέν ἀνοίγει.

Χάρτια II (1973)

Ψάρια στόν οὐρανό,
τά φύλλα στό ποτάμι.

Ἐγώ κηπουρός καί ψαράς
μέ τή σιωπή
μέ τό δόκανο
μέ τή σκάλα.

Τό ποίημα
χρόνια καί χρόνια
ψάχνει τόν ἀναγνώστη του.

Ἐκεῖ
πέφτει στά γόνατα
κάτω ἀπ' τόν ἵσκιο
τόν πιό μεγάλων φτερών
μές στή βαθύτερη νύχτα
μέ τ' ἄδεια παγκάκια τών κήπων
μέ τους γάντζους στά δέντρα.

Χάρτια III (1973-74)

Τό ποίημα είναι
τ' ἀρνητικό τής σιωπῆς.

Μιά μέρα
μέσα στό δέξι τῶν λέξεων ἐμφανίζεται
τό πρόσωπό της.
Τά μάτια της διόλου κλαμένα.
Τά τρία διαμάντια
ἀσάλευτα ἀπαστράπτοντα
καρφωμένα στό στήθος της.

• ~ •

Ἐκεῖνα πού δέν ἔγιναν πράξεις
ἐκεῖνα πού ἔγιναν μονάχα λέξεις
ὅμορφα πρόσωπα σκιασμένα
μπροστά στούς μεγάλους καθρέφτες
πλάι στά διό ἀσημένια κηροπήγια
πρόσωπα πολλαπλασιασμένα
σέ ἀπύθμενα βάθη –
τί δύσκολες ὑπεκφυγές
δύσκολες ἀντικαταστάσεις.

Ἐκεῖνα
ὄρθια ἐκδικητικά
ἀκατάλυτα παντά
μές στό ἀκατόρθωτο.

• ~ •

Χάρτα I

Δοκίμασες τή γνησιότητα
τού διαμαντού
σ' αυτό τό τζάμι
στό άλλο τζάμι
στόν καθρέφτη.
Τώρα μπαίνει δ' ἀνεμος.
Κι ἀπό πρόσωπο, — τίποτα.

• ~ •

Κάθε πού σκοντάφται
κάναιμε τό σταυρό μας
θυμόμασταν
παίρναμε ἀναπνοή
συνεχίζαμε.
Μόνο που τρύπησαν τά πόδια μας
κι ἡ ψυχή μας.

• ~ •

Χάρτα II

Έκεινο πού σκοντάφτει
στό κενό
πού ραγίζει
λέει: ἐγώ
βγάζει φύλλα
ἀνθίζει.
Έτσι πολεμάμε.

Χάρτα III

Νά σου δώσω ἔνα ὄνειρο
μιά καρφίτσα
ἔνα σπιρτόκουτο —
φτηνά πράματα
πολύ φτηνά
γιά τ' ἀπορρίμματα —
Ίσως
μέσα σ' ἔκεινο τό σπιρτόκουτο
νά 'ταν τά δυό μεγάλα φτερά
πού μοῦ λείπουν.

• ~ •

Σταυρώτά σίδερα
ἄλλεπάλληλοι τοῖχοι
οὔτε τό σφύριγμα τού τραίνου
οὔτε ἡ φωνή τού γαλατά τό δεῖλι —
δ' στενότερος χώρος —
τό στενό δέξινεται
τινάξεται βέλος

ψηλά πολύ ψηλά
λάμποντας
καρφώνεται στό κενό.

• ~ •

Αγαθα (1979)

14

Δέν ἔχω τίποτα — λέει —
μονάχα μιά καρέκλα
κι ἔνα ποτάμι
κι αὐτό τό μέγα μακρινό
πού μοῦ κρύβεται
γιά νά τό γυρεύω
και νά ὑπάρχω.

Ποιήσασα, τ. 1Δ'

Καιροτε (1977)

"Οταν ἔφυγες
φύτρωσε ἔνα δέντρο
μέσ στό σπίτι
μπαίνουν τά πουλιά ἀπ' τόν καθρέφτη
μέ κοιτοῦν
τό 'να φάρι είναι χρυσό
τ' ἄλλο γαλάζιο
στήν ἄκρη κάθε κίνησης

ὑπάρχει μιά λέξη
ἀκρβής
διυρωμένη μιόλις.

Αντικαταστάσεις (1978)

Έκεινο τό πουλί κι ἐσύ

Θαρρεῖς ἔκεινα πού σου παίρνεις δ' χρόνος πώς τά παίρνεις πίσω.
"Ίσως τά παίρνεις 'ναι" — ἀλλά δέν είναι τά ίδια. Κι ίσως
νά 'ναι καλύτερα τοῦτα — ἀλλά δέν είναι τά ίδια. Τά ὅμορφα φτερά
ἔκεινου τού πουλιού στολίζουν τώρα τό καπέλο σου· προκαλοῦν σέβας·
σέ χαιρετάνε ταπεινά οι γειτόνισσες, κι δ' τροχονόμος ἀκόμη.
"Ομως ἔκεινο τό πουλί; — κι οὔτε πού πρόκειται, βέβαια, ἐσύ νά πετάξεις.

Καρλόβασι, 22.VIII.78

Κάποτε

Κάποτε γονατίζει και τό ποίημα μπροστά στό ἄσπρο χαρτί του
η κρύβεται πίσω ἀπ' αὐτό και κοιτάζει τόν κόσμο.

Καρλόβασι, 22.VIII.78

Ρωγκού (1974)

Άνομολόγητο

"Όπως ο άνήκουστος στεναγμός στό στόμα του άδικημένου, οπως ο μικρός σταυρός στό στήθος του άγνωστου στρατιώτη, οπως ο κόμιτος στήν ακλωστή της παράλυτης ράφτρας - κι εσύ μέ τ' αχρηστα κλοπιμαία - πόσες αχρυπνες νύχτες, γυρνώντας άπ' τό 'να στ' άλλο πλευρό κάτω άπ' τό βάρος έκεινου του μεγάλου έξαισιου 'Αδώρητου πού σου έμπιστεύτηκαν οι παρεξήγημενοι άλου του κόσμου.

Τό ποίημα

Μαζεύει τίς λέξεις, τίς συνδέει, τίς δοκιμάζει, - πιότερο θυμάται παρά γνωρίζει, μ' έναν τρόπο σά νά ξεχνάει, μ' έναν τρόπο σά ν' άνασταίνει ήραίους νεκρούς, σά ν' άνασταίνεται ήδιος μέσα σ' έκεινον τόν κήπο μέ τά ψηλά ήλιοτρόπια, μέ τ' αγαλμα κομμένο διαγώνια άπ' τόν ίσχιο τής μάντρας. Πάνω στό παγκάκι μένουν ληγμονημένα τ' άσπρα γάντια τής πυργοδέσποινας και τό μικρό σακούλι:

τού νέου κηπουρού μέ τούς άνθοσπορους. Κάτω άπ' αύτό τό σακούλι είναι ένα φύλλο χαρτί μέ τό δικό σου ποίημα πού άκομη δέν τό γραψες.

Και πάνω πώς μεγαλώνει, θέ μου, αυστηρή και φιλέρημη, ή άλογουση έσπέρα.

Καθαρή οραση

Είχαν σωθεὶ ἀπό μέρες οἱ προμήθειες. 'Ο κῆπος εἶχε ἀρχίσει νά ρίχνει τά φύλλα του. 'Ο κηπουρός τό 'χε σκάσει. Τήν τρίτη μέρα, περασμένα μεσάνυχτα, χτυπήσαν τήν πόρτα. Εξυκψά άπ' τό παράθυρο. Δέν ήταν Κανένας. Τόν είδα.

Τό άπιστευτο

Είναι άλήθεια, λοιπόν; 'Υπάρχουν δέντρα, ή θάλασσα, ή ήλιος; τό στόμα σου, ή φωνή μου, ή φωνή σου, άνταμωμένες στόν ήδιο ούρανό, στήν ήδια λέξη; - τήν δάκουσες; - νά τη. Δέν είχαμε, λοιπόν, πεθάνει. Είναι πουλί, - όχι πρόφαση: πιό πάνω, ναί: καί πιό ναί: καί πιό πάνω· πόρτα μ' άλοκληρο τ' άνομα: - ή άνταμοιβή, άνταπόκριση: ή έλευθερία - τό καλό στάρι: ύπομονετικό, τ' άλεσμα, ή άρτος, ή δείπνος, τ' άλατι: - καί ποιός πεινάει; - όχι ή δείπνος: ή δρόμος μονάχα φωτισμένος ως πέρα άπ' τίς σημαίες, άπ' τά κεριά; τίς φωνές κι άπ' τά μάτια τών σκοτωμένων -

'Έλυσες μέ τά δόντια τή θελιά: τέντωσες τό σκοινί και περπατάς στόν άέρα. Τό νοῦ σου.

Πτοικήρατα ΙΒ', Κέδρος

Τό βαυρινό (1975)

Έπειδή

'Έπειδή τά λεωφορεῖα ήταν σταματημένα μπροστά στό χιγκλίδωμα έπειδή χειρονομοῦσαν οι κούκλες στίς φωτισμένες βιτρίνες έπειδή τό κορίτσι μέ τό ποδήλατο καθυστεροῦσε ξέω άπ' τό φαρμακείο έπειδή ο ξαλουργός έσπασε τήν τζαμόπορτα τής μπιραρίας έπειδή τό παιδί ήταν μόνο στό άσανσέρ μ' ένα κλεμμένο μολύβι έπειδή τά σκυλιά είχαν έγκαταλειφθεῖ στίς παραθαλάσσιες έπαύλεις έπειδή ο σουριασμένος τρίφτης είχε άποσκεπαστεῖ άπ' τίς τσουχνίδες έπειδή ο ούρανός ήταν σταχτής μ' ένα κόκκινο φάρι έπειδή τό άλογο στό βουνό ήταν πιό μόνο άπ' τό όστρο έπειδή κι αύτοί κι έκεινοι ήταν κυνηγημένοι γ' αύτό, μόνο γ' αύτό, σᾶς είπα φέματα.

Τραφόροπτα (1975)

Φόβος

Τό πιό βαθύ τό σιωπηλό τό έρημικό όχι σέ τόπο και σέ χρόνο όχι μέσα στόν καθρέφτη τού ήπουνδωμάτιου λέξη ναυαγησμένη άνασυρμένη μέ φύκια και δστρακά και σύ στούς ώμους τού μεγάλου πουλιού ν' άνεβαίνεις ταλαντευόμενος άνάμεσα στό διπλό φόβο τού γκρεμού και τού υφους.

Ό σκοινοβάτης

'Ο σκοινοβάτης έκπληκτικός μ' άσπρο κοστούμι έφαρμοστό μ' άσπρο καπέλο ή όμπρέλα του κίτρινη ένα λουλούδι στόν ώμο του. "Υστερά πώς νά περπατήσει μ' έκεινή τήν ωραία του προσοχή στό χώμα κάτω; Και πῶς νά κοιμηθεῖ έπάνω στό σκοινί του.

Ισορροπία

Βαθιά γαλήνια ισορροπία - σημιγμένα τ' άσυνδετα ένα κουπί τό φεγγάρι ή θάνατος τό αγαλμα. Μονάχα ήταν λείπω - είπε - είμαι παρών.

Παδρεπιθάσις (1975)

'Ο ώραίος σκοινοβάτης ντύθηκε έγινε ό χαρτοπάχτης ό χαρτοχλέφτης μᾶς πήρε τά λεφτά μας και τά ρούχα μας άφησε τό σκοινί του τεντωμένο στή νύχτα νά χρυσίζει κι ούτε νά περπατήσει πάνω του ούτε και νά τό κόψεις.

Κέρφατα τηγεφώνου I (1975)

'Αναπόδεικτες λέξεις έρμητικές θυμωμένες διαυγεῖς άπαθείς έλλειπτικές πλήρεις πλάγιες ευτοχες ήπαινικτικές χτυπᾶς τό σφυρί χωρίς καρφί πέφτει ό τοιχος πέφτει τό προσωπεῖο τό παίρνει τό φοράει μπροστά μας δείτε τον πῶς χαμηγελάει μπροστά μας πάνω άπ' τό προσωπεῖο. Αύτο μᾶς μαθαίνει.

Ρόπηρο (1976)

Αύτά πού θέλεις νά σου πῶ σου τά είπα κι αύτά πού δέ θέλεις σου τά είπα κι έκεινα μέ τρόπο πού νά μή φαίνεται δτί τά είπα πού νά μή φαίνεται δτί δέ θέλεις - χτυπούσε τό ραβδί μου στόν τοίχο ν' άποσκεπάζει ή ηχος τό λόγο ν' άκοντιν άπ' τ' άλλο μέρος τού τοίχου όχι οι δεσμοφύλακες οι φυλακισμένοι.

Ο υδρός είναι ένας (1978)

Πρωινό στό Σαλέρνο, III

Καταμεσῆς τοῦ δρόμου, ἀνάμεσα σέ πολυάσχολους ἀνθρώπους,
(ῶστόσο πάντα ἐρωτικούς) στεκόταν ἀπεριφραστό
ἔνα μεγάλο πήλινο σταυρό, ζωγραφισμένο
μέ σαρκώδη γαλάζια καὶ κόκκινα λουλούδια. "Ωστε, λοιπόν,
αὐτό ήταν ἡ ὀπάντηση πού 'χαμε ἀναζητήσεις
σέ συζητήσεις, σέ μουσεῖα, σέ ἀναβολές καὶ σέ ἀποσιωπήσεις;

'Ετούτη τῇ χαρά κρατάω ἑγκόλπιο κατάσαρκα: ν' ἀνακαλύπτω
μιάν ἀφωνή κατάφαση μές στήν ἀμηχανία τῶν πράξεων καὶ τῶν λόγων.
Σήκωσα
στά χέρια μου αὐτό τό σταυρό. Τό ἀνέβασα στά χείλη μου. Ἡταν ἄδειο.
"Ένα γαλάζιο κι ἔνα κόκκινο λουλούδι πέσανε στίς δυό μου ταέπες. Δέ μα-
ράθηκαν.

Σαλέρνο, 17.IX.78

"Ανοιγμα θησαυροφυλακίου

Πολύβουη Ρώμη, λυπημένη Σιένα, ὥχρη Φλωρεντία,
Μπολόνια κυκλική, Μιλάνο προλεταριακό, — ταξίδι μιᾶς μέρας
μ' ἀγρυπνα μάτια, λαχανιάζοντας ἀπό ἀβάσταχτο κάλλος.

Κρατῶ

μιά γέφυρα τοῦ "Άρουν, μέ φανάρια, ντέφια, πυροφάγους"
τό γόνατο μιᾶς νεαρῆς σελήνης βρεγμένο στό ποτάμι· μιά πλατεία
σέ σχήμα καὶ στιλπνότητα ἀχηβάδας' — ἐκεῖ
ώραια, μελαχρινά γκαρσόνια πηγαινόρχονται σάν νά χορέουν
ἀνάμεσα σέ χίλια τραπέζια μέ νικελένιους δίσκους
κατάφορτους καφέδες, παγωτά, γλυκά τοῦ κουταλιοῦ.

Κρατῶ

ἔνα μπαλκόνι σημαιοστολισμένο μέ πλυμένα γυναικεῖα ἐσώρουχα
κι ἀθλητικά φανελάκια· ἀπόγευμα Δευτέρας.

Κρατῶ

τόν ἵσκιο ἐνός χάλκινου ἀγάλματος σέ ἀρχαῖο πλακόστρωτο δρόμο —
τό χέρι τοῦ ἵσκιου αὐτοῦ κρατάει ἔνα γυάλινο δοχεῖο γεμάτο
μ' ἔνα ὀλόφωτο πράσινο ὑγρό, φωτίζοντας βαθιά μές στήν ἀφίδα
δυό νέους πού φιλιοῦνται.

Κι ὅλα τοῦτα τά φορτώνω ἀγέρινα
στοὺς ὄμους τῶν λέξεων, νά βγοῦν σεργιάνι στόν κόσμο, μέ τό νέο φεγγα-
ράκι,
κι ὅχ, ἔτσι, νά φιλιοῦνται οἱ νέοι πιό δυνατά καὶ ν' ἀναβλέψουν οἱ τυφλοί
στά γεφύρια,
κι αὐτοί πού φύγανε νωρίς νά ῥχονται πίσω στούς σταθμούς τῶν τραίνων,
νά κοιτάζουν
τίς μεγάλες ἀφίσες τοῦ Τσέ καὶ νά χαμογελᾶνε.

Τα Ερωτικά (1981)

Σάρωνος δόχος (1981)

Τα ποιήματα που ἔζησα στο σώμα σου σωπαίνοντας,
θα μου ζητήσουν, κάποτε, όταν φύγεις, τη φωνή τους.

Όμως εγώ δε θα 'χω πια φωνή να τα μιλήσω.

Γιατί εσύ συνήθιζες πάντα
να περπατάς γυμνόποδη στις κάμαρες,
κι υστέρα μαζεύοσουν στο κρεβάτι
ένα κουβάρι πούπουλα, μετάξι κι άγρια φλόγα.

Σταύρωνες τα χέρια σου
γύρω στα γόνατά σου, αφήνοντας προκλητικά προτεταμένα
τα σκονισμένα σου ρόδινα πέλματα.

Να με θυμάσαι — μου 'λεγες — ἔτσι·
έτσι να με θυμάσαι με τα λερωμένα πόδια μου· με τα μαλλιά μου
ριγμένα στα μάτια μου — γιατί ἔτσι βαθύτερα σε βλέπω.

Λοιπόν,
πώς να 'χω πια τη φωνή.
Ποτέ της η Ποίηση δεν περπάτησε ἔτσι
κάτω από τις πάλλευκες ανθισμένες μηλιές κανενός Παραδείσου.

Γυρνό σάφα (1981)

Ἐρωτας,
η βαθιά τομή·
αυτό που ονειρευτήκαμε
μισό στην ἀγνοια,
μισό στο απόλυτο,
εδώ.

Ποιηταρά Η', Κέδρος

Επινίκια (1977-83)

Ο Σκοινοβάτης και ο Σεγήνη

(1982)

IX

ΣΕ ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ἔφυγε τό τσίρκο. Ξεσηκώσανε τά κλουβιά τῶν θηρίων, τίς τέντες, τά πέντε όλόλευκα ἄλογα πού χόρευαν μέ τόση χάρη τό βάλς τοῦ Δουνάβεως.

‘Ο ταχυδακτυλουργός ἔμοιαζε λυπημένος στήν τελευταία παράσταση, σά νά μήν τοῦ ἐπαρκούσε τό ώραϊο, θαυματουργό, παραπλανητικό του ἐπάγγελμα. Τό ἴδιο κι οἱ ἑφτά μικρές χορεύτριες – μιά φεγγαρίσια θλίψη. ‘Ο σκοινοβάτης φάνηκε μιά στιγμή σάν ξένος, σάν ἀδιάφορος, ἀποκομμένος ἀπ’ τοὺς θεατές του

περιπατώντας μόνος καὶ μοναχικός ψηλά στὸν ἀέρα, κοιτάζοντας ἀλλοῦ, σ’ ἓνα σημεῖο ἄγνωστό μας. Μονάχα ὁ εὐλύγιστος, χρυσοντυμένος θηριοδαμαστής χαμογελοῦσε μέ κάποια ὑπεροφία κι αὐταρέσκεια, μαζί καὶ εἰρωνεία. Τό μεγάλο του μαστίγιο κλάγγιζε μεγαλόπρεπα καὶ πότε πότε πέφτανε στίς μπροστινές καρέ-κλες

μερικές τρίχες χρυσοκάστανες ἀπό τίς χαῖτες τῶν λιονταριῶν.

Πάει, φύγανε.

‘Αδειασε όλότελα ἡ πλατεία τῆς συνοικίας. Λευτερώθηκε ὁ χῶρος. Τά δέντρα όλόγυρα ἀναπνέουν. Μονάχα στό χῶμα μένουν οἱ τρύπες ἀπ’ τοὺς χοντρούς πασσάλους κι ὄρθοστάτες πού κρατοῦσαν τήν τεράστια τέντα.

Τήν ἄλλη μέρα, λίγη ὁμίχλη ἀχνοκυμάτιζε στήν ἄκρη τῆς πλατείας σά νά χανε ξεχάσει ἐκεῖ τό τουλίνο ἀσπρό φόρεμα μιᾶς μικρῆς μπαλαρίνας. Γι’ αὐτό

κι ὁ ταχυδρομικός διανομέας ἀργοποροῦσε κοιτάζοντας γύρω, κρατώντας μιάν ἐπιστολή στά χέρια του χωρίς παραλήπτη.

Πάει, φύγανε.

Πολύ μᾶς εἶχαν κουράσει τά μεγάφωνα, τά φῶτα, ἡ ἀσυνάρτητη πολυχρωμία καὶ ποικιλία κι ἐκείνη ἡ ἔξαισια κι ἀνεύθυνη δεξιοτεχνία. Εἶχαμε νοσταλγήσει λίγο ἄδειο οὐρανό τίς νύχτες, τή σιγανόφωνη μονότονη ἄρθρωση τῶν ἀστρων, τό γάγγισμα ἐνὸς σκύλου πλάι στό πηγάδι, αὐτό πού εἶναι ἔνα μέσα στά πολλά, μοναδικό, ἀφανές, ἀκέριο κι αὐτήν τή μυστική, ἀνεξήγητη φιλία μέ τόν ώραιο σκοινοβάτη.

Κάπου, σέ μιά ἄλλη διάσταση (διάσταση θάμβους) διαδραματιζόνταν σιωπηλά γεγονότα, παραστάσεις, κινήσεις ἀγαλμάτων· ἔνα ποτάμι ἀτέλειωτο κυλοῦσε, λάμπαν τά βότσαλα μέ μιά ἥσυχη λάμψη, ἔπεφτε κάποτε ἔνα πούπουλο καὶ βροντοῦσε όλοκληρη ἡ κοιλάδα μέ τίς μαργαρίτες κι ἀμέσως ὑστερα βασίλευε πάλι μιά ἀπέραντη ἡρεμία δείχνοντας ὡς τίς ἄκρες της τήν ἀπέραντοσύνη.

Ἐκεῖ, σέ μιά ρωγμή τῶν πανύψηλων, ἀπόκρημνων βράχων ὑπῆρχε ἡ Μυστική Κολυμβήθρα.

Πλήθος κόσμου συνάζονταν ἐκεῖ ἀπ’ τά γύρω βοσκοτόπια, ἀπ’ τά καμένα χωριά μέ τά βομβαρδισμένα καπνομάγαζα καὶ τίς σιταποθήκες – πλήθος γυναικες μαυροφόρες, ἄντρες ἀκρωτηριασμένοι, κωφάλαλα παιδιά, λεπροί, τρελοί, τυφλοί, μικρά κορίτσια νεραΐδο-παρμένα, ἄγριοι χωριάτες μ’ ἓνα ἀρνί ριγμένο στόν ζερβή τους ώμο, γερόντισσες μέ τά ραβδιά τους (κι οἱ ὄρνιθες τους σιγοκακαρίζοντας τίς συνοδεύουν) κι ἔνας μέ μιά πληγωμένη ἀλεπού στήν ἀγκαλιά του.

"Ολοι, μπροστά στήν Κολυμπήθρα σταματούσαν, κάναν τό σταυρό τους,
ρίχναν τρεῖς φούχτες ιερό νερό στήν κεφαλή τους·

καὶ ξάφνου
οἱ παραλυτικοὶ περπάταγαν, οἱ τυφλοὶ ἀναβλέπαν,
οἱ κωφάλαιοι ἀκούγαντο τὸ ἀνήκουστο, μαζί καὶ τό ποτάμι,
ψελλίζοντας τό πρώτο «εὐχαριστῶ».

Οἱ πληγιασμένοι
ξανάβρισκαν τό ἄτρωτο σῶμα τους· ἀνασηκώνονταν ἀπ' τά σκαμνιά
τους
κι εὔρωστοι, ὀλόγυμνοι πορεύονταν γιά τόν ἔρωτα πάλι. Κάτω ἀπ' τά
πλατιά τους πέλματα
ἔτριζε ἡ ἄμμος ὅπως τρίζει ὁ οὐρανός τοῦ Αὔγουστου ἀπ' τ' ἀστέρια.

Οἱ μικροπωλητάδες
μές στά πανέρια τους, ἀντίς γιά χάντρες, ζῶντες, χτένες,
εἶχαν μικρούς διάττοντες μέ ἀπόκρυφους μηχανισμούς πού τραγουδού-
σαν
μιά δέηση ἡ μιά πόλκα παιδική ἡ κι ἐνα σύντομο ἐμβατήριο εἰρήνης
ὅπως ἐκείνα τά παλιά ξυπνητήρια τῶν προγόνων.

Κι ἔτσι

ὅλος ὁ κάμπος κι οἱ χαράδρες ἀντηχοῦσαν ὡς τήν ἄκρη τοῦ κόσμου
ἀπό τίς σιωπηλές διοξολογίες τῶν ἀναστημένων.

Τότε ἀπ' τήν κορυφή τοῦ γαλανότερου "Ορούς φάνηκε ν' ἀνατέλλει
ἡ χελώνα σελήνη ἔξαφτέρουγη, μαλαματένια, καὶ νά πλέει
αὐτοσυγκεντρωμένη, ἀργόπρεπη πάνω ἀπ' τήν ἄγια οἰκουμένη.

Οἱ Σκυονοβάτης,
λάμποντας ὅλος, περπατοῦσε στό σκοινί του, κάτω ἀπ' τή σελήνη,
μέ ὑπέροχη ἐπιδεξιότητα πού ἀπόκρυψε καὶ κίνδυνο καὶ μόχθο, ἀκόμη
καὶ τόν ἄθλο τής τέχνης.

Κι ἐκείνη ἡ κίνησή του, σάν ταλάντευση ἀπό δύο πανάλαφρες φτερού-
γες,

κι αὐτός ὁ φόβος μέσα μας: «Θά πέσει, δέ θά πέσει», «θά πέσει, δέ θά
πέσει»,

γίνονταν ἔνα ἀπέραντο, ἄτρωτο, βαθύ τραγούδι
πού γέμιζε μ' ἐμπιστοσύνη ὅλη τή νύχτα, ὅλο τό χρόνο ὡς τό ἀπώτερο
μέλλον,
πού γέμιζε εύφροσύνη ὡς καὶ τόν ὑπνο ἐκείνων πού κοιμήθηκαν κιόλας
στά ξύλινα χαγιάτια, στά μπαλκόνια, στίς ταράτσες ἡ κατάχαμα
στή χλόη.

Πλούταρχος Θ', Κέδρος

Ένας πινακας με τιμηρές πινεγιές (1959)

Η παρουσία τοῦ ἀνθρώπου

Ήταν ώραιο τό τοπίο στό λιόγερμα. Οἱ κορμοί τῶν δέντρων,
θρεγμένοι, σκοτεινοί, μενεξεδένοι, ὅρθιώνονταν
πάνω ἀπ' τό στρώμα τῶν χρυσῶν καὶ κόκκινων φύλλων
κατάντικρο στόν ρόδινο οὐρανό τῆς ἐσπέρας
μές στίς δοξαστικές χειρονομίες τῶν χρωμάτων, πού δέν ἥξερες
ἄν χαιρετούσαν ἡ ἀποχαιρετούσαν. 'Ωστόσο
κάτι εἴλειπε· τό 'νιωθες· κάτι ἔμενε ἀσυντέλεστο
μέσα στήν ἐκθαμβωτική ἀπεραντοσύνη, ἔξαντλημένη στόν ἑαυτό της,
ώσπου, μακριά, στό βάθος, φάνηκε τό στίγμα ἐνός ἀνθρώπου
σάν μιά μαύρη τελεία στήν ἄκρη τοῦ ἔξαερωμένου πάγγρυστου δρόμου
δίνοντας νόημα στό ἔξαίσιο δειλινό πού βυθίζόταν στό αἰώνιο.

Βουκουρέστι, 24.XI.59

Ο γυμνός

Τόν κοίταζαν παράξενα, σχεδόν ἐχθρικά, σά νά ζητοῦσαν
νά τού ἀποστάσουν τό προσωπικό του μυστικό – ποιό μυστικό; – δέν εἶχε
τίποτα νά κρύψει.

'Ωστόσο αἰσθάνθηκε ἐνοχος γι' αὐτή τήν ὑποψία τους. 'Αξαφνα
ἀνέβασε τό χέρι του ὡς ἐπάνω στό λαικό του
σά νά τανε πραγματικά γυμνός καὶ σά νά κρύωνε,
σά νά 'θελε κάτι ν' ἀποκρύψει
ἡ κάπου νά κρυφτεῖ. Κούμπωσε τό πουκάμισό του,
μά, καθώς ἡταν ταραγμένος, ἔκοψε ὅλα τά κουμπιά του κι ἀπόμεινε
γυμνός κι ἀνυπεράσπιστος,
ντυμένος μόνον τήν ἀβάσταχτη ἀθωότητά του,
τή συστολή του καὶ τήν ἐνοχή του γι' αὐτήν του τήν ἀθωότητα. Τότε, οἱ
ἄλλοι
έριξαν καταγής τά ὅπλα τους καὶ τόν ἔντυσαν
μέ τή μεγάλη ζέστα τῶν ματιῶν τους, πού ἤτανε τό μυστικό του.

Βουκουρέστι, 25.XI.59

Μετάγγιση (1976)

1

"Ανθρωποι βιαστικοί

ξένοι

ἀνθρωποι δικοί μας

ξένοι

αὐτός πιό ξένος

ἀργός

κλείνεται στήν ντουλάπα

κλείνεται στόν καθρέφτη

ρίχνει τά παπούτσια στόν ώμο του φεύγει

έχει μιά λίμνη

μέσα της βλέπει ἀνάποδα τά σπίτια

ἀνάποδα τά δέντρα

τό παιδί μέ τόν τροχό

τή γυναίκα μέ τό καλάθι

αὐτός ίσος ὁ ἀνάποδος —

Στό κάτω μέρος έχει φώς.

Ο εγαδάχωρος (1976)

Διαφορετικά
μέ τά παπούτσια ἀνάποδα
μέ τό καπέλο στραβά
ίσιος δρόμος
κανένας νεκρός
πίσω ἀπ' τά δέντρα.

Πλονηρά πονηριά
τί ἀρνήσεις τί περιστροφές
τί συγκαταβάσεις
τό νοῦ σου στή βροχή
ή κόκκινη βούλα στή μύτη σου
θά ξεβάψει.

Τό σκουφί τοῦ γελωτοποιοῦ
τό βραχί τά παπούτσια του
τό ποδήλατό του
τοῦ τά χλεφά
τοῦ ἀφῆσα στήν πόρτα του
ένα μεγάλο καράβι.

Ποιήσας ΙΓ', Κέρος

Ο εγαδάχωρος (1976)

"Αφῆστε τίς διμπέλες
ἀνοιχτές στό διάδρομο
νά στεγνώσουν
ή ζάχαρη ἀκρίβωνε
ἔχουμε πολλή δουλειά
μέ τίς ἀκάλυπτες λέξεις.

Διέκριναν τά νούματα
χειροχοτήσαν τίς ίδεες —
τή ζώνη στό πάτωμα
τόν ἀχινό στήν καρέκλα
δέν τά είδαν —
ἄφησαν ἔξω τό ποίημα.

Αργά, πορύ αργά βέρα
σεν νύχτα, Κέρος 1991

Τα αρντειά της σειράς (1987)

Απουσίες

Ωραία γυναίκα, σιωπηλή, βραδυπορούσα,
περιβλημένη τήν πορφύρα τής ἐσπέρας
ἀνάμεσα σέ δυό παγόνια μέ ἀνοιχτές τίς ούρες τους.
"Εξω ἀπ' τήν πόρτα οί μεγάλες λασπωμένες γαλότσες
τοῦ δασοφύλακα. Καί πάνω ἀπ' τά κατάρτια
χρυφοχοιτάει ἔνα μικρό βραδύγλωσσο φεγγάρι.
Θά πρέπει τώρα νά μιλήσεις ἐσύ ἀντί γιά κεῖνο,
ὅμως οί λέξεις λείπουν σέ ποιήματα εἰπωμένα κιόλας.

Πειν ωα βερά (1976)

Άπροσδόκητη γέφυρα

Σάν ἔφτασε μπροστά στόν γκρεμό, σταμάτησε ησυχα, κοίταξε κάτω
κι ἄρχισε νά ὀπισθοχωρεῖ μέ ἀργά, συλλογισμένα βῆματα — τ' ἄκουγε
κιόλας
νά ήχουν βαθιά σέ κάποια μακρινή κοιλότητα πίσω ἀπ' τή ράχη του. Στά-
θηκε πάλι,
ἔσκυψε σά νά γύρευε κάτι στή γῆ. Πήρε μιά πέτρα
και τή σφεντόνισε μ' ἀπρόσμενη ἔνταση ἀθλητή πάνω ἀπ' τό χάσμα:
ύπερα κίνησε ξανά πρός τά ἐμπρός, πλησίασε τόν γκρεμό και μέ ίσο βῆμα
πέρασε τό λεπτό γεφύρι πού 'χε διαγράψει ή τροχιά τής πέτρας. Τόν δέ
κρινα γιά λίγο
στό ἀπέναντι βουνό κουνοῦσε τό καπέλο του — δέν καλοφαινόταν
τόν ξεβήνε τό φῶς· κι ἔπρεπε πιά νά τόν ἀκολουθήσω.

Ναυοί (1977)

132

"Αν είχε μιάν ἀρκούδα
κι ἔφτα χρυσά κουμπιά
θά 'ταν θηριοδαμαστής
τῶν καραβιῶν
τό Σαββατόβραδο.

Στό νοσοκομεῖο

"Η συχο ἀπόγευμα. Μιά καμινάδα, στέγες, ή γραμμή
τοῦ λόφου,
ἔνα ἐλάχιστο σύννεφο. Μέ πόση ἀγάπη
κοιτᾶς ἀπ' τ' ἀνοιχτό παράθυρο τόν ούρανό
σά νά τόν ἀποχαιρετᾶς. Κι αὐτός σέ κοιτάζει. 'Α-
λήθεια,
τί πήρες; τί ἔδωσες; Δέν ἔχεις καιρό νά λογαριάσεις.
Τήν πρώτη και τήν τελευταία σου λέξη
τήν εἶπαν ό ἔρωτας καιή τή ἐπανάσταση.
"Ολη σου τή σιωπή τήν εἶπε ή ποίηση. Τί γρήγορα
πού μαδοῦν τά τριαντάφυλλα. Γι' αὐτό κι ἐσύ θά
φύγεις
παρέα μέ τήν ὅρθιαν ἀρκουδίτσα πού κρατάει
ένα μεγάλο πλαστικό τριαντάφυλλο στά μπροστινά
τής πόδια.

Αύτό μονάχα

E πίμονος ἄνθρωπος. Στό πεῖσμα τοῦ χρόνου ἴσχυ-
ρίζεται:

«ἔρωτας, ποίηση, φῶς». Σ' ἔνα σπιρτόξυλο χτίζει
μιά πολιτεία μέ σπίτια, δέντρα, ἀγάλματα, πλα-
τεῖς,
μέ ωραῖες βιτρίνες, μέ μπαλκόνια, καρέκλες, κι-
θάρες,
μέ ἀληθινούς κατοίκους κι εὐγενικούς τροχονόμους.

Τά τραῖνα
φτάνουν κανονικά στήν ὥρα τους. Τό τελευταῖο ξε-
φορτώνει
μικρά τραπεζάκια μαρμάρινα παραθαλάσσιου κέντρου
ὅπου ἰδρωμένοι κωπηλάτες μέ ὅμορφα κορίτσια
πίνουνε παγωμένες λεμονάδες κοιτώντας τά πλοῖα.

Αύτό μονάχα θέλησα νά πῶ κι ἄς μή μέ πιστέφουν.

Αποφυγή

Mιλοῦσε. Μιλοῦσε πολύ. Δέν ἄφηνε τίποτα
χωρίς νά τό ζυγίσει στή φωνή του. Πόσα καί πόσα
νυχτέρια

ν' ἀκούει τά τραῖνα, τά καράβια ἢ τ' ἀστρα,
νά λογαριάζει τήν ὅλη καί τό χρῶμα ἐνός ἥχου,
νά δίνει ὄνόματα σέ σκιές καί σύννεφα. Τώρα,
αύτός ὁ ἐγκάρδιος κι ὄμιλητικός, σωπαίνει,
ἴσως γιατί στό βάθος διέκρινε τά σβησμένα φανάρια,
κι ἀρνεῖται
ν' ἀρθρώσει τή μοναδική κι ἔσχατη λέξη «μαῦρο».

Ο ποιητής

Oσο κι ἄν βρέχει τό χέρι του μέσ στό σκοτάδι,
τό χέρι του δέ μαυρίζει ποτέ. Τό χέρι του
εἶναι ἀδιάβροχο στή νύχτα. «Οταν θά φύγει
(γιατί δλοι φεύγουμε μιά μέρα) θαρρῶ θά μείνει
ἔνα γλυκύτατο χαμόγελο στόν κόσμο ἐτοῦτον
πού ἀδιάκοπα θά λέει «ναί» καί πάλι «ναί»
σ' δλες τίς προαιώνιες διαφευσμένες ἐλπίδες.

Ἐπιλογικό

Nό μέ μυρόσαcle - εἶπε. Ιχιτάδες χαζήριμε-
ίρα περπάλινα
χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σέ πέτρες κι
ἄγκαθια,
γιαν νά σᾶς φέρω ψωμί ωνερό ωνερό ιριστικά φυγά.
Μηνίς ὅμορφα
πολές μις δεν θέτει πρόδωσα. Όχι ίσι βιού μις ίσι μοίρα-
βα δίκαια.
Μερίκο όχι δεν κοράλινα. Μελαμπιλαχος. Άλι'
ένα κυριάλιν λέχηρα
Ιις πιο ἀγριες νιστάκια μας φύλια. Άλι' μέ μυράclε.
Σκούρι αυχωράλε μα αύτη hir legulaia μις θηγίψη:
Θά - θέρα
διαδημη μιάλφορτά μέ λόγετο δρεπανίαν λέ φεγγα-
ριάς νά θερίασω
ένα ωριμο κλάσχη. Άλι' κλαθέ κλόκαλώφη, κάνωτ-
ιαω
Θά νά μασώ κιτερί κιτερί λό κλάρι μέ λά μιπροστί-
νά μι δάκηλα
θαυμάζοντας κι εὐγογώντας λελον λόν καόσμο
κι δάκηνω,
θαυμάζοντας κι Εγκένον τέλεβαινε λόγερο
κλό παγχαρισο δρόγερμα. Δέκλε:
Θά δάκιερό μανήκι λέ έχει ένα πορφυρό λεπτό
χωρικό μπρόσμα. Δάκιο
δετ διακρινεται πορφυρά καθαρά. Κι ούθενα αὐτό προ-
πλήσιων κας δείχω.
Κι ίσως γιανέλο προπλήσιων διάδικτενά μέ μυράclε.

Πεντερά, 30. VII. 87

εγγένεια

42

Το χειρό δέντρο (1987)

Αποκατάσταση

Α έν ἀγαποῦσε διόλου τά πουλιά, τά λουλούδια, τά δέντρα πού γίναιν σύμβολα ἴδεων, χρησιμοποιούμενα ἔξισου ἀπό ἐντελῶς ἀντίθετες παρατάξεις. Αὐτός προσπαθοῦσε νά τά ἐπαναφέρει στή φυσική τους ὑπόσταση. Τά περιστέρια, π.χ., ὅχι συνθήματα ποικιλών συνεδρίων, ἀλλά πουλιά ὠραῖα, ἐρωτικά, βαρυπερπάτητα, πού ὅλο φιλιοῦνται στόμα μέ στόμα στήν αὐλή καί μοῦ γεμίζουν τά πλακάκια μέ κουτσουλιές καί πούπουλα (μ' ἀρέσουν ἔτσι). Ή, τό πολύ πολύ: μικροί ταχυδρόμοι πού μεταφέρουν πάνω ἀπ' τίς σφαῖρες τά γράμματα φτωχῶν παιδιῶν πρός τό Θεό ζητώντας του τετράδια καί παπούτσια καί λίγες καραμέλες. Τά κρίνα ὅχι ἐμβλήματα ἀγνότητας μά φυτά μυροβόλα ὅλο αἰσθησιασμό, μέ ὀλάνοιχτα τά πέταλά τους νά δείχνουν τεντωμένους τούς χρυσόσπορους στήμονες. Κι ἡ ἐλιά ὅχι ἔπαθλο νίκης ή εἰρήνης ἀλλά μάνα καρποφόρα πού δίνει τό λαδάκι γιά τό πιάτο μας καί γιά τό λύχνο, γιά τοῦ μωροῦ τό σύγκαμα καί γιά τό λαβωμένο γόνατο τοῦ ἀνήσυχου, ἀνυπάκουου παιδιοῦ, κι ἀκόμη γιά τό φτωχό καντηλάκι τῆς Παναγίας. Κι ἐγώ — εἶπε —

καθόλου μύθος, ηρωας ή θεός, μά ἀπλός ἐργάτης ὅπως κι ἐσύ κι ἐσύ καί ὁ ἄλλος — προλετάριος τῆς τέχνης ἐρωτευμένος πάντα μέ τά δέντρα, τά πουλιά, τά ζωα καί τούς ἀνθρώπους, ἐρωτευμένος προπάντων μέ τό κάλλος τῶν καθάριων στοχασμῶν καί μέ τό κάλλος τῶν νεανικῶν σωμάτων — ἔνας ἐργάτης πού γράφει, γράφει ἀκατάπαυστα γιά ὅλους καί γιά δλα καί τ' ὄνομά του σύντομο κι εύκολοπρόφερτο: Γιάννης Ρίτσος.

Ανοιχτή όμιλία

Ι ήν ὥρα πού ἔφευγε, στάθηκε στήν πόρτα. «Ξέρετε — εἶπε — ἔχασα νά σᾶς πῶ τό πιό ἐνδιαφέρον. Μά καί τώρα, πού μόλις τό θυμήθηκα, τό ἔχασα ἀμέσως. Σᾶς ζητῶ συγγνώμη.» Εμεῖς κοιταχτήκαμε. Δέν εἴπαμε τίποτα. Έκεῖνος ἔκλεισε πίσω του τήν πόρτα. Βγῆκε στόν κῆπο. Τόν εἶδαμε πίσω ἀπ' τά τζάμια τοῦ παράθυρου νά προχωρεῖ ἀργά, συλλογισμένα, μέ τά χέρια στίς τσέπες. "Ἄξαφνα, ἔβγαλε τό σακάκι του (ξέροντας, σίγουρα, πώς τόν βλέπουμε) καί τό 'ριξε στούς ὡμους τοῦ ἀγάλματος. Γύρισε, μᾶς χτύπησε τό τζάμι, γέλασε κι εἶπε: «αὐτό εἶχα νά σᾶς πῶ». Γέλασε πάλι κι ἔφυγε μέ χαρούμενα παιδιάστικα βήματα.

Nά ζωγραφίζεις πέτρες, ήσυχος, ξεχασμένος,
άκολουθώντας τίς βουβές ύπαγορεύσεις τους. 'Ιδού,
μιά κόρη
πάναγη, ώραία, μέ στήθος γυμνό. Στή ματιά της
φέγγει ή δική σου θλίψη πού δέν τήν έρωτεύτηκες.

'Ιδού,
κι δ' ἀρχαῖος ἔφηβος μέ τήν ταινία στούς βιστρύχους
καί μέ τήν ἄφογη κατατομή. Πιθανόν δισκοβόλος,
πιθανόν μουσικός. 'Αλλά δέν ἔφτασε ή πέτρα
νά σχεδιάσεις καί τή λύρα πάνω στό γόνατό του.

'Ωστόσο
ἀργά τή νύχτα, περασμένα μεσάνυχτα, ἀκοῦς
τήν ἄφαντη λύρα νά ἥχει σ' ἔνα ἔξαισιο τραγούδι,
ἔνα δικό σου ἀνείπωτο τραγούδι, ἐνώ
τ' ἀσθενοφόρα πολυθόρυβα κάτω στό δρόμο
περνᾶνε μεταφέροντας τούς 78 σκοτωμένους.

Καρλόβασι, 29.VIII.87

. 68 .

"Ισως νά μᾶς υπερασπίσει ἀκόμα
ή φωνή ἐνός πουλιού,
ἔνα ἄστρο πού μᾶς δείχνει τήν προτίμησή του,
ή γαλανή γραμμή τῶν βουνῶν στό χρυσό δεῖλι
κι δ' λόγιος πού ώριμάζει στή βαθύτερη σιωπή.

Αρχά, πογύ αρχά βρέσα στη νύχτα (1988)

"Ένα ἀνθοπωλεῖο

Oλα τά ύπάρχοντά του τά ξόδεφε. Ξόδεφε ἀκόμη
ὅλα τά μυστικά του σέ διφορούμενες λέξεις. 'Εξ-
άντλησε
τά τελευταῖα του ἀποθέματα οὐρανοῦ σέ σιωπηλές
τελετουργίες,
σέ εἰκονικά συμπόσια μέ ἀδεια ποτήρια,
μέ μουσικές χωρίς ὄργανα. Τώρα σωπαίνει. 'Ωστόσο
ξέρει καλά πώς στή γωνιά τῶν ὁδῶν Κόρακα καί
Παπαναστασίου
λειτουργεῖ πάντα ἔνα μικρό θλιψμένο ἀνθοπωλεῖο
καί τό περίεργο εἶναι πώς ύπάρχουν ἀκόμη
ἀνθρωποι, μᾶλλον φτωχοί, πού ἀγοράζουν λου-
λούδια.

. 72 .

Δέ θά 'θελε νά φύγει ντυμένος ἐπίσημα
ἀλλά μ' ἔνα ἀνοιξιάτικο πουκάμισο ξεκούμπωτο,
μ' ἔνα ξεκούμπωτο χαμόγελο,
ἀνάμεσα σέ χάρτινες πολύχρωμες σημαιοῦλες
μᾶς παιδικῆς γιορτῆς.

21.X.88

Δευτερόγεντα (1988-89)

. 81 .

Λίγο λίγο τά όνόματα δέν ἐφαρμόζουν
πάνω στά πράγματα. Καπνοί τσιγάρων
γεμίζουν τό σπίτι. 'Η νικοτίνη
πικρίζει τά χειλη τῆς σιωπῆς. Αὔριο
θά πρέπει ν' ἀγοράσω μιάν δύμπρέλα.

. 82 .

Ξαναγυρνάμε σ' αύτά πού ἐγκαταλείψαμε,
σ' ἔκεινα πού μᾶς ἐγκατέλειψαν. Στά χέρια μας
ἔνα πλῆθος χλειδιά, πού δέν ἀνοίγουν
οὔτε πόρτα οὔτε συρτάρι οὔτε βαλίτσα –
χτυπάμε τό 'να στ' ἄλλο καί χαμογελάμε
μήν ἔχοντας πιά νά ξεγελάσουμε κανέναν
οὔτε τόν ίδιο τόν έκυτό μας.

Αθήνα, 1.I.89

44