

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

\*

ΠΟΙΗΣΗ

Έποντά τημαχούμενος, 1976 (Α' Βραβεύτη Υπουργείου Πολιτισμού γιά πρωτοεμφα-  
νίζουμενο συγγραφέα)

Αίτιες θανάτου, 1984

Τό Πορνιό Δέντρο, 1986

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Τό αντίδοτο της γραφής, 1985

Ο κάτοχος τού σώματος, 1986

ΚΡΙΤΙΚΗ - ΔΟΚΙΜΙΟ

Διαλεκτική σκέψη και ξωτας: Η διαλεκτική ιδιότητας του έρωτικου «Faust», 1984

Η θεωρία και ή πράξη της διφρηγματικής τέχνης του Φώτη Κόντογλου, 1985

Η λεφτεροτεία της έπαναστασης: Χρονικές σχέσεις και χρονική ιπέρβαση στις  
«Ωδές» του Κάλβου, 1986

Ο λογοτέρης ως πρότυπο δημοσιογυμής δοάσης: Θ. Πετσάλης-Διομήδης: Πώς ένας  
συγγραφέας συγχρότει τό πρόσωπο και τό έργο του, 1990 (Κρατικό Βραβεύτη  
Δοκιμίου-Κριτικής 1991)

Ο Ναρκωμένος Άρχαγγελος / S. T. Coleridge: Τό δύνειο και οι έφιπλτες ένδεις ναρκο-  
μανούς ποιητή, 1991

Οι μίθοι της ζωής και τούς έργου του Γ. Βιζηνρού, 1992 (Βραβεύτη Δοκιμίου Ακαδη-  
μίας Αθηνών, Κ. Ούρανη, 1992)

Η πολιτική διάσταση της «μιθικής μεθόδου»: Στράτης Μυρμήλης - Στρατής Τσιρ-  
κας, 1992

Τό ποιητικό τοπίο του έλληνικου 19ου και 20ού αιώνα, τ. Α' (Κάλβος, Σολωμός, Πα-  
λαμάς); τ. Β' (Σερφέρης, Θέμελης, Ρίτσος, Βρεττάκος, Έλεντης, Ζευγάλη-Πλέ-  
ζον, Παπαδίτσας), 1995; τ. Γ' (Σολωμός, Παλαμᾶς, Καφάρης, Καρνωτάνης,  
Πολυδούρη, Σκαριμπάς, Σικελιανός, Παπατσώνης, Σερέρης, Έγγονόπουλος,  
Έλύτης, Δάλλας, Παυλόπουλος, Τσιρόπουλος, Δημονιά, Παπαγεωργίου,  
Μπουκάλας), 2007

Οι μάσκες του ρεαλισμού. Έκδοχές του νεοελληνικού διφρηγματικού λόγου, τ. Α,  
Β', Γ', 2003

Οι ίστοριες του κόσμου. Τρόποι της γραφής και της ανάγνωσης του δράματος, 2005

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ludwig Wittgenstein: Διαλέξεις γιά τη θεοχεντυκή πίστη, 1984

Ezra Pound: Ποιητική τέχνη, 1985

Claude Lévi-Strauss: Μύθος και νόημα, 1986

William Blake: Προφητικά, 1987

S. T. Coleridge: Η μιαλάντα του γέρου παντικού, 1988

Paul Ricoeur: Η διφρηγματική λειτουργία, 1990

Jean Baudrillard: Η έκσταση της έπικονωνίας, 1991

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  
19ου ΚΑΙ 20ού ΑΙΩΝΑ

A'

Κάλβος - Σολωμός - Παλαμᾶς

ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

φῶς τή διαπερνᾶ καὶ συνεχίζεται πίσω καὶ γύρω ἀπό αὐτῆν: ἀντίθετα, τό φῶς πολλαπλασιάζεται μέσω αὐτῆς: τό φῶς μέσω τοῦ αἰθέριου σώματος ὑποστασιοποιεῖται καὶ ὑποστασιοποιεῖ, φωτίζεται καὶ φωτίζει — χωρίς δύμας τό φωτιζόμενο ἀπό αὐτό νά ρίχνει πίσω του μία σκιά.

Τή φεγγαροντυμένη μᾶς τή θυμίζει ἐπίσης τό κείμενο ἔκεινο πού ἀποδίδεται στόν Δαμάσκιο, ὃπου ἀναφέρεται κάποιο φωτεινό σῶμα τῆς ψυχῆς (ἀύγειδές ὄχημα) πού μοιάζει μέ ἄστρο (ἄστροειδές) καὶ πού βρίσκεται κλεισμένο μέση στό συμπαγές σῶμα — κατ' ἄλλους στό κεφάλι καὶ κατ' ἄλλους μέση στόν δεξιό ὄμοιο.<sup>124</sup> "Ομως πιό διαφωτιστικό εἶναι ἔνα κείμενο τοῦ Πορφύριου,<sup>125</sup> ὃπου μᾶς δίνεται μιά τυπολογία τοῦ αἰθέριου σώματος. Σύμφωνα μέ αὐτήν, ὅταν αὐτό βρίσκεται στήν ἀμιγέστερη κατάσταση, συγγενεύει μέ τό σῶμα πού βρίσκεται πλησιέστερα στήν ἄλλη κατάσταση — δηλαδή τό αἰθέριο σῶμα. "Οταν, ὅμως, προέρχεται ἀπό τή λογική (λόγος) καὶ προχωρεῖ στήν προβολή τῆς φαντασίας, συγγενεύει μέ τό σῶμα πού μοιάζει μέ ἥλιο (ἥλιοειδές). "Οταν, σέ μιά χαμηλότερη βαθμίδα, ἀποκτᾶ γυναικεῖες ἰδιότητες καὶ ἐπιθυμεῖ τή μορφή, παρουσιάζεται μέ τό σῶμα πού μοιάζει μέ φεγγάρι (σεληνοειδές). "Άλλη περίπτωση εἶναι ἐκείνη κατά τήν ὅποια πέφτει μέσα σέ σώματα δημιουργημένα, πλασμένα, ἀπό ἔξατμισεις: τότε ἐπέρχεται πλήρης ἄγνοια τῆς πραγματικότητας, σκοτείνιασμα καὶ παιδικότητα. "Οταν, ὅμως, προσπαθεῖ νά χωριστεῖ ἀπό τή φύση, γίνεται ξηρή ἀκτινοβολία (αύγη), χωρίς σκιά καὶ νέφη. «Γιατί ἡ

124. Πβ. Σουΐδας, Λεξικόν, ἔκδ. Bekker, Berlin 1854, σ. 194.

125. Πορφύριος, *Sententiae ad Intelligibilia Ducentes*, ἔκδ. Mommsen, Leipzig 1907, XXIX, σ. 14 κ.εξ.

ὑγρασία δημιουργεῖ νέφας στόν ἀέρα, ἐνῶ ἡ ξηρότητα μετατρέπει τόν ἀτμό σέ ξηρή ἀκτινοβολία (αύγη)».<sup>126</sup>

Η φεγγαροντυμένη τοῦ Σολωμοῦ βρίσκεται, λοιπόν, ἀνάμεσα στούς δύο πόλους, ἀνάμεσα στά δύο ὄχραῖα στοιχεῖα: στό ὑγρό στοιχεῖο καὶ στό φῶς: τό σῶμα τής εἶναι σύνθεση αὐτῶν τῶν δύο, καὶ μάλιστα μποροῦμε νά διαπιστώσουμε δτι, σύμφωνα μέ τούς κατά τόν Πορφύριο ἀναβαθμούς τοῦ αἰθέριου σώματος, ἡ περίπτωση αὐτοῦ τοῦ αἰθέριου σώματος βρίσκεται περισσότερο κοντά στά σώματα: βρίσκεται μιά βαθμίδα πάνω ἀπό τά σώματα καὶ δύο βαθμίδες κάτω ἀπό τό ἀμιγές αἰθέριο σῶμα — εἶναι, βέβαια, προφανές δτι τή φεγγαροντυμένη τήν τοποθετοῦμε στή βαθμίδα ἐκείνη ὃπου ἀποκτᾶ τό αἰθέριο σῶμα ἴδιότητες γυναικεῖες, ὃπου ὑπάρχει ἡ ἐπιθυμία γιά τή μορφή καὶ ὃπου παρουσιάζεται μέ σώμα πού μοιάζει μέ φεγγάρι (σεληνοειδές). Αύτή ἡ πλησιέστερη πρός τά σώματα θέση τῆς φεγγαροντυμένης μέσα στήν κλίμακα τῶν αἰθερίων σωμάτων εἶναι σύμφωνη πρός τή μετατόπιση τοῦ θείου ἀπό τήν περιοχή τοῦ μεταφυσικοῦ στόν φυσικό χῶρο πού ἐπιχειρεῖ καὶ κατορθώνει ὁ Σολωμός καὶ ἡ δποία ἀποτελεῖ, δπως ἔχουμε ἥδη ἀναφέρει,<sup>127</sup> καὶ μιά γενική στάση του.

## 5.2. Μιά ἔκφανση τοῦ «αἰώνια γυναικείου»

Πέρα ἀπό τή «σύνσταση» — τήν ὑλικότητα καὶ ἀυλότητα — τοῦ αἰθέριου σώματος τῆς φεγγαροντυμένης, στήν ἐπιχείρη-

126. Στό ἔδιο.

127. Πβ. παραπάνω, «Οι δύο πηγές τοῦ φωτός: ὁ Θεός καὶ τό σώματος καὶ «Ἡ ὑπερβατική λειτουργία τοῦ αἰσθήματος τῆς σωματικότητας».

ση τής ἀνακάλυψης τῆς ταυτότητάς της ἐνα χρήσιμο στοιχεῖο θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει καί ὁ τρόπος τῆς ἐμφάνισής της, συγκρινόμενος μ' ἔναν ἀνάλογο τρόπο πού χρησιμοποιήθηκε ἀπό ἔναν κλασικό Γερμανό συγγραφέα σέ μιά περίπτωση ὅπου τό γενικό συμβολικό πλαίσιο ἀλλά καί ἡ συγκριμένη συμβολική σκοπιμότητα εἶναι γνωστή· πρόκειται γιά τόν *Faust* τοῦ Goethe: ὁ τρόπος ἐμφάνισῆς τῆς φεγγαρονυμένης θυμίζει τόν τρόπο ἐμφάνισῆς —στήν ἀρχή τῆς Δ' πράξης τοῦ Β' μέρους τοῦ *Faust*— αὐτῆς πού ἀργότερα θά δοῦμε ὅτι εἶναι ἡ οὐράνια Μαργαρίτα, ἡ Μαργαρίτα πού ἡ ψυχή της σώθηκε καί κατοικεῖ στόν οὐρανό: μιά καταχνιά σηκώνεται καί τόν τυλίγει, κι αὐτή ἡ καταχνιά τοῦ φέρνει στόν νοῦ μιά εἰκόνα εύτυχισμένη ἀπό τό παρελθόν: νομίζει πώς βλέπει μιά ψυχή ὥραια πού ἀνεβαίνει στόν αἰθέρα. Πρόκειται, λοιπόν, γιά τήν οὐράνια Μαργαρίτα πού ἡ ψυχή της σώθηκε καί πού, ὅταν ὁ *Faust* πέθανε κι οἱ ἄγγελοι κατάφεραν νά πάρουν τήν ψυχή του ἀπό τόν Μεφιστοφελή καί νά τήν δόηγήσουν στόν οὐρανό, αὐτή —ἡ οὐράνια Μαργαρίτα—, νιώθοντας εύτυχία γιατί νιώθει τόν ἀγαπημένο της κοντά, παρακαλεῖ τή *Mater Gloriosa* —ἡ ὅποια καί συγκατανεύει— νά τής ἐπιτρέψει νά τοῦ δείξει αὐτή τόν δρόμο πρός τό φῶς, ἐνώ ὁ Μυστικός Χορός κλείνει τήν τραγωδία μέ τούς περίφημους στίχους

Τό αἰώνια γυναικεῖο  
μᾶς τραβάει ψηλά κοντά του.<sup>128</sup>

128. Goethe, *Faust*, στ. 12110-11:

*Das Ewigweibliche  
Zieht uns hinan.*

Ἡ σχετική ὁμοιότητα στόν τρόπο ἐμφάνισῆς τῆς φεγγαρονυμένης καί τής οὐράνιας Μαργαρίτας δέν θά μποροῦσε, δόμως, νά προϋποθέσει καί τήν ταυτότητα τοῦ συμβολισμοῦ τους<sup>129</sup> αὐτό μπορεῖ νά γίνει μόνο στό μέτρο πού δεχόμαστε ὅτι καί οἱ δύο περιπτώσεις ἀνάγονται σέ ἔνα ἀρχέτυπο τῆς ποιητικῆς φαντασίας πού μέ τόν δικό του τρόπο ὁ καθένας ἀπό τούς δύο ποιητές τό συλλαμβάνει καί τό ἐκφράζει, ἀλλά πού ὁ συμβολισμός τους συγχλίνει μέσα ἀπό τήν κοινή καταγωγή τῶν ποιητικῶν τους πλασμάτων.

Πέρα, λοιπόν, ἀπό τό στοιχεῖο τῆς ὁμοιότητας ἀνάμεσα στά δύο πλάσματα τῆς φαντασίας, προτείνουμε ὡς περισσότερο εύσταθές ἐπιχείρημα γιά τή συσχέτιση τῶν δύο ποιητικῶν είκόνων τήν ἐκλεκτική συγγένεια ἀνάμεσα στόν Σολωμό καί στόν Goethe, πού σαφή τής ἐκδήλωση ἀποτελεῖ καί ὁ θαυμασμός τοῦ πρώτου γιά τόν δεύτερο καί πού, ἀλλωστε, γίνεται φανερή καί ἀπό τή σολωμική ἀντίληψη τῆς φύσης πού

129. Οι σχετικές, ἀλλωστε, περιπτώσεις ὁμοιότητας μέσα στήν περιοχή τοῦ ρομαντισμοῦ είναι πολλές ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ἐκείνη τοῦ Shelley, πού στό ποίημά του «*Hymn to the Intellectual Beauty*» (*Poetical Works*, Oxford, Oxford University Press, 1970, σσ. 529-31) ἀναφέρει τήν «τρομερή σκιά» τῆς «ἀόρατης Δύναμης» πού ὑποστασιοποιεῖται ἀπό ἔνα φωτεινό χείμαρρο «φεγγαραχτίδων». Πρόκειται κι ἐδῶ γιά μιά δραματοποίηση προσωποποίηση τοῦ πνευματικοῦ, δηλαδή τό πνευματικό ὑποστασιοποιεῖται σέ ἔνα πρόσωπο πού γίνεται τό ἀντικείμενο τοῦ δράματος. Αὐτή ἡ δραματοποίηση ἐπιτυγχάνεται μέ τή χρήση τῶν πιό ἀνλων, τῶν πιό φευγαλέων καί εύμετάβλητων, τῶν λιγότερο ἀπτῶν καί περισσότερο μυστηριωδῶν μερῶν τῆς φύσης — δηλαδή μέ δ, τι θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει τό ποιητικό ἀντίστοιχο μερικῶν θεωριῶν πού δέχονται τό πνεῦμα ὡς μία λεπτή, ἀπιαστή δῆμη καί οἱ διοῖες θεωρίες ἐπικρατοῦσαν κατά τόν 19ο αἰώνα, δημος ἡ «ήλεκτρική καί ἐλαστική ἐνεργός ἀρχή τοῦ Newton ἡ τό «άπειροστικό στοιχειακό σῶμα» τοῦ Hartley· βλ. W. K. Wimsatt, *The Verbal Icon. Studies in the meaning of poetry*, London, Methuen, 1954, σσ. 111-112.