

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
«Ανθρωποι, ζῶα καὶ μηχανές:
‘Ο μύθος τῆς Πασιφάης»

Πᾶνε τρία καὶ πάνω χρόνια πού μέ ἀπασχολεῖ ἡ ποίηση τοῦ Μίλτου Σαχτούρη. Πρόκειται γιά μιά ποίηση σταθερή καὶ καθαρή, δίχως παραχωρήσεις σέ δποιαδήποτε εὔκολία – τῆς τέχνης ἢ τῆς ζωῆς, ίδιωτικῆς καὶ δημόσιας. Μέ τό μέτρο αὐτό ἡ ποίηση τοῦ Σαχτούρη είναι δύσκολη, ἐπειδή ἀκριβῶς ἀντιστοιχεῖ σέ δύσκολους καιρούς καὶ ἀπορροφᾷ δύσκολες ἐμπειρίες. Ἀλλά ἡ ποίηση τοῦ Σαχτούρη είναι προπάντων συστηματική: μέ τήν ἔννοια δτι οἱ πυρῆνες της συνάπτουν σχέσεις μεταξύ τους, δημιουργοῦν σώματα μέ διασταυρούμενες τροχιές, ἔλξεις καὶ ἀπωθήσεις. Ἐκεῖνο, πιστεύω, πού πρώτιστα ἐνδιαφέρει τόν ἀναγνώστη τοῦ Σαχτούρη είναι νά μπει μέσα σ' αὐτό τό σύστημα, γιά νά ἀρχίσει τήν ἀναγνώρισή του – καὶ πιό πέρα νά κερδίσει τήν αὐτογνωσία του.

Κάτι τέτοιο δοκίμασα νά κάμω πρίν ἀπό δύο πε-

ρίπου χρόνια, μιλώντας σέ μιά σειρά έπιφυλλίδων στο «Βήμα» γιά τή χρωματολογία τοῦ Σαχτούρη – τή σύνθεση καί τή λειτουργία της – τονίζοντας πώς δέν πρόκειται γιά χρώματα είκαστικῆς τάξης, ἀλλά ποιητικῆς υφῆς. Σήμερα θά προχωρήσω πρός μιά συμπληρωματική κατεύθυνση προτείνοντας κάποιους δεῖχτες γιά δι, τι θά μποροῦσε νά όνομαστει <ζωολογία> τοῦ Σαχτούρη: ἔμβιο δηλαδή περιβάλλον, μέσα στό όποιο κρύβεται καί συνάμα ἐκφράζεται ὁ ποιητικός ἄνθρωπος.

Προηγουμένως δημος μιά ἀπόκλιση πού, νομίζω, δέν θά ἀποδειχτεῖ ἀσχετη πρός τόν τελικό στόχο. Μέσα σέ εἴκοσι ἑπτά χρόνια καί σέ ἐννέα συλλογές πού περιέχει ὁ τόμος *Ποιήματα τοῦ Σαχτούρη*, ὑπάρχουν δύο μόνον ἔξολοκλήρου ἀρχαιόθεμα ποιήματα, δσο βλέπω: τό «Δέν είναι ὁ Οἰδίποδας» καί ἡ «Πασιφάη» – καί τά δύο περιέχονται στή συλλογή *Παραλογαίς* πού δημοσιεύτηκε τό 1948 (*Ποιήματα*, σ. 73 καί 76).

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ

“Ενας μεγάλος ούρανός γεμάτος χελιδόνια
τεράστιες αἱθουσες δωρικές κολόνες
τά πεινασμένα τά φαντάσματα
καθισμένα σέ καρέκλες στίς γωνιές
νά κλαίνε
τά δύματα μέ τά νεκρά πουλιά
ὁ Αἴγιστος τό δίχτυ ὁ Κώστας
ὁ Κώστας ὁ φαράς ὁ πονεμένος
ἔνα δωμάτιο γεμάτο τούλια πολύχρωμα
πού ἀνεμίζουνε
νεράντζια σπάνε τά τζάμια στά παράθυρα
καί μπαίνουν μέσα
ὁ Κώστας σκοτωμένος

ό Ὁρέστης σκοτωμένος
ό Ἀλέξης σκοτωμένος
σπάνε τίς ἀλυσίδες στά παράθυρα
καί μπαίνουν μέσα
ὁ Κώστας ὁ Ὁρέστης ὁ Ἀλέξης
ἄλλοι γυρίζουνε στούς δρόμους ἀπό τό
πανηγύρι

μέ φῶτα μέ σημαῖες μέ δέντρα
φωνάζουν τή Μαρία νά κατέβει κάτω
φωνάζουν τή Μαρία νά κατέβει ἀπό τόν

Ούρανό

τ' ἄλλογα τ' Ἀχιλλέα πετοῦν στόν ούρανό
βολίδες συνοδεύουνε τό πέταμά τους
ό ἥλιος κατρακυλάει ἀπό λόφο σέ λόφο
καί τό φεγγάρι είναι ἔνα πράσινο φανάρι
γεμάτο οἰνόπνευμα
τότε νυχτώνει ἡ σιωπή τούς δρόμους
καί βγαίνει ὁ τυφλός μέ τό μπαστούνι του
παιδιά τόν ἀκλονθᾶνε στίς μύτες τῶν ποδιῶν
δέν είναι ὁ Οἰδίποδας
είναι ὁ Ἡλίας τής λαχαναγορᾶς
παίζει μιάν ἔξαντλητική θανάσιμη φλογέρα
είναι ὁ νεκρός Ἡλίας τής λαχαναγορᾶς

Πέρα ἀπό τόν τίτλο καί τούς τελευταίους στίχους πού αἱρουν τό δνομα (δχι τό πρόσωπο) τοῦ Οἰδίποδα, ὑπάρχουν στό ἐσωτερικό τής ποιητικῆς σκηνοθεσίας καί ἄλλα ἀρχαῖα σήματα, τά δύοια μεταφέρονται στό νεοελληνικό – κατοχικό καί μετακατοχικό – σφαγεῖο: οἱ δωρικές κολόνες, τά δώματα, ὁ Αἴγισθος καί τό δίχτυ του, ὁ Ὁρέστης, ὁ Ἀχιλλέας καί τά ἄλογά του. “Ολα αὐτά τά ἀρχαῖα σύμβολα είναι πιά στό Σαχτούρη πεινασμένα φαντάσματα, εἴτε κάθονται στίς καρέκλες καί στίς γωνιές, εἴτε περιφέρονται στούς δρόμους, ἀνεβοκατεβαίνοντας τόν ούρανό. “Οταν ἡ σιωπή νιγντώνει

τούς δρόμους τοῦ ποιήματος καί τό φεγγάρι γίνεται φανάρι πράσινο, γεμάτο οἰνόπνευμα, χτυπᾶ τό μπαστούνι του καί ὁ τυφλός Οἰδίποδας – νεκρός καί αὐτός, ὅπως καί τά παιδιά πού τόν ἀκολουθοῦν περπατώντας στίς μύτες. Δύο λοιπόν διαβόητες ἀρχαῖες φαμελιές (οἱ Λαβδακίδες καί οἱ Ἀτρεΐδες), φονιάδες ἡ σκοτωμένοι, ἔνας πρόωρα ἀφανισμένος ἥρωας τοῦ Ὁμίρου (ὁ Ἀχιλλέας) μυθοποιοῦν καί ἀπομυθοποιοῦνται, καθώς ἀναστρέφονται τό σκοτωμένο ψαρά Κώστα, τό σκοτωμένο Ἀλέξη καί τή Μαρία, πού ἔχει στό μεταξύ ἀναληφθεῖ. Στό κέντρο τοῦ μειχτοῦ αὐτοῦ χοροῦ κινεῖται ὁ Ἡλίας τῆς λαχαναγορᾶς, πού δέν είναι ο Οἰδίποδας, καί ὅμως, χωρίς νά τό θέλει, τόν ύποδύεται.

Καί τώρα ή «Πασιφάη» – τό δεύτερο ἀρχαιόθεμο ποίημα.

ΠΑΣΙΦΑΗ

Τά παγωμένα χέρια
ψάχνουν τά σύννεφα
βρίσκουν τό μύλο
μέσα στά σύννεφα
νά γυρίζει δίχως φτερά
βρίσκουν τό φάντασμα
τῆς καμινάδας δίχως κεφάλι
βρίσκουν τό σταυρό
τῆς ἄγριας φοβέρας
τό τρύπιο πιθάρι
τῆς βροχῆς
βρίσκουν ἀκόμα
τό φεγγάρι τῆς ἄνοιξης
σθησμένο
νά καπνίζει
μέ γύρω γύρω του
πασχαλιές

τά παγωμένα χέρια
πιάνουν τό νῆμα
τῆς Ἀριάδνης
καί τότε βρίσκουν
τσακισμένη
κομματιασμένη
τήν ξύλινη ἀγελάδα
τῆς βασίλισσας
κι ἀκόμα βρίσκουν
μέσα στά σύννεφα
πῶς νά τό πῶ

τά ἴδια της μάτια
ἄγρια τρελά
καί διψασμένα

σάν ἀστραπές

Κι αὐτό τό ποίημα, μέ τόν τίτλο του καί δύο τουλάχιστον ἐσωτερικά του σήματα (τό νῆμα τῆς Ἀριάδνης καί τήν ξύλινη ἀγελάδα τῆς βασίλισσας), παραπέμπει σ' ἔνα ζωόμορφο ἀρχαῖο μύθο, δπού ή ἔξουσία, ὁ ἔρωτας, ή τέχνη καί ἔρευνα σμίγουν, ὅπως ἔξαλλο μέσα στήν ἴδια ἱστορία σμίγουν καί οἱ ἀνθρωποι μέ τά ζῶα. Δέν ἔχω καιρό γιά διεξοδική ἀνάπτυξη τοῦ ἀρχαίου μύθου. Δίνω μόνο τά πιό χοντρά του στίγματα.

‘Η Πασιφάη είναι γυναίκα τοῦ Μίνωα, κόρη τοῦ ‘Ηλιου, ἔχει ἀδέλφια τόν Περσέα καί τόν Αἰήτη καί ἀδελφή τή μαγική Κίρκη. Η ἴδια ἔρωτεύεται παράφορα ἔνα ταῦρο, ἀντίδωρο τοῦ Ποσειδώνα σέ κάποια προσευχή ἔξουσίας τοῦ Μίνωα. ‘Ο Μίνωας ὅμως ξεχνᾶ, ὅπως τό ύποσχέθηκε, νά θυσιάσει τόν ταῦρο στόν Ποσειδώνα, μόλις βγει ἀπό τή θάλασσα. Ό ταῦρος λοιπόν κυκλοφορεῖ καί ρίχνει σέ ἀβάσταχτο ἔρωτα τή βασίλισσα Πασιφάη. Μήν ἔχο-

ντας ή Πασιφάη ἄλλον τρόπο νά σμίξει μέ τόν ποσειδώνειο ταῦρο, ἀπευθύνεται στόν τεχνίτη Δαίδαλο πού τῆς φτιάχνει ἔνα τέλειο δμοίωμα ἀγελάδας, ἔύλινο καί κούφιο. Μπαίνει μέσα, ἔξαπατά τόν ταῦρο καί ἀπό τήν ἀφύσικη ἐρωτική τους ἔνωση γεννιέται ὁ γνωστός Μινώταυρος. Ἡ ἐμπλοκή τοῦ Θησέα μέσα στήν ιστορία αὐτή καί ὁ ρόλος τῆς Ἀριάδνης εἶναι πράγματα γνωστά – τά παραλείπω.

Στό ποίημα, λοιπόν, τοῦ Σαχτούρη, πού ιστορεῖ τήν ἔξερευνητική περιπλάνηση ἐνός σύγχρονου ἀνομάτιστου Θησέα μέ παγωμένα χέρια καί μέσα σ' ἔνα σύγχρονο λαβύρινθο, δέν ὑπάρχει θέση γιά ἄθλους. Ἀντίθετα ἡ ἔξερεύνηση δόηγει μόνο στήν ἀνακάλυψη ἀπό σπαράγματα: (α) τῆς κομματιασμένης ἔύλινης ἀγελάδας (ὅπου καί κρυμμένη ἡ Πασιφάη ἔσμιξε μέ τόν ταῦρο), καί (β) τῆς ἴδιας τῆς βασίλισσας, πού δέν τῆς ἀπόμειναν πιά παρά μόνο τά ἄγρια, τρελά καί διψασμένα, σάν ἀστραπές, μάτια τῆς – κι αὐτά ἀνάμεσα στά σύννεφα. Στή θέση λοιπόν τῆς ἀρχαίας ἐπιτυχίας, ἔμεινε ἐδῶ μόνος καί διαμαρτυρόμενος ὁ ἐρωτικός ἐφιάλτης, πού δέν εἶναι πιά μόνον ἐρωτικός. Εὔρετής καί εὕρημα ἐμπαίζονται ἀπό τούς θεούς, ἀναλώνονται μέσα στά πάθη τους, κι δι τί ἀπομένει ἀπό τήν τελική παγωνιά καί καταστροφή εἶναι αὐτή ἡ τελευταία τρέλα τοῦ ἀνθρώπου, πού λάμπει ἡ δίψα τῆς σάν ἀστραπή. Τό τοπίο, ἐπομένως, τοῦ ποιήματος – σύγχρονο καί φασματοποιημένο (ἀνάλογο μέ τοῦ Οἰδίποδα) – χάρη στήν Πασιφάη καί τό μύθο της, βυθίζεται πίσω στό χρόνο καί, διασχίζοντας τή φύση καί τήν ιστορία, ἀποβαίνει σχεδόν μεταφυσικό, μένοντας παρά ταῦτα στήν καρδιά τῆς φύσης.

“Υστερα ἀπό τήν παρέκβαση προχωρῶ στή στα-

τιστική σύσταση τοῦ ζωολογικοῦ κόσμου τοῦ Σαχτούρη, πού τήν ὑποσχέθηκα ἀπό τήν ἀρχή.

1. “Αν διαιρέσουμε τά ποιητικά ζῶα τοῦ Σαχτούρη σέ χερσαῖα, θαλάσσια καί πετούμενα, τότε τά πρωτεῖα (ποσοτικά τουλάχιστον) ἀνήκουν στά πουλιά. Πενήντα δύο παραπομπές ἐπιφυλάσσονται μόνο στό γενικό ὅρο πουλιά, ὅταν δέν ἔξειδικεύονται: ἐνῷ ἀντίστοιχα ἡ λέξη γένους ψάρια ἔχει δεκαπέντε παραπομπές καί οἱ λέξεις θηρία, ζῶα καί τέρατα, μαζί, ἔντεκα παραπομπές. Τοῦτο σημαίνει ὅτι στό ζωολογικό κόσμο τοῦ Σαχτούρη πλεονάζουν τά πετούμενα.

2. Στό ἐσωτερικό τώρα, τοῦ γένους τῶν πουλιῶν ὃς ὀνομασμένο εἶδος ὑπερτεροῦν τά περιστέρια (δέκα παραπομπές): ἀκολουθοῦν τά χελιδόνια (όκτω παραπομπές), οἱ ἀετοί (ἔξι παραπομπές) ἐνῷ τά κοκόρια κι οἱ πετεινοί μᾶς δίνουν σύνολο δέκα παραπομπῶν. Υψηλό δείχτη συχνότητας ἔχουν κι οἱ πεταλούδες (όκτω παραπομπές). Τά ἄλλα φτερωτά, στόν οὐρανό ἢ στή γῆ, κυμαίνονται ἀνάμεσα στό δείχτη ἔνα καί δύο: σπουργίτι, κόρακας, γύπας, ὄρτυκι, νυχτερίδα, μέλισσα, κουκουβάγια, παπαγάλος, κύκνος καί παγώνι.

3. Στά χερσαῖα ζῶα ἐπιβάλλονται οἱ σκύλοι (μέ εἴκοσι παραπομπές): ἔπονται τά ἀρνιά καί τά πρόβατα (δέκα παραπομπές σύνολο), καί ἀκολουθοῦν τά ἄλογα (ἐννέα παραπομπές). Ἡ γάτα, τό γαϊδούρι, ὁ λαγός καί ὁ πάνθηρας φιλοξενοῦνται μόνο σ' ἔνα ποίημα ἀπό μιά ώς τέσσερις φορές. Δέν λείπουν οὔτε καί τά μερμήγκια καί τά ποντίκια, σέ χαμηλή πάντως συχνότητα.

4. Τά ψάρια δέν ἔξειδικεύονται. Μόνο τά λέπια τους ἀπομονώνονται δύο φορές, ἀντίστοιχα πρός τά

φτερά τῶν πουλιῶν πού προβάλλονται μόνα τους ὀκτώ φορές.

Ἐπέμεινα στή στατιστική σύνθεση αύτοῦ τοῦ ζωολογικοῦ συστήματος, γιατί πιστεύω ότι τὸ ἀναλογικό πλῆθος κάθε γένους καὶ εἰδούς, σέ συνδυασμό μέ τά χρώματα καὶ τούς ἥχους του, μᾶς δίνει μία τουλάχιστον διάσταση (τήν ποσοτική) τοῦ τρόπου πού ὁ Σαχτούρης ἀναπαριστᾶ τὸν φυσικό κόσμο καὶ τὸν μετασχηματίζει σέ ποιητικό σύστημα. Πάντως κάθε προσπάθεια γιά μονοσήμαντη ἀποκωδικοπίηση δποιουδήποτε ζώου μέσα στήν ποίηση τοῦ Σαχτούρη (εἴτε ἐκφράζεται ως γένος εἴτε ως εἶδος) εἶναι, πιστεύω, καταδικασμένη σέ ἀποτυχία.

Ἐκεῖνο ἀντίθετα πού πρέπει κανείς νά προσέξει εἶναι ἡ γειτονία καὶ ἡ συμπλοκή τοῦ κάθε ζώου μ' ἔνα ἄλλο ζῶο ἢ πρόσωπο μέσα στὸν ποιητικό θύλακα. Καί ἀκόμη ἡ συμπεριφορά τῶν ποιητικῶν αὐτῶν ζώων, εἴτε καταγράφεται μέσα στὸ ποίημα μέ τὸ ρῆμα, εἴτε δηλώνεται μέ τό ἐπίθετο καὶ ὅποιονδήποτε ἀνάλογο προσδιορισμό. Τέτοιοι πίνακες δέν εἶναι δυνατό τώρα νά δοθοῦν (οὕτε ὁ ἕδιος τοὺς ἔχω ἀκόμη συστηματικά συντάξει). Πάντως θά παραθέσω δρισμένα παραδείγματα πού ὑποδείχνουν ἐστω τήν ἀπόσταση πού χωρίζει τὸ ζωολογικό ποιητικό σύμπαν τοῦ Σαχτούρη ἀπό τὸν πραγματικό κόσμο.

Καταρχήν κάποια χαραχτηριστικά ρήματα πού δραστηροποιοῦν παράξενα τά ζῶα τοῦ Σαχτούρη:

- Δέν οὐρλιάζει μόνο ὁ σκύλος, ἀλλά καὶ τά περιστέρια καὶ τά ἀρνιά, ὅπως ἔξαλλον καὶ τό φεγγάρι.
- Δέν κελαηδοῦν μόνο τά πουλιά, ἀλλά καὶ τό γαϊδουράκι, καὶ ὁ λαγός, κι ὁ πετεινός, ὅπως

ἔξαλλον καὶ ὁ ἄνθρωπος.

- Δέν μιλοῦν μόνο οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά καὶ τά πουλιά καὶ ὁ ἀετός.
- Δέν ὄρμοῦν μόνο ὁ σκύλος ἢ ἡ γάτα ἀλλά καὶ ἡ πεταλούδα.
- Δέν ἀγαποῦν μόνο τά πουλιά, ἀλλά καὶ τά ψάρια.
- Δέν βογγᾶ μόνο ἡ γυναίκα, ἀλλά κι ὁ σκύλος κι ὁ λαγός.
- Κλαίνε καὶ τά ψάρια ὅπως καὶ οἱ σκύλοι.
- Καίγονται ἢ καῖνε ἀδιάκριτα πουλιά, ψάρια, σκύλοι, πετεινοί καὶ ἄνθρωποι.

Καί τώρα κάποιοι στίχοι πού δείχνουν τή συμπεριφορά αὐτή καθαρότερα μέσα στό ποιητικό πλαίσιο:

- βόγγας μαῦρο ἔντομο ὁ τρελὸς λαγός
- εἶδα τό ψάρι πάνω στόν τοῖχο νά ξυπνάει νά γράφει γράμματα κόκκινα πυκνά
- μαῦρα περιστέρια διώχνανε τόν ἥλιο
- καί μέσα του ἔκαιγε ἔνα μικρό χρυσό ψαράκι
- μές στήν καρδιά μου ἔχω ἔνα ἥμερο πουλί ἀν τ' ἀφήσω νά βγει τά δόντια του θά σέ κατασπαράξουν
- ὁ σκύλος [...] ἔκλαιγε σάν κακό πουλί
- τό ψάρι μελετάει τό κυπαρίσσι
- γιατί μετράνε τά πουλιά τήν ἄνοιξη μέ τά μαχαίρια;
- πελώριοι, αἰωνόβιοι ἀετοί παραμιλοῦσαν
- κοράκια ντύθηκαν κόκκινα σάν πόρνες
- τό περιστέρι περίσσεψε ἀπό τρόμο

Μέσα ἀπό τούς στίχους πού παρέθεσα δέν φαίνεται μόνο ἡ ἀπροσδόκητη ρηματική συμπεριφορά τῶν ζώων, ἀλλά καὶ ἡ γειτονία τους μ' ἄλλα ζῶα

καί ἀνθρώπους, δῆτας ἐπίσης καί οἱ ἐπιθετικές τους ιδιότητες. Τά παραδείγματα εἶναι πολύ λίγα, γιά νά καταλήξουμε ἐδῶ καί τώρα σέ όποιαδήποτε πορίσματα. Σκοπός μου ἔταν ἀπλῶς καί μόνο νά ἐρεθίσω μέ τήν ὅψη καί τά ἔργα τῶν ποιητικῶν αὐτῶν ζώων. Πάντως προτοῦ κλείσω τό κεφάλαιο, θά ἐπιμείνω λίγο σέ μια εἰδική προβολή τῶν ζώων: ὅταν αὐτά χρησιμοποιοῦνται στό πλαίσιο μιᾶς παρομοίωσης. Ἐδῶ φαίνονται καθαρότερα δύο κυρίως πράγματα: α) ή σύζευξη τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς φύσης μέ τά ζῷα· καί β) ή μυστική συγγένεια τῶν ποιητικῶν αὐτῶν ζώων μεταξύ τους.

Παραδείγματα τῆς πρώτης κατηγορίας:

- κόκκινο φεγγάρι
οὔρλιαζε δεμένο
σά σφαγμένο βόδι
- εἶμαι
κατάστικτη
ἀπό κόκκινο κακό
ὅμως καθαρή
σάν τό ἔλαφι
- οὔρλιάζει ή γυναίκα
στό κρεβάτι
σάν παγωμένο περιστέρι
- ὁ ἀνθρωπος-πετεινός ἀνάβει μόνος του καίει
- θά σου βρῶ πάλι τό σπασμένο μπαλκόνι
καί τό σκύλο ούρανό

Παραδείγματα τῆς δεύτερης κατηγορίας:

- βόγγαε μαῦρο ἔντομο ὁ τρελός λαγός
- ὁ σκύλος [...] ἔκλαιγε σάν κακό πουλί
- δροῦσαν καί τά ξέσχιζαν
οἱ πεταλούδες-σκύλοι
- ἔνα μικρό ἀσπρόμαυρο γατάκι
σάν πουλί

- τότε τό ἄσπρο περιστέρι μ' ἄγρια δόντια
σά σκύλος οὔρλιαζε μέσα στή νύχτα
- ὁ ἄγιος πετεινός
κι ἔκθαμβο ἐρώτημα τό χελιδόνι
γύρω ἀπό ἔναν ἀσημένιο θάνατο
ἔχουν πιαστεῖ

Τό ἀρχαιόθεμο ποίημα «Πασιφάη» ἀποτελεῖ, θά ἔλεγα, καλό δόηγό, γιά νά μπούμε κάπως ὑποψιασμένοι στό ζωολογικό κόσμο τοῦ Σαχτούρη, ἀναζητώντας τή μορφή του καί τά ἔργα του. Ή ἐρωτική ἔνωση τῆς Πασιφάης μέ τόν ποσειδώνειο ταῦρο καί ή γέννα τοῦ Μινώταυρου παραπέμπουν σέ μιά τουλάχιστον κατηγορία ζωόμορφων ἀνθρώπων καί ἀνθρωπομορφικῶν ζώων, πού κυκλοφοροῦν ώς ἀπειλητικά ή ἀγαθά τέρατα μέσα στήν ποίηση τοῦ Σαχτούρη.

Ἡ ξύλινη ἔξαλλου ἀγελάδα, μέσα στήν όποια κρύβεται ή Πασιφάη γιά νά δελεάσει τόν ταῦρο, μᾶς προσφέρει κάποιο κλειδί γιά νά καταλάβουμε τή φύση καί τό ρόλο τῶν ζώων μέσα στό ποιητικό σύστημα τοῦ Σαχτούρη. Ή ζωώδης μορφή σπάνια εἶναι καθαρό ζῷο· συχνά συναποτελεῖ καί προσωπεῖο ἀνθρώπου ή, ἀντίθετα, τό κρυμμένο, ἀπωθημένο του ἔνστικτο. «Ἐνα ζῷο ὅμως μέσα στήν ποίηση τοῦ Σαχτούρη μπορεῖ νά λειτουργεῖ καί ώς μηχανή, δῆτας ἔξαλλου καί τό ξύλινο ὄμοιώματα ἀγελάδας πού κατασκεύασε γιά χάρη τῆς ὁ Δαίδαλος. Πάντως εἴτε μέ τή μείζη, εἴτε μέ τήν ὀμοιβαία μεταμόρφωση καί ἀντιμεταχώρησή τους, ζῷα καί μηχανές ὅμιλοιν μεταξύ τους, σπαράσσονται η συναλλάσσονται, δημιουργώντας ἔνα δικό τους φανταστικό κόσμο, πού λίγο πολύ μοιάζει μέ τόν είκαστικό κόσμο τοῦ Ιερώνυμου Μπός.

Ἡ σύγκριση αὐτή πιστεύω πώς ὅχι μόνο αὐθαίρετη δέν εἶναι, ἀλλά μπορεῖ νά ἀποδειχτεῖ καί ἀποκαλυπτική. Γιατί:

(α) "Οπως στὸν Μπός, ἔτσι καὶ στὸ Σαχτούρη, ζῶα, ἄνθρωποι καὶ μηχανές δέν ἐναλλάσσουν μόνο τή μορφή τους, ἀλλά καὶ τό ἥθος τους,

(β) "Οπως στὸν Μπός, ἔτσι καὶ στὸ Σαχτούρη ἡ ἐναλλαγή καὶ ἀνάμειξη ἄνθρωπου, ζώου καὶ μηχανῆς φασματοποιεῖ τόν πραγματικό κόσμο καὶ τόν ἐλέγχει στή βαθύτερη σύστασή του καὶ ἀντινομία.

(γ) "Οπως στὸν Μπός, ἔτσι καὶ στὸ Σαχτούρη ἡ συνουσία καὶ ἡ συμπλοκή ἄνθρωπου, ζώου καὶ μηχανῆς, ἐνῷ ὁδηγοῦν σ' ἔνα κοσμικό σύστημα, ἐντέλει ἀφήνουν κάθε ποιητική μορφή, μέσα σ' αὐτή τή συμπλοκή, νά κρατᾶ τό δικό της ἐναργές περιγραμμα.

(δ) Τέλος, ὅπως στὸν Ἱερώνυμο Μπός, ἔτσι καὶ στήν ποίηση τοῦ Σαχτούρη ἡ ἔσχατη λειτουργία τοῦ ἄνθρωποζωικοῦ συμπλέγματος καὶ τοῦ ζώουμηχανῆς συνθέτουν, χάρη στήν δλότελα ἀντιρεαλιστική ἐπιχρωμάτισή τους, ἔνα κόσμο ὁνειρικό καὶ συνάμα ἐφιαλτικό, μέσα στόν ὅποιο ἀπελευθερώνονται οἱ ἐνοχές μας καὶ οἱ ὀρμές μας, κρίνοντας ταυτόχρονα τόν ἑαυτό τους καὶ τίς αἰτίες τους.

(1980)