

[Α] Είναι επικίνδυνη και μοιραία σπουδή, εκτός από την πάραλογη επιπολαρίη που σέρνει μαζί της, η περιφρόνηση όσων δεν συλλαμβάνει ο νους μας. Γιατί αφού κατά την ωραία νοημοσύνη σας έχετε καθορίσει τα όρια της αλήθειας και του φέματος, κι αν τύχει κατ' ανάγκην να καταλήξετε να πιστέψετε πράγματα ακόμα πιο αλλούτοτα από εκείνα που αρνείστε, είσαστε κιόλας υποχρεωμένος να εγκαταλείψετε αυτά τα όρια. Αυτό, λοιπόν, που μου φαίνεται ότι φέρνει τόση γκαταστασία στις συνεδρήσεις μας, σε επούτες τις θρησκευτικές ταραχές όπου βρισκόμαστε, είναι η απεμπόληση —από τη μεριά των καθολικών— της πίστης τους. Φαντάζονται πως παριστάνουν επιτυχώς τους μετριοπαθείς και τους μπασμένους στα πράγματα όπου έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Όμως, εκτός αυτού, εκείνα που δεν καταλαβαίνουν τι κέρδος είναι για τον επιτίθεμενο να αρχίσετε να υποχωρείτε και να κάνετε πίσω και πόσο αυτό του εμφύγει όντας συνεχίσει τη διείσδυσή του, εκείνα τα θέματα που επιλέγουν ως τα πλέον μηδαμινά είναι καμιά φορά πολύ σημαντικά. Η πρέπει να υποτάσσεται κανείς καθ' ολοκληρίαν στην εξουσία της εκκλησιαστικής μας διακυβέρνησης ή να απέχει καθ' ολοκληρίαν. Δεν εναπόκειται σε εμάς να καθορίσουμε τον βαθμό υποταγής που της οφείλουμε. Κι εξάλοου μπορώ να πω, επειδή το δοκίμασα ασκώντας στο παρελθόν αυτή την ελευθερία μου να επιλέγω και ιδιωτικά να ξεκαθαρίζω τα πράγματα —παραβλέποντας ορισμένα σημεία του τυπικού της Εκκλησίας μας, που φαίνονται να έχουν μορφή πιο μάταιη από άλλα ή πιο περίεργη—, όπι όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσω με

διαβασμένους ανθρώπους, βρήκα πως αυτά τα πράγματα έχουν συμπαγή και πολύ σταθερή βάση και πως δεν είναι παράγοντας και η άγνοια που μας κάνουν να τα δεχόμαστε με λιγότερο σεβασμό από τα υπόλοιπα. Γιατί δεν θυμόμαστε πόσες αντιφάσεις διακρίνουμε ακόμα και στην ίδια μας την κρίση; Πόσα πράγματα μας χρησίμευαν χτες ως άριθμα πίστης, που μας φαίνονται μύθοι σήμερα; Η κενότητα και η περιέργεια είναι οι δύο μάστιγες της ψυχής μας. Η τελευταία μάς βάζει να χάνουμε τη μύτη μας παντού και η πρώτη μάς απαγορεύει να αφήνουμε οπιδήποτε άλιτο και αναποφάσιστο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ (1572-1576, 1578-1580)

Περί της φιλίας

[Α] Εξετάζοντας με τη τρόπο δούλευε ένας ζωγράφος που έχω, μου ήρθε η επιθυμία να τον μυηθώ. Διαλέγει το αραιότερο μέρος, τη μέση ενός τοίχου, για να βάλει έναν πίνακα καμωμένο με όλη την τημαστοριά και τα κενά γύρω γύρω τα γεμίζει με «γκροτέσκα», τα οποία είναι φανταστικές ζωγραφιές χωρίς χάρη άλλη από την ποικιλία και το παράξενο. Τι άλλο αλήθεια είναι επούτα τα γραφτέ μου παρά γκροτέσκα και σώματα τερραύδη, από διάφορα μέλη κολλημένα κομμάτια, χωρίς ορισμένη μορφή, που δεν έχουν παρά τυχαία τάξη, σειρά και αναλογία;

Το πάνω μέρος είναι μια δύορρη γνωμάκα και το υπόλοιπο φάρι.⁵²³

Πάω καλά με τον ζωγράφο μου σ' επούτο το δεύτερο σημείο, αλλά μένω πίσω στο άλλο και καλύτερο μέρος· γιατί το ταλέντο μου δεν προχωρεί τόσο που να τολμήσω να καταπιεστώ με

κύρος του.) Ο Μοντάίν, αν και χρησιμοποιούσε πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις τους στα γαλλικά, ανέτρεψε σε συλλογές αποφθεγμάτων —θησαυρίσματα— αρχαίων συγγραφέων, που κυκλοφορούσαν ευρέως στην εποχή του και όπου η πρώτη παρατούπου δεν ήταν πάντα στηριζόμενη.

⁵²³ Οράτιος, *Ποιητική τέχνη*. Ο Μοντάίν παραθέτει το πρωτότυπο κατά προσέγγιση. Ισως πρόκειται για αναφορά από μνήμης.

έναν πλούσια διακοσμημένο και δουλεμένο πίνακα, καμιμωμένο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Μου ήρθε στον νου να δικαιοστώ έναν από τον Επιέν υπε λα Μποεσί,⁵²⁴ που θα τιμήσει όλο το υπόλοιπο αυτού εδώ του γραφτού. Είναι μια πραγματεία που την ονόμασε *Η θεληματική δουλεία* εκείνοι όμως που δεν την ξέρουν πολύ ορθά την ξαναβάφτισαν το *Κατέ Ερός*. Την έγραψε δίπλη δοκιμής, στα υάτα του,⁵²⁵ εγκώμιο στην ελευ-

⁵²⁴ Γενημένος στο Σαρλά, σε μικρή απόσταση από τον πύργο του Μονταίν, ο Επιέν υπε λα Μποεσί ήταν μέλος του Κονοβουλίου του Μποργώ. Γνωστός για την ευθύνη του χαρακτήρα του, ουμανιστής και ποιητής, άσκησε βαθιά επιρροή στον νεότερό του Μονταίν από την πρώτη κιόλας στηγμή της γνωριμίας τους το 1557, όταν ο Μονταίν συμμετείχε στο Κοινοβούλιο του Μποργώ, ώς τον θάνατό του από δυσενεργία το 1563. Η πανώλα είχε κάνει την εμφάνισή της στην περιοχή του Περιγκόρ και είναι πιθανό, όπως υποστηρίζει ο Μονταίν, να μολύνθηκε και ο Ντε λα Μποεσί. Ο Μονταίν, κληρονόμος της βιβλιοθήκης του Ντε λα Μποεσί, σύμφωνα με την επιθυμία του φίλου του, σκόπευε να εκδώσει το ποιητικό του έργο (βλ. το δοκίμιο 29), καθώς και τα πολιτικά του εγκερίδια, το γνωστότερο από τα οποία είναι ο Λόγος περί θεληματικής δουλείας (*Πραγματεία περί εθελοδονίας στην ελληνική έκδοση*), που κυκλοφορούσε σε λειρόγραφα αντίτυπα. Πράγματι, το 1571 ο Μονταίν τύπωσε τα ποιήματα και τις μεταφράσεις του Ντε λα Μποεσί (Ξενοφών και Πλούταρχος), εγκατέλειψε όμως την ιδέα να εκδώσει τον Λόγο επειδή στο μεταξύ το έργο είχε κυλοφορήσει υπό τον τίτλο *Contre l'in* (Κατά Ενός), ενοδώντας «εναντίου τυράννου, δηλαδή με αισιό σκοπό», όπως δηλώνει ο Μονταίν, αναφερόμενος στο γεγονός πως ο Λόγος είχε τυπωθεί αποσπασματικά και ανώνυμα το 1574 (στη συλλογή *Επινηγή [Δημαδή Εγρεγτήριο]* των Γάλλων, που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και τις πολιτικές βλέψεις των διαμεριτών) και στο σύνολό του το 1576, μεταξύ διαφόρων λιθενογραφημάτων, που έβαλαν κατά της μοναρχίας. Ο Ντε λα Μποεσί υποστηρίζει πως οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και ίσοι, πως πρέπει να θεωρούνται σύντροφοι και αδελφοί και πως η ελευθερία είναι φυσική και θεϊκή. Στην αναταραχή των Θρησκευτικών Πολέμων που συγχέονται τα χρόνια τη Γαλλία, τέτοιες δημοκρατικές και τουλάχιστον τολμηρές ιδέες έκαναν εντύπωση και αποτελούσαν, από τη σκοπιά κάθε θρησκευτικής και πολιτικής μερίδας, πλούσιο θετικό ή αρνητικό υλού.

⁵²⁵ Στην έδιστη των Δοκιμίων του 1580 ο Μονταίν είχε σημειώσει πως ο

θερία κατά των τυράννων. Τριγυρίζει εδώ και καιρό στα χέρια μιαλωμένων αενθρώπων που την έχουν σε μεγάλη και αξιοδίκη υπόληψη. Γιατί είναι υψηλόφρονη και μεστή, όσο μπορεί να γίνει. Ωστόσο, πολύ απέχει από το να είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να φτιάξει· κι αν, στην πιο προχωρημένη ηλικία που τον γνώρισα, είχε βάλει μπροστά ένα τέτοιο σχέδιο σαν το δικό μου να γράψει αυτά που θα γενούσε το κεφάλι του, θα βλέπαμε διάφορα σπάνια πράγματα που θα μιας έφερναν πολύ κοντά στη δόξα της Αρχαιότητας· γιατί ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο των φυσικών χαρισμάτων δεν γνωρίζω άνθρωπο που θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. Όμως από αυτόν δεν απέμεινε παρά επούτη γ πραγματεία – και αυτή κατά τύχη, και πιστεύω πως δεν την ξανασείδε από τότε που έφυγε από τα χέρια του –, καθώς και μερικά μυημόνια σχετικά με το Διάταγμα του Ιανουαρίου, που οι εμφύλιοι πόλεμοι μας κατέστησαν περίφημα και τα οποία θα βρουν αλλού [ει] ίσως [α] τη θέση τους.⁵²⁶ Αυτά είναι ό, τι μπόρεσα να περισώσω από τα κατάλοιπά του [ει] — εγώ που με άφησε, με σύσταση τόσο γεμάτη αγάπη, στη διαθήκη του, εκεί όπου η ψυχή του είχε φτάσει στο στόμα του, κληρονόμο της βιβλιοθήκης του και των εγγράφων του — [Α] εκτός μεταφράσεις του Ντε λα Μποεσί (Ξενοφών και Πλούταρχος), εγκατέλειψε

⁵²⁶ Ντε λα Μποεσί είχε γράψει τον Λόγο καινώ δεν ήταν ακόμα δεκαοκτά χρονών. Οι ειδικοί θεωρούν πιθανότερο ότι ο Λόγος γράφτηκε την περίοδο 1552-1553, όταν ο Ντε λα Μποεσί φοτούσε στο πανεπιστήμιο της Ορλεάνης και ήταν 22 ή 23 ετών.

⁵²⁶ Πρόκειται για την πραγματεία *Mémoire sur la pacification des troubles (Μημόνιο περί της ειρήνευσης των ταραχών)*, που έπειτα του βασιλικού διατάγματος της 17ης Ιανουαρίου 1562, το οποίο επέτρεπε στους διαβατορύμενους να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στην εξοχή και στα περίχωρα των πόλεων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ήταν [αντίθετοι] στην Σύνοδο της Νικαίας, ούτε στα σύμβολα ούτε στην Παλαιά και Κανή Διαθήκη. Δινόταν έτσι κάποιο δέγμα ανοχής και ανεξιθηροτιάς, το οποίο αστόσι δεν καρποφόρησε και οι Θρησκευτικοί Πόλεμοι συνέχισαν εντύπωση και αποτελούσαν, από τη σκοπιά κάθε θρησκευτικής Κίστης. Δεν έχει τεκμηριωθεί ότι αυτό το κείμενο ανήκει στον Ντε λα Μποεσί.

από το βιβλιαράκι με έργα του που κυκλοφόρησα.⁵²⁷ Μάλιστα, είμαι ιδιαίτερα υποχρεωμένος απέναντι σε αυτό το κείμενό του, επειδή στάθηκε η αφορμή της πρώτης μας επαφής. Γιατί μου το είχαν δεῖξε πολύ προτού του δω και με έκανε να πρωτομάθω το όνομά του, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο γι' αυτή τη φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ μας όσο ο Θεός το θέλησε, τόσο ολοκληρωτικά και τόσο τέλεια, ώστε σίγουρα δεν βρίσκεται τέτοια όμοια στα βιβλία⁵²⁸ και ανάμεσα στους συγχρόνους μας δεν βλέπεις να υπάρχει ούτε ίχνος της. Χρείαζονται τόσες συγκυρίες για να οικοδομηθεί τέτοια φιλία, ώστε είναι πολύ αν η τύχη το καταφέρει μία φορά στους τρεις αιώνες.

Προς τίποτε άλλο δεν φαίνεται να μας σπρώχνει περισσότερο η φύση όσο προς τη συναναστροφή. Ιει Και ο Αριστοτέλης λέει πως οι καλοί νομοθέτες νοιάστηκαν περισσότερο για τη φιλία παρά για τη δικαιοσύνη. [α] Το ύψιστο, λοιπόν, σημείο της τελείωτης στη συναναστροφή είναι η φιλία. Γιατί Ιει γενικά όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που η σωματική απόλαυση ή το διάφορο, η δημόσια ή ιδιωτική ανάγκη πλάθουν και τρέφουν, είναι τόσο όμορφοι και γενναίδωροι, και τόσο λιγότερο φιλίες όσο ανακατεύουν άλλες αιτίες και σκοπούς και απολαβές στη φιλία απ' ό,τι την ίδια τη φιλία.

Όύτε επούτα τα τέσσερα αρχαία είδη φιλίας: η φυσική, η κοινωνική, η φιλία για τον φιλοξενούμενο, η ερωτική, δεν ταιράνουν, ούτε ξεχωριστά ούτε μαζί, να ειπωθούν φιλία.

[α] Από τα παιδιά στους πατέρες η φιλία είναι περισσότερο σεβασμός. Η φιλία τρέφεται με την αμοιβαιότητα, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσά τους εξαιτίας υπερβολικά μεγάλης ανισότητας και αν υπήρχε, θα έθιγε ίσως τις φυσικές τους υποχρεώσεις. Γιατί ούτε ολες οι κρυφές σκέψεις των πατεράδων μπορούν να κονιολογηθούν στα παιδιά, πράγμα

⁵²⁷ Ο Μοντάνι φρόντισε την έκδοση των ποιημάτων του Ντε λα Μποεσί (1572). Βλ. τις σημειώσεις του δοκυμίου 29.

που θα εγκυμονούσε μιαν ανάρμοστη οικείστη, ούτε οι συμβουλές και οι παρανέσεις, που είναι από τα πρώτα καθήκοντα της φιλίας, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τα παιδιά προς τους πατέρες. Βρέθηκαν έθηρ όπου, από έθιμο, τα παιδιά σκότωναν τους πατέρες τους και άλλα όπου οι πατέρες σκότωναν τα παιδιά τους, για να αποφύγουν το εμπόδιο που καμιά φορά δημιουργεί ο ένας για τον άλλον: κατά τρόπο φυσικό ο ένας εξαρτάται από την καταστροφή του άλλου. Υπήρξαν φιλόσοφοι που περιφρόνησαν αυτό τον φυσικό δεσμό, μάρτυρας Ιει ο Αριστοπότος: [α] όταν τον πιέζαν με ερωτήσεις για την αγάπη που οφειλε στα παιδιά του, επειδή είχαν βγει από αυτόν, άρχισε να φτύνει λέγοντας ότι και αυτό επίσης είχε βγει από μέσα του και ότι γεννάμε και φείρες και σκουλήγκια.⁵²⁸ Κι επούτος ο άλλος, που ο Πλούταρχος γήθελε να πείσει να ομονοήσει με τον αδελφό του, απάντησε: «Δεν τον λογαριάζω περισσότερο επειδή βγήκε από την ίδια τρύπα». Είναι, αλήθεια, όμορφη και γεμάτη τρυφερότητα για την «αδελφόγονο» και γι' αυτό στερεώσαμε πάνω της, ο Ντε λα Μποεσί κι εγώ, τον σύνδεσμό μας. Όμως, εκείνη γη ανάμειξη των περιουσιών, εκείνες οι μοιρασίες, και ο πλούτος του ενός να καταλήγει φτάχεια του άλλου, είναι πράγμα που ξεθωριάζει και χαλαρώνει επούτο τον αδελφικό δεσμό. Τα αδέλφια, έχοντας να προωθήσουν την πρόοδο και την προκοπή τους στο ίδιο μονοπάτι με την ίδια ταχύτητα, μοιραία σκοντάφτουν και συχνά σπρώχνουν το ένα το άλλο. Και ακόμα περισσότερο, η αριθμοία και η συμφωνία χαρακτήρων που γεννούν αυτές τις αληθινές και τέλειες φιλίες, γιατί θα πρέπει να βρίσκονται

⁵²⁸ Διογένης Λαέρτιος, *Bloc Aριστίππου*: «[...] Ήταν από τις αντόν των ιδίων ἀπορριπτούσα ὄστερο οὐκ ἔξατον γεγονότα· καὶ ὅς, “Καὶ τὸ φλέγμα”, φησί, “καὶ τοὺς φθεῖρας ἔξη ήμδων ἴσμεν γεννωμένους, ἀλλ’ ἀχρεῖα ὄντα ὡς πορρωτάτω ῥίπτοῦμεν”».

⁵²⁹ Πλούταρχος, *Περί φιλαδελφίας*: «Ἔγὼ δὲ οὐ σεμνὸν οὐδὲ μέγα ποιοῦμαι τὸ ἔκ τῶν αὐτῶν μορίων γεγονένεων».

στα αδέλφια;⁵³⁰ Πατέρας και γιος μπορεί να έχουν ολότελα διαφορετικό χαρακτήρα, το ίδιο και οι αδελφοί. Είναι γιος μου, είναι συγγενής μου, αλλά είναι άνθρωπος άγριος, κατεργάρης ή ανόητος. Και ύστερα, όσο είναι φίλιες που ο νόμος και η φυσική υποχρέωση μας επιβάλλουν, τόσο λιγότερο υπάρχει σε αυτές η προσωπική μας επιλογή και η ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούλησή μας δεν εκδηλώνεται με τίποτα που να είναι περισσότερο δικό της από την αγάπη και τη φιλία. Δεν είναι πως δεν δοκίμασα από αυτή τη μεριά ό, τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει, αφού είχα τον καλύτερο πατέρα που υπήρξε ποτέ και τον πιο πράσινο ώς το έσχατο γήρας του, και που ήταν από οικογένεια ξακουστή από πάππου προς πάππου και υποδειγματική σε αυτό το ζήτημα της αδελφικής οιμόνοιας,

[Β] και ο ίδιος εγώ
γνωστός για τα παρεκά μου αισθήματα προς
τους αδέλφους μου.⁵³¹

[Α] Δεν γίνεται να συγχρίνουμε τη φιλία με την παραφορά για τις γνωσίκες, παρόλο που και αυτή είναι αποτέλεσμα επιλογής μας, ούτε μπορούμε να θέσουμε την παραφορά στην ίδια κατηγορία. Η φωτιά της, ομολογά,

—γιατί δεν είμαι άγνωστος στη θεά που

γιλικά πίκρα απακαπτείνει στα βάσανα του έρωτα—⁵³²

είναι πιο ζωντανή, πιο άγρια και πιο έντονη. Όμως είναι φωτιά επιπόλαιη και άστατη, κυματιστή και ποικιλόμορφη, φωτιά πυρετού, υποκείμενη σε φουντώματα και ανάπτυξες, και που δεν μας κρατάει παρά μόνο μια γωνία μας. Στη φιλία, είναι θέρμη γενική και καθολική, μετρημένη εξάλλου και ισόρροπη, θέρμη σπαθερή και κατακαθισμένη, όλο ηπιότητα και

απαλότητα, που δεν έχει τίποτα το τραχύ και αλγεινό. Και ακόμα περισσότερο στον έρωτα δεν υπάρχει παρά μια ξέφρενη επιθυμία για κάτι που μας ξεφεύγει:

όμοια κυνηγάει τον λαγό ο κυνηγός

στο κρέο, στη ζέστη, στο βονό, στη λαγκαδιά.

σημασία δεν τον δίνει μόνις τον δει πιασμένο για τα καλά και μόνο όταν το θήραμα φεύγει, τρέχει και το κυνηγά.⁵³³

Μόλις ο έρωτας μπει στην κοίτη της φιλίας, πάσι να τει εκεί όπου οι θελήσεις συμπλέουν, φθίνει και αδυνατίζει. Η απόλαυση του εξαφανίζει, γιατί ο σκοπός του είναι σωματικός και υποκείμενος στον κορεσμό. Τη φιλία, αντίθετα, την απολαμβάνει κατά το μέτρο που την επιθυμείς· δεν ορθώνεται, δεν τρέφεται, δεν μεγαλώνει παρά με την απόλαυση, καθώς είναι ουσία πνευματική και η φυσική λεπτύνεται με την πρακτική της. Κάτω από αυτή την τέλεια φιλία επούτες οι άστατες αγάπες βρήκαν παλιότερα θέση μέσα μου, για να μη μιλήσω για τον φίλο μου που με το παραπάνω τις εξικομιλογείται σε εκείνους τους στίχους του. Έποι, αυτές οι δύο συγχινήσεις βρήκαν θέση μέσα μου, γνωρίζοντας το ένα το άλλο· ποτέ όμως δεν συγκρίθηκαν: το πρώτο, διατηρώντας την πορεία του με πέταγμα φηλό και αγέρωχο, κοιτάζει περιφρονητικά το άλλο να τραβάει τον δρόμο του πολύ μακριά από κάτω του.

Όσο για τους γάμους, από τη μια είναι παζάρι όπου μόνο η είσοδος είναι ελεύθερη (αφού η διάρκειά του είναι υποχρεωτική και αναγκαστική, εξαρτώμενη από άλλα πράγματα και όχι από τη θέλησή μας) και από την άλλη, παζάρι που συνήθως γίνεται για άλλους σκοπούς. Εκεί μπερδεύονται μύρια άσχετα κούβαρια για ξεμπέρδευμα, αρκετά για να σπάσουν την κλωστή και να ταράξουν το ρεύμα μιας ζώσης συμπάθειας· ενώ στη φιλία δεν υπάρχει πάρε δώσε ούτε συναναστροφή παρά γι' αυτήν και

⁵³⁰ Κυκέρων, *Περὶ φίλας*.

⁵³¹ Οράτιος, *Δδές*. Προσαρμογή του πρωτοτύπου.

⁵³² Κάτουλλος, *Επιγράμματα*.

μόνο. Επιπλέον, για να λέμε την αλήθεια, η συνήθης μικνότητα των γυναικών δεν φτάνει να ανταποκριθεί σε τέτοια επικοινωνία και συντροφικότητα, τροφό αυτού του μερού δεσμού [του γάμου]. ούτε η ψυχή τους φαίνεται αρκουντωρ σταθερή ώστε να αντέξει τον εναγκαλισμό ενός δεσμού τόσο σφυγτού και τόσο διαρκούς [όπως η φιλία]. Και πράγματι, αν δεν ήταν έτσι, αν μπορούσε να διαμορφωθεί μια τέτοια επαφή, ελεύθερη και θεληματική, όπου όχι μόνο οι ψυχές θα έβρισκαν αυτή την ολοκληρωτική απόλαυση, αλλά όπου και τα σώματα θα είχαν μερίδιο στην ένωση, [ει] στην οποία ο άνθρωπος ολόκερος θα δινόταν, [ει] είναι βέβαιο πως η φιλία θα ήταν πληρέστερη και μεστότερη. Όμως, επούτο το φύλο ούτε μία φορά δεν μπόρεσε να τη φτάσει [ει] καὶ, με κοινή συμφωνία όλων των σχολών της Αρχαιότητας, έχει αποκλειστεί από αυτήν.

[ει] Και εκείνη η άλλη ελληνική ελευθεριότητα [του έρωτα μεταξύ ομοφύλων] δικαίως είναι αποτρόπαιη για τα ήθη μας. [ει] Εφόσον, σύμφωνα με τις συνήθειές τους, παρουσιάζε τέτοια αναγκαστική ανομοιότητα στην ηλικία και τέτοια διαφορά στους ρόλους των εραστών, δεν ανταποκρίνεται ούτε αυτή αρχετά στην ένωση και στο ταίριασμα που απαιτούμε εδώ: *Τι είναι στην πραγματικότητα αντί τη ερωτική φιλία; Γιατί κακείς δεν αγαπάει έναν κακόσχημο ρέο ούτε έναν όμορφο γέρο,*⁵³⁴ Γιατί ακόμα και η περιγραφή που κάνει η πλατωνική Ακαδημία δεν θα με εμποδίσει, όπως νομίζω, να μιλήσω ως εξής γι' αυτό το ζήτημα: η πρώτη μανία που ενέπνεε ο γιος τής Αφροδίτης στην καρδιά του εραστή με αντικείμενο τον ανθρώπινα τρυφερής υότης, μανία στην οποία ο Έλληνες επιτρέπουν όλα τα αυθέδη και περιπαθή κακώματα που μπορεί να δημιουργήσει ένα αχαλίνωτο πάθος, βασιζόταν απλώς και μόνο σε μια εξωτερική ομορφιά, φεύγοντας είδωλο της σωματικής διάπλασης. Γιατί δεν μπορούσε να στηριχτεί στο πνεύμα που η

όψη του ήταν ακόμη κρυμμένη, που ήταν ίσα ίσα στα σπάργανα και πριν από την ηλικία όπου δίνει καρπούς. Αν αυτή η μανία κυρίευε καρδιά ταπεινή, τα μέσα για τη θήρευση του αγαπημένου ήταν πλούτη, δώρα, εύνοια για προαγωγή σε αξιώματα και άλλες τέτοιες ποταπές συναλλαγές, που οι πλατωνικοί αποδοκιμάζουν. Αν έπεφτε σε καρδιά ευγενικότερη, εξίσου ευγενικά ήταν τα μέσα: φιλοσοφικές νουθεσίες, διδαχές σεβασμού της Θρησκείας, υπακοή των νόμων, να πεθαίνει για το καλό καιοσύνης ο εραστής προσπαθούσε να καταστεί προσφιλής με της πατρίδας σου, παραδέγματα ανδρείας, σωφροσύνης, διητης πατρίδας σου, παραδέγματα ομορφιάς της ψυχής του (αφού η ομορφιά την ευγένεια και την ομορφιά της ψυχής του (αφού η ομορφιά του σώματός του είχε εδώ και καρό μαραθεί), επειδή προσδοκούσε με αυτή την πνευματική συνάρφεια να δημιουργήσει μιαν αρμοιβαύτητα πιο σταθερή και μόνυμη. Όταν αυτή η θήρευση έφτανε σε αποτέλεσμα στην ώρα της (γιατί ενώ δεν απαντείται καθόλου από τον εραστή να ενεργεί αβίαστα και αθόρυβα στο σγκείρημά του, το απαιτούν ακριβώς από τον ερωμένο, επειδή έπρεπε να κρίνει την εσωτερική ομορφιά που δύσκολα αναγνωρίζεται και με κόπο ανακαλύπτεται), τότε γεννιόταν στον ερωμένο η επιθυμία πνευματικής κατανόησης μέσω της ομορφιάς του πνεύματος. Επούτη η ομορφιά ήταν επί του προκειμένου το κυριότερο για τον ερωμένο· η σωματική ομορφιά ήταν τυχαία και δευτερεύουσα: ολωσδιόλου το αντίθετο αυτού που συνέβαινε στον εραστή. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες έχουν σε μεγαλύτερη εκτίμηση τον ερωμένο και επιχειρηματολογούν πως και οι θεοί τον προτιμούν και έντονα ψέγουν τον ποιητή Αισχύλο ότι έδωσε στον έρωτα του Αχιλλέα και του Πάτροκλου τον ρόλο του εραστή στον Αχιλλέα, που ήταν στην πρώτη και αμούστακη εκδήλωση της εφηβείας του και ο ωραιότερος μεταξύ των Ελλήνων.⁵³⁵ Υστερα από αυτή τη γενική συνένοηση, καθώς το κύριο και πιο αξιόλογο μέρος της ασκούσε τα

καθήκουτά του και επικρατούσε, έλεγαν πως προέκυπταν χρημάτων τόπων που αποδέχονταν την εφαρμογή της και η κύρια υπεράσπιση της ορθής συμπεριφοράς και της ελευθερίας: μάρτυρας οι σωτήριοι έρωτες των Αριθόδιου και Αριστογείτονα.⁵³⁶

Γι' αυτό την αποκαλούν ιερή και θεία. Και χρίνοντας έτσι, μόνο η βία των τυράννων και η ποταπότητα των λαϊκών μαζών την εχθρεύονται. Τέλος, η μόνη παραχώρηση που μπορεί να γίνεται πρέπης Ακαδημίας είναι να πούμε πως ήταν έρωτας που κατέληγε σε φιλία· πράγμα που σχετίζεται όχι λίγο με τον στακό ορισμό του έρωτα: έρωτας είναι η προσπάθεια ν' αποκτήσουμε τη φιλία ενός απόμου που μας έλκει με τα εξωτερικά σημάδια της ομορφιάς του.⁵³⁷ Γυρίζω στη δική μου περιγραφή μιας δικαίοτερης φιλίας του,⁵³⁸ καὶ στρωτής φιλίας: φιλίες μηδονών να κριθούν εκείνες όπου οι χαρακτήρες στεφεώθηκαν και αδίμασαν με τα χρόνια.

[α] Κατά τ' ἄλλα, αυτό που συνήθως ονομάζουμε «φίλοι» και «φιλίες» δεν είναι ἄλλο από συνέφετες και οικείότητες που συσφίγγονται εξ αιτίας κόποιας ευχαιρίας ή βολικής περίστασης, μέσω της οποίας οι ψυχές μας συμπαρίστανται η μια στην άλλη. Στη φιλία για την οποία κάνω λόγο σημίγουν και συγχέονται η μια ψυχή με την άλλη με ένα ταίριασμα τόσο ολοκληρωτικό, ώστε η ραφή που τις ένωσε χάνεται και δεν ξαναβρίσκεται.

έραν, ὃς ἦν καλέων οὐ μόνον Πατρόκλου ἀλλ' ἄμα καὶ τῶν ἡρώων ὅπα-

ντων, καὶ ἔπι αγενέος, οὐεται μετερε
536 Οἱ φίλοι καὶ εραστές Αριδόδιος καὶ Αριστογείτων δολοφόνησαν τὸ διαφορές
π.χ., για λόγους ερωτικής αυτζηλίας παρά για πολιτικές διαφορές
τον τύραννο της Αθήνας Ιππαρχο καὶ ελευθέρωσαν την πόλη από του
απογόνους του Πεισίστρατου. Ελαβεν του τίτλο των Τυρανοκτόνων
έπει την Αθηναίην ἡταν τόσος

καὶ αναγορεύτηκεν ημίθεος. Ο θεομμάδος τῶν Ανθετικῶν
ώστε απαγορεύόταν στους δούλους να δέσουν αυτά τα δύο ονόματα στ

πατέω τους.
537 Κικέρων, Τουσκονλανές διατριβές.

με πιέσουν να τω γιατί του αγαπούσα, νιώθω πως αυτό μπορεί να εκφραστεί [C] εκτός αν αποντήσω: «Γιατί γάτα είνος γιατί γήμουν εγώ».

[A] Υπάρχει, πέρα απ' όσα βάζει ο νους μου και πέρα απ' ό, τι πορώ να πω [C] επί τούτου, [A] δεν ξέρω ποια [C] ανεξήγητη [A] μοιραία δύναμη που μεσίτευε αυτή την ένωση. [C] Αντιόμαστε προτού ο ένας αντικρίσει του άλλου και απ' όσα ο ας μας άκουγε να αναφέρουνται για τον άλλον, τα οποία είχαν χυρότερη επιβολή στα συναίσθηματά μας απ' ό, τι είναι λογό η έχουν τα λόγια, έτσι που πιστεύω πως, χάρη σε κάποια επιπλαγή, αγκαλιαζόμαστε με την αναφορά των ονομάτων ας και μόνο. Και στην πρώτη μας συνάντηση, που έλαβε χώρα απά τύχη σε μια πολυπλοκή γιορτή και επίσημη συγκέντρωση την πόλη, βρεθήκαμε τόσο χαριευμένοι ο ένας από τον άλλον, όσο γνωστοί, τόσο συνδεδεμένοι μεταξύ μας, που από τότε τί- κοτα δεν μας στάθηκε τόσο κοντινό όσο ο ένας για τον άλλον. Έγραψε μια εξαιρετική Σάτιρα στα λατινικά, η οποία δημοσιεύτηκε,⁵³⁹ όπου υποστηρίζει και επεξηγεί το απροσδόκητο τελείωλη λογωριμίας μας που τόσο γρήγορα έφτασε στην τελείωλη της. Μια και αυτή η σχέση επρόκειτο να κρατήσει τόσο λίγο και είχε αρχίσει τόσο αργά (αφού γήμαστε και οι δυο μας άντρες ενηλικοί και εκείνος μερικά χρόνια μεγαλύτερός μου), δεν της έμενε διόλου καρός για χάσιμο και δεν προλάβανε να λέβει ως πρότυπο οκυηρές και κανουνικές φιλίες, όπου απαγούνται τόσες προφυλάξεις με τη μορφή μακρόχρονης προκαταρκτικής συναναστροφής. Επούτη εδώ δεν έχει άλλο πρότυπο παρά τον ίδιο τον εαυτό της και δεν μπορεί να συγκριθεί παρέ με τον εαυτό της. [A] Δεν υπάρχει ειδική αυτία γι', αυτό, ούτε δύο ούτε τρεις ούτε τέσσερις ούτε χίλιες: είναι δεν ξέρω ποια

539 Η Σάτιρα, υπό τον τίτλο *Ad Michoelum Montanum* (απόδοση του ονόματος Μισέλ Μονταίν), περιλαμβάνεται στα έργα του Ντε λα Μποεσί που κυκλοφόρησαν το 1571 με φροντίδα του Μονταίν.

πεμπτουσία όλου αυτού του μείγματος, ια που έχοντας αδράξει όλη μου τη θέληση, την πήγε και τη βούτηξε και την εξαφάνισε μέσα στη δική του που έχοντας αδράξει όλη τη θέληση, την πήγε και τη βούτηξε και την εξαφάνισε στη δική μου, με την ίδια πείνα, την ίδια άμιλλα. [A] Λέω «την εξαφάνισε» στην κυριολεξία, επειδή δεν κρατήσαμε τίποτα που να μας ανήκει, ούτε που να είναι ή δικό του ή δικό μου.

Όταν ο Λαίλιος, μπροστά στους Ρωμαίους ύπατους, οι οποίοι μετά την καταδίκη του Τιβέριου Γράκχου καταδίωκαν όλους εκείνους που ήταν της εμπιστοσύνης του, ρώτησε τον Γάιο Βλόστι (που ήταν ο πλησιέστερος φίλος του Γράκχου) τι θα μπορούσε να κάνει για χάρη του φίλου του κι εκείνος απάντησε: «Γα πάντα» — «Πώς τα πάντα;» συνέχισε: «δηλαδή τι! Αν σου έδινε εντολή να βάλεις φωτιά στους ναούς μας;» — «Ποτέ δεν θα μου έδινε τέτοια εντολή», αποκρίθηκε ο Βλόστι. — «Θα όμως το είχε κάνει;» πρόσθισε ο Λαίλιος. — «Θα είχα υπακούσει, απόντησε ο Βλόστιος. Αν ήταν σε τέτοιο τέλειο βαθμό φίλος του Γράκχου, όπως βεβαιώνουν τα βιβλία της Ιστορίας, δεν είχε λόγο να ερεθίσει τους ύπατους μ' ετούτη την τελευταία τολμηρή ομολογία του και δεν έπρεπε να εγκαταλείψει τη βεβαίοτητα που είχε για τις επιθυμίες του Γράκχου.

Πάντως όμως, όσοι κατηγορούν εκείνη την απάντηση ως στασιαστική δεν κατανοούν πλήρως επούτο το μυστήριο της φιλίας και δεν λαβάνουν υπόψη τους, πράγμα εξάλλου που ισχύει, πως είχε τις προθέσεις του Γράκχου στο τσεπάκι του, εφόσον και τις επηρέαζε και τις γνώριζε. [C] Ήταν περισσότερο φίλοι και εχθροί της πατρίδας πολύτες περισσότερο φίλοι παρά φίλοι και εχθροί της πατρίδας τους ή φίλοι στη φιλοδοξία και στις πολιτικές αναποραγές. Έχουντας απολύτως δεσμευτεί ο ένας στον άλλον, κρατούσαν απολύτως τα χαλινάρια των προθέσεων ο ένας του άλλου και βάλτε αυτό το ζευγάρι⁵⁴⁰ να έχει οδηγό την αρετή και να το

πηγαίνει η λογική (όπως εξάλλου είναι αδύνατο να ζέψετε τη δυάδα δίχως αυτά) και η απάντηση του Βλόστου είναι εκείνη που έπρεπε να είναι. Αν οι πράξεις τους ξεχώριζαν, δεν θα ήταν φίλοι ο ένας του άλλου, καταπάτε μετράω εγώ τη φιλία, ούτε φίλοι του ίδιου του εκυπού τους. Εξάλλου, [A] αυτή η απάντηση δεν πηγεί πιο παράξενα απ' ότι θα ηχούσε η δική μου σε όποιουν με ρωτούσε με τέτοιον τρόπο: «Αν η θέλησή σου σε πρόσταξε να σκοτώσεις την κόρη σου, θα το έκανες;» και απαντούσα καταφατικά. Γιατί αυτό δεν αποτελεί μαρτυρία συγκατάθεσης ότι θα το έκανα, αφού δεν αμφιβάλλω διόλου για τη θέλησή μου και άλλο τόσο δεν αμφιβάλλω για τη θέληση ενός τέτοιου φίλου. Δεν υπάρχει δύναμη σε όλα τα επιχειρήματα του κόσμου που θα μπορούσε να παρουσιαστεί ενώπιόν μου, όποιο προσωπείο κι αν έχει, όπου να μην ανακαλύψω μεμάς το κίνητρό της. Οι φυχές μας πορεύτηκαν τόσο ενωμένες μαζί, ένιωσαν η μια για την άλλη τόσο θερμή αγάπη, και όμοια αγάπη ανακάλυψαν ώς τα τρίσβαθα των σαθικών τους ημια για την άλλη, που όχι μόνο γνώριζα τη δική του όπως τη δική μου, αλλά σίγουρα πιο πρόθυμα θα εμπιστεύόμουν σε εκείνον για εμένα απ' ό, τι σε εμένα.

Ας μην μπουν σε αυτή την κατηγορία εκείνες οι άλλες συνήθεις φιλίες· τις γνωρίζω τόσο καλά όσο και κάθε άλλος και ξέρω τελευτερες στο είδος τους, [B] όμως δεν συμβουλεύω κανέναν να μπερδέψει τους κανόνες τους: θα απογοητεύσταν. Πρέπει να προχωρεί κανείς σε αυτές τις άλλες φιλίες με το χαλινάρι στο χέρι, με σύνεση και επιφυλακτικότητα ο δεσμός δεν είναι αρμολογημένος έπειτα από τη μην υφίσταται λόγος δυσπιστίας. «Αγάπα τον φίλο σου (έλεγε ο Χίλων), σαν να πρόκειται κάπου μέρα να τον μισήσεις μίσησέ του, σαν να πρόκειται να τον αγαπήσεις»,⁵⁴¹

⁵⁴⁰ Ενωείται η δυάδα που έχει ζευγεί σε άμιλλα (συναρρίζει).

⁵⁴¹ Αύλος Γέλιος, Απτικές πήγες: Αριστοτέλης, Ρητορική. Κικέρων, Περί φιλίας.

Αυτή η αρχή, που είναι τόσο αποτρόπαιη σ' ετούτη την υπέρτατη και κυριαρχη φιλία, είναι ευπρόσδεκτη [ει] προκειμένου για συνήθεις και κατά την ισχύουσα πρακτική φιλίες, για τις οποίες πρέπει να μεταχειρίζεται κανείς τη ρήση που συχνά επαναλάμβανε ο Αριστοτέλης: «Ω, φίλοι, ουδείς φίλοιον». ⁵⁴²

[Α] Σ' ετούτη την ευγενική συναναστροφή, οι υπηρεσίες και οι ευεργεσίες που θρέφουν τις άλλες φιλίες δεν αξίζουν ούτε να τις λογαριάζει κανείς και η αυτά βρίσκεται στην τέλεια ένωση των θελήσεών μας. Γιατί, όπως η φιλία που τρέφω για τον εαυτό μου δεν μεγαλώνει διόλου —ό, τι κι αν λένε οι Διωτικοί— από τη βοήθεια που προσφέρω στον εαυτό μου σε ώρα ανάγκης, και όπως δεν χρωστά ωμαία χάρη στον εαυτό μου για την εξυπηρέτηση που κάνω στον εαυτό μου, καθ' όμοιον τρόπο η ένωση τέτοιων φίλων, επειδή στ' αλήθεια είναι τέλεια, τους κάνει να χάνουν την αίσθηση τέτοιων χρεών και να μισούν και αποδιώχνουν μεταξύ τους αυτές τις λέξεις διαχωρισμού και διαφοράς, όπως ευεργεσία, υποχρέωση, ευγνωμοσύνη, παράκληση, ευχαριστία και τα όμοιά τους. Όλα, επειδή είναι πράγματα κοινά μεταξύ τους, όπως θέληση, σκέψεις, χρίσεις, αγαθά, γνωσίες, παιδία, τιμή και ζωή, [ει] και επειδή η αρμονία της σκέσης τους δεν είναι άλλο από μια ψυχή σε δύο σώματα, κατά τον σωστότατο ορισμό του Αριστοτέλη, [Α] δεν μπορούν ούτε να δικείσουν ούτε να δώσουν τίποτα ο ένας στον άλλον. Να γιατί οι νομοθέτες, για τιμήσουν τον γάμο με κάπου κατά φαντασίαν ομοιότητα μ' ετούτη τη θεία σχέση, απαγορεύουν τις δωρεές μεταξύ συζύγων, θέλοντας έτσι να δείξουν πως όλα πρέπει να ανήκουν και στους δύο και πως δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και να μοιράσουν μεταξύ τους. Αν στη φιλία, για την οποία κάνω λόγο, ο ένας μπορούσε να δώσει στον άλλον, εκείνος που θα δεχόταν την ευεργεσία θα υποχρέωνται σύντροφό του.

Γιατί αναζητώντας ο ένας και ο άλλος, περισσότερο από στις δήποτε άλλο, να αλληλοευεργετηθούν, εκείνος που προσφέρει την αφορμή και την ευκαιρία είναι ο γενναόδωρος, αφού δίνει στον φίλο του την ευχαριστηση να κάνει γι' αυτόν ό, τι εκείνος επιθυμεί περισσότερο να κάνει. [ει] Όταν ο Διογένης ο φιλόσοφος ξέμενε από λεφτά, έλεγε πως τα ζητούσε πίσω από τους φίλους του, όχι πως ζητούσε να του δώσουν λεφτά. ⁵⁴⁴ [Α] Και για να δείξω πως πραγματικά γίνεται αυτό, θα δημηθώ ένα μοναδικό περιστατικό της Αρχαιότητας.

Ο Ευδαμίδας ο Κορίνθιος είχε δύο φίλους, τον Χαρίξεινο από τη Σικυώνα και τον Αρεταίο από την Κόρινθο. ⁵⁴⁵ Νιώθοντας ότι θα πέθαινε, επειδή ήταν φτωχός και ο δύο φίλοι του πλούσιοι, έφτιαξε τη διαθήκη του έτσι: «Αφήνω στον Αρεταίο να τρέψει τη μητέρα μου και να τη συντηρεί στα γεράματά της» στον Χαρίξεινο να παντρέψει την κόρη μου και να της δώσει τη μεγαλύτερη προγαμματία δωρεά που θα μπορέσει· και σε περίπτωση που θα επιζήσει. Αυτοί που πρώτοι είδαν ετούτη τη διαθήκη την περιγέλασαν όμως, οι κληρονόμοι του, μαθαίνοντάς την, την αποδέχτηκαν με ιδιαίτερη ευχαριστηση. Και όπως ο ένας τους, ο Χαρίξεινος, πέθαινε πέντε μέρες μετά, αντικαταστάτηκε από τον Αρεταίο, ο οποίος με φροντίδα έθρεψε τη μητέρα του Ευδαμίδα και από τα πέντε τάλαντα που ήταν το βιος του έδωσε τα δυόμισι για να παντρέψει τη δική του μοναχοκόρη και τα άλλα δυόμισι για να παντρέψει την κόρη του Ευδαμίδα και έκανε τους γάμους και των δύο την ίδια μέρα.

Αυτό το παράδειγμα είναι πληρέστατο, εκτός αν έλειπε μια ιδιομορφία που είναι η πληθώρα των φίλων. Γιατί ετούτη η τέλεια φιλία, για την οποία κάνω λόγο, είναι αδιαίρετη· ο καθένας

⁵⁴⁴ Διογένης Λαέρτιος, *Βίος Διογένους: ο Χρημάτων δεόμενος ὀπατεῖν ἔλεγε τοὺς φίλους, οὐκ αἰτεῖν.*

⁵⁴² Αριστοτέλης, *Ηθικά Νεκρά*.

⁵⁴³ Στο ίδιο. «Ἐπερος αὐτός».

δίνεται τόσο ολοκληρωτικά στον φίλο του ώστε δεν του μένει τίποτα να μοιράσει άλλου· αντίθετα, λυπάται που δεν είναι διπλός, τριπλός ή τετραπλός και που δεν έχει πολλές ψυχές και πολλές θελήσεις για να τις αφιερώσει όλες στον φίλο του. Οι συνηθισμένες φιλίες επιδέχονται κατανομή· μπορούμε να αγαπάμε στον έναν την ομορφιά, στον άλλον την καταδεκτικότητα των τρόπων του, στον παρακάτω τη γενναιοδωρία, στον παραπέρα το πατρικό φίλτρο, στον επόμενο το αδελφικό αίσθημα και ούτω καθεξής. Όμως αυτή για φιλία που κυριεύει την ψυχή και την κυβερνάει δεσποτικά είναι αδύνατον να είναι διπλή. [C] Αν και οι δύο ζητούσαν την ίδια στιγμή να τύχουν βοήθειας, σε ποιου θα τρέχατε; Αν σας ζητούσαν αυτήθετες εξυπηρετήσεις, πώς θα βολεύατε το πράγμα; Αν ο ένας σάς εμπιστεύοταν, επειδή θα κρατήσετε το στόμα σας κλειστό για πράγμα που θα ήταν χρήσιμο να μάθει ο άλλος, πώς θα ξεμπλέκατε; Η μοναδική και ύψιστη φιλία ξηρώνει όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Για μιστικό που ορκίστηκα να μη φανεράσω σε κανέναν άλλον μπορώ, χωρίς να γίνω επίορκος, να το μεταδώσω σε εκείνον που δεν είναι άλλος: είναι εγώ ο ίδιος. Είναι αρχετά μεγάλο θαύμα να γίνει κανείς διπλός και δεν γνωρίζουν το μεγαλείο αυτού του θαύματος όσοι μιλούν για τριπλασιασμό. Τίποτα δεν είναι ακραίο, όταν έχει το όμοιό του. Και όποιος υποθέσει ότι – στους τρεις – από τους δύο αγαπώ εξίσου τον έναν και τον άλλον και ότι αυτοί αγαπιούνται μεταξύ τους και με αγαπούν όσο τους αγαπάρ, πολλαπλασιάζει σε αδελφότητα το πιο αδιαίρετο και ενωμένο πράγμα, του οποίου ένα έστω και μοναδικό δείγμα είναι σπανιότατο να βρεθεί στον κόσμο.

[A] Το υπόλοιπο αυτής της ιστορίας τακτιράζει θαυμάσια με αυτό που έλεγχε: για ποιου λόγο ο Ευδαμού ίδιας, κάνει χατίρι και χάρη στους φύλους του να τους μεταχειριστεί στην ανάγκη του. Τους αφήνει κληρονόμους της δικής του γενναιοδωρίας, που έγκειται στο να τους βάλει στο χέρι τα μέσα για να τον ευεργετήσουν. Και δίχως άλλο, η δύναμη της φιλίας φαίνεται πολύ

πιο πλούσια σε αυτό που έκανε εκείνος παρά σε ό,τι έκανε ο Αρεταίος. Κουτολογίς, είναι πράγματα ασύλληπτα για όποιου δεν τα γεύτηκε [C] και που με κάνουν να τυμώ με θαυμασμό την απάντηση του νέου εκείνου στρατιώτη προς τον Κύρο, όταν τον ρώτησε για πόσα θα ήθελε να δώσει ένα άλογο με το οποίο πριν από λίγο είχε κερδίσει το βραβείο στις ιπποδρομίες και αν ήθελε να το ανταλλάξει με ένα βασίλειο. «Όχι βέβαια, Μεγαλειότατε, ευχαρίστως όμως θα το έδινα για να αποκτήσω έναν φίλο, αν έβρισκα άνθρωπο άξιο τέτοιου δεσμού». ⁵⁴⁶

Σωστά έλεγε «αν έβρισκω». Γιατί βρίσκονται εύκολα άνθρωποι ταυριαστοί για μια επιπόλαιη σχέση. Σ' ετούτη όμως, όπου ό,τι δίνουμε και παίρνουμε, το δίνουμε και το παίρνουμε από τα τρίσιβαθα της ψυχής μας, χωρίς καμία επιφύλαξη, είναι βέβαια αναγκαίο όλα τα κίνητρα να είναι πέρα για πέρα καθαρά και στηριζόμενα.

Στις σχέσεις που δεν κρατιούνται παρά από μισν άκρη δεν έχει κανείς παρά να φροντίσει για τις απέλευτες που ιδιαίτερα ευδιαφέρουν αυτή την άκρη. Δεν με νοιάζει ποια είναι η θρησκεία του γιατρού μου και του δικηγόρου μου. Το ζήτημα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις φιλικές εξυπηρετήσεις που μου χρωστούν. Και στις σπιτικές δοσοληψίες που προκύπτουν με εκείνους που με υπηρετούν ενεργώ κατά τον ίδιο τρόπο. Και λίγο ρωτώ να πληροφορηθώ αν ένας λακές είναι σεμνός φάσχω να μάθω αν είναι προκομμένος. Και δεν φοβάμαι τόσο έναν αγωγάτη χαρτοπάκη άσο ηλίθιο, ούτε έναν μάγειρο βλάσφημο άσο που αγνοεί τη μαγειρική. Δεν ανακαστείμαται να πω στον κόσμο τι πρέπει να κάνει (αρχετοί άλλοι ανακατεύονται με αυτό το θέμα), αλλά τι κάνω εγώ σ' ετούτο τον κόσμο:

εγώ, έτσι κάνω· εσύ, όπως σε βολεύει, πράξε. ⁵⁴⁷

⁵⁴⁶ Ξενοφών, *Κύρον Παδεία*.

⁵⁴⁷ Τερέντιος, *Αντοτυμωρούμενος*.

Για φιλική συντροφιά στο τραπέζι διαλέγω του ευχάριστο, όχι το γνωστικό· στο κρεβάτι την ομορφιά πριν από την αρετή στις κουβέντες του ειδήμουνα, έστω και δίχως ευθύτητα. Και ούτω καθεξής.

[A] Όπως ακριβώς εκείνος⁵⁴⁸ που τον βρήκαν καβάλα σε ένα μπαστούνι να παίζει με τα παιδιά του παρακάλεσε τον ἀνθρώπο που τον ἐπιδειπέτει ως μην πει τίποτα ὡστου να γίνει ο ἕδιος πατέρας, πιστεύοντας πως το συναίσθημα που θα του γενιόταν τότε στην ψυχή θα τον ἔκανε δίκαιο κριτή μιας τέτοιας πράξης, ἔτσι θα επιθυμούσα να μιλήσω με αυθιρώπους που θα ἔχουν δοκιμάσει αυτά που λέω. Όμως, γνωρίζοντας πόσο μια τέτοια φιλία είναι πράγμα απομακρυσμένο από τα συνηθισμένα και πόσο είναι σπάνια, δεν περιμένω να βρω κανέναν καλό κριτή της. Γιατί ακόμα και εκείνα που μας ἀφησε η Αρχαιότητα επί αυτού του θέματος μου φαίνονται χλιαρά μπροστά σε ὅσα ξέρω εγώ για τη φιλία. Και σε αυτό το σημείο η πραγματικότητα ξεπερνάει ακόμα και τις αρχές της φιλοσοφίας:

όσο θα ἔχω τα μναδά μου, τίποτα δεν θα μπορέσει να συγκριθεί για μένα μ' ἔναν γοητευτικό φίλο.⁵⁴⁹

Στην Αρχαιότητα, ο Μένανδρος ἐλεγε ευτυχή εκείνου που είχε καταφέρει να συναντήσει και τον ίσκιο μονάχα ενός φίλου. Είχε βεβαίως δίκιο να λέσει κάπι τέτοιο, προπάντων αν μιλούσε από πέρα. Γιατί πράγματι, αν συγκρίνω ὅλη την υπόλοιπη ζωή μου —αν και με τη Χάρη του Θεού την πέρασα ήπια, εύκολη και (εκτός από την απώλεια ενός τέτοιου φίλου) απαλλαγμένη από δυσάρεστες λύπες, γεμάτη πνευματική ηρεμία, μανοποιάντας

τον εαυτό μου με τα φυσικά μου χαρίσματα με τα οποία γεννήθηκα, δίχως να γυρεύω ἄλλα—, αν τη συγκρίνω, λέω, ολόκλερη με τα τέσσερα χρόνα που μου δόθηκε να χαρώ τη γλυκιά συντροφιά και αδελφότητα αυτού του αυθιρώπου, η ζωή μου δεν είναι ἄλλο από καπνόδι, δεν είναι παρά ώντα σκοτεινή και πληκτική. Από τη μέρα που τον ἔχασα,

μέρα που πάντα για μένα θα είναι σκληρή που πάντα θα τιμώ, (αφού τέτοιο ήταν, ω Θεοί, το θέλημά σας!).⁵⁵⁰

δεν κάνω ἄλλο από να σέρνομαι με βαριά καρδιά· και οι ηδονές ακόμα που μου προσφέρονται, αντί να με παρηγορούν, διπλασιάζουν τη λύπη μου για τον καμό του. Είμαστε το μισό σε ὄλα· μου φαίνεται πως του κλέβω το μερικό του,

και αποφάσισα να μη μου επιτρέπεται καμία ευχαριστηση

τώρα που απονοιάζει πια εκείνος που μοιραζόταν τη ζωή μου.⁵⁵¹

Είχα κιόλας τόσο μάθει και συνηθίσει να είμαι παντού ἔνας σε δύο, ὡστε τώρα μου φαίνεται πως δεν είμαι παρά ἔνα ήμισυ:

[B] Αν αυτό το κομμάτι της φυχῆς μου βιάστηκε χτύπημα πρόσωπο να μου το πάρει, γιατί γ' αργοποδά λοιπόν εδώ, εγώ, το ἄλλο μισό, που τον εαυτό μου αποστρέφομαι και δεν επιζώ ολάνερος; Εκείνη μέρα και για τους δύο μας υπήρξε αποφράδα.⁵⁵²

[A] Δεν υπάρχει πράξη ἡ σκέψη όπου να μη μου λείπει, καθώς το ἕδιο θα του ἐλεπτα και εγώ. Γιατί, ὅπως με ξεπερνούσε απείρως σε κάθε ἄλλη αξιοσύνη και αρετή, το ἕδιο ἔκανε και στο χρέος της φιλίας.

⁵⁴⁸ Πλούταρχος, *Λακεδαμονίων αποφθέγματα*. Ηρόκειται για τον βασιλέα της Σπάρτης Λυκούργο: «Φιλοτεκνότατος δὲ διαφερόντως λέγεται ὅτι μικροῖς τοῖς παιδίοις κάλαμον περιβεβηκάς ὥσπερ ἵππον οἴκοι συνέπαιζεν· ὁφθεὶς δὲ ὑπό τινος τῶν φίλων παρεκάλει μηδενὶ φράζειν, πρὶν καὶ αὐτὸς πατὴρ παιδῶν γένηται».

⁵⁴⁹ Οράτιος, *Σάτιρες*.

⁵⁵⁰ Βεργίνος, *Αινειάδα*.

⁵⁵¹ Τερέντιος, *Αντοτιμωρούμενος*.

⁵⁵² Οράτιος, *Ωδές*.

Τιόδιο ή τι μπροστή μπορεί να υπάρξει στο πένθος
για ένα τόσο αγαπητό πρόσωπο;⁵⁵³

Ω, αδελφέ μου, πόσο δυστυχισμένος είμαι πων σ'έχασα!
Μαζί σου γάθηκαν όλες οι χαρές
που η γλυκιά σου αγάπη έτρεφε όσο ζούσες.

Πεθαίνοντας, κομμάτιασες την εντυχία μου, αδελφέ.
μαζί σου η φυχή μου ολάνερη τάφηκε. Κι αφότου πέθανες,
έβγαλα από την καρδιά μου κάθε σκέψη κι ό, τι έδινε χαρά
στην φυχή μου. Δεν θα σου μιλάω πια; Δεν θα σε ακούω πια
να μου μιλάς; Ποτέ δεν θα σε ξαναδώ, αδελφέ, που σε αγαπούσα
πιο πολύ κι από τη ζωή μου; Τον λάχιστον θα σε αγαπώ πάντα.⁵⁵⁴

Ας ακούσουμε όμως να μιλάει εκείνο [C] το δεκαεξάχρονο
[A] αγόρι.⁵⁵⁵

Επειδή διαπίστωσα πως το έργο του είδε αργότερα το φως
και με κακό σκοπό από εκείνους που ζητούν να ταράξουν και
να αλλάξουν την κατάσταση του πολυτεύματός μας, χωρίς να
νοιάζονται αν θα τη βελτιώσουν, και το ανακάπτεψουν με άλλα
γραφτά του δικού τους φυράματος, άλλαξα γνώμη και δεν το
έβαλα εδώ. Και για να μη ζημιαθεί η μνήμη του συγγραφέα εκ
μέρους εκείνων που δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν από κοντά
τις γνώμες του και τις πράξεις του, τους πληροφορώ πιστό
το θέμα το πραγματεύτηκε όταν ήταν παιδί, ως είδος άσκησης
μόνο, ως θέμα κοντό και ανασκαλεμένο σε μύρια κεφάλαια βι-
βλίων. Δεν έχω την παραμυχρότερη αιμφιβολία πως πίστευε ό, τι

με το δίκιο του. Ωστόσο, είχε μιαν άλλη αρχή, κυριαρχικά χα-
ραγμένη στην φυχή του, δηλαδή να υποτάσσεται χωρίς ενδοια-
σμούς στους νόμους υπό τους οποίους είχε γεννηθεί. Δεν υπήρξε
ποτέ καλύτερος πολίτης, ούτε πιο αφοσιωμένος στη γαλήνη της
χώρας του, ούτε πιο εχθρικός στις αγαπαραχές και στους νεωτε-
ρισμούς του καιρού του. Θα χρησιμοποιούσε μάλλον την αξιο-
σύνη του για να τις σβήσει παρά για να τις βοηθήσει να φουντά-
σουν περισσότερο. Το μυαλό του ήταν χυμένο σε καλούπι από
πρότυπο άλλων αιώνων και όχι αυτού εδώ.

Αντί, λοιπόν, για το σοβαρό επούτο έργο, θα βάλω ένα άλλο,
γραμμένο αυτή την ίδια εποχή της γλυκίας του, πιο πεταχτό
και πιο πρόσχαρο. [Είναι είκοσι εννιά συνέτα που ο κύριος Ντε
Πουαφερέ, άνθρωπος πρακτικός και συνετός, ο οποίος τον γνώ-
ριζε πολύ πιο πριν από εμένα, βρήκε τυχαία στο σπίτι του και
μου τα έστειλε πριν από λίγο, πράγμα για το οποίο του είμαι
πολύ υποχρεωμένος και θα επιθυμούσα και άλλοι που έχουν
στην κατοχή τους άλλα αποσπάσματα των γραφτών του, εδώ
κι εκεί, να έκαναν το ίδιο].⁵⁵⁶

553 Στο ίδιο.

554 Κάτοικος, Ποιήματα (προσαρμογή του πρωτοτύπου).

555 Ο Μοντάίν επανέρχεται στο νεαρό της ημίκιας του Ντε λα Μποεσί όταν
έγραψε τον Λόγο περί θεληματικής δονιείας. (Βλ. σημ. 525).

556 Αυτή η διευκρίνιση υπήρχε στην έκδοση των Δοκιμών του 1580 και ώς
την έκδοση του 1588. Επαύλε τον ρόλο «εισαγωγή» στο δοκίμιο 29 που
ακολουθεί και το οποίο περιλαμβανε τα 29 ποιήματα του Ντε λα Μποε-
σί. Απαλεύθηκε στη συνέχεια. Όσο για τα 29 ποιήματα, γραμμένα στο
πνεύμα της κομψότητας εκείνης της εποχής (καλολογικά στοιχεία,
υπανικτικές και συμβολικές παρομοιώσεις, επιτηδευμένο λεξιλόγιο),
με αναφορές σε πρόσωπα και κοινωνικές καταστάσεις, άγνωστες στα
χρόνια μας, στερημένα ουσιαστικά ποιητικής πρωτοτυπίας, δεν εμφανί-
ζονται σε αρκετές εκδόσεις ούτε στις μεταφράσεις των Δοκιμών. Συνε-
πώς, έχουν παραλειφθεί και εδώ.