

ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ

## ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ

### ‘Επιστήμη Τίνος;

τοῦ Χάνς Γιούργκεν Γκρεσάτ\*

‘Η λέξη «Θρησκεία»: Πόσο Διαφορετικά μπορούμε νά τήν κατανοήσουμε;

‘Η λέξη «θρησκεία» είναι σάν ένας λαβύρινθος. “Οποιος δὲν κρατάει τὸ μίτο στὸ χέρι, θὰ περιπλανηθεῖ. Ἀμέσως μετὰ τὸ κατώφλι, προσκρούουμε σὲ μιὰν ἀνακολουθία. ‘Η λέξη «θρησκεία» είναι μιὰ λέξη λαϊκή ὅσσο καὶ λόγια, καθημερινή ὅσσο καὶ κυριακάτικη,<sup>1</sup> ὅμως τὴ λέξη «θρησκειολογία» φαίνεται νά τὴ γνωρίζουν μόνο οἱ μυημένοι. Οἱ ἄλλοι ἐκφράζουν τὸ ἀκαθόριστο αἰσθημα ὅτι πρόκειται γιὰ θεολογία ἢ κάτι τέτοιο. Τὸ λόγο δὲν χρειάζεται νὰ τὸν ἀναζητήσουμε μακριά.

“Οπως καὶ σὲ ἄλλες εύρωπαικές γλώσσες, ἡ λατινική λέξη *religio* είναι βαθιὰ ριζωμένη στὴ γερμανική. Καὶ καθὼς ἡ εύρωπαικὴ κουλοτούρα σφραγίστηκε ἀπὸ τὸ χριστιανισμό, τὸ πρώτο ποὺ ἔρχεται στὸ νοῦ τῶν εύρωπαίων ὅταν γίνεται λόγος γιὰ «Θρησκεία» είναι ἡ χριστιανική. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὑποκύπτουν σὲ μιὰ ὄρισμένη πίεση νὰ καταστήσουν ἀπτὸ τὸ κάπως ἀόριστο καὶ νὰ τὸ



νιώσουν. Στὸ δέντρο τῆς ἄγνοιας φυτρώνουν σωρηδὸν λέξεις, εἶναι ὅμως κενές. ‘Αντιθέτως μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλήσει καλὰ γιὰ κάτι ποὺ γνωρίζει. “Οποιος λοιπὸν θέλει νὰ μιλήσει γιὰ τὴ θρησκεία καὶ γνωρίζει μόνο τὴ χριστιανική, δὲν ἔχει ἐπιλογές.

«Χριστιανικὴ θρησκεία»: ἀκόμα κι αύτὸ εἶναι μιὰ διατύπωση στὸ περίπου. Στὴν πραγματικότητα ύπάρχει μόνο ἔξειδικευμένα. “Ἐρχεται κανεὶς πρόσωπο πρὸς πρόσωπο μὲ τὸ χριστιανισμό ὡς ρωμαιοκαθολικό, ἡ εύαγγελικό, ἡ μὲ βαπτιστὲς ἡ μεθοδιστὲς ἡ ρωσορθόδοξους<sup>2</sup> καὶ ἄλλα ἀκόμα. “Αν ἔναντι ὅλων αὐτῶν θέλαμενά ἐκφράσουμε τὴ χριστιανικὴ ἐνότητα, τότε λέμε, κάτι ποὺ προτιμοῦμε ἴδιως στὸ δημόσιο ἡ νομικὸ τομέα, «θρησκεία» ἀντὶ γιὰ «χριστιανισμό». Γὰ παράδειγμα, στὴ ραδιοφωνία καὶ τὴν τηλεόραση, ὅπου ἡ ἀρμοδιότητα γιὰ τὴ θρησκεία ἐκχωρεῖται ίσομερῶς σὲ καθολικοὺς καὶ προτεστάντες εἰδικούς. “Ετσι καὶ στὸ ‘Υπουργεῖο Θρησκευμάτων, ὅπου μὲ τὴ φράση «θρησκευτικὴ διδαχὴ» ἔννοεται κανεὶς συνεκδο-

στιανικὴ ἐνότητα, τότε λέμε, κάτι ποὺ προτιμοῦμε ἴδιως στὸ δημόσιο ἡ νομικὸ τομέα, «θρησκεία» ἀντὶ γιὰ «χριστιανισμό». Γὰ παράδειγμα, στὴ ραδιοφωνία καὶ τὴν τηλεόραση, ὅπου ἡ ἀρμοδιότητα γιὰ τὴ θρησκεία ἐκχωρεῖται ίσομερῶς σὲ καθολικούς καὶ προτεστάντες εἰδικούς. “Ετσι καὶ στὸ ‘Υπουργεῖο Θρησκευμάτων, ὅπου μὲ τὴ φράση «θρησκευτικὴ διδαχὴ» ἔννοεται κανεὶς συνεκδο-

\* ‘Ο Χάνς Γιούργκεν Γκρεσάτ εἶναι ὅμοτιμος καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μαρβούργης, ἔνας ἀπὸ τοὺς διασημότερους θρησκειολόγους διεθνῶς, ποὺ εἰσήγαγε πρωτογενεῖς ἔρευνες σὲ μιὰ σχολὴ μὲ πολὺ μεγάλη παράδοση. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ πρέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο του *Was ist Religionswissenschaft?* [Τί εἶναι Θρησκειολογία], Στουγγάρδη – Βερολίνο – Κολωνία – Μάιντς: W. Kohlhammer / Urban-Taschenbücher <τόμ. 390>, 1988, 141 σελ.

1. Λογοπαίγνιο μὲ τὶς λέξεις *Alltag* καὶ *Sontag* στὸ πρωτότυπο. Σ.τ.Μ.

2. “Ετσι ἀκριβῶς ἀναφέρεται στοὺς ὄρθιοδόξους, καθότι ἡ ρωσικὴ ἐκδοχὴ τῆς ‘Ορθοδοξίας εἶναι πιὸ γνωστὴ καὶ διαδεδομένη στὴ Γερμανία. Πάντως, ὁ καθηγητὴς Γκρεσάτ εἶχε ιδιαίτερο σύνδεσμο μὲ πολλοὺς ‘Ελληνες ὄρθιοδόξους, μεταξὺ τῶν ὅποιων καὶ ιδιαίτερα ἐπιφανεῖς, ὅπως ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας ‘Αναστάσιος μὲ τὸν ὄποιο ὑπῆρχαν συμφοιτητὲς στὸ περίφημο γιὰ θρησκειολογικές σπουδές Πανεπιστήμιο τῆς Μαρβούργης. Σ.τ.Μ.

## [ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ]

χικά τὴν καθολική και προτεσταντική. Παρόμοια και μέτην ἐπιμόρφωση τῶν δασκάλων γιὰ τὸ σχολικὸ μάθημα τῶν «Θρησκευτικῶν», γιὰ τὸ ὅποιο συστεγάζουν καθηγητὲς τῆς καθολικῆς και τῆς προτεσταντικῆς θεολογίας σὲ Τμήματα ποὺ ἐπονομάζονται Τμήματα Θρησκειολογίας. Ἐντούτοις, τὸ ὄνομα δὲν εἶναι τὸ πράγμα. Αὐτὸ φαίνεται γιὰ παράδειγμα στὴ γερμανικὴ ἐρευνητικὴ κοινότητα. Ἐκεῖ ὅπου καθιερώνεται ἡ καθολικὴ και ἡ εὐαγγελικὴ θεολογία μὲ δικές της Σχολὲς ἡ καθεμιά, ἔκει δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ Σχολὴ Θρησκειολογίας.

“Οποιος γνωρίζει μόνο μία θρησκεία, μπορεῖ νὰ μιλήσει γιὰ τὴ μία. Τὸ ἵδιο ισχύει και γιὰ τοὺς ἐπικριτὲς τῆς θρησκείας. Ἄν κατέβουν ἀπὸ τὸ ὑψος τῆς ἀοριστίας στὸ ἔδαφος τοῦ ὄρατοῦ, τότε πρέπει νὰ κάνουν λόγο γιὰ μία τουλάχιστον θρησκεία, γιὰ μία ἐντελῶς συγκεκριμένη, τὴν ὥποια οἱ ἴδιοι, περισσότερο ἡ λιγότερο θεμελιωδῶς, πρέπει νὰ γνωρίζουν. Ἐπειδὴ εἶναι εύρωπαιοι, οἱ κριτικοὶ τῆς θρησκείας ἔχουν κατὰ νοῦ κυρίως τὸ χριστιανισμό, τουτέστιν μία ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς ὁμολογίες: στὴ Γαλλία κατὰ κύριο λόγο τὴ ρωμαιοκαθολική, στὴν Ἐλβετία κυρίως τὴ λουθηρανική, στὴ Ρωσία κυρίως τὴν ὄρθδοξη κ.ο.κ.

Συνεπῶς, ἡ λέξη θρησκεία ἐπιμερίζεται μέσα στὰ κεφάλια ὅσων τὴν ἀκοῦν ἡ τὴ λένε. Ἡ ἀληθινὴ θρησκεία ἀντιπαραβάλλεται πρὸς τὴν ψεύτικη, και ἡ καθαρὴ λογικὴ πρὸς τὴ θρησκευτικὴ πνιγηρότητα. “Ἐνας ἀκόμα ἐπιμερισμὸς χωρίζει τὴν ἔξωτερικὴ ἀπὸ τὴν ἔσωτερικὴ θρησκευτικότητα. «Ποιὰ θρησκεία ὁμολογῶ; Καμία ἀπὸ ὅλες ὅσες μοῦ ὄνομάζεις. — Καὶ γιατὶ καμία; — Ἀπὸ θρησκεία», ἔτσι ἐγγράφει ὁ Σῦλλερ ποιητικὰ αὐτὴ τὴν ἀντίθεση.

Καὶ γιὰ μὴ χριστιανικές θρησκείες γνώριζαν οἱ εύρωπαιοι ἀπὸ παλιά. Οἱ ιούδαιοι ζοῦσαν πάντα ἀνάμεσά τους, και οἱ μουσουλμάνοι στοὺς Ἅγιους Τόπους. Οἱ εύρωπαιοι ἀναζητώντας χρυσὸν ἢ πιπέρι ἀνακάλυψαν

τοὺς Κινέζους και τοὺς Ἰνδούς, τοὺς Ἰνδιάνους, τοὺς ἀφρικανούς, τοὺς Πολυνήσιους. Τὸ ἀργότερο κατὰ τὸν 19ο αἰώνα ἔγινε φανερὸ ὅτι ἐκτὸς τῆς Εὐρώπης πρέπει νὰ ὑπάρχουν χιλιάδες θρησκεῖες.

Μὲ τοὺς ἀνθρώπους ισχύει τὸ ἔξῆς: Κάποιους τοὺς γνωρίζουμε καλά, πολὺ περισσότερους γνωρίζουμε μὲ τὸ ὄνομά τους, ἀκόμα περισσότερους ἐξ ὄψεως, και κατόπιν θολώνουν τὰ πρόσωπα σὲ ἀνώνυμη μάζα, ἐν συνεχείᾳ σὲ πληθυσμιακὰ μεγέθη, μέχρι τὴν ἀπερίγραπτη και ἀόρατη ἀνθρωπότητα.

‘Υπὸ τὸ εἶδος ἀνθρωπος συμπεριλαμβάνουμε τοὺς πολλοὺς ἄνδρες και γυναῖκες διαφορετικῶν φυλῶν και πολιτισμῶν, διαφορετικῶν ἐπαγγελμάτων και ἐνδιαφερόντων. Μὲ τὶς θρησκεῖες κάνουμε τὸ ἵδιο.

“Οπως κάθε εἶδος, και ἡ θρησκεία εἶναι ἀναγνωρίσιμη στὰ ούσιωδη χαρακτηριστικά της. Αὐτὸ ποὺ συνιστᾶ τὴν ούσια της, τὸ ἔχουν ὑπαγορεύσει εύρωπαῖοι στοχαστὲς ἐδῶ και καιρὸ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ ούσιωδες ἔνωνει τὶς θρησκεῖες, τὸ ἐπουσιῶδες τὶς χωρίζει. Αὐτὸ ποὺ τὶς χωρίζει συνιστᾶ τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς καθεμιᾶς. “Οποιος κάνει λόγο γιὰ τὴ θρησκεία ως εἶδος μπροτεῖ νὰ προσθέσει και ἐπιμέρους ἰδιότητες. Αὐτὸ πράττουν οἱ περισσότεροι. Γνωρίζουν τὴν εύρωπαϊκὴ θρησκεία και τὴ θρησκεία καθεαυτήν, δύο τελικὰ σημεῖα. Τί ὑπάρχει μεταξύ τους δὲν τὸ γνωρίζουν.

Οἱ μορφωμένοι γενικῶς, τὸ βλέπουμε στὰ ΜΜΕ και ἀλλοῦ, κινοῦνται ἄνετα μὲ λέξεις ὅπως «παγκόσμιες θρησκείες», «μονοθεϊστικές», «ὑψηλές», «μαγικές», «φυσικές» κ.ο.κ. Τὸ φῶς τὸ ὅποιο νομίζουν ὅτι ρίχνουν σὲ ἔξω-ευρωπαϊκὲς θρησκεῖες, οἱ ὅποιες δὲν κάνουν χρήση τέτοιων εύρωπαϊκῶν λέξεων, δὲν φωτίζει τίποτα ποὺ ὄντως ὑπάρχει ἐκεῖ γιὰ νὰ τὸ δεῖς.

Κι ὅμως, ποιός γνωρίζει στ’ ἀλήθεια τὰ κατατόπια, ποιοὶ δηλαδὴ εύρωπαῖοι γνωρίζουν μιὰ ἡ ἔστω μερικὲς ἀπὸ τὶς πολλές χιλιάδες θρησκείες πέραν τῶν ὄριών της

‘Ο σκ. 정(Σὸκ Τζόνγκ), διάσημος Κορεάτης ζωγράφος, ἀπότυπώνοντας θέματα τῆς βουδιστικῆς παράδοσης. Προσέφερε τὴ φωτογραφία του στὸν σεβ. μητροπολίτη Κορέας κ.κ. Ἀμβρόσιο (Ἀριστοτέλη Ζωγράφο) γιὰ τὸ βιβλίο του ‘Ομοιότητες στὴν Είκονογραφία Χριστοῦ και Βούδα, Ἀθήνα: Μαΐστρος, 2009.



## [ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ]

Εύρωπης μὲ τρόπο ἄλλον παρὰ ἔξ ἀκοῆς; Νὰ γνωρίσεις μιὰ ξένη θρησκεία, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ παρὰ μόνο μὲ κόπιο, ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη. Ὁ σκοπὸς ἀνταμείβει, γιατὶ ὅταν πετύχει, γεννιέται μιὰ ἑσωτερική σχέση. Τὸ τίμημα πάντως παραμένει ὑψηλό, καὶ δὲν ἔχουν μπορέσει πολλοὶ νὰ τὸ καταβάλουν. Σ' αὐτοὺς ἀνήκουν, λόγω ἐπαγγέλματος, οἱ θρησκειολόγοι.

*‘Η Ἔννοια «Θρησκεία»: Πῶς ἡ Ἀναζήτηση γι’ Αὔτὴν ἀποβαίνει “Ολο καὶ πιὸ Ἀκαρπη”*

Οἱ παρανοήσεις εἶναι τέκνα ἀσαφοῦς ἔκφρασης. Οἱ ἐπιστήμονες κατὰ κανόνα θέλουν νὰ γίνονται κατανοητοί, γι’ αὐτὸ προκρίνουν τὴ σαφέστερη τῶν πολύσημων ἔκφράσεων. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἄκοπα ξεστομίζουν οἱ ἐπιστήμονες τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, προκαλεῖ στοὺς θρησκειολόγους μεγάλη στεναχώρια. Μποροῦν καλύτερα ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε νὰ κάνουν γνωστὰ τὰ συμπεράσματά τους ὡς κανόνες ἢ ἀριθμητικά δεδομένα. Μὲ τὰ λόγια πρέπει νὰ εἶναι ἀκριβεῖς. Ἀκριβὴ λόγια εἶναι οἱ ὄρισμοί. ‘Ομως οἱ περισσότεροι θρησκειολογικοί οἱ ὄρισμοί ἀνήκουν στοὺς θρησκειολόγους, ἀλλ’ ὅχι κατ’ ἀποκλειστικότητα, καθὼς μοιράζονται τὸ λεξιλόγιο τους μὲ ἐπιστήμονες ἄλλων εἰδικοτήτων. Ἡ λέξη «θρησκεία» ἔχει πηρετεῖ εἰδικούς κάθε δυνατοῦ ἀντικειμένου, ὡς ὄνομα μὲ τὸ ὄποιο οὐδόλως περιγράφουν πάντοτε ἡ γενικὰ τὸ ἴδιο πράγμα.

Αύτὰ ποὺ πρέπει μιὰ ἔννοια νὰ περιλαμβάνει τὰ λέει ὁ ὄρισμός της. ‘Ο ὄρισμὸς τῆς ἔννοιας θὰ ἐπρεπε νὰ μᾶς ξεκλειδώνει τὸ δίχως ἄλλο τί συνιστᾶ τὴ θρησκεία. Ἐκεῖ βρίσκεται ὅμως ἡ καρδιὰ τοῦ προβλήματος. Γιατὶ ἐνῶ ὑπάρχουν πολλοὶ ὄρισμοὶ τῆς θρησκείας, κατὰ πάσα πιθανότητα μερικές ἐκαποντάδες, ἐντούτοις φτιάχνει κανεὶς ἀδιάκοπα νέους, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχει πετύχει μέχρι τώρα τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα. Γιατὶ δὲν βρίσκει ὄρισμὸ στὸν ὄποιο δὲν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ φέρει ἀντιρρήσεις. ‘Οταν γιὰ παράδειγμα ὁ Α. διακηρύσσει πῶς στὴ θρησκεία ἀνήκουν ἀπαραιτήτως πνευματικά ὄντα, ὁ Β. λέει: «Οχι, όχι, ἐπουδενὶ πνευματικά ὄντα, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἡ ὑπόσχεση γιὰ λύτρωση», κάτι πού, παρεμπιπόντως, θὰ ἐνέτασσε καὶ τὸ μαρξισμὸ μεταξὺ τῶν θρησκειῶν. ‘Οταν ὁ Γ. νομίζει ὅτι θὰ ἔδινε ἔνα νόημα στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, ἀντιλέγει ὁ Δ., ποὺ τὴ θεωρεῖ μιὰ ἀδυναμία πνεύματος, ἀπὸ τὴν ὄποια ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ἐπρεπε νὰ θεραπευτεῖ τὸ ταχύτερο δυνατό. ‘Εξ ὄρισμοῦ οἱ χριστιανοὶ στοχαστές ἔχουν κατὰ νοῦ τὴ χριστιανικότητα καὶ δὲν νοιάζονται καὶ πολὺ γιὰ ξένες θρησκείες. Πεπαιδευμένοι ἵνδουϊστές, μουσουλμάνοι κ. ἄ. κάνουν



Παλιὰ γκραβούρα ποὺ ἀπεικονίζει τὸν Κομφούκιο νὰ παρουσιάζει τὸν ιστορικὸ Βούδα (Σιντάρτα Γκαουτάμα) στὸν Λάο Τσέ. ‘Ενα τρίο ποὺ συχνὰ ἀπεικονίζεται μαζί, χαρακτηριστικὴ ἀποτύπωση συνδυαστικῆς ἀσιατικῆς θρησκευτικότητας.

τὸ ἴδιο καὶ ὄριζουν ὡς «θρησκεία» αὐτὸ ποὺ τοὺς παραδόθηκε ἀπὸ τὰ πρώτα τους βήματα. ‘Αν θὰ ἔρθει κάποτε ἡ μέρα κατὰ τὴν ὄποια ὅλοι θὰ συμφωνήσουν μὲ ἔναν ὄρισμό; μᾶλλον δὲν τὸ δείχνουν τὰ πράγματα.

Πρὶν κοινολογήσει κανεὶς τίς σκέψεις καὶ τίς ἀντιλήψεις του θὰ πρέπει νὰ ξεκαθαρίσει τίς ἔννοιες ποὺ χρησιμοποιεῖ. Αὐτὸ ἀπαίτει ἔναν κανόνα, καὶ ὅποιος τὸν ἀκολουθεῖ προλαβαίνει ὄρισμένες παρανοήσεις. Παρ’ ὅλ’ αὐτά, ὅπως λέει ἡ ρήση, δὲν ὑπάρχει κανόνας χωρὶς ἔξαιρεση. Καὶ πραγματικά βάσει τοῦ κανόνα δὲν θὰ ἐπρεπε νὰ ὑπάρχει θρησκειολογία, ὅσο δὲν ὑπάρχει καμιὰ συμφωνία ὡς πρὸς τὸ τί εἶναι θρησκεία. ‘Επειδὴ ὅμως ὑπάρχουν ἔξαιρεσίες, ὑπάρχει καὶ ἡ θρησκειολογία, μεταξὺ καὶ ἄλλων ἔξαλλου ἐπιστημῶν, τῶν ὄποιων ἡ ὄνομασία κατάγεται ἀπὸ μακρινοὺς χρόνους. Τί εἶναι ὁ «Θεός», τί ἡ «Ζωὴ» ἢ ἡ «Ψυχὴ» μποροῦν ἔξισου ἐλάχιστα νὰ τὸ ὄρισουν μὲ βεβαιότητα οἱ θεολόγοι, οἱ βιολόγοι οἱ ψυχολόγοι, ὅπως οἱ θρησκειολόγοι τὴ «θρησκεία».

[ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ]



Άριστερά: Στιγμιότυπο από τη ζωή των Ζουλού. Διακρίνονται οι ιεροδιάμεσοι (sangoma) σε πρώτο πλάνο. Δεξιά: Ινδιάνα με τό μωρό της, μέτα χαρακτηριστικά πολεμικά χρώματα, σε διαδήλωση στὸν ποταμὸ Ἰνγκού, παραπόταμο τοῦ Ἀμαζονίου, Βραζιλία. Τὸ ζῆτημα τῶν δικαιωμάτων τῶν ινδιάνων συνδέεται ἀμεσα μὲ τὴν ίδια τὴν ἐπιβίωσή τους καὶ τὴ θρησκευτική τους ταυτότητα.

Ό κανόνας δὲν άκυρώνεται ἐκ τῆς ἔξαιρέσεως. Αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖ εἶναι σωστό, τόσο στὴ θρησκειολογία, ὅσο καὶ σὲ κάθε ἄλλῃ περίπτωση. «Οποιος ἀναπτύσσει μιὰ θεωρία περὶ θρησκείας, σίγουρα θὰ ἀποσαφηνίσει τί ἔννοει μὲ τὴ «θρησκεία». Μιὰ λογικὰ οἰκοδομημένη θεωρία δὲν ἀποσαθρώνεται, ὅσο θεωρεῖται ὅτι ισχύει τὸ ὑπόβαθρο τοῦ ὄρισμοῦ τῆς θρησκείας. Αὐτὸ ποὺ διδάσκει γιὰ παράδειγμα ὁ Κάρλ Μάρξ ἢ ὁ Σίγμουντ Φρόιντ ἢ ὁ Κάρλ Μπάρτ περὶ θρησκείας, ἀκούγεται διαφωτιστι-

κὸ σὰν συμφωνεῖ κανεὶς μὲ τὴν ἀρχική τους θέση ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι «ὅπιο» ἢ «νοητικὸ κατασκεύασμα» ἢ «άπιστία». «Ἐνας ὄρισμὸς περὶ θρησκείας περικλείει ὡς κλειδὶ τὴ θεωρία γιὰ τὴν ὄποια κατασκευάστηκε. «Ἐνας ἀταίριαστος ὄρισμὸς περὶ θρησκείας τὴ γκρεμίζει σᾶν λοιστό.»

Η λέξη «θρησκεία», βαρυφορτωμένη μὲ πολλὰ καὶ ἐνίοτε ἀντιφατικὰ περιεχόμενα, δὲν ἀναδύεται ὡς ἀκριβὴς ἔκφραση, ὡς ἔννοια. Η λέξη, τὸ ὄνομα, ἡ ἔννοια

in vino veritas  
CAVA

ΠΟΤΑ-ΔΩΡΑ-ΚΑΦΕΣ-ΠΟΥΡΑ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ

[www.invinoveritas.gr](http://www.invinoveritas.gr)

ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 110, ΑΝΟΙΞΗ. ΤΗΛ.: 210 81 45 717

εύτυχως δὲν ταυτίζονται μὲ τὸ «πράγμα» τὸ ὅποιο ὄνομάζουν ἡ προσδιορίζουν. Τὸ ὅτι δὲν διαθέτουμε ἔναν γενικῶς ισχύοντα ὄρισμό τῆς θρησκείας εἶναι μιὰ ἔλλειψη, ἀλλὰ δὲν εἶναι καταστροφή. Γιατὶ τὸ πράγμα παραμένει, καὶ ἡ τύχη τῶν λέξεων ποὺ ἔχουν ἐφεύρει γι’ αὐτὸι οἱ ἄνθρωποι καὶ ποὺ θὰ συνεχίσουν νὰ ἐφεύρισκουν, ἀγγίζει τὸ ζήτημα μόνο περιφερειακά.

**Τὸ Πράγμα «Θρησκεία»: Πόσο Διαφορετικά μπορεῖ νὰ φανεῖ στὸν Παρατηρητή**

Οἱ περισσότεροι παρατηρητές πέφτουν πάνω στὸ πράγμα θρησκεία μᾶλλον κατὰ τύχη, σὲ μιὰ εἰδησεογραφικὴ ἀς ποῦμε ἑκπομπὴ ἢ σὲ ἔνα ταξίδι γιὰ διακοπές. Αὐτὸ ποὺ προσλαμβάνουν ἑκεῖ, ποὺ βλέπουν ἢ ἀκοῦν, προκαλεῖ συναισθήματα: «βαρετό!» – «φρικτό!» – «έντυπωσιακό!» Πρόκειται γιὰ μιὰ πρώτη ἐπίδραση τοῦ πράγματος θρησκεία: στοὺς μὲν προκαλεῖ πλήξη, οἱ δὲ ἀναπηδοῦν. Ἐδῶ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν μόνον ὅσοι κεντρίζονται ἀπό ἐνδιαφέροντα.

Τὸ πράγμα λειτουργεῖ μὲ δύο τρόπους ἐκ τοῦ μακρόθεν. Ἡ θρησκεία μᾶς ἐλκύει καὶ μᾶς ἀπωθεῖ. Εἰκόνες ἀπὸ αἰματοβαμμένους αὐτομαστιγούμενους στήτες, ἡ θέα μᾶς βασανιστικῆς θυσίας ζώου, ἡ ἀνάγνωση βρετανικῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων στὴν Ἰνδία γιὰ τοὺς θάγκ (*thug*), ἀδελφότητα μυστικῶν δολοφόνων, οἱ ὄποιοι ἐνῷ εἶναι οἱ ἴδιοι ίνδουιστές, ἔχουν τελετουργικά στραγγαλίσει ἄλλους ίνδουιστές, αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ προκαλοῦν ἀνατριχλὰ στοὺς παρατηρητές. Ἀλλὰ τοὺς θερμαίνουν τὴν καρδιά. Γιὰ παράδειγμα, ἡ φιλειρηνικὴ στάση τοῦ Βούδα, ὁ ὄποιος ἐπαινοῦσε τὴν ἀγάπη μόνον ὅταν συμπορεύοταν μὲ ἔλλειψη μίσους: ἦ οἱ ίνδιάνοι τῶν ὄποιων οἱ θρησκεῖες μᾶς μοιάζουν σὰν ὑποδείγματα οἰκολογικῆς ισορροπίας· ἡ ὥς νίκη ἐπὶ τῆς ἀνδροκρατίας μιὰ ὄρισμένη θρησκευτικὴ ἀρμοδιότητα ποὺ οἱ Ζουλού ἐπιτρέπουν μόνο σὲ γυναῖκες καὶ τὸ πολὺ πολὺ σὲ ἄντρες οἱ ὄποιοι οντύνονται καὶ συμπεριφέρονται σὰν γυναῖκες.

Τὸ πῶς ἀντιδροῦν οἱ παρατηρητές στὸ πράγμα θρησκεία, ἔξαρτάται ἀπό τὸ ποὺ καὶ πότε ζοῦν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν καιρῶν, τίς προσωπικές τους προτιμήσεις καὶ ἀντιπάθειες καθορίζει τὸ ἀν ἀξιολογοῦν μιὰ θρησκευτικὴ ὑπόθεση θετικὰ ἢ ἀρνητικά. Ὁ πρακτικὸς κομμουνισμὸς μερικῶν θρησκειῶν φυλῆς<sup>3</sup> ἔχάπτει τὸν

3. Ὁ καθηγητής Γκρεάστ δὲν θὰ χρησιμοποιοῦσε ποτὲ τὸν ὄξιολογικὸ όρο «πρωτόγονα θρησκεύματα», ούτε κὰν τὸν ισοπεδωτικά γενικευτικό «άνιμιστικά θρησκεύματα» ποὺ ἔχουν κυριαρχήσει στὰ

φοιτητικὸ ἐνθουσιασμό. Ἡ σκοτεινὴ ὄψη τοῦ νομίσματος, ὅτι ἐκεῖ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει καμιὰ ἀτομικότητα, ἀρέσει πολὺ λιγότερο. Ὁτι οἱ βουδιστές ἀνέκαθεν κατέφευγαν σὲ μεθόδους ποὺ σ’ ἐμᾶς ἐδῶ καὶ λίγο χρόνο ἐκτιμῶνται ὡς μέσα αὐτοεκπλήρωσης, προσελκύει πολλούς. Ὁτι οἱ βουδιστές ἀντιτίθενται στὴν ἔκτρωση – ως λόγο γ’ αὐτὸ ἐπικαλοῦνται τὴν συμπόνια: μπορεῖ νὰ ξαναπεράσουν χιλιάδες καὶ χιλιάδες χρόνια μέχρις ὅτου ἔνα ὃν νὰ ἔχει ξανά τὴν εύκαιρια νὰ γεννηθεῖ ως ἄνθρωπος – δὲν τὸ καλοβλέπουν ὄρισμένοι.

Πῶς ἀντιδροῦν οἱ παρατηρητές στὸ πράγμα θρησκεία ἔξαρταί καὶ ἀπὸ τὴ δική τους πίστη. Οἱ χριστιανοὶ τραβοῦν νὰ βαφτίσουν ὅλο τὸν κόσμο, ὥστε στὸ τέλος ἡ χριστιανικὴ θρησκεία νὰ γίνει ἡ μοναδική. «Ἄθεοι μὲ ἀγώνιστικὴ συνείδηση ὑποκλίνονται στὴ θρησκευτικὴ πολιτικὴ κομμουνιστικῶν κυβερνήσεων, ποὺ μετατρέπουν ναοὺς καὶ μοναστήρια σὲ ἔργοστάσια. Ὅπαρχουν οἱ πιστοὶ τῆς Ἐπιστήμης, ποὺ κατακεραυνώνουν ὅτιδήποτε μυρίζει ἀνορθολογισμό. Ἡ ψυχή τους είρηνεύει μόνον ὅταν καὶ ὁ τελευταῖος θεραπευτής ξεσκεπαστεῖ καὶ ἀπαξιωθεῖ ως τσαρλατάνος.

«Οποιος ἔχαιτίας τῆς πίστης του δὲν ἀντέχει τὸ πράγμα θρησκεία, μπορεῖ νὰ τὴν παραβλέψει παρηγορημένος. Ὁποιος τῆς ἀντιτίθεται, θυμώνει. Ὁρθολογιστές δὲν μποροῦν νὰ τὸ καταλάβουν, ὅταν κάποιοι ποὺ τοὺς ἔχουν διαφωτίσει ἔξακολουθοῦν νὰ ἐλπίζουν σὲ μέσα ποὺ οἱ ἐπιστήμονες χαρακτηρίζουν «ἀναποτελεσματικά». Κομμουνιστές ἡγέτες καλοῦνται νὰ ἀνακαλύψουν πώς τὸ πράγμα θρησκεία ἀναζωπυρώνεται μέσα στὶς μάζες, μόλις ἡ ἔξουσία χαλαρώσει τὸ ἀσφυχτικὸ σφίξιμο. Χριστιανοὶ πληγώθηκαν βαθιὰ ὅταν στὴ δεκαετία τοῦ ’60 οἱ ἀποικίες τῆς Εύρωπης αύτονομήθηκαν καὶ ως πρώτο μέτρο ἔδιωξαν ἀπό τὴ χώρα τους τοὺς λευκούς ιεραποστόλους.

«Οσο ὑπάρχει τὸ πράγμα θρησκεία, ὁ ἄνθρωπος θὰ τὴ σπουδάζει. Ἡ θρησκεία δὲν βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ ἐκεῖ ὅπου βρίσκονται οἱ ἄνθρωποι. Ἐπιστήμονες ποὺ ἐρευνοῦν τὸ ὃν ἄνθρωπος εἴτε στὴ ἀτομικὴ εἴτε στὴ συλλογικὴ του ὑπαρξη, νωρίτερα ἡ ἀργότερα συναπαντοῦν τὴ θρησκεία. Τὴ βλέπουν βεβαίως μόνο κομμάτι κομμάτι, σὰν ἀπὸ διαφορετικὸ παράθυρο κάθε φορά,

ἔλληνικά, ως κατάλοιπα παλαιότερων ἐποχῶν καὶ δεῖγμα τῆς πολὺ μικρῆς προσδόσου καὶ προσαρμογῆς τῆς γλώσσας μας σὲ ζητήματα θρησκειολογικῆς ὄρολογίας. Ἀντίθετα, εἰσήγαγε καὶ καθέρωσε διεθνῶς τὸν ἀπλῶς περιγραφικὸ όρο «θρησκείες τῆς φυλῆς» (Stammtes-religionen) γιὰ νὰ δηλώσει μὲ μεγάλη ἀκρίβεια μιὰ μεγάλη κατηγορία θρησκευμάτων ποὺ παρά τὰ κοινά τους στοιχεῖα ἔχουν καὶ σημαντικές ἀποκλίσεις μεταξύ τους. Σ.Τ.Μ.

## [ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ]

τὸ ὅποιο ἀνοίγουν, ἀναλόγως τῆς εἰδικότητας, σὲ διαφορετικές κατευθύνσεις. Οἱ ἀρχαιολόγοι συλλογίζονται ἀν ὑπάρχει καὶ ποιὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ θρησκευτικὴ χρήση ἐνός ἀντικειμένου ἀπὸ ἀνασκαφή. Οἱ ἱστορικοὶ ἀκολουθοῦν τὴν θρησκεία ἀλλοτινῶν χωρεπισκόπων, ζητιάνων περιηγητῶν μοναχῶν ἢ χωρικῶν. Οἱ ἱστορικοὶ τέχνης προσπαθοῦν νὰ φωτίσουν θρησκευτικὰ μοτίβα τέχνης. Οἱ θεωρητικοὶ τῆς λογοτεχνίας διερευνοῦν τὴν σημασία τῆς θρησκείας γιὰ τὸ ἔργο εὐρωπαίων ἢ ἔξω-ευρωπαίων συγγραφέων. Οἱ κοινωνιολόγοι ἀναζητοῦν τὸ ρόλο τῆς θρη-

“Οσο ὑπάρχει τὸ πράγμα θρησκεία,  
ὁ ἄνθρωπος θὰ τὴ σπουδάζει.  
Ἡ θρησκεία δὲν βρίσκεται  
μακριὰ ἀπὸ ἑκεῖ  
ὅπου βρίσκονται οἱ ἄνθρωποι.

σκείας στὴν κοινωνία. Οἱ γεωγράφοι ἐνδιαφέρονται γιὰ μορφὲς ἐποικισμοῦ ποὺ συνδέονται μὲ τὴ θρησκεία. Οἱ ἔθνολόγοι ἔχουν πολλὰ κάνονται μὲ τὴ θρησκεία ως ἔνα ούσιωδες κομμάτι ἔνων πολιτισμῶν. Οἱ ψυχολόγοι ἔχουν τὴ θρησκευτικὴ ἔκσταση, τὴ μεταστροφὴ καὶ τὸ διαλογισμό. Οἱ γιατροὶ καταπιάνονται μὲ παθολογικὲς ὅψεις τῆς θρησκείας. Οἱ νομικοὶ διώκουν τὴν ἔγκληματικὴ θρησκευτικότητα, τοὺς οίονες «ἀποκρυφιστὲς» ποὺ ὑπόσχονται νὰ λύνουν μάγια.

Οἱ ἐπιστήμονες εἶναι ἄνθρωποι. Ἐντούτοις δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀφήνουν τὸν ἕαυτό τους νὰ προσδιορίζεται στὴ δουλειά τους ἀπὸ συναισθήματα ὅπως «βαρετό» ἢ «φρικτό» ἢ «γοητευτικό». Πρέπει νὰ στρέφονται πρὸς τὸ πράγμα, ἀκόμα κι ἀν ἡ θρησκεία τοὺς προκαλεῖ τυχὸν πλήξη. Αὐτὸ βεβαίως δὲν θὰ ἥταν γιὰ τοὺς θρησκειολόγους μιὰ καλὴ προϋπόθεση. Ἀντιθέτως, ἄλλοι ἐπιστήμονες ἀσχολοῦνται περιστασιακὰ μὲ τὴ θρησκεία. Τὸ πράττουν ὅταν ἡ θρησκεία ἐμπλέκεται στὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ἀντικείμενό τους.

Τὸ Πράγμα «Θρησκεία»: Πῶς τὸ βλέπουν  
οἱ θρησκειολόγοι

Ἡ ὅπτικὴ τῶν θρησκειολόγων γιὰ τὸ πράγμα θρησκεία διαφέρει ἀπὸ τὴν ὅπτικὴ τυχαίων παρατηρητῶν καὶ ἀπὸ τὴν ὅπτικὴ ἀκόμα ἀλλων ἐπιστημόνων. Εἶναι ὅπως μὲ ἔνα τοπίο. «Ἐνας ζωγράφος τὸ βλέπει μὲ διαφορετικὸ μάτι ἀπ’ ὅ, τι ἔνας ἀγρότης ἢ ἔνας κυνηγὸς ἢ ἔνας οἰκολόγος ἢ ἔνας περιπατητής. Καὶ τὸ πράγμα θρησκεία; Μὲ τρεῖς προτάσεις μποροῦμε νὰ περιγράψουμε πῶς τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ θρησκειολόγοι:



www.pipermint.gr



Παναγή Τσαλδάρη 32-34, Μελίσσια 151 27  
Τηλ.: 213 0308383

Έτσι, φυσικά!  
100% αγνά - 100% φυσικά!

Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής «Χριστίνα» δεν δημιουργήθηκε για να προσθέσει άλλο ένα μαγαζί του είδους.

Έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό.

Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής όπως πολύ σπάνια γίνεται σήμερα.

Τα γλυκά και τα αλμυρά μας είναι **απαλλαγμένα από χημικά έτοιμα μείγματα**. Δεν έχουν συντηρητικά ούτε διογκωτικά. Γίνονται με τον κλασικό τρόπο που επιβάλει η πραγματική ζαχαροπλαστική τέχνη, πράγμα που σημαίνει **100% φυσικές πρώτες ύλες** (φρέσκα αβγά, αγνό βούτυρο, κρέμα γάλακτος, ακατέργαστη ζάχαρη, φυσική βανίλια κ.λ.π.)

Χωρίς πολλές «κραυγές» δικές μας, ο τελικός αλάνθαστος κριτής ας είναι ο γεύση σας.

1. Διατηρούν τὸ πράγμα θρησκεία ώς ὅλον.
2. Ἀναγνωρίζουν ὅτι τὸ ὅλον ἔχει τέσσερις ὄψεις.
3. Παρατηροῦν ὅτι ὅσο τὸ ὅλον ζεῖ δὲν παύει νὰ μεταβάλλεται.

‘Η ὁδός τῆς ἐπιστήμης ὁδηγεῖ προφανῶς ἀδιάκοπα σὲ νέες πάντα διακλαδώσεις. ‘Η εἰδικότητα κάνει τὸν σπουδαγμένο. “Ἐτσι ἰσχύει καὶ στὴ θρησκειολογίᾳ. Στὸ τέλος κάποιοι δὲν ἀναγνωρίζουν πιὰ τὸ δάσος, γιατὶ τὸ κρύβουν τὰ μεμονωμένα δέντρα. Αὐτὸ δεῖναι ἔνα παλιὸ τραγούδι ποὺ τὸ τραγουδᾶ ὡς καθένας καὶ βεβαίως δὲν ἀλλάζει.

‘Η θρησκεία ώς ὅλον γίνεται ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ μεταξὺ τῶν θρησκειολόγων καὶ ἑκίνων τῶν ἐπιστημόνων ποὺ περιστασιακὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ θρησκεία. Αὐτοὶ οἱ ἄλλοι συνδέουν ἔνα χαρακτηριστικὸ τῆς θρησκείας μὲ τὸ σύνολο τῆς δικῆς τους ἐπιστήμης: μὲ τοὺς νόμους, ἐπὶ παραδείγματι, ἢ μὲ τὴν ψυχὴ ἢ τὴν τέχνη κ.ο.κ. Σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὸ οἱ θρησκειολόγοι συνδέουν τὴ θρησκευτικὴ ὄψη τῆς ἐκάστοτε ἔξειδίκευσής τους μὲ τὴ θρησκεία ώς σύνολο.

“Ἐτοι θὰ ἡταν τουλάχιστον τὸ σωστό, ἀν τὸ ἐπρατταν. Οἱ ἐπιστήμονες ἄλλων εἰδικοτήτων δὲν ἀσχολοῦνται διόλου μὲ τὴ θρησκεία ώς ὅλον. ‘Ἄν λοιπόν οἱ θρησκειολόγοι παρέβλεπαν τὴ θρησκεία ώς ὅλον, αὐτὴ θὰ χανόνταν ἀπὸ τὰ μάτια ὀλονῶν.

Κι ἔδω προστίθεται καὶ κάτι ἄλλο. Εἰδίκος εἶναι ὡς θρησκειολόγος μόνον ὅσο συνδέει τὶς ἔξειδικευμένες ἔρευνές του μὲ τὴ θρησκεία ώς ὅλον. “Ἄν τὶς συνέδεε μὲ τὴν κοινωνία, θὰ γινόταν ἔρασιτέχνης κοινωνιολόγος, ἀν τὶς συνέδεε μὲ τὴ λογοτεχνία, θὰ γινόταν ἔρασιτέχνης φιλόλογος, ἀν τὶς συνέδεε μὲ τὴν πολιτικὴ θὰ γινόταν ἔρασιτέχνης πολιτειολόγος κ.ο.κ. Τίποτα ἔναντίον τῶν ἔρασιτεχνῶν. Αὐτὸ ποὺ κάνουν ἀρέσει καὶ γεμίζει τὸν ἐλεύθερο χρόνο, ἔντούτοις ἡ ἐπαγγελματικὴ ἔργασία κατὰ κανόνα γίνεται ἀπὸ τοὺς ἐπαγγελματίες.

‘Άλλιώτικα πρὸς τὶς θρησκευτικές ἔννοιες, τὸ πράγμα θρησκεία δὲν ζεῖ μόνο στὸ κεφάλι τῶν ἔρευνητῶν. ‘Υπάρχει ἔξω, καὶ ἐκεῖ περνάει μπροστὰ ἀπὸ τὰ μάτια τους. Τὸ πράγμα θρησκεία εἶναι κατὰ συνέπεια συγκεκριμένο, ἥ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε διαφορετικά, τὸ πράγμα θρησκεία εἶναι πάντα μιὰ θρησκεία. Καθεμιὰ ἀπ’ τὶς χιλιάδες θρησκείες, ἀπ’ τὶς ὁποῖες μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐπιλέξει καὶ νὰ σπουδάσει μία, φανερώνεται ώς ὅλον μὲ τέσσερις τρόπους ἐμφάνισης: μὲ τὴ θρησκεία σὲ μορφὴ κοινότητας, μὲ πράξεις, μὲ διδασκαλίες καὶ μὲ ἐμπειρίες.

‘Απὸ τὴν ὄργανωση τῶν περισσότερων θρησκειῶν προκύπτει μιὰ καθαρὴ εἰκόνα. ‘Η μορφὴ τῆς κοινότητας σημαδεύει συνάμα τὰ ἔξωτερικὰ ὅρια, ποὺ περικλείουν ὅλα τὰ ἄλλα. Χωρίζει τὸ μέσα ἀπὸ τὸ ἔξω. Οἱ πιστοὶ γεννιοῦνται ἐντὸς τῶν ὄριων αὐτῶν. “Οποιος ἥρθε στὸν κόσμο ἐκτός, γιὰ νὰ καταλήξει ἐντὸς πρέπει νὰ γίνει ἀποδεκτός. Σ’ αὐτὸ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν θρησκειολόγων καταλήγει μόνο μὲ δισταγμοὺς καὶ μόνο ἔξατομικευμένα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοῦτες, ἄλλες θρησκείες τὶς χαρακτηρίζει ἡ μεταστροφὴ πολλῶν κατὰ τὸ δυνατὸν ξένων ως ούσιωδες χαρακτηριστικό.

Οἱ θρησκείες συνενώνουν τοὺς ἀνθρώπους μιᾶς κοινότητας. Σὰν πεθάνουν οἱ ἀνθρωποὶ ἡ μεταναστεύσουν σὲ ἄλλες κοινότητες, τότε σταματᾷ καὶ ἡ παλιά τους θρησκεία. Σὰν συγκρούονται μὲ θρησκευτικὲς αὐθεντίες ἡ μεταξὺ τους, τότε χωρίζεται ἡ κοινότητα τους σὲ δυο ἢ τρία κομμάτια, ποὺ μὲ τὸν καιρὸ μπορεῖ νὰ διαιρεθοῦν περαιτέρω.

Σὲ πολλὲς θρησκείες οἱ ἀνθρωποὶ σχηματίζουν ἐπιμέρους κοινότητες ἐντὸς τῆς μεγάλης κοινότητας, καθιστώντας ἔτσι «νορμάλη» πιστοὺς ἔκεινους ποὺ μένουν ἀπ’ ἔξω. Μέσα εἶναι οἱ μυστικιστές, οἱ ἀσκητές, κάποιοι εὔσεβεῖς πέρα ἀπὸ τὰ συνηθισμένα. Σὲ μιὰ πιὸ στενὴ κοινότητα πιστεύουν ὅτι θὰ ἐπιτύχουν καλύτερα τοὺς σκοπούς τους ἀπ’ ὅ,τι ἔξω, μεταξὺ τῶν πολλῶν.

“Οταν οἱ θρησκειολόγοι ἔρευνητές διαβοῦν τὸ κατώφλι μιᾶς θρησκευτικῆς κοινότητας, στέκουν ἐμπρός στὴ δεύτερη ὄψη τοῦ ὅλου, μπροστὰ στὶς θρησκευτικὲς πράξεις. ‘Υπάρχουν θρησκείες στὶς ὁποῖες οἱ πράξεις μοιάζουν πολὺ πιὸ σημαντικές ἀπ’ ὅ,τι ἡ διδασκαλία. ‘Υπάρχουν ἄλλες, στὶς ὁποῖες οἱ διδαχὲς ἔχουν ύπερκεράσει τὶς πράξεις συμπιέζοντάς τες σὲ ἔνα μικρὸ ὑπόλειμμα. ‘Ακόμα κι ἀν δὲν πρόκειται παρὰ μόνο γιὰ θραύσματα ἐνὸς τελετουργικοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει καμιά θρησκεία ἐντελῶς δίχως θρησκευτικὴ πράξη, ἀλλιώς θὰ μετατρεπόταν σὲ μιὰ κοινότητα θεωρητικῶν, σὲ μιὰ Ἀκαδημία, σὲ μιὰ φιλοσοφικὴ ἐταιρεία.

Οἱ θρησκειολόγοι ἔρευνητές μαθαίνουν νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴ θρησκευτικὴ πράξη σὲ μορφὴ ἡθῶν καὶ τελετουργικῶν τυπικῶν, ἀφοῦ πρῶτα ἔχουν σπουδάσει τὴν τρίτη ὄψη μιᾶς θρησκείας, τὴ διδασκαλία της. ‘Η τελετουργικὴ πράξη περικλείει συμβολικές χειρονομίες καὶ λόγια, τὰ ὁποῖα γίνονται ἀντιληπτὰ ἀπὸ τὴ συμβολικὴ γλώσσα τῶν μύθων. Γιὰ τὴ σημασία ἐπίσης τῶν κανόνων στὰ ἥθη καὶ ἔθιμα πρέπει κανεὶς παρόμοια νὰ ψάξει στὴ διδασκαλία.

Μιὰ ἵδιαίτερη μορφὴ θρησκευτικῆς διδασκαλίας προέκυψε ἐκεῖ ποὺ οἱ θεοὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἀποκαλύφθηκαν μὲ λόγια. Σπανίως τὰ λόγια εἶναι μονοσήμαντα.

## [ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ ]

‘Ακολούθως οι πιστοί άναζητησαν τὸ νόημα πίσω ἀπὸ τὰ λόγια. Ἀπὸ τὴν κοπιαδή αὐτὴ προσπάθεια γεννήθηκαν καὶ αὐξήθηκαν οἱ ἐρμηνεῖς, ποὺ μετά ἀπὸ καιρὸν εἶπεπε νὰ σχολιαστοῦν ἐκ νέου κ.τ.λ. Οἱ μύθοι καὶ τὰ σύμβολα φαίνεται νὰ προσφέρονται ἵδιαίτερα γιὰ τὴ μετάδοση θρησκευτικῶν μηνυμάτων, καθιερώνονται ὡς κατεξοχὴν θρησκευτικὴ γλώσσα. Ἀκόμα κι ὅταν κανεὶς λέει «γλώσσα», οἱ μύθοι μιλοῦν ὡς εἰκόνες. Αὐτὸν ποὺ βλέπει κανεὶς ξεκλειδώνεται μέσω διαίσθησης· ὅχι μέσω φιλολογίας. Ἀντίθετα, ἡ φιλολογικὴ σκευὴ καθορίζει τὴ διάνοια, τὴν παράδοση ἀποκαλύψεων οἱ ὄποιες πρέπει νὰ τύχουν ἐρμηνείας.

Τὴν κοινότητα, τὴν πράξη, τὴ διδασκαλία, αὐτὰ ὅλα μποροῦν νὰ τὰ δοῦν καὶ νὰ τὰ ἀκούσουν οἱ θρησκειολόγοι ἐρευνητές. Ἐκτὸς κι ἀν βρίσκονται τυχὸν κρυμμένα σὲ μιὰ μυστικὴ κοινότητα ἢ πίσω ἀπὸ μὴ δημόσια τελετουργικὰ ἢ διδασκαλίες ποὺ ἀφοροῦν ἀποκλειστικὰ τοὺς ιερεῖς. Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση δὲν τοὺς ἀπομένουν παρὰ δύο δυνατότητες. Ἡ θὰ μποροῦσαν νὰ καθαγιαστοῦν καὶ νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι ιερεῖς, ἡ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναζητησουν ἀλλαζοπιστήσαντες, πρώην ιερεῖς ἢ μέλη τῆς κοινότητας. Ἐντούτοις, οἱ ἀποστάτες φοβοῦνται ἐπὶ μακρὸν νὰ μιλήσουν γιὰ μυστικά, ἀκόμα κι ἀν δὲν σκιαγραφοῦν τὴ θρησκεία ποὺ ἔγκατέλειψαν μὲ λό-

για ἐνθουσιώδη. Εύτυχῶς ὑπάρχουν παραπάνω ἀπὸ ἀρκετὲς θρησκείες στὶς ὧδης ἀρκεῖ μόνο ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πιστῶν πρὸς τοὺς θρησκειολόγους ἐρευνητὲς ὥστε νὰ μπορέσουν αὐτοὶ νὰ ἐρευνήσουν ἀπρόσκοπτα.

Μία δυσκολία ἐμποδίζει τοὺς θρησκειολόγους παντοῦ. Εἶναι ἡ τέταρτη ὄψη τοῦ ὄλου, ἡ θρησκευτικὴ ἐμπειρία. Αὕτη ζωντανεύει τὶς θρησκείες. Μοιάζει μὲ τὸ χτύπο τῆς καρδιᾶς ποὺ μεταφέρει μέσω τῶν ἀρτηριῶν τὸ αἷμα παραδεδομένων διδασκαλιῶν καὶ τελετουργικῶν.

‘Η θρησκευτικὴ ἐμπειρία ζωντανεύει τὶς θρησκείες. Μοιάζει μὲ τὸ χτύπο τῆς καρδιᾶς ποὺ μεταφέρει μέσω τῶν ἀρτηριῶν τὸ αἷμα παραδεδομένων διδασκαλιῶν καὶ τελετουργικῶν.

‘Ο καθένας γνωρίζει τὶς δικές του ἐμπειρίες. Οἱ ἄλλοι δὲν μποροῦν νὰ γνωρίζουν αὐτὸν ποὺ ἔμεῖς νιώθουμε. Γιὰ νὰ τὸ γνωρίσουν πρέπει νὰ τοὺς τὸ ποῦμε, κι αὐτὸν δὲν εἶναι πάντοτε ἀπλό. ‘Οταν κάτι ἐσωτερικὸ ἐξωτερικεύεται χάνει σὲ ζωή. Τὰ λόγια μποροῦν νὰ τὸ σκοτώσουν. ‘Οποιος «ἀναφέρει», συχνὰ δὲν γνωρίζει ἀρκετὰ καλὰ τὴν ἐσωτερικὴ ζωή του, καὶ δὲν εἶναι ὁ κάθε

πνοὴ στὴ ζωὴ!  
Maistros



Δοκιμιακὸ βιβλίο ποὺ ἀνατρέπει ὅλα τὰ γνωστὰ στερεότυπα καὶ ἀνακινεῖ τὰ λιμνάζοντα καὶ θολὰ ὄντατα τῆς περίκλειστης θρησκευτικῆς αὐταρέσκειας. ‘Οσο ἡ Δύση κραυγάζει καὶ ὑφώνει τείχη πρὸς τὴ μουσουλμανικὴ κοινότητα, ὁ ὀρθόδοξος μητροπολίτης ‘Ορους Λιβάνου κ. Ζόρζ

νοιάζεται γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος τῆς ἀγάπης. Ἐξάλλου, ἡ βαθιὰ γνώση του τῆς ἀραβικῆς κοινοτούρας καὶ τῆς σημασίας τοῦ Κορανίου γιὰ τὴ διαμόρφωσή της, τοῦ ἐπιτρέπει νὰ μᾶς κομίσει πραγματικὰ πρωτότυπες ἐρμηνευτικὲς ματιὲς μοναδικῆς ἀξίας.



‘Η ἑλληνιστικὴ ἀνθρωπιστικὴ ἐπίδραση χάραξε τὴ βουδιστικὴ τέχνη καὶ ἔφερε κοντὰ λαοὺς μαχρινούς. ‘Ἐνα μαγευτικὸ ταξίδι στὶς εἰκόνες, τὰ λαμπερὰ χρώματα καὶ τὶς πνευματικὲς ἀναζητήσεις τῆς Ἀνατολῆς. ‘Ἐνας προσεκτικὸς παρατηρητὴς συγκινεῖται καθὼς διαπιστώνει πῶς ἡ ἀνάγκη γιὰ λύτρωση καὶ ὑπέρβαση τῆς φθαρτότητας εἶναι πανανθρώπινο φαινόμενο καὶ ἐκφράζεται μὲ κοινὴ καλλιτεχνικὴ γλώσσα, παρ’ ὅλη τὴ διαφορετικὴ θρησκευτικὰ νοηματοδότησή της. Μιὰ σημαντικὴ μελέτη ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Κορέας κ. Ἀμβρόσιο.

www.maistros.info

ΤΗΛ. 210 8104262 FAX: 210 8104261



Άριστερά: Προσευχή μουσουλμάνου προσκυνητή από λόφο έναντι της Μέκκας. Κέντρο: "Ώρα προσευχής μουσουλμάνων στο Μπαγκλαντές. Δεξιά: Κιργκίσιοι μουσουλμάνοι σε θρησκευτική γιορτή στις 8 Δεκεμβρίου.

άκροατής άσκημένος νά καταλαβαίνει. Μόνον όποιος είχε παρόμοια έμπειρια κατανοεῖ χωρίς πολλά λόγια.

**"Ο, τι ίσχύει γιὰ κάθε τι στὸν κόσμο, ίσχύει καὶ γιὰ τὸ πράγμα θρησκεία. "Ο, τι δὲν κινεῖται πλέον, εἶναι νεκρό. Τὸ ἀποδεικνύει ἡ Ἰστορία Θρησκευμάτων χιλιάδες φορές. 'Η μεταβολὴ ἀποτελεῖ τὴ ζωτικὴ δύναμη τῶν θρησκειῶν.**

Οι θρησκειολόγοι, άκομα κι ἀν δὲν εἶχαν τὴν έμπειρια κάποιου παρόμοιου πράγματος, δὲν τὰ παρατάνε εὔκολα. Στὴν τέχνη, στὸ τυπικό, σὲ μύθους καὶ ἀλοῦ βρῆκαν θρησκευτικὲς έμπειριες πολυσχιδὴ ἐκφραση. "Ο, τι ποτὲ γίνεται ὄρατό, ἵσως ἐλευθερώσει μιὰ ματιὰ πρὸς τὸ ἀράτο, πρὸς μιὰ θρησκευτικὴ έμπειρια. 'Η τέταρτη ὄψη τοῦ ὅλου μιᾶς θρησκείας εἶναι τὸ κομμάτι τῆς καρδιᾶς, τοῦ ὅποιου ἡ ἴδιαιτερότητα μπορεῖ νά γίνει ὄρατὴ στὶς ἄλλες τρεῖς ὄψεις.

Τὸ πράγμα θρησκεία τὸ ἑκλαμβάνουν κάποιοι ως κατιτὶ ποὺ εἶναι ἔτσι ἡ ἀλλιῶς. 'Ακόμα, ἡ θρησκεία ως ἔνα «ὅλο μὲ τέσσερις ὄψεις» μπορεῖ νά δύδηγησει παραπλανητικά σὲ μιὰ λάθος εἰκόνα. Τότε στέκει ἑκεῖ, ἡ θρησκεία, στέρεη καὶ σταθερή, ψηλή, πλατιά καὶ βαθιά: ἔνα ἀντικείμενο, ἔνα γεγονός που παραμένει αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ ὅπως εἶναι. Γ' αὐτὸ μιλᾶμε χωρίς νά κομιάζουμε γιὰ «βουδισμό», «ινδουϊσμό», «ταοϊσμό», «σιντοϊσμὸ» κλπ. Ἐξυπηρετεῖ τὴ βολὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀν μπορεῖ πάντοτε νά βλέπει ἔναν θρησκευτικὸ «-ισμό», ὅπως αὐτὸς πρέπει νά εἶναι. Ἐπιπλέον, αὐτὸ μιμεῖται ἐπίσης τὶς φυσικές ἐπιστῆμες, τὰ μεγέθη τῶν ὅποιων παντοῦ καὶ πάντα παραμένουν ἴδια. Καὶ ὅμως, αὐτὴ ἡ θέαση τῆς θρησκείας μοιάζει μὲ μιὰ Fata Morgana.

"Ο, τι ίσχύει γιὰ κάθε τι στὸν κόσμο, ίσχύει καὶ γιὰ τὸ πράγμα θρησκεία. "Ο, τι δὲν κινεῖται πλέον, εἶναι νεκρό. Αὐτὸ τὸ γεγονός τὸ ἀποδεικνύει ἡ Ἰστορία Θρησκευμάτων χιλιάδες φορές. 'Ο «-ισμὸς» μιᾶς νεκρῆς θρησκείας παραμένει, ἐδραιωμένος στὰ βιβλία, ἀπαράλλαχτος μέχρι τὸ τέλος τοῦ κόσμου — ἡ τῶν βιβλιοθηκῶν. 'Αντίθετα, βιβλία προσομοιάζουν ζωντανές θρησκείες μὲ γουλιές

ἀπὸ τὸ ποτὸ. Δείχνουν τὴν ἀποτύπωση μιᾶς θρησκείας σὲ παιδικὴ ἡ ἐνήλικη ἡ γεροντικὴ ἡλικία, ἀναλόγως. Δείχνουν τὴ θρησκεία σὲ μιὰ θέση ποὺ παίρνει ὁ ἔνας ἢ ὁ ἄλλος συγγραφέας. Αὐτὲς εἶναι λήψεις τῆς στιγμῆς, ἀκόμα κι ἀν ὑπῆρχαν ὡς στιγμὲς τῆς ζωῆς θρησκειῶν μιᾶς ιστορικῆς ἐποχῆς καὶ πιθανῶς διήρκεσαν γιὰ πολὺ.

Οι ζωντανές θρησκείες μεταβάλλονται ἀδιάκοπα. Κάποτε μιὰ ἀλλαγὴ μένει ἐπὶ μακρὸν κρυμμένη, μέχρι νὰ ἔρθει στὸ φῶς. Οι ζωντανές θρησκείες ἀποτελοῦνται τόσο ἀπὸ κληρονομημένη παράδοση ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἀπὸ θεολογικοὺς Πατέρες καὶ σημερινοὺς θεολόγους, ἀπὸ ἀπαντήσεις τοῦ τότε καὶ ἀπὸ ἐρωτήσεις ἐνὸς καινούργιου καιροῦ. 'Ανάμεσα σὲ αὐτοὺς τοὺς πόλους πιέζει μιὰ ροπὴ γιὰ ἔξισορρόπηση, διαδικασία ποὺ συχνὰ προχωράει μὲ δυνατὰ ἀστροπελέκια καὶ βροντερούς κεραυνούς. 'Η ἔξισορρόπηση ἀνάμεσα στὸ παρελθοντικὸ καὶ στὸ παροντικὸ εἶναι ἀπαραίτητη, κρατάει θρησκείες στὴ ζωή, καὶ τὴν ἐπιφέρει ἡ μεταβολή.

'Η μεταβολή, διότι αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴ ζωτικὴ δύναμη τῶν θρησκειῶν, ἀρμόζει τῆς προσοχῆς τῶν θρησκειολόγων. "Οταν ἡ Ἰστορία τῶν Θρησκευμάτων βρισκόταν ἀκόμη στὰ σπάργανα, μάθαιναν οἱ ιστορικοὶ τῶν θρησκειῶν πρῶτα πρῶτα νά ξεχωρίζουν τοὺς διάφορούς «-ισμούς». 'Απὸ αὐτὸ τὸ πρώιμο μοντέλο ἀναπτύχθηκε ἀπὸ μερικοὺς συγχρόνους τους μιὰ προτίμηση γιὰ τὸ ὑποτιθέμενο ἀμετάβλητο, γιὰ τὸ ὄρθιδοιο, τὸ ὄποιο στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἀκόμη καὶ σήμερα ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῶν περισσότερων. Οἱ ἐρευνητὲς τοῦ ὄρθιδού δὲν ἔχουν σὲ ἴδιαιτερη ἐκτίμηση τὸ ἀνορθόδοξο, ούτε τὶς περιθωριακές ὄμάδες, ποὺ ὄρισμένοι τὶς ὄνομάζουν «σέκτες», ούτε τὴ θρησκευτικὴ πρωτοπορία, ούτε τὴ «λαϊκὴ θρησκευτικότητα», ὅπως συνηθίζουμε νά τὴν ἀποκαλοῦμε. Αὐτὸ ποὺ στὴν ἐθνολογία ἔδω καὶ καιρὸ ἔχει γίνει ἔνα σημαντικὸ πεδίο τῆς ἐρευνας, μερικοὶ θρησκειολόγοι τὸ βλέπουν μὲ περιφρόνηση. Εἶναι οἱ ἐπονομαζόμενες νέες θρησκείες καὶ θρησκευτικὲς κινήσεις. Νὰ τὶς γνωρίσει κανεὶς σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται στὴν πλήρη θρησκευτικὴ ζωή.

4. Ἀντικατοπτρισμὸς τῆς ἔρήμου [Σ.τ.Μ.]

Μετάφραση: ΜΥΡΤΩ ΣΤΑΜΙΛΙΩΤΗ