

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓΙΕΝΤΟΡΦ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓΙΕΝΤΟΡΦ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

BYZANTINΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ



Σειρά ΙΔΙΟΜΕΛΑ • 4

Διεύθυνση σειρᾶς:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

Τίτλος πρωτότυπου:

JOHN MEYENDORFF

Byzantine Theology – Historical Trends and Doctrinal Themes

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΙΕΝΤΟΡΦ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Μετάφραση-Έπιψελεια-Έπιστημονική θεώρηση:

π. ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ, Δρ Θεολογίας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ, Dip Trans Iol

ISBN 978-960-518-356-1

© 2010, «ΙΝΔΙΚΤΟΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καλλιδρομίου 64, 114 73 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.88.8.007, e-mail: indiktos@indiktos.gr
Έξαδακτύου 5, 546 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310.23.10.83, FAX: 2310.26.23.99, www.indiktos.gr

ΙΝΔΙΚΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ 2010

14. Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

«**Θ**εοῦ δὲ ὅταν εἶπω, λέγω Πατρός, καὶ Γίοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύματος» [«Οταν λέω “Θεός”, ἐννοῶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Γίον καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα», γράφει ὁ Γρηγόριος Ναζιανζηνός³⁵³. Τὸ δόγμα τῆς Τριαδικότητας ὅχι μόνον δὲν εἶναι μία μορφὴ ἀφηρημένης θεωρίας, ἀλλὰ ἦταν ἀνέκαθεν γιὰ τὴν παράδοση τῶν Ἑλλήνων Πατέρων ἔνα ζήτημα θρησκευτικῆς ἐμπειρίας – λειτουργικῆς, μυστικῆς καὶ, συγχρά, ποιητικῆς:

«Οὐ φθάνω τὸ ἐν νοῆσαι, καὶ τοῖς τρισὶ περιλάμπομαι· οὐ φθάνω τὰ τρία διελεῖν, καὶ εἰς τὸ ἐν ἀναφέρομαι. Όταν ἐν τι τῶν τριῶν φαντασθῶ, τοῦτο νομίζω τὸ πᾶν, καὶ τὴν ὄψιν πεπλήρωμαι, καὶ τὸ πλεῖον διέφυγεν».

[«Δὲν προλαβαίνω νὰ σκεφθῶ τὸν ἔνα Θεό καὶ φωτίζομαι ἀπὸ τὴν λάμψη τῶν τριῶν Προσώπων. Δὲν προλαβαίνω νὰ διαχρίνω τὰ τρία Πρόσωπα καὶ ἐπανέρχομαι στὸν ἔνα Θεό. Όταν πάει ἡ σκέψη μου σὲ ὅποιοδήποτε ἀπὸ τὰ τρία Πρόσωπα, νομίζω ὅτι εἶναι τὸ ὅλον, καὶ τὰ μάτια μου χορταίνουν, καὶ τὰ ἄλλα μοῦ διαφεύγουν».]³⁵⁴

Ἡ βάση αὐτῆς τῆς Τριαδολογίας, ἡ ὅποια διατυπώθηκε ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες Πατέρες κατὰ τὸν τέταρτο αἰώνα μὲ τὴ λήξη τῶν ἀρειανικῶν ἐρίδων, καὶ ἡ ὅποια παρέμεινε ἡ καθιερωμένη βάση σὲ ὅλη τὴ βυζαντινὴ περίοδο, ἔγκειται στὴ σωτηριολογίᾳ: τοὺς Πατέρες οὐσιαστικὰ δὲν τοὺς ἀπασχολοῦσε ἡ θεωρία, ἀλλὰ ἡ σωτη-

353. Αρ. Γρηγορίος τοῦ Ναζιανζηνοῦ, *Λόγος ΜΕ' Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα*, δ'. PG 36:628C.

354. Αρ. Γρηγορίος τοῦ Ναζιανζηνοῦ, *Λόγος Μ' Εἰς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα*, μα'. PG 36:417BC.

ρία του ἀνθρώπου. Τὸ δόγμα τοῦ ὁμοουσίου τῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας (Α' Οἰκουμενική) σήμαινε «τὴν ὁμολογία τῆς πληρότητας τῆς θεότητας στὸν Χριστὸ καὶ δήλωνε ὅτι ἡ Σάρκωση ἦταν οὐσιώδους σημασίας γιὰ τὸ λυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ»: ταυτόχρονα ὑποστήριξε ὅτι ἐὰν «τὸ Πνεῦμα δὲν εἶναι πλήρως Θεός, τότε εἶναι ἀνίκανο νὰ χαρίσει τὸν ἀγιασμό»³⁵⁵. Ἀπὸ μόνη της ἡ διδασκαλία τῶν Καππαδοκῶν περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος παραμένει ἐντελῶς ἄνευ σημασίας, ἐκτὸς ἂν θυμηθεῖ κανεὶς ὅτι στόχος του ἦταν νὰ διατηρήσει τὶς χριστολογικὲς καὶ πνευματολογικὲς προϋποθέσεις τὶς ὁποῖες ἀναλύσαμε στὰ δύο προηγούμενα κεφάλαια: ὁ σαρκωθεὶς Λόγος καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα συναντῶνται καὶ βιώνονται πρῶτα ὡς θεῖοι παράγοντες τῆς σωτηρίας καὶ εἶναι μόνον τότε ποὺ ἀποκαλύπτονται ὅτι εἶναι οὐσιαστικὰ ἔνας Θεός. Εἶναι εὐρέως γνωστὸ ὅτι, κατὰ τὶς θεολογικὲς ἔριδες τοῦ τέταρτου αἰώνα, οἱ Καππαδόκες Πατέρες κατηγορήθηκαν γιὰ τριθεϊσμό, σὲ τέτοιο Βαθμὸ ποὺ ὁ Γρηγόριος Νύσσης ἀναγκάστηκε μάλιστα νὰ δημοσιεύσει τὴν περίφημη ἀπολογητικὴ πραγματεία του «Περὶ τοῦ μὴ οἰεσθαι λέγειν ὥστης θεούς»³⁵⁶, ἀποδεικνύοντας ὅτι δὲν ὑπάρχουν τρεῖς θεοί. Παραμένει ὡστόσο συζητήσιμο τὸ ἐὰν ἦταν ἐπιτυχῆς φιλοσοφικὰ ἡ ἀπόδειξη τῆς θέσης του. Ἡ διδασκαλία τῶν τριῶν «ὑποστάσεων», ἡ ὁποία υἱοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες Πατέρες γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὰ τρία θεῖα Πρόσωπα, εἶχε σαφῆ συγγένεια μὲ τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλωτίνου καὶ τοῦ Ὁριγένη, ὅπου κανονικὰ ἡ διάκριση ὑποστάσεων δήλωνε διαφοροποίηση οὐσίας. Οἱ Πατέρες ὡστόσο παρέμειναν πιστοὶ στὴν ὄρολογία τὴν ὁποία εἶχαν υἱοθετήσει, παρ'

355. Καὶ τὰ δύο παραθέματα ἀπὸ τὸν π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΛΟΡΟΦΣΚΙ, *Vostochnye Ottsy* (Παρίσι: YMCA Press, 1931), σελ. 23.

356. Η πραγματεία Περὶ τοῦ μὴ οἰεσθαι λέγειν τρεῖς θεούς ἀπευθύνεται Πρὸς Ἀβλάβιον, ἐπιμέλεια F. Mueller (Λάιντεν, 1958), σσ. 37-57.

ὅλες τὶς δισκολίες καὶ τὴν ἀρνητικὴ κριτικὴ –τόσο ἀπὸ τοὺς «παλαιοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς Νικαίας», πιστοὺς στὸν Ἀθανάσιο, ὃσο καὶ ἀπὸ τοὺς θεολόγους τῆς Λατινικῆς Δύσης— διότι δὲν ἔβλεπαν κανέναν ἄλλον τρόπο νὰ διατηρηθεῖ ἡ βιβλικὴ ἐμπειρία τῆς σωτηρίας στὰ πλήρως καθ' έαυτὰ ἀναγνωρίσιμα καὶ διακριτὰ πρόσωπα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἐμπειρία ἡ ὅποια ποτὲ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπαχθεῖ στὶς κατηγορίες τῆς φιλοσοφικῆς οὐσιοκρατίας.

Ἡ Λατινικὴ Δύση υἱοθέτησε μία διαφορετικὴ προσέγγιση πρὸς τὴν Τριαδολογία, καὶ ἡ ἀντίθεση ἔχει διατυπωθεῖ μὲ εὔστοχίᾳ ἀπὸ τὸν Théodore de Régnon: «Ἡ λατινικὴ φιλοσοφία ἔξετάζει τὴ φύση αὐτὴ καθαυτὴ πρῶτα καὶ μετὰ προχωρᾶ πρὸς τὸν αἴτιο· ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ἔξετάζει πρῶτα τὸν αἴτιο καὶ περνᾶ μέσα ἀπ' αὐτὸν γιὰ νὰ βρεῖ τὴ φύση. Οἱ Λατίνοι θεωροῦν τὴν προσωπικότητα ὡς ἴδιότητα τῆς φύσης· οἱ Ἔλληνες θεωροῦν τὴ φύση ὡς περιεχόμενο τοῦ προσώπου»³⁵⁷. Στὴν πράξη, ἡ διαφορετικὴ ἐμφαση σημαίνει ὅτι τόσο στὸν κανόνα τῆς προσευχῆς (*lex orandi*) ὃσο καὶ στὸν κανόνα τῆς πίστεως (*lex credendi*) τοῦ Βυζαντινοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ Τριάδα Προσώπων παρέμεινε μία πρωταρχικὴ καὶ συγκεκριμένη ἐμπειρία, ἐνῶ ἡ μονάδα τῆς φύσεως τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦσε ἄρθρο τῆς πίστεως, σὲ συνδυασμὸ πάντοτε μὲ μία ἐπιμονὴ στὴν ἀπόλυτη ἀκαταληπτότητα τῆς θείας οὐσίας. Στὴ Δύση, ὡστόσο, ἴδιαιτέρα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγουστίνου καὶ μετά, ἡ μονάδα τῆς θείας ὑπαρξῆς λειτουργήσει ὡς ἀφετηρία τῆς Τριαδολογίας. Προφανῶς, ἐὰν οἱ δύο σχολὲς σκέψης εἶχαν παραμείνει ἀνοικτὲς στὸν

357. THÉODORE DE RÉGNON, *Études de théologie positive sur la Sainte Trinité* (Παρίσι, 1892), I, σελ. 433. Βλ. ἐπίσης G.L. PRESTIGE, *God in Patristic Thought* (Λονδίνο: SPCK, 1952), σσ. 233-241, καθὼς καὶ J.N.D. KELLY, *Early Christian Doctrines* (Λονδίνο: Black, 1958), σσ. 253-279.

διάλογο και στήν ἀμοιβαία κατανόηση, θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν ἐξελιχθεῖ μὲ ἀλληλουσμπληρούμενο τρόπο. Δυστυχῶς, οἱ πικρὲς διαμάχες γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ *Filioque* ὁδήγησαν σὲ σκλήρυνση θέσεων και ἔγιναν μία ἀπὸ τὶς κύριες αἰτίες τοῦ σχίσματος.³⁵⁸ Η σύγχρονη κρίση ἀπιστίας ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ, ή αὐξανόμενη δυσκολία ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ σύγχρονοι θεολόγοι στήν προσπάθειά τους νὰ ἐξηγήσουν και νὰ αἰτιολογήσουν τὴν ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ ὡς ὄντότητας ή ὅποια μπορεῖ νὰ δριστεῖ φιλοσοφικά, ἵσως ἀποδειχτεῖ χρήσιμη, ὅχι μόνον γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς μεσαιωνικῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ Ἀνατολῆς και Δύσης, ἀλλὰ και γιὰ τὴν ἀναβίωση ἐνὸς πιὸ αὐθεντικοῦ δόγματος γιὰ τὸ τρισυπόστατο τοῦ Θεοῦ. «Φαίνεται ὅτι στήν ἐποχή μας», γράφει ὁ Théodore de Régnon, «τὸ δόγμα τῆς θείας μονάδας οὐσιαστικὰ ἀπορρόφησε τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδας, γιὰ τὸ ὅποιο κανεὶς μιλᾶ μόρον ὡς ἀνάμνηση»³⁵⁹. Ὁμως, «τὸ δόγμα τῆς θείας μονάδας» τίθεται σὲ ἀμφισβήτηση ἀπὸ τὸ δόγμα τοῦ «θανάτου τοῦ Θεοῦ». ἐπομένως ὑπάρχει ἐπιστροφὴ σὲ μία ὑπαρξιακὴ και βιωματικὴ προσέγγιση τοῦ δόγματος τοῦ Θεοῦ, ἰδωμένο στὸ πλαίσιο τῆς ἱστορίας τῆς σωτηρίας: «Δίχως τὸ βίωμα τοῦ Πατρός, τοῦ Γίοῦ και τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν ἱστορία τῆς σωτηρίας», γράφει ὁ Karl Rahner, «θὰ ἥμασταν τελικὰ ἀνίκανοι νὰ συλλάβουμε καὶ τὸ ὅτι ὑφίστανται διακριτὰ ὡς ὁ ἔνας Θεός»³⁶⁰.

Αὐτὲς οἱ σύγχρονες ἀνησυχίες συγκλίνουν ἀμεσα πρὸς τὴν σταθερὴ θέση τῆς βυζαντινῆς θεολογίας.

358. Ὁ π., DE RÉGNON, *Études*, I, σελ. 365.

359. KARL RAHNER, *The Trinity*, Ἀγγλικὴ μετάφραση Joseph Donceel (Λονδίνο: Burns & Oates, 1969), σσ. 110-111.

I. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΑ

Οἱ Καππαδόκες Πατέρες υἱοθέτησαν τὴν ἀκόλουθη διατύπωση ἡ ὅποια παρέμεινε τὸ κριτήριο τῆς Ὁρθόδοξης Τριαδολογίας στὴν Ἀνατολή: ὁ Θεὸς εἶναι μία οὐσία σὲ τρεῖς ὑποστάσεις. Δεδομένων τῶν περιστάσεων τοῦ τέταρτου αἰώνα, ή κατάληξη τῶν Καππαδοκῶν σὲ αὐτὴ τὴ διατύπωση ποτὲ δὲν παρουσιάστηκε ὅτι εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴν καλύτερη δυνατὴ περιγραφὴ τοῦ θείου μυστηρίου, καὶ ὅχι ἡ λύση μίας φιλοσοφικῆς διεργασίας, παρόμοιας μὲ τὴν «Τριάδα ὑποστάσεων» τοῦ Πλωτίνου. Οἱ Πατέρες διαβεβαίωναν πάντοτε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τί εἶναι ὁ Θεός, παρὰ μόνον τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι, διότι ἀποκάλυψε τὸν Ἐαυτό Του στὴν ἱστορία τῆς σωτηρίας— ὡς Πατήρ, Γίος και Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Θεὸς εἶναι Τριάδα «καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ ἐξαχθῇ ἀπὸ καμμίαν ἀρχὴν και οὐδὲν ἀνθρώπινον λογικὸν εἶναι ἴκανὸν νὰ τὴν ἐξηγήσῃ, διότι δὲν ὑπάρχουν ἀρχαὶ και αἴτιαι προηγούμεναι τῆς Τριάδος»³⁶⁰.

Γιατί εἶναι, τότε, αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη περιγραφὴ και αὐτὴ ἡ ὄρολογία προτιμητέα ὡς πρὸς ἄλλες; Κυρίως διότι ὅλες οἱ ἐπιλογὲς ποὺ ἦταν τότε διαθέσιμες ἔμοιαζαν ἐξ ἀρχῆς ἀνεπαρκεῖς. Γιὰ παράδειγμα, ἡ διατύπωση «μία οὐσία, τρία πρόσωπα» δὲν μποροῦσε νὰ ἀποκλείσει μία τροπικὴ Ἁγία Τριάδα, καθὼς ὁ ὄρος πρόσωπο, ἀν και συνήθως χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ δηλώσει τὴν προσωπικὴ ὑπαρξη, μπορεῖ ἐπίσης νὰ σημαίνει «προσωπεῖο» η «Ὄψη». Οἱ Καππαδόκες Πατέρες, στὸ μεταξύ, ἤθελαν νὰ βεβαιώσουν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μία πραγματικότητα και ταυτόχρονα τρεῖς, ὅτι και ἡ μοναδικότητά Του και ἡ τριαδικότητά Του εἶναι πλήρεις πραγματικότητες. «Θεοῦ δὲ ὅταν εἴπω», γράφει ὁ Γρηγόριος Ναζιανζηνός, «ένι φωτὶ περια-

360. ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΓ ΛΟΣΚΙ, *Ἡ μυστικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας* (Θεσσαλονίκη, 1984), σελ. 52.

στράφθητε καὶ τρισὶ· τρισὶ μέν, κατὰ τὰς ἴδιότητας, εἰτοῦν ὑποστάσεις, εἴ τινι φίλον καλεῖν, εἴτε πρόσωπα (οὐδὲν γὰρ περὶ τῶν ὄνομάτων ζυγομαχήσομεν, ἔνως ἀν πρὸς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν αἱ συλλαβαὶ φέρωσιν). ἐνὶ δέ, κατὰ τὸν τῆς οὐσίας λόγον, εἴτουν θεότητας» [«Οταν μιλῶ γιὰ τὸν Θεό, πρέπει νὰ φωτίζεστε ἀμέσως ἀπὸ μία φωτεινὴ λάμψη καὶ συγχρόνως ἀπὸ τρεῖς φωτεινὲς λάμψεις. Τρεῖς κατὰ τὶς ἴδιότητες, δηλαδὴ τὶς ὑποστάσεις ἡ τὰ Πρόσωπα, ἀναλόγως πᾶς κάποιος προτιμᾷ νὰ Τὰ ἀποκαλεῖ (δὲν πρόκειται νὰ διαφωνήσουμε γιὰ τὰ ὄνόματα ὅσο οἱ λέξεις ὁδηγοῦν στὸ ἴδιο νόημα)· καὶ μία ὅσον ἀφορᾶ τὴν οὐσία, δηλαδὴ τὴν θεότητα»]³⁶¹.

Δὲν γίνεται ἐδῶ κανένας ἰσχυρισμὸς φιλοσοφικῆς συνέπειας, ἢν καὶ καταβάλλεται προσπάθεια νὰ χρησιμοποιηθοῦν τρέχοντες φιλοσοφικοὶ δροι. Τὸ τελικὸ νόημα τῶν ὅρων αὐτῶν, ὡστόσο, διαφέρει σαφέστατα ἀπὸ τὴ σημασία ποὺ ἔχουν στὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία, καὶ ἡ ἀνεπάρκειά τους ἀναγνωρίζεται ἀνεπιφύλακτα.

Αὐτὸ ἰσχύει ἴδιαίτερα γιὰ τὴν ὑπόσταση, ἔναν ὅρο καίριας σημασίας στὴν Τριαδολογία καὶ στὴ Χριστολογία. Οὔτε στὸν Ἀριστοτελισμὸ οὔτε στὸν Νεοπλατωνισμὸ εἶχε ὁ ὅρος στόχῳ νὰ σημαίνει πρόσωπο κατὰ τὴ γριστιανική (καὶ σύγχρονη) ἔννοια, ἔναν ἐνεργοῦντα, «διαθέτοντα» τὴ δική του φύση, καὶ «κένεργεια» ἡ δραστηριότητα σύμφωνα μὲ αὐτήν, ἔνα μοναδικὸ ὑποκείμενο, ἡ ἀπόλυτη ταυτότητα τοῦ ὅποιου δὲν μπορεῖ νὰ ἐπαναληφθεῖ μὲ κανέναν τρόπο. Κατὰ τῶν «παλαιῶν ὑποστηρικτῶν τῆς Νικαίας», οἱ Καππαδόκες Πατέρες ἥθελαν νὰ ὑπογραμμίσουν ὅτι τὸ ὁμοούσιον τῆς Νικαίας δὲν ταυτίζει τὸν Γιό καὶ τὸν Πατέρα στὸ ἐπίπεδο τοῦ προσώπου, παρὰ μόνον στὸ ἐπίπεδο τῆς οὐσίας. «Οὔτε γὰρ ὁ Γιός Πατήρ, που, παρὰ μόνον στὸ ἐπίπεδο τῆς οὐσίας. «Οὔτε γὰρ ὁ Γιός Πατήρ, ἀλλ’ ὅπερ ὁ Πατήρ· οὔτε τὸ Πνεῦμα Γιός ὅτι ἐκ εἰς γὰρ ὁ Πατήρ, ἀλλ’ ὅπερ ὁ Πατήρ· οὔτε τὸ Πνεῦμα Γιός ὅτι ἐκ

361. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ, ΌΜΙΛΙΑ ΛΑ' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Θ'. PG 36:144A.

τοῦ Θεοῦ, εἰς γὰρ ὁ μονογενής, ἀλλ’ ὅπερ ὁ Γιός» [«Οὔτε ὁ Γιός εἶναι Πατήρ, διότι ὁ Πατήρ εἶναι ἔνας, ἀλλὰ εἶναι ὅ, τι εἶναι ὁ Πατήρ· οὔτε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι Γιός, ἐπειδὴ εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ, διότι ἔνας εἶναι ὁ Μονογενής, ἀλλὰ εἶναι ὅ, τι εἶναι ὁ Γιός»]³⁶². «Ἐτσι, στὸν Θεὸ τὸ «τὶ» εἶναι ἔνα, ἀλλὰ οἱ τρεῖς ὑποστάσεις εἶναι προσωπικὲς ταυτότητες, χωρὶς δυνατότητα ταυτίσεως τῆς μίας μὲ τὴν ἄλλη κατὰ τὴν προσωπική τους ὄντότητα. Κατέχουν τὴν θεότητα³⁶³ καὶ ἡ θεότης εἶναι «ἐν αὐτοῖς»³⁶⁴.

«Τοῦτο γνωριστικὸν τῆς κατὰ τὴν ὑπόστασιν ἴδιότητος σημεῖον ἔχει, τὸ μετὰ τὸν Γιόν καὶ σὺν αὐτῷ γνωρίζεσθαι, καὶ τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ὑφεστάναι. Ο δὲ Γιός, ὁ τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον Πνεῦμα δὶ’ ἑαυτοῦ καὶ μεθ’ ἑαυτοῦ γνωρίζων, μόνος μονογενῆς ἐκ τοῦ ἀγενήτου φωτὸς ἐκλάμψας, οὐδεμίαν, κατὰ τὸ ἴδιάζον τῶν γνωρισμάτων, τὴν κοινωνίαν ἔχει πρὸς τὸν Πατέρα ἡ πρὸς τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον· ἀλλὰ τοῖς εἰρημένοις σημείοις μόνος γνωρίζεται. Ο δὲ ἐπὶ πάντων Θεὸς ἔξαιρετόν τι γνώρισμα τῆς ἑαυτοῦ ὑποστάσεως, τὸ Πατήρ εἶναι, καὶ ἐκ μηδεμιᾶς αἰτίας ὑποστῆναι, μόνος ἔχει».

«Αὐτὸ τὸ ἴδιαίτερο χαρακτηριστικὸ ποὺ διαχρίνει τὴν ὑπόστασή Του ἔχει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὅτι ταυτοποιεῖται ὡς ὑπόσταση μετὰ ἀπὸ τὸν Γιό καὶ μαζὶ μὲ τὸν Γιό, καὶ ἐπίσης τὸ ὅτι λαμβάνει τὴν ὑπαρξή Του ἀπὸ τὸν Πατέρα. Καὶ ὁ Γιός, ὁ ὅποιος τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα, τὸ γνωρίζει διὰ τοῦ Ἐαυτοῦ Του καὶ

362. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ, ΌΜΙΛΙΑ ΛΑ' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Θ'. PG 36:144A.

363. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ, "ΕΠΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ, 20, Γ' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ" PG 37:414A.

364. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ, ΌΜΙΛΙΑ ΛΑ' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΑ'. PG 36:149A.

μαζί μὲ τὸν Ἔαυτό Του λάμπει μόνος ὡς Μονογενῆς ἀπὸ τὸ ἀγέννητο φῶς (τὸν Πατέρα), χωρὶς νὰ ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατὰ τὴν ἴδιαιτερότητα τῶν ὑποστατικῶν γνωρισμάτων Του· ἀλλὰ μόνος Αὐτὸς ταυτοποιεῖται μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀνήκουν στὴν ὑπόστασή Του. Καὶ ὁ Θεὸς τῶν πάντων διαθέτει τὸ ἴδιαιτερο ὑποστατικὸ γνώρισμα τοῦ νὰ εἶναι ὁ Πατήρ, καὶ μόνος αὐτὸς ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ μὴν ἔχει λάβει τὴν ὑπόστασή Του ἀπὸ κάποια ἄλλη αἰτίᾳ»].³⁶⁵

Ἡ ἴδια προσωποκεντρικὴ ἔμφαση παρατηρεῖται στὴν ἐπιμονὴ τῶν Ἑλλήνων Πατέρων ὅσον ἀφορᾶ τὴν «μοναρχία» τοῦ Πατρός. Ἀντίθετα μὲ τὴν ἀντιληψή ποὺ κυριάρχησε στὴν μεταγουστίνεια Δύση καὶ τὸν λατινικὸ Σχολαστικό, ἡ Ἑλληνικὴ θεολογία ἀποδίδει τὴν προέλευση τοῦ ὑποστατικοῦ τρόπου ὑπάρξεως στὴν ὑπόσταση τοῦ Πατρός – ὅχι στὴν κοινὴ οὐσία. Ὁ Πατέρας εἶναι ἡ αἰτία καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς θείας φύσεως, ἡ ὅποια βρίσκεται στὸν Γεν καὶ τὸ Πνεῦμα. Ἀκόμη πιὸ ἐκπληκτικὸ εἶναι τὸ γεγονός ὅτι αὐτὴ ἡ «μοναρχία» τοῦ Πατρὸς χρησιμοποιεῖται διαρκῶς ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες Πατέρες ἐναντίον ὅσων τοὺς κατηγοροῦν γιὰ «τριθεϊσμό»: «Εἰς Θεός», γράφει ὁ Βασιλειος, «ὅτι καὶ Πατήρ» [«ὁ Θεὸς εἶναι ἔνας διότι ἔνας εἶναι ὁ Πατήρ»]³⁶⁶. Καὶ ὁ ἴδιος συλλογισμὸς βρίσκεται στὸν Γρηγόριο Ναζιανζηνό: «Φύσις δὲ τοῖς τρισὶ μία, Θεός. Ἔνωσις δέ, ὁ Πατήρ» [«Ἡ κοινὴ φύση τῶν τριῶν εἶναι μία, ὁ Θεός, ἀλλὰ ὁ Πατήρ εἶναι ἡ ἔνωσή τους»]³⁶⁷. Ὁ ψευδο-Διονύσιος ἐπίσης ἀναφέρεται στὸν

Πατέρα ὡς «πηγαία θεότης» [«πηγὴ τῆς θεότηος»]³⁶⁸, καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς στὴν Ἐκδοσιν ἀκριβὴν τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως βεβαιώνει ἐπίσης τὴν οὐσιαστικὴ ἐξάρτηση τοῦ Γεν καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἀπὸ τὸ Πρόσωπο τοῦ Πατρός:

«Πάντα οὖν ὅσα ἔχει ὁ Γεν καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Πατρὸς ἔχει, καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι· καὶ εἰ μὴ ὁ Πατήρ ἐστιν, οὐδὲ ὁ Γεν ἐστιν, οὐδὲ τὸ Πνεῦμα· καὶ εἰ μὴ ὁ Πατήρ ἔχει τι, οὐδὲ ὁ Γεν ἔχει, οὐδὲ τὸ Πνεῦμα· καὶ διὰ τὸν Πατέρα, τουτέστι διὰ τὸ εἶναι τὸν Πατέρα, ἐστιν ὁ Γεν καὶ τὸ Πνεῦμα· καὶ διὰ τὸν Πατέρα ἔχει ὁ Γεν καὶ τὸ Πνεῦμα πάντα ἂ ἔχει, τουτέστι διὰ τὸ τὸν Πατέρα ἔχειν αὐτά».

[«Ολα ὅσα ἔχει ὁ Γεν καὶ τὸ Πνεῦμα τὰ ἔχει ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ εἶναι· καὶ ἀν δὲν ὑπάρχει ὁ Πατήρ, δὲν ὑπάρχει οὔτε ὁ Γεν οὔτε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα· καὶ ἀν ὁ Πατήρ δὲν ἔχει κατί, οὔτε ὁ Γεν οὔτε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ἔχουν· καὶ λόγῳ τοῦ Πατέρα, δηλαδὴ ἐπειδὴ ὁ Πατήρ ὑπάρχει, ὑπάρχει καὶ ὁ Γεν ὑπάρχει καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα· καὶ λόγῳ τοῦ Πατέρα ἔχει ὁ Γεν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δῆλα ὅσα ἔχουν, δηλαδὴ ἐπειδὴ ὁ Πατήρ τὰ ἔχει αὐτά»].³⁶⁹

Ἀποδεχόμενοι τὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας, οἱ Καππαδόκες Πατέρες ἀπέκλεισαν τὴν ὄντολογικὴ «ὑποταγή» (ἢ καλύτερα «ὑπόταξη») Γεν πρὸς τὸν Πατέρα ὅπως ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸν Ὁριγένη καὶ τὸν Ἀρειο, ὅμως ὄντως διαφύλαξαν, μαζὶ μὲ τὴν ἀντιληψή τους γιὰ τὴν ὑποστατικὴ ζωή, ἔναν βιβλικὸ καὶ Ὁρθόδοξο ὑποτακτισμό, διατηρώντας στὴν προσωπικὴ ταυτότητα τοῦ

365. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ἐπιστολὴ 38, 4· PG 32:329CD.

366. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Κατὰ Σαβελλιανῶν, 3· PG 31:605A.

367. Αρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ, Όμιλία MB' Συντακτήριος εἰς τὴν τῶν ρν' ἐπισκόπων παρουσίαν, IE· PG 36:476B.

368. ΨΕΥΔΟ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ, Περὶ θείων ὀνομάτων, II, 7· PG 3:645B.

369. Αρ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Ἐκδοσις ἀκριβὴν τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως I, Κεφ. Η· PG 94:824B.

Πατρὸς τὸ ιδίωμα τῆς ὑπέρτατης ἀρχῆς κάθε θείας ὄντότητας καὶ ἐνέργειας: «Θεὸν τὰ τρία σὺν ἀλλήλοις νοούμενα, ἔκεινο διὰ τὴν ὅμοουσιότητα, τοῦτο διὰ τὴν μοναρχίαν» [«τὰ τρία εἶναι ἕνας Θεὸς ὅταν νοοῦνται μαζὶ· κάθε ἕνα εἶναι Θεὸς διότι εἶναι ὅμοουσια· τὰ τρία εἶναι ἕνας Θεὸς χάρη στὴν μοναρχίᾳ [τοῦ Πατρός]»]³⁷⁰. Ἀναπτύσσοντας τὸ περίφημο δόγμα του σχετικὰ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὅτι τὸν ἄνθρωπο, ὁ Γρηγόριος Νύσσης δρῖζει μία ἀποψή τῆς ἀνθρώπινης προσωπικῆς ὑπαρξῆς ἡ ὅποια διαφέρει καθαρὰ ἀπὸ ἔκεινη τοῦ Θεοῦ: κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο διαβέτει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναπαραχθεῖ, ἐνῶ στὸν Θεὸν ὑπάρχει μόνον «ἐν γάρ πρόσωπον καὶ τὸ αὐτό, τοῦ πατρός, ἐξ οὐπερ ὁ νίος γεννᾶται καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐκπορεύεται» [«ἔνα καὶ τὸ αὐτὸν Πρόσωπο τοῦ Πατέρα ὑπάρχει, ἀπὸ τὸ γεννιέται ὁ Γιός καὶ ἐκπορεύεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα»]³⁷¹. Ἔτσι, ὅποιο γεννιέται ὁ Γιός καὶ ἐκπορεύεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα». Τοῦτο, τὸ ἄνθρωπινο γένος βρίσκεται σὲ μία συνεχῆ διαδικασία καταχερματισμοῦ καὶ μπορεῖ νὰ ἀνακτήσει τὴν ἐνότητά του μόνον μέσω τῆς υἱοθεσίας ἀπὸ τὸν Πατέρα ἐν Χριστῷ – δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ γίνονται οἱ ἄνθρωποι τὰ τέκνα τῆς μίας μοναδικῆς ὑπόστασης ἡ ὅποια γεννᾷ δίχως νὰ κερματίζεται ἢ νὰ πολλαπλασιάζεται. Ή προέλευση τῆς ἐνότητας στὴν Ἁγία Τριάδα, ὁ Πατέρων, ἀποκαθιστᾶ τὴν ἐνότητα τῆς κτίσεως μὲ τὸ νὰ υἱοθετεῖ τὴν ἀνθρώπινη φύση ἐν τῷ Γίῳ Του, τὸν Νέον Ἄδαμ, στὸν ὅποιο ἡ ἀνθρώπινη φύση «ἀνακεφαλαιώνεται» μὲ τὸ ἔργο του Ἅγιου Πνεύματος.

Τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδας δὲν εἶναι σὲ καμία περίπτωση ἔνας ἀφηρημένος διανοητικὸς συλλογισμός· ἀντίθετα, βρίσκεται στὸ ἐπί-θρημένος διανοητικὸς συλλογισμός· ἀντίθετα, βρίσκεται στὸ ἐπί-

370. Αγ. Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, Λόγος Μ' Εἰς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα, μα'. PG 36:417B.

371. Αγ. Γρηγορίου Νύσσης, Πρὸς τοὺς Ἑλληνας ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν. PG 45:180.

άδα καθιστᾶ φανερὸ τὸν Ἐαυτό Της ὡς Ἁγία Τριάδα τῆς θείας οἰκονομίας, δηλαδὴ στὴ σωτήρια ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὴν ιστορία. Αὐτὸ καθίσταται ἰδιαίτερα σαφὲς στὴ Λατρεία, εἰδικότερα στὴν Ἀναφορὰ τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ως μία σύσσωμη προσευχὴ ἀπὸ τὴν υἱοθετημένη ἀνθρώπινη κοινότητα (δηλαδή, τὴν Ἐκκλησία) πρὸς τὸν Πατέρα, ἡ ὅποια εἶναι ἐνωμένη μὲ τὸν (καὶ μέσα στὸν) σαρκωθέντα Γιό καὶ ἐπικαλούμενη τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι ὄντως τὸ μυστήριο τῆς θείας ἐνότητας, ποὺ χαρίζεται στοὺς ἄνθρωπους. Η ἴδια Τριαδολογικὴ πραγματικότητα ἐκφράζεται σὲ ἀναρίθμητους ὑμνους, διάσπαρτους σὲ ὅλους τοὺς βυζαντινοὺς λειτουργικοὺς κύκλους. Παραθέτουμε ἐδῶ ἔναν πανηγυρικὸ ὑμνο τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ ὅποιος ἀποδίδεται στὸν αὐτοκράτορα καὶ ποιητὴ Λέοντα ΣΤ' (866-912) καὶ ἀποτελεῖ παραλλαγὴ τοῦ περίφημου τρισάγιου ὑμνου:

«Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσωμεν, Γιὸν ἐν τῷ Πατρὶ, σὺν ἀγίῳ Πνεύματι. Πατήρ γάρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Γιόν, συναϊδίον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἄγιον ἦν ἐν τῷ Πατρὶ, σὺν Γίῳ δοξαζόμενον. Μία δύναμις, μία οὐσία, μία θεότης, ἥν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν: Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι' Γιοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ἅγιος ἵσχυρός, δι' οὗ τὸν Πατέρα ἐγνώκαμεν, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ. Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐν Γίῳ ἀναπαυόμενον. Τριάς ἀγία, δόξα σοι».

[«Ἐλάτε, λαοί, νὰ προσκυνήσουμε τὸν τρισυπόστατο Θεό, τὸν Γιό ἐν τῷ Πατρὶ μαζὶ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Διότι ὁ Πατήρ ἀχρόνως γέννησε τὸν Γιό, μὲ τὸν ὅποιο μοιράζεται τὴν αἰωνιότητα Του καὶ τὸν θρόνον Του· καὶ τὸ Άγιο Πνεῦμα ἡταν ἐν τῷ Πατρὶ, δοξαζόμενο μαζὶ μὲ τὸν Γιό. Μία Δύναμη, μία Οὐσία, μία Θεότητα, τὴν ὅποια ὅλοι προσκυνοῦμε καὶ λέμε: Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ ὅποιος δημιουργήσε τὰ πάντα διὰ

λύπτεται στή δράση τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, εἶναι ἐπομένως ἡ μόνη δύναται βάση γιὰ νὰ βεβαιώσουμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὄντως, κατὰ τρόπο παράδοξο καὶ ἀκατανόητο, μία ὑπερβατικὴ καὶ ἀΐδια Ἁγία Τριάδα. Τὸ δόγμα τοῦ Γρηγορίου Νύσσης περὶ τῶν «ἐνέργειῶν» περιγράφεται εὔστοχα ἀπὸ τὸν G. L. Prestige:

«Στοὺς ἀνθρώπους..., παρὰ τὴν ἐνότητα ὀλόκληρου τοῦ ἀνθρώπινου γένους, κάθε ἀτομοῦ δρᾶ χωριστά, ὥστε ἀρμόζει νὰ δοῦμε τοὺς ἀνθρώπους ὡς «πολλούς». Αὐτὸ δὲν ἰσχύει... μὲ τὸν Θεό. Ο Πατήρ ποτὲ δὲν δρᾶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν Γιό, οὔτε ὁ Γιός ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Η θεία δράση... ξεκινᾶ πάντοτε ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἐπιτελεῖται μέσω τοῦ Γιοῦ καὶ βρίσκει τελείωση στὸ Ἅγιο Πνεῦμα· δὲν ὑπάρχει καθόλου κάτι σὰν χωριστὴ ἀτομικὴ λειτουργία κάποιου Προσώπου· ἡ ἐνέργεια ἀπαράλλακτα περνᾷ πάντοτε μέσα καὶ ἀπὸ τὰ τρία, ὡστόσο τὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶναι τρεῖς πράξεις ἀλλὰ μία».³⁷⁷

Στὴν πραγματικότητα, ἡ ἀριστοτελικὴ ἀρχὴ σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια κάθε «φύσις» διαθέτει «ἐνέργεια» –δηλαδὴ μία ὑπαρξιακὰ ἀντιληπτὴ ἐκδήλωση– παρέχει τὸ ὑπόβαθρο τῆς ὄρολογίας γιὰ τὴν πατερικὴ ἔννοια τῆς «ἐνέργειας». (Συναντοῦμε αὐτὴν τὴν ὄρολογία νὰ χρησιμοποιεῖται ἐπίσης στὴ Χριστολογία, ὅπου ὁ Μάξιμος ὁ Ὦμολογητής, γιὰ παράδειγμα, ὑποστήριξε ὅτι οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ προϋποθέτουν δύο «ἐνέργειες» ἡ θελήματα.) Ὡστόσο, εἶναι σημαντικὸ ὅτι ἡ ἀριστοτελικὴ δυάδα, φύσις-ἐνέργεια, δὲν θεωρήθηκε ἀπὸ μόνη της ἐπαρκής σὲ σχέση μὲ τὸν Θεό, διότι στὴ φύση τοῦ Θεοῦ, ὁ καθοριστικὸς ἐνεργῶν εἶναι ὑποστατικός· ἀρά, ἡ θεία «ἐνέργεια» δὲν εἶναι μόνον μοναδικὴ ἀλλὰ τρισυπόστατος, καθὼς ἡ «ἐνέργεια» ἀντικατοπτρίζει τὴν κοινὴ ζωὴ τῶν τριῶν Προσώπων.

377. Ο.π., σελ. 260.

πων. Οἱ προσωπικὲς πλευρὲς τῆς θείας ὄντότητας δὲν ἔξαφανίζονται στὴ μία «ἐνέργεια», καὶ αὐτὸ ποὺ μεταδίδεται καὶ μετέχεται στὴν «ἐνέργεια» εἶναι ὄντως ἡ Τριαδικὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ: μέσω τῆς «ἐνέργειας», ἐπομένως, οἱ θεῖες ὑποστάσεις ἐμφανίζονται στὴν περιχώρησή τους³⁷⁸: «Ἐγὼ ἐν τῷ Πατρὶ καὶ ὁ Πατήρ ἐν ἐμοὶ ἐστι» (Κατὰ Ἰωάννην 14.11). Τὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα, ἂν καὶ ἐνιαῖα σὲ φύση καὶ οὐσίᾳ, δροῦν ἀσυνάρτητα καὶ συχνὰ ἀλληλοσυγκρουόμενα· ἐν Θεῷ, ὡστόσο, ἡ περιχώρησις ἐκφράζει τὴν τέλεια ἀγάπη, καὶ, ἐπομένως, τὴν τέλεια ἐνότητα τῆς «ἐνέργειας», τῶν τριῶν ὑποστάσεων, δίχως, ὡστόσο, τὴν ὁποιαδήποτε ἀνάμειξη ἡ σύμφυρση. Ἡ «ἐνέργεια», ἐπειδὴ εἶναι πάντοτε Τριαδική, εἶναι πάντοτε ἐκφραστὴ καὶ μετάδοση ἀγάπης: «Καθὼς ἡγάπησέ με ὁ πατήρ, καὶ γὼ ἡγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ» (Κατὰ Ἰωάννην 15.9).

Σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο τοῦ δόγματος τῆς περιχωρήσεως θὰ πρέπει νὰ ἔρμηνεύσει μᾶλλον κανεὶς ἔνα μοναδικὸ χωρίο τοῦ Παλαμᾶ, ὅπου δείχνει ἔμπνευσμένος ἀπὸ τὴν αὐγούστινεια «ψυχολογική» εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδας³⁷⁹. Ο Παλαμᾶς γράφει: «Ἐκεῖνο δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἀνωτάτῳ Λόγου, οἵον τις ἔρως ἐστὶν ἀπόρρητος τοῦ Γεννήτορος πρὸς αὐτὸν τὸν ἀπορρήτως γεννηθέντα Λόγον· ὡς καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ Πατρὸς ἐπέραστος Λόγος καὶ Γιός χρῆται πρὸς τὸν Γεννήτορα· ἀλλ’ ὡς ἐκ τοῦ Πατρὸς ἔχων αὐτὸν συμπροελθόντα, καὶ συμφυῶς ἐν αὐτῷ ἀναπαυόμενον» [«Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Λόγου, ποὺ εἶναι ὑψιστος, εἶναι ὅπως ἡ μυστικὴ ἀγάπη τοῦ Πατέρα πρὸς τὸν Λόγο ποὺ γεννήθηκε μυστικά. Αὐτὴν τὴν ἴδια μυστικὴ ἀγάπη διαθέτει

378. Ο ὄρος χρησιμοποιήθηκε ἀρχικὰ στὴ Χριστολογία (βλέπε PRESTIGE, God in Patristic Thought, σ. 291-299): ἄρχισε νὰ ἀποδίδεται στὶς ὑποστατικὲς σχέσεις ἀπὸ τὸ Φευδο-Κύριλλο καὶ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνό.

379. Τὸ ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Αὐγούστινου, *De Trinitate* (Περὶ Τριάδος) εἶχε μεταφραστεῖ στὰ Ἑλληνικά ἀπὸ τὸν Μάξιμο Πλανούδη κατὰ τὸν 13ο αἰώνα, καὶ μπορεῖ νὰ ἔται γνωστὸ στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ.

ό ἀγαπημένος Λόγος καὶ Γίδος πρὸς τὸν Πατέρα ποὺ Τὸν γέννησε. Ἀλλὰ τὴν ἔχει ὡς ἀγάπη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Πατέρα μαζὶ μὲ αὐτὸν (τὸν Γίδο), καὶ ἀναπαύεται σ' Αὐτὸν ὅντας ἔνα κατὰ τὴ φύσην»³⁸⁰. Ἄφου ἡ ὅλη προσέγγιση τοῦ Παλαμᾶ ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἁγίαν Σηνῆ³⁸¹. Τριάδα διαφέρει ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Αὐγουστίνου, πρόκειται σίγουρα γιὰ ἀποτέλεσμα τῆς προσωποκεντρικῆς ἔρμηνειας ποὺ μπορεῖ νὰ δοθεῖ στὴν «ψυχολογικὴν» εἰκόνα ἢ ὅποια χρησιμοποιεῖται ἐδῶ γιὰ νὰ δηλωθεῖ τὸ Τριαδολογικὸ μυστήριο: ἡ ἀγάπη ἐνώπιοι τῆς τρεῖς θείες ὑποστάσεις, καὶ ἔκρεει, μέσω τῆς κοινῆς τους θείας «ένέργειας» ἢ «δράσης», πρὸς ὅλους ὅσοι εἶναι ἄξιοι νὰ τὴν λάβουν.

II. ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ἡ διάχριση —μία πραγματικὴ διάχριση— μεταξὺ τῆς θείας «οὐσίας» καὶ τῆς θείας «ένέργειας» ὑπῆρξε ἀναπόφευκτη στὸ πλαίσιο τῆς διδασκαλίας περὶ «θεώσεως», ἢ ὅποια σημαίνει «μετοχὴ» τοῦ κτιστοῦ ἀνθρώπου στὴν ἄκτιστη ζωὴ τοῦ Θεοῦ, ἡ οὐσία τοῦ ὅποιου παραμένει ὑπερβατικὴ καὶ ἐντελῶς ἀμέθεκτη. Στὴν πραγματικότητα, ὅλες μαζὶ αὐτὲς οἱ πλευρὲς τοῦ δόγματος περὶ τοῦ Θεοῦ, θὰ ἀντιμετωπιστοῦν πράγματι διὰ μιᾶς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐρίδων ἀνάμεσα στὸν Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ καὶ τοὺς ἀντιπάλους του κατὰ τὸν 14ο αἰώνα. Τὸ συμπέρασμά του, ἀναγκαστικά, εἶναι ὅτι: «Τριῶν ὅντων τοῦ Θεοῦ, οὐσίας, ἐνέργειας, Τριάδος ὑποστάσεων «Τρεῖς διακρίσεις ταφιάζουν στὸν Θεό: ἡ οὐσία, ἡ ἐνέργεια καὶ ἡ Τριάδα τῶν θείων ὑποστάσεων»³⁸¹.

Ἡ τριπλὴ αὐτὴ διάχριση καθίσταται ἀναπόφευκτη, ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ ἀπορρίψει κανεὶς τὴν αὐγουστίνεια ἐκδοχὴν τοῦ Τριστιγμῆ ποὺ ἀπορρίψει κανεὶς τὴν αὐγουστίνεια ἐκδοχὴν τοῦ Τρισ-

380. Αγ. Γρηγορίος τοῦ Παλαμᾶ, Κεφάλαια φυσικά καὶ θεολογικά, Κεφ. λστ'. PG 150:1144D-1145A.

381. Ὁ.π., Κεφ. οε'. PG 150:1173B.

υπόστατου Θεοῦ καὶ προτιμήσει τὴν Καππαδόκια. Διότι ὅντως, ἐὰν τὰ Πρόσωπα εἶναι μόνον σχέσεις ἐσωτερικές στὴ θεία οὐσίᾳ, ἡ ὅποια ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ εἶναι μία ἀποκάλυψη εἴτε τῆς «οὐσίας» εἴτε «ἀνάλογων» κτιστῶν συμβόλων· οἱ «ένέργειες», τότε, εἶναι εἴτε ἡ «οὐσία» τοῦ Θεοῦ εἴτε κτιστὰ σύμβολα, καὶ δὲν ὑπάρχει καμία πραγματικὴ διάχριση στὸν Θεό. Ὁμως, ἐὰν ἀντιθέτως τὰ Πρόσωπα διαφέρουν ἀπὸ τὴν οὐσία, ἡ ὅποια εἶναι κοινὴ καὶ στὰ τρία, ἀλλὰ ὑπερβατικὴ καὶ ἀπρόσιτη στὸν ἀνθρώπο, καὶ ἐὰν ἐν Χριστῷ ὁ ἀνθρωπὸς συναντᾶ τὸν Θεὸν «πρόσωπο μὲ πρόσωπο», ὥστε νὰ ὑπάρχει μία πραγματικὴ «μετοχὴ» στὴ θεία ὑπαρξη, αὐτὴ ἡ μεθεκτὴ θεία ὑπαρξη μπορεῖ νὰ εἶναι μόνον μία ἐλεύθερη δωρεὰ ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, ἡ ὅποια διαφυλάσσει τὸν ἀπρόσιτο χαρακτήρα τῆς θείας οὐσίας καὶ τὴν ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ δωρεὰ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἔαυτοῦ Του ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ θεία «ένέργεια». ἔνας ζῶν καὶ προσωπικὸς Θεός εἶναι ὅντως ἔνας ἐνεργῶν Θεός.

Εἶδαμε ὅτι τὸ δόγμα τῶν «ένεργειῶν» στὴ βυζαντινὴ παράδοση εἶναι κεντρικῆς σημασίας τόσο γιὰ τὴν κατανόηση τῆς κτίσης ὡσοῦ καὶ γιὰ τὴ Χριστολογία. Ἀρνούμενη ἡ βυζαντινὴ σκέψη νὰ περιορίσει τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ στὴ φιλοσοφικὴ ἔννοια τῆς ἀπλῆς «οὐσίας», βεβαιώνει τὴν πλήρη καὶ διακριτὴ πραγματικότητα τῆς μίας Τρισποστατικῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν ἐνδον, καθὼς καὶ τοῦ «πολλαπλασιασμοῦ» Του ὡς Δημιουργοῦ πρὸς τὰ ἔξω. Αὐτὲς οἱ δύο «πολυποικιλότητες» ὥστόσο δὲν συμπίπτουν. Ἡ ὁρολογία τὴν ὅποια προσέλαβε τὸ δόγμα τῶν ἐνεργειῶν, στὴ σχέση του μὲ τὶς τρεῖς ὑποστάσεις, σταθεροποιήθηκε στὴν παλαμικὴ σύνθεση τοῦ 14ου αἰώνα:

«Τὰ μὲν γὰρ ίδια τῶν θείων ὑποστάσεων ὄνόματα κοινά ἔστι ταῖς ἐνέργειαις, τὰ δὲ κοινὰ ταῖς ὑποστάσεσιν ίδια τῶν θείων ἐνεργειῶν ὄνόματα ἔστιν. Ἡ γὰρ ζωὴ κοινὸν ὄνομα πατρός, μίον καὶ πνεύματος, ἀλλ' οὐχ ἡ πρόγνωσις ζωὴ καλεῖται οὐδὲ ἡ ἀπλότης οὐδὲ ἡ ἀτρεψία

ούδ' ἄλλο τι τῶν τοιούτων. Οὕτω δὴ καὶ τῶν ἀπηριθμημένων ἔκαστον, κοινὸν μὲν ἐστιν ὄνομα πατρός, μίοῦ καὶ πνεύματος, μιᾶς δὲ ἐνέργειας ἀλλ' οὐχὶ πασῶν, μιᾶς γὰρ σημασίας ἔκαστον δηλωτικόν, μιᾶς δ' ὑποστάσεως ἴδιον ὄνομα, τὸ “πατήρ” ἀλλὰ πάσας ἔκεινας συμπεριβάλλει... Οὕτω δὴ καὶ τὸ “νιός” οὕτω καὶ τὸ “πνεῦμα τὸ ἄγιον”... Οὕτω γὰρ καὶ τὸ κατὰ τὰς ὑποστάσεις ἀσύγχυτον διατηρεῖται, ὅλου σαρκωθέντος τοῦ θεοῦ καὶ οὕτως ὅλῳ μοι ἀτρέπτως ὅλος ἦνται... ἡ θεία φύσις καὶ πᾶσα δύναμις καὶ ἐνέργεια ἐν μᾶς τῶν θείων ὑποστάσεων... Καὶ οὕτω δὶ’ ἔκάστης τούτων τῶν ἐνέργειῶν ὅλος ὁ θεὸς μετέχεται... ὁ πατήρ καὶ ὁ νιός καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον».

[«Τὰ ἴδιαίτερα ὄνόματα τῶν θείων ὑποστάσεων εἶναι κοινὰ στὶς ἐνέργειες, ἐνῶ τὰ ὄνόματα ποὺ εἶναι κοινὰ γιὰ τὶς ὑποστάσεις εἶναι ξεχωριστὰ γιὰ τὴν καθεμιὰ ἀπὸ τὶς θείες ἐνέργειες. Ἔτσι, ἡ ζωὴ εἶναι κοινὸν ὄνομα γιὰ τὸν Πατέρα, τὸν Γιὸν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλὰ ἡ πρόγρωση δὲν ὄνομάζεται ζωὴ, οὔτε ἡ ἀπλότητα, οὔτε ἡ ἀμεταβλησία, οὔτε καμία ἄλλη ἐνέργεια. Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἡ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ἀλήθειες ποὺ ἀπαριθμήσαμε εἶναι μὲν κοινὸν ὄνομα ταυτόχρονα γιὰ τὸν Πατέρα, τὸν Γιὸν καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλὰ μιᾶς ἐνέργειας, ὅχι ὅλων, διότι τὸ καθένα δηλώνει μόνο μία σημασία. “Πατήρ” εἶναι τὸ κύριο ὄνομα μιᾶς μοναδικῆς ὑπόστασης, ἀλλὰ συμπεριβάλλει ὅλες τὶς ἐνέργειες... Τὸ ἴδιο ἐπίσης ἰσχύει γιὰ τὰ ὄνόματα “Γιὸς” καὶ “Ἄγιο Πνεῦμα”... Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ τὸ ἀσύγχυτον τῶν ὑποστάσεων διατηρεῖται, ἐνῶ σὲ μία ἀπὸ τὶς ὑποστάσεις ἔχει ὅλος ὁ Θεὸς σαρκωθεῖ, ὅλη ἡ θεία φύσις καὶ δύναμη καὶ ἐνέργεια, καὶ ἔτσι ὅλος ὁ σαρκωθεῖ, ὅλη ἡ θεία φύσις καὶ δύναμη καὶ ἐνέργεια, καὶ ἔτσι ὅλος ὁ Θεὸς ἔχει ἐνώθει μὲνά ὀλόκληρο σὲ μία ἀπὸ τὶς ὑποστάσεις. Ἔτσι ἐπίσης μέσω κάθε μίας ἀπὸ τοῦτες τὶς ἐνέργειες ὅλος ὁ Θεὸς μετέχεται... ὁ Πατήρ καὶ ὁ Γιός καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο...»]³⁸²

382. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΜΑ, Ἀντιρρητικοὶ πρὸς Ἀκίνδυνον, 5, 27 (κζ').

‘Η τριπλὴ διάκριση –ούσια, ὑπόσταση, ἐνέργεια – δὲν εἶναι μία διαίρεση τοῦ εἶναι τοῦ Θεοῦ· ἀντικατοπτρίζει τὴν μυστηριώδη ζωὴ «τοῦ Ὁντος» (“Ἐξόδος 3.14”) – ὑπερβατικοῦ, τριάδας προσώπων καὶ παρόντα στὴν κτίση Του.

Οἱ παλαιμικὲς διατυπώσεις τοῦ 14ου αἰώνα ἥρθαν μετὰ ἀπὸ θεολογικὲς ἔξελίξεις οἱ ὄποιες ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν ἴδια τριπλὴ διάκριση. Τὸ 1156 καὶ τὸ 1157, δύο τοπικὲς σύνοδοι ποὺ ἔλαβαν χώρα στὴν Κωνσταντινούπολη διαπραγματεύτηκαν τὸ πρόβλημα ἐὰν ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ, τόσο στὴν ιστορικὴ τῆς ὅσο καὶ στὴν Εὐχαριστιακὴ τῆς διάσταση, προσφέρεται στὸν Πατέρα μόνον ἢ σὲ ὅλη τὴν Ἁγία Τριάδα. Οἱ θεολόγος Σωτήριχος καταδικάστηκε διότι ὑποστήριξε ὅτι οἱ πράξεις τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῆς θυσίας συνιστοῦσαν τὰ ὑποστατικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Γίον καὶ τοῦ Πατρὸς ἀντίστοιχα, μία ἀποφη τὴν ὄποια οἱ σύνοδοι θεώρησαν ὡς σύγχυση ἀνάμεσα στὴν ἔννοια τῆς «καὶ διὸν καὶ αἰωνίου» Τριάδας καὶ τῆς Τριάδας τῆς «θείας οἰκονομίας», ἢ μεταξὺ τῶν ὑποστατικῶν χαρακτηριστικῶν καὶ τῶν «ἐνέργειῶν». Καί, ὅντως, οἱ βυζαντινὲς λειτουργίες τοῦ Βασιλείου καὶ τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσόστομου, περιλαμβάνουν στὴν προσκομιδὴ μία προσευχὴ ἀπευθυνόμενη στὸν Χριστό: «Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος, καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος». Τὸ μυστήριο τῆς ὑποστατικῆς ζωῆς, ὅπως ἀποκαλύπτεται στὴν Ἐνσάρκωση καὶ στὴν πράξη τῆς λύτρωσης, ἐκφράζεται ἐπίσης σὲ ἔνα βυζαντινὸν ἀναστάτικο τροπάριο (τὸ ὄποιο ἐπαναλαμβάνεται ἀπὸ τὸν ιερέα κατὰ τὴν Μεγάλην Εἴσοδο στὴ θεία Εὐχαριστία): «Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν Ἄδου δὲ μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ δὲ μετὰ Ληστοῦ, καὶ ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες Χριστέ, μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύματος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος»

ἐπιμέλεια Λ. Κοντογιάννη καὶ Β. Φανουργάκη, στοῦ Π. Χρηστοῦ, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα, τόμος Γ' (Θεσσαλονίκη, 1970), σσ. 373-374.

[«”Ησουν μὲ τὸ Σῶμα Σου στὸν τάφο, μὲ τὴν ψυχή Σου στὸν Ἀδηὸς Θεός, μὲ τὸν ληστὴ στὸν Παράδεισο καὶ στὸν θρόνο μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γεμίζοντας μὲ τὴν παρουσία Σου τὰ πάντα, Χριστέ, ποὺ εἶσαι ἀπερίγραπτος»].

‘Ἐπομένως, ἀκόμη καὶ ἔαν ὁ Πατὴρ εἶναι ὁ μόνος προσφωνούμενος τῆς Εὐχαριστιακῆς προσευχῆς, ἡ πράξη τῆς «ἀποδοχῆς» τῆς θυσίας εἶναι μία πράξη Τριαδική, ὅπως εἶναι ὅλες οἱ θεῖες πράξεις πρὸς τὰ ἔξω³⁸³. Τὸ μαστήριο τῆς Σάρκωσης, ὡστόσο, συνίσταται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ θεία ὑπόσταση τοῦ Λόγου προσέλαβε ἐπίσης τὸν ρόλο τῆς προσφορᾶς, ὁδηγώντας μαζὶ της τὴν ἀνθρώπινη φύση στὸν θρόνο τοῦ Πατρός. Ἡ θυσία τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ προσφορά, συντελούμενη στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἡ ἀνθρώπινη φύση διαπερνᾶται ἀπὸ θεία ἐνέργεια, καθὼς προσλαμβάνεται ἀπὸ τὴν ὑπόσταση τοῦ Λόγου.

Ἡ ὑποστατική, προσωπικὴ ὑπαρξη σημαίνει ἔνα «ἄνοιγμα», τὸ ὅποιο καθιστᾶ δυνατὸ στὸν σαρκωθέντα Λόγο καὶ τὸ νὰ «προσφέρει» καὶ τὸ νὰ «ἀποδέχεται» τὴν θυσία, καὶ τὸ νὰ εἶναι ἀνθρώπως καὶ τὸ νὰ εἶναι Θεός, καὶ νὰ παραμένει μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὁ «ἐνεργῶν» τῶν «ἐνεργειῶν» ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν θεία φύση.

III. Ο ΖΩΝ ΘΕΟΣ

«Καὶ τῷ Μωϋσῇ δὲ χρηματίζων ὁ Θεός, οὐκ εἶπεν “ἔγώ εἰμι ἡ οὐσία”, ἀλλ “ἔγώ εἰμι ὁ ὄν”. οὐ γὰρ ἐκ τῆς οὐσίας ὁ ὄν, ἀλλ ἡ οὐσία”, ἀλλ “ἔγώ εἰμι ὁ ὄν”. Ιωάννη Μάγιεντορφ, στὸ Spicilegium Sacrum Lovaniense, 31 (Λουβέν, 1959). ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς παραφράζει ἐδῶ τὴν Ὁμιλία ΜΕ’ Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα, Γ’ PG 36:625C, τοῦ Ἅγ. Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.

383. Γιὰ τὶς συνόδους τοῦ 1156 καὶ τοῦ 1157, βλ. π. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΙΕΝΤΟΡΦ, Christ, σσ. 152-154.

“Ων ἀπὸ τὴν οὐσία, ἀλλὰ ἡ οὐσία εἶναι ἐκείνη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Ὄντα· διότι δὲ “Ων περικλείει στὸν Ἐαυτό Του ὅλο τὸ εἶναι”]³⁸⁴. Ὁταν δὲ Παλαμᾶς, στὸ κείμενο ποὺ μόλις παραθέσαμε, ἀναφέρεται ἀπερίφραστα στὸ βιβλικὸ δόγμα τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ἡ ὅταν ἀρνεῖται νὰ ταυτίσει τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ μὲ τὴ φιλοσοφικὴ ἔννοια τῆς οὐσίας –«ἡ μὲν οὐσία ἐξ ἀνάγκης ὃν, τὸ δὲ ὃν οὐκ οὐσία ἐξ ἀνάγκης»³⁸⁵–, ἐκφράζει ἀκριβῶς τὸ περιεχόμενο τῆς ἔριδάς του μὲ τὸν Βαρλαὰμ καὶ τὸν Ἀκίνδυνο, ἐπίσης ὅμως κρατάει πιστὰ τὴ θεολογία τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων.

Ἐχουμε ἥδη ἐπισημάνει ὅτι ἡ διαμάχη ἐντὸς τῆς βυζαντινῆς κοινωνίας, ἡ ὅποια ἐστρέψει τοὺς μοναχοὺς κατὰ τῶν «οὐμανιστῶν», ἀφοροῦσε μία ἀντίληψη τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου βασισμένη στὴ Βίβλο σὲ ἀντίθεση μὲ ἐκείνη ποὺ βασιζόταν στὸν πλατωνικὸ ὰιδεαλισμό. Παρόμοιο πρόβλημα προέκυψε στὸ ἐπίπεδο τῆς «θεολογίας» αὐτῆς καθαυτῆς, δηλαδὴ στὸ ἐπίπεδο τοῦ δόγματος περὶ Θεοῦ. Τὸ ζήτημα περιπλέχτηκε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲ λατινικὸς Σχολαστικισμὸς παρεῖχε στοὺς “Ἐλληνες ἀντιπαλαμικοὺς μία πραγματικὰ «έλληνικὴ» ἐρμηνεία τοῦ θείου εἶναι, καὶ ἐκεῖνοι πρόθυμα ἔγιναν Λατινόφρονες. Διότι ὅντως, ἡ πραγματικὴ σημασία τῆς ἀντιπαράθεσης τοῦ Filioque συνίστατο στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ δύο πλευρὲς ὑποστήζουν μία διαφορετικὴ προσέγγιση τῆς ἀλήθειας γιὰ τὸν Θεό. Ἡ Ἀνατολὴ ἀρνοῦνταν νὰ ταυτίσει τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἔννοια τῆς «ἀπλῆς οὐσίας», ἐνῶ δὲ Δύση παραδεχόταν αὐτὴ

384. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Τριάδαι (Defense des Saints Hesychastes), III, 2, 12· ἐπιμέλεια π. Ιωάννη Μάγιεντορφ, στὸ Spicilegium Sacrum Lovaniense, 31 (Λουβέν, 1959). ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς παραφράζει ἐδῶ τὴν Ὁμιλία ΜΕ’ Εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα, Γ’ PG 36:625C, τοῦ Ἅγ. Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.

385. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Ἀντιφρητικοὶ πρὸς Ἀκίνδυνον, 3, 10(ι)· ἐπιμέλεια Κοντογάνη καὶ Φανουργάκη, σελ. 184.