

Θανάσης Ν. Παπαθανασίου

‘Η Ὁρθόδοξη ἱεραποστολὴ καὶ οἱ ἀνθρώπινες συνάφειες

Π

οιά εἶναι ἡ σχέση μεταξὺ ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἑαυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας;¹

Γιὰ πολλοὺς αὐτὰ τὰ δύο (ὅ ἔαυτὸς ἀπὸ τὴν μία, ἡ ἱεραποστολὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη) νοοῦνται ὡς δύο πραγματικότητες ποὺ σχετίζονται μὲν, ἀλλὰ ὅπως σχετίζεται τὸ πρωτεῦον μὲ τὸ δευτερεῦον, τὸ οὐσιῶδες μὲ τὸ μὴ οὐσιῶδες. Σ’ αὐτὴ τὴν ὀπτική, δηλαδὴ, ἡ ἱεραποστολὴ γίνεται δεκτὴ ὡς ἔνα ἀπὸ τὰ παράγωγα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἑαυτοῦ, ὡς μία ἀπὸ τὶς πρακτικὲς ἀπόρροιές του.

Ἡ ὀπτικὴ αὐτὴ εἶναι σημαντική, ἀφοῦ ὑπονοεῖ μιὰ ὁργανικὴ σχέση μεταξὺ ἐκκλησιαστικοῦ ἑαυτοῦ καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἱεραποστολῆς, ὥστόσιο κυνοφορεῖ ἔνα σημαντικὸ πρόβλημα: “Ἄν δεχτοῦμε τὴν ἱεραποστολή (δηλαδὴ τὸ ἄνοιγμα στὸν κόσμο, τὴν μαρτυρία πρὸς τὸν κόσμο καὶ τὴν πρόσκληση τοῦ κόσμου) μόνο ὡς κάτι ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ τῆς Ἐκκλησίας, τότε θὰ πρέπει νὰ ἐξηγήσουμε ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ ἑαυτὸς ὁ ὅποιος, σύμφωνα μ’ αὐτὴ τὴν ὀπτική, δύναται νὰ ὑπάρξει ἀνεξάρτητα καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ συνάντηση Ἐκκλησίας καὶ κόσμου! Υπάρχει ἄραγε ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἑαυτὸς μὲ ἄλλον τρόπο, πάρεξ ὡς γεγονὸς συνάντησης Θεοῦ καὶ κόσμου, πρόσληψης καὶ μεταμόρφωσης τοῦ κόσμου; Ἄν ἀφαιρεθεῖ αὐτὸ τὸ ἄνοιγμα στὸν κόσμο, τί θὰ συνιστᾶ τὸν ἑαυτὸ τῆς Ἐκκλησίας; Ἡ θεία φύση μόνη;

Τὸ νὰ γίνεται δεκτὴ ἡ Ἐκκλησία ὡς εἰκόνα καὶ πρόγευση τῆς Βασιλείας, σημαίνει ὅτι ἱεραποστολικὸς εἶναι ὁ ἕδιος τῆς ὁ ἑαυτός: ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιὰ νὰ φανερώνει τὴ μέλλουσα Βασιλεία μέσα στὴν ἴστορία, ὡς κοινότητα - δεῖγμα καὶ πρόγευση τῆς Βασιλείας, καὶ νὰ διακονεῖ τὴν πρόσκληση τὴν ὅποια, μὲ ὀρατοὺς καὶ ἀόρατος τρόπους, ἀπευθύνει ἀδιάκοπα ὁ Θεός σ’ ὅλη τὴν κτίση του. ‘Υπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἱεραποστολὴ

1. Τὸ κείμενο αὐτὸ διασίζεται στὴν εἰσήγηση ποὺ ἔκανα μὲ τίτλο «Ἡ Ἱεραποστολὴ ὡς πρόκληση γιὰ μία Ὁρθόδοξη συναφειακὴ θεολογία», στὸ διεθνὲς συνέδριο, «Νεο-πατερικὴ σύνθεση ἡ “Μετα-πατερικὴ” θεολογία: Τὸ αἴτημα τῆς θεολογίας τῆς συνάφειας στὴν Ὁρθοδοξία», Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, Βόλος, 6 Ἰουνίου 2010.

δὲν εἶναι κάτι ἔκτακτο καὶ προαιρετικό, ἀλλὰ καθαυτὴν ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δὲ Ἐκκλησία ὅχι ἀπλῶς ἔχει ἀποστολή, ἀλλὰ εἴναι ἀποστολή². Ἐνεργεῖται παντοῦ καὶ πάντα, πολυτρόπως: μὲ τὸν τρόπον ὑπαρξῆς καὶ μὲ τὴν πράξη, μὲ τὸν λόγον καὶ μὲ τὴν σιωπήν, μὲ τὴν μαρτυρίαν καὶ μὲ τὴν πρόσκλησην.

Ο προβληματισμός, συνεπῶς, γιὰ τὴν ἀποστολὴν / ἱεραποστολὴν δὲν ἀφορᾶ μιὰ παραπάνησια, δυνητικὴ δραστηριότητα (ποὺ ὡς παραπάνησια μπορεῖ νὰ παραλειφθεῖ χωρὶς νὰ ζημιωθεῖ ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἑαυτός), ἀλλὰ ἀφορᾶ τὸν ἴδιο τὸν ἐκκλησιαστικὸν ἑαυτό. Ἀς θυμηθοῦμε, γιὰ παράδειγμα, τὶς τιτανομαχίες τὶς ὁποῖες ἀφηγοῦνται οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων: τὸ περιστατικὸν τοῦ Κορινθίου (10:1-48) καὶ τὴν ἀποστολικὴν σύνοδο (15:1-31). Ἄμφοτερα ἀφοροῦσαν αὐτὸν ποὺ πολλοὶ σήμερα τὸ θεωροῦν «ἔξωτερικὸν» πρὸς τὴν Ἐκκλησία: τὸ ἀνοιγμά της σὲ νέες συνάφειες. Κι δῆμος, οἱ θεολογικὲς ἀντιπαραθέσεις ποὺ πυροδοτήθηκαν ἀπ’ αὐτά, ἥταν ἀντιπαραθέσεις γιὰ ὅ, τι «ἔσωτερικότερον»: γιὰ τὸν τρόπον ὑπαρξῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή, διευκρίνισε τί εἶναι ἡ ἴδια, τί λογῆς Θεὸς πιστεύει καὶ μὲ ποιόν τρόπο ζει. Αὐτὸν ποὺ διαμορφωνόταν στὶς τιτανομαχίες αὐτές, δὲν ἥταν ἔνα γραφεῖο δημιούρων σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας. Διαμορφωνόταν ὁ ἑαυτὸς καὶ ἡ ἀυτοσυνειδησία της. Αὐτὸν ποὺ κρινόταν στὸ ἱεραποστολικὸν πεδίον ἥταν ἀν ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀποτελοῦσε ἔδραϊκὴ συνάφεια σὲ ἔξοδία ἥ κάτι ἄλλο: μιὰ πραγματικότητα ἡ ὁποία θὰ ἀρδεύσει κάθε συνάφεια.

Ἡ ἀδιάκοπη σάρκωση τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς πολιτισμοὺς καὶ ταυτόχρονα ἡ ἀδιάκοπη ἔνταση μεταξὺ Εὐαγγελίου καὶ πολιτισμῶν ἀποτελοῦν καρδιοχτύπι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, καὶ εἰδικὰ σ’ αὐτὸν τὸ καρδιοχτύπι θὰ ἐπικεντρώσω ἐδῶ. Ὁ ἱεραποστολικὸς προβληματισμὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑπενθυμίζει στὴν Ἐκκλησία ὅτι ἡ ἰστορικὴ ὅδευσή της δὲν ἔχει τελειώσει. Ὁφείλει νὰ εἶναι κριτικὰ ἀνοιχτὴ στὸ ἐκάστοτε σήμερα, μὰ ἀνοιχτὴ καὶ στὸν Κύριό της, μὲ τὴν ἐπίγνωση ὅτι δική του εἶναι ἡ ἀποστολή, καὶ τῆς δικῆς του ἀποστολῆς διάκονος καὶ συνεργὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Η ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρὸιν τὴν νεωτερικότητα ὁ Χριστιανισμὸς ἀπέκτησε μεγάλη ἐμπειρία συναντήσεων μὲ διαφορετικὲς πολιτισμικὲς συνάφειες: τὴν Ἑλληνική (1ο αἰ.), τὴν Ἰνδική (π. 2ος αἰ.), τὴν αἰθιοπική (4ος αἰ.), τὴν κέλτικη (6ος αἰ.), τὴν κινεζική (8ος αἰ.), τὴν σλαβική (9ος αἰ.) κ.λπ. Ωστόσο, στοὺς νεότερους χρόνους οἱ Ὁρθόδοξες ἐκκλησίες δρέθηκαν σὲ μεγάλο βαθμὸν καὶ ἐπὶ πολὺν καιρὸν σὲ κατάσταση ἀδράνειας. Ἡ ταύτιση τῆς Ὁρθοδοξίας μὲ

2. Βλ. τὸ μελέτημά μου, «Ἡ Ἐκκλησία ὡς ἀποστολή. Ἔνα κριτικὸ ξανακοίταγμα τῆς λειτουργικῆς θεολογίας τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν», Θεολογία 80 (2009), σσ. 67-10.

τοὺς λεγόμενους παραδοσιακὰ Ὁρθόδοξους λαοὺς δημιούργησε τὴν κολλεκτιβιστικὴ πεποίθηση ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ ταυτότητα εἶναι στοιχεῖο ἀπλῶς τοῦ δικοῦ τους πολιτισμοῦ. Ὁ Ὁρθόδοξος χῶρος ἔμεινε ἔξω ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ νέου κόσμου, πράγμα καλό, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν συμμετεῖχε στὴν ἴμπεριαλιστικὴ ἱεραποστολή, ὅμως ἔμεινε ἔξω καὶ ἀπὸ τῆς προκλήσεις τίς ὁποῖες ἔφερε τὸ νέο κοσμοείδωλο μιᾶς οἰκουμένης ἀπείρως μεγαλύτερης καὶ ποικιλότερης ἀπὸ αὐτὴν ποὺ οἱ ἐπικεντρωμένοι στὸ δυνατινὸ κοσμοείδωλο Ὁρθόδοξοι εἶχαν κατὰ νοῦ. Οἱ προκλήσεις ποὺ συναντήσεις ὁ δυτικὸς Χριστιανισμὸς εἶχαν νὰ κάνουν μὲ θεμελιώδη ζητήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑπαρξῆς: πῶς θὰ φιλοτελεί τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ἀπρόσμενους πολιτισμούς, πῶς θὰ ἐντοπιστοῦν οἱ διωμοὶ στὸν ἄγνωστο θεό, πῶς δρᾶ ὁ Θεὸς ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ποιά νέα ἐκφραστικὰ μέσα προσθέτουν στὴν Ἐκκλησία οἱ νέοι πολιτισμοί, ποιές ἀναθεωρήσεις τῶν δικῶν του δεδομένων προκαλεῖ στὸν ἱεραπόστολο τὸ αἴτημα γιὰ κήρυξη τοῦ Εὐαγγελίου κι ὅχι ἐνταλμάτων ἀνθρώπων... Στὸν Ὁρθόδοξο χῶρο εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸν 18ο αἰ. ὁ πολὺς Εὐγένιος Βούλγαρις θεώρησε ἐκ φύσεως ἀσύμβατους μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοὺς «δάρδαρους» λαούς!³ Οἱ Ὁρθόδοξοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σπουδαῖο ἱεραποστολικὸ ἔργο τῶν Ρώσων στὴν Ἀλάσκα καὶ τὴν Ἰαπωνία τὸν 19ον αἰ. καὶ στὶς ἀρχές τοῦ 20οῦ –τὸ ὁποῖο ὅμως μᾶλλον δὲν συγκλόνισε τὴν παγκόσμια Ὁρθοδοξία–, δρέθηκαν ξανὰ μπροστά στὰ ἐρωτήματα τοῦ ἱεραποστολικοῦ προσδληματισμοῦ στὰ μέσα του 20οῦ αἰ., περισσότερο λόγω τῆς συμμετοχῆς τους στὴν Οἰκουμενικὴ κίνηση, καὶ λιγότερο λόγω τῆς ἱεραποστολικῆς τους πράξης⁴. Ἀντιθέτως, ἡ Οἰκουμενικὴ κίνηση εἶχε προκληθεῖ κυρίως ἀπὸ τὰ προσδλήματα τῆς ἱεραποστολικῆς πράξης. Αὐτὸ ποὺ ἀργότερα συνέβαλε δραστικὰ στὴν ἀφύπνιση τῆς Ὁρθόδοξης ἱεραποστολικῆς συνείδησης σὲ προοπτικὴ οἰκουμενική, ἵταν ἡ ἔδρυση τοῦ Διορθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου «Πορευθέντες» στὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1960⁵, σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς ἐλληνοκεντρικὲς καὶ οὐσιαστικὰ ἀποικιοκρατικὲς ἔννοήσεις τῆς ἱεραποστολῆς, οἱ ὁποῖες καὶ δὲν ἔχουν ἐκλείψει.

Οἱ Ὁρθόδοξοι, ὥστόσοι, πέρα ἀπὸ τὴν ἱεραποστολικὴ θεολογία ποὺ διατυπώνουν στὸ πλαίσιο τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης (πράγμα, φυσικά,

3. Εὐγένιος Βούλγαρις, «Σχεδίασμα περὶ τῆς ἀνεξιθορησίας», *Essai Historique et Critique sur les Dissentions des Églises de Pologne*, 1768, σσ. 236-237. Βλ. σχετικὰ τὸ μελέτημά μου «Θρησκευτικὴ ἐλευθερία χειμαζομένη. Ἀνατροπές καὶ νοσταλγίες στὶς διαδρομὲς τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας», *Σύναξη* 128 (2013), σσ. 31-47.

4. Βλ. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, «Ἡ παράδοση ὡς ὁρμὴ γιὰ ἀνανέωση καὶ μαρτυρία. Ἡ εἵσοδος τῆς Ὁρθόδοξης Ἱεραποστολικῆς στὴ διεθνή σκηνή», *Σύναξη* 123 (2012), σσ. 33-48.

5. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, «Ἡ γενιὰ τοῦ '60 καὶ ἡ ἱεραποστολή. Δυσπιστία, δημιουργικότητα, ἀμηχανία», *Ἀνατράξεις στὴ μεταπολεμικὴ θεολογία. Ἡ «θεολογία τοῦ '60» (ἐπιμ. Παντ. Καλαϊτζίδης, Θαν. Ν. Παπαθανασίου, Θεόφ. Ἀμπατζίδης)*, *Ινδικτος*, Αθῆναι 2008, σσ. 367-427.

πολὺ σημαντικό), δὲν ἐπικεντρώνουν στὰ Ἱεραποστολικὰ ἐρωτήματα. Μόνον σποραδικὰ καὶ μεμονωμένα ἔξετάζονται ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου (κι ὅχι ἀπλῶς μὲ τὴν ἐπανάληψη γενικῶν ἀρχῶν) ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν πολιτισμικὴν ἑτερότηταν ἔξω ἀπὸ τίς δυτικὲς κοινωνίες σήμερα, δίχως ἐγκλωβισμὸν σὲ θρησκευτικές εἰκόνες ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς ἐπεκτατικῆς Ἱεραποστολῆς ἢ ἀπὸ πραγματικότητες ποὺ ἔχουν πλέον παρέλθει. Οὕτε σαμουράϊ συναντᾶς στοὺς δρόμους τοῦ Τόκου, οὕτε λείπει τὸ internet ἀπὸ τὴν Ἀφρική!

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΟΥ

Τὸ ὅτι ἡ Ἱεραποστολὴ ἀσκεῖται μὲ θεολογικὰ κριτήρια, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ Ἱεραποστολικὴ πράξη παράγει θεολογία ἵσως καταδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὄροι contextuality (συναφειακότητα) καὶ contextualization (συναφειοποίηση ἢ ἀντιστοίχιση πρὸς συγκεκριμένη συνάφεια), ἀναδύθηκαν ἀκριβῶς στὸν χῶρο τῆς Ἱεραποστολικῆς ἔκπληξης. Στὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 ἡ οἰκουμενικὴ κίνηση διαπίστωνε ὅτι οἱ παγκόσμιες ἀλλαγές καὶ ἡ εἰσοδος τοῦ Τρίτου Κόσμου στὸ προσκήνιο ἔθεταν τὴ θεολογία ἐνώπιον σοδαρῶν ἐρωτημάτων. “Οπως ἔξήγησα σὲ προηγούμενη μελέτη μου⁶, τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 1970 ὁ Νίκος Νησιώτης, διευθυντὴς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου στὸ Μποσσάι τῆς Ἐλβετίας, ἀνήγγειλε τὴν ἔτοιμασίαν συνδιάσκεψης μὲ θέμα «Δογματικὴ ἢ συναφειακὴ θεολογία» (Dogmatic or Contextual Theology), καὶ πρὸς τοῦτο ὁ ἕδιος ἐπεσήμανε τὴν ἐμφάνιση

μᾶς θεολογίας «συναφειακῆς ἢ παραγόμενης ἀπὸ τὴν ἐμπειρία» [contextual or experiential], ἡ ὥποια δίνει προτεραιότητα (ὅσον ἀφορᾶ τὸ σημεῖο ἐκκίνησης τῆς συστηματικῆς θεολογικῆς σκέψης) στὴν τρέχουσα θεολογικὴ συγκυρία, κι ὅχι στὴ βιβλικὴ παραδοσι ταὶ τὶς ὅμοιοι γιακὲς διατυπώσεις ποὺ ἔχουν συγχροτηθεῖ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν βιβλικῶν κειμένων καὶ νοοῦνται ὡς ἐνιαῦτο σύνολο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χρησιμοποιοῦνται ἄκριτα⁷.

Ο Νησιώτης προφανῶς ἀναφερόταν στὸν ἴσχυροισμὸν ὅτι ἡ θεολογία δὲν διατυπώνεται ἀχρόνως, ἀλλὰ ὅτι κάθε text (κείμενο) κατανοεῖται μέσα στὴ δική του ἴστορική καὶ κοινωνικὴ con-text (συνάφεια). Τὸ 1971

6. «Νίκος Νησιώτης καὶ θεολογίες τῆς συνάφειας. Ἐννοήσεις τῆς ἀλήθειας, τῆς μαρτυρίας, τῆς πράξης καὶ τῆς παράδοσης», *Σύναξη* 143 (2017), σσ. 74-88. Τὸ παρὸν κείμενό μου ἀντιστοιχεῖ πρὸς ἑκένο ποὺ μνημόνευα στὴν ὑποσημείωση 4.

7. Στὸ David J. Hesselgrave, *Scripture and Strategy. The Use of Bible in Postmodern Church and Mission*, Evangelical Missiological Society / William Carey Library, Pasadena 1994, σ. 71. Ἀπόδοση δική μου. Γιὰ τὶς περιπέτειες αὐτοῦ τοῦ κειμένου τοῦ Νησιώτη, διλ. τὸ ὡς ἄνω μελέτημά μου «Νίκος Νησιώτης καὶ θεολογίες τῆς συνάφειας».

λοιπὸν πραγματοποιήθηκε ἡ συνδιάσκεψη⁸, καὶ τὸ 1972 οἱ ὅροι «συναφειακότητα» καὶ «συναφειοποίηση - ἀντιστοίχιση πρὸς συγκεκριμένη συνάφεια» (contextuality καὶ contextualization) ἐμφανίστηκαν σὲ ἔκθεση τοῦ «Ἴδρυματος γιὰ τὴ Θεολογικὴ Ἐκπαίδευση» (Theological Education Fund) τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν⁹, καὶ ἔκτοτε καθιερώθηκαν. Ἄν δὲν κάνω λάθος, στὴ γλωσσολογία καὶ στὶς βιβλικὲς σπουδὲς ὁ ὅρος contextualization εἰσήχθη κατόπιν, τὸ 1976¹⁰.

Τὸ «Ἴδρυμα γιὰ τὴ Θεολογικὴ Ἐκπαίδευση» ἦταν ὄμαδα ἐργασίας ἡ ὅποια εἶχε ἰδρυθεῖ ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Ἱεραποστολικὸ Συμβούλιο τὸ 1957-58, μὲ ἀποστολὴ τὴ διακονία τῆς σχέσης Εὐαγγελίου καὶ Τρίτου Κόσμου. Μετὰ τὴ συγχώνευση τοῦ Διεθνοῦς Ἱεραποστολικοῦ Συμβουλίου μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν τὸ 1961, τὸ «Ἴδρυμα» συνέχισε, καὶ ἔλαβε τὴν ἐντολὴν νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ θεολογικὴ ἐκπαίδευση στὸν Τρίτο Κόσμο. Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 ἔλαβε τὴν Τρίτη κατὰ σειρὰ ἐντολὴ, νὰ διερευνήσει τὶς σχέσεις Εὐαγγελίου καὶ σύγχρονων φαινομένων, ὅπως οἱ ἀγῶνες γιὰ δικαιοσύνη, ἡ ἐκκοσμίκευση, ἡ ἐνταση μεταξὺ τοπικῶν πολιτισμῶν καὶ παγκόσμιου τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ κ.λπ.¹¹ Ἡ προαναφερθεῖσα ἔκθεσή του συντάχθηκε ὡς ἀνταπόκριση σ' αὐτὴ τὴν ἐντολὴν, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πρεσβυτεριανοῦ Shoki Coe ἀπὸ τὴν Ταϊβάν, καὶ μὲ τὴ συμμετοχή, μεταξὺ ἄλλων, τοῦ Ἀγγλικανοῦ Desmond Tutu ἀπὸ τὴ Νότια Ἀφρική. Καὶ ἀνέφερε τὰ ἔξῆς:

Ἡ ἐντονη ἔμφαση τῆς τρίτης ἐντολῆς στὴν ἀνανέωση καὶ τὴ μεταρρύθμιση τῆς θεολογικῆς ἐκπαίδευσης φαίνεται νὰ ἐπικεντρώνει σὲ μιὰ κεντρικὴ ἀντίληψη, τὴ συναφειακότητα, δηλαδὴ τὴ δυνατότητα οὐσιαστικῆς ἀνταπόκρισης στὸ εὐαγγέλιο, μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἴδιαιτερης θέσης στὴν ὅποια δρίσκεται ὁ καθένας. Ἡ συναφειακότητα δὲν εἶναι ἀπλῶς ἔνα σύνθημα ἡ ἔνα καπρίτσιο, ἀλλὰ θεολογικὴ ἀναγκαιότητα, τὴν ὅποια ὑπαγορεύει ἡ σαρκωσιακὴ φύση τοῦ Λόγου. Τί σημαίνει ὁ ὅρος; Σημαίνει ὅ,τι καὶ ὁ γνωστὸς ὅρος ἰθαγενοποίηση [indigenization], ταυτόχρονα ὅμως ἐπιχειρεῖ νὰ προχωρήσει περαιτέρω. Ἡ συναφειοποίηση ἀφορᾶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιον ἐκτιμοῦμε τὴν ἴδιαιτερότητα τῶν συναφειῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου. Ἡ ἰθαγενοποίηση χρησιμοποιεῖται συνήθως γιὰ νὰ δηλωθεῖ ἡ ἀνταπόκριση στὸ Εὐαγγέλιο στὸ πλαί-

8. Βλ. τὸ ὡς ἄνω μελέτημά μου «Νίκος Νησιώτης καὶ θεολογίες τῆς συνάφειας».

9. *Mission in Context. The Third Mandate Programme of the Theological Education Fund (1970-77)*, WCC - Theological Education Fund, Bromley, England 1972.

10. Hadumod Bussmann, *Dictionary of Language and Linguistics*, Routledge, London 1996, σ. 101. Ὁ σ. ἀποδίδει τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ ὅρου στοὺς John J. Gumperz καὶ Jenny Cook-Gumperz, «Context in children's speech», *Papers on Language and Context* (ἐπιμ. John J. Gumperz & Jenny Cook-Gumperz), University of California (Working Paper 46), Berkeley 1976. Ἄν ὅμως ἔχουν ἀλλιῶς τὰ πράγματα, παρακαλῶ νὰ μοῦ ὑποδευχτεῖ.

11. David J. Hesselgrave & Edward Rommen, *Contextualization. Meanings, Methods, and Models*, Apollos, Leicester, σσ. 28-29.

σιο ποὺ θέτουν οἱ παραδοσιακοὶ πολιτισμοί. Ἡ συναφειοποίηση δὲν τὸ ἀγνοεῖ αὐτό, ὅμως λαμβάνει σοβαρὰ ὑπόψη της τὴν πορεία τῆς κοσμικότητας, τῆς τεχνολογίας καὶ τοῦ ἀγώνα γιὰ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, δεδομένων ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ἴστορικὴ συγκυρία τῶν ἐθνῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου. Πρέπει, ὥστόσο, νὰ γίνει μιὰ προσεκτικὴ διάκριση μεταξὺ αὐθεντικῶν καὶ σφαλερῶν μορφῶν συναφειοποίησης. Ἡ σφαλερὴ συναφειοποίηση ὀλισθαίνει σὲ ἐπιφανειακὴ προσαρμογὴ [accommodation], δηλαδὴ σὲ μιὰ μορφὴ πολιτισμικῆς πίστης. Ἡ αὐθεντικὴ συναφειοποίηση εἶναι πάντα προφητικὴ καὶ πιγάζει πάντα ἀπὸ μιὰ γνήσια συνάντηση μεταξὺ τοῦ Λόγου καὶ τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ· ἀποσκοπεῖ στὴν πρόκληση καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης, μέσω τῆς σχέτισης μὲ καὶ τῆς ἀφοσίωσης σὲ μιὰ δεδομένη ἴστορικὴ στιγμὴ. Εἶναι σαφές, συνεπῶς, ὅτι ἡ συναφειοποίηση ἀποτελεῖ διαδικασία δυναμικῆς καὶ ὅχι στατικῆς. Ἀναγνωρίζει τὴν ἀδιάκοπα μεταβαλλόμενη φύση κάθε ἀνθρώπινης κατάστασης καὶ τῆς δυνατότητας γιὰ ἀλλαγὴ, ἀνοίγοντας ἔτοι τὸ δρόμο γιὰ τὸ μέλλον [...]. Ὁμως ἡ συναφειοποίηση δὲν ὑπονοεῖ κατακερματισμὸς καὶ ἀπομόνωση τῶν λαῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν. Στὸ ἐσωτερικὸ μὲν κάθε ἰδιαίτερου πολιτισμοῦ οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ ἐπανακτήσουν τὴν ταυτότητά τους καὶ νὰ γίνουν ὑποκείμενα τῆς δικῆς τους ἴστορίας, παράλληλα ὅμως ὑπάρχει ἀλληλεξάρτηση τῶν συναφειῶν¹².

“Οπως βλέπουμε, ἡ ἔκθεση ὅρισε τοὺς νέους ὅρους (συναφειακότητα καὶ συναφειοποίηση) μὲ νηφαλιότητα, διακρίνοντας ἀνάμεσα σὲ γνήσιες καὶ ψευδεῖς ἐκδοχές τους. Ἡ γνήσια συναφειακότητα νοεῖται ὡς μόνιμο καὶ ἐγγενὲς χαρακτηριστικὸ τῆς Ἐκκλησίας.

‘Υπάρχει ἐδῶ ἔνα σημεῖο τὸ ὅποιο πρέπει νὰ προσέξουμε ἰδιαίτερα. Ἡ ἔκθεση ἀντιδιαστέλλει τὴν συναφειοποίηση ἀπὸ τὴν ἰθαγενοποίηση, τὴν ὁποία καὶ θεωρεῖ ἀνεπαρκῆ. Ἀλλὰ τί σημαίνει ὁ ὅρος ἰθαγενοποίηση; Στὸν οἰκουμενικὸ χῶρο ἦταν, προφανῶς, πολὺ γνωστὸς καὶ δὲν χρειαζόταν ἐξήγηση. Δὲν συμβαίνει, ὅμως, τὸ ἵδιο στὸν Ὁρθόδοξο χῶρο. Στὴ συνέχεια, λοιπόν, θὰ σκιαγραφήσω τὴν διαμόρφωση τῆς ἱεραποστολικῆς δρολογίας. Διευκρινίζω ὅτι στὴν πραγματικότητα ἡ δρολογία συχνὰ χρησιμοποιεῖται χωρὶς αὐστηρὴ συνέπεια, καὶ μερικὲς φορές κάποια ἔννοια ἔχει ἐκφραστεῖ μὲ διαφορετικοὺς ἥ καὶ τυπικὰ ἀντίθετους ὅρους. Ἀλλὰ ἐδῶ θὰ ἐπιχειρήσω νὰ δώσω ἔνα πολὺ βασικὸ θεωρητικὸ διάγραμμα, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν βασικὰ ἱεραποστολικὰ διλήμματα καὶ ἐπιλογές.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Μέχρι τὴ δεκαετία τοῦ 1970, ἡ ωμαιοκαθολικὴ ἱεραποστολικὴ πράξη ἐκφραζόταν μὲ τὸν ὅρο «προσαρμογή» (adaptation καὶ accommodation).

12. *Mission in Context*, ὥ.π., σσ. 20-21 (ἀπόδοση δική μου).

Σύμφωνα μ' αὐτὸ τὸ μοντέλο, προκειμένου τὸ Εὐαγγέλιο νὰ γίνει δεκτὸ σὲ τριτοκοσμικὲς συνάφειες, οἱ Ἱεραπόστολοι προσλαμβάνουν μεμονωμένα γηγενῆ στοιχεῖα καὶ τὰ ἐνσωματώνουν στὶς ἐκκλησιαστικὲς τελετὲς καὶ τὴν ἀμφίσεη. Ή τακτικὴ αὐτὴ ἐμπεριέχει μὲν δυναμικὴ συνάντησης, ἔχει δῆμος ἐπικριθεῖ ὡς κατὰ βάσιν πατεροναλιστική, ἀφοῦ τὶς ἐπιλογὲς τὶς λαμβάνει ἡ ἀποστέλλουσα ἐκκλησία χωρὶς πραγματικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ντόπιου ποιμνίου. Καὶ συνήθως ἀσκεῖται μὲ τὴ συνείδηση ὅτι ἀποτελεῖ παρέκκλιση συγχωρητέα μέν, ἀλλὰ πάντως παρέκκλιση ἀπὸ τὸ «κανονικό», δηλαδὴ ἀπὸ τὰ καθιερωμένα στὴ μητροπολιτικὴ ἐκκλησία. Σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση, οὔτε κὰν διανοεῖται ὁ Ἱεραπόστολος ὅτι ἡ μητροπολιτικὴ του συνάφεια εἶναι κι αὐτὴ μὰ σάρκωση τοῦ Εὐαγγελίου σὲ συγκεκριμένα δεδομένα, κι ὅχι τὸ Εὐαγγέλιο καθαυτό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ προσαρμογὴ διαθέτει τὴν ἀρετὴ τῆς περίσκεψης σχετικὰ μὲ τὰ βήματα ποὺ χρειάζεται νὰ γίνουν, δῆμος ἀληθινὰ θετικὴ δυναμικὴ ἔχει μόνο ἀν ἀσκεῖται μὲ τὴν ἐπίγνωση ὅτι ἡ κηδεμόνευση ἀπὸ τὴν ἀποστέλλουσα ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἀπλῶς ἔνα πρῶτο στάδιο, μὲ ἐπόμενο τὴ χειραφέτηση τῆς νέας ἐκκλησίας¹³.

Τὴν ἵδια ἐποχὴ οἱ Προτεστάντες χρησιμοποιοῦσαν, ἀντίστοιχα, τὸν ὅρο «ἰθαγενοποίηση» (indigenization), μὰ ἥταν πιὸ διστακτικοί. Ἐλαυνόμενοι ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ ἀνθρώπινῃ φύσῃ καὶ τὰ ἔργα τῆς ἔχουν ἔξαχρειωθεῖ πλήρως, ἥταν ἀρνητικὰ τοποθετημένοι ἀπέναντι στὸ φαινόμενο τοῦ πολιτισμοῦ, καὶ μερικὲς φορὲς θεωροῦσαν τὴ ρωμαιοκαθολικὴ «προσαρμογὴ» ὡς παραχώρηση πρὸς τὸν παγανισμό¹⁴. Τὰ βήματα, πάντως, ποὺ ἔκαναν ἥταν κατ' οὐσίαν ἴδιας λογικῆς μὲ τὴν «προσαρμογή».

Στὸ μοντέλο αὐτό (εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τῆς «προσαρμογῆς» εἴτε τῆς «ἰθαγενοποίησης») ἐλλογεύει καὶ ἔνας ἴδιαίτερος κίνδυνος: ἡ ψευδῶς θετικὴ εἰκόνα. Δημιουργεῖται, δηλαδὴ, ἡ εὐφορία ὅτι ὁ γηγενῆς πολιτισμὸς γίνεται ἀποδεκτὸς καὶ ὅτι ἐπιτυγχάνεται ὡς συνάντηση του μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, συχνὰ δῆμος πρόκειται γι' αὐτὸ ποὺ ἡ σύγχρονῃ κοινωνιολογικῇ θεωρίᾳ ὀνομάζει «φωτογραφικὴ ἀποδοχή». Ή φωτογραφικὴ ἀποδοχὴ οὐσιαστικὰ ἐπιδίδεται σὲ ἔξωτερικὲς μιμήσεις (σάν τοὺς τουρίστες ποὺ πρόθυμα φοροῦν ἔνα ντόπιο καπέλο), ἀλλὰ οὔτε κατανοεῖ οὔτε διώνει τὸν τρόπο σκέψης καὶ ζωῆς τοῦ ἄλλου¹⁵. Παράλληλα, ώστόσο, χρειάζεται νὰ προσέξουμε καὶ τὸ φαινόμενο τὸ διποῖο προσωπικὰ ἀποκαλῶ «ἀντεστραμμένη φωτογραφικὴ ἀποδοχή», δηλαδὴ τὴν τάση νέων Ἐκκλησιῶν

13. Jacques Gadille, «Adaptation», *Dictionnaire œcuménique de missiologie. Cent mots pour la mission* (ἐπιμ. Ion Bria - Philippe Chanson - Jacques Gadille - Marc Spindler), Cerf - Labor et fides - CLE, Paris - Genève - Yaoundé 2001, σσ. 15-19. Ἐπίσης Louis J. Luzbetak, *The Church and Cultures. New Perspectives in Missiological Anthropology*, Orbis Books, Maryknoll, New York 2002², σ. 68.

14. Luzbetak, ὕπ., σ. 68.

15. Luzbetak, ὕπ., σσ. 230-231.

νὰ αὐτοπεριορίζονται οἱ ἵδιες σὲ ἐνθουσιώδη μίμηση τῶν ἔθιμων τῆς ἀποστέλλουσας Ἐκκλησίας¹⁶. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει λόγος για ἀληθινὴ σάρκωση. Πρόκειται περισσότερο γιὰ μεταφύτευση, παρὰ γιὰ σπορά.

“Ολα αὐτά τροφοδότησαν μακρόχρονες, πολυσύνθετες καὶ αὐτοκριτικὲς διεργασίες. Τὸ μοντέλο τῆς «προσαρμογῆς» καὶ τῆς «ἰθαγενοποίησης» ἄρχισε νὰ παραμερίζεται καὶ νὰ ἀναδύονται τὰ μοντέλα τοῦ «ἐμπολιτισμοῦ» (inculturation) καὶ τῆς «συναφειοποίησης» (contextualization). Σήμερα ἀμφότεροι οἱ ὅροι γνωρίζουν διεθνῶς εὐδύντατη ἀποδοχὴ καὶ συχνὰ χρησιμοποιοῦνται ἀδιάκριτα. Στὴν Ἑλλάδα ὅσοι διάκεινται θετικὰ πρὸς τὴν ἔννοια τῆς σάρκωσης τοῦ Εὐαγγελίου χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο inculturation, συνήθως ὅμως χωρὶς οἱ ἵδιοι νὰ ἔχουν ξεκαθαρίσει τί λογῆς βήματα εἶναι πρόθυμοι νὰ κάνουν – ἀν, δηλαδὴ, στὴν πραγματικότητα ἐννοοῦν «προσαρμογὴ» ἢ κάτι ἄλλο.

Ἀνοίγω παρένθεση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Σὲ ἄλλη εὐκαιρίᾳ εἶχα σημειώσει ὅτι στὰ Ἑλληνικὰ ὁ ὅρος inculturation σημαίνει «πολιτισμικὴ σάρκωση», «ἐγκέντριση [τοῦ Εὐαγγελίου] σὲ συγκεκριμένο πολιτισμό», καὶ πάντως ὅχι «ἐνσωμάτωση», ὅπως λανθασμένα μεταφράζεται μερικὲς φορές¹⁷. Συχνὰ ἀποδίδεται ὡς «ἐμπολιτισμός» (ἀπόδοση τὴν δοτία θὰ χρησιμοποιήσω ἐδῶ), ἀλλὰ τὸ γεγονός ὅτι στὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα δὲν ἔχει οὔπαρξει ζύμωση γύρω ἀπὸ τοὺς ὅρους καὶ τὰ σημαινόμενά τους, καθιστᾶ προσώρας ἀδύνατη τὴν χρήση τοῦ ὅρου μόνου του, δηλαδὴ χωρὶς ταυτόχρονη μνεία τοῦ πρωτοτύπου ὅρου inculturation καὶ χωρὶς τὴν περίφραση «ἐγκέντριση τοῦ Εὐαγγελίου σὲ συγκεκριμένο πολιτισμό». Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἀπόδοσή του ὡς «προσπολιτισμοῦ»¹⁸. Πάντως, ἡ λέξη «ἐμπολιτισμός» ἀποδίδει συχνὰ καὶ τὸν ὅρο «acculturation» (ποὺ δηλώνει τὴν μύηση σὲ ἔναν πολιτισμό)¹⁹, ὁ ὅποιος ὅμως ἀποδίδεται καὶ ὡς «ἐπιπολιτισμός»²⁰. Χαρακτηριστικὸ τοῦ σκηνικοῦ ποὺ περιγράφω, στὴν χώρα μας, εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ὁ Ἡλίας Βουλγαράκης (†1999), καθηγητὴς τῆς Ἱεραποστολικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, χρησιμοποιοῦσε τὸν ὅρο «προσαρμογὴ» (κατ' ἐπίδραση, προφανῶς, τῶν

16. Ὁ Darel Whiteman ἐπισημάνει ὅτι μία τέτοια στάση φέρνει σὲ ἀμηχανία τοὺς νεότερους ἱεραποστόλους, οἱ οποῖοι ἔχουν ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπὸ τὸ ἀποικιοχατικὸ μοντέλο. Bλ. Darrell L. Whiteman, «Contextualization: The theory, the gap, the challenge», *International Bulletin of Missionary Research* 21.1 (1997), σ. 6.

17. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, «Χριστός, ὁ Πρόγονος καὶ Ἄδελφός. Μιὰ ἀφρικανικὴ Χριστολογία», Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν 25.1 (2007), σ. 62.

18. Bλ. Σταῦρος Ζουμπουλάκης, «Ἀμφίπλευρη μαθητεία», ἐπίμετρο στό: Γιοῦργκεν Χάμπερμας - πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ', Ἡ διαλεκτικὴ τῆς ἐπικοινωνίας. Λόγος καὶ θορησκεία (μτφρ. Ἡλίας Τσιριγκάκης), ἐκδ. Ἐστίας, Ἀθήνα 2010, σ. 93.

19. Bλ. Popi Calliabetsu-Koraka, *La didactique des langues de l'ère a-scientifique*, Eiffel, Athènes 1995.

20. Τὴν πληροφορία αὐτὴ ὀφείλω (mail μας 3-1-2011) στὸν Γεράσιμο Μακρῆ, καθηγητὴ κοινωνικῆς ἀνθρωπολογίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο.

εύρωπαικῶν σπουδῶν του στὴ δεκαετία τοῦ 1950), παρ' ὅλο ποὺ ἡ θεολογία του ἀντιστοιχοῦσε περισσότερο στὴν inculturation – σὲ μιὰ θεολογία σάρκωσης²¹. Κλείνει ἡ παρένθεση.

Τὸ 1953 ὁ Ἰησουΐτης Pierre Charles εἰσήγαγε στὴν Ἱεραποστολικὴ τὸν ὅρο enculturation, τὸν ὅποιον ἥδη χρησιμοποιοῦσε ἡ κοινωνικὴ ἀνθρωπολογία²². Τὸν ὅρο, ὅμως, inculturation τὸν κατασκεύασε τὸ 1962 ὁ Ἰησουΐτης Joseph Masson, ὁ ὅποιος τόνισε τὴν «ἀνάγκη γιὰ ἔναν Χριστιανισμὸ μπολιασμένο στὸν πολιτισμὸν μὲ πολύμορφο τρόπο»²³. Τὸ 1977 ὁ ἐπίσης Ἰησουΐτης Pedro Arrupe, ὁ ὅποιος μάλιστα σχετιζόταν καὶ μὲ τὴ θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης, ὅρισε τὴν inculturation ὡς ἑξῆς:

Inculturation εἶναι ἡ σάρκωση τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καὶ τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος σὲ μιὰ συγκεκριμένη πολιτισμικὴ συνάφεια, κατὰ τρόπον ὥστε αὐτὴ ἡ ἐμπειρία ὅχι μόνο νὰ δρίσκει ἔκφραση μέσω τῶν κατάλληλων στοιχείων στὸν ἐν λόγῳ πολιτισμό, ἀλλὰ καὶ νὰ καθισταται ἀξιώμα τὸ ὅποιο ἐμψυχώνει, κατευθύνει καὶ ἐνοποιεῖ τὸν πολιτισμό, μεταμορφώνοντάς τον καὶ ἀναπλάθοντάς τον, ὥστε νὰ γίνει «καινὴ κτίση»²⁴.

‘Ο ἐμπολιτισμός (inculturation) βαθαίνει τὴ σχέση Εὐαγγελίου καὶ πολιτισμοῦ, βλέποντας τὸν πολιτισμὸν ὡς ὁργανικὸ σύνολο κι ὅχι ὡς σωρὸ μεμονωμένων στοιχείων. Τὸ μοντέλο αὐτὸ δοϊθησε νὰ γίνει ἡ ἑξῆς σημαντικὴ διαπίστωση: Ἡ Ἱεραποστολὴ δὲν εἶναι ἀπλῶς ἡ σχέση μεταξὺ δύο πολιτισμῶν (τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἱεραποστόλων ἀφενὸς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν ὑποδεχομένων ἀφετέρου). Ἀφορᾶ τὴ σχέση τοῦ Εὐαγγελίου μὲ κάθε πολιτισμό, ἀρα καὶ μὲ τὸν πολιτισμὸ τῆς ἀποστέλλοντος ἐκκλησίας. Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση, ἡ Ἱεραποστολὴ εἶναι μιὰ διαδικασία ποὺ ἀλλάζει καὶ τὸν Ἱεραπόστολο καὶ τὸν ὄδηγει σὲ πληρέστερη κατανόηση τοῦ Εὐαγγελίου.

Τὸ πρόδολημα, ὥστόσο, εἶναι ὅτι τὸν ἐμπολιτισμὸ ὅρισμένοι τὸν κατανοοῦν ὡς σχέση ἀπλῶς μὲ τὸν λεγόμενο παραδοσιακὸ πολιτισμὸ κάθε τόπου, κι ἔτσι ἀδυνατοῦν νὰ δοῦν ὅτι τὰ πράγματα ἀλλάζουν, ὅτι διαμορφώνονται νέες μιօφές πολιτισμοῦ στὸν ἴδιο τόπο, καὶ ὅτι μιὰ κοινωνία δὲν ἔχει ἔναν συμπαγὴ πολιτισμό, ἀλλὰ πολλὲς ὑποκουλτοῦρες, μὲ ἵκανες διαφορές μεταξύ τους. Ἡ «συναφειοποίηση», λοιπόν, ἐμφανίστηκε ὡς τὸ

21. Παπαθανασίου, «Ἡ γενιὰ τοῦ ’60 καὶ ἡ Ἱεραποστολὴ», ὥ.π., σ. 397.

22. David J. Bosch, *Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission*, Orbis Books, New York 1992⁵, σ. 447.

23. Philippe Chanson, «Inculturation», *Dictionnaire œcuménique de missiologie*, ὥ.π., σ.165.

24. A. Scott Moreau, «Inculturation», *Evangelical Dictionary of World Missions* (ἐπιμ. A. Scott - Moreau), Baker Books, Grand Rapids 2000, σσ. 475-476. Τὸ Βατικανὸν ὑιοθέτησε, τελικά, τὸν ὅρο τὸ 1979. ‘Ο Ρωμαιοκαθολικὸς προσανατολισμὸς στὴν inculturation ἐπιταχύνθηκε ἀπὸ τὴ Β΄ Βατικανὴ σύνοδο. Βλ. Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, Orbis Books, Maryknoll, New York 2006⁶, σ. 50, καὶ Luzbetak, ὥ.π., σ. 69.

παραπέδα δῆμα: ὡς ἐκείνη ἡ ὄπτικὴ ποὺ εἶναι πρόθυμη νὰ παρακολουθεῖ τὶς ἀλλαγές καὶ νὰ ἐπιχειρεῖ συνάντηση μὲ δ̄, τι ἀποτελεῖ τὴν ἀνθρώπινη πραγματικότητα στὴ δεδομένη χρονικὴ συγκυρία (δηλαδὴ μὲ τὸν πολιτισμό, παραδοσιακὸ καὶ σύγχρονο, μὲ τὴν οἰκονομία, μὲ νέες ἐθνικὲς καὶ κοινωνικὲς ταυτότητες, μὲ τὴν ἀνάδραση τοῦ ντόπιου καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης κ.λπ.)²⁵.

Σὲ σχέση μὲ τὰ ἱεραποστολικὰ μοντέλα ποὺ σκιαγραφήσαμε μέχρι τώρα, ποιά εἶναι ἀραγε ἡ ἱεραποστολικὴ πρακτικὴ τῶν Ὁρθόδοξων Ἐκκλησιῶν σήμερα; Νομίζω ὅτι, πλὴν ὁρισμένων ἔξαιρέσεων, οἱ ὄποιες πράγματι διακονοῦν τὴ γνήσια σάρκωση, ἡ σημερινὴ Ὁρθόδοξη ἱεραποστολὴ ἀσκεῖται πάνω στὸ μοντέλο τῆς προσαρμογῆς, καὶ μάλιστα μὲ καθυστέρηση μερικῶν δημάτων. Γιὰ παράδειγμα, πολλοὶ Ὁρθόδοξοι θεωροῦν μεγάλο ἐπίτευγμά τους αὐτὸ ποὺ πλέον εἶναι οἰκουμενικὰ αὐτονόητο: τὴ χρήση τῶν ντόπιων γλωσσῶν. Ταυτόχρονα ὅμως δὲν λείπουν ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν αὐθεντικότερη μιὰ λατρεία ποὺ γίνεται σὲ Ἑλληνικὴ γλώσσα! Πολλοὶ θεωροῦν ἀνώφελη τόλμη τὸ νὰ κατασκευαστοῦν ἄμφια ἀπὸ ντόπια ὑφάσματα ἡ νὰ διακοσμηθοῦν μὲ ντόπια σύμβολα. Ἡ πρόσληψη τῆς γηγενοῦς τέχνης γίνεται στάγδην καὶ κατὰ παραχώρηση, σὰν κάτι δευτερεῦον ποὺ ἀπλῶς φιλοξενεῖται στὸ βασικὸ Ἑλληνικὸ μοτίβο. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτισμικὴ ταυτότητα τοῦ ἱεραποστόλου συχνὰ ἀποτελεῖ συμπαγές πακέτο, ὅλα τὰ στοιχεῖα τοῦ ὄποίου (ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο μέχρι τὰ σύνεργα γιὰ τὸ εὐχέλαιο) θεωροῦνται ἔξισου οὐσιώδη.

Εἶναι παράλληλα ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουν Ὁρθόδοξοι οἱ ὄποιοι ἀσκοῦν κριτικὴ σ' αὐτὰ καὶ ἐπικρίνουν, γιὰ παράδειγμα, τὴ διανομὴ Ἑλληνικῶν σημαιῶν στοὺς κατηχούμενους Ἀφρικανούς. Κι ἀπ' αὐτούς, ὅμως, πολλοὶ δὲν διανοοῦνται δομικές ἀλλαγές, ὅπως, λ.χ., συγγραφὴ νέων λειτουργικῶν κειμένων, ἀναμόρφωση τῆς τάξης τῶν ἀκολουθιῶν, παραγωγὴ θεολογικῶν κειμένων ἀλλης νοοτροπίας κ.λπ. Τέτοια ζητήματα, στὴν κατεύθυνση μιᾶς οὐσιαστικῆς σάρκωσης, καὶ μὲ τὴν ἐπιθυμία νὰ ἀκούστει ἡ φωνὴ τῶν νέων Ἐκκλησιῶν κι ἔτοι νὰ γίνει πλουσιότερη ἡ παγκόσμια Ὁρθοδοξία, ἀπλῶς ψιθυρίζονται μεταξὺ ὀλίγων. Ἀκόμα κι αὐτὸ ποὺ ἄφοδα ἔκανε ἡ Ἐκκλησία στὸ παρελθόν, δηλαδὴ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ γραμματεία τῶν λαῶν καὶ νὰ τὴν δεχτεῖ ὡς χνάρι τοῦ σπερματικοῦ λόγου ἡ ὡς εὐαγγελικὴ προπαρασκευή, ἐλάχιστα ἀπασχολεῖ τὴ σημερινὴ ἱεραποστολικὴ μας συνείδηση²⁶. Παρόμοια, λίγο τὴν ἀπασχολοῦν ἀπόπειρες νὰ ἀναδιατυπωθεῖ ἡ Χριστολογία μὲ τρόπους τῆς ἀφρικανικῆς ἡ τῆς ἀσιατικῆς ἐμπειρίας, δηλαδὴ μέσω τῆς ἀφήγησης καὶ τῆς πράξης, κι ὅχι

25. Bevans, ὥ.π., σσ. 4, 27, 50.

26. Βλ. π.χ. τὶς προσπάθειες τῶν Hieromonk Damascene, *Christ, the Eternal Tao*, Valaam Books - St Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California 1999, καὶ Ἀμβρόσιος - Ἀριστοτέλης Ζωγράφος, μητροπολίτης Κορέας, *Ομοιότητες στὴν εἰκονογραφία Χριστοῦ καὶ Βούδα*, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2009 (χωρὶς νὰ μποροῦμε ἐδῶ νὰ ἐπεκταθοῦμε σὲ κριτικὴ παρουσίασή τους).

μόνο μὲ τὴν ὄντολογία²⁷, ἢ ἀπόπειρες νὰ θεωρηθεῖ κανονικότητα καὶ ὅχι οἰκονομία ἢ σάρκωση τοῦ εὐαγγελίου στὰ τοπικὰ δεδομένα²⁸. Κι ὅπου αὐτὰ τὰ δήματα ὅντως γίνονται, συνήθως δὲν δημοσιοποιοῦνται, γιὰ τὸν φόρδο τῶν Ὁρθοδόξων φονταμενταλιστῶν. Ζούμε σχιζοφρενῶς. Ὡς Ὁρθόδοξοι διδάσκουμε μὲν τὸν ἐπικλητικὸ χαρακτήρα τῆς θείας Εὐχαριστίας (δηλαδὴ τὴ δράση τοῦ Ἀγίου Πνεύματος στὸ ἐδῶ καὶ τώρα τῆς κάθε ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας), στὴν πράξη ὅμως μᾶλλον ἀμφιβάλλουμε ἀν τὸ Πνεῦμα ἔχει ὅντως κάτι νὰ πεῖ ἀπ’ εὐθείας στὶς νεαρές ἐκκλησίες! Καὶ μᾶλλον οὕτε κἄν διανοούμαστε ὅτι μπορεῖ νὰ τὶς ἐμπνεύσει σὲ συνθέσεις ποὺ οὕτε κἄν φανταζόμαστε!

Ἐπὶ πλέον ἡ σύγχρονη Ὁρθόδοξη θεολογία ἔχει, νομίζω, καὶ τὰ ἑξῆς μικτὰ χαρακτηριστικά. Ἀπὸ τὴ μιά, σημαντικὰ ρεύματά της ἔχουν ἀναπτύξει σὲ ὑψηλὸ βαθμὸ τὸ ἀίτημα γιὰ συνάντηση μὲ τὸ ἐκάστοτε σήμερα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, αὐτὰ τὰ ρεύματα διατρέχουν τὸν κίνδυνο νὰ ἀναπτύσσονται ἐλιτιστικά, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι πολλοὶ θιασῶτες τους τὸν πολιτισμὸ συνήθως τὸν νοοῦν μονάχα ὡς ὑψηλὴ δημιουργία (κι ὅχι ὡς αὐτὸ ποὺ συγκροτεῖ τὴν καθημερινότητα) καὶ ἀντιλαμβάνονται τοὺς πολιτισμοὺς οὐσιοκρατικά, δηλαδὴ ὡς συμπαγεῖς ὄντοτήτες, καὶ κατὰ βάσιν στὸ ἐπίπεδο τῆς τέχνης καὶ τῆς διακρίσης. Δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν τὶς ὑποκουλτοῦρες, δυσκολεύονται νὰ ἀφογκραστοῦν τὴν τρέχουσα ὅσμωση παραδοσιακοῦ καὶ σύγχρονου στὶς διάφορες κοινωνίες, δὲν νοιάζονται γιὰ ζητήματα κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ γιὰ τὸ ὅτι συχνὰ ἡ ἀνάπτυξη ὑψηλῆς τέχνης διαιωνίζει αὐταρχικὲς κοινωνικὲς δομές. Πόσο εὐαγγελικὸ εἶναι, λ.χ., ἔνα ιεραποστολικὸ κλιμάκιο νὰ δοξολογεῖ (δῆθεν «ἀπολίτικα») μιὰ στυγνὴ δικτατορία, προκειμένου νὰ ἔξασφαλίζει νομικές, οἰκονομικές κ.ἄ. διευκολύνσεις γιὰ τὴν ἐγκατάστασή της στὸν τόπο; Ἐπὶ πλέον, τὰ θεολογικὰ μας ρεύματα ποὺ προανέφερα ὅτι συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς συνάντησης μὲ τὸ σήμερα, ὅντως κατορθώνουν μιὰ γόνιμη συνάντηση μὲ τὶς φιλοσοφικές κατηγορίες τῆς Δύσης, πράγμα γιὰ τὸ ὅποιο εἴμαστε εὐγνώμονες. Ἀγνοοῦν ὅμως δλότελα τὸν πνευματικὸ ἀναδρασμὸ τοῦ σημερινοῦ Τοίτου Κόσμου, δ ὅποιος δρίσκεται πλέον στὸ προσκήνιο. Σήμερα, λόγου χάριν, παγκοσμίως οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν οἰκουμενικότητα ἥ ὅχι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων διεξάγονται, σὲ μεγάλο βαθμό, μεταξὺ τῆς δυτικῆς ἀνθρωπολογίας ἀφενὸς καὶ τῆς ἀπωανατολικῆς ἀφετέρου²⁹, κι ἐπὶ

27. Παπαθανασίου, «Χριστός, ὁ Πρόγονος καὶ Ἄδελφός», σ.π.

28. Βλ. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, «Μόνο μὲ φωμά; Μόνο μὲ κρασί; Ἡ δυνατότητα χρήσης ἄλλων ὑλικῶν στὴ θεία Εὐχαριστία», *Σύναξη* 105 (2008), σσ. 55-73, καὶ: «Ἡ χριστιανικὴ νηστεία στὴ μετανεοτερικὴ κοινωνία. Ψηλάφηση τῶν κριτηρίων», *Σύναξη* 133 (2015), σσ. 81-97.

29. Βλ. ἐνδεικτικά, *The East Asian Challenge for Human Rights* (ἐπιμ. Joanne R. Bauer & Daniel A. Bell), Cambridge University Press, Cambridge - New York 1999. Χαρακτηριστικὴ σ' αὐτό (σ. 146) ἥ ἐπισήμανση τοῦ Charles Taylor, «Conditions of an unforced consensus on human rights».

πλέον χριστιανικὰ κινήματα τοῦ Τρίτου Κόσμου ἥδη ἐνεργοῦν τὴ λεγόμενη «ἀνάστροφη ἱεραποστολή», ἔχονται δηλαδὴ νὰ ἐπανευαγγελιστοῦν τὴν ἀποχριστιανοποιούμενη Εὐρώπη³⁰.

Κατὰ τὴν ἄποψή μου, ἡ ἱεραποστολὴ χρειάζεται νὰ δομεῖται πάνω σὲ δύο ἄξονες ταυτόχρονα: ἀφενὸς τὸν πολιτισμικὸν καὶ ἀφετέρου τὸν ἀπελευθερωτικό. Ὁ συνδυασμὸς αὐτῶν δύο ἀξόνων διασώζει καὶ τὸ ἴδε-ῶδες τῆς σάρκωσης καὶ τὸ ὅραμα τῆς Ἀνάστασης - Βασιλείας, τὸ ὅποιο καὶ κρίνει τὸν παλαιὸν κόσμο. Στὴν δοτικὴν αὐτῇ, ἡ ἱεραποστολὴ ἀσκεῖται καὶ μὲ τὸν λόγον καὶ μὲ τὴν λατρείαν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πράξην: τὴν προφητικὴν πράξην ἡ ὅποια συναντᾶ τοὺς τεθραυσμένους τοῦ κόσμου τούτου καὶ φέρνει μέσα στὴν ἴστορία τὰ σημεῖα τῆς Βασιλείας. Τὸ ἔχει ὠραῖα διατυπώσει ὁ Gustavo Gutierrez, λέγοντας ὅτι χρειάζεται ταυτόχρονα κήρυξη καὶ ἀποκήρυξη³¹. Ἡ ἱεραποστολικὴ πράξη, δηλαδὴ, χρωστάει διάκριση, ὃστε νὰ ἐνεργοῦνται δύο πράγματα ταυτόχρονα: πρόσληψη (τῶν δυνάμεων ζωῆς σὲ κάθε πολιτισμό) καὶ ορήξη (μὲ τὶς δυνάμεις θανάτου σὲ κάθε πολιτισμό).

Αὐτὰ τὰ κριτήρια δύνανται νὰ διαμορφώσουν ἔνα μοντέλο «κριτικὸν πρὸς τὸν πολιτισμό», σύμφωνα μὲ τὸ ὅποιο ὁ πολιτισμὸς λαμβάνεται σο-δαρὰ ὑπόψη, ἀλλὰ ταυτόχρονα μὲ ἄγρυπνη καχυποψία. Αὐτὸ τὸ μοντέλο δὲν πρέπει νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸ ἀντι-πολιτισμικὸ μοντέλο, τὸ ὅποιο ὁ Niebuhr ὀνόμασε «ὁ Χριστὸς κατὰ τοῦ πολιτισμοῦ», καὶ τὸ ὅποιο ἀκυρώνει τὴν πολιτισμικὴν δημιουργικότητα³². Τὸ ἐν λόγῳ «κριτικὸν πρὸς τὸν πολιτισμό» μοντέλο καταφάσκει αὐτὸ ποὺ προανέφερα: τὴν σάρκωση στὶς ἀληθινές της διαστάσεις, δηλαδὴ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Κρίσης καὶ τῆς Ἀνάστασης.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ποιό εἶναι τὸ ἐπικίνδυνο στοιχεῖο στὴν συναφειακότητα; Τὸ ὅτι σὲ μιὰ ἀπόλυτη μορφὴ τῆς δὲν ἀποτελεῖ ἀναδιατύπωση ἐνὸς πανανθρώπινου μηνύματος μὲ τὸν τρόπο τῶν ἐπὶ μέρους συναφειῶν. Γιὰ τὴν ἀκραία συναφειακότητα δὲν ὑπάρχει τέτοιο μήνυμα, ἀλλὰ κάθε συνάφεια εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ δικοῦ της μηνύματος, τὸ ὅποιο καὶ δὲν ἔχει νοημα ἔξω ἀπὸ αὐτῆν. Αὐτὸ ἐκφράζει καὶ ἡ λεγόμενη «πλουραλιστικὴ θεολογία», ἡ ὅποια θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν παγκοσμιότητα καὶ τὴν ἔσχατη σημασία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, εἴτε θεωρώντας αὐτὰ τὰ δόγματα ἐλληνορωμαϊκὲς

30. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, «Μιὰ ἀγνοημένη πτυχὴ τῆς πραγματικότητας: Ἡ Ἀφικνανικὴ χριστιανικὴ ἱεραποστολὴ πρὸς τὴν Εὐρώπη», *Θεολογία* 86.4 (2015), σσ. 221-245.

31. Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation*, Orbis Books, Maryknoll, New York 1073, σ. 234. Παρόμοια, ὁ David Bosch εἶχε δίκιο ὅταν θεωροῦσε δύο τὶς μορφές τῆς γνήσιας συναφειοποίησης: τὸν ἐμπολιτισμὸν καὶ τὴν ἀπελευθέρωσην. Βλ. Bosch, ὅ.π., σ. 421.

32. H. Richard Niebuhr, *Christ and Culture*, Harper San Francisco, New York 1996⁴, σσ. 45-82. Βλ. Bevans, ὅ.π., σσ. 117-137.

κατασκευές - έρμηνεις για τὸ μυστήριο τοῦ ἄγνωστου Θεοῦ, εἴτε θεωρώντας διὰ αὐτοῦ δράσεις τοῦ Θεοῦ περιορισμένες στὴν Ἑλληνορωμαϊκὴ συνάφεια καὶ δίχως νόημα ἢ ἰσχὺν γιὰ τὶς ἄλλες. Σὲ ἄλλες συνάφειες, ἔχει πεῖ χαρακτηριστικὰ ὁ πλουραλιστής ωμαιοκαθολικὸς Paul Knitter (1939 -), ἡ σάρκωση καὶ γενικά τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀποτελεῖ πανανθρώπινο γεγονός, καὶ γι' αὐτὸ δὲν ἔχει νόημα ἢ πρόσκληση στὸν Χριστιανισμό. Σὲ ἄλλες συνάφειες ὁ Θεὸς δρᾶ μὲ ἄλλους Υἱοὺς καὶ Θυγατέρες (στὶς ἄλλες συνάφειες, δηλαδή, ὁ Knitter δὲν ἀναγνωρίζει μυστικὴ δράση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἄλλες ὁδούς σωτηρίας). "Οχι ἀπλῶς οἱ ἐκφραστικοὶ τρόποι, μὲ τοὺς ὅποιονς ὁ Χριστὸς δηλώνεται ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὡς Λόγος καὶ ὡς Μεσσίας, ἀλλὰ καθαυτὸ τὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν δηλώσεων, ἀφορᾶ, κατὰ τὸν Knitter, ἀπλῶς μιὰ συγκεκριμένη συνάφεια· ὅχι τὴν οἰκουμένην. Ἐκφράζει δηλαδὴ τὴ συνάφεια τῶν πρώτων χριστιανικῶν κοινοτήτων, οἱ ὅποιες μὲ οἰκουμενικὰ ὅνειρα ἀντιμετώπιζαν τὴν ἀγωνία ἑδραίωσής τους, δεδομένης τῆς μειονοτικῆς θέσης τους³³. Αὐτά, ἀντὶ πολλῶν³⁴ γιὰ τὴν πλουραλιστικὴ θεολογία.

Ύπάρχει μία θεμελιώδης ἀντινομία στὸν Χριστιανισμό: "Οταν τὸ Εὐαγγέλιο συναντίεται μὲ μιὰ νέα συνάφεια γιὰ νὰ σαρκωθεῖ σ' αὐτήν, φτάνει ἐκεῖ ἥδη σαρκωμένο. Ἀσαρκο Εὐαγγέλιο (δηλαδὴ Εὐαγγέλιο ποὺ δὲν εἶναι διατυπωμένο σὲ κάποια ἀνθρώπινη γλώσσα καὶ μὲ ἀνθρώπινες παραστάσεις) δὲν ὑπάρχει, δῆπος δὲν ὑπάρχει καὶ ἀσαρκος Χριστός. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ διαδικασία τῆς σάρκωσης τοῦ διαχρονικοῦ μηνύματος (τῆς Ἀνάστασης τὴν ὅποια ὑπόσχεται ὁ Θεὸς στὴν κτίση του) ἐμπεριέχει καὶ τὴ συνάντηση μεταξὺ ἀνθρώπινων συναφειῶν (τοῦ ἱεραποστόλου καὶ τοῦ ὑποδεχομένου), τὸν ἀλληλοεμπλουτισμό τους, τὸν διάλογο καθεμιᾶς μὲ τὴν ἄλλη, καὶ καθεμιᾶς μὲ τὸ διαχρονικὸ μήνυμα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πολυεθνική, ὅχι μόνο ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἥδια τῆς ἥ δομῆ εἶναι πολυεθνικὴ καὶ δια-συναφειακή, καὶ ὅτι ἥ δια ταξιδεύει στὸν χρόνο συλλέγοντας πλοῦτο ἀπὸ κάθε συνάφεια, μεταμορφώνοντάς τον καὶ τουλάχιστον σὲ κάποιον βαθμὸ κάνοντάς τον κτῆμα ὅλων τῶν μελῶν της. Ζωντανὰ ἀφρικανικὰ ἐκφραστικὰ μέσα ἐμπνέουν ὅλη τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἥ ἑδραικότητα τῆς Ἐκκλησίας γίνεται κτῆμα τῶν Ἀφρικανῶν, ὅχι φυσικὰ ὑπὸ φυλετικὴ ἔννοια, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ παραδοσιακὴ ἀφρικανικὴ

33. Paul F. Knitter, *Jesus and the Other Names. Christian Mission and Global Responsibility*, Oneworld, Oxford 1996, σσ. 73-83, 108-124. Ἀλλοτε ὁ Knitter μετριάζει αὐτὴ τὴ χριστιανικὴ συρρίκνωση, ἀναγνωρίζοντας παγκόσμιο ρόλο στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ πάλι κρατώντας σὲ μή-παγκόσμιο ρόλο τὸν Χριστό. Βλ. τὸ μελέτημά μου «Μακριά ἀπ' τὴν παρουσία σου ποῦ νὰ φύγω; (Ψαλμ. 139: 7). Μιὰ Ὁρθόδοξη κατάφαση τῆς δράσης τοῦ Θεοῦ ἔξω ἀπὸ τὰ κανονικὰ ὄρια τῆς Ἐκκλησίας», *Σύναξη* 120 (2011), σσ. 16-31.

34. Γιὰ εὐρύτερη προσέγγιση βλ. τὸ μελέτημά μου «"Ἐσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται... ὁ Χριστός; Ο "χριστιανικὸς Ἑλληνισμὸς" τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφοσκου καὶ ἡ ἱεραποστολή»,*Θεολογία* 81.4 (2010), σσ. 313-336. Βλ. καὶ ἐπισκ. Ἀδύδου Κύριλλου Κατερέλου, «John Hick: Ἡ "κοπερνίκεια ἐπανάσταση" στὴ Θεολογία», *Θεολογία* 83.3 (2012), σσ. 153-184.

σκέψη δὲν ἐμπεριέχει τὴν διαδικασίαν τῆς διαδεικνύουν οἵ σύγχρονες θεωρίες τῆς διαπολιτισμικότητας (trans-culturation καὶ trans-culturality)³⁵, οἵ διόπεις δὲν διέπουν τὶς συνάφειες οὕτε ὡς στατικές οὕτε ὡς συμπαγεῖς ὀντότητες, ἀλλὰ ὡς γεγονότα μὲ πολλαπλές ταυτότητες σὲ ἀνάδραση.

Μέσα, λοιπόν, σὲ ἔναν μεταβαλλόμενο κόσμο, ὅποια μορφὴ κι ἀν λαμβάνει ἡ ἀποστολὴ - ἱεραποστολή (μαρτυρία, πρόσκληση, διάλογος, διακονία), ἡ ἱεραποστολικὴ θεολογία καλεῖται νὰ ἀποτελεῖ καταλύτη, ὥστε ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας νὰ παραμένει ζωντανὴ καὶ πιστὴ στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἔχει αληθεῖ νὰ διακονεῖ.



35. Bλ. Fernando Ortiz, *Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar*, Duke University Press, Durham 19952, σσ. 102-103. Wolfgang Welsch, «Transculturality. The Puzzling Form of Cultures Today», *Spaces of Culture. City, Nation, World* (ἐπιμ. Mike Featherstone - Scott Lash), Sage, London 1999, σσ. 194-213.