



Αμίκας Αλιβιζάτος (1887-1969),  
Ελαιογραφία Σπύρου Βικάτου, Συλλογή Ειρήνης Αλιβιζάτου

- Τόπος - χρονολογία γέννησης και θανάτου, Κεφαλονιά 1886 - Αθήνα 1969.
  - Εγγραφή στη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1903.
  - Ανακήρυξή του ως Διδάκτορα της Θεολογίας, 1908.
  - Διετέλεσε Καθηγητής στο Αρσάκειο, 1915.
  - Διετέλεσε Υπουργικός Αντιπρόσωπος στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, 1918.
  - Διετέλεσε τακτικός Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1919-1957.
  - Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής, 1925-1926/1927-1928/1935-1936/1948-1949.
  - Ομότιμος Καθηγητής
    - Ακαδημαϊκός 1962-1969
- Πέραν της πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας, κατέλαβε σημαντικά δημόσια αξιώματα



Ο Αμίλκας Αλιβιζάτος (1887-1969), καταγόμενος από την Κεφαλονιά, υπήρξε καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικευμένος στην Εκκλησιαστική Ιστορία, το Κανονικό Δίκαιο, την Ιστορία και την Θεωρία της Εκκλησιαστικής Διακονίας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, ενώ παράλληλα διατέλεσε και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής.

Το 1962 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ενώ το 1969 διετέλεσε και πρόεδρος της. Το πλούσιο συγγραφικό και οργανωτικό του έργο αφορά την ανόρθωση της Εκκλησίας στο ελληνικό κράτος, την αναθεώρηση και συμπλήρωση της εκκλησιαστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και την διατύπωση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Με τη δράση του (κυρίως με το Α' Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας, το 1936) βοήθησε στο να παρουσιαστεί η Ελληνική Εκκλησία σε ετερόδοξους. Υπήρξε επίσης ένας από τους Έλληνες πρωτοπόρους του Οικουμενικού Κινήματος με συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, μαζί με τον επίσης θεολόγο Βασίλειο Ιωαννίδη.









Ο Νικόλαος Σπ. Αλιβιζάτος καθιστός αριστερά, σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, τον Ιανουάριο του 1913, με τον αρχιστράτηγο και διάδοχο τότε Κωνσταντίνο





Το Ανάθεμα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου,  
12 Δεκεμβρίου 2016





κζητούντες δε την ένωσιν των λοιπών Εκκλησιών και χριστιανικών Κοινοτήτων μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δέον, προ παντός, να επιδιώξωμεν την πραγματικην ενότητα και αδιάλειπτον επικοινωνίαν και συναντίληψιν των δογματικώς συνηνωμένων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, τον συντό νισμόν των ενεργειών αυτών υπό την πνευματικήν πάντοτε ηγεσίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και τον καθορισμόν κοινής βάσεως των σχέσεων προς τας ετεροδόξους Εκκλησίας και Χριστιανικας Κοινότητας».



*Ο νέος Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (εις τὸ μέσον) κατὰ τὸ Μέγα Μήνυμα περιστοιχούμενος ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτας (ἐκ δεξιῶν πρὸς τὸ ἀριστερὰ) Σύρου, Τρίκκης, Ναυπακτίας, Θεσσαλιώτιδος καὶ Χαλκίδος.*

*(Φωτογραφία διὰ τὴν «Πατρίδα» ὑπὸ τοῦ κ. Παυλίδου)*



Στη γιορτή του Κολλεγίου Αθηνών (1928). Στην πρώτη σειρά, εικονίζονται ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο Κωνσταντίνης και ο Βενιζέλος.



*First World Conference on Faith and Order, Lausanne, 1927.*

*Lower right (l. to r.): Met. Evlogy (Georgiyevsky) of Paris and Western Europe; Fr. Sergius Bulgakov; Met. Dionisy (Waledinsky) of Warsaw and All Poland.*

Σε παρόμοιο  
διακριτικό  
επίπεδο η  
ένταξη του  
αποικιακού  
δολοφίου  
επιβεβαιώνεται  
το 1910, με τη  
σύγκληση του  
παγκόσμιου  
ερασιματικού  
συνεδρίου στο  
Εδιμβούργο.



Το Α΄ Παινώ-  
αμο Συνέδριο  
Συγχ και Εργα-  
σίας στη Σουε-  
δική το 1925



Παγκόσμιο  
Συνέδριο της  
Κλήσης Πιστή  
και Τέλες στη  
Λαϊκόνη το  
1927





Α Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ στο Άμστερνταμ, 1948, 351 αντιπρόσωποι 147 εκκλησιών από 44 χώρες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ  
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
ΠΡΟΣ ΤΑΣ  
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ENCYCLIQUE  
DE L'ÉGLISE DE CONSTANTINOPLE  
À TOUTES  
LES ÉGLISES DU MONDE



ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

1920





*Seated left to right: Archbishop Timotheos of Jordan (Jerusalem Patriarchate); Metropolitan of Nubia (Patriarchate of Alexandria); Dr. Hamilcar Alivizatos; Metropolitan Antonii of Kiev; Archbishop Germanos; Patriarch Photios of Alexandria; Archbishop Randall Davidson of Canterbury; Patriarch Damianos of Jerusalem; Catholicos Patriarch of the Assyrian Church of the East Mar Shimun; Archbishop of Uppsala Dr. Nathan Söderblom; Metropolitan Evlogii of Western Eupore; Bishop Veniamin of Sebastopol.*

*Standing left to right: Rev. M.G. Haigh; Rev. R.F. Borough of Constantinople; servant; H. de Candole; J Ellison; Sir W.H. Dickinson; Archdeacon Waddy; Dr. Jenkins; Prof. N. Glubokovskii; Vardapet Gousan (Armenian); Archpriest Dr. Radu (Patriarchate of Romania); Canon John Douglas; Bishop Darlington (Episcopalian); secretary of Anglican mission in Jerusalem; Bishop of Gibraltar; Commander Luke; Fr. Heazell; Mr. Rilley; C.H. Turner, SSJE. Lambeth Palace, June 29, 1925. Caption is taken from Christian East 6.3 (1925) between pgs 184-185. Names clarified by the author. Dougals papers 77B f. 263, Lambeth Palace Library 77b 266.*



Πανηγυρική πομπή κατά τον εορτασμό της 1600ης επετείου της Α' Οικουμενικής Συνόδου στην εκκλησιαστική διάσκεψη του Καντέρμπουρυ. Μπροστά είναι ο Μητροπολίτης Θυατείρων Γερμανός, ενώ αμέσως μετά διακρίνεται ο Μητροπολίτης Αντώνιος Khrapovitsky (Ιούνιος 1925)





Οί δύο Πατριάρχαι μετά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ ἐν Φαναρίῳ Κωνσταντινουπόλεως Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΚΑΙ  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

( 10 ΜΑΪΟΥ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 )



ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ  
ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΚΑΙ  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10 ΜΑΪΟΥ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923

ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΟΝ. Μ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 1982

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ  
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
( 10 ΜΑΪΟΥ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1923 )

ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ  
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ  
( 8 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1930 )

Εισαγωγή - Επιμέλεια  
ΑΡΧΙΜΑΝΑΡΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ

Τα πρακτικά των «εν Κωνσταντινουπόλει Πανορθόδοξου συνεδρίου» (10 Μαΐου – 8 Ιουνίου 1923) και «της εν Αγίω Όρει Προκαταρκτικής Επιτροπής των Ορθοδόξων Εκκλησιών (8 -23 Ιουνίου 1930) αποτελούν ιστορικό σταθμό δια τους ενασχολούμενους με τα πατριαρχικά πράγματα και δίκαια.





Ιερός Βράχος του Αρείου Πάγου : Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος

Παπαδόπουλος κατά τον Εσπερινό του έτους 1936,στις 29 Ιουνίου. Δίπλα στον τότε Αρχιεπίσκοπο αριστερά, ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Ιάκωβος Βαβανάτσος, και δεξιά ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος. Δίπλα από τον Ιερόπαιδα ο Ποιητής Κωστής Παλαμάς. Ήδη από το 1925 είχε θεσπίσει ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1923-1938) την τέλεση Πανηγυρικού Εσπερινού επί του ιερού βράχου του Αρείου Πάγου κατά την εορτή των Αποστόλων Πέτρου.Τους πρώτους ανεπίσημους Εσπερινούς επί του ιερού βράχου είχαν ξεκινήσει οι μακαριστοί πατέρες Άγγελος Νησιώτης και Μάρκος Τσακτάνης. Στους εσπερινούς αυτούς μετείχε, σύμφωνα με μαρτυρία του π. Αγγέλου Νησιώτη ο ποιητής Κωστής Παλαμάς.







Les Congressistes devant l'Université.

(Au milieu l'Archevêque d'Athènes (†) Mgr Chrysostome. A sa droite le Président du Congrès Prof. H. S. Alivisatos et à sa gauche le Prytane Prof. G. Papamichail).



[www.elia.org.gr](http://www.elia.org.gr)

Α΄ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29, 1936



Περὶ τῶν δεινῶν τῆς 8) Ὁ κ Κοσμῆτος ἀνανοῦ ἐπιτομὴ τοῦ μαθητοῦ τῆς ἡμετέρας ἐσχῆς καὶ  
Ὀρθόδοξου θεολογίας. Πρόδρομος τοῦ ἑσῶτος ἐν ἡθῆραις δεινῶν τῆς Ὀρθόδοξου θεολογίας καὶ ἡμετέρας  
ἡγεμονίας, δι' ἣν οὐκ ἔχρησεν τῆς ἡμετέρας ἐσχῆς διὰ τῆς οὐνοβαίας συμβο-  
λῆς, ἢν αὐτὴν ἐπέχει διὰ τῶν μετὰ αὐτὴν ἐπὶ ἐκλογῶν τοῦ ἑσῶτος δεινῶν  
τῆς Ὀρθόδοξου θεολογίας. ἀνεκέρως ἀπολύει τὰς ἀποφάσεις τοῦ δεινῶν ὡς καὶ  
ἐδ' ἑσῶτος τοῦ περιόδου « Ἐμνηστὰ » ἐν ᾧ ἐδημοσιώθησαν ἐν περιπέσει ἐδ'  
ἐπαινεῖ τὸν δεινῶν μετὰ τῶν προσημασμένων γόγγυ, ἐποσημνῶσαν καὶ ὑποση-  
μῶσαν καὶ μαθητὰ μισθῶν τῆς ἐσχῆς διὰ τὰς καλαμπῶν γραμμάτων ἐκτολέγε-  
λαῖας ἐπὶ τὰς ἀβουραγῶν ὀρθόδοξου ἐμνηστίας. Ἐν ἐστὶν ἐπαρῶν τοῦ καὶ κ.  
ἐναδῆστος τοῦ ἐμνηστίας τοῦ δεινῶν, διὰ τὴν ἀπολύει τὴν ἐμνηστία τὰς  
ἀνανοῦ αὐτῶν ἐνα μὴ ἐσῶτος ἐπαρῶν τῆς ἐκλογῶν τῶν ἐπαινεῖ τοῦ  
δεινῶν. Ἐστὶ τῆς ἐμνηστίας τῶν ἐμνηστίας ἐπιβλημένων μαθητῶν δ κ. Κοσμῆτος  
διὰ τὴν ἐμνηστία τὰς ἐμνηστίας αὐτῶν ἐκ καὶ τῆς ἐσχῆς ἐπὶ τῆς Ὀρθόδοξου  
ἐπιτομῆς τοῦ δεινῶν καὶ τῶν ἐπὶ τῶν Πρόδρομος αὐτῶν καὶ ἡγεμονίας διὰ τῆς  
ἐκλογῆς ἐπιτομῆς τοῦ δεινῶν καὶ τῆς ἐπιτομῆς διὰ τὴν ἀπῶτον ἐν τῶν δεινῶν  
τοῦ ἐπιτομῆς τῆς Ὀρθόδοξου θεολογίας διὰ τὴν ἐπιτομῆς ἐπὶ ἀπῶτον τῆς Ὀρθόδοξου  
καλαμπῶν γραμμάτων ἐπιτομῆς καὶ τῆς Ἐμνηστίας. 9) Ὁ δὲ ἀπῶτον. 6293 ἐπιτομῆς τῆς Ἐπιτομῆς διὰ τὴν ἐνα  
ἐπιτομῆς ἐκ μαθητῶν.







**Χρυσόστομος Παπαδόπουλος**  
(1858-1926)



**Ερηγόριος Παπαμιχαήλ**  
(1875-1959)



**Αρίλκας Αλιφιζάτος**  
(1887-1969)



Γρηγόριος Παπαμιχαήλ



Αρχιεπίσκοπος Αθηνών  
Χρυσόστομος Παπαδόπουλος



Αμίκιας Αλιβιζάτος



1ο Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας στην Αθήνα, Επίσκεψη συνέδρων στην Ακρόπολη, 1936





ΑΜΙΑΚΑ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ  
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου.

Η ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

(*Ἀνατύποις ἐκ τοῦ «Ἐκκλ. Φάρον»*).



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
Πατριαρχικὸν Τυπογραφεῖον  
1934

PROCÈS - VERBAUX  
DU  
PREMIER CONGRÈS  
DE THÉOLOGIE ORTHODOXE  
A ATHÈNES

29 Novembre - 6 Décembre 1936

Publiés par les soins du Président

Prof. HAMILCAR S. ALIVISATOS



ATHÈNES  
IMPR. "PYRSOS,, s. a.  
1939



Prof. Hamilcar S. Alivisatos, DD., President of the World Alliance for International Friendship through the churches, General Secretary of Reconstruction Committee of the Church of Greece;  
Group photo of all delegates to the Conference of Church Leaders on International Affairs,  
Cambridge, Great Britain, August 1946



π. Γεώργιος Φλωρόβου



*Ἑποδοχὴ Πατριάρχου Ἀντιοχείας*

*Reception of the Patriarch of Antioch*



Ἑποδοχὴ Ἐπισκόπου Θεοφίλου Ἐκκλησίας Ἀβη-  
σουνίας καὶ παρασημοφορία Μ. Ἀρχιεπισκό-  
που ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἀυτοκράτορος τῆς Ἀβησουνίας

Reception of the Bishop Theophilos of Ethio-  
pia and decoration of H. B. the Archbi-  
shop on behalf of the Emperol of Ethiopia



Ἑπίδοξη Ἐπισκόπου Οὐρνάν ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου

Reception of Bishop Ournan by  
H. B. the Archbishop of Athens



*Ἐπὶ τοῦ «Αἰγαίου», Συνάντησις Δημοσιογράφων*

*On the «Aegaeon», Press Conference*





*Ἀποβίβασις εἰς Καβάλλαν*

*Disembarkation at Cavalla [Neapolis]*



*Ἀπὸ Νεαπόλεως εἰς Φιλίππους*

*From Neapolis to Philippi*



*Ἐν Φιλιπποῖς*

*In Philippi*



*Ἐπὶ τοῦ «Αἰγαίου». Ἑλληνικὴ ὀρθόδοξος λειτουργία*

*On the «Aegaeon». Greek orthodox liturgy*



*"Αφιξης εις Βεροιαν*

*Arrival in Berea*



*Θεσσαλονίκη. Τελετή Πανεπιστημίου*

*Thessaloniki. Meeting at the University*



*Ἐπὶ τοῦ «Αἰγαίου». Συγκέντρωση νέων*

*On the «Aegaeon». Youth conference*



*Ἀποβίβασις εἰς Προβέζαν*

*Disembarkation in Preveza (n. Nicopolis)*





*Νικόπολις. Διὰ τῶν ἐρειπίων*

*Nicopolis. Through the ruins*



*Ἐπὶ τοῦ «Αἰγαίου». Συγκέντρωσις Νεολαίας*

*On the «Aegaeon». Jouth conference*



Ἐπὶ τοῦ «Αἰγαίου». Συνέντευξις Τύπου

On the «Aegaeon». Press Conference



Κόρινθος. "Εξοδος ἐκ τοῦ Ναοῦ.

Corinth. Procession



Οἱ Βασιλεῖς παρακολουθοῦντες τὴν  
τελετὴν ἐπὶ τοῦ Ἀρείου Πάγου

*Their Majesties attending  
the service on Areopagus*



Πανεπιστημιακὸς Γεν. Γραμματέως ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

*Gen. Secretary's Festival Address in the great Hall of the University of Athens*



Με το νόμο 1268/1931 η εκκλησία παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την άσκηση των φοιτητών της Θεολογικής Σχολής, ύστερα από επίμονες ενέργειες του Αμίλκα Αλιβιζάτου, ο οποίος υπήρξε Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου και της Ποιμαντικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διετέλεσε Πρόεδρος της Εφορείας του Πανεπιστημιακού ναού.



Είξ. 20.—Οί φοιτηταί κατὰ τὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ Ναοῦ μετὰ τὴν λειτουργίαν  
τῆς Πέμπτης.











Στις 12 Οκτωβρίου του 1940, στα τριάντα τέσσερα χρόνια του, ο Πορφύριος διορίστηκε ιερέας και πνευματικός στην εκκλησία του αγίου Γερασίμου στο νοσοκομείο «Πολυκλινική Αθηνών», στο κέντρο της Αθήνας. Τη θέση αυτή πήρε μετά από επιμονή του προέδρου της, καθηγητή Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκού Αμίκα Αλιβιζάτου (1887-1969), γιατί δεν είχε τα τυπικά προσόντα. Διηγούνταν αργότερα, ότι αγάπησε πολύ το νοσοκομείο και τους ασθενείς, τους οποίους επισκεπτόταν κάθε μέρα μετά τη θεία Λειτουργία. Παράλληλα εξομολογούσε ατέλειωτες ώρες και πολλές ταλαιπωρημένες ψυχές ανασυγκροτούνταν με την εξομολόγηση. Ο πρόεδρος της Πολυκλινικής Αθηνών και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αμίκας Αλιβιζάτος χαιρόταν αργότερα γι' αυτή την επιλογή του και έλεγε: «Βρήκα παπά τέλειο, όπως τον θέλει ο Χριστός!»

Ο άκαδημαϊκός Άμικας Άλιβιζάτος, όταν τον γνώρισε τριαντατετράχρονο, ξεπλάγη και ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσάνθο να τον τοποθετήσει -αυτόν που είχε πάει μόνο στην πρώτη Δημοτικού- έφημέριο στην Πολυκλινική Αθηνών, στην Όμόνοια.

Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικιάκης



Ομιλεί ο Καθηγητής Γεώργιος Κρουσταλάκης

.... Ο Άγιος Γέροντας αντί στην έρημο του Αγίου Όρους εμόνασε στην έρημο της Ομονοίας. Μήπως δεν είναι έρημος η έρημος της Ομονοίας όπου περνούν όλες οι φυλές της γης; Ο άλλος τρυπημένος από τα ναρκωτικά πεθαίνει, κανείς δεν του δίνει σημασία σήμερα καθώς περνάει. Μέσα εκεί ο Άγιος Γέροντας, 1940 καθώς εφάνησαν στον ορίζοντα τα μαύρα σύννεφα του πολέμου, εκεί στην Ομόνοια επήγε. Πήγε στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών. ..

Ήσαν δύο αδέρφια τότε, μεγάλοι ακαδημαϊκοί. Ο Νικόλαος Αλιβιζάτος από την Κεφαλλονιά και ο Αμίλκας Αλιβιζάτος, Σεβασμιώτατε τα θυμόσαστε, ο μεγάλος ακαδημαϊκός, καθηγητής της Θεολογίας, λίγο έτσι υπεροπτικός και ήτο αριστοκράτης .. είχε μία ιδιορρυθμία. Και εγνώρισε τον Άγιο και είπε, εγνώρισα έναν πραγματικό Άγιο και παπά και αυτόν τον θέλω στο Εκκλησάκι στο Νοσοκομείο για να ασκεί ποιμαντική των ανθρώπων που οδηγούνται προς τον θάνατο και ζουν και βιώνουν τον πόνο.



## **Ομιλεί ο Καθηγητής Γεώργιος Κρουσταλάκης**

.... Αλλά έλα που το Υπουργείο και η γραφειοκρατία ύψωσε εμπόδια και τείχη και είπε, όχι δεν θα τον πάρετε. Γιατί δεν θα τον πάρουμε; Δεν θα τον πάρετε, λέει, γιατί δεν έχει καν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου και δεν μπορώ εγώ να τον διορίσω. Δεν έχει; Δεν σας αρκεί η αγιότητα; Λέει, όχι, δεν μπορεί. Και τότε έθεσε βέτο και είπε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός: **Ή ο παπα-Πορφύριος και εγώ ή κανένας από τους δύο και κάντε καλά.** Και μπροστά στην σθεναρή του στάση, τον εδέχθησαν.

Έχω δε καταγράψει ετούτο το οποίο μαρτυρεί ο τότε γραμματέας της Ιεράς Συνόδου επί Μακαριστού Ιερωνύμου για τον Αμίλκα Αλιβιζάτο και για τον θάνατό του. Διότι τον έκανε πνευματικό του πατέρα και τόσο πολύ αλλοιώθηκε, υπέστη αυτήν την θεία αλλοίωση η φυσιογνωμία του, ώστε έγραψε την εξής διαθήκη. Ο νυν επίσκοπος Πρεβέζης Μελέτιος και τότε αρχι-γραμματέας της Ιεράς Συνόδου μου λέει το εξής.

Το '69 κοιμήθη ο Αλιβιζάτος ο Αμίλκας, αλλά είχε αφήσει μία διαθήκη που έλεγε, ακούστε τί σύμφωνα με την Παράδοση των Αγίων και της Εκκλησίας μας. Έλεγε:



**Ομιλεί** ο Καθηγητής Γεώργιος Κρουσταλάκης

Θέλω μόνο τον πνευματικό μου τον Γέροντα Πορφύριο όταν κοιμηθώ.

Θα με θάψετε και μετά θα το ανακοινώσετε στον κόσμο.

Δεν θέλω να καλέσετε επίσκοπο ή άλλους, διότι όταν το μάθουν θα έρθουν πολλοί, μόνο ο Γέροντάς μου.

Θα μου έχετε βάλει τα πιο τριμμένα ρούχα -σκισμένα παλαιά, τα φύλαγε, δεν φύλαγε καινούρια ρούχα ...

Δεν θέλω κάσα νεκροκρέβατο αλλά θα με βάλετε σε μία κουρελού και επίσης ... θα είναι η κουρελού κάτω στα πλακάκια -εμείς συνήθως βάζουμε την κάσα πάνω σε ένα σκαμνί στο Ναό.. υπερυψωμένη.





## **Ομιλεί ο Καθηγητής Γεώργιος Κρουσταλάκης**

Έτσι και έγινε. Και όταν ο Μακαριστός Ιερώνυμος έτρεξε με εκείνους και έτρεξαν και καθηγηταί Πανεπιστημίου μετά που το έμαθαν τηλεφωνικώς, δεν βρήκαν κανέναν γιατί είχε γίνει η ταφή του Αμίλκα Αλιβιζάτου.

Ο Άγιος Γέροντας εκεί στο Παρεκκλήσιο λοιπόν, έκανε ένα έργο θαυμάσιο. Εκεί συμβούλευε, αφουγκραζόταν τον πόνο, ήταν κοντά στον θάνατο, έβλεπε τον θάνατο. Τόσο πολύ, που σήμερα καθηγηταί Πανεπιστημίου που ήσαν απλοί γιατροί τότε, ειδικευόμενοι, λένε ότι είχαμε έναν Άγιο δίπλα μας και δεν εκτιμήσαμε το πρόσωπο και τις διαστάσεις τις πνευματικές αυτής της φυσιογνωμίας και έτσι αφήσαμε να περάσει, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ωφεληθεί ..

\*\*\*

Απομαγνητοφώνηση (από 23:45 έως 27:48) Φαίη/Αβέρωφ





WCC Photo



WCC Photo

Canon V. R. Naylor and Professor Halmicar Alivisatos observing ecumenical river chart. Fourth World Conference on Faith and Order, McGill University, Montreal, Canada, July 12-26, 1963



WCC Photo



WCC photo



WCC photo

Abiding Institute  
and University,  
Hawaii,  
Honorary  
Doctoral  
Degree  
Alivisatos,  
Hamilcar, TDhc,  
Professor,  
Greece, 1964





Καθηγητές και φοιτητές τῆς Θεολογικῆς  
Σχολῆς τοῦ Παν. Ἀθηνῶν, Καλαμάτα  
18-5-1954.