

Νίκος Νησιώτης, 1924-1986 Ο θεολόγος του διαλόγου



Το έργο και η μαρτυρία του Νίκου Νησιώτη

- Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΠΣΕ (1968-1972)
- Ορθόδοξος παρατηρητής στην Β' Βατικανή Σύνοδο
- Μέλος Πανορθόδοξων Διασκέψεων
- Πρόεδρος του Τμήματος «Πίστις και Τάξις» (1977-1982)
- Καθηγητής και Διευθυντής στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey (1956-1974)
- Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Γενεύης (1962-1974)
- Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών (1965-1986)



π. Άγγελος Νησιώτης,
(1890-1974)



Ο Νίκος Νησιώτης με τον πατέρα του και τον καθηγητή της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών Παναγιώτη Μπρατσιώτη



Ο Νίκος Νησιώτη με τη μητέρα του, τον Μητροπολίτη Θήρας Παντελεήμονα και τον Νίκο Λιαμή, παλαίμαχο στέλεχος του Χ.Ο.Φ.Ε, με τον γιό του Ηλία. Η φωτογραφία είναι από τα εγκαίνια της προτομής του π. Άγγελου Νησιώτη στην Εκάλη.



Αθλητής του Μπάσκετ στον «Πανελλήνιο»



Προπονητής του Μπάσκετ στον «Πανελλήνιο», 1958

Ο Πανελλήνιος βραβεύεται το 1957 από τον Δήμο Αθηναίων ύστερα από διεθνή επιτυχία του. Από αριστερά διακρίνονται οι Μανιάς, Πουλακίδας, Στεφανίδης, Γιώργος Ρουμπάνης, ο δήμαρχος Αθήνας Πausανίας Κατσώτας, ο Αριστείδης Ρουμπάνης, ο προπονητής Νίκος Νησιώτης και οι Ιερεμιάδης, Χολέβας και Μακρυνικόλας



Institut Saint-Serge, 1953,
Ίδρυση του Συνδέσμου
Ορθόδοξης Νεολαίας

Στο κέντρο: Ο επίσκοπος
Κατάνης Κασσιανός,
πρύτανης του Ινστιτούτου
Άγιος Σέργιος, στα δεξιά
του ο Παύλος Ευδοκίμωφ,
στο βάθος και στο κέντρο ο
Jean Meyendorff και πίσω
του ο Boris Bobrinskoy ως
λαϊκοί, π. Nicolas
Koulomzine, π. Elie Mélia.
Τέρμα αριστερά ο νεαρός
διάκονος, μετέπειτα
πατριάρχης Αντιοχείας,
Ignace Hazim,
**Πέμπτος πάνω αριστερά ο
Νίκος Νησιώτης**



Γενεύη



Γενεύη



Γενεύη



Γενεύη





Διεθνείς Οργανισμοί στη Γενεύη





Ο Νίκος Νησιώτης στη Γενεύη (1956-1974)

Στη Γενεύη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, Νοέμβριος 1967





wcc photo

Στην έναρξη της Α΄ Πανορθόδοξης Διάσκεψης στη Ρόδο, 1961



Έναρξη της Α΄ Πανορθόδοξης Διάσκεψης στη Ρόδο, 1961



Έναρξη της Β΄ Πανορθόδοξης Διάσκεψης στη Ρόδο, 1963



Έναρξη της Γ' Πανορθόδοξης Διάσκεψης στη Ρόδο, 1964



Έναρξη της Δ' Πανορθόδοξης Διάσκεψης στη Γενεύη, 1968



Με τον Lukas Fischer μπροστά στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, 1963, Β' Βατικανή Σύνοδος



Β' Βατικανή Σύνοδος, Ρώμη 1962-1965

WELCOMING POPE VI TO THE HEADQUARTERS OF THE WCC, ON 10 JUNE 1969 (FROM LEFT TO RIGHT): NIKOS NISSIOTIS, DIRECTOR OF THE ECUMENICAL INSTITUTE BOSSEY; REV. PHILIP POTTER, DIRECTOR OF THE COMMISSION ON WORLD MISSION AND EVANGELISM; M. H. THOMAS, MODERATOR OF THE WCC CENTRAL COMMITTEE; POPE PAUL VI; REV. DR EUGENE CARSON BLAKE, WCC GENERAL SECRETARY; DR PAULINE WEBB, VICE-MODERATOR OF THE WCC CENTRAL COMMITTEE. © WCC



Ως Διευθυντής του Οικουμενικού Ινστιτούτου του Bossey στην υποδοχή του πάπα Παύλου του ΣΤ' στο ΠΣΕ, Γενεύη 1969



Στο ΠΣΕ στην
υποδοχή του
Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ, Ιούνιος
1967



Στο ΠΣΕ στην υποδοχή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Ιούνιος 1967



Στο ΠΣΕ στην υποδοχή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Ιούνιος 1967



1959,
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ
BOSSEY
ΓΕΝΕΥΗ



Στην έναρξη της Α΄ Πανορθόδοξης Διάσκεψης στη Ρόδο, 1961



Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, Bossey, Νοέμβριος 1967



Συνάντηση εργασίας με τον Willem Adolph Visser 't Hooft, πρώτο Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕ

Συναντήσεις εργασίας στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey



Μάιος 1965



Με τον τότε
Μητροπολίτη
Τρανουπόλεως
Δαμασκηνό
Παπανδρέου και
τη σύζυγό του
Μαρίνα στη
θεμελίωση του Ι.
Ναού του
Αποστόλου
Παύλου στο
Σαμπεζύ της
Γενεύης, 10.4.1971





Professor Nissiotis with his wife watching a performance of students at the Ecumenical Institute in Bossey, Switzerland, (1967)

Ὁ Καθηγητὴς Νησιώτης μετὰ τὴν γυναῖκα του παρακολουθοῦν παράσταση φοιτητῶν εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Ἰνστιτούτο τοῦ Μπоссέ, Ἑλβετίας. (1967)

Το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey



Το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey



Το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey



Το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey



Το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey







Ο Jürgen Moltmann συνομιλεί με φοιτητές στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey





Ο νυν
Πατριάρχης
Ρουμανίας,
Δανιήλ,
παλαιός
καθηγητής
στο Bossey











Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος στο WCC, 28 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2006. Αποκάλυψη αναμνηστικής πινακίδας για τον Νίκο Νησιώτη στο Οικουμενικό Ινστιτούτο Bossey.



Ορθόδοξο Κέντρο
του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Chambésy, Γενεύη



Σύναξη Προκαθημένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Chambésy, Γενεύη, 21-28 Ιανουαρίου 2016



Ορθόδοξο Κέντρο
του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Chambésy,
Γενεύη,
Πανορθόδοξη
Προσυνοδική
Διάσκεψη εν όψει
της Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου



Οικουμενικό
Πατριαρχείο
Κωνσταντινούπολη,
Σύναξη
Προκαθημένων εν
ὄψει της Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου



Ορθόδοξο Κέντρο
του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Chambésy, Γενεύη,
Συνοδική Θεία
Λειτουργία των
Προκαθημένων της
Ορθόδοξης
Εκκλησίας



Το Ορθόδοξο
Κέντρο του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου στο
Chambésy
της Γενεύης,
Στο διάλειμμα μιας
πανορθόδοξης
διάσκεψης



Το Ινστιτούτο
Μεταπτυχιακών
Σπουδών Ορθόδοξης
Θεολογίας, Ορθόδοξο
Κέντρο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, Chambésy,
Γενεύη



Ο Νίκος Νησιώτης στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΣΕ, Γενεύη 1966



Στη Μόσχα το 1959



Συναντήσεις στη Μόσχα, 1959



Στη Μόσχα, 1959



Στη Μόσχα με τον πατριάρχη Αλέξιο Α΄ και τον μητροπολίτη Λένινγκραντ Νικόδημο, 1959



Στη Μόσχα, 1959



WCC photo

Με τον πατριάρχη Μόσχας Αλέξιο Α΄, 1959



Με τον Καθ. Η. Μühlen στο πανεπιστήμιο του Freiburg im Breisgau, 1978



Dr L. Vischer, Rev. E. Espy, Visser't Hooft, Father Paul Verghese, Archpriest Vitaly Borovoy,
Dr Nikos Nissiotis, Rt. Rev. Oliver Tomkins, Prof. Edmund Schlink





Θεολογική Σχολή (1559), Πανεπιστήμιο της Γενεύης



He steps down with the diploma of doctor honoris causa of the theological faculty of Geneva.
Μέ τό δίπλωμα τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Γενεύης εἰς χεῖρας (1984)



Διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

- 11 -

Στις 15 Αυγούστου 1974, ο Νίκος Νησιώτης, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέταξε το παρακάτω κείμενο, το οποίο αποτελεί το κείμενο της εισήγησης που έκανε στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Πανεπιστημιακός Σύλλογος της Φιλοσοφικής Σχολής, με θέμα «Ο Νίκος Νησιώτης και η Νέα Ποίηση».

Ο Νίκος Νησιώτης είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της Νέας Ποίησης. Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από την απλότητα, την καθαρότητα και την ποιότητα της γλώσσας. Είναι ένας ποιητής που δεν φοβάται να πει το αληθινό, να εκφράσει τα βαθύτερα συναισθήματά του. Η ποίησή του είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος αντιμετώπισης της ζωής.

Η ποίησή του είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος αντιμετώπισης της ζωής. Είναι ένας ποιητής που δεν φοβάται να πει το αληθινό, να εκφράσει τα βαθύτερα συναισθήματά του. Η ποίησή του είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος αντιμετώπισης της ζωής.

Ο Νίκος Νησιώτης είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της Νέας Ποίησης. Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από την απλότητα, την καθαρότητα και την ποιότητα της γλώσσας. Είναι ένας ποιητής που δεν φοβάται να πει το αληθινό, να εκφράσει τα βαθύτερα συναισθήματά του. Η ποίησή του είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος αντιμετώπισης της ζωής.

Χειρόγραφο του Νίκου Νησιώτη.

1984



NIKOS A. NISSIOTIS

Die Theologie
der Ostkirche
im ökumenischen
Dialog Kirche
und Welt in
orthodoxer Sicht

EW EVANGELISCHES
VERLAGSWERK





Στιγμιότυπο από τηλεοπτική εκπομπή γαλλόφωνης τηλεόρασης





Οι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος και Μάριος Μπέγζος, μαθητές του Νίκου Νησιώτη, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, Αρχαία Ολυμπία

Ως μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής σε επίσημες τελετές της ΔΟΕ στην Ακρόπολη, 1978,1984



Ως μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής σε επίσημες τελετές της ΔΟΕ στην Αρχαία Ολυμπία, 1984





Olympic Games, Moscow 1980. Visit of the Greek team to the Patriarch of Moscow and all Russia.

Όλυμπιακοί Αγώνες Μόσχας 1980. Επίσκεψις τών Έλλήνων άθλητών εις τόν Πατριάρχην Μόσχας.



Referee in a basketball game between the participants of a seminar at the International Olympic Academy in Ancient Olympia (1986)

Διαιτητής σέ αγώνα μπάσκετ μεταξύ τών μετεχόντων σέ σεμινάριο εις τήν Διεθνή Όλυμπιακήν Άκαδημία εις τήν Άρχαίαν Όλυμπία (1986)

Έτυπη συνάντηση
Μαρξιστών και
Ορθόδοξων
θεολόγων στον
Ορθόδοξη Ακαδημία
Κρήτης, Κολυμπάρι
Χανίων 24-25
Σεπτεμβρίου 1983





Άτυπη συνάντηση Μαρξιστών και Ορθόδοξων θεολόγων στον Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Κολυμπάρι Χανίων 24-25 Σεπτεμβρίου 1983





ΝΙΚΟΥ
ΝΗΣΙΩΤΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΠΑΡΑΣΟΞΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ



Αθήνα
Αναξίτης

ΝΙΚΟΣ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Μαξίμπος

ΝΙΚ. Α. ΝΗΣΙΩΤΗ

ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ

μετά τη
Μετα-Κομμουνιστική
και την Κομμουνιστική εποχή
Καθ' ύλην: Martin Heidegger και Jean-Paul Sartre

Μήνιος



ΘΡΗΣΚΕΙΑ,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ

RELIGION,
PHILOSOPHY
AND SPORT
IN DIALOGUE

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ**
**NICOS
NISSIOTIS**



ΝΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ
Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

ΝΙΚΟΥ Α. ΝΗΣΙΩΤΗ



ΥΠΑΡΕΙΣΜΟΣ &
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ

Κατά τον Søren Kierkegaard
καί τους σύγχρονους υπαρξιστές φιλοσόφους
Karl Jaspers, Martin Heidegger & Jean-Paul Sartre

Άποδοση στη δημοτική: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΟΥΑΗΣ
Εισαγωγικό σημείωμα - Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ
Προοίμιο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

DOES CHALCEDON DIVIDE OR UNITE?

Towards convergence in
Orthodox Christology

Edited by
Paulos Gregorios /
William H. Lazareth
Nikos A. Nissiotis

giuseppe alberigo, jean-pierre jossua,
daniele menozzi, nikos a. nissiotis,
giuseppe ruggieri, georges thils
et jean d. zizioulas

la chrétienté en débat

histoire, formes
et problèmes actuels

cerf

Theology as Doxology and Dialogue

THE ESSENTIAL WRITINGS OF
NIKOS NISSIOTIS

EDITED BY
NIKOLAOS ASPROULIS
AND JOHN CHRYSAVGIS
FOREWORD BY JOHN ZIZIOULAS



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιστήμη Παιδαγωγική



Níkos Nησιώτης

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΒΕΔΑΓΓΟΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ

Εκδόσεις
Anastasiadis

PERSONHOOD IN THE BYZANTINE CHRISTIAN TRADITION

EARLY, MEDIEVAL, AND MODERN PERSPECTIVES

Edited by

Alexis Terrence and Spyros Paschalis

R

Ο Νίκος Νησιώτης στα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

Νίκος Νησιώτης

Ο Οραματιστής της ενότητας



Ο **Νικόλαος Α. Νησιώτης** γεννήθηκε την 21η Μαΐου 1924 στην Αθήνα. Ο πατέρας του, Άγγελος Νησιώτης ήταν ιερωμένος καταγόμενος από τη Μικρά Ασία. Τις εγκύκλιες σπουδές του τις πραγματοποίησε στην Ιόνιο Σχολή από το 1932 μέχρι το 1942 οπότε εισήχθη για σπουδές στη Θεολογική Σχολή Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1947. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Ζυρίχη της Ελβετίας από το 1948 μέχρι το 1949 και παρακολούθησε μαθήματα Του θεολόγου Εμίλ Μπρουνερ και του ψυχολόγου Κάρλ Γκούσταβ Γιούνγκ. Μετά το διάστημα 1949-1951 οπότε πραγματοποίησε τη στρατιωτική του θητεία, επέστρεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών του σπουδών παρακολουθώντας τους Καρλ Μπαρτ και Καρλ Γιάσπερς. Το 1952 με 1953 μεταβαίνει στο Βέλγιο στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν απ' όπου λαμβάνει μεταπτυχιακό δίπλωμα (Licence) φιλοσοφίας.

Ο Νίκος Νησιώτης στα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ



Alexander
Schmorell





Νίκος Νησιώτης, Ο θεολόγος του διαλόγου

Το έργο και η μαρτυρία του Νίκου Νησιώτη

Ο κοσμοπολίτης Νίκος Νησιώτης πέρα από τον επαρχιωτισμό, τον αναχρονισμό και την κοινωνική περιθωριοποίηση της ελλαδικής θεολογίας.

Τρίγλωσσος με σπουδές στη φιλοσοφία και την ψυχολογία.

Πολύπλευρα ενδιαφέροντα, Αθλητισμός, Ολυμπισμός, μέλος της ΔΟΕ. ΠΣΕ-Οικουμενικό Ινστιτούτο του Μποσσέ, παρατηρητής στη Β Βατικανή Σύνοδο.

Το έργο και η μαρτυρία του Νίκου Νησιώτη



Η μακρόχρονη και γόνιμη θητεία στο Οικουμενικό Ινστιτούτο του Bossey

Πρόταξη της «περσοναλιστικής» προσέγγιση της ελληνικής πατερικής σκέψης σε διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο, χριστιανικό και μη.

Θεολογικός προσανατολισμός με κέντρο την τριαδολογία και την πνευματολογία της Ορθόδοξης Παράδοσης ως υπέρβαση του χριστομονισμού και της απολυτοποίησης του Θεού-Πατρός στη Ρωμαιοκαθολική θεολογία και του υπερτονισμού της θεολογίας του Υιού-Χριστού στην προτεσταντική παράδοση.



Το έργο και η μαρτυρία του Νίκου Νησιώτη

Το θέμα της διατριβής του: *Υπαρξισμός και Χριστιανική πίστις, κατά τον S. Kierkegaard και τους συγχρόνους υπαρξιστάς φιλοσόφους K. Jaspers, M. Heidegger και J.P. Sartre* (1956)

*Προλεγόμενα εις την θεολογική γνωσιολογίαν
Το ακατάληπτον του Θεού και η δυνατότης γνώσεως
Αυτού* (1965)

*Φιλοσοφία της θρησκείας και φιλοσοφική θεολογία.
Σκέψεις επί του προβλήματος της θέσεως της
φιλοσοφίας εν τη συστηματική θεολογία* (1965)



Το έργο και η μαρτυρία του Νίκου Νησιώτη

Στο πλαίσιο της Οικουμενικής Κίνησης εισηγείτο ως προϋποθέσεις για την ενότητα μεταξύ των Εκκλησιών ότι ήταν απαραίτητα:

- Ο διάλογος και
- Η αυτοκριτική

Ως προς τη θεολογική του γνωσιολογία ξεκινά από την απόρριψη:

- της γνώσης του Θεού ως αντικειμένου και
- των γνωσιολογικών αρχών της αποδεικτικής νοησιαρχίας.



Το έργο και η μαρτυρία του Νίκου Νησιώτη

Οι ορθόδοξες κατηγορίες της γνώσεως του Θεού κατά τον Νησιώτη είναι:

- Η μετάνοια ως αλλαγή τρόπου σκέψης,
- Η δυναμική πίστη εν ελευθερία ως έργο αγάπης μέσα στον κόσμο και
- Η θεολογία ως ευχαριστία και δοξολογία.
- Η πρόταση της προσωποκρατίας στη φιλοσοφία
- Η άρνηση της σχολαστικής νοησιάρχιας και η πρόταξη της εκκλησιαστικής εμπειρίας στη γνώση του Θεού
- Η πρόταξη της Πνευματολογίας στη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογία.