

ΠΑΡΟΔΟΣ

λογοτεχνικό περιοδικό

12

Κώστας Ε. Τσιρόπουλος

«Έποσα τή θάλασσα άθανατα, τούς έλιωνες
πού άνασαλεύουν οι ἄνεμοι τῶν νησιῶν μας,
τίς ασπρες ἐκκλησιές, τ' ἀθάνατα μάρμαρα,
τά όστά τῶν 'Ελλήνων»

συνεργάζονται

Παναγιώτης Τέτσος

Δημήτρης 'Αγγελῆς	*	Βαγγέλης 'Αθανασόπουλος	*	Κώστας 'Ανδρουλιδάκης
Κωνσταντίνος Βάσσος	*	Κώστας Βραχνός	*	Σταύρος Γιαγκάζογλου
Βασίλης Γόνης	*	Νατάσα Κεσμέτην	*	'Ηλίας Κεφάλας
Γιάννης Κοντός	*	Δημήτρης Κοσμόπουλος	*	Διον. Κ. Μαγκλιβέρας
Π.Δ. Μαστροδημήτρης	*	Μ.Γ. Μερακλῆς	*	Νίκος 'Αλ. Μπλιώνης
Θανάσης Ν. Παπαθανασίου	*	Θανάσης Παπαθανασόπουλος	*	Κώστας Ριζάκης
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου	*	Θέμης Τασούλης	*	Κώστας Χατζηαντωνίου



τά κοσμήματα φιλοτέχνησε ό γωγάρφος **Σαράντης Καραβούζης**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Είσαγωγικό, τοῦ Δημήτρου Ἀγγελῆ, σ. 1203.

Κώστος Ε. Τσιρόπουλος, τοῦ Παναγιώτη Τέτσον, σ. 1205.

Ἡ λογοτεχνική φυσιογνωμία τοῦ Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, τοῦ Ἡλία Κεφάλα, σ. 1207.

Σύντομη ἀναφορά στό ἔργο τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου, τοῦ Π.Δ. Μαστροδημάτρου, σ. 1212.

Ο υπνοβάτης τοῦ μωσητήριου, τοῦ Βαγγέλη Αθανασόπουλου, σ. 1216.

Σκέψεις γιά τὸν δοκιμακὸ λόγο τοῦ Κώστα Ε. Τσιρόπουλου,

τοῦ Διον. Κ. Μαγκλιβέρα, σ. 1239.

«Ποιέ ἀπό τὸ χρέος μῆι κινών», τοῦ Μ. Γ. Μερακλῆ, σ. 1244.

Ο Κώστος Ε. Τσιρόπουλος καὶ ὁ δύναμη τοῦ σποχαστικοῦ λόγου,

τοῦ Κώστα Ἀνδρουλιδάκη, σ. 1247.

Μιά συνάντηση καὶ ἔνα ταξίδι πού συνεχίζεται, τοῦ Γιάννη Κοντοῦ, σ. 1253.

Ο πολιτικός ἄνθρωπος στό ἔργο τοῦ Κώστα Ε. Τσιρόπουλου,

τοῦ Νίκου Ἀλ. Μπλιώνη, σ. 1255.

Κώστος Τσιρόπουλος, ὁ ἀπροσκύντος, τῆς Μερόπης Ν. Σπυροπούλου, σ. 1261.

Χαιρετικός, τοῦ Δημήτρου Κοσμόπουλου, σ. 1264.

«Σκύλλα καὶ Χάρυβδις»: Μιά εἰσαγωγή στό ἔργο τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου,

τοῦ Κώστα Χατζηπαντωνίου, σ. 1270.

Ἡ μορφή καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, τοῦ Ἡλία Κεφάλα, σ. 1276.

Ζητεῖται συντίγμαρος, τοῦ Κώστα Ριζάκη, σ. 1286.

Λίγες σκέψεις γιά τὴν ποίηση τοῦ Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, τοῦ Θέμη Τασούλη, σ. 1288.

Περιβιάσθαι στά «Ποιητικά» τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου,

τοῦ Θανάσον Παπαθανασόπουλου, σ. 1290.

Ἐνας Ἑλληνας ἐν Ἑλλάδι, *Scriptor Ignotus*, τῆς Νατάσας Κεορμέτη, σ. 1303.

Ο Κώστος Τσιρόπουλος κριτικός, τοῦ Κωνσταντίνου Βάσον, σ. 1318.

«Χριστιανικὸν Συμπόσιον», τοῦ Σταύρου Γιαγκάζογλου, σ. 1322.

Καθ' ὅδον, τοῦ Θανάσον Ν. Παπαθανασίου, σ. 1327.

Ο ιστονιστής Κώστος Ε. Τσιρόπουλος, τοῦ Κώστα Βραχνοῦ, σ. 1329.

Τό περιοδικό «Εὔθυνο». Ἐνα ἐκδοτικό φαινόμενο, τοῦ Δημήτρου Ἀγγελῆ, σ. 1333.

Τό ἀφέρωμα συνέθεσε καὶ ἐπιμελήθηκε ὁ ποιητής Δημήτρης Ἀγγελῆς.

Τόν Κώστος Ε. Τσιρόπουλο στό ἔξωφυλλο σκεδίσσε ὁ Σαράντης Καραβούζης.

Οι φωτογραφίες τοῦ τεύχους ἀντίκουν στόν Βασιλήν Γόνην.

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ»

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Τάσος άνατασης και άνανεωσης διαπιστώνεται σχεδόν σε όλους τους τομεῖς τῆς νεοελληνικῆς πολιτιστικῆς ζωῆς κατά τή δεκαετία τοῦ '60. Η πίκρα ἀπό τὴν ἀκαριστίᾳ τῶν Συμμάχων γιά τὴ μεγάλη ἑλληνική ἐποποϊā τοῦ '40, η τραυματική ἐμπειρία τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ ἐμφυλίου ἀλλὰ καὶ ἡ ὀδιάσειστη ἐλπίδα ὅτι ὁ κόσμος μπορεῖ καὶ πρέπει νά γίνει καλύτερος, σε συνδυασμό μὲ τίς νέες δυνατότητες ἐπικοινωνίας παγκόσμια προσέδωσαν στὴ νεοελληνική ζωή ιδιαίτερο ἐκφραστικό δυναμισμό καὶ ἐκπληκτική ἀφομοιωτική ίκανότητα. Νέες τάσεις καὶ δημιουργικές συνθέσεις ἐμφανίζονται στὸν κινηματογράφο καὶ στὸ θέατρο, στὴ μουσική, στὸν τέχνην καὶ στὴ λογοτεχνία.

Ἡ λάμψη καὶ ἡ πρωτοπορία τοῦ '60 δέν ἄφησε ἀνεπηρέαστη καὶ τὸν ἑλλαδικὴν θεολογία. Στὴ θεολογικὴ σκέψη συντελεῖται σημαντικὴ στροφή. Ἡ ἑλλαδικὴ θεολογία, ἀφυπνιζόμενη σταδιακά ἀπό τὸ λίτιθρό τοῦ ἐκδυτικισμοῦ, δείχνει ὅτι θέλει νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τὴ «βαθύλωνεια αἰχμαλωσία» τῆς. Ἡ ἀκαδημαϊκὴ νοοταρχία καὶ ὁ θρησκευτικὸς εὐσεβισμός ἀμφισβητοῦνται ἔντονα ἀπό μιὰ νέα θεολογικὴ σκέψη ἡ ὁποία ἐμπνέεται καὶ ἀντλεῖ ἀπευθείας ἀπό τὸν ὄρθδοξην Παράδοσην. Στρέφεται πρός τὴν πατερικὴ θεολογία, καὶ προσπαθεῖ νά ἐπανασυνδέσει τὴ θεολογικὴ σκέψη καὶ ἐκφραστὴ μὲ τὰ γεγονός τοῦ κοινοτικοῦ καὶ εὐχαριστιακοῦ πῆθους τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ὑπαρχιακές ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Ωστόσο, ἡ στροφὴ αὐτὴ δέν ἐπῆλθε αὐτόματα κι οὔτε ἦταν ποράγωγο ἐνδοστρέφειας καὶ ἀπομόνωσης. Ἡταν ἡ ἐργάδης ὅσο καὶ ἐπώδυνη προσπάθεια αὐτοκάθαρσης τῆς νεοελληνικῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τὶς δυτικές ἐπιδράσεις καὶ παραμορφώσεις. Προέκυψε δέ μᾶλλον ἔξαιρίας ἐνὸς ἀνοικτοῦ καὶ οἰκουμενικοῦ ἐνδιαφέροντος, μιᾶς εἰλικρινοῦς διάθεσης γιά θεολογικό διάλογο μὲ τὰ ἀνανεωτικά κινήματα τῆς θεολογίας στὴ Δύση, ἀλλὰ καὶ ὡς συνάντηση τῆς νεοελληνικῆς θεολογίας μὲ τὴν οὐσιοστικὴν καὶ γόνιμην παρουσία στὴ Δύση τῶν Ρώσων θεολόγων τῆς Διασπορᾶς. Βασικὴ πτυχὴ αὐτῆς τῆς ἀνανεώσης καὶ τῆς θεολογικῆς μεταστροφῆς, πέρα ἀπό τὸ ἐνδιαφέρον γιά τὰ πατερικά κείμενα, τὸν ἀναγέννησην τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τὸν ὄρθδοξην θεολογικὴν αὐτοσυνειδοτιά, ὑπῆρξε καὶ ὁ διάλογος μὲ τὴ Δύση καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιά τὸν πολιτισμό σε κάθε ἐπίπεδο.

Τὴν προοπτικὴν αὐτὴν ἔξεφρασε μὲ ιδιαίτερο τρόπο τὸ Χριστιανικὸν Συμπόσιον ὑπό τὴ διεύθυνση καὶ ἐπιμέλεια τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου, τὸ ὅποιο ἔξεδιδετο μὲ τὸν ὑπότιτλο 'Ἐπίσια ἔκδοσις χριστιανικοῦ στοχασμοῦ καὶ τέχνης ἀπό τὸ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἐστίας (πλίνη τοῦ τελευταίου τόμου) γιά ἔχο συναπτά ἐπι ἀπό τὸ 1966 ἕως τὸ 1971. Γιά τὰ μέτρα τῆς ἐποχῆς του, πρόκειται γιά μιὰ ἐκπληκτικὴ ἐκδοτικὴ προσπάθεια τόσο σε θεματικό περιεχόμενο ὅσο καὶ σε τυποτεχνική καὶ αἰσθητική

έπιμελεια. Σέ εναν καλαίσθητο τόμο μεγάλου σκήνωτος καί σέ περίπου τριακόσιες σελίδες, μέ δίστηλα κείμενα καί ἀπέριττα βυζαντινά, ρωμανικά καί γοτθικά πρωτογράμματα καί στολίδια, ὁ Κώστας Τσιρόπουλος συγκέντρωνε σημαντικά κείμενα καί ἀνθολογοῦσε κάθε φορά μιάν ἐξαιρετικῆς ποιότητας ὅλην. Συνδέοντας τὸν ὄρθδοξον παράδοσην καί τὸ σύγχρονο θεολογικό στοχασμό μὲ τὸν τέχνην, τὴν λογοτεχνίαν καί τὴν φιλοσοφίαν μέσα ἀπὸ μιὰ διαχριστιανικήν καί οἰκουμενικήν προσπικήν, ὁ Κώστας Τσιρόπουλος μὲ τὸν ἔκδοσην τοῦ *Χριστιανικοῦ Συμποσίου* κατόρθωσε νά ἐκφράσει μέ γόνιμο καί δημιουργικό τρόπο μιάν ἀνοικτή σπὸν οἰκουμένην 'Ορθοδοξία πού διαλέγεται μέ τὸ σύγχρονο κόσμο καί πολιτισμό.

Σέ κάθε τόμο, προτάσσεται ἐπιλεγμένο μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τὸ σκέψην τῶν 'Ελλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, φανερώνοντας τὸ πλαίσιο καί τὸ ἐπίκεντρο τῆς θεολογικῆς ἀναγέννησης, ἡ οποία θά παρουσιασθεῖ στὶς σελίδες πού θά ἀκολουθήσουν. Οἱ πατέρες πού ἀνθολογοῦνται εἶναι ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὁ Γρηγόριος Νύσσης, ὁ Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, ὁ Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, ὁ Μάξιμος Ὁμολογητής, ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός, ὁ Νικόλαος Καβάσιλας, ὁ Θεόκλητος Φιλαδελφείας, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ὁ Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης. Τά πατερικά κείμενα ἀποδίδονται μέ δόκιμες μεταφράσεις σὲ μιὰ στρωτὴ δημοτικὴ γλώσσα ἀπὸ τὸν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο, τὸν Μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό, τὸν Φώτη Κόντογλου καί τὸν τότε ἀρχιμανδρίτη Χριστόδουλο Παρασκευαϊδην.

Σπὸν συνέχεια ἀρμολογοῦνται διάφορα θεολογικά καί φιλοσοφικά δοκίμια Εὐρωπαίων καί 'Ελλήνων στοχαστῶν τά ὅποια συνυφαίνονται μέ τὸν ἐλληνικὴν καί ἔντινον ποίησην καί λογοτεχνίαν. Τά δοκίμια τῶν 'Ελλήνων στοχαστῶν προσεγγίζουν συνίθιμος τὸ σκέσπο Χριστιανισμοῦ καί Πολιτισμοῦ. 'Ο Κώστας Τσιρόπουλος δημοσίευσε στὸ *Χριστιανικόν Συμπόσιον* κείμενα τοῦ Π. Κανελλόπουλου, τοῦ Ἰω. Θεοδωρακόπουλου, τοῦ Τ. Κ. Παπατσώνη, τοῦ Β. Ν. Τατάκη, τοῦ Κ. Τσάτου, τοῦ I. M. Παναγιωτόπουλου, τοῦ "Α. Τερζάκη, τοῦ Μ. Στασινόπουλου, τοῦ "Α. Βακαλόπουλου, τοῦ X. Μαλεβίτη, κ.ἄ. Κορυφαῖα ὀνόματα τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς διανόησης, κυρίως ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ καί ὑπαρξισμοῦ, καταλαμβάνοντας σημαντικὴν θέσην στὶς σελίδες τοῦ *Χριστιανικοῦ Συμποσίου* ὥσπες τῶν T. S. Ἐλιοτ, N. Μπερδιάγεφ, Σ. Βέιλ, M. Ντέ Ούναμοῦνο, Nt. Ρόπη, M. Ἐκαρτ, P. Κλωντέλ, Ἰμπόρ, Φ. Μωριάκ, Σ. Κίργκεγκάαρντ, Z. Μαριταίν, B. Πασκάλ, Σ. Πεγκύ, Λόρκα, Νιάν, Ἀχμάτοβα, Γκ. Μαρσέλ, K. Γιούγκ, "Α. Τόύνμπη, T. Μούρ, T. ντέ Σαρντέν, Γ. Μπαΐμη, Π. Τίλλιχ, Z. Ντανιελού, Δέ λά Μόρα, Οὐγκατέσκου, Γκ. Τιμόν, Π. A. Σιμόν, K. Γιάσπερς, B. Γαΐγκερ, Μπαλμέζ, Tz. Παπίνη, Λ. Γιουτάγκ, Π. E. Ρουά, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ κ.ἄ. Οἱ μεταφράσεις τῶν κειμένων αὐτῶν ἀπό δόκιμους μεταφραστές καί λογοτέχνες δείκνουν τὸν ἀκαταπόνητη ἔγνοιαν καί τὸ ἀστείρευτο μεράκι τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου γιά ποιότητα σὲ κάθε προσπάθεια ἀπόδοσης σπὸν ἐλληνικὴ γλώσσα ἐνός ένενού ἔργου. Καθώς ἐπισημάνει ὁ Ἰδιος, «σπὸνία ἔνας ξένος, γεννημένος σ' ἄλλο χῶρο, ἀναθρεμένος μέ διαφορετικές

παραδόσεις, συγκροτημένος και φωτισμένος έσωτερικά από μιά γλώσσα που τί νιώθει νά φύεται από τή σάρκα τοῦ πνεύματός του, ἀποχτᾶ τό δικαίωμα ν' ἀνοίξει τά ἔρμάρια μιᾶς λογοτεχνίας ἄλλης γλώσσας και νά παρουσιάσει ύπευθυνα τό περιεχόμενό τους». Τούτο συμβαίνει, ὡστόσο, μέ περισσή μαστοριά και τέχνη, ὅταν δόκιμοι "Ἐλληνες ποιητές και λογοτέχνες, μεταφράζουν ξένη ποίηση και λογοτεχνία από ἔργα τῶν Σ. Πεγκύ, Φ. Γκ. Λόρκα, Ντάν, Ἀχμάτοβα, Π. Ἐμμανουέλ, Χόπκινς, Ἰμπαρπούρου, Μαρτώ, Τ. Σ. Ἐλιοτ, Π. Λεβί, Ρ. Μάριο, Γκ. Μιστράλ, Ν. Ντεβά, Β. Γκεοργκίου, Λάγκεργεφ, Ζ. Μπερνανός, Λ. Τολστοΐ, Ἀ. Τσέχωφ, Μ. Νοέλ, Μπίτσκροφτ, Ε. Σβέντερβοργκ κ.ἄ.

"Ο Κώστας Τσιρόπουλος διέβλεψε ἀκόμη τή δυναμική τῆς σκέψης τῶν Ρώσων θεολόγων τῆς Διασπορᾶς, τίνι ἐμβέλεια και τή σημασία τῆς γιά τή νεοελληνική θεολογία. Γιά τό λόγο αὐτό, φιλοξένησε κείμενα τῶν Βλ. Λόσκυ, Ν. Μπερδιάγεφ, Ὁ. Κλεμάν, Π. Εύδοκίμωφ, Γ. Φλωρόφσκυ, Β. Σολοβιέφ, Λ. Σεστώβ. Πλαϊ στά κείμενα αὐτά δ Τσιρόπουλος δημοσίευσε δοκίμια Ἐλλήνων θεολόγων και στοχαστῶν, ὅπως τῶν Μπτρ. Κορινθίας Παντελείμονος Καρανικόλα, Κ. Κακούρη, Ἰω. Ζηπιούλα, Χρ. Γιανναρά, Ἀ. Ἀλιβιζάτου, Φ. Σέρραρντ, Φ. Κόντογλου, Σ. Ἀγουρίδη, Ν. Νησιώτη, Β. Λαούρδα κ.ἄ. Τά δοκίμια αὐτά σηματοδοτούσαν πῦνη τή μεγάλη στροφή πού πραγματοποιούνταν στή νεοελληνική θεολογική σκέψη.

"Η ἀνάδειξη τοῦ καλλιτεχνικοῦ και πολιτιστικοῦ πλούτου τῆς ὁρθόδοξης Παράδοσης ὑπῆρξε ἀκόμη ἔνα πεδίο ἐνασχόλησης τοῦ Χριστιανικοῦ Συμποσίου, τό δόπιο ὑπηρέτησαν τά δοκίμια γιά τίνι εἰκαστική, ὑμνολογική και μουσική ἔκφραση τῆς Ὁρθοδοξίας τῶν Π. Μιχελῆ, Β. Λαούρδα, Ν. Ζία, Γ. Στάθη και Π. Β. Πάσχου.

Δίπλα στίν ξένη ποίηση και λογοτεχνία, πού ἐμπνέεται ἀπό τή χριστιανική πίστη, ὁ Κώστας Τσιρόπουλος δημοσίευσε ποίηση τῆς Ζ. Καρέλλη, τοῦ Ν. Καρούζου, τοῦ Β. Μουστάκη, τῆς Ὁ. Βότση, τῆς Λ. Παππᾶ, τοῦ Ν. Καμβύση, τοῦ Ν. Ἀρβανίτη, τοῦ Ἀ. Καραντώνη, τοῦ Γ. Θέμελη, τοῦ Τ. Παπατσώνη, τοῦ Μ. Στασινόπουλου, τοῦ Μ. Μουντέ, τοῦ Δ. Σταθόπουλου, τῆς Ἰω. Τσάτσου, τοῦ Ἐλ. Μάινα κ.ἄ. ἀλλά και περά κείμενα τῶν Ν. Γ. Πεντζίκη, Μ. Μουντέ, Κ. Χιωτέλλη, Γ. Δ. Χουρμουζιάδη, Π. Πάσχου, Σ. Χονδρόπουλου, Δ. Π. Παπαδίσα, Ἰ. Ἰατρίδη, Χρ. Γιανναρά και Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου.

Οἱ τρεῖς τελευταῖοι τόμοι, παράλληλα μέ τή σταθερή φιλοξενία ἐλληνικῶν κείμενων, παρουσιάζουν πλέον συστηματικά τό στοχασμό και τή λογοτεχνία, μέ ἐπίκεντρο τίνι ἔκφραση τοῦ χριστιανικοῦ βιώματος στὸν εἰκοστό αἰώνα, τριῶν μεγάλων εύρωπαικῶν λαῶν και παραδόσεων. Πρόκειται γιά τά συνθετικά ἀφιερώματα στίν Ἰσπανία, στή Γαλλία και στίν Ἀγγλία. Καθώς σημειώνει ὁ Κώστας Τσιρόπουλος, σταθερό κριτήριο στίν ἀνθολόγηση κειμένων ὑψηλῆς αἰσθητικῆς ποιότητας ἵταν ἡ αὐθεντική ἔκφραση τῆς φυσιογνωμίας τῆς χριστιανικῆς λογοτεχνίας στίς κάρες αὐτές.

Μέ πρωτό ἀφιέρωμα στίν Ἰσπανία, ὁ Κώστας Τσιρόπουλος ἐπισημαίνει πώς ζεκινᾶ ἀπό τή κάρα αὐτή λόγω τῆς προσωπικά δοκιμασμένης βεβαιότητας πώς

κανένας λαός δέν βρίσκεται ώς ψυχοσύνθεση τόσο κοντά στόν έλληνικό σσο ό ισπανικός. Όλόκληρο τό άφιέρωμα φέρει πή σφραγίδα τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου όχι μόνο σπίν εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς τῶν προσώπων καί τῶν κειμένων, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς μετάφραστής τους. Γνωρίζοντας προσωπικά τούς σπουδαιότερους συγγραφεῖς, ό ισπανιστής Τσιρόπουλος ἐπιμελίθηκε ἕνα ἔξαιρετικό άφιέρωμα στό χριστιανικό ἀνθρωπισμό τῆς Ἰσπανίας καταθέτοντας καί ό ἴδιος ἕνα δοκίμιο γιά τίς βυζαντινές ρίζες στό Δομινικο Θεοτοκόπουλο.

Στό άφιέρωμα σπί Γαλλία, ἀνθολογούνται σημαντικά ὄνδρα τοῦ χριστιανικοῦ ὑπαρχισμοῦ, τῆς λογοτεχνίας καί τῆς θεολογικῆς σκέψης σέ διάλογο μέ τά πνευματικά ρεύματα τῆς ἐποχῆς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ὅπως τῶν Σ. Πεγκύ, Μ. Μπλοντέλ, Π. Κλωντέλ, Τ. ντέ Σαρντέν, Ζ. Μαριτάν, Φ. Μωριάκ, Ζ. Μπερνανός, Γκ. Μαρσέλ, Α. ντέ Λυμπάκ, Ντ. Ρόπη, "Υβ Κονγκάρ, Ζ. Ντανιελού, Ε. Μουνιέ, Π. Ἐμμανουέλ, Σ. Βέιλ κ.ἄ.

Ἡ σειρά τοῦ Χριστιανικοῦ Συμποσίου κλείνει μέ τό άφιέρωμα σπίν 'Αγγλία, ὅπου ἀνθολογεῖται ἓ συμβολή τῆς Βρετανίας σπί σύγχρονη χριστιανική σκέψη μέσα ἀπό τή λογοτεχνική ἀλλά καί τή θεολογική τῆς παραγωγή. Δημοσιεύονται κείμενα τῶν Τ. Σ. Ἐλιοτ, Γκ. Τασέστερον, Σ. σ. Λιούνι, Τζ. Μακκουάρη, "Ωστιν Φάρρερ, Γκράχαμ Γκρίν, Τζ. Ρ. Γ. Στόττ, Χ. Α. Γουλιάμς, Ντ. Λ. Ἐντγουωρντς κ.ἄ. Τό άφιέρωμα κλείνει μέ ἕνα θεολογικό δοκίμιο τοῦ τότε ἀρχιμανδρίτη καί καθηγητῆ στό πανεπιστήμιο τῆς Ὁξφόρδης Κάλλιστου Γουέαρ γιά τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου στόν ἄγιο Συμεών τὸν Νέο Θεολόγο.

Καί στούς ἔξι τόμους του τό Χριστιανικό Συμπόσιον διατήρησε σταθερές ὄρισμένες σπίλες του, ὅπου καταγράφονταν συστηματικά καί σέ ἐπίσια βάσο τά ἐκκλησιαστικά γεγονότα ἀνά τόν κόσμο, τά ἐλληνικά θεατρικά δρώμενα, ἓ κίνηση τῶν καλῶν τεχνῶν, τῶν γραμμάτων, τοῦ κινηματογράφου καί τέλος, ἓ ἐπιλεγμένη παρουσίαση τῆς ἀκαδημαϊκῆς καί εὐρύτερης θεολογικῆς βιβλιογραφίας ἀπό τίν 'Αγγλία, τίς Η.Π.Α., τή Γαλλία, τή Γερμανία, τίν 'Ισπανία καί τίν 'Ιταλία.

Ἡ σπίλη μέ τόν τίτλο Ἐκκλησιαστικά Χρονικά, γραμμένη ἀπό τόν Κωνσταντίνο Νιάρχο, χωρίς νά είναι ἀπλῶς ἕνα ἐκκλησιαστικό χρονολόγιο, καταγράφει γεγονότα ἀπό τή ζωή καί τό ἔργο τῶν ἀνά τίν οίκουμένη χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν μέ ἰδιάιτερη ἀναφορά σπίν 'Ορθοδοξία. ᩥ προβολή κυρίως τῆς διαχριστιανικῆς καί οίκουμενικῆς παρουσίας τῶν κατά τόπους 'Ορθοδόξων Ἐκκλησιῶν, στό Χριστιανικό Συμπόσιον ἔδεικνε σταθερά τίν ἀνάγκη διαλόγου καί ἀλληλογνωρίμιας τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.

Τά σχόλια γιά τίν ἐπίσια θεατρική παραγωγή ἀπό τόν Πέτρο Γλέζο ἀποτελοῦν ὑπόδειγμα ἀκόμη καί σήμερα γιά τίν θεατρική κριτική καί ἀναπαριστοῦν τίν ἐκπληκτική ἀνθηση τοῦ ἐλληνικοῦ θεάτρου σπί δεκαετία τοῦ '60. ᩥ σπίλη γιά τίς καλές τέχνες γραμμένη ἀπό τόν Νίκο Ζία ίχνογραφεῖ καί σχολιάζει κριτικά τά καλλιτεχνικά γεγονότα, ἐπίσης σέ ἐπίσια βάση. Οι σπίλες γιά τά ἐλληνικά γράμματα καί γιά τόν κινηματογράφο ὑπογράφονται ἀπό τόν ἴδιο τόν Κώστα Τσιρόπουλο.

Ο Τσιρόπουλος, έπικριτικός γιά την έπιδραση τοῦ εύρωπαικοῦ μπδευισμοῦ στὸν ἑλληνικὴν λογοτεχνίαν, ἐποπτεύει ἐνδεικτικά τίς κορυφογραμμές τῆς ἑλληνικῆς ἑκδοτικῆς παραγωγῆς. Πιὸ ἀνοικτός καὶ διαλεκτικός στίς μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, προσεγγίζει ὑπαρξιακά καὶ κριτικά σπουδαῖα ἔργα πού ἄφοσαν ἐποχήν καὶ ἔξεφρασαν, κατὰ κάποιο τρόπο, ἔναν λόγο πνευματικό. Οἱ ταινίες τοῦ Μπέργκου, τοῦ Μπουνιούσελ, τοῦ Γκοντάρ, τοῦ Κλώντ Λελούς, τοῦ Τρυφφά, τοῦ Π. Γλυκοφρύδη, τοῦ Φελίνι, τοῦ Τζεφιρέλι κ.ἄ. σχολιάζονται μὲν διεισδυτικόπτα καὶ ὑπαρξιακό διάθεσην, ἐνῷ ἀρντικά σχολιάζεται ἡ πλούσια ἑλληνικὴ παραγωγή, πού ὑπῆρξε, ὅμως, ὑποταγμένη, κατά τὸν Τσιρόπουλο, στὸ φτυνό ρομαντισμό καὶ στὸν ξένον ἀπομίμησην.

Τέλος, ἡ στίλη γιά τὰ Χριστιανικά βιβλία παρουσιάζει μέν εὐσύνοπτο τρόπο ἐπιλογές θεολογικῶν μελετημάτων ἀπό ὅλοκληρο τὸ φάσμα τῶν χριστιανικῶν παραδόσεων τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν, κυρίως, χωρῶν. Μέ τὸν τρόπο αὐτό, ὁ ἀναγνῶστης ἐντυμερώνεται γιά τὴν κίνηση τοῦ χριστιανικοῦ βιβλίου στὸν ἀγγλικήν, τὴν γαλλικήν, τὴν γερμανική, τὴν ισπανική καὶ τὴν ιταλική γλώσσα.

Ἡ ἐμπνευσμένη ἔκδοση τοῦ Χριστιανικοῦ Συμποσίου ἀποτέλεσε σημαντικὴ πρωτοπορία γιά τὴν ἐποχήν του. Ὁ Κώστας Τσιρόπουλος ἐμπνέοσθηκε ἀπό τὰ μεγάλα οἰκουμενικά συνέδρια γιά τὴν νεότητα τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν πού ἔλαβαν χώρα μεταξύ τοῦ 1950 καὶ τοῦ 1960. Ἐπρόκειτο, ὅντως, γιὰ μία ἐποχή στὸν ὄποια κυριαρχοῦσαν σημαντικά ὄνδρατα τῆς χριστιανικῆς διανόσης. Αὐτό τὸ ἀνοιγμα καὶ τὸν οἰκουμενικὴν εὐρύπτα τῆς χριστιανικῆς διανόσης προσπάθησε ὁ Τσιρόπουλος νά οἰκοδομήσει στὸν 'Ελλάδα στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '60. Ἡ συμβολὴ του ὑπῆρξε καίρια, κυρίως, γιά τὴν σύνδεση τοῦ θεολογικοῦ λόγου μέτρι λογοτεχνία καὶ γενικότερα μέτρι διάσταση τοῦ πολιτισμοῦ. Προσλαμβάνοντας τὴν θεολογικὴν ἀνανέωση τοῦ '60, τὸ Χριστιανικό Συμπόσιον καλλιέργησε συστηματικά τὸ διάλογο τῆς 'Ορθοδοξίας μέτρι νεοελληνική καὶ τὸν εὐρωπαϊκή διανόση. Ἐξάλλου, οἱ μεταφράσεις τῶν ξένων δοκιμίων, τῆς ποίησης καὶ τῆς λογοτεχνίας ὑπῆρχαν γιά τὰ μέτρα τῆς ἐποχῆς ἔνα σημαντικὸν πνευματικό γεγονός. Καὶ μόνον ἡ ξεκάθαρη χρήση τῆς δημοτικῆς γλώσσας σὲ μιὰ δύσκολη ιδεολογικά καὶ πολιτικά ἐποχή, θά ἀρκοῦσε γιά νά διαπιστώσει κανεῖς τὴν καίρια καὶ ἀποφασιστικὴν συμβολὴν τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου στὰ θεολογικά πράγματα τῆς δεκαετίας τοῦ '60. Θεωροῦμε, πάντως, ὅτι ἡ σημαντικότερη συμβολὴ του ὑπῆρξε ὁ διαχριστιανικός καὶ διευρωπαϊκός διάλογος τῆς νεοελληνικῆς θεολογικῆς σκέψης, τὸ διευρυμένο ἀνοιγμά τῆς στὸν οἰκουμένην καὶ στὸ σύγχρονο πολιτισμό.

Σταῦρος Γιαγκάζογλου