

‘Ο Ἀνθρωπισμὸς τῆς Ἐρήμου Ἡ πνευματικὴ διάκριση κατὰ τὴν ἀσκητικὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ

«Φῶς γιὰ ὅλα τὰ σωματικὰ μέλη εἶναι οἱ αἰσθητοὶ ὄφθαλμοι.
Καὶ νοερὸς φῶς γιὰ τὶς θεῖες ἀρετὲς εἶναι ἡ διάκρισις»
«Μέ τοὺς δύο αἰσθητοὺς ὄφθαλμούς φωτίζεται τὸ σῶμα, καὶ
μὲ τὴν αἰσθητὴν καὶ νοερὰ διάκριση λαμπρύνονται οἱ ὄφθαλμοι
τῆς καρδιᾶς»

‘Ἄγιου Ιωάννου τοῦ Σιναϊτοῦ, Κλῆμαξ, Περὶ διακρίσεως

1. Ἡ διάκριση στὴν Καινὴ Διαθήκη

Στὴν ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ, ἡ «διάκριση τῶν πνευμάτων» θεωροῦνταν ἔνα ἀπὸ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, τὸ ὅποιο ἦταν στενὰ συνδεδεμένο μὲ τὴν προφητεία. «Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα... Διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοτε... ἄλλω δὲ προφητεία, ἄλλω δὲ διακρίσεις πνευμάτων...» (Α΄ Κορ. 12,4-10). Ὄπως ὅλα τὰ χαρίσματα, ἡ προφητεία καὶ ἡ διάκριση τῶν πνευμάτων δὲν ἀποτελοῦσσαν ἐκδηλώσεις ἢ ἵκανότητες δρισμένων ἀτόμων, ἀλλὰ χαρισματικὲς ἐκφράσεις καὶ λειτουργήματα ποὺ εἶχαν σκοπὸ τὴν οἰκοδομὴ τῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητας. Ἡ προφητεία δὲν ἐκλαμβανόταν ὡς ἀποκάλυψη μελλοντικῶν πραγμάτων ἢ ὑπερφυσικῶν ἀληθειῶν, ἀλλὰ ὡς σημεῖο τῆς χάρος καὶ τῆς ἐνέργειας τοῦ Πνεύματος. Ὡς ἀποκάλυψη τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, τὸ χάρισμα τῆς προφητείας ἀπέβλεπε στὴν οἰκοδομή, κοινωνία καὶ ἐνότητα τῆς λατρευτικῆς σύναξης¹.

1. Βλ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ιω., *Ἡ Ἐκκλησία τῶν προφητῶν, Τὸ προφητικὸν χάρισμα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν δύο πρώτων αἰώνων*, ἔκδ. Ιστορικὲς Ἐκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος, Ἀθῆναι 1979, σσ. 159-164. Γαλίτη Γ., «Διάκρισις πνευμάτων», *Θρησκευτικὴ καὶ Ηθικὴ Εγκυλοπαίδεια* 4/1167-68.

Τὸ προφητικὸ χάρισμα «ἀνακρίνει», «ἐλέγχει» καὶ φανερώνει «τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας», ἀποκαλύπτοντας καὶ διερμηνεύοντας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὶς συγκεκριμένες ἴστορικὲς συνθῆκες τοῦ ἀνθρώπου. Πρόκειται γιὰ μία καὶ ἔξοχὴν ἐσχατολογικὴ ἔκφραση τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ὁ ἔχων «νοῦν Χριστοῦ» προφήτης, ἐπιτελεῖ τὸ ἔργο τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, διακρίνοντας καὶ φωτίζοντας τὴν ἐσωτερικὴν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Ὡστόσο, ἡ προφητικὴ ἔκφραση, μολονότι ἦταν κορυφαία λειτουργία τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, δὲν ἀποτελοῦσε ἐκδήλωση ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν εὐχαριστιακὴν σύναξην. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀνέκρινε τὴν γνησιότητα καὶ αὐθεντικότητα τοῦ προφητικοῦ χαρίσματος μὲ ἄλλα χαρίσματα, ὥσπες ἦταν ἡ «διάκριση». «Προφῆται δὲ δύο ἡ τρεῖς λαλεῖτωσαν καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν» (A' Κορ. 14,29). Τοῦτο σημαίνει ὅτι κάθε προφητεία δὲν δρᾶ ἀνεξέλεγκτα καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. «Πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται» (A' Κορ. 14,32). Τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως τῶν πνευμάτων, ὡς ἄλλη διάσταση τοῦ προφητικοῦ χαρίσματος, ἔλεγχε τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ταυτότητα τῆς προφητείας μὲ τὴν συμμαρτυρία τῶν ἄλλων προφητῶν καὶ ὀλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς δυνατότητα, ἡ προφητεία καὶ ἡ διάκριση τῶν πνευμάτων ἀφοροῦσε, συνεπῶς, ὀλόκληρη τὴν κοινότητα καὶ ὅχι ἕναν περιορισμένο κύκλο χαρισμάτουχων. Ἡ ἐκ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος προέλευση τῆς προφητείας, ἡ ὄμοιογία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς ἀληθῶς ἐνανθρωπήσαντος, ὡς «ἐν σαρκὶ ἐληλυθότος» (A' Ἰω. 4,1), ἀλλὰ καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ὡφέλειας καὶ οἰκοδομῆς τῆς Ἐκκλησίας, «ἴνα πάντες μανθάνωσι καὶ πάντες παρακαλῶνται» (A' Κορ. 14,31), ἀποτελοῦσαν δοκιμασμένα θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ κριτήρια, μὲ τὰ ὅποια ἡ εὐχαριστιακὴ κοινότητα διέκρινε καὶ διαγίγνωσκε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν διαιρετικὴν δράσην τῶν ψευδοπροφητῶν².

Μιὰ ἄλλη βιβλικὴ προσέγγιση τῆς πνευματικῆς διάκρισης, ὡς ἐσωτερικῆς κατάστασης τοῦ ἀνθρώπου, ἀναφέρεται στόν «ὅφθαλμό» ὡς λύχνο τοῦ σώμα-

2. A' Ἰω. 4,1: «Ἄγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἔξεληνθασιν εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Πάντα πνεῦμα δὲ ὄμοιογει τὸν Ἰησοῦν ἐν τῷ σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶν πνεῦμα δὲ μὴ ὄμοιογει τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκέτι ἐστιν. Καὶ τοῦτο ἐστιν τὸ τοῦ ὀντοτοῦ, δὲ ἀκηρόστε ὅτι ἔχοτε, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἡδη». A' Θεο. 5,21-22: «Πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ δὲ καλὸν κατέχετε, ἀπὸ παντὸς εὔδους πονηροῦ ἀπέχεσθε». Ἐβρ. 5,14: «Τέλειών δὲ ἐστὶν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἔχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ». Ρωμ. 16,19: «Θέλω δὲ ὑμᾶς σοφούς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν».

τος. Είναι προφανής στὴν ἐπὶ τοῦ Ὁρους Ὄμιλία (*Ματθ. 6,22-24*) ἡ σχέση τῆς διάκρισης πρὸς τὸν «ὁφθαλμό». Στὴν βιβλικὴ ἀντίληψη ὀλόκληρο τὸ σῶμα καὶ στὴν ἀσκητικὴ παράδοση κατόπιν ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοῦς, δηλαδὴ, ὀλόκληρη ἡ ὑπαρξὴ τοῦ ἀνθρώπου, γίνεται «ὅλη ὁφθαλμός», δηλαδὴ εἰκόνα καὶ ἀντανάκλαση τῆς πνευματικῆς ταυτότητας τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς. Ὁ ὁφθαλμὸς ἐπειδὴ ὑπὸδέχεται καὶ ἀντανακλᾶ τὸ φῶς, γίνεται, κατὰ κάποιο τρόπο, τὸ γνωστικὸ καὶ διακριτικὸ ὅργανο τοῦ ἀνθρώπου. Ἐὰν ὁ ὁφθαλμός, δηλαδὴ, ἡ δυνατότητα τῆς πνευματικῆς διάκρισης, εἶναι ἀπλὸς καὶ καθαρός, τὸ σῶμα εἶναι φωτεινό. Ἀντίθετα, ἡ ἔλλειψη καθαρότητας στὸν ὁφθαλμό, ὁ σκοτισμὸς τῆς διάκρισης, συνεπιφέρει σκότος σὲ ὀλόκληρο τὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου³.

Μὲ ἄξονα τὴν ἐσχατολογικὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ ἔντονο τὸ προφητικὸ στοιχεῖο, ὁ ἀναχωρητικὸς βίος τοῦ μοναχισμοῦ παρέλαβε τὸ πρωτοχριστιανικὸ αὐτὸ χάρισμα τῆς πνευματικῆς διάκρισης καὶ τὸ ἔθεσε στὸ κέντρο τοῦ ἔμπονου ἀσκητικοῦ του ἀγῶνα.

2. Ἡ ἐμπειρία τῆς διάκρισης στὴν ἀρχαία ἀσκητικὴν παράδοση

Ἡδη ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τοῦ ἀσκητικοῦ βίου στὴν ἔρημο, οἱ νέοι μοναχοὶ συνήθιζαν νὰ ἐκθέτουν στὸν πνευματικὸ τους πατέρα τοὺς ποικίλους λογισμοὺς τῆς ἥμερας. Οἱ πανταχοῦ παρόντες δαίμονες στὴν νηπικὴν καὶ ἀσκητικὴν γραμματεία εἶναι ἡ προσωποποίηση τῶν παθῶν καὶ τῶν κακῶν λογισμῶν. «὾οποιος θέλει νὰ ἀπομακρύνει δαίμονες, πρῶτα νὰ ὑποδουλώνει τὰ πάθη. ὜ποιο πάθος του κατανικήσει, ἀπομακρύνει καὶ τὸν δαίμονά του»⁴. Ἡ ἀξία μὲ τὴν ὁποία

3. *Ματθ. 6,22-24: 22* «Ο λύχνος τοῦ σώματος ἐστιν ὁ ὁφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὁφθαλμός σου ἀπλοῦς ἦ, ὅλον τὸ σῶμα σου φωτεινὸν ἔσται·»²³ ἐὰν δὲ ὁ ὁφθαλμός σου πονηρὸς ἦ, ὅλον τὸ σῶμα σου σκοτεινὸν ἔσται· εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστι, τὸ σκότος πόσον; ²⁴ Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γάρ τὸν ἓνα μισήσει καὶ τὸν ἔτερον ἀγαπήσει, ἢ ἐνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἔτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾶς». *Λουκ. 11, 34-36*: «²⁴ ὁ λύχνος τοῦ σώματος ἐστιν ὁ ὁφθαλμός· ὅταν οὖν ὁ ὁφθαλμός σου ἀπλοῦς ἦ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἐστιν· ἐπάν δὲ πονηρὸς ἦ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν·»²⁵ σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν· ²⁶ εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τί μέρος σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε». Πρβλ. *Λουκ. 11, 34-36*.

4. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββα Πιτυρίωνος], Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 1, ἔκδ. Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 622.

κόβονται τὰ πάθη εῖναι ἡ διάκριση⁵. Ἡ σιωπὴ γιὰ παράδειγμα εἶναι ἔνα εῖδος ἰδιότυπης ξενιτείας. Κλίνει τὴν θύρα τῆς γλώσσας⁶ καὶ ἐμποδίζει νὰ πληγώσουμε τὸν συνάνθρωπο μας. Ὁ λόγος ἐπιβάλλεται, ὅταν ἀποβλέπει στὴν διακριτικὴ στήριξη τοῦ ἀδελφοῦ, δίχως, ὥστόσο, νὰ τὸν ἔξουθενώνει. Σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ ἐκθέτει τὰ σφάλματα τοῦ ἄλλου, γιατὶ αὐτὸς ἀποτελεῖ κατάκριση καὶ καταλαλιὰ πρὸς τὸν πλησίον, πρᾶγμα τὸ ὄποιο, κατὰ τὸν ἀββᾶ "Ωρ, συνιστᾶ θάνατο τῆς ψυχῆς⁷. Γ' αὐτὸν, ἀκριβῶς, τὸν λόγο οἱ πατέρες τῆς ἐρήμου συνιστοῦν νὰ μὴν γινόμαστε αὐτηροὶ δικαστὲς ἐκείνων πού μᾶς φαίνονται κάπως ὀκνηροὶ στὴν πράξη, ὅταν ἀκριβῶς ἀναπληρώνουν τὴν ἔλλειψή τους αὐτὴ μὲ ώφελιμη διδασκαλία. Ἄλλωστε, κατὰ τὴν ποικιλία τῶν χαρισμάτων, «σὲ μερικοὺς ὁ λόγος ὑπερτερεῖ τοῦ ἔργου» καὶ «ἀσφαλῶς δὲν τὰ κατέχουμε ὅλοι ἐξ ἴσου ὅλα»⁸.

'Ο μοναχὸς δὲν εἶναι μονάχος. 'Ο ἄλλος ἄνθρωπος ἀποτελεῖ σταθερὸ ἄξονα τῆς μοναστικῆς ζωῆς. 'Ο μοναχὸς εἶναι ὁ κατ' ἐξοχὴν κοινωνικὸς ἄνθρωπος καὶ ἡ σχέση καὶ ἡ κοινωνία του πρὸς τὸν συνάνθρωπο ὡς ἀσκηση καὶ οἰκονομία τῆς ἀγάπης περονᾶ ἀπὸ τὴν διάκριση. 'Ο ἀσκητικὸς ἀγῶνας τοῦ μοναχοῦ συντελεῖται στὸ μεταίχμιο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Κατὰ τὸν Μέγα Άντρωνιο, «ἐκ τοῦ πλησίον ἐστὶν ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος. Ἐὰν γὰρ κερδίσωμεν τὸν ἀδελφόν, τὸν Θεὸν κερδαίνομεν. Ἐὰν δὲ σκανδαλίσωμεν τὸν ἀδελφόν, εἰς Χριστὸν ἀμαρτάνομεν»⁹. Η τήρηση καθαρῆς συνειδήσης ἀπέναντι στὸν πλησίον ὅχι μόνον «ἔργῳ, λόγῳ, σχήματι, βλέμματι»¹⁰, ἀλλὰ καὶ στοὺς συχνὰ ἀδιάγνωστους λογισμοὺς τῆς καρδιᾶς εἶναι προϋπόθεση τῆς μοναστικῆς ἀσκησης.

Σκοπὸς τῆς ἀσκησης δὲν εἶναι νὰ σκληρύνουμε, εἶναι νὰ μαλακώσουμε. Οἱ πατέρες τῆς ἐρήμου ἥσαν συχνὰ σκληροὶ μὲ τὸν ἑαυτό τους, ἔδειχναν, ὅμως, ἐξαιρετικὴ ἐπιείκεια καὶ λεπτότητα στοὺς ἄλλους. "Οταν ὁ ἀββᾶς Μωυσῆς αλή-

5. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββᾶ Ποιμένος 52], σ. 546.

6. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββᾶ Πιστοῦ καὶ Ἀββᾶ Ποιμένος 58], σ. 620 καὶ 550.

7. ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ, Περὶ θείου φόβου 14-17, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 12, ἔκδ. Π. Χρήστου, Θεοσαλονίκη 1981, σ. 346-350. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββᾶ "Ωρ 15"], σ. 756.

8. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κλίμαξ [Περὶ διακρίσεως Β΄, 40], σ. 345.

9. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββᾶ Πιτυρίωνος], Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 1, ἔκδ. Π. Χρήστου, Θεοσαλονίκη 1978, σ. 622.

10. ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ, Περὶ συνειδήσεως 7, Φιλοκαλία 12, Προβλ. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββᾶ Παμβᾶ 11], σ. 617.

θηκε στὴν Σκήτη ὡς κριτής γιὰ ἔνα μοναχὸ ποὺ ἀμάρτησε, φορτώθηκε στὴν πλάτη του ἔνα καλάθι μὲ ἄμμο, ἐξηγώντας ὅτι, μιολονότι οἱ ἀμαρτίες του πέφτουν πίσω του δίχως νὰ τὶς βλέπει, ὅπως ἡ ἄμμος, ἐντούτοις, αὐτὸς ἔρχεται νὰ κρίνει ἔνα ἀμαρτήματα¹¹. Τέτοια ἦταν ἡ τρυφερότητα τοῦ ἀββᾶ Ποιμένα, ὁ ὅποιος ὑμνεῖται ὡς λύχνος διακρίσεως σὲ ἔνα τροπάριο τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε στὸ ἐρώτημα, ἀν πρέπει νὰ ἐλέγχουν ἀδελφὸ ποὺ ἀμαρτάνει, ἀπάντησε ὅτι αὐτὸς θὰ τὸν προσπεροῦσε καὶ θὰ ἔκανε σὰν νὰ μὴν τὸν εἶδε. Ὁχι μόνο δὲν θὰ ἔσπνοῦσε ἔναν ἀδελφὸ ποὺ ἀποκοιμήθηκε στὴν ἀγρυπνία, ἀλλὰ θὰ ἔβαζε καὶ τὰ γόνατά του προσκεφάλι γιὰ νὰ τὸν ἀναπαύσει¹². Ὁ μοναχὸς ποὺ συμβιώνει μὲ τοὺς ἄλλους ὄφειλει νὰ μὴν εἶναι τετράγωνος ἀλλὰ στρογγυλός, ὅπως ὁ κύκλος, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κυλᾶ καὶ νὰ δεξιώνεται ἀγαπητικὰ τοὺς πάντες¹³. Στὸν ἀνθρωπισμὸ τῆς ἐρήμου, ὅταν ἡ ἀσκηση προξενεῖ λύπη στοὺς ἄλλους ἀναιρεῖ τὸν ἑαυτό της. Καὶ ὅταν γίνεται αὐτοσκοπός, χτίζει γύρω ἀπὸ τὸν ἀσκητὴ ἀδιαπέραστα τείχη, θωρακίζει ἀντὶ νὰ ἀνοίγει τὸν ἀνθρωπο.

Ο ἀσκητικὸς ἀγώνας εἶναι δίκοπο μαχαίρι. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀσκηση ὅσο μεγάλη κι ἀν εἶναι, ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεό, ὅταν γίνεται χωρὶς διάκριση¹⁴. Καθὼς εὔστοχα σημειώνει ὁ Εὐάγριος, τὸ χειρότερο λάθος θὰ ἦταν νὰ κάνει κανεὶς πάθος τὴν πάλη κατὰ τοῦ πάθους¹⁵. Ὁ ἄγιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος διηγεῖται ὅτι κάποτε σὲ μιὰ σύναξη γερόντων στὴν Θηβαΐδα ἐτέθη τὸ ξήτημα τῆς μειζωνος ἀρετῆς. Καὶ ἀφοῦ ἄλλοι ἀββάδες προσδιόρισαν ὡς τέτοια τὴν νηστεία, τὴν ἀγρυπνία, τὴν ἀκτημοσύνη καὶ διάφορες ἄλλες ἀρετές, ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἔλαβε τὸν λόγο καὶ εἶπε ὅτι πολλοὶ μοναχοί, ἐνῷ εἶχαν τὶς ἀρετές αὐτές, ἐξέπεσαν ἀπὸ τὴν εὐθεῖα ὁδό, γιατὶ ἀκριβῶς δὲν διέθεταν τὸ χάρισμα τῆς διάκρισης. Αὕτῃ εἶναι ἡ βασιλικὴ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἀνθρωπο πέρα ἀπὸ τὴν ὑπερβολὴ τῆς ἀμετρίας στὴν διάκριση τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, στὴν συγκατάθεση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. «Καὶ γὰρ ὁφθαλμός τις τῆς ψυχῆς καὶ λύχνος, ἡ διάκρισις ὑπάρχει, κατ' ἐκείνην τὴν εὐαγγελικὴν φωνὴν τὴν λέγουσαν ὅ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὁφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὁφθαλμός σου ἀπλοῦς γένηται, ὅλον τὸ σωμάτιον φωτεινὸν ἐσται· εἰ δὲ ὁ ὁφθαλμός σου σκο-

11. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Αββᾶ Μωϋσέως 2], σ. 446-448.

12. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Αββᾶ Ποιμένος 113 καὶ 92], σ. 578, 566.

13. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Αββᾶ Ματών 13], σ. 468.

14. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Αββᾶ Ἀντωνίου 8], σ. 46.

15. Βλ. ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ Π., *Ἡ Πάλη μὲ τὸν Θεόν*, σ. 222.

τεινός γένηται, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται». Ή διάκριση εἶναι ἡ κυβέρνηση τῆς ζωῆς μας καὶ στὴν Γραφὴ ὄνομάζεται «βούλευμα». Ἐγινε, λοιπόν, φανερό, συνεχίζει ὁ ἄγιος Κασσιανός, ὅτι χωρὶς τὸ χάρισμα τῆς διάκρισης καμία ἀρετὴ δὲν μπορεῖ νὰ συγκροτηθεῖ καὶ νὰ παραμείνει μέχρι τέλους σταθερή. Τότε οἱ πατέρες συμφώνησαν μὲ τὸν ὄδον καὶ τὴν γνώμην αὐτὴ τοῦ Ἀντωνίου¹⁶. Τὸ ἐγωκεντρικὸν αλείσιμο τῆς ἀσκησῆς ἔρχεται νὰ διασκεδάσει ἡ διάκριση, νὰ τὸ μεταμορφώσει σὲ χάρην καὶ χαρὰν τῆς δωρεᾶς καὶ τοῦ αὐθυπερβατικοῦ ἀνοίγματος τῆς ὑπαρξῆς. Η πρώτη ἐφαρμογὴ τῆς διάκρισης ἀφορᾶ στὴν ἴδια τὴν ἀσκησην καὶ τὴν σκληρότητά της. Τί νόημα θὰ εἶχε ἡ συνεπής τήρηση τῆς ἀσκητικῆς ἐργασίας, ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ χαθεῖ ὁ ἀδύναμος ἀδελφός.

Η ἀσκησην δὲν εἶναι αὐτοσκοπὸς οὕτε σώζει ἀπὸ μόνη της ἡ ὑπέρομετρη ἐγκράτεια, ποὺ συχνὰ σκληραίνει τὸν ἀνθρωπὸ μὲ τὴν ἀδιακρισία καὶ τὴν τυπικὴ δεοντολογία της. Ἀκόμη καὶ τὸ σῶμα, γιὰ νὰ ὑπηρετεῖ τὴν πνευματικὴ λειτουργία τῆς ὑπαρξῆς, χρειάζεται περίθαλψη καὶ ὅχι ἄμετρη καταπόνηση καὶ καταπίεση. «Πάντα χρὴ μετὰ διακρίσεως ποιεῖν, τὸ δὲ συμμετρῆσαι ἐαυτὸν διάκρισίς ἐστι καὶ ἀσφάλεια τῷ λογισμῷ τοῦ μὴ ταραχθῆναι αὐτὸν μετὰ ταῦτα»¹⁷. Μὲ τὴν πνευματικὴ ἀρετὴ τῆς διάκρισης, ὁ ἀνθρωπὸς ἐπιτυγχάνει καθαρότητα πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ τοῦ παρέχει ἡ νηστεία. Γιατί κατὰ τὸν ἄγιο Κασσιανὸ τὸν Ρωμαῖο, τὸ κέρδος ἀπὸ τὴν νηστεία καὶ τὴν ἀσκησην γίνεται ζημία, ὅταν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ ὀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφό. «Καὶ γάρ αἱ νηστείαι καὶ ἀγρυπνίαι καὶ ἡ μελέτη τῶν Γραφῶν καὶ ἡ γύμνωσις τοῦ πλούτου καὶ ἡ ἀποταγὴ ὅλου τοῦ κόσμου, οὐκ ἔστι τελειότης, καθὰ εἴρηται, ἀλλὰ τελειότητος ἐργαλεῖα»¹⁸. Ἐργαλεῖα τῆς ἀδιακρισίας εἶναι ἡ τυπικότητα καὶ ἡ ἀφη-

16. ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ, *Πρὸς Λεόντιον Ἡγούμενον, Φιλοκαλία τῶν Τερῶν Νηπτικῶν Α'*, σ. 85-87.

17. ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ, *Ἀπόκροισις* 621, στὸν τόμο Βαρσανουφίου καὶ Ἰωάννου, *Κείμενα Διακριτικὰ καὶ Ἡσυχαστικά*, ἔκδ. Ι. Μονῆς Καρέα, τόμ. Γ', σ. 216. Πρβλ. Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου, *Πρὸς Λεόντιον Ἡγούμενον, Φιλοκαλία τῶν Τερῶν Νηπτικῶν Α'*, σ. 93, «Πάσῃ τοίνυν δυνάμει καὶ πάσῃ σπουδῇ, τὸ ἀγαθόν τῆς διακρίσεως χάρισμα ἐν ἑαυτοῖς ὄφειλομεν κτήσασθαι· ὅπερ δυνήσεται ἡμᾶς ἔξ ἐκατέρας ὑπερβολῆς, ἀβλαβεῖς διαφυλάττειν. Καὶ γάρ, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, οἱ ἀκρότητες ἐκατέρων τῶν μερῶν, ἐπίσης βλάπτουσι». ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΩΝ, *Περὶ τῶν αἰρουμένων ἡσύχως βιῶντας, λέσ'*, *Φιλοκαλία τῶν Τερῶν Νηπτικῶν Δ'*, σ. 235, «Ἡ μετὰ λόγου εὐδιάκριτος ἔνδεια καὶ στενότης, βασιλικὴ ἐστιν ὁδός ὥστε ὁ ἀδιάκριτος ὑπωπιασμός, ἡ ἡ ἄλογος συγκατάβασις, ἀσύμφορα εἰσιν, ὡς ἐκατέρωθεν παρὰ λόγον γινόμενα».

18. ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ, *Πρὸς Λεόντιον Ἡγούμενον, Φιλοκαλία τῶν Τερῶν Νηπτικῶν Α'*, σ. 83.

ορμένη δεοντολογία. Τὸ οὐσιῶδες στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ δὲν εἶναι οἱ ὑπέρομετρες ἀσκητικὲς ἐπιδόσεις καθ’ ἑαυτές, ἀλλὰ ἡ πορεία τῆς ὑπαρξῆς μὲ πυξίδα τὴν διάκριση τῶν λογισμῶν, τὴν χαρισματικὴ ἐκείνη φρόνηση, ποὺ ἀναγνωρίζει καὶ ἀποδέχεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ διάκριση τῶν λογισμῶν, τῶν πνευματικῶν καταστάσεων, τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν παθῶν εἶναι, κατὰ τοὺς νηπτικοὺς πατέρες, ἔνα ἐκ τῶν «ἐπισημοτάτων» χαρισμάτων καὶ δώρων τοῦ Ἅγιου Πνεύματος¹⁹. Τὸ χάρισμα αὐτὸ γεννᾶται στὸν ἄνθρωπο «ἐκ τῆς ταπεινώσεως» καὶ εἶναι καρπὸς τῆς ἀσκησῆς καὶ τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὸν ἀββᾶ Ἡσαΐᾳ, εἶναι ἀδύνατο νὰ κατορθώσει κανεὶς τὴ διάκριση δίχως προηγουμένως νὰ τὴν ἔχει ἐπιζητήσει μὲ τὸν ἀσκητικὸ του ἀγώνα²⁰. Θεωρεῖται δέ «πασῶν τῶν ἀρετῶν γεννήτρια καὶ φύλαξ». Ὁ ἄγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὁρίζει ὅτι «διάκρισις εἶναι ἡ τοῦ θείου θελήματος ἀσφαλῆς κατάληψις, ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ καὶ πράγματι»²¹. Ὁ ἀσκητὴς συχνὰ εἶναι ἀβέβαιος γιὰ τὸ ἀν ταυτίζεται ἡ θέλησή του μὲ τὴ θέληση τοῦ Θεοῦ. Τὸ ξήτημα δὲν εἶναι νὰ διακρίνουμε καὶ νὰ ἐπιλέξουμε μεταξὺ δύο ἢ περισσότερων ἐνδεχομένων, ἀλλὰ νὰ διακρίνουμε ἀκριβῶς ἐκεῖνο τὸ ἔνα καὶ μοναδικό, ἐφόσον «ἔνὸς δὲ ἐστὶ χρεία» (Λουκ. 10,42).

Ἡ διάκριση, λοιπόν, εἶναι ἀρετὴ²² - δόδηγός στοὺς δύσβατους δρόμους καὶ στὰ διλήμματα τῆς μοναστικῆς βιοτῆς, ἔνα ἐσωτερικὸ φῶς μὲ τὸ δόπιο ὁ ἀναχωρητὴς μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἀσφαλῆ πορεία στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ νὰ προφυλάσσεται ἀπὸ τοὺς σκοπέλους τῆς δαιμονικῆς πλάνης. Ἡ διάκριση ἀποτελεῖ φανέρωση ἐσωτερικῆς σταθερότητας, ἡ δόπια τὰ πάντα οἰκονομεῖ. Κατὰ τὸν δοσιο Βαρσανούφιο, ἡ διάκριση εἶναι δωρεὰ τοῦ Θεοῦ πού, βυθομετρώντας τὴν ποιότητα καὶ τὴν προέλευση τῶν λογισμῶν, ἀπλώνει παντοῦ τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ. Κάθε λογισμὸς ποὺ δὲν ἔχει τὴν γαλήνη τῆς ταπείνωσης δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό²³. «Ἐὰν ἐρευνήσεις ἐν γνώσει καὶ διακρίσει, εὑρίσκεις πάντως εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ διαβόλου νομιζόμενον ἀγαθόν, μὴ ὅν τίποτε ἵχνος ἀγαθοῦ, ἀλλ’ ἢ κε-

19. ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ, *Πρὸς Λεόντιον Ἡγούμενον*, Φιλοκαλία τῶν Τερψ Νηπτικῶν Α', σ. 85.

20. Πρβλ. ΑΒΒΑ ΗΣΑΪΟΥ, *Περὶ τῆς χαρᾶς τῆς γενομένης τῇ ψυχῇ* 115, Φιλοκαλία 12, σ. 64-68.

21. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, *Κλίμαξ [Περὶ διακρίσεως]*, σ. 303.

22. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββᾶ Ἰωάννου Κολοβοῦ 34], σ. 314. Πρβλ. ΑΒΒΑ ΗΣΑΪΟΥ, *Περὶ Ἀρετῶν* 2, Φιλοκαλία 12, σ. 78.

23. ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ, *Ἀπόκρισις* 21, τόμος Α', σ. 90.

νοδοξίαν ἢ τάραχον ἢ ἄλλο τί τῶν τοιούτων»²⁴. ‘Ο ἀσκητικὸς ἀγῶνας δὲν εἶναι σκιαμαχία ἀλλὰ ζήτημα ζωῆς καὶ θανάτου. «Δὸς αἴμα καὶ λάβε πνεῦμα»²⁵. Κατὰ τὸν ἀββᾶ Λογγῖνο, ὁ ἀσκητὴς ἀναγνωρίζει τὴν δωρεὰ καὶ χάρη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ὅταν μὲ τὸν αἰμάτινο ἀγώνα του ὑπερβαίνει τὴν φθορὰ τῶν παθῶν.

Καλλιεργώντας τὸ ἀσκητικὸ φρόνημα, οἱ πατέρες τῆς ἐρήμου ἀπέφευγαν, συνήθως, τὴν ἐνασχόληση μὲ δογματικὰ ζητήματα καὶ συζητήσεις, γιὰ νὰ μὴν προκαλοῦνται ἔριδες καὶ μίση. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, σπάνια συζητοῦσαν καὶ ἐρμηνευτικὰ θέματα ἀπὸ τὴν Ἅγια Γραφή, γιὰ νὰ μὴ ὅδηγηθοῦν σὲ διχογνωμίες²⁶. Μολονότι προτιμοῦσαν τὴν πράξη ἀπὸ τὴν γυμνὴ θεωρία καὶ ἀποδέχονταν συχνὰ μὲ ταπείνωση καὶ τὴν πλέον προσωπικὴ κατηγορία ἐναντίον τους, ώστόσο, ἀπέναντι στὴν κατηγορία γιὰ αἵρεση ἀντιδροῦσαν μὲ θαυμαστὴ διάκριση, καθόσον «τὸ δὲ αἵρετικὸς χωρισμὸς ἐστιν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐ θέλω χωρισθῆναι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ»²⁷. ‘Ο φόβος τῆς αἵρεσης τοὺς ὅδηγοῦσε στὴν ἀναζήτηση πνευματικῶν πατέρων ποὺ νὰ ἔχουν τὸ χάρισμα τῆς διάκρισης²⁸.

‘Ο πνευματικὸς πατέρας, ἀββᾶς ἢ γέρων στὴν ἀσκητικὴ γραμματεία, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ γνωρίζει ἐκ πείρας τὴν ὄδὸ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ ἀναλαμβάνει νὰ εἰσαγάγῃ καὶ νὰ συμπαρασταθεῖ «ἐν πολλῇ εὐσπλαχνίᾳ» τοὺς ἀσθενέστερους²⁹. «Οπως αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ὅδηγὸ χάνει εὔκολα τὸν δρόμο, ἔστω καὶ ἐὰν εἶναι πολὺ ἔξυπνος, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος ποὺ προχωρεῖ αὐτοκυβέρνητος τὴν μοναχὴν ὄδό, εὔκολα χάνεται, ἔστω καὶ ἐὰν κατέχει ὅλη τὴ σοφία τοῦ κόσμου»³⁰. ‘Η πνευματικὴ πατρότητα εἶναι μία χαρισματικὴ καὶ προφητικὴ λειτουργία στὴν ἀσκητικὴ παράδοση τοῦ μοναχισμοῦ, καθόσον «οὐ πάντων ἐστι ὅδηγῆσαι καὶ ἄλλους, ἀλλ’ οἷς ἐδόθη ἡ θεία διάκρισις κατὰ τὸν Ἀπόστολον· διάκρισις πνευμάτων, ἡ διαιροῦσα τὸ χεῖρον ἀπὸ τοῦ κρείττονος τῇ μαχαίρᾳ τοῦ λόγου»³¹. Θε-

24. ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ, Ἀπόκροισις 405, τόμος Β’, σ. 318. Πρβλ. Ἀπόκροισις 60, Α’, σ. 160. Ἀπόκροισις 84, σ. 206, «Δέδωκεν ὁ Θεός σύνεσιν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ διακρίναι τὰ πράγματα». Πρβλ. ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ, Περὶ τοῦ μὴ ὄφειλεν τινὰ 9, Φιλοκαλία 12, σ. 373.

25. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἀββᾶ Λογγίνου 5], σ. 398.

26. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἀββᾶ Ἀμμοῦ 2], σ. 140-142.

27. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἀββᾶ Ἀγάθωνος 5], σ. 104-106.

28. ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ, Ἀπόκροισις 539, τόμος Β’, σ. 14. Πρβλ. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἀββᾶ Σισώη 48], σ. 686.

29. Μ. Βασιλείου, Ἡθικὰ π’ · “Οροι κατὰ πλάτος μγ’ .

30. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κλῆμαξ Περὶ διακρίσεως Γ’, 45, σ. 360.

31. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κεφάλαια πάννω ὠφέλιμα, Φιλοκαλία τῶν Τεοῶν Νηπτικῶν Δ’, σ. 86.

μελιώδη γνωρίσματα τῆς πνευματικῆς πατρότητας εἶναι ἡ διάκριση καὶ ἡ ἀγάπη. Ὁ πνευματικὸς πατέρας ἔχει τὸ προφητικὸν καὶ διακριτικὸν χάρισμα νὰ φανερώνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, διεισδύοντας προηγουμένως στὰ μυστικὰ βάθη τῆς ὑπαρξίας τοῦ ἄλλου. Στὸ ἔργο τῆς διάκρισης τῶν λογισμῶν γίνεται ἀποδεκτής τοῦ θείου θελήματος. Συλλαμβάνοντας πέρα ἀπὸ συμβατικὲς καταστάσεις τὴν ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ὁγωνίζεται μὲ τὴν διακριτική του παιδαγωγία νὰ τὸ ἀποκαταστήσει κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὅμοιώσιν Θεοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν ἄγιο Κασσιανὸν τὸν Ρωμαῖο, στὴν μοναστικὴ ζωὴ «οὐκ ἄλλη εὔρεθήσετε ὅδὸς σωτηρίας ἀσφαλῆς, ὡς τὸ ἐξαγγέλλειν τοὺς ἰδίους λογισμοὺς τοῖς διακρικωτάτοις τῶν πατέρων καὶ ἀπὸ τούτων πρὸς ἀρετὴν κανονίζεσθαι καὶ μὴ τῷ ἰδίῳ λογισμῷ καὶ κριτηρίῳ ἀκολουθεῖν»³².

Ωστόσο, δὲν πρόκειται ἀπλῶς γιὰ τὴν διαστολὴ μεταξὺ ὁρθοῦ καὶ ἐσφαλμένου, ἀλλὰ γιὰ κάτι βαθύτερο. Ἡ διάκριση δὲν ἀφορᾶ ἀπλῶς στὴ διάγνωση ἢ στὴν προέλευση τῶν σκέψεων καὶ τῶν ἔνδον σκιοτημάτων, ἀλλὰ καὶ στὴν ὑπόδειξη τῆς ὁρθῆς κάθε φροντίδος θεραπείας τῶν ἐμπαθῶν καταστάσεων. Ἡ διάκριση τῶν λογισμῶν δὲν ἀποτελεῖ ἔνα εἶδος δικανικῆς τακτοποίησης, ἀλλὰ διαδικασία αὐτογνωσίας. Εἶναι τὸ ψυχικὸν ἀνοιγμα τῆς ὑπαρξίας στὴν ἐν ταπεινώσει ἀποκάλυψη καὶ τῶν πλέον μύχιων σκιοτημάτων, ἡ δυναμικὴ καὶ ἐλεύθερη οἰκείωση τοῦ θείου θελήματος. Τὸ θεραπευτικὸν ἔργο τῆς πνευματικῆς διάκρισης ὑπερβαίνει τὴν φυσικὴν ἴκανότητα ἢ τὴν ὑπεραισθητὴν ἀντίληψη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀποτελεῖ δωρεὰ καὶ καρπὸ τῆς χάρος τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὸν πνευματικὸν πατέρα καὶ στὰ τέκνα του, προϊὸν τῆς ἀδιάλειπτης ἀσκητικῆς συνέργειας.

Ἄλλὰ ἡ διάκριση δὲν συνιστᾶ ἀπρόσωπη κατάσταση. Εἶναι ἀγαπητικὴ δεξιώση τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου κατὰ τὴν ὅποια ὁ πνευματικὸς ἀναλαμβάνει τὰ βάρον καὶ τὰ βάσανα τοῦ τέκνου του, ἀγωνιᾶ καὶ συμπάσχει μαζί του³³. Λέγεται στὸ Γεροντικὸν γιὰ τὸν ἀββᾶ Ποιμένα ὅτι «ἥν γὰρ ἔχων ἀγάπην, καὶ πολλοὶ ἥρχοντο πρὸς αὐτόν»³⁴. Τέτοια εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ πνευματικοῦ πατέρα ποὺ παρακαλεῖ τὸν Θεὸν ἢ νὰ τὸν εἰσαγάγει στὴν Βασιλεία του μαζί μὲ τὰ τέκνα του ἢ

32. ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ, *Πρὸς Λεόντιον Ἡγούμενον*, Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν Α', σ. 92.

33 ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ, *Ἀπόκρισις* 239, τόμος Β', σ. 56, «Καὶ μετ' αὐτὸν ἥπλωσα ἐπὶ σὲ τὰς πτέρυγάς μου ἔως τῆς σήμερον καὶ βαστάζω σου τὰ βάρον καὶ τὰ παραπτώματα καὶ τὰς καταφρονήσεις τὰς περὶ τῶν λόγων μου πρὸς σέ, καὶ τὰς ἀμελείας· καὶ θεωρῶν ἐσκέπαζον, ὡς θεωρεῖ καὶ σκεπάζει τὰς ἀμαρτίας δὲ Θεός, ἀπεκδεχόμενός σε μετανοοῦντα».

34. *Ἀποφθέγματα γερόντων*, [Αββᾶ Ποιμένος 8], σ. 524.

νὰ τὸν ἔξαλείψει ἀπὸ τὴν βίβλο τῶν σωζομένων³⁵. Ἐδῶ ή διάκριση τοῦ πνευματικοῦ πατέρα ἀποκαλύπτεται ως οἰκονομία τῆς ἀγάπης, ή ὅποια ἔκουσίως ὑπερβαίνει τὸν ἐαυτὸν χάριν τοῦ ἄλλου, ὑπὲρ τῶν πνευματικῶν του τέκνων. Καὶ ὁ ἀββᾶς Βαρσανούφιος ἀποτύπων τὸν τρόπον τῆς πνευματικῆς πατρότητας, ὅταν ἔγραψε πρὸς ἓναν ἄρρωστο καὶ γέροντα μοναχὸν τὰ παρακάτω λόγια: «Ἄδελφε Ἀνδρέα, τῆς ψυχῆς μου ἡγαπημένε...ώς οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεός, οὐκ ἔστι ωπὴ ὁφθαλμοῦ ἡ ὥρα, ἐν ᾗ οὐκ ἔχω σε ἐν τῷ νῷ καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ εἰ ἔγὼ οὗτος σε ἀγαπῶ, ὁ Θεός ὁ πλάσας σε περισσότερον σὲ ἀγαπᾷ. Καὶ δέομαι αὐτοῦ ὁδηγῆσαι σε καὶ κυβερνῆσαι κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ»³⁶.

3. Η διάκριση στὴ θεολογία τῶν Ἑλλήνων Πατέρων

Οἱ πρῶτοι πατέρες τῆς ἑρήμου ἦσαν κυρίως Κόπτες χωρικοί τῆς Αἰγύπτου δίχως κοσμικὴ μόρφωση. Μολονότι δὲν γνώριζαν καλὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ παιδεία, ἐντούτοις, δὲν τοὺς ἤταν ἄγνωστα ὀρισμένα βασικὰ στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς ἡθικῆς, κυρίως, σκέψης. Οἱ ἀναχωρητικὸς βίος στὴν ἑρήμο, ὅπως καὶ στὶς φιλοσοφικὲς σχολὲς τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἐμφανίζει στοιχεῖα μαθητείας καὶ σχολῆς, μόνο ποὺ ἡ ἐπιδίωξη τῆς κοσμικῆς σοφίας καὶ παίδευσης μεταπλάθεται τώρα σὲ ἀναζήτηση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, στὴν ἀσκηση τῶν ἀρετῶν καὶ στὴ μάχη ἐναντίον τῶν παθῶν.

Οἱ νέοι ἀσκητὲς ἔρχονται νὰ ζήσουν καὶ νὰ μαθητεύσουν δίπλα σὲ παλαιοὺς γέροντες καὶ ἀββάδες. Οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς ἑρήμου, ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστους, δὲν ἔγραφαν ἀλλὰ δίδασκαν μὲ τὸ ἔργο καὶ τὸ λόγο τους τὴν ἐμπρακτὴ γνώση, «ἔγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ ψηλαφήσῃτε ταῖς χερσὶν ὑμῶν, μὴ μαρτυρήσῃτε»³⁷. Λέγεται στὸ Γεροντικὸν ὅτι ὁ ἄλλοτε Βυζαντινὸς εὐγενῆς Ἀρσένιος, ἀνθρωπὸς εὐρείας κοσμικῆς παιδείας καὶ διδάσκαλος τῶν τέκνων τοῦ Θεοδοσίου Α', ὅταν ρωτήθηκε γιατί ζητᾶ ἀποντήσεις περὶ τῶν λογισμῶν του ἀπὸ ἔναν ἀγροτικὸν Αἰγύπτιο γέροντα, ἀπάντησε χαρακτηριστικά, «τὴν μὲν ρωμαϊκὴν καὶ ἑλληνικὴν ἐπίσταμαι παίδευσιν, τὸν δὲ ἀλφάριθμον τοῦ ἀγροίκου τούτου οὕπω μεμάθηκα»³⁸. Τὸ ἀλφαριθμόν τῶν ἀγροίκων αὐτῶν Αἰγυπτίων γιὰ

35. ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ, Ἀπόκρισις 110, τόμος Α', σ. 244.

36. ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ, Ἀπόκρισις 208, τόμος Α', σ. 432.

37. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἀββᾶ Ποιμένος 114], σ. 578.

38. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἀββᾶ Ἀρσενίου 6], σ. 68.

τὸν ἀββᾶ Ἀρσένιο ἦταν ἡ κοπιώδης ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν³⁹.

‘Ωστόσο, οἱ Ἑλλήνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μὲ τῷ πάθῳ ωμαλέο συνέδεσαν τὴ δογματικὴ θεολογία μὲ τὴν ἀσκητικὴν ζωήν. Πράξη καὶ θεωρία, Αἰγύπτιοι καὶ Ἑλλήνες συνέβαλαν, ὥστε μὲ τὴν πράξην καὶ τὴν θεωρίαν νὰ δημιουργηθεῖ τὸ πνευματικὸ φαινόμενο τοῦ μοναχισμοῦ, τὸ ὅποιο καὶ ἐγκολπώθηκε ἀπὸ ὅλη, σχεδόν, τὴν τότε χριστιανικὴν οἰκουμένην. Μία πλούσια ἀσκητικὴ καὶ νηπικὴ γραμματεία, προερχόμενη ἀπὸ τὴν μοναστικὴν παράδοσην, ἀποτύπωσε μὲ ἔντονο τὸ βιωματικὸ στοιχεῖο, αὐτὸ ποὺ θὰ ὀνομάζαμε πολιτισμὸν ἢ ἀνθρωπισμὸν τῆς ἐρήμου καὶ περὶ αὐτοῦ πρόκειται κυριολεκτικά.

‘Ο Μέγας Βασίλειος θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐρημηνεία τῶν λόγων τοῦ Πνεύματος, δηλαδὴ τῆς Γραφῆς, δὲν γίνεται μὲ τὴν σοφία τοῦ κόσμου. Χρειάζονται ἀσφαλῆ θεολογικὰ κριτήρια καὶ κυρίως τὸ χάρισμα τῆς διάκρισης τοῦ Ἅγιου Πνεύματος⁴⁰. ‘Ο Καππαδόκης θεολόγος, προσεγγίζοντας τὸ ξήτημα τῆς αὐτογνωσίας, σύμφωνα μὲ τὴν παλαιοδιαθηκικὴν προτροπὴν «πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ πότε γένηται ωῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα» (Δευτ. 15,9), κάνει λόγο γιὰ τὴν ἀρετὴν τῆς διάκρισης ὡς τὸν ἀκοίητο ὄφθαλμὸ τῆς νοερῆς ψυχῆς ποὺ περισκοπεῖ πανταχόθεν τὸν ἀνθρωπό, ἀλλὰ κατέρχεται ἀκόμη καὶ στὰ βάθη τῆς ὑπαρξῆς του⁴¹. ‘Ο ἄγιος Ἰωάννης ὁ Σιναϊτης ἐπεκτείνει τὴν προτροπὴν αὐτὴν καὶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἀδολου καὶ διακριτικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ ἀδελφοῦ⁴².

‘Ο ἄγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ἐπισημαίνει ὅτι ἡ φυσικὴ γνώση ἀποτελεῖ ἔνα πρῶτο ἐπίπεδο διάκρισης καὶ εἶναι γνώρισμα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τὸ ὅποιο ἐναπέθεσε ὁ Θεός. ‘Η λογικὴ αὐτὴ δυνατότητα μπορεῖ νὰ διακρίνει μεταξὺ καλοῦ καὶ κακοῦ. ‘Η πνευματική, ὅμως, γνώση εἶναι διαφορετική. Εἶναι χάρισμα ποὺ παρέχεται ἥδη διὰ τοῦ βαπτίσματος καὶ τῆς μετανοίας καὶ ἀποσκοπεῖ στὴ θεωρία τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. ‘Η πνευματικὴ γνώση βεβαιώνει ὡς ἀσφαλέστερη τὴν φυσικὴ γνώση⁴³. Καθὼς ἐπισημαίνει ὁ ὅσιος Πέτρος Δαμασκηνός, ἡ μὲν πνευματικὴ διάκριση εἶναι χάρισμα, ἐνῶ ἡ λογικὴ διάκριση καὶ ἡ φυσικὴ γνώση ἀποτελεῖ «ἀνθρώπινο μάθημα»⁴⁴. Κατὰ τὸν Διάδοχο Φωτικῆς, ἡ διάκρι-

39. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἀββᾶ Ἀρσενίου 5], σ. 68.

40. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Τοῖς κατὰ Νεοκαισάρειαν κληρικοῖς.

41. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εἰς τὸ «πρόσεχε σεαυτῷ» 2.

42. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, *Κλῆμαξ Περὶ διακρίσεως Β'*, 16, σ. 338.

43. ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, *Περὶ γνώσεως καὶ πίστεως Λόγος ΙΙ*'.

44. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, *Περὶ διακρίσεως*, Φιλοκαλία τῶν Τερψίνηπτικῶν Γ', σ. 68.

ση εἶναι τὸ φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσης καὶ συνιστᾶ χάρισμα τοῦ Ἅγίου Πνεύματος. Εἶναι, ὡστόσο, μιὰ ἔμπρακτη γνώση ποὺ ἀποκαλύπτεται ἐν ἀγάπῃ, καθόσον ἡ ἐν ταπεινώσει κάθαρση τῶν παθῶν συνιστᾶ κορύφωση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό καὶ πρὸς τὸν πλησίον⁴⁵. Γιατὶ αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾷ τὸν Θεό, ἐκεῖνος γνωρίζεται ἀπὸ τὸν Θεό καὶ ἀλλοιώνεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη του, ἐνῷ στὴν καρδιά του δὲν παύει νὰ καίγεται ἀπὸ τὸν φωτισμὸν τῆς ἐρωτικῆς αὐτῆς γνώσεως.

«Διάκρισις σημαίνει λύχνος μέσα στὸ σκοτάδι»⁴⁶. Η διάκριση στοὺς ἀρχάριους στὴν πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ἡ ὁρθὴ ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ τους, στοὺς μεσαίους εἶναι μία νοερὴ αἴσθηση, ἡ ὅποια διακρίνει ἀλάνθαστα τὸ ὄντως ἀγαθὸν ἀπὸ τὸ φυσικὸ ἀγαθὸν καὶ ἀπὸ τὸ κακό. Στοὺς τέλειους, ἡ διάκριση ἀποτελεῖ χαρισματικὴ γνώση, ἡ ὅποια ἔχει τὴν δύναμην νὰ διεισδύει καὶ νὰ φωτίζει καὶ ὅσα σκοτεινὰ ὑπάρχουν μέσα στοὺς ἄλλους. Εἶναι ἡ γνώση τοῦ θείου θελήματος σὲ κάθε καιρὸν καὶ τόπο καὶ περίπτωση⁴⁷. Γι' αὐτὸν καὶ ὁ ἄγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος παραγγέλλει, «σὲ ὅλα μας τὰ ἔργα, καὶ στὰ ἅμεσα καὶ στὰ ἀπότερα, ὃς ἀναζητοῦμε τὴν σημασία ποὺ ἔχουν ὅσον ἀφορᾶ τὸν Κύριον»⁴⁸. Μολονότι πρόκειται γιὰ χάρισμα καὶ δωρεὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἐντούτοις ἡ διάκριση ἔξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη συνέργεια στὸ μέτρο ποὺ ὁ ἀνθρωπός ἀγωνίζεται νὰ διαφυλάσσει τὴν καθαρότητα τῆς συνείδησής του καὶ τὸν ἄγιασμὸν τοῦ σώματός του.

Κατὰ τὸν ἄγιο Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο, ἡ διάκριση εἶναι ὁ πνευματικὸς ὄφθαλμὸς μὲ τὸν ὅποιο ὁ πνευματικὸς πατέρας βλέπει μέσα στὴν καρδιὰ του ἀλλὰ καὶ μέσα στὶς καρδιὲς τῶν τέκνων του, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀσκεῖ ὁρθῶς τὸ ἔργο του. Ἔμπειρος στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ διορατικός, εἰσχωρεῖ στὸ βάθος τῶν φαινομένων καὶ τῶν πραγμάτων, καὶ μπορεῖ νὰ διακρίνει ἀκόμη καὶ τοὺς πιὸ ἀνεπίγνωστους λογισμοὺς τῆς καρδιᾶς, τὶς πιὸ ἐνδόμυχες τάσεις τῆς συνείδησης, τὶς ἐμπαθεῖς κινήσεις καὶ τοὺς ρεμβασμοὺς τῆς ψυχῆς. Η διάκριση, ὡς χάρισμα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος καὶ συνάμα ἀσκητικὴ ἐμπειρία καὶ γνώση, καθιστᾶ τὸν πνευματικὸν πατέρα «ἐπιστήμονα ἱατρό», ὁ ὅποιος μπορεῖ νὰ προβαίνει στὴν ὁρθὴ διάγνωση καὶ θεραπεία τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς⁴⁹.

45. ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ, Λόγος ἀσκητικὸς ζ'-ις', Φιλοκαλία τῶν Ιερῶν Νηπτικῶν Α', σ. 237-239.

46. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κλῆμαξ Περὶ διακρίσεως Β', 22, σ. 340.

47. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κλῆμαξ Περὶ διακρίσεως Α', 1, σ. 303-304.

48. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, Κλῆμαξ Περὶ διακρίσεως Β', 5, σ. 334.

49. Βλ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Β., Ή πνευματικὴ πατρότης κατὰ Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο, ἔκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1977, σ.82-89.

‘Ο νοῦς, ώς τὸ γνωστικὸ δργανο καὶ ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς, στὸ μέτρο ποὺ δέχεται ἐλεύθερα τὴν δωρεὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, φωτίζεται διὰ τῆς χάριτος καὶ μπορεῖ, πλέον, νὰ διακρίνει τοὺς καλοὺς καὶ θεόπεμπτους λογισμοὺς ἀπὸ τοὺς κακοὺς καὶ δαιμονικούς, κυρίως, ὅμως, διακρίνει καὶ δεξιώνεται τὴν Θεληση τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι διακρίνει τὰ ὄντα, τὰ αἰσθητὰ κτίσματα καὶ τοὺς λογισμούς «κατὰ φύσιν», δηλαδή, σύμφωνα μὲ τὸν θεῖο σκοπό. Τοῦτο ἀκριβῶς συνιστᾶ τὴν τελειότητα τῆς γνώσης⁵⁰. Ἡ λειτουργία αὐτὴ τοῦ νοῦ δὲν εἶναι μία φυσικὴ κατάσταση, ἀλλὰ ἔργο καὶ δωρεὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐνοικίζεται ώς φῶς καὶ ἀναπαύεται στὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὰ ταμεῖα τῆς καρδιᾶς του, ἡ ὁποία σφραγίζεται ἀπὸ τὸ θεῖο κάλλος. «Ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε» (*Ψαλμ. 4,7*), λέγει ὁ ψαλμιώδος. Εἶναι ὁ λύχνος τῆς γνώσης καὶ γι' αὐτὸ δὲ Ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλλει «τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε» (*Α΄ Θεο. 5,19*)⁵¹.

Παρὰ τὶς προσβολές τῶν δαιμονικῶν παθῶν, ὁ νοῦς διὰ τῆς χάρης τοῦ Πνεύματος καὶ διὰ τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ προοδεύει στὴν πεῖρα τῆς διάκρισης καὶ τῆς διεύρυνσης τῶν ὁρίων τῆς γνώσης. «Ο νοῦς, ὅταν ἀρξηται πυκνῶς ὑπὸ τοῦ θείου φωτὸς ἐνεργεῖσθαι, διαφανής τις ὅλος γίνεται, ὥστε τὸ ἔαυτοῦ φῶς αὐτὸν πλουσίως ὁρᾶν»⁵². Στὴν ἀσκητικὴ γραμματεία μαρτυρεῖται ὅτι, ὅταν ὁ νοῦς φωτισθεὶ ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος γίνεται ὀλόκληρος ἐνα εἶδος ὀφθαλμοῦ, ποὺ φωτίζεται καὶ φωτίζει, μεταμορφώνοντας καὶ τὶς σωματικὲς αἰσθήσεις τοῦ μοναχοῦ. Κατὰ τὸν ἄγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, πολλὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα τοῦ θείου φωτισμοῦ τοῦ νοῦ διαπορθμεύονται μὲ τὴ συνέργεια τοῦ Ἅγιου Πνεύματος καὶ πρὸς τὸ σῶμα, ὥστε ἡ αἰσθητὴ διάσταση τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς ὅχι μόνο νὰ συναισθάνεται τὸ ἀπόρρητο μυστήριο τῆς σχέσης μὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ νὰ συμμετέχει «κατὰ τὸ συναμφότερον» στὴν κοινωνία τῆς θεώσεως⁵³. Ἐκφράσεις ὅπως, ὁ νοῦς «οἶνον ὀφθαλμὸς ὑπάρχων τῆς ψυχῆς»⁵⁴ «ῶν ὅλος ὀφθαλμός», ἡ ψυχή «ὅλη ὀφθαλμός» ἢ «ὅλη φῶς», «ὅλη πνεῦμα» ἢ, ἀκόμη, «ὅφείλει εἶναι ὁ μοναχός, ώς τὰ Χερουβεῖμ καὶ

50. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, *Λόγοι Συνοπτικοί Λ'*, Φιλοκαλία τῶν Ιερῶν Νηπτικῶν Γ', σ. 141.

51. ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ, *Λόγος ἀσκητικὸς καὶ*', Φιλοκαλία τῶν Ιερῶν Νηπτικῶν Α', σ. 242.

52. ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ, *Λόγος ἀσκητικὸς μ'*, Φιλοκαλία τῶν Ιερῶν Νηπτικῶν Α', σ. 246.

53. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, *Ἀντιρρητικὸς 7, 39*, Συγγράμματα, ἔκδ. Χρήστου, τόμος Γ', σ. 491·
Τριάδες 1,3,31, τόμος Α', σ. 442. 2,2,28, σ. 534-535.

54. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, *Τριάδες 1,3,9*, τόμος Α', σ. 418-419.

τὰ Σεραφείμ, ὅλος ὁφθαλμός»⁵⁵, δηλώνουν ὅτι ὁ ἐν Χριστῷ φωτισμὸς καὶ ἡ διαφάνεια τῆς ὑπαρξῆς εἶναι ἡ ἀνώτερη βαθμίδα τῆς πνευματικῆς γνώσης.

‘Ο νοῦς, λοιπόν, εἶναι ὁ ὁφθαλμὸς τῆς πνευματικῆς διάκρισης τῆς καρδιᾶς⁵⁶. Η θεία χάρη μυστικὰ κατοικεῖ ἥδη ἀπὸ τὸ βάπτισμα στὰ βάθη τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς⁵⁷, ὅπου ἔδρεύει καὶ «τὸ τῶν λογισμῶν ταμεῖον» καὶ παρέχει τὴν λεπτότητα τῆς διάκρισης τῶν λογισμῶν, καθόσον μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ἀδάμη ἡ μνήμη τοῦ ἀνθρώπου ὑπέστη μία τραγικὴ διάσπαση. ‘Ο νοῦς πρῶτος ὡς αὐτεξούσιος, ὑπέστη τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὸν Θεόν καὶ ἐγκλωβίστηκε στὴν πτώση καὶ στὰ σκοτάδια τῆς. “Ομως, ἡ χάρη τοῦ βαπτίσματος ἀνακαίνιζε τὸ κατ’ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλὰ γιὰ τὸ καθ’ ὁμοίωσιν ἀπαιτεῖται ἡ ἀνθρώπινη συνέργεια. «”Οτε γοῦν ἄρξεται ὁ νοῦς ἐν πολλῇ αἰσθήσει γεύεσθαι τῆς χρηστότητος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τότε ὀφείλομεν εἰδέναι, ὅτι ἄρχεται ἡ χάρις ὡσπερ ἐπίζωγραφεῖν εἰς τὸ κατ’ εἰκόνα τὸ καθ’ ὁμοίωσιν»⁵⁸. Κατὰ τὴν φιλοκαλικὴ καὶ ἡσυχαστικὴ παράδοση, λοιπόν, ἡ χαροπατικὴ αὐτὴ ἐμπειρία πραγματοποιεῖται, ὅταν ὁ νοῦς, ὑπερβαίνοντας τὸν ἔαυτό του, «ἐν Πνεύματι Θεὸν ὁρᾷ»⁵⁹.

Ἡ διάκριση εἶναι τὸ φῶς ποὺ φέγγει στὰ σκοτάδια τοῦ κόσμου τούτου καὶ ὁδηγεῖ πρὸς τὸ ὄντως φῶς καὶ τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ἐνυπόστατη στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. ‘Ο Χριστὸς εἶναι τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, τὸ φῶς τῆς ζωῆς, τὸ φῶς τοῦ κόσμου. ‘Ο Θεός ποὺ πρόσταξε κατὰ τὴ δημιουργία τῆς κτίσεως νὰ λάμψει τὸ φῶς στὸ σκοτάδι, τώρα «ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ»⁶⁰. Ἡ γνωσιολογία τῆς πνευματικῆς διάκρισης δὲν εἶναι ἔνας ἀφηρημένος μυστικισμός, ἀλλὰ γνώση «ἐν προσώπῳ» κατ’ ἔξοχήν. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὡς ὑποστατικὸ φῶς ἀχώριστο ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δωρίζεται καὶ ἀνακαίνιζει προσωπικὰ συγκεκριμένες ἀνθρώπινες ὑποστάσεις⁶¹. Ἡ διάκριση ἀναδεικνύε-

55. Βλ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ, Λόγος Α', Δ', Θ', ΙΗ', ΛΓ'. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββα Βησσαρίωνος 11], σ. 170.

56. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ, ‘Ομιλία Δ', 1. ΜΓ', 7.

57. ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ, Λόγος ἀσκητικὸς ος', Φιλοκαλία τῶν Ιερῶν Νηπτικῶν Α', σ. 258.

58. ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ, Λόγος ἀσκητικὸς πθ', Φιλοκαλία τῶν Ιερῶν Νηπτικῶν Α', σ. 265.

59. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Τριάδες 2,3,11, τόμος Α', σ. 547. Βλ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤ., Κοινωνία θεώσεως. Ἡ σύνθεση Χριστολογίας καὶ Πνευματολογίας στὸ ἔργο τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 2001, σ. 450-456.

60. B' Κορ. 4,6. Πρβλ. Ματθ. 5,14. Ψαλμ. 35,10. Ἰω. 8,12.

61. Βλ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ, Περὶ ἐλευθερίας νοός, 22, «Ἡ τοῦ Πνεύματος ἔλαμψις...

ται ἔτσι σὲ κατ' ἔξοχὴν χριστοκεντρικὴ ἐμπειρία καὶ ὅχι ἀσφαλῶς σὲ μιὰ ἄγια-σμένη μαντεία ἡ φυσικὴ ἴκανότητα. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ γνώρισμα τῆς μυ-στηριακῆς ζωῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος καὶ διαφοροποιεῖ τὸ βίωμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀσκητικῆς ζωῆς ἀπὸ δοπιαδήποτε ἄλλη ἔξω-χριστιανικὴ μυστικὴ ἐμπειρία. Τόσο ὁ λειτουργικὸς χαρακτῆρας τῆς νοερᾶς προσευχῆς ὅσο καὶ ἡ μυστηριακὴ ζωὴ τῶν ἀσκητῶν ἀποτελοῦν τὴν βάση καὶ τὶς ἐκκλησιολογικὲς προ-ϋποθέσεις τῆς πνευματικῆς διάκρισης. Πρόκειται, ἀσφαλῶς, γιὰ τὸ μυστήριο τῆς θεανθρώπινης συνέργειας στὴν ἐν Χριστῷ ζωή.

Γιὰ τοὺς πατέρες τῆς ἐρήμου, ἡ εὐχαριστιακὴ ζωὴ ἦταν ἡ ἀσφαλὴς βάση καὶ ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς, ἐνῷ ἡ ἀποφυγὴ τῶν ἄγιων καὶ ἀχράντων μυστηρίων λόγῳ ἀσκητικῆς ὑπερβολῆς ἦταν συνώνυμη τῆς ὑπερο-ψίας, τῆς ἀλαζονείας, τῆς πλάνης καὶ σκοτισμοῦ τῆς διανοίας⁶². «Ον τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων... (Ψαλμ. 41,2) ...οὗτο καὶ οἱ μο-ναχοί, ἐν τῇ ἐρήμῳ καθεξόμενοι, καίονται ἀπὸ τοῦ ἰοῦ τῶν πονηρῶν δαιμόνων καὶ ἐπιποθεῖσι τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακήν, ὥστε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, τουτέστιν ἐπὶ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου, ἵνα καθαρισθῶσιν ἀπὸ πικρότητος τοῦ πονηροῦ»⁶³. Μακρού ἀπὸ τὴν νεοπλατωνίζουσα «πνευματικότητα» τοῦ Ὥριγένη καὶ τοῦ Εὐαγγρίου, ἡ ἀσκητικὴ γνωσιολογία εἶναι βαθύτατα μυστη-ριακὴ καὶ προσωπικὴ. Η γνώση τοῦ Χριστοῦ δὲν γίνεται στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἀσώ-ματου νοῦ καὶ τῆς διάνοιας, ἀλλὰ προσωπικὰ καὶ σωματικὰ διὰ τῆς Εὐχαρι-στίας. «Ο γὰρ χριστιανισμὸς βρῶσις ἐστι καὶ πόσις, καὶ ὅσον τις ἐσθίει ἀπ' αὐτοῦ, ἐκ τῆς ἡδύτητος ἐπιπλεῖον ἐρεθίζεται ὁ νοῦς ἀκατάσχετος καὶ ἀκόρε-

ὑποστατικοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ψυχαῖς βεβαῖα καὶ διηγεκής ἔλλαμψις». ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Στ., *Προολε-γόμενα στὴ θεολογία τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν*, ἔκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1992. YANGAZOGLU S., «The person in the Trinitarian Theology of Gregory Palamas. The Palamite Synthesis of a Prosopocentric Ontology», *Philotheos, International Journal for Philosophy and Theology* 1, σ. 137-143, Beograd 2001· «Salvezza come divinizzazione dell'uomo nella teologia di san Gregorio Palamas», στὸ σὐλ. τόμο *Divinizzazione dell'uomo e redenzione dal peccato, Le teologie della salvezza nel cristianesimo di Oriente e di Occidente*, Centro di Studi Religiosi Comparati Edoardo Agnelli, Torino 2004, σσ. 45-59. Βλ. ἐπίσης ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, *Περὶ ἐλευθε-ρίας νοός*, 22, «Ἡ τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις... ὑποστατικοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ψυχαῖς βεβαῖα καὶ διη-γεκής ἔλλαμψις».

62. Βλ. ΠΑΛΑΔΙΟΥ, *Λανσαϊκὴ ἴστορία* [25: Γιὰ τὸν Οὐάλη, 26: Γιὰ τὸν Ἡρωνα, 27: Γιὰ τὸν Πτολεμαῖο], σ.88-93.

63. Ἀποφθέγματα γερόντων, [Ἄββᾶ Ποιμένος 30], σ. 538.

στος ὑπάρχων καὶ ἀπλήστως ἐπιζητῶν καὶ ἐσθίων»⁶⁴. Σωματοποιημένα ἡ ἄκτιστη θεία χάροι εἰσέρχεται στὸν ἄνθρωπο καὶ ὅταν μὲ τὴν ἀσκητικὴν συνέργειαν ὁ νοῦς του γίνεται «ἐν πνεῦμα» μὲ τὸν Χριστό, τότε μεταμορφώνεται καὶ γίνεται ὅλος ὀφθαλμὸς καὶ ὅλος φῶς καὶ ὅλος πνεῦμα⁶⁵.

Στὸ ἀσκητικὸν ἥθος τῆς ὁρθόδοξης παράδοσης, ἡ ἀνθρώπινη συνέργεια καὶ ἡ μυστηριακὴ ζωὴ μὲ κέντρο τὴν εὐχαριστιακὴν κοινότηταν ἀποτελοῦν δύο ἀλληλοπεριχωρούμενες ἐκκλησιολογικὲς συνιστῶσες. Πεῖρα τῆς θείας χάριτος, ὅπως καὶ αὐτονομημένη ἡ μονοσήμαντη λειτουργία τοῦ χαρίσματος τῆς πνευματικῆς διάκρισης δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει ἐκτὸς τῆς λειτουργικῆς καὶ μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡ νὰ τὴν ὑπερβαίνει. Ἡ μοναστικὴ ἀσκηση γνωσιολογικὰ καὶ θεραπευτικὰ συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὴν εὐχαριστίαν.

Στὶς μεγάλες συνθέσεις τῶν Ἑλλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τοὺς Καππαδόκες ιεράρχες, τὸν ἄγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, τὸν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη, τὸν ἄγιο Μάξιμο Ὁμολογητὴ μέχρι τοὺς ἀγίους Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο, Γρηγόριο Παλαμᾶ καὶ Νικόλαο Καβάσιλα, ἡ θεολογικὴ σκέψη τῆς ὁρθόδοξης Ἀνατολῆς ἐπισημαίνει ὅτι καμία μυστικὴ ἐμπειρία καὶ «πνευματικότητα», ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ λειτουργία τῆς πνευματικῆς πατρότητας καὶ διάκρισης, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθεῖ στὴν Ἐκκλησία, ἂν δὲν ἔχει ὡς βάση καὶ ἀναφορὰ τὴν εὐχαριστιακὴν ζωὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας⁶⁶.

4. Ἡ διάκριση στὴν ἐποχή μας

Ἡ βιβλικὴ καὶ ἀσκητικὴ σημασία τῆς διάκρισης εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ οἱ περισσότεροι ἀντιλαμβάνονται σήμερα. Στὴν ἐποχή μας διακριτικὸς εἶναι ὅποιος ἀντιμετωπίζει τὶς καταστάσεις μὲ λεπτότητα καὶ μὲ εὐγένεια, μὲ καλοὺς τρόπους. Ἡ διακριτικότητα εἶναι θέμα tact ἢ καλῆς συμπεριφορᾶς καὶ συνδέεται μὲ τὴν καλὴ μόρφωση καὶ ἀνατροφή. Ὁ κοσμικὸς διακριτικὸς πραγματοποιεῖ ἐπιδέξιους ἐλιγμούς, ὅταν χειρίζεται ἐπιτυχῶς δύσκολες

64. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ, ‘Ομιλία IZ’, 13.

65. ΠΟΠΟΒΙΤΣ Ι., *Tὸ πρόβλημα τῆς προσωπικότητος καὶ τῆς γνώσεως κατὰ τὸν ἄγ. Μακάριον τὸν Αἰγύπτιον*, Αθήνησ 1926, σ. 102-106.

66. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Στ., «Εὐχαριστιακὴ Ἐκκλησιολογία καὶ μοναστικὴ πνευματικότητα. Τὸ πρόβλημα τοῦ γεροντισμοῦ», στὸν συλ. τόμο *Ἀναταράξεις στὴ θεολογία τοῦ 60*, Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Ἰ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἐκδ. Ἰνδικτος, Αθήνα 2009, σ. 547-631.

καταστάσεις, φροντίζοντας νὰ μὴν δημιουργεῖ προβλήματα στὸν ἔαυτό του καὶ στοὺς ἄλλους. Τελικά, ἡ διάκριση στὴ σύγχρονη κοσμικὴ ἀντίληψη δὲν ἀπέχει πολλὴ ἀπὸ τὴν ἡθικὴ διάκριση καλοῦ καὶ κακοῦ τῶν παλαιῶν, ἐφόσον κατανοεῖται συχνὰ ὡς διάκριση μεταξὺ ὁρθοῦ καὶ λάθους, ὥφελιμου καὶ ἐπιζήμιου.

Ἡ σύγχρονη ψυχολογία τοῦ βάθους καὶ ἡ ψυχανάλυση ἐπιχειροῦν νὰ διακρίνουν τὴν προέλευση, τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἐπίδραση τοῦ ὑποσυνείδητου καὶ ἀσυνείδητου στὴν ψυχικὴ ὑγεία. Ἡ μὴ λογικὴ φίξα τῆς ψυχῆς, ὅπου ἐνεργοῦν τὰ ἀβυσσαλέα ἔνστικτα καὶ τὰ πάθη, τὰ ἀντανακλαστικά τῆς ἀναστολῆς καὶ τῆς ἀναπλήρωσης, τὰ ποικίλα ψυχολογικὰ συμπλέγματα καὶ οἱ δαιδαλώδεις δρόμοι τῆς φαντασίας, ἀναπτύσσεται στὸ μεταίχμιο τῆς συνείδησης. Ἡ ἐπιθυμία τῆς προσπέλασης τοῦ σκοτεινοῦ καὶ ἀθέατου κόσμου τῆς ψυχῆς εἶναι κάτι ποὺ ἀπασχολεῖ ἔντονα τὸν σύγχρονο ἀνθρωπὸ τῶν δυτικῶν, κυρίως, κοινωνιῶν.

‘Ωστόσο, ἡ πνευματικὴ διάκριση δὲν ἔχει τίποτε τὸ μὴ συνειδητό, ἀλλὰ προϋποθέτει τὴν νηπτικὴ ἐγρήγορση καὶ τὴν μετάνοια. Καὶ εἶναι χάροισμα, ὅχι μόνο γιατί διακρίνει τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό, ἀλλὰ καὶ γιατί στὴ διάκριση τῶν λογισμῶν, δηλαδή, στὴν γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἐλεύθερη καὶ ἐνεργητικὴ γνώση καὶ ἀποδοχὴ του, δὲν ἐπαρκοῦν οἱ φυσικές ἡ διανοητικὲς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ συνεργεῖ καὶ ἡ θεία χάρη. Δὲν πρόκειται γιὰ μία ἀφηρημένη δεοντολογία ἡ ἀκόμη γιὰ μία γενικὴ ἰδέα περὶ τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ ὡς ἐνυπόστατης καὶ προσωπικῆς ἀλήθειας τῶν ὅντων. Ὁ Χριστὸς γίνεται ἡ ἐσωτερικὴ λεπτότητα καὶ διαφάνειά μας, ἡ ἐντὸς ἡμῶν Βασιλεία⁶⁷.

Τὰ ἀδιαπέραστα σκοτάδια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου φωτίζονται ἀπὸ τὸ ἥλαρδὸ φῶς τῆς παρουσίας του, φῶς ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ διακρίνουμε τοὺς λογισμοὺς τῆς καρδιᾶς μας καὶ ἐλεύθερα νὰ στραφοῦμε πρὸς τὴν ἀλήθεια. Ἡ διαφάνεια αὐτὴ εἶναι δωρεὰ καὶ μέσα τῆς ἐμφαίνεται τὸ κάλλος τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὸ κάλλος τοῦ ἀνθρώπου, πρὶν ἀπὸ ὄποιαδήποτε λογικὴ κατανόηση καὶ δικανικὴ ἐντολή. Ὁ θάνατος καὶ ἡ φθορά, ὁ δαιμονικὸς αὐτὸς μηδενισμὸς τῆς ὑπαρξῆς, ὑπερβαίνονται στὴν λεπτότητα καὶ διαφάνεια ποὺ χαρίζει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Ἡ πνευματικὴ διάκριση γίνεται πρόγευση τῶν ἐσχάτων, χαρίζοντας τὸ διάφανο φῶς τῆς Ἀνάστασης ποὺ φέγγει ἀνέσπερο μέσα στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων⁶⁸.

67. Λουκ. 17,21. Βλ. WARE K., ‘Η ἐντὸς ἡμῶν Βασιλεία’, μτφρ. Ι. Ροηλίδης, ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1994.

68. ΡΑΜΦΟΣ ΣΤ., Πελεκάνοι ἐρημικοί. Ξενάγηση στὸ Γεροντικόν, ἔκδ. Ἀρμός, Ἀθήνα 1994, σ. 373-388.

Στὴν ἐποχὴ μας, ὁ λόγος περὶ ἀσκήσεως καὶ πνευματικῆς διακρίσεως ἐνίοτε φαντάζει ἀρκετὰ πληθωρικός. Μιὰ ὀλόκληρη παθολογία τῆς πνευματικῆς πατρότητας⁶⁹ καὶ διάκρισης μαζὶ μὲ τὴν, κατὰ τὰ ἄλλα, θετικὴ στροφὴ πρὸς τὴν ἀσκητικὴ καὶ τὴν νηπικὴ παράδοση φαίνεται νὰ ἔξαντλεῖται στὸ πλαίσιο τῆς παλιννόστησης μιᾶς εὐαγγριανικῆς καὶ ὡριγενίζουσας γνωσιολογίας.

Τὸ πρόβλημα τοῦ γεροντισμοῦ στὴ σύγχρονη Ὀρθοδοξίᾳ, ὁ πολωτικὸς ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ τῆς θεσμικῆς ἱεραρχίας καὶ τοῦ χαρισματικοῦ στοιχείου, ἐπισκόπων καὶ μοναχῶν, εὐχαριστιακῆς ζωῆς καὶ ἀσκητικῆς καθαρότητας, ἡ προσωπολατρία στὴν ποιμαντικὴ καὶ πνευματικὴ ζωή, ἡ τυφλὴ ὑπακοὴ καὶ ἡ συνθλιπτικὴ καταπίεση τῶν συνειδήσεων ἀπό «χαρισματικούς» γέροντες, ἡ σύγχυση τῆς μοναχικῆς ὑπακοῆς μὲ τὴν ἐν τῷ κόσμῳ ὑπακοὴ τῶν χριστιανῶν, ὁ ὑπέροχος συναισθηματισμός, ἡ οἴηση καὶ ἡ καυχησιολογία περὶ τῶν χρισμάτων τοῦ πνευματικοῦ πατρός, ἡ ἐπίμονη ἀναζήτηση διορατικοῦ καὶ προοριτικοῦ γέροντα καὶ ἄλλα παρόμοια φαινόμενα, τὰ ὅποια μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ νοσηρά, τὸ λιγότερο ποὺ φανερώνουν εἶναι πνευματικὴ ἀκαταστασία καὶ σύγχυση, τὴν ὅποια εἶχε ἐπισημάνει ἥδη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή. Ἡ διάκριση τῶν πνευμάτων ἀναδεικνύεται ἀπαραίτητο ἐκκλησιολογικὸ λειτούργημα στὴν πληθωριστικὴ σύγχυση τῶν πνευμάτων στὴν ἐποχή μας.

69. B.L. WARE K., *Ἡ ἐντὸς ἡμῶν Βασιλεία*, σ. 115-151. Κοῦτσα Σ., *Ο πνευματικὸς πατήρ. Ἡ πνευματικὴ πατρότης ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ὀρθοδοξίου παραδόσεως*, ἔκδ. Ι.Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγαίας, Αἴγιον 2000.