

έννοιας τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τὸ «λογικόν» ἔδαφος τῆς Ἄλη-  
θείας καὶ θὰ περιπέσει εἰς τὰς περιπλανήσεις τῆς «ἀτομικῆς» πίστεως.

\*Εκεῖνο τὸ ὅποιον θέλωμεν νὰ εἰπωμεν εἶναι ὅτι ἡ Ἐνσάρκωσις  
καὶ τὸ ἀπολυτρωτικὸν ἔργον τοῦ Χριστοῦ, λαμβανόμενα κερω-  
ρισμένης τῆς οικονομίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δὲν δύνανται νὰ  
δικαιώσουεν τὴν προσωπικὴν πολλαπλότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἥτις  
εἶναι τὸσον ἀναγκαῖα ὅσον καὶ ἡ φυσικὴ αὐτῆς ἐν τῷ Χριστῷ ἐνό-  
της. Τὸ μυστήριον τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι τὸσον σπουδαῖον ὅσον  
καὶ τὸ μυστήριον τῆς Ἀπολυτρώσεως. Τὸ λυτρωτικὸν ἔργον τοῦ  
Χριστοῦ εἶναι εἰς ἀπαραίτητος ὅρος τοῦ θεωτικοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου  
Πνεύματος. Ὁ Κύριος βεβαίῳ τούτῳ ὁ ἴδιος ὅταν λέγῃ: «Πῦρ ἦλθον  
βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί θέλω εἰ ἥδη ἀνήφθῃ» (Λουκ. β' 49). Ἐξ  
ἄλλου πάλιν, δυνάμεθα νὰ εἰπωμεν ὅτι τὸ ἔργον τοῦ Ἁγίου Πνεύ-  
ματος εἶναι, μὲ τὴν σειράν του, ὑποβιβλημένον εἰς τὸ ἔργον τοῦ  
Υἱοῦ, διότι οἱ ἄνθρωποι τότε μόνον δύνανται ἐν πλήρει συνειδήσει  
νὰ δώσωσι μαρτυρίαν περὶ τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ, ὅταν δε-  
χθούν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁμοιώθη μὲ ἡμᾶς διὰ τῆς  
ἐνσαρκώσεως ἡμεῖς γινόμεθα ὅμοιοι μὲ Αὐτὸν διὰ τῆς θεώσεως,  
κοινωνοῦντες εἰς τὴν Θεότητα ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι τὸ ὅποιον με-  
ταδίδει ταύτην εἰς ἕκαστον ἀνθρώπινον πρόσωπον ἰδιαιτέρως.  
Τὸ λυτρωτικὸν ἔργον τοῦ Υἱοῦ ἀναφέρεται εἰς τὴν φύσιν ἡμῶν τὸ  
θεωτικὸν ἔργον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπευθύνεται εἰς τὰ πρόσωπα  
ἡμῶν. Τὰ δύο ὅμως εἶναι ἀχώριστα, ἀδιανόητα τὸ ἐν ἑνὲν τοῦ ἄλλου  
διότι προσδιορίζονται ἀμοιβαίως, τὸ ἐν παρευρίσκειται ἐν τῷ ἐτέ-  
ρω, καὶ ἀποτελοῦν τελικῶς μίαν καὶ μόνην οικονομίαν τῆς Ἁγίας  
Τριάδος, πραγματοποιουμένην ὑπὸ δύο θείων Προσώπων ἀποστα-  
λέντων ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ἐν τῷ κόσμῳ. Ἡ διπλῆ αὐτῆ οικονομία  
τοῦ Λόγου καὶ τοῦ Παρακλήτου ἔχει ὡς σκοπὸν τὴν ἔνωσιν τῶν  
κτιστῶν ὄντων μετὰ τοῦ Θεοῦ.

Ὁ σκοπὸς οὗτος τῆς θείας οικονομίας, θεωρούμενος ἐκ τῆς ἀπό-  
ψεως τῆς πτώσεως ἡμῶν, ὀνομάζεται σωτηρία ἢ λύτρωσις: εἶναι  
ἡ ἀρνητικὴ ὄψις τοῦ ἐσχάτου τέλους θεωρουμένου ἐν σχέσει πρὸς  
τὴν ἁμαρτίαν ἡμῶν. Θεωρούμενος ὅμως ὁ σκοπὸς οὗτος τῆς θείας  
οικονομίας ἐκ τῆς ἀπόψεως τοῦ ἐσχάτου προορισμοῦ τῶν κτιστῶν  
ὄντων, ὀνομάζεται θέωσις. Εἶναι ὁ θετικὸς ὀρισμὸς τοῦ Ἰδίου μυστη-  
ρίου τὸ ὅποιον πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ ἐν ἐκάστῳ ἀνθρώπινῳ  
προσώπῳ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ θὰ ἀποκαλυφθῇ πλήρως ἐν τῷ μύ-  
λωνι αἰῶνι, ὅτε ὁ Θεός, ἔχων συγκεντρώσει τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ,  
θὰ εἶναι τὰ πάντα ἐν πᾶσι.

## 6. Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Δὲν προτιθέμεθα νὰ κάμωμεν ἔκθεσιν περὶ τῆς έννοίας τοῦ  
ἀνθρωπίνου προσώπου εἰς τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἢ ἄλλους  
Χριστιανούς θεολόγους. Ἀκόμη καὶ ἐὰν τὸ ἠθέλαμεν, θὰ ἔπρεπε νὰ  
διερωτηθῶμεν προηγουμένως μέχρι ποίου σημείου εἶναι θεμιτὴ ἡ  
ἐπιθυμία μας νὰ ἀνεύρωμεν εἰς τοὺς Πατέρας τῶν πρώτων αἰώνων  
μίαν διδασκαλίαν περὶ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Διότι τούτο  
δὲν θὰ ἦτο ὡς νὰ ἠθέλαμεν νὰ τοὺς ἀποδῶσωμεν έννοίας αἱ ὁποῖαι  
πιθανὸν νὰ παρέμειναν ξένοι πρὸς αὐτούς, καὶ τὰς ὁποίας ἐν τού-  
τοις θὰ τοὺς ἀπεδίδαμεν χωρὶς νὰ ἐκθέσωμεν εἰς ποῖον σημείον, εἰς  
τὴν μέθοδον αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου,  
ἐξερτώμεθα ἀπὸ κάποιαν πολύπλοκον φιλοσοφικὴν παράδοσιν,  
ἀπὸ μίαν σκέψιν ἢ ὁποῖα ἠκολούθησεν ὁδὸς πολὺ διαφόρους ἀπὸ  
τὴν ὁδὸν τῆς καθ' αὐτὸ θεολογικῆς παραδόσεως; Διὰ νὰ ἀποφύγω-  
μεν τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν ἀσυνειδητῶν συγχύσεων, ἀκόμη δὲ διὰ νὰ  
μὴν καταχρασθῶμεν συνειδητῶν ἀναχρονισμῶν συνδυάζοντες τὸν  
Bergson μὲ τὸν ἅγιον Γρηγόριον Νύσσης ἢ τὸν Hegel μὲ τὸν ἅγιον  
Μάξιμον τὸν Ὁμολογητὴν, θὰ ἀποφύγωμεν πρὸς τὸ παρὸν πᾶσαν  
ἀπόπειραν νὰ ἐπανεύρωμεν εἰς τὰ κείμενα τὰς γραμμὰς μίᾶς ἀνα-  
πτυχθεῖσης διδασκαλίας (ἢ διδασκαλιῶν) τοῦ ἀνθρωπίνου προ-  
σώπου, ὡς αὐτὰι αἱ ὁποῖαι παρουσιάσθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν  
τῆς ἱστορίας τῆς Χριστιανικῆς θεολογίας. Τὸ κατ' ἐμέ, ὀφείλω νὰ  
ὁμολογήσω ὅτι-μέχρι σήμερον-δὲν συνήντησα εἰς τὴν πατερικὴν  
θεολογίαν αὐτὸ τὸ ὅποιον θὰ ὠνόμαζέ τις ἐπεξεργασμένην διδα-  
σκαλίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἐν συγκρίσει πρὸς σαφειστά-  
τας διδασκαλίας περὶ τῶν θείων προσώπων ἢ ὑποστάσεων. Ἐν  
τούτοις ὑπάρχει μίᾳ Χριστιανικῇ ἀνθρωπολογίᾳ τὸσον εἰς τοὺς Πα-  
τέρας τῶν ὀκτῶ πρώτων αἰώνων, ὅσον καὶ ἀργότερον, εἰς τὸ Βυ-  
ζάντιον ἢ εἰς τὴν Δύσιν, καὶ εἶναι περιττὸν νὰ εἰπωμεν ὅτι αἱ διδα-  
σκαλῖαι αὐτὰι περὶ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι σαφῶς «περσοναλιστικάι».\*

\* Σημ. μεταφρ.: Δηλαδή, θεωροῦν τὸν ἀνθρώπον ὡς πρόσωπον κατ' εἰκόνα τῶν  
θείων Προσώπων.

Δέν ἦτο δὲ δυνατὸν νὰ συμβῆ διαφορετικὰ διὰ μίαν θεολογικὴν σκέψιν θεμελιωμένην ἐπὶ τῆς ἀποκαλύψεως ἑνὸς προσώπου καὶ ζῶντος Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπον «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν αὐτοῦ».

Δέν προτιθέμεθα λοιπὸν νὰ προβῶμεν εἰς ἱστορικὴν ἔρευναν τῶν χριστιανικῶν δογμάτων, ἀλλὰ μόνον εἰς μερικὰς θεολογικὰς σκέψεις ἐπὶ τῶν ἀπαιτήσεων εἰς τὰς ὁποίας ὀφείλει νὰ ἀπαντήσῃ ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐν τῷ κειμένῳ τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος. Θὰ πρέπει νὰ εἴπωμεν μερικὰς λέξεις διὰ τὰ θεῖα Πρόσωπα, προτοῦ θέσωμεν τὸ ἐρώτημα: τί εἶναι τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον διὰ τὴν θεολογικὴν σκέψιν; Ἡ σύντομος αὕτη τριαδολογικὴ συνοψίς, δὲν θὰ μᾶς ἀπομακρύνῃ τοῦ θέματος.

Οἱ Ἕλληνες Πατέρες, διὰ νὰ ἐκφράσουν καλύτερον τὴν ἐν τῷ Θεῷ προσωπικὴν πραγματικότητα, ἡ μᾶλλον τὴν πραγματικότητα ἑνὸς Θεοῦ προσώπου (πραγματικότητα ἡ ὁποία δὲν εἶναι μόνον ὁ τρόπος τῆς κατ' οἰκονομίαν φανερώσεως μιᾶς ἀπροσώπου μονάδος καθ' ἑαυτήν, ἀλλ' ὁ ἀρχέγονος καὶ ἀπόλυτος ὅρος ἑνὸς Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ὑπερβατικότητι Του), προετίμησαν τὸν ὄρον ὑπόστασις ἀντὶ τοῦ ὄρου πρόσωπον, διὰ νὰ ὑποδείξουν τὰ θεῖα πρόσωπα. Ἡ σκέψις ἡ ὁποία διακρίνει ἐν τῷ Θεῷ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν ὑπόστασιν χρησιμοποιεῖ τὸ μεταφυσικὸν λεξιλόγιον, ἐκφράζεται μὲ τοὺς ὄρους μιᾶς ὄντολογίας - ὄρους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐδῶ τὴν ἀξίαν συμβατικῶν σημείων μᾶλλον παρά ἑνοιῶν - διὰ νὰ δείξῃ τὴν ἀπόλυτον ταυτότητα καὶ τὴν ἀπόλυτον διαφορὰν. Ἦτο ἐν εὔρημα ὀρολογίας τὸ ὅτι εἶχεν εἰσαχθῆ μία διάκρισις μεταξὺ δύο συνωνύμων, διὰ νὰ ἐκφρασθῇ τὸ «ἀμείωτον» (irréductibilité) τῆς ὑποστάσεως ἢ προσώπου ἔναντι τῆς οὐσίας, χωρὶς ἐν τούτοις νὰ ἀντιθέτωται ὡς δύο διαφοροὶ πραγματικότητες. Τοῦτο θὰ ἐπιτρέψῃ εἰς τὸν ἅγιον Γρηγόριον τὸν Ναζιανζηνὸν νὰ εἴπῃ: «Οὐτε γὰρ ὁ Υἱὸς Πατρὸς (εἰς γὰρ Πατῆρ), ἀλλ' ὅπερ ὁ Πατῆρ. Οὐτε τὸ Πνεῦμα Υἱός, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ (εἰς γὰρ ὁ Μονογενής), ἀλλ' ὅπερ ὁ Υἱός» (Λόγος 31 § 9). Ἡ ὑπόστασις εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ οὐσία, δέχεται πάντα τὰ κατηγορήματα ἢ πάσας τὰς ἀρνήσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι δυνατὸν νὰ διατυπωθῶν σχετικῶς πρὸς τὴν «ὑπερουσίαν», ἀλλὰ δὲν παραμένει ἐκ τούτου ὀλιγώτερον «ἀμείωτος» (irréductible) ὡς πρὸς τὴν οὐσίαν. Τὸ «ἀμείωτον» (irréductibilité) τοῦτο, δὲν δυνάμεθα νὰ τὸ συλλάβωμεν οὔτε νὰ τὸ ἐκφράσωμεν, εἰμὴ ἐν τῇ σχέσει τῶν Τριῶν Ὑποστάσεων αἱ ὁποῖαι, διὰ νὰ κυ-

ριολεκτήσωμεν, δὲν εἶναι «τριας», ἀλλὰ «Τριαδική - Μονάς». Ὅμιλουντες περὶ τῶν τριῶν ὑποστάσεων, κἀνομεν ἤδη μίαν ἀθέμιτον ἀφαίρεσιν: ἐὰν ἠθέλαμεν νὰ γενικεύσωμεν καὶ νὰ σχηματίσωμεν μίαν ἔννοιαν τῆς «θείας ὑποστάσεως», θὰ ἔπρεπε νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ μόνος κοινὸς ὀρισμὸς θὰ ἦτο τὸ ἀδύνατον παντὸς κοινοῦ ὀρισμοῦ τῶν τριῶν ὑποστάσεων. Ὅμοιάζουν μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς μὴ ὁμοιώσεως, ἡ μᾶλλον, διὰ νὰ υπερβῶμεν τὴν σχετικὴν ἰδέαν τῆς ὁμοιώσεως ἡ ὁποία δὲν ἔχει θέσιν ἐδῶ, πρέπει νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ ἀπόλυτος χαρακτήρ τῆς διαφορᾶς τῶν συνεπάγεται τὴν ἀπόλυτον ταυτότητα, ἄνευ τῆς ὁποίας δὲν δύναται τις νὰ ὁμιλῇ περὶ ὑποστάσεων τῆς Τριαδικῆς - Ἐνάδος. Ὅπως ἀκριβῶς τὰ Τρία ἐδῶ δὲν εἶναι ἀριθμὸς μετρήσεως, ἀλλὰ φανερώνει τὴν ἀπειρον ὑπερβάσιν τῆς διαδος τῆς ἀντιθέσεως ἐν τῇ Τριάδι καθαρᾶς διαφορᾶς (Τριάς ἐν Μονάδι), οὕτω καὶ ἡ ὑπόστασις ὡς τοιαύτη, καθ' ὅσον εἶναι «ἀμείωτος» (irréductible) ὡς πρὸς τὴν οὐσίαν, δὲν εἶναι πλέον μία ἔκφρασις σχετικὴ μὲ ἑνοίσις, ἀλλ' ἐν σημείον τὸ ὁποῖον εἰσάγει εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ μὴ γενικευσίμου, δεικνύον τὸν ἀπόλυτως προσωπικὸν χαρακτήρα τοῦ Θεοῦ τῆς χριστιανικῆς ἀποκαλύψεως.

Ἐν τούτοις, οὐσία καὶ ὑπόστασις παραμένουν συνώνυμα, καὶ κάθε φοράν ποῦ θέλομεν νὰ καθιερώσωμεν μίαν διάκρισιν μεταξὺ τῶν δύο ὄρων, ἀποδίδοντες εἰς αὐτοὺς διάφορον περιεχόμενον, περιπίπτομεν πάλιν ἀναποφεύκτως εἰς τὴν περιοχὴν τῆς σχετικῆς μὲ ἑνοίσις γνώσεως: ἀντιθέτομεν τὸ γενικὸν πρὸς τὸ ἰδιαιτέρον, τὴν «δεύτεραν οὐσίαν» πρὸς τὴν ἀτομικὴν οὐσίαν, τὸ γένος ἢ εἶδος πρὸς τὸ ἄτομον. Αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποῦ εὐρίσκομεν, π.χ. εἰς τὸ ἐξῆς χωρίον τοῦ Θεοδώρητου (1 Διάλογος «Περὶ ἀτρέπτου», PG 83, 33). «Κατὰ μὲν τὴν θύραθεν σοφίαν, οὐκ ἔχει τινὰ διαφορὰν ἡ οὐσία πρὸς τὴν ὑπόστασιν. Ἡ τε γὰρ οὐσία τὸ ὄν σημαίνει, καὶ τὸ ὑφεστὸς ἡ ὑπόστασις. Κατὰ δὲ γε τὴν τῶν Πατέρων διδασκαλίαν, ἦν ἔχει διαφορὰν τὸ κοινὸν ὑπὲρ τὸ ἴδιον, ταύτην ἡ οὐσία πρὸς τὴν ὑπόστασιν ἔχει». Ἡ ἴδια ἐκπληξίς μᾶς ἀναμένει καὶ εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν. Εἰς τὴν «Διαλεκτικὴν», ἡ ὁποία εἶναι εἶδος τι φιλοσοφικοῦ προοιμίου διὰ τὴν ἔκθεσιν τῆς Ὁρθοδόξου πίστεώς του, ὁ Δαμασκηνὸς λέγει τὰ ἐξῆς (κεφ. 42 PG 94, 612): «Τὸ τῆς ὑποστάσεως ὄνομα, δύο σημαίνει. Ποτὲ μὲν τὴν ἀπλῶς ὑπαρξίν. Καθὸ σημαίνοντα ταυτὸν ἔστιν οὐσία καὶ ὑπόστασις. Ὅθεν τινὲς τῶν ἁγίων Πατέρων εἶπον, τὰς φύσεις, ἦγον τὰς ὑποστάσεις. Ποτὲ δὲ τὴν καθ' αὐτὸ καὶ ἰδιοσύστατον ὑπαρξίν, καθ' ὃ σημαίνοντα τὸ

ἄτομον δηλοῖ, τῷ ἀριθμῷ διαφέρον, ἦγουν τὸν Πέτρον καὶ Παῦλον, τὸν τινα ἵππον».

Εἶναι φανερὸν ὅτι ὁ τοιοῦτος ὀρισμὸς τῆς ὑποστάσεως δὲν ἠδύνατο νὰ χρησιμεύσῃ εἰς τὴν Τριαδικὴν θεολογίαν παρὰ μόνον ὡς προεισαγωγὴ, ὡς ἐκφραζομένη διὰ ἐννοιῶν ἀφετηρία πρὸς μίαν ἔννοιαν, ἐκ τῆς ὁποίας ἀφῆρθη ἡ σημασία καὶ ἡ ὁποία δὲν εἶναι πλεόν ἢ ἔννοια τοῦ ἀτόμου εἶδους τινός. Ἐάν μερικοὶ κριτικοὶ ἠθέλησαν νὰ ἴδουν εἰς τὴν Τριαδικὴν διδασκαλίαν τοῦ Μ. Βασιλείου μίαν διάκρισιν ὑποστάσεως-οὐσίας, ποῦ θὰ ἀνταπεκρίνετο εἰς τὴν ἀριστοτελικὴν διάκρισιν μεταξὺ «πρώτης» καὶ «δευτέρας οὐσίας», εἶναι διότι δὲν ἐγνώριζον νὰ διαχωρίσουν τὸ τέρμα ἀπὸ τὴν ἀφετηρίαν, τὸ πέραν τῶν ἐννοιῶν θεολογικὸν οἰκοδόμημα, ἀπὸ τὰς δι' ἐννοιῶν προπαρασκευῆς του.

Ἐν τῇ Τριαδικῇ θεολογίᾳ, (ἢ ὅποια εἶναι ἢ κατ' ἐξοχὴν καὶ ἐν πραγματικῇ ἔννοιά «Θεολογία» διὰ τοὺς Πατέρας τῶν πρώτων αἰώνων), ἡ ἔννοια τῆς ὑποστάσεως δὲν εἶναι ἡ ἔννοια ἀτόμου τινός τοῦ εἶδους «Θεότης», οὔτε ἡ ἔννοια μιᾶς ἀτομικῆς οὐσίας τῆς θείας φύσεως. Ἐπομένως, ἡ διάκρισις μεταξὺ τῶν δύο συνωνύμων τὴν ὁποίαν ὁ Θεοδώρητος ἀποδίδει εἰς τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὴν δι' ἐννοιῶν ἐκπεφρασμένην μορφήν τῆς, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μίαν προσέγγισιν τοῦ-μὴ δυναμένου-νὰ ἐκφρασθῆ δι' ἐννοιῶν. Κατὰ βάθος ὁ Θεοδώρητος δὲν εἶχε δίκαιον ὅταν ἀντέθετε τὴν ἐισαχθεῖσαν ὑπὸ τῶν Πατέρων ἐκπεφρασμένην δι' ἐννοιῶν διάκρισιν πρὸς τὴν ἐν τῇ «θύραθεν σοφίᾳ» ταυτότητα τῶν δύο ὄρων. Ὡς ἀληθῆς ἱστορικὸς ποῦ ἦτο μᾶλλον παρὰ θεολόγος, εἶδεν ἐν τῇ ἀρχικῇ συνωνυμίᾳ τῶν δύο ὄρων ποῦ ἐπελέγησαν διὰ νὰ δείξουν τὸ «κοινόν» καὶ τὸ «ἴδιον» ἐν τῷ Θεῷ, καὶ τὸ ἱστορικῶς μόνον ἀξιολογεῖν. Ἄλλὰ τὰ συνώνυμα αὐτὰ δὲν ἐξελέγησαν, εἴμῃ ἂφ' ἐνός μὲν διὰ νὰ διαφυλαχθῇ ἡ ἔννοια τῆς συγκεκριμένης οὐσίας εἰς ἐκείνο τὸ ὅποion εἶναι «κοινόν», ἂφ' ἑτέρου δὲ νὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὸ «ἴδιον» (ἰδιαίτερον) πᾶς περιορισμὸς ἀνήκων εἰς τὸ ἄτομον, ὥστε ἡ ὑπόστασις νὰ ἐκτείνεται ἐπὶ τοῦ συνόλου τῆς κοινῆς φύσεως, ἀντὶ νὰ τὴν διαιρῇ. Ἐάν συμβαίη οὕτως, ἡ καθιερωθεῖσα ὑπὸ τῶν Πατέρων θεολογικὴ ἀλήθεια τῆς διακρίσεως οὐσίας καὶ ὑποστάσεως δὲν πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ εἰς τὸ γράμμα τῆς δι' ἐννοιῶν ἐκφράσεώς τῆς, ἀλλὰ μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς ταυτότητος τῶν δύο ἐννοιῶν ἢ ὅποια ἀπαντᾶται εἰς τὴν «θύραθεν σοφίαν». Πρέπει δηλαδὴ νὰ τὴν τοποθετήσωμεν πέραν τῶν ἐννοιῶν: αἱ ἔννοιαι ἀπογυμνοῦνται ἐδῶ

διὰ νὰ γίνουν σημεία τῆς προσωπικῆς πραγματικότητος ἐνὸς Θεοῦ ποῦ δὲν εἶναι ὁ Θεὸς τῶν φιλοσόφων, οὔτε (πολὺ συχνὰ) ὁ Θεὸς τῶν θεολόγων.

Ἄς ἀναζητήσωμεν τώρα ἐν τῇ χριστιανικῇ ἀνθρωπολογίᾳ τὸ αὐτὸ ἀνέκφραστον δι' ἐννοιῶν νόημα τῆς διακρίσεως μεταξὺ ὑποστάσεως καὶ οὐσίας ἢ φύσεως (1).

Διερωτώμεθα, ἐάν αὐτὸ τὸ «ἀμείωτον» (irréductibilité) τῆς ὑποστάσεως ἔναντι τῆς οὐσίας ἢ φύσεως, («ἀμείωτον» τὸ ὅποion ὑποχρεώνει ἡμᾶς νὰ ἀρνηθῶμεν τὴν συνταύτισιν τῆς ὑποστάσεως μὲ τὸ ἄτομον ἐν τῇ Τριάδι, καὶ τὸ ὅποion ἀποκαλύπτει τὸν ἐν-ρискόμενον πέραν πάσης ἐννοίας χαρακτῆρα τῆς ἰδέας τῆς ὑποστάσεως), πρέπει νὰ λαμβάνη χώραν καὶ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ κτιστοῦ ὄντος, κυρίως ὅταν πρόκειται περὶ ἀνθρωπίνων «ὑποστάσεων» ἢ «προσώπων». Θέτοντες τὴν ἐρώτησιν αὐτὴν, διερωτώμεθα συγχρόνως ἐάν ἡ Τριαδικὴ θεολογία εἶχε ποτὲ ἀντανάκλασιν τινα ἐν τῇ χριστιανικῇ ἀνθρωπολογίᾳ: ἐάν διήνοιξε μίαν νέαν διάστασιν τοῦ «προσωπικοῦ», ἀποκαλύπτουσα μίαν ἔννοιαν τῆς ἀνθρωπίνης ὑποστάσεως «ἀμείωτον» (irréductible) ἔναντι τοῦ πεδίου τῶν ἀτομικῶν φύσεων ἢ οὐσιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐμπίπτουν εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ἐννοιῶν καὶ τακτοποιοῦνται τὸσον ἀνέτως εἰς τὸ «λογικὸν δένδρον» τοῦ Πορφυρίου.

Εἰς τὴν ἐρώτησιν αὐτὴν θὰ ἀπαντήσωμεν more scholastico, πρώτιστως διὰ μιᾶς ἀρνήσεως, λέγοντες φρονίμως: videtur quod non. Τὸ ἀνθρωπίνον πρόσωπον φαίνεται ὡς νὰ μὴ εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἓν ἄτομον, ἀριθμητικῶς διάφορον οἰουδήποτε ἄλλου ἀνθρώπου. Πράγματι ἐάν ἐχρειάσθη νὰ ἀρνηθῶμεν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀτόμου, ἥτις δὲν ἔχει θέσιν ἐν τῇ Τριάδι, διὰ νὰ ἀνυψωθῶμεν πρὸς τὴν καθάραν ἰδέαν τῆς θείας ὑποστάσεως, τὸ ὅπως ἀντίθετον συμβαίνει ἐν τῇ κτιστῇ πραγματικότητι, ὅπου ὑπάρχουν ἀνθρώπινα ἄτομα τὰ ὅποια ἡμεῖς ὀνομάζομεν πρόσωπα. Δυνάμεθα νὰ τὰ ὀνομάσωμεν καὶ «ὑποστάσεις», ἀλλὰ τότε ὁ ὅρος αὐτὸς θὰ εὖρη ἐφαρμογὴν καὶ εἰς πᾶν ἄτομον ἀδιαφόρως ποίου εἶδους, ὅπως δεικνύει τὸ παράδειγμα τὸ ὅποion δίδει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Τὸν Πέτρον, τὸν Παῦλον, τὸν τινα ἵππον». Ἄλλοι, (ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς π.χ.) προορίζουν τὸν ὄρον ὑπόστασις διὰ τὰ ἄτομα τῆς λογικῆς φύσεως, ὅπως ἀκριβῶς ἔκαμεν ὁ Βοήθιος εἰς τὸν περὶ προσώπου

(1) Αἱ δύο αὐτὰ ἐννοιαὶ συμπέπτουν χωρὶς νὰ ταυτίζονται πλήρως.

όρισμόν του: *substantia individua rationalis naturae*, (ὡς παρτηρήσωμεν δὲ ὅτι ἐδῶ τὸ «*substantia*» εἶναι μία κατὰ κυριολεξίαν μετάφρασις τοῦ «ὑπόστασις». Ὁ Θωμᾶς Ἀκινάτος θὰ δεχθῆ ὅπως εἶναι αὐτὴν τὴν διατυπωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Βοηθίου ἔννοιαν, διὰ νὰ χαρακτηρίσῃ τὸ κτιστὸν πρόσωπον. Ὅπως καὶ οἱ Ἑλληνικαὶ Πατέρες, θὰ ζητήσῃ νὰ τὴν μεταμορφώσῃ διὰ νὰ τὴν ἐφαρμόσῃ εἰς τὰ πρόσωπα τῆς Τριάδος, ἀλλὰ, εἰς τοὺς ὅρους τῆς λατινικῆς τριαδικῆς διδασκαλίας ἢ ὅποια εἶναι διάφορος τῆς διδασκαλίας τῆς Ἀνατολῆς, τὸ *persona* (πρόσωπον) τοῦ φιλοσόφου θὰ γίνῃ *relatio* (σχέσις) εἰς τὸν θεολόγον<sup>(2)</sup>. Εἶναι ἄξιον μνησθῆναι ὅτι ὁ Richard de Saint Victor, ὁ ὁποῖος ἠρνήθη νὰ δεχθῆ τὸν περὶ πρόσωπου ὄρισμόν τοῦ Βοηθίου κατέληξε νὰ ἐννοῇ τὴν θείαν ὑπόστασιν ὡς *Divinae naturae incommunicabilis existentia*, πράγμα τὸ ὁποῖον κατὰ τὸν Bergson, θὰ προσήγγιζεν αὐτὸν πρὸς τὸν τρόπον σκέψεως τῶν Ἑλλήνων θεολόγων. Ἐν τούτοις - καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μόνον σημεῖον τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρῃ πρὸς τὸ παρόν - φαίνεται ὅτι οὔτε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ὁ Θωμᾶς Ἀκινάτος, οὔτε ἀκόμη ὁ Richard de Saint Victor ὅστις ἐπέκρινε τὸν Βοηθίον, δὲν ἐγκατέλειψαν ἐν τῇ ἀνθρωπολογίᾳ των τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου - ἀτομικῆς οὐσίας, ἀφοῦ τὴν μετεμόρφωσαν διὰ νὰ χρησιμοποιοῦν εἰς τὴν Τριαδικὴν θεολογίαν.

Ἐπομένως, εἰς τὴν θεολογικὴν διάλεκτον, τόσον εἰς τὴν Ἀνατολὴν ὅσον καὶ εἰς τὴν Δύσιν, ὁ ὅρος ἀνθρωπίνον πρόσωπον συμπίπτει μὲ τὸν ὅρον ἀνθρωπίνον ἄτομον. Ἀλλὰ δὲν δυνάμεθα νὰ σταθώμεν εἰς αὐτὴν τὴν διαπίστωσιν. Ἀφοῦ, ὡς φαίνεται, ἡ χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία δὲν ἔδωσε νέον νόημα εἰς τὸν ὅρον «ἀνθρωπίνη ὑπόστασις» ἢ «ἀνθρωπίνον πρόσωπον», ὡς προσπαθήσωμεν νὰ ἀνακαλύψωμεν τὴν παρουσίαν μιᾶς διαφοράου ἐννοίας, ἢ ὅποια δὲν δύναται πλέον νὰ εἶναι ταυτόσημος μὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀτόμου καὶ δὲν καθορίζεται ὑφ' ἐνὸς ὅρου, παραμένουσα ἐν τούτοις ὡς βάθος τι ἐξυπακουόμενον, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον μὴ ἐκφραζόμενον ὑφ' ὄλων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸν ἀνθρωπίνον θεολογικῶν ἢ ἀσκητικῶν διδασκαλιῶν.

Ἄς ἴδωμεν πρωτίστως (καὶ αὐτὸς θὰ εἶναι ἐδῶ ὁ σκοπὸς ἡμῶν), ἐάν ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἀναγομένη εἰς τὴν

(2) Ἡ ὁδὸς τῆς μετατροπῆς αὐτῆς, ἀπὸ τὸν Βοηθίον μέγρι τὸν Guillaume d'Auvergne καὶ τὸν Θωμᾶν Ἀκινάτην, διεγράφη εἰς τὴν ἐξάριτον μελέτην τοῦ Bergson, «La structure du concept latin de personne».

ἔννοιαν μιᾶς ἀτομικῆς φύσεως δύναται νὰ διατηρηθῆ εἰς τὸ κείμενον τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος.

Τὸ δόγμα τῆς Χαλκηδόνος, τοῦ ὁποίου ὁ χριστιανικὸς κόσμος μόλις ἐώρτασε τὴν 15ην ἐκατονταετηρίδα, δεικνύει εἰς ἡμᾶς τὸν Χριστὸν «ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα». Δυνάμεθα νὰ ἐννοήσωμεν τὴν πραγματικότητα τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ χωρὶς νὰ παραδεχώμεθα οὐδεμίαν μετατροπὴν τῆς Θεότητος εἰς ἀνθρωπότητα, οὐδεμίαν σύγχυσιν ἢ μίξιν τοῦ ἀκτίστου μὲ τὸ κτιστὸν, ἀκριβῶς διότι διακρίνομεν τὸ πρόσωπον (ἢ ὑπόστασιν) τοῦ Υἱοῦ ἀπὸ τὴν φύσιν (ἢ οὐσίαν) Αὐτοῦ: εἶναι ἐν πρόσωπον τὸ ὁποῖον δὲν συγκροτεῖται ἐκ δύο φύσεων, ἀλλὰ ὑπάρχει «ἐν δύο φύσεσιν». Ἡ ἔκφρασις «ὑποστατικὴ ἔνωσις» (παρὰ τὴν εὐχέρειαν καὶ τὴν γενικὴν αὐτῆς χρῆσιν) εἶναι ἀκατάλληλος, διότι φέρει εἰς τὴν σκέψιν μίαν προϋπάρχουσαν τῆς ἐνσαρκώσεως ἀνθρωπίνην φύσιν ἢ οὐσίαν, ἢ ὅποια θὰ εἰσῆρχετο ἐν τῇ ὑποστάσει τοῦ Λόγου, ἔστω καὶ ἐάν ἡ ἀνθρωπίνη αὐτῆ φύσις ἢ οὐσία, ἀναληφθεῖσα ὑπὸ τοῦ Λόγου ἐν τῇ Παρθένῳ Μαρίᾳ, ἀρχίζει νὰ υφίσταται ὡς αὐτὴ ἢ ἰδιαιτέρα φύσις ἢ οὐσία μόνον κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς ἐνσαρκώσεως, δηλαδὴ ἐν τῇ ἐνότητι τοῦ Προσώπου ἢ ὑποστάσεως τοῦ ἐνανθρωπίσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὅμως, ἡ ἀνθρωπότης τοῦ Χριστοῦ, καθ' ἣν εἶναι «ὁμοούσιος ἡμῖν», οὐδέποτε εἶχεν ἄλλην ὑπόστασιν ἀπὸ τὴν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις, οὐδεὶς θὰ θελήσῃ νὰ ἀρνηθῆ ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη Αὐτοῦ φύσις ἔχει τὸν χαρακτῆρα μιᾶς «ἀτομικῆς οὐσίας», τὸ δὲ δόγμα τῆς Χαλκηδόνος ἐπιμένει εἰς τὸ γεγονός ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι «τέλειος ἐν ἀνθρωπότητι», «ἀνθρωπος ἀληθῶς ὁ αὐτὸς ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος». Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, τὸ ἀνθρωπίνον ὑποκείμενον τοῦ Χριστοῦ ἔχει τὸν ἴδιον χαρακτῆρα μὲ τὰς ἄλλας ἰδιαιτέρας οὐσίας ἢ φύσεις τῆς ἀνθρωπότητος, τὰς ὁποίας ἀποκαλοῦν «ὑποστάσεις» ἢ «πρόσωπα». Ἐν τούτοις, ἐάν τοῦ ἀπένειμέ τις τὴν ὀνομασίαν αὐτῆν, θὰ περιέπιπτεν εἰς τὸ λάθος τοῦ Νεστορίου, ἀναπέμνων τὴν ὑποστατικὴν ἐνότητα τοῦ Χριστοῦ εἰς δύο διακεκριμένα «προσωπικά» ὄντα. Ἐπειδὴ, συμφώνως πρὸς τὸ δόγμα τῆς Χαλκηδόνος, ἐν θεῶν Πρόσωπον κατέστη ὁμοούσιον τῶν κτιστῶν προσώπων, τοῦτο ἔγινε διότι τὸ πρόσωπον αὐτὸ κατέστη μία ὑπόστασις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, χωρὶς νὰ μετατραπῆ εἰς ἀνθρωπίνην ὑπόστασιν ἢ πρόσωπον. Ἐπομένως, ἐάν ὁ Χριστὸς εἶναι θεῶν Πρόσωπον, ἐνῶ εἶναι συγχρόνως καὶ τέλειος ἀνθρω-

πος ἐκ τῆς «ἐνυποστάτου» Αὐτοῦ φύσεως, πρέπει νὰ παραδεχθῶμεν (τουλάχιστον εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Χριστοῦ) ὅτι ἐδῶ ἢ ὑπόστασις τῆς ἀναληφθείσης ἀνθρωπότητος δὲν δύναται νὰ τραπῆ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, εἰς ἐκεῖνο τὸ ἀνθρώπινον ἄτομον, τὸ ὁποῖον ἀπεγράφη ἐπὶ Αὐγούστου Καίσαρος μετ' ἄλλων ὑπηκόων τῆς Ρωμαϊκῆς αυτοκρατορίας. Συγχρόνως ὁμως δύναται τις νὰ εἰπῆ ὅτι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀπεγράφη ἦτο ὁ Θεὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητά Του, ἀκριβῶς διότι τὸ ἀνθρώπινον ἐκεῖνο «ἄτομον», τὸ ὁποῖον ὠφελε νὰ ἀπογραφῆ μετὰ τῶν ἄλλων, δὲν ἦτο ἐν ἀνθρώπινον «πρόσωπον».

Φαίνεται ὅτι, διὰ νὰ εἴμεθα συνεπεῖς, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρνηθῶμεν νὰ σημειώσωμεν τὴν ἀτομικὴν οὐσίαν τῆς λογικῆς φύσεως διὰ τοῦ ὄρου πρόσωπον ἢ ὑπόστασις, ἄλλως ἡ Νεοστοριανὴ ἀμφισβήτησις ὑπάρχει κίνδυνος νὰ παρουσιασθῆ ὡς φιλονικία ἐπὶ λέξεων: μία ἢ δύο ὑποστάσεις ἐν τῷ Χριστῷ; Δύο, ἐὰν εἰς τὴν πρώτῃν περίπτωσιν (τὴν περίπτωσιν τῆς θείας Ὑποστάσεως) ὑπόστασις σημαίνει τὸ «ἀμείωτον» (irreducibilitié) ἐναντι τῆς φύσεως, ἐνῶ εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν ὑπόστασις σημαίνει ἀπλῶς τὴν ἀτομικὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἄλλ' ἐὰν εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις εὐρίσκωμεν τὸ αὐτὸ «ἀμείωτον» (irreducibilitié) τοῦ προσώπου ἐναντι τῆς φύσεως, θὰ εἴπωμεν μία ὑπόστασις ἢ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀρνήσις δὲ αὐτῆ νὰ παραδεχθῶμεν δύο διακεκριμένα προσωπικὰ ὄντα ἐν τῷ Χριστῷ σημαίνει συγχρόνως ὅτι πρέπει νὰ διακρίνωμεν καὶ εἰς τὰ ἀνθρώπινα ὄντα τὸ πρόσωπον ἢ ὑπόστασιν καὶ τὴν φύσιν ἢ ἀτομικὴν οὐσίαν. Ἐπιμένοντες, ὁ ὄρισμός τοῦ Βοηθίου «substantia individua rationalis naturae» ἐμφανίζεται, ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος, ἀνεπαρκῆς διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ἐννοίας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Δὲν δύναται νὰ ἐφαρμοσθῆ παρὰ μόνον εἰς τὴν «ἐνυπόστατον φύσιν», (διὰ νὰ χρησιμοποιώμεν ἐδῶ τὴν δημιουργηθεῖσαν ὑπὸ Λεοντίου τοῦ Βυζαντίου ἔκφρασιν), καὶ οὐχὶ εἰς αὐτὴν ταύτην τὴν ἀνθρωπίνην ὑπόστασιν ἢ πρόσωπον. Ἀντιλαμβάνεται τις διατὶ ὁ Richard de Saint Victor ἀπέρριψε τὸν ὄρισμὸν τοῦ Βοηθίου, παρατηρῶν μὲ λεπτότητα ὅτι ἢ μὲν οὐσα ἀπαντᾷ εἰς τὴν ἐρώτησιν quid (τί), τὸ δὲ πρόσωπον εἰς τὴν ἐρώτησιν quis (τίς). Ὅθεν εἰς τὴν ἐρώτησιν quis, ἀπαντᾷ τις δι' ἐνὸς κυρίου ὀνόματος, τὸ ὁποῖον μόνον του δύναται νὰ σημάνῃ τὸ πρόσωπον (De trin. IV, c. 7: P. L, 196, 934-935). Ἐξ οὗ ὁ νέος ὄρισμός (διὰ τὰ θεῖα πρόσωπα): «Persona est divinae naturae incommunicabilis

existentia».

Ἄς ἀφήσωμεν ὁμως τὸν Richard, διὰ νὰ ἐξετάσωμεν ἐν ποῖα ἐννοία θὰ πρέπει νὰ γίνῃ ἡ διάκρισις μεταξὺ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἢ ὑποστάσεως καὶ τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου ἢ ἰδιαίτερας φύσεως. Τί πρέπει νὰ σημαίνῃ τὸ πρόσωπον ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἀνθρώπινον ἄτομον; Εἶναι μίλιτος ἀνωτέρα τις ἰδιότης τοῦ ἀτόμου, ἰδιότης ἀποτελούσα τὴν τελειότητά του καθ' ὅσον εἶναι ὄν δημιουργηθῆν κατ' εἰκόνα Θεοῦ καί, συγχρόνως, ἡ ἀρχὴ τῆς ἐξατομικεύσεως αὐτοῦ; Τοῦτο πιθανὸν νὰ παρουσιασθῆ ὡς ἀληθοφανές, κυρίως ἐὰν ληφθῆ ὑπ' ὄψιν ὅτι αἱ ἀπόπειραι νὰ ὑποδειχθῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ οἱ χαρακτηριστῆρες αὐτοῦ τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸ «κατ' εἰκόνα Θεοῦ», προσβλέπουν σχεδὸν πάντοτε εἰς τὰς ἀνωτέρας («πνευματικὰς») ἰδιότητες τοῦ ἀνθρώπου (3). Αἱ ἀνωτέρα ἰδιότητες τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ὁποῖαι χρησιμεύουν συνήθως εἰς τὸ νὰ ἀναδεικνύεται ὁ χαρακτηριστῆρ τῆς εἰκόνας, λαμβάνουν ἐν τινι τριχοτομικῇ ἐννοίᾳ τὸ ὄνομα «νοῦς». Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ὁ ἀνθρώπος ὡς πρόσωπον, θὰ ἦτο ἕνας «νοῦς», ἐν ἐνσαρκωμένον πνεῦμα, δεδεμένον εἰς μίαν ζωικὴν φύσιν εἰς τὴν ὁποῖαν δίδει ὑπόστασιν - πρὸς τὴν ὁποῖαν, μᾶλλον, παρατίθεται, ἐξουσιάζον αὐτήν. Δυνάμεθα, πράγματι, νὰ εὕρωμεν εἰς τοὺς Πατέρας τοῦ 4ου ἰδίας αἰῶνος καὶ ἰδιαίτερος εἰς τὸν ἅγιον Γρηγόριον Νύσσης, λεπτομερεῖς ἐκθέσεις ἐπὶ τοῦ «νοῦ» - ἔδρας τοῦ αὐτεξουσίου, ἰδιότητος τοῦ νὰ προσδιορίζῃ τις ἐαυτὸν, ἰδιότητος ἀποδιδούσης εἰς τὸν ἀνθρώπον τὸν χαρακτηριστῆρα αὐτοῦ ὡς κατ' εἰκόνα Θεοῦ δημιουργηθέντος ἢ ἐκεῖνο ποῦ θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ὀνομάσωμεν «προσωπικὸν αὐτοῦ ἀξίωμα».

Ἄλλὰ ἂς προσπαθήσωμεν νὰ ὑποβάλωμεν τὸ νέον τοῦτο σχῆμα, τὸ ὁποῖον φαίνεται ὅτι στηρίζεται εἰς τὴν αὐθεντίαν τῶν Πατέρων, εἰς τὴν κρίσιν τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος. Θὰ ἴδωμεν ἀμέσως ὅτι πρέπει νὰ τὸ ἀπορρίψωμεν. Πράγματι, ἐὰν ὁ «νοῦς» ἀντεπροσώπευε εἰς ἐν ἀνθρώπινον ὄν τὸ «ὑποστατικόν» στοιχεῖον τὸ ὁποῖον προσδιορίζει αὐτὸ ὡς πρόσωπον, θὰ ἔπρεπε, διὰ νὰ διατηρηθῆ ἡ ἐνότης τῆς ὑποστάσεως ἐν τῷ Θεανθρώπῳ, νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα (νοῦν) ἀπὸ τὴν φύσιν τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀντικαταστήσωμεν τὸν κτιστὸν αὐτὸν νοῦν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Λόγου. Δηλαδή, θὰ ἔπρεπε νὰ δεχθῶμεν τὴν χριστολογικὴν διατύ-

(3) Ἄς ἐμφυλωμέμεθα, ἐν τούτοις, ὅτι ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος ἐπέεξευε τὴν εἰκόνα καὶ εἰς τὴν σωματικὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου.

πωση του 'Απολλιναρίου Λαοδικείας. Πρέπει να σημειώσωμεν ότι ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, υπήρξεν ακριβώς ο πλέον ὀρθῶς ἐλέγξας τὸ λάθος τοῦ 'Απολλιναρίου, πράγμα τὸ ὅποιον μᾶς κάμνει νὰ σκεφθῶμεν ὅτι, παρὰ τὸν πνευματικὸν τόνον τῆς περι εἰκόνας Θεοῦ διδασκαλίας του, ὁ ἀνθρώπινος νοῦς κατὰ τὸν Γρηγόριον, δὲν δύ-



«'Ο Παντοκράτωρ», φορητὴ εἰκὼν 16ου αἰῶνος. Ἔργον Θεοφάνους τοῦ Κρητός. Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος - Ἁγίου Ὀρους.

ναται νὰ ἐρμηνευθῇ ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ ὑποστατικοῦ στοιχείου τὸ ὅποιον προσδίδει εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ προσωπικὸν αὐτοῦ εἶναι.

Ἐὰν οὕτως ἔχη τὸ πράγμα, δὲν θὰ ὑπάρχη πλέον θέσις διὰ τὴν ὑπόστασιν ἢ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ συνθέτῳ τῆς ἀτομικῆς αὐτοῦ φύσεως. Ἐπομένως, τοῦτο ἀνταποκρίνεται ἐπακριβῶς εἰς αὐτὸ τὸ «ἀμείωτον» (irréductibilité) τῆς ὑποστάσεως ἐναντι τοῦ ἀνθρωπίνου ἀτόμου, τὸ ὅποιον διεπιστώσαμεν ὁμιλοῦντες περὶ τοῦ δόγματος τῆς Χαλκηδόνος. Ἀφ' ἑτέρου ὅμως, διὰ νὰ διακρίνωμεν τὴν ἀνθρωπίνην ὑπόστασιν ἀπὸ ὅ,τι συγκροτεῖ τὴν πολυσύνθετον φύσιν τῆς -σῶμα, ψυχῆν, πνεῦμα (ἐὰν θελήσωμεν νὰ δεχθῶμεν αὐ-

τὴν τὴν τριχοτομίαν) -, οὐδεμίαν ἰδιότητα δυναμένην νὰ ὀρισθῇ θὰ εὐρωμεν, οὐδένα χαρακτηρισμὸν ποῦ νὰ εἶναι ξένος πρὸς τὴν «φύσιν» καὶ νὰ ἀνήκη ἀποκλειστικῶς εἰς τὸ πρόσωπον λαμβανόμενον καθ' ἑαυτό. Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, θὰ εἶναι ἀδύνατον δι' ἡμᾶς νὰ σχηματίσωμεν μίαν ἔννοιαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ θὰ πρέπη νὰ ἀρκεσθῶμεν νὰ εἴπωμεν ὅτι: τὸ πρόσωπον σημαίνει τὸ «ἀμείωτον» (irréductibilité) τοῦ ἀνθρώπου ἐναντι τῆς φύσεώς του. Τὸ «ἀμείωτον» (irréductibilité) καὶ ὄχι «κάποιο πράγμα» ἢ «κάποιο πράγμα ποῦ καθιστᾷ τὸν ἄνθρωπον ἄτρεπτον ἔναντι τῆς φύσεώς του», ἀκριβῶς διότι δὲν πρόκειται ἐδῶ διὰ «κάποιο πράγμα» διακριμένον, διὰ μίαν «ἄλλην φύσιν», ἀλλὰ διὰ κάποιον ὁ ὁποῖος διακρίνεται τῆς ἰδίας αὐτοῦ φύσεως, διὰ κάποιον ὁ ὁποῖος ὑπερβαίνει τὴν φύσιν αὐτοῦ ἐνῶς τὴν περιλαμβάνει, ὁ ὁποῖος τὴν κάμνει νὰ ὑπάρχη ὡς ἀνθρωπίνη φύσις δι' αὐτῆς τῆς ὑπερβάσεως καὶ ὁ ὁποῖος, ἐν τούτοις, δὲν ὑπάρχει καθ' ἑαυτόν, ἐκτός τῆς φύσεως τὴν ὁποίαν «ἐνυποστατεῖ» καὶ τὴν ὁποίαν ὑπερβαίνει ἀκαταπαύστως. Θὰ ἔλεγα «τὴν ὁποίαν κάνει νὰ ἐξίσταται», ἐὰν δὲν ἐφοβούμην ὅτι θὰ μὲ ἐπέκριναν ὡς εἰσάγοντα ἔκφρασιν ἐνθυμίζουσαν ὑπερβολικὰ τὸν «ἐκστατικὸν χαρακτήρα τοῦ Dassein» εἰς τὸν Heidegger, μετὰ τὴν ἐπίκρισιν ἐκ μέρους μου ἄλλων οἱ ὁποῖοι ἔκαμαν παρομοίαν συγκρίσεις.

Ὁ πατήρ Urs von Balthasar, εἰς τὸ βιβλίον του περὶ τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁμιλῶν περὶ τῆς μετα-Χαλκηδονίου θεολογίας, κάμνει μίαν παρατήρησιν ἣ ὁποία μοῦ φαίνεται συγχρόνως πολὺ ὀρθή καὶ πολὺ λαυθασμένη. Λέγει (σελ. 21): «Παράλλῃως τοῦ δένδρου τοῦ Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ νὰ εἰσαγάγῃ πάντα τὰ ὑφιστάμενα ὄντα εἰς τὰς κατηγορίας τῆς οὐσίας, γένους, γένους καὶ τελικῶς ἀτόμου, ἐμφανίζονται νέα ὄντολογικαὶ κατηγορίαι. Αἱ νέα αὐταὶ κατηγορίαι, «ἀμείωτοι» (irréductibles) ἐναντι τῶν κατηγοριῶν τῆς οὐσίας, παραπέμπουν ταυτοχρόνως εἰς τὸν χώρον τῆς ὑπάρξεως καὶ εἰς τὸν χώρον τοῦ προσώπου. Οἱ δύο χώροι εἶναι ἀκόμη συνδεδεμένοι με νέας ἐκφράσεις (ὑπαρξίς, ὑπόστασις)... με ἀσαφῆ ἀκόμη ὄρια τὰ ὁποῖα ἀναξήτου μίαν ἀκριβῆ ἀπόδοσιν. Θὰ χρειασθῇ ἀκόμη πολὺς καιρὸς προτοῦ δυνηθῇ ὁ Μεσαίων νὰ διατυπώσῃ τὴν διάκρισιν μεταξὺ οὐσίας καὶ ὑπάρξεως καὶ νὰ σχηματίσῃ ἐξ αὐτῆς, τὴν βάσιν τοῦ τρόπου τοῦ εἶναι τοῦ πλάσματος... Ἐν τούτοις, πορευόμεθα πρὸς αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κατεύθυνσιν ὅταν βλέπωμεν νὰ ἐμφανίζεταί, παραλλήλως τῆς ἀρχαίας ἀριστοτελικῆς διατάξεως τῶν οὐσιῶν, ἡ νέα αὐτὴ τάξις τῆς ὑπάρ-

ξως καὶ τοῦ προσώπου».

Ὁ Balthasar ἔθιξεν ἐδῶ ἐν σύμπλεγμα προβλημαμάτων ἐξαιρετικῶς σημαντικῶν, ἀλλὰ, ἀφοῦ τὰ ἔθιξε, ἀντὶ τὴν ὠθήσθη περαιτέρω τὴν ἔρευναν, πελαγώνει καὶ μένει εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Προσήμεν, ὡς εἶδομεν, τὰς «νέας ὄντολογικὰς κατηγορίας», δηλαδὴ τὰς κατηγορίας τῆς ὑποστάσεως ἢ προσώπου, καὶ τὸ ὑπαρξιακὸν «εἶναι» τὸ ὅποιον ὁ Θωμᾶς Ἀκινῆτος ἀνεκάλυψε πέραν τῆς ἀριστοτελικῆς τάξεως τῆς οὐσιότητος, τὸ ἐπικαίρον τοῦτο τῆς ὑπάρξεως τὸ ὅποιον, ὡς λέγει ὁ M. Gilson, «ἐπειδὴ ὑπερβαίνει τὴν οὐσίαν, ὑπερβαίνει καὶ τὴν ἔννοιαν» («L' être et l' essence» σελ. 111). Νομίζομεν ὅτι ὁ M. Gilson ἔχει δίκαιον λέγων ὅτι μόνον εἰς χριστιανὸς μεταφυσικὸς ἠδυνήθη νὰ προχωρήσῃ τόσον πολὺ εἰς τὴν ἀνάλυσιν τῆς συγκεκριμένης συστάσεως τῶν κτιστῶν ὄντων. Ἀλλὰ, ἐνώπιον τῆς προσεγγίσεως τὴν ὅποιαν ἔκαμεν ὁ von Balthasar, διερωτώμεθα: ἢ πραγματικὴ διάκρισις μεταξὺ οὐσίας καὶ ὑπάρξεως, ἐνῶ εὐρίσκει εἰς τὴν ρίζαν παντὸς ἀτομικοῦ ὄντος τὴν πράξιν τοῦ ὑπάρχειν ἢ ὅποια τὸ θέτει ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ ὑπάρξει, ἔφθασε μήπως συγχρόνως καὶ τὴν ρίζαν τοῦ προσωπικοῦ εἶναι; Ὁ εὐρισκόμενος πέραν τῶν ἔννοιῶν χαρακτήρ τῆς ὑπάρξεως, εἶναι μήπως τῆς αὐτῆς τάξεως ὡς καὶ ὁ χαρακτήρ τοῦ προσώπου, ἢ μήπως ἡ νέα αὐτὴ ὄντολογικὴ τάξις, ἐφευρεθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἀκινῆτου, ὑστερεῖ ἀκόμη τοῦ προσωπικοῦ;

Εἶναι βέβαιον ὅτι ὑπάρχει ἕνας στενὸς σύνδεσμος μεταξὺ τῶν δύο, τουλάχιστον εἰς τὴν σκέψιν τοῦ Ἀκινῆτου. Ἀπαντῶν εἰς τὴν ἐρώτησιν «Utrum in Christo sit tantum unum esse» (Sent. III, d.6, q.2, a.2 καὶ III α, q. 17, a2), ὁ Θωμᾶς βεβαίῳ τὴν ἐνότητα τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεανθρώπου, ὁμιλῶν διὰ τὴν μοναδικότητα τῆς ὑποστάσεως Αὐτοῦ. Ὅμως θὰ ὠθήσῃ, ἄραγε, περαιτέρω τὴν προσέγγισιν αὐτὴν μεταξὺ τοῦ ὑπαρξιακοῦ καὶ τοῦ προσωπικοῦ, μέχρι βεβαιώσεως τριῶν ὑπάρξεων ἐν τῷ Θεῷ; Ὁ Richard de Saint Victor τὸ ἔκαμε, ὁμιλῶν περὶ τριῶν θείων ὑποστάσεων - ἀλλὰ δὲν ἀνεμόρφωσε τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ὁ Θωμᾶς Ἀκινῆτος παλινώρθωσε τὴν ἔννοιαν τῶν ἀτομικῶν φύσεων, εὐρίσκων ἐκεῖ τὴν πολλαπλὴν δημιουργικὴν ἐνέργειαν πραγματοποιοῦσαν πᾶν ὅ,τι ὑπάρχει, - ἀλλ' ἡ νέα αὐτὴ ὄντολογικὴ κατηγορία ἐκτείνεται εἰς πάντα τὰ κτιστὰ ὄντα, καὶ οὐχὶ μόνον εἰς τὰ ἀνθρώπινα καὶ ἀγγελικὰ Πρόσωπα. Ἀφ' ἑτέρου, ὁ Θεὸς τοῦ Θωμᾶ δὲν εἶναι παρὰ μία καὶ μόνη ὑπάρξις, ταυτόσημος μὲ τὴν οὐσίαν - Πρό-

ξις καθαρὰ ἢ Ipsum Esse subsistens. Τοῦτο μᾶς ἀναγκάζει νὰ κάμωμεν μίαν διόρθωσιν εἰς τὴν παρατήρησιν τοῦ von Balthasar. Ἐάν ὁ νέος Χῶρος τοῦ μὴ δυναμένου νὰ ἐκφρασθῇ διὰ ἔννοιῶν, καθ' ὅτι τὸ ὡς πρὸς τὴν οὐσίαν «ἀμείωτον» (irréductible) παρουσιάζεται ὡς ποιούτων εἰς ἕνα ἅγιον Μάξιμον Ὀμολογητὴν ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς κτιστῆς ὑποστάσεως, ἢ ὄντολογικῆ λύσις τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δὲν θὰ εὐρεθῇ εἰς τὴν Θωμιστικὴν διάκρισιν οὐσίας καὶ ὑπάρξεως, παρ' ὅτι αὕτη διεισδύει ἕως τὸ ὑπαρξιακὸν βᾶθος τῶν «ἀτομικῶν» ὄντων).

Ἡ φυσικὴ θεολογία τοῦ Θωμᾶ δὲν δύναται νὰ φθάσῃ τὴν λύσιν αὐτὴν, καὶ δὲν δύναται τις νὰ τὸν μεμφθῇ διὰ τοῦτο, διότι δὲν ἦτο αὐτὸς ὁ σκοπὸς του. Ἐάν μοῦ ἐπιτραπῇ νὰ ἐκφρασθῶ ἐν τῇ διαλέκτῳ τῆς «Παλαμικῆς» θεολογίας ἢ ὅποια μοῦ εἶναι οἰκεία, θὰ ἔλεγα ὅτι ὁ Θωμᾶς Ἀκινῆτος ὡς μεταφυσικὸς, συναυτᾶ τὸν Θεὸν καὶ τὰ κτιστὰ ὄντα εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς «ἐνεργείας» καὶ τῆς πολυποστατικότητος τοῦ κτιστοῦ κόσμου καὶ οὐχὶ εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς ἐν Τρισὶν Ὑποστάσεσιν «ὑπερουσίας». Τὸ δημιούργημα, «φυσικόν» καὶ «ὑποστατικόν» συγχρόνως, ἐκλήθη νὰ πραγματοποιηθῇ τῶσον τὴν ἐνότητα φύσεως του ὅσον καὶ τὴν ἀληθῆ προσωπικὴν αὐτοῦ διαφοροποίησιν, ὑπερβαῖνον ἐν τῇ χάριτι τὰ ἀτομικὰ ὅρια τὰ ὅποια διαίρουν τὴν φύσιν καὶ τείνουσιν νὰ μεταβάλουν τὰ πρόσωπα εἰς ὄντα προσδιοριζόμενα ὑπὸ ἰδιαιτέρων οὐσιῶν.

Τὸ ἐπίπεδον εἰς τὸ ὅποιον τίθεται τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὑπερβαίνει, ἐπομένως, τὸ ἐπίπεδον τῆς ὄντολογίας, ὡς συνήθως ἀντιλαμβάνομεθα αὐτὴν. Ἐάν πρόκειται δὲ περὶ μίᾳ μετα-ὄντολογίας, μόνος ὁ Θεὸς δύναται νὰ τὴν γνωρίσῃ, ὁ Θεὸς ἐκεῖνος τὸν ὅποιον ἢ ἀφήγησις τῆς Γενέσεως παρουσιάζει διακόπτοντα τὸ δημιουργικὸν Αὐτοῦ ἔργον διὰ νὰ εἴπῃ ἐν τῷ Συμβουλίῳ τῶν Τριῶν Ὑποστάσεων: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Ἡμετέραν».