

Οικιακή έκδοση ψηφιακού πολιτισμού

# highlights

αφιέρωμα  
εύπορος  
highlights

11 τιμή € 8



771108 993006

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2	Editorial
6	Επικαιρότητα
12	Κατόψεις
<b>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ</b>	
16	Η ευθύνη του αρχιτέκτονα Μελετική ομάδα ΠΛΕΙΑΣ
20	Ένα παλάτι για το Βερολίνο

## ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

22	Thomas Schütte
24	Lucas Samaras
27	Ρεαλισμός και χιούμορ στη σύγχρονη ελληνική τέχνη
28	Post Impact
30	Έπαθλα Γίαννη Σπυρόπουλου
32	Δημήτρης Φόρτσας
35	Αθήνα-Παρίσι: ΟΝ
36	Γιάννης Μπρόπουλος
38	Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος
40	Antonio Segui
42	Γιώργος Μαυροΐδης

## 44 Αφιέρωμα ΕΥΤΥΧΙΑ

46	Η ευτυχία είναι μια νέα ιδέα;
52	Όλβιος μόνον;
54	Ευτυχία: Made in Japan
56	Η ευτυχία των ορίων
60	Ευτυχισμένη πολιτεία
64	Περί ευτυχίας
66	Το κενό της ευτυχίας
68	Ευτυχία και προνή στην ύστερη αρχαία φιλοσοφία
72	Το καθήκον της ευτυχίας
76	Η κατάσταση της ευτυχίας
84	Ογκλαδά Το ματωμένο πέρασμα στην ευτυχία
88	Η μουσική της ευτυχίας
92	Η μουσική της δυστυχίας

94	Η ευτυχία στον κινηματογράφο
98	Δυστυχισμένη τέχνη Η έλλειψη της ευτυχίας στη φωτογραφία
102	Ψάχνοντας για την ευτυχία
106	Αναζητώντας την ευτυχία στην κόλαση
110	Οι ευτυχισμένοι ήρωες των παραμυθιών
114	Η χορηγία της ευτυχίας

## ΘΕΑΤΡΟ

116	Piccolo Teatro di Milano
120	Włodzimierz Staniewski
124	Τρεις θεωρητικές αφετηρίες της μεταμοντέρνας σκηνής
128	Mikhail Marjanov

## ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

134	Βιβλιοθήκη
138	Περικλής Μονιούδης
142	Φοβού τους Δανούς
146	Lars von Trier
150	Michael Snow
154	Renee Zellweger
158	Κωνσταντίνος Γιάνναρης

## ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

142	Φοβού τους Δανούς
146	Lars von Trier
150	Michael Snow
154	Renee Zellweger
158	Κωνσταντίνος Γιάνναρης

## ΜΟΥΣΙΚΗ

162	Ρομαντισμός και Εθνικισμός
-----	----------------------------

## ΧΟΡΟΣ

166	Ειδικός Χώρος
168	Πισω ολοταχώς στα '70s
170	Ivo Dimtchev
173	Λεύκωμα Χορού

## ΚΟΣΜΟΣ Κούβα

178	Xάρης Κακαρούχας
-----	------------------

Αφιέρωμα επόμενου τεύχους: «Χρόνος»  
Επόπειον, ειδικό ένθετο-έρευνα: Φάκελος  
«Πολιτιστική Ολυμπιάδα».

# highlights

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΟΟΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ  
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιώργος Δραγόνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κωνσταντίνος Νούλας  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ορού Ρεμπούκου  
(επικοινωνία), Αλέξανδρος Στάνας  
(ειδικές δραστηριότητες)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Μαρία Κυριάκη,  
Αφροδίτη Παναγιωτάκου

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΤΗΣ: Χρήστος  
Πολυμενάκος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Διονύσης Παποδουκάκης  
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Michael Eleftheriou

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βασίλης Μαζωμένος, Δημήτρης Μακρής, Γιώργος  
Πεφάνης, Γιώργος Τζιρτζιλάκης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ

Μαρία Αγγελή, Βασίλης Αγγελικόπουλος,  
Μάλια Βάρη, Michel Bichsel, Κληρουντίν  
Βουνελάκη, Κώστας Γερενετής, Θανάσιος  
Γεώργιος, Σταύρος Γιαγκάζογλου, Γιώργος  
Δερμάτης, Ιάσων Δάρου, Ξένια Καλπακούλη,  
Γιάννης Κανάκης, Έρη Καοϊήν, Λουκάς Κατσίκας,  
Δημήτρης Μακρής, Χρήστος Μαρκίδης,  
Ειρήνη Μουντράκη,  
Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Παύλος Νέσσωνος,  
Ελίνα Νιαραγκλίαση, Βούλα Παλαιολόγου,  
Θάνος Παπαγεωργίου, Διονύσης Παπαδόπουλος,  
Τάσος Παπαϊωάννου, Γιώργος Πεφάνης,  
Κώστας Πηγαδάς, Χριστίνα Πολυχρονιάδου,  
Κατερίνα Πουλοπούλου, Κωνσταντίνος Ρήγος,  
Βασιλίκη Σαριλάκη, Δημήτρης Σεβαστάκης,  
Νικόλας Σεβαστάκης, Ελπίδα Σκούφαλου,  
Νέλλη Σπηλιοπούλου, Αλέξης Σιαμάτης,  
Ρένος Τοροσάνη, Γιώργος Τζιρτζιλάκης,  
Χρήστος Τοανάκας, Θωμάς Υφαντής

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

Αρης Καλαντής (Βερολίνο), Δημήτρης Καρίδας  
(Βρετανία), Κλαίρη Μέις-Λιονάκη (Παρίσι),  
Γιώργος Νουβάκης (Βαρκελώνη), Φωκεινή  
Παπαχατζή (Λονδίνο)

ART DIRECTOR: Κάλλια Χαλά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING-ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: Ελένη  
Χριστοδούλου ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Σαρία  
Βασουντέβα ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Ειρήνη Αλεξανδράκη  
ΠΑΡΑΓΟΤΗ: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

## ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ: Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου (Στουρνάρη 35, Ιπποκράτους 15 & Ακαδημίας, Κολοκοτρώνη 10 - Κηφισιά,  
Αν. Παπανδρέου 13 & Λαζαρίδη - Γλυφάδα) • Βιβλιοπωλεία ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (Κεντρικό κατάστημα Πανεπιστημίου 17, Νέο κτίριο του Μουσείου Μνεάκη/Εκθεσιακό Όρθιο Πατήσια Λεωφόρος 131, Καλαμαριά) • Βιβλιοπωλείο Παρασημάτων (Παλ. Πατρών Γερμανού 25)  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου (Κοραή 17)

highlights: Σόλωνος 140, 106 77 Αθήνα,  
τηλ.: +30 210 38 21 222, fax: +30 210 38 29 979,  
www.highlights.gr, e-mail: info@highlights.gr

# «Το καθίκον της ευτυχίας»

## Σχόλια στην ηθική της χρονιμοθηρίας

κείμενο | Σταύρος Γιαγκάζογλου\*

**K**οινό χαρακτηριστικό των διάφορων συστημάτων ηθικής που διαμόρφωσε ο ανθρώπινος βίος και πολιτισμός υπήρξε η αναζήπηση, η γνώση και η κατάκτηση του αγαθού και της ευτυχίας.

Μονάχα η ανθρώπινη ύπαρξη που κινείται ανάμεσα στην ατομικότητα και την κοινωνικότητα εμφανίζει το στοιχείο της ευθύνης ως προς τη συνειδητή συμπεριφορά και την ελευθερία δράσης και επιλογών. Και τούτο με βάση αξίες, κριτήρια και αρχές που δημιουργεί και αποδέχεται αντικειμενικά το εκάστοτε κοινωνικό σύνολο.

Ο πιθικός προβληματισμός, ο οποίος διακρίνει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα όντα, έχει τις ρίζες του στην ιδιοσυστασία της ανθρωπίνης φύσης. Έγινε αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας και σπουδής όταν η αρχαιοελληνική σκέψη μετατόπισε το επίκεντρο της προσοχής και νοματοδότησε τον κόσμο από την άλογη φύση στον έλλογο άνθρωπο. Έκτοτε η πιθική καθιερώθηκε ως ιδιαίτερος κλάδος της φιλοσοφίας με αντικείμενο τη θήρευση της αρετής και την κατάκτηση της ευδαιμονίας. Η αρχαιοελληνική επεξεργασία της πιθικής, με κύριους εκπροσώπους τον Πλάτωνα, μαθητή του Σωκράτη, καθώς και τον Αριστοτέλη, κατέθεσε τα δύο βασικά γνωρίσματα που σφράγισαν και καθόρισαν τη μετέπειτα εξέλιξη και πορεία της πιθικής. Η πιθική, είτε ως θεωρία είτε ως πράξη, συνδέεται στενότατα με τη λογική γνώση και επιστήμη, συνιστώντας μια λογική και διανοτική διαδικασία. Όταν η κλιμάκωση των αρετών ως αναβαθμίδων και μέσων κατάληξης οδηγήσει αναπόφευκτα στο πρόβλημα της ευδαιμονίας, τότε η πιθική δρασκελίζει πλέον το καιώφλι του υπερβατικού και της μεταφυσικής.

Τα ποικίλα συστήματα της πιθικής πηγάζουν και τροφοδοτούνται πάντοτε από αυτούς τους δύο πόλους της λογικής και της θεολογίας, της φιλοσοφίας και της θρησκείας. Όταν το αγαθό και η ευδαιμονία τοποθετούνται επέκεινα του ανθρώπου και του κόσμου, η πιθική νοματοδοτείται υπερβατολογικά. Αντίστοιχα, η πιθική γίνεται ανθρωποκεντρική και φισιοκρατική όταν το νόημα του αγαθού και της ευδαιμονίας αντλείται ενδοκοσμικά, είτε από τη φύση είτε από τον άνθρωπο. Περιπτεύει ασφαλώς να τονίσουμε ότι λογική και θεολογία, φιλοσοφία και θρησκεία δεν αποτελούν

περίκλειστες και ανεξάρπτες περιοχές, αλλά περιχωρούνται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, εις μάπτην των διάφορων ιδεοληψιών και των παντός ειδούς καθαρολόγων. Θεϊστικά συστήματα όπως ο Πλατινισμός, ο Νεοπλατωνισμός και ο Γνωστικισμός αναζητούν το ύψιστο αγαθό στο επέκεινα του κόσμου, υποτιμώντας τον παρόντα κόσμο ως σκιώδη και μη όντα. Φυσιοκρατικά συστήματα που συναντάμε στην αρχαιοελληνική παράδοση και στους νεότερους χρόνους μετά την Αναγέννηση εκλαμβάνουν την πιθική ενδοκοσμικά και ανθρωποκεντρικά, αναζητώντας την έννοια του αγάθου στην τάξη, την αρμονία και το κάλλος της φύσης. Μετά τον Νεκάρτ, ο οποίος επικέντρωσε το ενδιαφέρον της πιθικής σκέψης στον άνθρωπο ως σκεπιόμενο υποκείμενο, άνοιξε ο δρόμος σε ποικίλες και συχνά αντιπρόμενες σχολές σκέψης. Ο υποκειμενισμός, ο ορθολογισμός, ο ρομαντισμός, ο εμπειρισμός, ο ανορθολογισμός κ.ά., μέχρι την ευδαιμονιστική πιθική του σοσιαλισμού και του καπιταλισμού, επισημαίνουν τον ανθρωπομονιστικό χαρακτήρα του πιθικού προβληματισμού.

Η χριστιανική πιθική που καλλιεργήθηκε στη Δύση ως ιδιαίτερος κλάδος της θεολογίας εντάχθηκε σε αυτό το πλαίσιο μεταξύ αυθεντίας και σύμβασης, διαμορφώνοντας συμβατικά σχήματα ατομικής συμπεριφοράς που καθορίστηκαν από μια νομικοποιητική δεοντολογία. Η πιθική, όπως την εννοεί και την προσεγγίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στις συντεταγμένες του δυπικού πολιτισμού, έχει τις ιστορικές και νοματικές καταβολές της στην χριστιανική πίστη, όπως εκφράστηκε και εφαρμόστηκε στη δυτική Εκκλησία. Η πίστη της Εκκλησίας, καθώς την επεξεργάστηκε συστηματικά η σχολαστική θεολογία του Μεσαίωνα, συνιστά ένα παγιωμένο σύνολο από λογικές βεβαιότητες που τεκμηριώνονται νοοταρχικά. Ως ιδεολογία, η πίστη παραπέμπει στην επαλήθευσή της από πιθικές εφαρμογές. Η λογική της πίστης δείχνει τη λογική ορθοπραξία της πιθικής. Η αποτελεσματικότητα της θρησκευτικής γνώσης κρίνεται στο επίπεδο της πιθικής δεοντολογίας και πράξης. Κινητήρια δύναμη αυτής της διαπλοκής μεταξύ της θρησκευτικής πίστης και της πιθικής εφαρμογής της είναι η ατομική αυτάρκεια και η ωφελιμότητα επιβεβαίωσή της, μέσω της ιδέας για ατομική σωτηρία.

Πρόκειται για την αντίληψη του θρησκευτικού ευδαιμονισμού, π. »



Ιερώνυμος Μποσ, Ο Κήπος των Τέρψεων (220 x 195 cm)

#73



Αριστερά: Ιερώνυμος Μπος, Δημιουργία του Κόσμου (πρόσοψη του Κήπου των Τέρψεων), Κέντρο: Παράδεισος (αριστερή πτυχή του Κήπου των Τέρψεων), Δεξιά: Κόλπασ (δεξιά πτυχή του Κήπου των Τέρψεων)

οποία έλκει την αρχική καταγωγή της από τον Αυγουστίνο. Η χριστιανική πίστη είναι ο τρόπος της αιτομικής σωτηρίας, γι' αυτό είναι ωφέλιμη. Η μεταφυσική δικαίωση του ατόμου θεμελιώνεται μέσω μιας δικανικής πρακτικής των αρεών και των καλών πράξεων. Οι αυγουστίνειες ρίζες του θροποκευτικού ωφελιμισμού ολοκληρώνονται αργότερα στον Άνσελμο με τη θεωρία για την ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης, με τη θεολογία του χρέους και τη εξαγοράς των αμαρτιών. Έτοι ανοίξει ο δρόμος για τη θροποκειοποίηση του Χριστιανισμού, τη μεταβολή της πίστης σε κώδικα αιτομικής πιθικής και τη μεταρρυθμίση της Εκκλησίας σε ελεγκτικό θεομό για την εφαρμογή και επιβολή της πιθικής. Το ορατό κέντρο που περιβλήθηκε το εξουσιαστικό κύρος του καθορισμού και της εφαρμογής των πιθικών κανόνων και αξιών στη Δυτική Εκκλησία υπήρξε ο συγκεντρωτικός θεομός του Πάπα της Ρώμης και σύνολη η δικαιοκρατία και ιεροκρατία δομή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η κρίση αυτού του συγκεντρωτικού προτύπου πιθικής σήμανε όταν η θεωρία για τις αξιομοθίες των καλών έργων των αγίων, ως αποθεματική αξία και παρακαταθήκη προς όφελος της Εκκλησίας, εξαγοραζόταν με τα συγχωροχάρτια, τα οποία τα διαχειρίζονται αποκλειστικά οι εκπρόσωποι του Ποντίφικα. Η προτεσταντική Μεταρρύθμιση, παρ' όλη την επαναστατικότητά της, δεν άγγιξε τη ρίζα αυτής της μεταφυσικής δικαίωσης και συναλλαγής, προέβαλε μόνο

την πίστη έναντι των έργων για τη σωτηρία του πιστού. Απορρύθμισε, απλώς, το κύρος και το συγκεντρωτισμό του ρωμαιοκαθολικισμού και «μεταρρύθμισε» τα μέσα και τη μέθοδο της συναλλαγής και δικαιώσης. Επικεντρώνοντας την αιτομική σωτηρία στο επίπεδο της αιτομικής πλέον αξιομοθίας, αποκέντρωσε τον θροποκευτικό ωφελιμισμό και υπερέβη την ιεροκρατική δομή και διαμεσολάβησε την Εκκλησία. Το ιδανικό της πίστης είναι ο ισολογισμός των καλών και των κακών πράξεων του ατόμου, μέσω μιας κανονιστικής πιθικής, π. οποία επιτρέπει τη βεβαιότητα της αιτομικής αιτάρκειας και σωτηρίας.

Ο Διαφωτισμός, ο οποίος νομοτελειακά ακολούθησε τον Προτεσταντισμό, ολοκλήρωσε την εκκοσμίκευση και αποθροποίηση των δυτικών κοινωνιών. Η απορρύθμιση της θροποκευτικής πιθικής, π. οποία δίχως εξουσιαστικά ερείσματα επιβολής χρεοκόπισε στον πολιτισμό τη νεοτερικότητα, γνώρισε έκτοτε ποικίλες μεταλλάξεις και μια σειρά πιθικών συστημάτων. Αυθεντική ή συμβατική, αυτόνομη ή ετερόνυμη, η πιθική καιέρρευσε στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Όμως, κάθε φορά που παραβιάζεται κατάφωρα η πιθική, η πιθικολογία επιανέρχεται στο προσκήνιο για λόγους κοινωνικής και όποιας άλλης χρησιμότητας. Η βελτίωση των όρων και των κανόνων που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου καθιστά την πιθική και την πιθικολογία

πάντοτε επίκαιρες και παρούσες, έστω και τραυματισμένες από το καθολικό και εξουσιαστικό κύρος που κατείχαν άλλοτε.

Αν π χριστιανική θεολογία και Εκκλησία παραμένουν στο περιθώριο, δίχως να επιπρέψουν το σύγχρονο πολιτισμό, τούτο οφείλεται στη διαπλοκή τους με μια χρεοκοπημένη πιθική, ανίκανη να αρθρώσει πρόταση και νόημα zōēς για τον κόσμο, τον άνθρωπο και την ιστορία.

Κατά την εξελίξη του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού διαμορφώθηκε μια πολιτικοκοινωνική πιθική που επαληθεύεται εκ του αποτελέσματος και της οποίας, παρά την ποικιλία των παραλλαγών και των εξελίξεων της, εδράζεται στα βασικά αξιώματα της ορθολογίκης ρύθμισης, της χρησιτικής εφαρμογής και κυρίως της αντικειμενικής επιβολής. Όσο κι αν αυτή η πιθική φαίνεται να αντιτίθεται προς τη χριστιανική πιθική, όπως καλλιεργήθηκε στους κόλπους του δυτικού χριστιανισμού, ωστόσο δεν αποτελεί παρά εκκοσμίκευση και ιστορική μετεξέλιξη της. Η αντικειμενοποίηση της αλλθειας ως λογικά επαληθεύσιμης πραγματικότητας, η θεώρηση της ως ολιστικού συστήματος γνώσεων το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει αποδοτικά για να υλοποιήσει τις ανάγκες του βίου του, αποτελούν κοινή βάση και τον ομφάλιο λόρο που συνδέει την πιθική του δυτικού χριστιανισμού με την εκκοσμικευμένη πιθική που καθιέρωσε ο Διαφωτισμός. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι π θρησκευτική πιθική, που θηρεύει την αισιοδοσία ευδαιμονία και δικαίωση υπερβατικά, μεταλλάχθηκε σε μια κοινωνική πιθική, π οποία συνδέεται πλέον παραγωγικά και αποτελεσματικά με την ιστορική και κοινωνική βελτίωση και ωφέλεια του επίγειου βίου των ανθρώπων.

Η κοινωνική πιθική είναι πλέον μια εγκοσμιοκρατική «μεταφυσική», μια θεολογία πολιτική, που τίνεται να πραγματώσει το βασιλείο της δικαιοσύνης πάνω στη γη, ως πρόγραμμα και εφαρμογή της υλικής ευημερίας των ανθρώπων. Στο *Mύθο του Μεγάλου Ιεροεξέταστή*, ο Νιοστογιέφοκι διεκτραγώδει το τίμημα τέτοιων οραμάτων «γενικής ευτυχίας», αναδεικνύοντας τις μεταφυσικές ρίζες και την κοινή «μητέρα» των ολοκληρωτικών συστημάτων που απαιτούν αποτελεσματικότητα μέσω μιας πολιτικής, δηλαδή αντικειμενικής επιβολής. Αντικειμενοποίηση της αλλθειας, ορθολογική χρησικότητα και πολιτικοκοινωνική αποτελεσματικότητα είναι οι διπλούσιες έννοιες που καθορίζουν την πορεία του δυτικού πολιτισμού. Η προτεραιότητα των βελτιώσεων εξομοιώνει και ομογενοποιεί κάθε ξεχωριστό άνθρωπο σε μια απρόσωπη μάζα, ενώ μια μικρή ομάδα αποφασίζει αλάθυτα και αντικειμενικά για το καλό και την ευτυχία της ανθρωπότητας.

Η επιβολή της κρατικής εξουσίας, του δικαιοκρίτη Θεού, των εγκομιών θεοπίτων του Διαφωτισμού, του κεφαλαίου ή της επανάστασης κατά του κεφαλαίου, της ανοικτής οικονομίας, της υλικής ευημερίας, της νέας τάξης πραγμάτων γίνεται πάντοτε με αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, που ολοένα ανανεώνονται και τελειοποιούνται. Από την Ιερά Εξέταση και τη στρατόπεδα ουγκέντρωσης ως τη σύγχρονη λειτουργία της πολιτικής και της τεχνολογίας στην κοινωνία της καταναλωτικής αφθονίας, ο οκοπός παραμένει ο ίδιος: π ευημερία και π χειραγώγηση της κοινωνικού συνόλου. Άλλοτε, π θρησκεία χαρακτηρίζοταν «όπιο του λαού», σήμερα π

καταναλωτική ευμάρεια και οι εφαρμογές των τεχνολογιών αιχμής παρέχουν τη καινούργια «high-tech» ναρκωτικά στις απρόσωπες και καταναλωτικές μάζες.

Η κοινωνική πιθική ως πολιτική θεολογία συνιστά τη βάση κάθε πιθικού προβληματισμού των πολιτικοκοινωνικών συστημάτων δυτικού τύπου. Βέβαια, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει τις επιτυχίες των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων που απέδωσαν καρπούς σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, χωρίς ασφαλός και να εξαλείψουν τα κοινωνικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως κατά καιρούς εμφανίζονται νέα προβλήματα, τα οποία τείνουν να υποδουλώσουν τον άνθρωπο και την κοινωνία του. Η ανωνυμία των καταναλωτικών μαζών, π οικολογική και βιοτεχνολογική κρίση, π μηχανιστική και ισοπεδωτική οργάνωση των κοινωνίας των πληροφοριών και της αφθονίας, συνθέτουν το πρόβλημα της υποβάθμισης της ποιότητας της zōēς, π αναβάθμιση της οποίας προβάλλει ως νέο κοινωνικό όραμα που θα οδηγήσει νομοτελειακά σε νέους κοινωνικούς και ιδεολογικούς μετασχηματισμούς. Η κοινωνική πιθική θα κληθεί και πάλι να διαχειριστεί και να διευθεύσει αποτελεσματικά αυτά τα νέα προβλήματα. Ο ξέφρενος ρυθμός των τεχνολογικών εφαρμογών που επιστήμης στην καθημερινή zōē θα δημιουργήσει την ανάγκη για πολιτική παρέμβαση με σκοπό την υιοθέτηση μιας κοινής αποδεκτής πιθικής διευθέτησης.

Στο τέλος του 20ού αιώνα, όταν όλα τα ιδεολογικά οράματα γενικής ευτυχίας υποτάχθηκαν στο καπιταλιστικό σύστημα της νεοφιλελεύθερης οικονομίας και της τεχνοκρατικής οργάνωσης, τη νομαρχικό κενό του ανθρώπου, το αδιαπέραστο Μπρέν της υπάρχησης του γίνεται πλέον αντιληπτό. Τώρα που το επιθυμητό έχει θεομοποιηθεί και το αναγκαίο σωρεύεται ως εμπόρευμα, φαίνεται ξεκάθαρα πως όλα τα συστήματα σκέψης και οργάνωσης που προέκυψαν από το Διαφωτισμό και εφεξής υπηρέτησαν σφοδρές ανάγκες αναπλήρωσης και ατομικής χρησιμοθηρίας.

Όλες οι φιλοσοφίες της ευτυχίας προσπάθησαν να ξεριζώσουν το ενοχικό σύνδρομο του προπατορικού αμαρτίματος. Να πραγματοποιήσουν στη γη όσα υπόσχονται οι χριστιανοί για την ουρανό. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση όλες οι λαϊκές ιδεολογίες επικείρησαν να πραγματώσουν εδώ και τώρα την επίγεια ευτυχία ως το θαυμαστό και ευγενές πεπρωμένο του ανθρώπου.

Ο δυτικός άνθρωπος της τεχνολογικής αφθονίας και του υπερκαταναλωτισμού νιώθει ναυτία από τον άκρατο κορεομό και την άκρατη ευημερία. Επιθυμεί πως αέναντι ευφορία των προγραμματισμένων απολαύσεων και αναγκών, μετατρέπει σε μεταμοντέρνα θρησκεία τον μπενενιστικό ευδαιμονισμό του.

Ακόμη και το έσχατο όριο της zōēς του ανθρώπου, ο θάνατος, πρέπει να γίνει ευτυχία. Τώρα έχει ένα ελάχιστο χρέος να επιπελέσει ακόμη, να μεταδώσει πιο γενναιόδωρα την οικονομική και τεχνολογική της ευζωία και στα υπόλοιπα τμήματα της ανθρωπότητας, που υποφέρουν ακόμη από την κοινωνική αδικία, τη φτώχεια και την υπανάπτυξη. ■

\*Ο Σταύρος Γιαγκάζογλου είναι Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Διευθυντής του Περιοδικού Ινδικτος.